

thơ ca

Yêu nước

Cách mạng

Quảng Ngãi

1885 - 1945



(Tuyển tập)

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN TD - TT THỊ XÃ QUẢNG NGÃI

1996



# Kính triều

Thơ ca yêu nước - Cách Mạng  
Quảng Ngãi  
1885 - 1945

**Giấy phép xuất bản số 36/XB-VH do Sở VHTT Quảng Ngãi  
cấp ngày 30-4-1996. In 1500 cuốn khổ 13x19cm tại Xí nghiệp in  
Quảng Ngãi. In xong và nộp lưu chiểu tháng 5-1996.**

---

*thơ ca*

# Yêu nước Cách mạng Quảng Ngãi

1885 - 1945



(*Tuyển tập*)

THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM  
1529  
ĐỊA CHỈ

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN TD - TỈ THỊ XÃ QUẢNG NGÃI  
1996

● *Chịu trách nhiệm xuất bản:*  
**PHẠM CÔNG BÌNH**

● *Sưu tầm, tuyển chọn:*  
**LÊ HỒNG KHÁNH**

● *Bổ sung tư liệu và hoàn chỉnh bản thảo:*  
**NGUYỄN TRUNG HIẾU  
TRƯƠNG CAO HÓA  
PHẠM CÔNG BÌNH**

Tập sách này được hoàn thành với sự giúp đỡ  
của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

# *Lời đầu sách*

---

*T*ập sách này tuyển chọn và giới thiệu cùng bạn đọc một số sáng tác thơ ca tiêu biểu của dòng văn học yêu nước - Cách mạng Quảng Ngãi thời kỳ 1885 - 1945, và được chia làm hai phần:

## **\*Phần I:**

*Thơ ca của các nhà yêu nước tiền bối đã tham gia các phong trào yêu nước từ thời kỳ Càn Vương đến trước khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời.*

## **\*Phần II:**

*Thơ ca của các chiến sĩ Cách Mạng đã gia nhập hàng ngũ của Đảng Cộng Sản.*

*Tuy vậy, cũng cần nhận thấy rằng phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân Quảng Ngãi, từ khi thực dân Pháp đặt chân lên đất nước ta đến Cách Mạng*

tháng 8.1945 là một dòng chảy liên tục, thê hê sau nối tiếp thê hè trước, không ngừng tiến lên; đi từ Chủ nghĩa yêu nước đến giác ngộ lý tưởng Cộng Sản. Do vậy, có trường hợp như nhà yêu nước Trần Kỳ Phong, mặc dù chưa đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhưng là một trong những người nhiệt thành truyền bá Chủ nghĩa Mác-LêNin ở Quảng Ngãi lúc bấy giờ; trong khi đó nhiều chiến sĩ Cộng Sản như Võ Tòng, Lê Trọng Kha, Nguyễn Công Phương ... vốn là những người tích cực tham gia các tổ chức, các phong trào yêu nước trước khi gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930).

Mặt khác, tên gọi các phần của tập sách cũng phản nào cho thấy, các tác giả của thơ ca yêu nước - Cách mạng giai đoạn này cũng chính là các nhà yêu nước, các chiến sĩ Cách mạng. Sáng tác của họ là vũ khí sắc bén để đấu tranh với kẻ thù, là lời động viên, kêu gọi đồng bào đồng chí và là lời tự nhủ mình trên con đường đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh. Nói như cụ Phan Bội Châu, đây chính là những "giọt máu của con đỗ khuyên rỏ trên mặt giây".

Để tiện cho sự theo dõi của bạn đọc, chúng tôi sắp xếp các tác giả trong từng phần theo thứ tự A, B, C, ... Phần tiêu sử tóm tắt và phần thơ tuyển ở một số tác giả có sự sai biệt giữa những nguồn tư liệu tham khảo khác nhau. Trường hợp này chúng tôi so sánh, đối chiếu để cố gắng có được những lựa chọn mà mình cho là khả tín nhất.

Tuy vậy, những điều sai sót quả là khó tránh khỏi, nhất là khi thời gian hoàn thành tập sách quá ít ỏi và khả năng những người thực hiện còn nhiều hạn chế. Rất mong các đồng chí và các bạn lương thư và giúp cho những lời chỉ giáo.

Nhân dịp này chúng tôi cũng xin tỏ lòng biết ơn chân thành với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh mà trực tiếp là Nghệ sĩ

*ưu tú Tạ Hiền Minh - Chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Ngọc  
Trạch - Phó Giám đốc Sở VHTT, các nhà nghiên cứu Nguyễn  
Hồng Sinh, Phạm Nhớ, Hoàng Mộng Nam, cùng các đồng chí  
và các bạn đã góp nhiều ý kiến và tư liệu quý báu để tập sách này  
được hoàn thành.*

*Quảng Ngãi, tháng 4.1996*

**Phạm Công Bình**  
Trưởng phòng VHTT - TDTT thị xã Quảng Ngãi

*Đ phần thứ nhất:*

**THƠ CA CÁC NHÀ YÊU NƯỚC  
TIỀN BỐI**



	<i>Trang</i>
● <i>Trịnh Tuyết Anh</i>	(1870 - ? ) 10
● <i>Phan Long Bằng</i>	(1886 - 1908) 12
● <i>Lê Đình Cẩn</i>	(1870 - 1914) 15
● <i>Trương Quang Cận</i>	( ? - ? ) 19
● <i>Bà Tú Cơ</i>	( ? - ? ) 22
● <i>Nguyễn Duy Cung</i>	(1839 - 1885) 23
● <i>Phạm Cao Đàm</i>	(1886 - 1928) 34
● <i>Lê Trung Đình</i>	(1857 - 1885) 36
● <i>Nguyễn Bá Loan</i>	(1857 - 1908) 38
● <i>Trần Kỳ Phong</i>	(1872 - 1941) 40
● <i>Võ Quán</i>	( ? - 1913) 43
● <i>Nguyễn Thụy</i>	(1888 - 1916) 45

# Trịnh Tuyết Anh

(1870 - ? )

---

● *Trịnh Tuyết Anh* người thôn Quýt  
Lâm, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, con nhà  
quan, thông minh hiếu hạnh, giỏi văn võ. Là  
hôn thê của tên Việt gian Nguyễn Thành, nhưng  
trước cảnh nước mất nhà tan bà đã cai nam  
trang di tự nghĩa, chiến đấu chống giặc trong  
hơn ba mươi năm.

# *Dệt đường thơ*

Một mảnh trăng thu rơi cõi bờ  
Nửa trong hồn nước, nửa đục nhơ  
Thân gái dặm trường, gươm báy thước  
Quyết trừ bạo tặc dệt đường thơ.

*Xuân Ất Dậu 1885*

# *Đẹp má đào*

Khoát áo nam nhi, vượt sóng trào  
Hồn ôm đất nước rực trời sao  
Tuốt gươm trừ tiệt phường bạo tặc  
Thỏa chí bình sanh, đẹp má đào.

1886

# **Phan Long Bằng**

(1886 - 1908)

---

● *Phan Long Bằng, tự Song Nguyệt, người thôn Thanh Sơn (nay thuộc xã Phố Cường, Đức Phổ), là thành viên đặc lực của Duy Tân hội, hoạt động trong những năm 1906 - 1908 ở hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Mùa xuân 1908, ông được phân công vận động phong trào chống thuế ở Bình Định và bị địch bắt. Dù tra tấn dã man, địch vẫn không lay chuyển được khi tiết của người chiến sĩ yêu nước. Cuối cùng, chúng chém đầu ông, bêu trước cửa đông thành Bình Định.*

# Tới ! Bước tới !

Sóng gió mênh mông !  
Nhìn cảnh vật càng thêm ảo náo  
Biển tràn lai láng.  
Đoái non sông chi xiết ưu sâu !  
Nào ai có thấy cảnh này đâu,  
Kìa trăm họ lầm than trong vũ trụ  
Một gánh giang sơn là nghĩa vụ,  
Phải cùng nhau xây dựng lại trần ai  
Tạo thời mới gọi là trai  
Chớ gắt ghé vào trường danh lợi  
Tới: Bước tới, chớ nên chờ đợi,  
Tung trời xanh cho thỏa chí mày râu  
Vây vùng bốn biển năm châu,  
Gian nguy chí sá, khổ đau chẳng nài.  
Cũng mặt mũi, cũng tóc tai,  
Há để khoanh tay ngồi ỷ lại,  
Ngược sóng gió vững vàng tay lái,  
Dẫu phong ba nào ngại tử sinh  
Làm cho bể khổ tan tành  
Để cứu vớt chúng sinh lên dài hạnh phúc.  
Dù đói no chịu chắt,  
Đừng tham vỗng lòng, ngựa xe  
Sóng tang thương dồn dập bốn bề,  
Người chí sĩ có nghe chẳng tá?  
Hay là ỷ lâu cao vách đá

Chẳng dang tẩy tế độ trầm luân  
Hay là tham vóc ngọc cành vàng,  
Chẳng ra sức phá tan đời đau bể  
Thôi, nên gấp hy sinh thân thế  
Đem nó ra mà bồi dắp non sông.  
Làm trai nặng gánh tang bồng,  
Nợ nước đã vay thì phải trả  
Thế cuộc dang cơn mưa tầm tã  
Nước nhà dang dội sóng bất bình  
Hò lên một tiếng đồng tình:  
Đây thuyền tê độ chúng mình bước qua  
Sao cho rõ mặt non nhà.

1907



# Lê Đình Cǎn

(1870 - 1914)

---

● Lê Đình Cǎn sinh trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Hoà Vinh (nay thuộc xã Hành Phước huyện Nghĩa Hành, đỗ cử nhân và được cử làm huấn đạo huyện Mộ Đức, nhưng sau bỏ về nhà làm ruộng, dạy học để tiện kết giao với nhân tài trong thiên hạ, mưu chuyện cứu nước.

Ông tham gia cuộc khởi nghĩa chống Pháp do cụ Trần Du lãnh đạo và phong trào Duy Tân, Kháng thuế ở các tỉnh miền trung ; bị giặc Pháp bắt và đày ở làng Rí (Sơn Hà), sau đó, chúng lại đưa về quản thúc tại kho gạo Ba la (Tư Nghĩa), mất năm 1914 vì trọng bệnh.

# *Tâm sự*

Cố quốc sơn hà trọng  
Tân triều thế lực khinh  
Hùng tâm vong đǐnh hoạch  
Tố mộng đoạn nghê kình  
Dục hiệu cao trường khấp  
Ninh tri Cát bất thành  
Túng nhiên lưu nhiệt huyết,  
Đồng loại hấp văn minh.

## *Dịch nghĩa:*

*Non sông nước cũ là nặng  
Thế lực của trào lưu mới còn nhẹ  
Lòng hùng tráng quên cả cái sợ xanh u ác  
Sẵn ôm giấc mộng giữ sạch loài kình nghê  
Muốn bắt chước họ Cao ( <sup>1</sup> ) cứ khóc hoài  
Đâu có biết họ Cát ( <sup>2</sup> ) không nén việc  
Dòng máu nóng còn trôi chảy  
Để đồng loại hấp thụ văn minh.*

---

<sup>1</sup> : Cao - Sơn - Chính - Chi một nhân vật trong thời Duy tân ở Nhật, khóc mãi đến chết.

<sup>2</sup> : Cát - Điện - Tùng - Âm, người mở đường xuất dương ở Nhật.

## *Dịch thơ:*

Non sông ơn vẫn nặng  
Sóng gió cuộc vừa xoay  
Vạc lửa lòng quên sợ  
Trăm kình mộng đuổi ngay  
Khóc đời Cao chưa chán  
Hỗng việc Cát nào hay !  
Máu nóng còn trôi chảy  
Văn minh hấp cả bầy

*Huỳnh Thúc Kháng dịch*

## *Tự than*

Con hâu mà cứ ngỡ làm quan  
Luồn đít thằng Tây tớ chẳng màng  
Cân đai vứt sạch về vui phận  
Cấy cày cùng bạn với gian san.



# *Điếu Nguyễn Thân*

- Ông vội đi đâu, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con, bỏ gánh hát, bỏ chùa chiền, bỏ hữu bỗng, bỏ lộc điền, bỏ hết trần duyên rồi một kiếp.

- Tôi còn ở lại, còn trời còn đất, còn nước còn non, còn kẻ tài, còn người trí, còn anh hùng, còn hào kiệt, còn nhiều sự nghiệp với muôn thu.

(*Nghe Nguyễn Thân chết, ông nói: Đáng tiếc, con sâu đó nó lại chết trước mình, chưa kịp lấy máu nó mà rửa nhục cho non sông nòi giống*).



# Trương Quang Cận

( ? - ? )

---

● *Trương Quang Cận người làng Trà Đìn, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh. Ông tham gia hoạt động trong phong trào cải lương chống thuế và Duy Tân khởi nghĩa.*

# *Sẽ quay về một môi*

Hẹn hò nhau đã bao giờ,  
Kẻ trông núi nọ, người chờ non kia.  
Đừng có lựa đêm khuya thanh vắng,  
Để rồi coi vàng trăng lộn nhau  
Lời thề trước vẫn như sau,  
Khó khăn có chịu, sang giàu mới vui.  
Bếp lửa vùi, tối thui chưa thổi  
Mượn vàng trăng, đắp đổi đêm thu  
Con ai kêu khóc hu hu ?  
Vì chưng không sửa nên ru lấy chừng  
Chim trên rừng biết thương con nó  
Huống chi người nỡ bỏ vậy vay ?  
Ví dầu cây cỏ gió day  
Thì ta lại cả hai tay làm gì ?  
Dù có chi, chi chi chẳng nữa.  
Cũng gắng công bồi sửa hơn xưa  
Hồi người dãi nắng dầm mưa !  
Màn trời chiếu đất sớm trưa thanh nhàn !  
Hẹn cùng chàng, chàng khoan bước tới  
Để cái xuân cho mới cho xinh  
Em không phải đưa vô tình,  
Đãi đưa lỗ miệng rập rình con ngươi.  
Miệng chỉ cười, ra người lảng lúi,  
Mỗi tờ xe một xíu là săn:

Gió đưa cây chuyển nhánh hoằng,  
Sông Ngân cá nhảy, nội sần chim bay  
Mấy năm nay lần tay tính mãi,  
Thiếp cùng chàng đã trải mấy đông  
Bớt ai nhớ, khỏi ai trông  
Đầu gành cuối bãi, sẽ thông một bờ !

*Năm 1923*



# Bà Tú Cơ

---

● Không rõ tên thật, năm sinh và quê quán của bà, chỉ biết bà là vợ ông Lê Đình Cẩn, cùng tham gia hoạt động với chồng và bị bắt ở tù. Bài thơ dưới đây bà làm trong nhà tù của địch.

## Ru con

Nín nín đi con, nín đi con  
Khóc lóc làm chi dạ héo hon  
Gươm sắt súng đồng đâu đủ sợ  
Nước non còn đó, mẹ con còn ...

# Nguyễn Duy Cung

(1839 - 1885)

---

● *Nguyễn Duy Cung người làng Văn Tương (nay thuộc xã Nghĩa Dũng, thị xã Quảng Ngãi), nổi tiếng học rộng biết nhiều, đậu cử nhân năm 1867. Khi kinh thành Huế thất thủ ông đang làm án sát tỉnh Bình Định. Hưởng ứng phong trào Cần Vương, nhân dân Quảng Ngãi nổi dậy theo Lê Trung Đình và Nguyễn Tự Tân. Vì có nội phản nên Lê và Nguyễn thất bại, Nguyễn Duy Cung đem quân ra tiếp cứu nhưng không kịp.*

*Trở lại Bình Định ông tham gia kháng chiến do Mai Xuân Thưởng lãnh đạo.*

*Năm 1885 giặc Pháp đỗ bộ Qui Nhơn, ông cùng nghĩa quân chống giữ, bị thua, phải lui về An Nhơn. Tổng đốc Bình Định là Lê Bá Thân bội phản, Nguyễn Duy Cung bị giặc Pháp bắt. Chúng tra tấn rồi giờ trò mua chuộc nhưng không lay được chí ông. Giặc chém ông ngày 12.8.1885. Trước khi chết, trong tù, ông cắt tay lấy máu viết trên vạt áo dài trắng bài “Huyết lệ tâm thư” tỏ rõ lòng yêu nước, ý chí quyết chiến và kêu gọi nhân dân tiếp tục sự nghiệp cứu nước.*

# *Huyết lệ tâm thư (\*)*

Thiết vị:

Quốc gia đa sự, ninh từ huống tuy dī tuyên lao.  
Thần tử phi cung, cảm vị tồn vong nhì cải tiến  
Cái nǎng tân thần đạo,  
Phương khǎ úy quân tâm  
Nhan Chân Khanh tư chứng Đường nguy, đoạn thiệt hà  
phương ư Hy Liệt  
Lý Thị Chế Kỳ thanh Tống nạn, phanh can hè úy Bá Nhan  
Viễn giám tiền nhàn,  
Sự đồng kim nhật

Ty dī:

Tương châu tiên phẩm,  
Ngāi tình hàn nho  
Lạm dự khoa danh,  
Hạnh bồi văn tịch  
Sơn phòng tham biện, tích tổ hiệu ư tú niên,  
Lân tinh đê hình, hóa vị chu ư tam nguyệt.  
Đông niêm đế kinh luân một, cán kết thống tâm,  
Sâu tư hoàng giả bá thiên, cùu thâm khiết xỉ.  
Kế dī cô thành khời sự, hội chúng mưu nhi thu thập nhân  
tân,  
Tạo văn lân tinh hưng binh, tán dinh soái nhi trǔ duy quốc  
kế

---

\* : Có bản khác đề là **Bình Thành cáo thi**

**Phương hủ bình dân vân tập.**

**Tương kỳ tướng sĩ lôi canh**

Tướng tha soái phù khả minh công. Cần Hải chỉ lang yêu  
tiêu túc. Nại thủ tướng thần vô hiệu lực,

Bình thành chi nhung mā tung hành

Ty tư liệu tài sơ,

Nam kham kế hoạch

Đục hướng An Nhân thoái thủ, khủng vì mệnh di cầu sinh,  
Phục hồi bản tinh ngụ phòng, quyết vong thân nhì tuẫn  
quốc.

Bất ý gian thần mại quốc,

Nhẫn tương thố địa dữ tha

Bài chúng nghị dī quai tương, chiến cục phiên thành hòa  
cục.

Khai thành môn nhi nghinh tiếp, nam nhân hoán tác tây  
nhân.

Kỷ nhật đê lao cám cố, hiệp ty đằng dī thành hòa hảo chi  
mưu,

Sổ ngôn hoa kết binh liên, gia ty đẳng mật khải văn thân  
chi tội.

Ty tự niêm:

Ninh vi trung nghĩa quý,

Bất vị tàm phụ nhân.

Thế cửu tử dī hà từ, đinh hoạch sinh tiền anh túc úy

Túng nhất sinh nhi hữu khiêm, đao phong tử hậu hưu thùy  
tri.

Thế bất tịnh sinh:

Phận cam vạn tử,

Bá thủ trung can nghĩa thủ, đôi cố chủ dī vô tâm

Cảm vân tráng tiết hoàn danh dữ cố nhân nhi tịnh liệt.

Thủ tại tâm trung tự hứa,

Chuyên kỳ chư liệt chứng tri.

Cẩm tương tu ngã qua mau, địch khái chi hùng tâm vị tỏa,  
Kỳ dĩ dữ đồng bào trách, Cần Vương chi tráng chí vô vong,  
Thiên ý nhược hưng Lưu, Quang Vũ chi Đô phục chấn.  
Nhân tâm như đái Tống, Cao Tông chi Nam đô trùng hưng.  
Vương thát khuông tương, hanh bằng, chúng trí,  
Kinh thần khôi phục, ký dữ chư công.  
Huyết lệ thư phong.  
Chúc duy cáo thi.

◆◆◆

# Huyết lệ tâm thư

(dịch)

Thiết nghĩ

Quốc gia khi nhiều việc, phải nén tận tụy chịu gian lao  
Tôi con quyết một lòng, há vị mất còn thay khí tiết.  
Vì có hết đạo kẻ dưới.

Mới khỏi phụ lòng bể trên.

Nhan Châu Khanh lo cứu nguy nhà Đường, bị cắt lưỡi  
nhưng kinh gì Hy Liệt (<sup>1</sup>)

Lý Thị Chế mong yên nạn nhà Tống, bị moi gan nhưng nào  
sợ Bá Nhan (<sup>2</sup>)

Xa trông việc trước,

Việc giống ngày nay

Cung này: thân phận hèn ở Tượng Châu (<sup>3</sup>)

Nhà nho nghèo ở Quảng Ngãi

Lạm dự đồ đạt, may bỗ quan văn

Sung chức sơn phòng tham biện mới được năm,

Đổi sang tinh cảnh đê hình chưa đầy ba tháng.

Xót nghĩ kinh thành thất thủ, oán kết ruột đau,

Sâu lo xa giá chạy dài, hằn sâu răng nghiến.

Liều giữ cô thành tính việc, hội chúng mưu mà thu thập  
lòng người.

<sup>1</sup> : Nhan Châu Khanh làm quan đời Đường, Lý Hy Liệt làm phản, ông di  
du, bị Hy Liệt cắt lưỡi giết chết.

<sup>2</sup> : Lý Đinh Chi, tướng giữ thành Dương Châu. Quân Nguyên đánh sang,  
bộ tướng dâng thành hàng giặc, ông nhảy xuống ao sen, không chết, lại  
bị bắt rồi bị giết. Bá Nhan là tướng nhà Nguyên.

<sup>3</sup> : Chỉ vùng Nam - Ngãi.

Chợt nghe tinh cảnh dây binh, giúp dinh soái để lo toan việc nước.

Vừa mừng quân dân mây hợp

Cầu mong tướng sĩ sấm vang

Tướng phá soái phủ để ghi công, bể Cầu Hải khói lang bay báo <sup>(1)</sup>

Ngờ đâu tướng thần không gắng sức, thành tinh Bình <sup>(2)</sup>  
ngựa giặc dọc ngang.

Cung này, tư liệu tài hèn,

Không bày kế hoạch

Muốn lui đến An Nhơn tìm thế thủ, e rằng trái lệnh để cầu sinh,

Nên lái về bản tỉnh <sup>(3)</sup> để đề phòng, quyết kế quên mình mà báo quốc.

Không ngờ gian thần bán nước.

Nỡ đem lãnh thổ cho Tây.

Bác chúng nghị để làm càn, chiến cục xoay thành hòa cục  
Mở cửa thành ra đón tiếp, người Nam đổi dạng người Tây,  
Mấy ngày cấm cố đê lao, hiếp bọn Cung tán thành mưu hòa hảo,

Câu chuyện động binh gây vạ. buộc bọn cung vào tội văn thân.

*Cung này tự nghĩ:*

Thà làm ma có hồn trung vía nghĩa,

Không làm người đeo mặt ngựa đầu trâu

---

<sup>1</sup> : Ở nơi biên ải hay khi hành quân, thường đốt phân con lang để lấy khói báo hiệu thông tin, vì khói lang lên cao và thăng. Câu này ý nói định đánh lấy súy phủ giặc ở Sài Gòn.

<sup>2</sup> : Thành Bình Định.

<sup>3</sup> : Tức tinh Bình Định.

Chín phần chết thề quyết chẳng từ, sống đâu nau vạc xanh  
không núng chí.

Một đời sống thêm từng mang tội, chết còn nhiều hình  
phạt có ai hay

Thế chẳng đều sinh,

Phạm cam bạn tử

Bày hết gan trung ruột nghĩa, đối chủ cũ không thiện  
lương tâm.

Dám cầu cao thiết thơm danh, cùng người xưa sánh  
hàng liệt sĩ,

Chính bối trong lòng tự quyết

Kính mong các bạn chứng tri

Xin trong tay sắp săn qua mâu, lòng địch khái còn hăng  
chưa nhụt,

Xin cùng nhau gọn gàng giáp trụ, chí Cân Vương còn  
mạnh không quên.

Lòng trời còn tựa Lưu, Quang Vũ (<sup>1</sup>) đóng phía Đông  
lại thịnh,

Tình dân còn mến Tống, Cao Tông (<sup>2</sup>) sang bờ Nam vẫn  
yên,

Nhà nước được vững vàng, từ nay mong chờ chúng trí

Kinh thành lại khôi phục, sau đây cậy có các ông

Lệ máu dàn thư,

Mấy lời bá cáo.

*Nguyễn Bích Ngô dịch*

<sup>1</sup>: Vương Män cướp ngôi nhà Tây Hán. Lưu Trú từ phía đông nổi lên lấy  
hai nước lên ngôi, hiệu là Quang Vũ. Đời sau gọi là nhà Đông Hán.

<sup>2</sup>: Đời Tống, hai vua Khâm, Huy bị nước Kim bắt. Cao Tông chạy xuống  
phía nam, sang sông Dương Tử, lập ra nhà Nam Tống, sử gọi là Nam độ  
(qua đò sang Nam).

# *Ngôn chí*

Quốc dân nhi tự khắc tâm trung  
Đột tuyêt xung sương chí khí hùng  
Lũy thương cao sa thê đăng địch  
Thủ huy lợi nhận trăm cường nhung.

*Dịch nghĩa:*

## *Nói chí mình*

*Nước và dân, hai chữ thề ghi sâu vào lòng  
Xông pha nơi sương tuyêt, chí khí thật mạnh  
mẽ  
Trên lũy hát vang, thề quyết đuổi lũ giặc,  
 Tay vung gươm bén quyết chém bọn giặc dữ.*

*Dịch thơ:*

Quốc dân hai chữ khắc ghi  
Chí cao, khí lực sá gì tuyêt sương !  
Thành đông hát khúc lên đường  
Gươm này thề giết sạch phường sài lang.

*Đào Văn dịch*

# *Thu Tú*

Thu nhạn nam quy xúc ngã sâu  
Vị nắng khôi phục cựu thần châu  
Cao sơn lạc diệp thôi nhân lão  
Quá khích quan âm tự bạch câu.

## **Dịch nghĩa:**

## *Cảm thu*

*Chim nhạn theo mùa thu bay về nam gợi nỗi  
buồn của ta  
Vì chưa thể khôi phục được kinh đô cũ  
Non cao lá rụng thúc giục người mau già  
Thời gian qua nhanh như bóng ngựa trắng  
chạy !*

## **Dịch thơ:**

Cánh nhạn về nam gợi mối sâu  
Bởi chưa lấy lại được thần châu?  
Non cao lá rụng đâu thêm bạc  
Nghe bước thời gian tựa bóng câu.

*Đào Văn dịch.*

# *Tư hương thi*

Kỷ thu nhung mǎ vệ gia bang  
Nhật mô tư hương vọng Thái hàng  
Quốc phá nam nhi dàn huyết lệ  
Ngụ thù, hà nhạc đắc trùng quang.

*Dịch nghĩa:*

## *Bài thơ nhớ quê*

*Đã mấy năm chinh chiến để giữ gìn đất nước  
Buổi chiều nhớ quê nhà, nhìn về núi Thái hàng  
Nước không còn thì kẽ làm trai sẽ rơi máu lệ  
Chóng giặc, núi sông mong đến ngày được khôi phục*

*Dịch thơ:*

Mấy năm chinh chiến giữ giang san  
Chiều nhớ quê hương vọng Thái Hàng  
Nước nạn thân trai đầm máu lệ  
Diệt thù mong sớm buỗi trùng quang.

*Lê Hồng Khanh dịch.*

# *Ký Đào mộng mai*

Quân ván hà thời khởi chiến y  
Thanh sơn huề tửu túng du kỳ  
Ngô ngôn quốc tắc do xương quyết  
Vệ thố, anh hùng cử nghĩa kỵ.

**Dịch nghĩa:**

## *Gởi Đào Tấn*

Ông hỏi: khi nào cởi bỏ chiến bào  
Nơi núi xanh, mang theo rượu, thong thả chơi  
Tôi xin thưa: khi giặc còn dày xéo đất nước  
Bậc anh hùng phải phát cao cờ để giữ yên bờ cõi

**Dịch thơ:**

*Ông hỏi khi nào cởi chiến bào  
Non xanh, bầu rượu, thú tiêu dao  
Răng thưa: Đất tổ thù đương xéo  
Cờ nghĩa anh hùng phải phát cao*

*Lê Hồng Khanh dịch*

# **Phạm Cao Đàm**

(1886 - 1928)

---

● *Phạm Cao Đàm sinh năm 1886 tại Xuân Phố, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tích cực tham gia phong trào Duy Tân, chống sưu khát thuế tại Quảng Ngãi. Ông mất khoảng năm 1928, vì trọng bệnh.*

# *Chi sòn*

Ai bày ai biể sự xin xâu  
Tôi báo thân hào cực bấy lâu  
Mưa nắng chi sòn gan sắt đá  
Đắng cay phải trả nợ mày râu  
Đã dành gánh vác cho non nước  
Bao quản lao đao sự dãi dầu  
Nghĩ lại làm trai nên phải vậy  
Xưa nay thành bại những ai đâu.

*1908*



# Lê Trung Đinh

(1857 - 1885)

---

● Lê Trung Đinh, hiệu là Long Cang, người thôn Phú Nhơn (nay thuộc thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh), dòng dõi khoa bảng, nổi tiếng thông minh, hay chữ, đậu cử nhân năm Giáp Thân (1884) tại trường thi Bình Định, tham gia xây dựng Nghĩa Hội ở vùng Nam - Ngãi, mưu việc kháng Pháp.

**Ngày 5.7.1885 Kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn, hạ chiếu Cần Vương.**

*Hưởng ứng lời kêu gọi giúp vua, cứu nước. Ngày 13.7.1885, 3000 nghĩa quân Quảng Ngãi, do Lê Trung Đinh làm chánh tướng, Nguyễn Tân Kì, Nguyễn Tụ Tân làm phó tướng từ căn cứ Tuyên Tung kéo về tinh ly, đánh chiếm thành Quảng Ngãi. Nhưng do Nguyễn Thân, một thành viên Nghĩa Hội phản bội, cuộc khởi nghĩa thất bại, sau 4 ngày đêm làm chủ tinh thành. Nguyễn Tự Tân hy sinh tại trận, Lê Trung Đinh bị bắt. Sau một tuần giam giữ và tìm cách dụ hàng nhưng không thành, giặc đem ông ra chém tại phía bắc thành Quảng Ngãi. Trước khi bị hành hình, ông ứng tác bài thơ tuyệt mệnh dưới đây.*

# *Lâm hình thời tác*

Kim nhật lung trung điểu  
Minh triêu trở thượng ngư  
Thủ thân hà túc tích  
Xã tắc ai kỳ khu

## **Dịch nghĩa:**

*Ngày nay là chim trong lồng  
Sớm mai là cá nằm trên thớt  
Thân này có tiếc gì đâu  
Chỉ thương xã tắc đang trải qua bước đường  
gập gẽn, vất vả. .*

## **Dịch thơ:**

Nay là chim trong lồng  
Mai là cá nằm trên thớt  
Thân này tiếc gì đâu  
Gian nan tình đất nước.

*Hoàng Tao dịch*

# Nguyễn Bá Loan

(1857 - 1908)

---

● Nguyễn Bá Loan, người làng Lạc Phố (nay là xã Đức Nhuận, huyện Mỏ Đức), con trai Nguyễn Bá Nghi, một trọng thần triều Nguyễn. Ông là một trong những lãnh tụ hàng đầu của phong trào Cần Vương (1885 - 1888) và sau đó là phong trào Duy Tân, kháng thuế ở Quảng Ngãi.

Đầu năm 1908, phong trào “khát thuế cự sưu” rầm rộ ở Quảng Ngãi khiến giặc Pháp và tay sai hoảng sợ, tìm cách đàn áp.

Ngày 7.4.1908, Nguyễn Bá Loan bị giặc bắt và đến ngày 23.4.1908 thì bị xử chém ở phía đông thành Quảng Ngãi cùng một số lãnh tụ khác của phong trào.

# *Nỗi ngâm ngùi*

Núi liếm chân mây, mây ấp núi  
Tình trong như nước, nước trong thơ  
Lên cao càng thấy cao cao nữa  
Một vùng đất thánh của tự do  
Ngóng về đồng nội mây che khuất  
Nghe tiếng quân reo dậy cõi bờ  
Thanh gươm tuyết hận rơi đầu giặc  
Bóng nàng lồng lộng giữa trời mơ <sup>(1)</sup>)

---

<sup>(1)</sup> : Hai câu cuối nhắc lại lời thề giữa ông với người yêu là Trịnh Tuyê Anh và thanh gươm báo thù tuyết hận của nàng.

# Trần Kỳ Phong

(1872 - 1941)

---

● Trần Kỳ Phong tự là Nghĩa Bình, Châu Khê, thường được gọi là Tù Trần, người thôn Châu Me đóng, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Ông tham gia Duy Tân Hội và hoạt động chống Pháp liên tục cho đến cao trào chống thuế năm 1908 thì bị địch bắt, kết án 13 năm tù, dày đì Côn Đảo. Mãn hạn, ông đã cùng các học trò, bạn trẻ lập ra các tổ chức cứu nước như Hội Thiếu Niên Ái Quốc (1923), Cộng Ái Đảng (1925). Năm 1926 ông tham gia Thanh niên Tân Việt rồi Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội. Cuối năm 1929, lại bị địch bắt. Ra tù, mặc dù tuổi đã già, sức yếu, ông vẫn tích cực hoạt động, tận tụy thực hiện mọi chủ trương đường lối của Đảng như một chiến sĩ công sản. Ông mất năm 1941.

# *Điều Dương Trương Định*

- Âu phong mỳ vũ, càn khôn hà dăng thời, sốn  
niên la bút thiệt hô hào, hưu mạc quái quân bệnh,  
diệt mạc điều quân cuồng, thương vũ hoành khâm.  
kình lăng kiêm thiên kinh đốt đốt
- Chương hải lam sơn, anh hùng vô địch cốt,  
thiên lý ngoại bình vân phiêu bạt. hồ bát dã ngã  
lưu, khước canh khí ngã khứ, hoang thôn tà nhật,  
độc xa tống biệt tiêu kha kha.

## *Dịch:*

- Mưa Âu gió Mỹ, buổi càn khôn đẽo máy khi,  
trái máy năm miệng gọi bút hò, thời dùng trach  
người bệnh, cũng không nhạo người cuồng, ngoảnh  
mặt cõi đời, trông sóng kình reo ghê gớm tóm.
- Biển vắng rừng hoang, xương anh hùng không  
cần lựa chỗ, ngoài muôn dặm mây trời bèo dạt, sao  
không cùng ta ở, lại bỏ ta đi trước, bóng chiều cồn  
vắng, đưa xe bò khuất ngắn ngơ cười.

*Huỳnh Thúc Kháng dịch.*

# *Xoay trời lại*

Bốn biển năm châu cùng một trời,  
Làm chi chia rẽ hỡi ai ơi !  
Cuộc cờ đế quốc tranh cao thấp,  
Ngọn sóng dân quyền chảy ngược xuôi.  
Trên đám bụi hồng chim đớp liệng,  
Dưới dòng nước bạc cá đua bơi.  
Thay ông Bàng Cổ xoay trời lại  
Chớ báu trời này thật khó chơi.

1923

# *Chuyện ngược đời*

Cày bừa nghĩ cùng gay go,  
Người ta ăn gạo, trâu bò ăn rơm.  
Người cày mà bị đói cơm,  
Mấy anh thợ ngồi lấy rơm lợp nhà.  
Buồn cho các chú thợ da,  
Trong lưng không nịt, đi ra không giày.  
Buồn cho những chú thợ may,  
Bao nhiêu quần áo trao tay cho người.  
Nói ra giở khóc, giở cười,  
Người làm không hưởng, đứa xơi không làm !

1928

# Võ Quán

( ? - 1913)

---

● **Võ Quán** người làng Trung Sơn (nay thuộc xã Bình Phước, huyện Bình Sơn); những năm hoạt động ở nước ngoài còn có tên là Lâm Quán Trung, tham gia Duy Tân hội Quảng Ngãi và phong trào Đông Du, thuộc thế hệ thanh niên Quảng Ngãi đầu tiên xuất dương du học theo chủ trương của Hội Duy Tân.

**Năm 1912, Việt Nam Quang phục hội thành lập, Võ Quán là một trong 3 ủy viên vận động trong nước, phụ trách khu vực trung kỳ.**

**Những cuộc khởi nghĩa của Thái Phiên (Quảng Nam), Lê Ngung, Nguyễn Thụy (ở Quảng Ngãi), có sự tác động không nhỏ của VNQPH mà trực tiếp là Võ Quán.**

**Tháng 12.1913, trên đường từ Vân Nam đến Quảng Đông (Trung Quốc) để thực hiện nhiệm vụ, Võ Quán lâm bệnh nặng. Biết không qua khỏi bệnh, phẫn chí vì nợ nước chưa đền, ông gieo mình xuống sông Châu Giang tự vẫn.**

# *Mộng về nước cũ*

Thừa nhàn bước tới đỉnh non chơi  
Dưới gót hiu hiu gió lạnh người  
Đã lúc lang thang bên góc biển  
Nay còn lơ lửng giữa chân trời  
Bà vùng thành thị phân từng chõ  
Hai quảng non sông rõ khắp nơi  
Muôn dặm gió đưa ta mượn được  
Muốn về đất nước chẳng bao hơi.



# Nguyễn Thụy

(1888 - 1916)

---

● Nguyễn Thụy (còn có tên là Suy) người thôn Hồ Thành, nay thuộc xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa; đậu cử nhân khoa Quý Mão (1903) nhưng không ra làm quan mà tích cực tham gia Duy Tân hội Quảng Ngãi, cổ xúy phong trào “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Năm 1908, ông tham gia phong trào khát thuế tại Quảng Ngãi, bị bắt và đày ra Côn Đảo. Màn hạn tù, năm 1916 lại mưu khởi nghĩa cùng Trần Cao Vân. Bị lộ, giặc bắt mẹ ông tra tấn, ông phải ra nộp mình để cứu mẹ. Không dù được ông hàng phục, ngày 10.5.1916 giặc đem chém ông ở góc phía tây bắc thành Quảng Ngãi.

# Kêu gọi đồng bào

... Rõ đồng bào, liên khí huyết  
Liệu tử tiết, tử tiết tử cương  
Đương cơ hội mây nǎo lòng thương  
Quân sơn đầm binh khố đỏ  
Linh già nhơn kinh  
Hay quên mình, lòng sắt định, dạ định  
Người tập binh cũng An Nam sinh  
Đâu nỡ lại chinh chiến, chiến chinh  
Chữ thính đồng thinh, thinh đồng thinh  
Anh em ta thấy cả (*chù*) xin khuyến ngā  
Khuyến ngā dân quyền  
Răng rứa chừ không khai trí hóa  
Sao cho khá với người, để tiếng cười xấu hổ nghìn năm  
Nghìn năm lâu dài, ai hāy là ai  
Cũng mắt tai trong cuộc trần ai  
Sáu phủ huyện anh em ta gắng sức ...

1908

*Viết trong phong trào khát thuế.*

# *Để rồi xem*

Năm Tân sửu tuổi vừa hăm tám,  
Kẻ niên ba cũng chưa đáng bao lăm.  
Gắng công đèn sách bấy nhiêu năm,  
Khoa bảng đê danh chưa thỏa chí.  
Câu tất nghiệp đã ngâm nơi vị thủy,  
Chốn đê kiều nào phỉ chí nam nhi,  
Gặp mặt ngày xuân khi cờ, khi kiệu;  
Khi chén rượu ngâm nga ba bữa tết.  
Lặn lội với đời chi cho mệt,  
Chi bằng vô sự tiểu thần tiên  
Gãm lại nhà mình ít của, ít tiền,  
Sớm rượu cúc, tối trà long vui với phận.  
Chữ rằng: phong lưu nhơn vật đông tây cận,  
Đài các văn chương đã tiêu đồ  
Cắp bút nghiêng mà theo lú Tô Hồ  
Cùng chúng bạn học thêm năm bảy chữ.  
Học làm chi chữ Lang Sa Pháp tự,  
Hội công danh nào ai dám nhượng ai.  
Chớ cười rằng: ta không trí, không tài,  
Dẫu không trí, không tài, thôi cũng mặc.  
Để được thế rồi đây ai đắc thắt,  
Thử mà xem, ai dại với ai khôn.  
Học làm chi mà lấm kẻ bôn chôn ?

Kẻ trông biển nọ, người dòm non kia.  
Đường ai kia đêm khuya thanh vắng,  
Để rồi xem vàng trăng lộn nhau.  
Đòi đâu bể, vui đâu mà lặn lội,  
Nhục non sông lô gội cho xong.  
Mỗi rõ mặt tang bồng hồ thi  
Ấy mới là phỉ chí nam nhi !  
Vinh hoa, danh lợi chi chi ?

**1901**

\*\*\*

*Phân thứ hai:*

# **THƠ CA CÁC CHIẾN SĨ CỘNG SẢN**



	<i>Trang</i>
● <i>Nguyễn Đinh Ân</i>	( ? - ? )
● <i>Phan Thái Át</i>	( ? - 1970)
● <i>Nguyễn Chánh</i>	(1914 - 1957)
● <i>Tôn Diêm</i>	(1908 - 1991)
● <i>Nguyễn Thị Du</i>	(1904 - ? )
● <i>Trương Đình Đầu</i>	(1912 - ? )
● <i>Mai Thị Én</i>	( ? - 1937)
● <i>Võ Xuân Hào</i>	(1918 - 1953)
● <i>Trần Thị Hiệp</i>	(1910 - 1937)
● <i>Phạm Xuân Hòa</i>	(1913 - 1957)
● <i>Nguyễn Huỳnh</i>	(1910 - 1931)
● <i>Lê Trọng Kha</i>	( ? - 1931)
● <i>Vi Kiệm</i>	( ? - ? )
● <i>Phạm Kiết</i>	(1912 - 1975)
● <i>Trần Thị Lan</i>	(1905 - 1937)
● <i>Trần Kinh Luân</i>	( ? - ? )
● <i>Nguyễn Quang Mao</i>	(1888 - 1958)
● <i>Nguyễn Nghiêm</i>	(1903 - 1931)
● <i>Nguyễn Thị Nhạn</i>	(1913 - ? )
● <i>Nguyễn Công Phương</i>	(1888 - 1972)
● <i>Nguyễn Hồng Sinh</i>	(1917 - ? )
● <i>Huỳnh Táu</i>	(1904 - ? )
● <i>Huỳnh Thanh</i>	( ?, - ? )
● <i>Bùi Phụ Thiệu</i>	(1894 - 1955)
● <i>Nguyễn Thiệu</i>	(1902 - ? )
● <i>Hồ Thiết</i>	( ? - 1986)
● <i>Trần Toại</i>	(1890 - 1948)
● <i>Võ Tòng</i>	(1891 - 1964)
● <i>Phạm Ngọc Trần</i>	(1906 - ? )
● <i>Phạm Thị Trinh</i>	(1914 - ? )
● <i>Trương Quang Trọng</i>	(1905 - 1941)
● <i>Huỳnh Thị Tuyết</i>	( ? - ? )

● Nguyễn Đình Ân, người xã Phố Cường, huyện Đức Phổ gọi Phan Long Bằng là cậu. Ông vào Đảng năm 1930, hoạt động đến năm 1931 thì bị địch bắt và kết án ba năm tù giam ở nhà lao Quảng Ngãi; bị tra tấn dập phổi, bệnh mài, khi được thả về nhà thì mất. Hai bài thơ sau ông làm để viếng Phan Long Bằng.

# *Đê' tiếng nghìn thu*

- Từ Bắc thuộc tới Tây giao,  
 Giống da vàng so với bốn phương trời;  
 Mặt thận hoàn định,  
 Thân thế đem thế gươm một lưỡi !

- Xưa Bàn Thành <sup>(1)</sup> nay Cẩm quận <sup>(2)</sup>,  
 Nám xương trắng dập vùi ba tấc đất:  
 Hồn ngoài cương tòa,  
 Anh hùng lưu lại tiếng nghìn thu !

# *Chung đúc khí thanh sơn*

Nghī mà thương !  
 Kiếp phù sinh gấp phải lúc phong trần  
 Phận bạc riêng anh,  
 Xách sổ toán kêu tòa Ngọc điện.  
 Thôi chỉ tiếc !  
 Xác nô lệ trả về trong tạo hóa.  
 Suối vàng cùng cậu  
 Đem hồn chung đúc khí thanh sơn.

<sup>1</sup> : Tức tỉnh Bình Định.

<sup>2</sup> : Chỉ tỉnh Quảng Ngãi.

# **Phan Thái Át**

( ? - 1970)

---

● *Phan Thái Át, người Nghệ An nhưng gắn bó với phong trào Cách mạng và quê hương Quảng Ngãi từ giữa năm 1930.*

*Đầu năm 1931 ông thay đồng chí Nguyễn Nghiêm (bị Pháp bắt, xử tử ngày 23.4.1931) làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Phan Thái Át là một trong những người dày công đắp bối tình nghĩa giữa hai quê hương Nghệ An - Quảng Ngãi.*

# *Hận Không nguôi*

Chúc tất cả chị em ta ở lại  
Bước đau tranh nào sá xa xôi  
Lợi quyền hai chữ nào nguôi  
Thù kia phải trả cho xuôi mới là  
Trái thế cuộc phong ba há ngại  
Hãy cùng nhau chèo lái bể dâu.  
Lẽ nào luống chịu thân trâu ?  
Ngậm cay nuốt đắng bấy lâu bất bình,  
Lời kiên quyết định ninh ghi nhớ  
Chữ hy sinh xin chờ lắng xao  
Ngàn xưa liệt nữ biết bao,  
Bà Trưng, Bà Triệu dẽ nào kém ai  
Mỗi nhân loại đừng phai tất dạ  
Thời gian này chờ khá thò o  
Xin đừng ý phận đào tơ  
Xin đừng ý lại đợi chờ nam lưu  
Thù này dằng đặc nào nguôi  
Chị em ở lại chúng tôi lên đường.

*Lao Quang Ngai 1931.*

● Nguyễn Chánh sinh trưởng trong một gia đình yêu nước tại xóm Vạn Chài, thôn Thọ Lộc, xã Tịnh Hà huyện Sơn Tịnh; tham gia hoạt động Cách mạng hồi còn rất trẻ, vào Đảng năm 1930, phụ trách cơ quan án loát của Tỉnh ủy rồi làm Bí thư Tỉnh ủy (năm 1939). Ông là Chính trị viên trưởng, Bí thư chi bộ Đảng của Đội Du kích Ba Tơ và là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, tháng 3.1945.

Từ kháng chiến chống Pháp cho đến khi qua đời (1957) ông liên tục đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng và trong Quân Đội.

Nguyễn Chánh là một tướng lãnh toàn tài. Bài thơ “Tin ở ngày mai” ông viết gửi bà Nguyễn Thị Trinh, người đồng chí thân thiết và người bạn đời thủy chung, là một trong những kiệt tác của dòng Văn học Cách mạng 1930 - 1945.

# *Tin ở ngày mai*

Mưa sa lác đác ngoài hiên  
Ca-sô trống lạnh vui buồn nhớ ai ?  
    Thức khuya mới biết đêm dài,  
Kể từ non nước chia hai đến giờ.  
    Bâng khuâng ruột rối như tơ.  
Năm năm cách biệt bây giờ ra sao ?  
    Dang tay đầy mạnh phong trào,  
Tình riêng, nghĩa cả tính sao cho tròn ?  
    Dẫu cho gan dạ sắt son,  
Xót ai thân thể hao mòn vì ta ?  
    Nặng nợ nước, nhẹ tình nhà,  
Mối tình tri kỷ vẫn là còn ghi.  
    Ai về nhẫn bạn cố tri:  
Tình riêng ai lại khác gì hơn ai ?  
    Trên đường gió bụi chông gai,  
Đạp bằng ta sẽ ngày mai đi về !  
    Bóng hồng phủ khắp thôn quê,  
Tình nhà nghĩa nước đôi bè vẹn hai.  
    Em ơi ! Tin tưởng ở ngày mai !

*Lao Hué 1944*

# *Thành bại bởi chí người.*

Cuộc đời còn lắm nỗi chông gai.  
Tri kỷ ai vể nhẫn với ai.  
Vàng thiệt quản gi lò lửa đốt,  
Ngựa hay chi sá bước đường dài.  
Rồi đây thành gác cùng thêu dệt,  
Sắp tới nên kim cổ súc mài.  
Nước chảy đá mòn là thế đấy  
Cho hay thành bại bởi chí người.

*Lao Quang Ngai 1932.*

# Tôn Diêm

(1908 - 1991)

---

● *Tôn Diêm sinh năm 1908 tại làng Đông Dương (nay là thôn Thống nhất), xã Tịnh Ân Tây, huyện Sơn Tịnh. Ông vào Đảng từ giữa năm 1930, đến tháng 10.1930 làm Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh; đầu 1931 làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi.*

*Ông mất năm 1991 tại quê nhà. Cuộc đời ông là tấm gương sáng về một người Cộng sản trọn đời công hiến cho sự nghiệp của giai cấp, dân tộc và quê hương.*

# *Sóng trùng hoan*

Đôi lời nhắn bạn đồng bang;  
Bèo nước bao nài nỗi hợp tan.  
Sóng gió dễ lay lòng chí sĩ,  
Ngục tù đâu chuyển chí hùng anh,  
Vận nước long dong, thân khổ nhục,  
Giống nòi tan tác, bước gian truân.  
Luyện kiếm, mài gươm chờ thế cuộc,  
Giặc thù quét sạch, sóng trùng hoan.

*Lao Quang Ngai 1931  
(Lời hứa hẹn khi chia tay đì dày Buôn Ma Thuột).*

# **Nguyễn Thị Du**

( 1904 - ? )

---

● *Nguyễn Thị Du, hiệu Song Nghĩa, sinh trong một gia đình yêu nước ở Thị xã Quang Ngãi, là bạn học với các ông Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thiệu và Trương Quang Trọng ở Huế. Năm 1924 bà đỗ Thành chung, đi dạy học và tham gia Cách mạng từ thời Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội. Bà làm nhiều thơ, trong đó có những bài gửi gắm tình cảm tha thiết với người đồng chí, người yêu là ông Trương Quang Trọng.*

# Càng bền chí đấu tranh

Trần Văn Khê

Giữa chốn gông cùm, gấp gỡ anh,  
Tình nhà, nghĩa nước dạ thép đinh  
Quân thù nham hiểm, càng ngăn cách,  
Càng thắm, càng sâu nặng nghĩa tình.

Càng thắm, càng sâu nặng nghĩa tình,  
Lòng này, xin nguyện với cao xanh.  
Gian nguy từng trãi phen rèn luyện  
Son sắc thêm bền chí đấu tranh

Son sắt thêm bền chí đấu tranh  
Nặng gánh non sông, nhẹ nỗi mình  
Con đường cách mệnh đầy gai góc,  
Ta quyết cùng nhau nghĩa tử sinh.

Lao Quang Ngãi 1929.

# *Viếng mộ liệt sĩ*

Nhật nguyệt soi người ngọn cỏ quanh,  
Tám người liệt sĩ, chết toàn danh  
Máu rơi thêm thầm tình đồng chí  
Súng nổ khôn lay tấm nhiệt thành.  
Xương trắng ai đền ơn đất đỏ,  
Lòng sơn ta áp nấm mồ xanh.  
Cao trào cách mạng lên càng mạnh,  
Tạc đá công người biết tử sanh.

*Kon tum 1936.*

# Trương Đình Đầu

(1912 - ? )

---

● *Trương Đình Đầu, sinh năm 1912, trong một gia đình yêu nước ở thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh; tham gia Cách mạng rất sớm, vào Đảng năm 1930, nhiều lần bị địch tù dày nhưng vẫn giữ vững lòng kiên trung với Cách mạng.*

*Bài Vè Tranh Đấu trích tuyển sau đây ông sáng tác để cổ động quần chúng tham gia cuộc biểu tình rầm rộ cuối năm 1930 tại Sơn Tịnh.*

# Vè tranh đấu

Lặng lặng mà nghe,  
Câu vè tranh đấu.  
Đất bằng cơn sầm dậy,  
Toàn dân ta đứng lên,  
Đã có Đảng một bên,  
Chỉ ta làm cách mạng.  
Nhìn lá cờ của Đảng,  
Nên đó búa liềm vàng.  
Hồi các xóm các làng,  
Bà con mình vùng dậy.  
Anh chị em cày cấy  
Cùng các bạn thợ thuyền.  
Sao ta nỡ ngồi yên,  
Nhìn nhà tan nước mắt.  
Kìa núi sông ruộng đất,  
Vốn của tổ tiên ta.  
Giặc Pháp, nó ở xa,  
Mà tới đây làm chủ.  
Cả vua quan một lũ,  
Đều là bọn chó săn.  
Bợ hót kiếm miếng ăn,  
Cơm thừa và canh cặn,  
Nào xâu cao thuế nặng,  
Đều do chúng đặt ra.  
Để bóc lột dân ta,  
Mà làm giàu cho chúng  
Hồi các anh cầm súng  
Hãy trả súng mà về.

Tội gì đi đánh thuê,  
Để làm bia đỡ đạn.  
Nay có Đảng cộng sản  
Chỉ cho ta đấu tranh  
 Tay nắm tay kết đoàn.  
Quyết cùng nhau đứng dậy.  
Làm sao cho chúng thấy  
Sức mạnh của dân mình.  
Trong các cuộc biểu tình.  
Chúng ta không lùi bước.  
Đấu tranh giành cho được,  
Quyền lợi trở về ta.  
Trung - Nam - Bắc một nhà,  
Hưởng tự do độc lập.  
Việt Nam minh độc lập !

*Quảng Ngãi 1930*

# **Mai Thị Én**

( ? - 1937)

---

● *Bà Mai Thị Én sinh trưởng trong một gia đình yêu nước ở thôn Nghiêm Quang, xã Tịnh Hòa, Sơn Tịnh; là vợ đồng chí Nguyễn Chuân - Bí thư Huyện ủy đầu tiên của huyện Sơn Tịnh.*

*Bà là chị cả trong một gia đình có ba chị em gái cùng tham gia Cách mạng và vào Đảng năm 1930.*

# *Chờ dịp tung ra*

Nghĩ giận trong tù, đứa ngã đứa nghiêng,  
Đang tâm chia rẽ chị em mình.  
Má hồng mang nặng tinh non nước.  
Bồ liễu càng kiên dạ sắt dinh.  
Tra tấn chẳng lay gan liệt nữ,  
Phỉnh phờ nào chuyển chí hùng anh.  
Lấp bằng bể khổ, cùng nhau luyện.  
Chờ dịp tung ra dẹp bất bình !

*Lao Quang Ngai 1931.*

# *Ghé vai đỡ láy sơn hà*

Chị em mình cùng giống trời sinh  
Cùng gan, cùng óc thông minh kém gì  
Triệu, Trưng là phận nữ nhi.  
Thù nhà hận nước khác chi râu mà ?  
Vung gươm quét sạch đắng cay,  
Diệt thù cứu nước tài trai nào bằng  
Giờ đây giặc Pháp xâm lăng  
Mình đâu cam phận yểm khăn mà nhìn ?  
Muốn cho nam nữ bình quyền.  
Giống nòi rạng rõ, cháu con vui vầy.  
Đồng lòng đứng dậy từ đây !  
Hướng theo cờ Đàng dựng xây cuộc đời.  
Nếu mình bỏ lỡ cơ trời,  
Ngựa qua cửa sổ, tìm thời đâu ra ?  
Đôi lời nhấn bạn cùng ta.  
Mau mau đứng dậy sơn hà ghé vai !

1930.

# Võ Xuân Hào

(1918 - 1953)

---

● Võ Xuân Hào, tức Vũ Dân, sinh năm 1918 tại làng Bô Đề, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1937. Tháng 4. 1940, ông làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi, đến tháng 11.1940 thì bị địch bắt cầm tù.

Ông mất năm 1953, khi đang là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận.

# *Nông dân ta hãy sẵn sàng !*

Hỡi bà con nông dân !

Trái tim mươi năm đô hộ,

Ách thực dân thống khổ đã cực cùng

Dùm giống nòi trong cảnh sống tang thương

Giờ lại thêm chiến tranh giành thuộc địa

Đế quốc Pháp đã đến ngày tàn rã

(Mang lá cờ của dân tộc Pháp vân minh

Đi cướp của, giết người bần ố hoen)

Giờ phải xếp hàng dưới bàn chân giặc Đức

Và dâng Đông Dương cho phát xít Nhật

Khiên dân Việt Nam ta bị một cổ hai tròng

Chúng thăng tay nạo vét hết máu xương

Để bù đắp tổn thương, cung phụng ông chủ mới

Một tên cướp đã không sao sống nổi

Huống chi thêm nhiều tầng áp bức gớm ghê

Và tung bom rơi đạn nổ kháp mọi bờ

Nào lạc quyền quốc trái

Nào trồng đay phá lúa

Nào cướp gạo, cướp dầu

Nào tăng thuế tăng xâu

Cướp trai trẻ đi đầu hứng bom đạn

Cướp chợ, ngăn sông tuyệt đường sinh sống

Miền bắc chết hàng triệu người vì nỗi đói cơm

Miền nam vì thiếu mắc đành để nắng cháy lưng

Bà con ta đan thúng mùng tràng giừng đành xếp xó

Thi nhau khủng bố

Hình phạt tăng thêm

Mổ bụng moi gan

Phỉnh phờ ru ngủ

Rằng đây “giúp đỡ”  
Pháp Việt “trùng hưng”  
Nhật Việt “tương lân”  
Cùng chung “thịnh vượng”...

Ấy là để ngăn ta trừ quốc nạn  
Nhưng, chủ Nhật không làm sao thỏa mãn  
Trong một đêm đạp tớ Pháp xuống bùn đen  
Để tự tay trực trị xứ Đông Dương  
Mà vơ vét nhân, tài cho chiến trận  
Trắng đen giờ ta đã hân  
Chỉ chịu chết, hoặc đứng ngẩng cao đầu  
Hòa cùng tiếng súng cả năm châu  
Cũng là lúc chúng ta giương sức mạnh  
Diệt thù chung mà giành lại cuộc đời  
Cờ Việt Minh pháp phơi khắp nơi nơi  
Ba Tơ đã mở cửa trời tự do  
Có độc lập mới có ấm no  
Trâu cày ruộng cấy về cho tay mình  
Toàn dân năm giữ chánh quyền  
Loại trừ áp bức lầm than những ngày  
Cuộc đời sẽ hết đắng cay  
Cùng nhau xây dựng tương lai huy hoàng  
Giờ ta phải chung công đấu lực  
Góp gạo tiền nuôi du kích Ba Tơ  
Nhiệm vụ cứu quốc đang chờ  
Bà con ta chờ hững hờ, lảng quên  
Tuyên truyền tổ chức lo chuyên  
Giao thông trinh sát để ngăn gian tà  
Làng trên xóm dưới gần xa  
Mau vào đội ngũ phát cờ tiến lên !

*Mùa hè Ất Dậu.*

# Trần Thị Hiệp

(1910 - 1937)

---

● Trần Thị Hiệp sinh năm 1910 trong một gia đình yêu nước và cách mạng - (cả nhà đều là Đảng viên Cộng Sản) tại xóm Gò, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức; tham gia cách mạng từ hồi còn nhỏ tuổi, là sáng lập viên của Tỉnh Đảng bộ Quảng Ngãi; chiến đấu liên tục và rất kiên dũng ở ngoài cùng như trong nhà tù đế quốc. Bị địch hành hạ quá mức trong tù nên Bà lâm trọng bệnh, mất năm 1937.

# *Gọi lính*

Anh ơi ! Nghĩ lại đó mà coi:  
Giai cấp tuy phân, vẫn một nòi !  
Không phải thân trâu cùng kiếp ngựa  
Vui gì mũi súng với đâu roi  
Bé đâu há dễ mình ai chịu ?  
Quyền lợi nào riêng một kẻ đài  
Sao nỡ ghét ghen nhau mãi thế ?  
Anh ơi nghĩ lại đó mà coi !

Độc ác làm chi chú lính ơi !  
Không cho ca hát bắt tôi thôi  
La rầy chửi mắng chi cho lầm  
Chú đó tôi đây chỉ một nòi  
Đói cơm rách áo say ca hát,  
Thương nhà nhớ nước đăm yêu đời.  
Ngục tù há dễ giam hồn trẻ  
Sao chú đang tâm cố dập vùi ?

*Lao Quang Ngai 1931.*

# *Chỉ vui được làm người*

Một mình trăn trở, nghĩ rồi lo  
Tâm sự riêng ta chứa một bồ  
Hận nước khôn nguôi hồn Việt nữ  
Thù nhà há chuyển chí đào tơ  
Co chân đạp đổ hầm nô lệ  
Cát cánh bay thành bóng tự do  
Xích thằng chừng đó xin nối lại (<sup>1</sup>)  
Vui được làm người, thỏa ước mơ !

*Xuân 1931.*

---

<sup>1</sup> : Xích thằng: sợi chỉ đỏ hoặc dây tơ hồng xe nên tình chồng vợ. Ý tác giả muốn nói chừng nào đánh đuổi được ngoại xâm, nước nhà được độc lập, cuộc đời được tự do thì mới nghỉ tới hạnh phúc gia đình.

# Phạm Xuân Hòa

(1913 - 1957)

---

● *Phạm Xuân Hòa sinh năm 1910 tại xã Phố Cường, huyện Đức Phổ. Tham gia Cách mạng từ những năm 1929, 1930; vào Đảng năm 1931. Năm 1933, sau khi tinh Đảng bộ Quảng Ngãi do Võ Sĩ làm Bí thư, bị địch đánh phá; Ông đã cùng một số đồng chí cũng có lại Tỉnh Đảng bộ Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (1933) và sau đó là Bí thư "Ban cán sự Trung Nam, xứ ủy Trung kỳ".*

*Ông hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở quê nhà.*

# *Thanh niên tung chí lớn*

Thanh niên, tuổi muôn nghìn hy vọng,  
Tuổi dẽ dàng rung động trước đau thương  
Tuổi hăng say với sức mạnh phi thường,  
Tuổi cột trụ của tinh thần anh dũng  
Tuổi vô tư và tính tình ưa hoạt động,  
Đã điểm tô trang sứ đó quật cường:  
Từ Hoài Văn cho tới Nguyễn Quang Trung;  
Sóng oanh liệt, mà chết càng thêm khi tiết !  
Vì giống nòi mà hiến dâng sức trẻ  
Nỗi chí ông cha bao thế hệ anh hùng.  
Tù Phan Bằng, Thái Thú tới Nguyễn Nghiêm;  
Vươn tới trước cho đàn em nỗi gót;  
Đã liên tục vùng lên chống giặc Pháp;  
Và lũ vua quan nhà Nguyễn hung tàn,  
Giờ lại thêm quân phát xít Phù Tang;  
Chúng đua nhau gây đau thương tang tóc,  
Tám mươi năm rồi làm than tủi nhục !  
Giờ đã tối phen đứng dậy mau lên !  
Dưới lá cờ cứu quốc của Việt Minh.  
Cùng là dịp thanh niên tung chí lớn,  
Hỡi những người bạn còn mê, chưa tỉnh !  
Hãy hồi tâm mà cất ngửng cao đầu !  
Cùng giống nòi và nhân loại khắp năm châu  
Đem sức mạnh đánh tan quân phát xít.  
Cả bọn tay sai và lũ sài lang Nhật, Pháp !  
Giành chính quyền, để giải phóng cho nhân dân  
Xây tương lai trong cuộc sống huy hoàng.

*Quốc giao Ngày 1943.*

# Nguyễn Huỳnh

(1910 - 1931)

---

● Nguyễn Huỳnh sinh năm 1910 tại thôn Văn Hà, xã Đức Phong huyện Mộ Đức; tham gia cách mạng thời Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chi Hội, vào Đảng năm 1930, làm Bí thư chi bộ ghép vùng Trà Ninh (mùa hè 1930).

Ông bị Pháp bắt bỏ tù và hy sinh dũng cảm đầu năm 1931.

# *Đường đi Bà Nà*

Hạ bút tả thiên lưu tích:

Chuyện anh em hành dịch chốn Bà Nà (<sup>1</sup>)

Tháng hai mươi bốn tháng ba.

Đầu tiên sáu chục chờ ba xe đầy

Tinh mơ xe lướt đường mây.

Mang theo hò hẹn vang đầy non sông.

Đó đây phết phơi cờ hồng.

Vẫy đưa chiến sĩ đoạn trường lèn dênh !

Xe qua nuốt nước Trà Giang.

Chuông chùa Thiên Ân ngân vang dặm dài

Bồi hồi hương quần hoa mai (<sup>2</sup>)

Bâng khuâng tiếng pháo tiễn ai nghẹn ngào ?

Nhớ ơi ! Ngày tết vui sao !

Mặn đồng quê kiểng, lao xao nói cười,

Giao thừa nhà rộn niềm vui,

Bên nồi bánh tét, bên cơi trâu vàng

Sáng ra mở hội xuân sang,

Sắc bùa rỏn rěn "tịch tang tùm vình" (<sup>3</sup>)

Bài chòi rộn rã sân đình,

Thai câu no ấm, thái bình vạn an !

Chúa xuân đâu được ở yên

Niềm vui chưa trọn, lầm than tràn đầy !

Trâu bò vẫn giữ bữa cày,

---

<sup>1</sup> : Núi Bà Nà ở Quảng Nam nơi giam tù chính trị Quảng Ngãi.

<sup>2</sup> : Hương: hương dốt trên bàn thờ lễ tết với lọ hoa mai.

<sup>3</sup> : Sắc bùa: một điệu múa hát dân gian phổ biến ở vùng ven biển Đức, Đức Phổ, chúc tụng và vui chơi trong dịp tết Nguyên đán

Cho dâu nhả kén, đồng sai lúa vàng  
Chòi che ken két gọi vang  
Cho mía nhả mật, cho dàng kết tinh.  
Rừng vàng, bể bạc lung linh,  
Như mâm cơm nếp, như tranh họa đồ.  
Nhưng sao đời cứ tối mờ ?  
Người thì đói rách, trâu bò thiếu rơm !  
Vì đâu nông nổi nguồn cơn ?  
Vì chung phong kiến, thực dân tham tàn !  
Lửa hờn đốt cháy tim gan.  
Cho nên ta phải kết đoàn đấu tranh !  
Đòi cho độc lập vẹn toàn,  
Đòi quyền tự chủ, ruộng vườn về tay.  
Thằng Tây thì đuổi về Tây,  
Vua quan hạ xuống, dân nay trị vì !  
Thành rồi ta rủ nhau đi,  
Đạo chơi non nước, bữa ni lên đường.  
Ù ù xe cuốn mù sương,  
Mặt trời nghiêng bóng, biển đông sóng trào  
Gió đưa hương lúa ngọt ngào,  
Khiến đoàn lữ thứ nao nao tắc lòng ...  
Đang khi ngồi nghī long bong,  
Bỗng nghe tiếng thét từ trong xe này:  
Rằng:"ga An Lợi là đây !"  
Xe ngừng, người những ngất ngây bàng hoàng  
Nôn nao vì bời hơi xăng,  
Bồn chồn vì bời rằng: thân tù dày  
Lù lù một lũ lính Tây,  
Cùng với đồ đặc chất đầy ngốn ngang  
Nó hô:" xuống đứng sấp hàng,  
Cột, khiêng, đóng, gánh lên dàng cho mau !"  
Đầu chưa bị đánh mà đau,

Bụng chưa cơm cháo, hận sâu cẳng hông !  
Vai này gánh vác giang sơn,  
Vai này trêu nắng hèn căm tháng ngày  
Chưa từng gánh của giặc Tây,  
Chưa từng công rắn mà nhai giống nòi !  
Ai đưa ta kiếp tôi đói ?  
Ta đâu cam chịu cuộc đời nhục vong !  
Trãi qua mấy trận vây vùng,  
Thời cơ chưa đến, lao lung sá gì !  
Than ôi ! Cái phận lưu ly !  
Bước đi một bước nặng trì hai vai.  
Lần theo dấu thò chân nai,  
Ghép gênh sỏi đá, chông gai bịt bùng !  
Mưa phùn, dốc ngược, đường trơn,  
Đứng lên ngã xuống, chân chùn, gối run.  
Thằng Tây mắt đục gườm gườm:  
Miệng “A-lê-hấp !”, tay vung roi hèo.  
Cuồng phong nổi giữa núi đèo,  
Nửa chung chống cụ, nửa gieo uy quyền.  
Tinh thần chơi với súng gươm,  
Máu người yêu nước tưới xanh núi rừng !  
Thương thay ! Một thác bạn vàng !  
Trãi gan tiết liệt nối dòng hùng anh  
Hoá thành hồn nước thiêng liêng,  
Hòa trong sóng cả dâng lên diệt thù !  
Ngày nay còn vướng mây mù,  
Ngày mai ắt sẽ nghìn thu huy hoàng !  
Làm cho đất tổ Việt Nam.  
Đời đời rạng tiếng con dân Lạc - Hồng !

Xuân năm 1931

# Lê Trọng Kha

( ? - 1931)

---

● *Lê Trọng Kha người thôn Toàn Phước, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức; tham gia vào các phong trào yêu nước khá sớm: Hội Thiếu Niên Ái Quốc (1923), Cộng Ái Xã (1924) và là ủy viên Ban chấp hành Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chi Hội tỉnh Quảng Ngãi từ đầu năm 1927. Năm 1928, ông đi dự lớp huấn luyện do Nguyễn Ái Quốc mở tại Thái Lan, về hoạt động đến tháng 8/1929 thì bị địch bắt, kết án tù 5 năm và dày lên Kon Tum cùng với Trương Quang Trọng. Ông tham gia vào cuộc đấu tranh lưu huyết tại ngục Kon Tum và hy sinh ngày 12.12.1931, cùng với 7 đồng chí khác trong đó có Trương Quang Trọng.*

*Lê Trọng Kha là một trong những người đầu tiên truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê Nin ở Quảng Ngãi.*

# Xua tan tà ma hắc ám

Bốn phía xóm gà đã gáy ran,  
Mà nhà ta mê ngủ vẫn không hay.  
Khắp nǎm chāu gió lớn thổi tày trời,  
Lầu đế chế có nơi đà sụp đổ  
Dậy ! Dậy ! Dậy chúng ta đồng bể khổ  
Anh chị em sao nỡ chịu ngồi yên ?  
Trời Việt Nam đang lúc biến thiên.  
Giống Hồng - Lạc sao điềm nhiên tọa thi ?  
Cả non sông vang lời ca chính khí  
Gọi hồn ta hãy cứu lấy nước non !  
Bầu nhiệt huyết với tấm lòng son.  
Đúc nên gươm thép phá vòng nô lệ.  
Vung xiềng gông đập nát nền chuyên chế.  
Giành lợi quyền về lại cho dân ta,  
Và non sông tươi mai ánh quang hà.  
Đẩy hắc ám, tà ma về dĩ vãng,  
Muốn được sống, chỉ có làm cách mạng.  
Nầm kêu rên, than vãn được chi đâu ?  
Cũng không thể chịu mai kiếp con hầu.  
Ra vào luôn cúi gập đầu dạ vàng,  
Cho quân cướp nước được sống ngồi yên.  
Mà hưởng khoái lạc ở trên đầu mình !  
Không thể được quyết cùng vùng nổi dậy  
Chặt gông xiềng và phá tan cạm bẫy  
Xây tương lai và nǎm lấy chánh quyền  
Làm cho rạng rõ giống Rồng Tiên  
Tự do độc lập vững bền muôn thu !

1928.

# **Vi Kiệm**

(   ?   -   ?   )

---

● *Vi Kiệm, là một học sinh nghèo, quê xã Tịnh Án, huyện Sơn Tinh, tham gia cách mạng năm 1930, bị địch bắt kết án 3 năm tù. Trong tù, Ông đấu tranh dũng cảm, giữ vững khi tiết, bị địch tra tấn hành hạ đến lâm bệnh, khi về nhà thì mất.*

# *Không cam chịu*

Đi đâu ta cũng ở trong trời,  
Đi dặng thì chơi, ở cũng chơi.  
Cát cánh giang san vai nhè nhẹ,  
Mượn đường hồ thi bước quang thơi.  
Nước nhà cân với thân bao nặng.  
Sóng gió dù lay chí chẳng dời.  
Thủ hỏi trên đường xây dựng nước,  
Có ai chịu mãi kiếp tôi đói ?

*Lao Quang Ngai 1931.*

# **Phạm Kiết (\*)**

(1912 - 1975)

---

● *Phạm Kiết sinh năm 1912 tại làng An Phú, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh. Ông tham gia cách mạng khi còn rất trẻ, làm Bí thư chi bộ năm 1931, bị địch bắt và giam cầm tra tấn ở các nhà lao trong tỉnh và đày đi Buôn Ma Thuột từ năm 1941, mãi đến năm 1943 mới đưa về an trí tại Ba Tơ. Ông là một trong những người lãnh đạo xuất sắc của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, có công lớn trong việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng ở Quảng Ngãi và Nam Trung bộ. Ông từng giữ chức Tư lệnh trưởng Công an Nhân Dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Công An.*

*Phạm Kiết qua đời ngày 23.1.1975 tại Hà Nội.*

---

Phạm Kiết là em ruột Ông Phạm Ngọc Trân, anh ruột Bà Phạm Thị Trinh, có thơ trong tuyển tập này.

# *Quân cướp nước xác phơi đầy !*

Cà kêu rằng: lù giặc phương Tây !  
Thù oán riêng chi cõi đất này ?  
Mượn tiếng “bình quyền” lòe dân chúng  
Lòe câu “bác ái” giả danh thầy.  
“Văn minh” của đó, thu về đó,  
Quyền lợi phần đây, trả lại dày !  
Nếu chẳng nghe lời công chúng luận,  
Thì quân cướp nước xác phơi đầy !

*Lao Quang Ngai 1931.*

# *Đảng gọi cất cánh bay*

Bạn ơi ! Xin hãy nhớ hôm nay,  
Nhớ cảnh đê lao những tháng ngày.  
Cơm mắm nước bầu cơn hoạn nạn,  
Chân bùn tay lấm nỗi chua cay,  
Kìa khi đàm luận câu thơ phú,  
Nợ lúc nghị bàn chuyện dở hay.  
Tu thân, luyện chí thêm bền vững.  
Hãy nghe Đảng gọi cất cánh bay !

*Lao Quang Ngai 1931.*

# Trần Thị Lan

(1905 - 1937)

---

● Trần Thị Lan, sinh 1905, tại xóm Buồng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; tham gia cách mạng từ thời Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, vào Đảng 1930, bị địch bắt và kết án 5 năm tù, giam tại nhà lao Quảng Ngãi. Bị kẻ thù hành hạ hết sức man rợ trong lao tù nên bà lâm trọng bệnh, ra tù hoạt động chăng được bao lâu thì mất vào năm 1937.

## Tự giữ mình

Làm thân con gái phải biết lo,  
Nghĩa cả tình riêng quyết vẹn thờ.  
Lấy gương non nước tiêu thù hận,  
Mượn bầu nhiệt huyết rửa nhuốc nhơ.  
Chờ để gió mưa ô tiết hạnh,  
Đừng vì roi vọt chuyển đào thơ.  
Ra tay quét sạch đời tủi nhục,  
Góp phần gái trẻ dệt cơ đồ !

# Trần Kinh Luân

---

● *Trần Kinh Luân, người xã Phố Cường, huyện Đức Phổ, tham gia cách mạng từ năm 1930 và hoạt động liên tục cho đến khi nghỉ hưu. Bài “Nhớ anh xưa” do ông phụng soạn dưới đây là diếu văn của Đảng bộ đọc trong lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Nghiêm, bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.*

# *Nhớ anh xưa*

Sử nhân loại đầy những trang thảm khốc !

Yếu là thua, mạnh là được, lẽ bất công do lũ  
cường quyền;

Dân Việt Nam ta qua bao cuộc đấu tranh,

Lớp trước hạ, lớp sau trỗi, lòng bất khuất trước  
quân thù tàn bạo,

Sống làm trâu làm ngựa, sống tôi đói, sống rất  
nhuốc nhơ !

Chết vì nước, vì dân, chết khí tiết, chết càng  
oanh liệt !

*Nhớ anh xưa:*

Dòng dõi khoa danh,

Con nhà cách mạng.

Xa nghiêm phụ từ khi thơ ấu,

Chân trời góc biển, ngóng Côn Sơn tặc dạ hiếu  
nhi.

Nương từ thân đến lúc trưởng thành,

Hận nước thù nhà, trong cảnh huống đau lòng  
chí sĩ !

Vào Nam, ra Bắc, len lỏi tìm tội;

Hội nọ, Đảng kia, tham gia bí mật.

Mừng gặp sóng công nông bên Trung Quốc tràn  
sang,

Cờ búa liềm từ Đông Nga phát tới;

Liếc mắt rõ ràng thời đại mới,

Bắt liên lạc, cùng anh em tình bạn, tiếp thu chủ  
nghĩa Mác - Lê.

Chen vai gánh vác địa phương nhà,  
Để dắt dùn quân chúng nhân dân, đảm đương  
trọng trách.

Tuyên truyền cổ vũ,  
Tổ chức dựng xây.  
Ra sức hô hào.  
Bắt tay hành động.

Treo cờ, rải giấy đầy khắp xóm làng;  
Mít tinh, biểu tình xông vào phủ huyện.

Phong trào ô ạt, bọn thực dân phách lạc hồn xiêu.

Khi phách lầy lùng, tụi quan lại chuột lùi, chó chạy.

Vừa nối tiếp Nghệ - Tĩnh, hai tỉnh,  
Trãi mây phen tranh đấu, lấy tinh thần chống  
chọi súng gươm;  
Đã kết liên Nam Bắc, hai kỳ,  
Quyết một trận lớn lao, dốc lực lượng chuyển  
thay thời cuộc.

Không ngờ ngày sáu tháng giêng anh bị  
địch bắt!

Thời cơ còn đó, sao anh vội đi đâu !  
Công việc chưa thành, sao anh đành bỏ dở ?  
Vì đâu nên nỗi ? Chém cha phường công  
rắn cắn gà nhà !

Chẳng biết giống nòi, tám kiếp lũ rước voi  
giày mã tổ.

Ngày 6 tháng 3, ngày căm thù sâu sắc:  
Quân dã man cướp sống bạn đồng tâm !  
Năm 1930 - 1931, năm chiến đấu vẻ vang:  
Đảng Cộng Sản Đông Dương giường cao cờ  
quyết thắng !

Chúng lầm tưởng : giết anh là dập tắt phong trào,

Anh mỉm cười với chúng, càng nêu cao phàm cách:

Nhớ lại lúc còn nằm trong ngực thát

Vân tranh thủ tuyên truyền binh lính, nhăn nhú anh em;

Đến khi ra pháp trường ;

Vẫn ung dung đọc từ trần, ngâm thơ già bạn !

Nhiệm vụ nặng, bản thân coi nhẹ, rất đáng kính yêu !

Giành sống chung, dành chịu thác riêng, vô cùng anh dũng !

Xác tuy chết, tinh thần không chết.

Chết: đi theo Các Mác, Lê-nin:

Người không còn, danh tiếng vẫn còn.

Còn: sống mãi với Trà Giang, Bút Linh.

Một người xương, ngàn vạn người tiếp ứng, quyết phục thù nỗi chí ngày mai ;

Một kẻ ngã, ức triệu kẻ đứng lên, thè xe thịt phanh thây chúng nó !

Than ôi !

Hạc bay bỗng lên non !

Ngọc chìm sâu xuống biển !

Gương sáng cổ nhân để lại

Chúng ta cương quyết noi theo.

Bánh xe lịch sử không lùi,

Cách mạng Việt Nam tấn tới !

Ngàn vạn quả tim sôi,

Một vài dòng máu nhỏ.

1931

# **Nguyễn Quang Mao**

(1888 - 1958)

---

● Nguyễn Quang Mao sinh năm 1888 tại làng Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, hoạt động liên tục trong các phong trào yêu nước từ năm 1905 đến ngày Đảng Cộng Sản ra đời, làm Bí thư Huyện ủy Ba Tơ (1930). Cách mạng tháng 8.1945 thành công, ông làm Chủ tịch UBND cách mạng tổng Ca Đức và các công tác khác ở địa phương. Nguyễn Quang Mao mất năm 1958, thọ 70 tuổi.

# *Chào Đảng ta ra đời*

Giữa lúc non sông ứa mạch sâu  
Não nùng tiếng cuốc dội canh thâu  
Vùng hồng vọt sáng chân trời mới  
 Tay trắng vùng lên bắt nhịp cầu  
Thiên đàng Cộng Sản cao Xô viết !  
Mạch sống dân quyền cuộn ngũ châu !  
Giác mộng nghìn thu giờ đã rạng  
Bờ tre, góc phố dậy cao trào !

Cao trào, cờ phất trống rền vang  
Cuồn cuộn dâng lên hận nước tràn  
Bước chân lấm đất vung liềm búa  
Ngọn bút hoen bùn dội thép gang  
Lưỡi lê họng súng đều ngã gục  
Áo mǎo cân đai thảy cúi hàng  
Cơm no áo ấm tuy chưa toại  
Một ngày tự chủ thật là sang !

1930.

# *Quảng Ngãi quê ta*

Sông Trà nước dội đồi cơn,  
Cao Muôn khí uất cuộn lên bậc đầu  
Sa Huỳnh biển hận thành châu,  
Cô Thôn nổi sóng cờ đầu giết Tây.  
Quê Bồng chứa đựng đắng cay,  
Đường phèn Vạn Tượng ngọt rày thủy chung.  
Lửa lòng Châu Ô nấu nung,  
Thiêu loài cường bạo, nướng quân gian tà !

Ai ơi ! Quảng Ngãi quê ta,  
Đất đậm nước mắt, nước pha máu đào !  
Sông dài biển rộng non cao,  
Cũng không đựng hết xiết bao nhục nhằn !  
Dân làm, Tây cướp, vua ăn,  
Thuyền tràn sī khí, buồm căng oán thù !  
Đông tàn mây ám trăng lu,  
Xuân sang gió dậy, sương mù ắt tan !

1907

● Nguyễn Nghiêm sinh năm 1903 tại làng Tân Hội, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ. Ông đã từng tham gia hoạt động Cách mạng từ Hội Thiếu Niên Ái Quốc, Cộng Ái Đảng, Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội và là người đóng vai trò tích cực hàng đầu trong việc thành lập Tỉnh đảng bộ Cộng Sản Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; làm Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên, lãnh đạo cao trào cách mạng năm 1930 và đầu năm 1931. Ông bị địch bắt ngày 24.2.1931. Trong ngục tù ông không những không bị lung lạc trước mọi mưu mô thủ đoạn quỷ quyết của kẻ thù, mà còn tấn công lại chúng bằng những lý lẽ đanh thép và tìm mọi cách liên lạc, động viên các đồng chí khác tích cực đấu tranh. Ngày 23.4.1931, địch đưa ông ra xử chém tại bãi cát phía nam sông Trà Khúc. Trên đường ra pháp trường, ông vẫn ung dung ngâm thơ, nhắn nhủ lại đồng bào, đồng chí và vạch mặt quân thù, kêu gọi binh lính. Địch chém tới 17 nhát dao, ông vẫn coi thường và dõng dạc hô vang khẩu hiệu cho tới khi tắt thở.

# Vùng lèn rửa hận thù

Bá m đốt xuân xanh đã hăm hai,  
Tang bồng chưa trả nợ làm trai  
Đoái xót non sông bầm máu lệ,  
Cảm thương nòi giống mắc chông gai.  
Trời đất chuyển lay lòng khôn đổi,  
Đá vàng mòn mỏi dạ chẳng sai  
Xích xiềng còn đó, ta thế phá ! .  
Hiểm nguy sanh tử có bao mà !

Bao nài vạn hiểm với thiên nguy,  
Chỉ sợ mịt mù hết lối đi !  
Đông tàn lấp ló trời xuân mới,  
Nam vượng vo ve đất thủ thì  
Giống đỏ, giống đen đều trỗi dậy,  
Hoa hồng, hoa cúc thảy đua thi  
Nghìn năm gặp hội đua sắc thăm,  
Một thủa ra tài chẳng mấy khi.

Mấy khi giống quý được gieo mầm,  
Non nước Lạc Hồng bảy mươi năm  
Quyền lợi trong tay người khác hưởng,  
Tôi đòi tớ phận buộc lo chăm.  
Vì đâu nên nỗi mà như thế ?  
Bởi phường cướp nước với buôn dân  
Nghĩ lăm túc thay càng lăm giận,  
Đau lòng hậu thế hổ tiền nhân !

Quyết tâm giữ vẹn dẫu Tiên Rồng,  
Nung đúc một lò:diệt xâm lăng !  
Độc lập là nguồn nguyên động lực,  
Tự do ấy thế chủ nhân ông !  
Vì nước, vì dân ta gắng sức  
Không suy không tính chuyện tiểu nhàn  
Ai ơi có Đảng ra cầm lái,  
Tất cả vùng lên rửa tui hờn !

1927.

\*\*\*

# *Hãy xốc tới*

Hãy xốc tới, phá tan nền thống trị,  
Đập chông gai, xây dựng cột dân quyền.  
Nối phong ba, đế quốc đã ngã nghiêng,  
Dây sấm sét, rung rinh bè quân chủ  
Sóng cách mạng ào ào trong vũ trụ,  
Chớp lửa lòng sáng rực ánh tương lai.  
Đường đấu tranh hiện tại dấu còn dài,  
Là cho trận cuối: diệt trừ loài giặc dữ.  
Hỡi tất cả bạn đồng tâm đồng chí !  
Xin cùng nhau gắn chặt nghĩa keo sơn:  
Còn người, còn nước, còn non,  
Hãy còn áp bức, ta còn đấu tranh !

*Quảng Ngãi, 1930.*

# *Đâu dành nằm im*

Tử sanh sanh tử là gì ?  
Đem thân ra trận mà thi mới hào.  
Đền nợ nước nơi máu đào,  
Đã vì nghiệp lớn sá gì tình riêng ?  
Đời còn lăm nỗi truân chuyên ,  
Nước còn ly loạn, đâu yên việc nhà.  
Tình dân, nghĩa nước bao la,  
Phát cao cờ Đảng xông ra chiến trường.  
Thân dầu thịt nát xương tan,  
Giống nòi sống māi, non sông huy hoàng,  
Lòng ta chan chứa nhiệt thành.  
Đâu rằng ngã xuống đâu dành nằm im.  
Biến thành hồn nước thiêng liêng,  
Hòa trong sông cả dâng lên diệt thù.  
Đôi lời nhắn bạn chinh phu:  
Tử sanh há dẽ mờ lu chí hùng !

# **Nguyễn Thị Nhạn**

(1913 - ?)

---

● Nguyễn Thị Nhạn sinh năm 1913, tại xã Đức Phong huyện Mộ Đức. Năm 1931 bà làm Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành, bị địch bắt bỏ tù. Ra tù Bà hoạt động liên tục tới ngày Cách mạng tháng Tám thành công. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bà là chấp ủy viên phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi. Tập kết ra Bắc, bà công tác tại Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

# *Lời non nước*

Mấy lời tâm huyết chúc dặn nhau,  
Bể hận chia đôi, máu một bầu.  
Kẻ ở, người đi cùng gặng chí.  
Tình nhà, nghĩa nước cố in sâu.  
Thân tuy tù ngục, hồn bay bồng.  
Đời dusk lao lung, dạ sáng lùu..  
Thương nhau xin nhớ lời non nước.  
Đương về thăng lợi, gặp mai sau.

*Tiễn bạn đi đày Buôn Ma Thuột  
Lao Quang Ngai - 1931.*

# **Nguyễn Công Phương**

(1888 - 1972)

---

● Nguyễn Công Phương sinh năm 1888 tại làng Hòa Vinh, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, hoạt động cách mạng liên tục từ 1906 cho tới lúc Đảng Cộng Sản Đông Dương ra đời thì vào Đảng, làm Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành và là “dự bị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi” năm 1930, bị Pháp bắt (tháng 2.1931) và đày đi Buôn Ma Thuột đến năm 1935, đưa về quản thúc ở địa phương. Tháng 8.1935, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời Quảng Ngãi. Cuối năm 1939, Pháp lại bắt ông đày đi Trà Bồng và đến năm 1940, đưa lên Ban Ma Thuột lần thứ 2. Trong tù cũng như ở ngoài ông vẫn giữ vai trò chủ chốt trong tổ chức và hoạt động của tỉnh Đảng bộ Quảng Ngãi. Cách mạng tháng Tám thành công ông được phân công làm Chủ tịch UBND CM huyện Nghĩa Hành, và sau đó là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến - Hành chính tỉnh Quảng Ngãi. Ông là ủy viên Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ủy viên Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời miền Nam Việt Nam trong chống Mỹ. Mất ngày 21.8.1972.

# *Tin ở tương lai*

Lo tính mà chi các bạnơi !  
Khuyên nhau năng nói giữ gìn lời.  
Non sông cân lại: thân bao nặng ?  
Sóng gió đưa qua chí chǎng dời  
Tra tấn chớ nao lòng cứu nước,  
Phỉnh phờ đừng chuyển dạ yêu đời.  
Thân này đâu bị sao chǎng nữa,  
Còn có tương lai, có giống nòi !

*Lao Quǎng Ngāi - 1908.*

# *Há dẽ giam hồn nước ?*

Gió lặng cây im, đá chập chùng,  
Một mình thao thức suốt đêm đông.  
Ngoài hiên lính gác thêu thào nói,  
Trước cửa thằng Tây lấp ló trông,  
Căm giận quân thù bừng cháy ruột,  
Thương tình đồng loại quặn đau lòng.  
Ngục tù há dẽ giam hồn nước ?  
Sức mạnh bừng lên, chuyền núi sông !  
Tung cánh đại bàng ra vũ trụ  
Thực dân, phát xít ắt tan tành !  
Ngày mai cất tiếng cùng nhau hát:  
Việt Nam độc lập quyết thành công !

*Lao Buôn Ma Thuột 1934.*

# **Nguyễn Hồng Sinh**

(1917 - )

---

● *Nguyễn Hồng Sinh, hiệu Việt Hồ, sinh năm 1917 trong một gia đình yêu nước ở thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tham gia công tác cách mạng từ năm 1930 (làm liên lạc); năm 1936 tham gia Đoàn Thanh Niên Dân Chủ, đến năm 1939 vào hoạt động ở khu vực Bàn Cờ, Khánh Hội (Sài Gòn) và có lúc làm Bí thư chi bộ. Sau cuộc khởi nghĩa Nam kỳ thất bại một thời gian Ông về hoạt động Việt Minh bí mật ở quê nhà cho đến tổng khởi nghĩa tháng 8.1940. Sau hiệp định Genève (1954), Ông tập kết ra Bắc, tiếp tục công tác.*

*Nguyễn Hồng Sinh là đồng tác giả tập sách “Sao sáng sông Trà” (Hội Văn nghệ Nghệ An xuất bản năm 1975), và là người đầu tiên sưu tầm công phu, giới thiệu rộng rãi Thơ ca yêu nước Cách mạng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 1885 - 1945.*

*Hiện Ông nghỉ hưu ở Nha Trang, tham gia nghiên cứu lịch sử và giữ liên lạc mật thiết với quê hương.*

# *Đọc Báo Đảng*

Cảnh trời đất mịt mù ảo náo,  
Chốn trần hoàn đạn bão, bom rơi.  
Bỗng nghe tiếng gọi lồng trời,  
Vang vang hồn nước, bời bời khí dân.  
Lần trang báo bâng khuâng háo hức.  
Đọc nguồn tin nồng nặc mùi tanh.  
Rắng: "Quân đế quốc tham tàn,  
Tranh nhau vơ vét máu xương loài người.  
Trong chính quốc hại đời vô sản,  
Ngoài lân bang thâu tóm lợi quyền  
Sức người, của cải, tài nguyên,  
Phá nghề, cấm chợ, bán buôn hàng thùa.  
Xứ Đông Dương một trời máu lửa,  
Đất Việt Nam một vừa vàng son.  
Thằng Tây thả sức rút bòn,  
Giờ đây xơ xác chỉ còn sạn chai.  
Thêm thằng Nhật tranh tài cướp giật,  
Nuốt Cao Ly, Trung Quốc, Á Đông,  
Cùng loài Quốc xã dã man,  
Mút-sô nước Ý kết thành "trục tam".  
Cả ba thằng là quân phát xít,  
Chúng nhe nanh múa vuốt gớm ghê,  
Tung bom vãi đạn bốn bề,  
Tấn công Xô Viết, tiểu trừ văn minh.  
Đệ Tam Quốc Tế loan truyền:  
Lập thành mặt trận giữ nền tự do.  
Giữ hòa bình, cơm no áo ấm,  
Chống chiến tranh, giành sống nhân dân.

Đảng ta, lời cõng tò phân,  
Công nông trí thức kết liền một phe.  
Cả phố phường, làng quê lập hội,  
Cả gái trai già trẻ kết đoàn.  
Đồng canh, tương tế, trợ tương,  
Nghiệp đoàn, ái hữu, hội buôn vui vầy.  
Đòi tự do dó đây đi lại,  
Đòi nói năng bày tỏ thiệt hơn  
Đòi chia công thổ, công điền,  
Đòi giám xâu thuế, đòi quyền mưu sinh.  
Đòi được mở Đông Dương đại hội,  
Đòi chung tay gìn giữ cõi bờ,  
Đừng cho trong ép, ngoài đè,  
Chặn tay phát xít, dẹp loài thực dân.  
Lòng háo hức rộn ràng phấn chấn,  
Vội chạy tìm máy bạn thanh niên.  
Cùng nhau sôi nổi luận bàn,  
Mang đi truyền lại bà con xa gần.  
Giữa trưa hè bên mâm cháo lỏng,  
Ngoài đồng quê dưới bóng cây xanh  
Trên sông, trong lũy tre làng  
Nào anh, nào chị nghe trang báo này.  
Cả đám người ngồi ngây suy nghĩ,  
Nuốt từng lời, từng chữ vào tim.  
Bạc vàng ruộng đất dẽ tìm,  
Há đâu nghe được lời khuyên ân cần.  
Cả xóm làng râm ran bàn tán,  
Khắp đồng quê tỏa sáng niềm tin.  
Đó đây rộn tiếng cười vang,  
Thênh thang vững bước trên đàng đấu tranh.

*Quảng Ngãi xuân 1938.*

# **Huỳnh Táu**

(1904 - ? )

---

● *Huỳnh Táu sinh năm 1904 tại thôn Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn; hoạt động cách mạng từ năm 1925, liên lạc viên của Tỉnh Bộ Thanh Niên Quảng Ngãi; năm 1929, bị địch cầm tù.. Ra tù năm 1933, Ông liên tham gia vào việc củng cố lại Tỉnh đảng bộ Quảng Ngãi, được bầu vào Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Liên Tỉnh ủy miền Nam Trung kỳ. Năm 1942 Ông bị Pháp bắt, đưa đi an tri tại Ba Tơ. Tại đây ông cùng với ông Nguyễn Đôn thành lập chi bộ Đảng trong cảng an tri. Biết Ông là một nhân vật quan trọng của Đảng bộ Quảng Ngãi, kẻ thù dùng nhiều thủ đoạn tra tấn dã man cho đến chết, nhưng Ông vẫn giữ tròn khi tiết Cách mạng nên cơ sở Đảng trong cảng an tri Ba Tơ cũng như ở ngoài vẫn được bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa Ba Tơ sau này giành thắng lợi.*

# *Tuổi xuân đi cứu nước*

Đời đẹp lăm, mùa xuân như giục già.  
Lòng trai tơ rộn rã muôn ra đi;  
Ừ, thì đi ! Nào ta có ngại ngần gì,  
Nếu sống mãi nơi quê nhà eo hẹp.  
Lòng ta mở, cửa trời đâu có khép,  
Chí ta bền cùng tiến bạn đời ơi !  
Sao hôm nay tôi nhớ tới một phương trời:  
Có máu đổ với bom rơi, đạn nổ !  
Từng đoàn quân, từng đoàn quân hùng hổ,  
Băng mình qua, lớp khác tiến đều lên,  
Nhịp tiếng còi hiên ngang rầm rập bước  
Hướng theo lá cờ uy nghi bay phía trước,  
Lá cờ bay, hồn nước cũng bay theo;  
Bánh xe lăn, ngựa hí, đạn bay vèo,  
Họ vẫn tiến, coi thân bằng hạt bụi.  
Với tất cả những chí hùng sôi nổi,  
Tôi nghiêng mình cảm phục các người đây !  
Người là ai trên cõi thế gian này ?  
Nếu không phải những anh hùng cứu nước !  
Tôi xin theo ! Tôi xin thế tiếp bước.  
Các dàn anh hùng dung nước non nhà !  
Tôi nguyện đem xương máu trộn hòa,  
Với tất cả, để dựng xây nền độc lập !  
Vì đứng trước nước nhà đang nguy ngập,  
Còn nằm mơ than vãn nữa mà chi ?

Quyết chung tay quét sạch quân thù đi !  
Trời nước Việt phải trở về người Việt !  
Trước thất bại, tôi cứ hằng mãi miết,  
Đem tài trai đổi lấy sự thành công !  
 Tay nắm chặt tay, lòng thấu hiểu lòng,  
 Ôi ! phải sống với tinh thần quyết tử !  
 Chân dâu ngã, lòng ta không hề ngã !  
 Đầu này rơi, đầu khác mọc lên thay !  
 Mau lên thôi ! Cơ hội đã kề tay !  
 Giờ không thắng, đến bao giờ mới thắng ?  
 Đường dù dài, đi hoài rồi phải ngắn.  
 Hãy cùng nhau đứng dậy bạn thanh niên !

Quảng Ngãi 1943

(Sau khi thành lập Tỉnh ủy lâm thời và Ủy ban vận động cứu quốc tỉnh Quảng Ngãi, tác giả sáng tác bài này để kêu gọi thanh niên tham gia vào hàng ngũ Việt Minh).

# Huỳnh Thành

---

● *Huỳnh Thành, người làng Tân Hội, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tham gia hoạt động cách mạng hồi còn rất trẻ. Là người trong tổ chức thanh niên đầu tiên ở Đức Phổ, Ông bị địch bắt kết án hai năm tù cùng với hai mươi cán bộ thanh niên tinh Quảng Ngãi. Ra tù năm 1932, ông cùng với các đồng chí khác tổ chức lại tinh Đảng bộ Quảng Ngãi, bị địch bắt và kết án mười năm tù, đày đi Buôn Ma Thuột. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ông làm Bí thư Huyện ủy huyện Ba Tơ.*

# Nhà nở hoa

Nông nỗi này, ai thấu cho ta ?  
Duyên nợ ba sinh dễ bỏ qua.  
Trai đã đem thân đến nợ nước,  
Gái nên thủ chí trả thù nhà.  
Chàng chẳng quản bao điều cay đắng,  
Thiếp có chi nài chuyện cách xa.  
Lời nguyện bấy lâu còn ghi nhớ,  
Nay xin cùng bạn tỏ bày ra.  
Óc tin chủ nghĩa, là tơ tóc,  
Lòng nặng non sông, nhẹ cửa nhà.  
Hăm bốn tháng tròn, còn chịu nỗi,  
Mười lăm năm lẻ, chẳng bao xa,  
Dâu bể khiến xui người cách biệt,  
Biết gặp nhau không, ở đợi mà ?  
Chừng nào quét sạch thù xâm lược,  
Dân vui, nước đẹp, nhà nở hoa.

Năm 1933

---

<sup>1</sup> : Bài này tác giả gởi cho vợ khi đi đày ở Buôn Ma Thuột.

# Bùi Phụ Thiệu

(1894 - 1955)

---

• *Bùi Phụ Thiệu, tên thường gọi là Bùi Đặc, bí danh là Nông, biệt hiệu Ngũ Phước, sinh tại xã Phú Văn (nay là Nghĩa Trung, Tư Nghĩa), sau đó chuyển về sinh sống ở Thu Phố, nay thuộc xã Quảng Phú, Thị xã Quảng Ngãi.*

*Ông tham gia Cách mạng rất sớm và là một trong những yêu nhân của Việt Nam Quang Phục Hội tại Quảng Ngãi.*

*Tháng 10.1930 ông gia nhập Đảng Cộng Sản và chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng cho đến lúc hy sinh ở nhà lao Quảng Ngãi, tháng 9.1955.*

*Bùi Phụ Thiện nhiều lần bị thực dân đế quốc tù dày nhưng vẫn kiên trung giữ vững khí tiết của người Cộng Sản.*

# *Viếng Nguyễn Chuân*

Viết vẽ mày xanh căm nhớ bạn  
Gương soi tóc bạc gật cười mình  
Xót thay con tạo khéo vô tình  
Tóc bạc thế, mày xanh sao vội thế  
Sực nhớ tới khi nói khi cười, khi dang tay vỗ về  
Vẫn chắc rằng tự nhậm cá nhân  
Độ bữu phiệt ư mê tân  
Tư tưởng đó, tinh thần khi cũng đó  
Thùy lựu nấm ngũ niên thiên cổ  
Nhẹ gieo núi Thái tựa lông hồng  
Trà chi bắc, Ấn chi đông  
Cao kết vĩ nhân chi ngộ  
Dù ai chưa ngỏ rằng: nhất sinh duy việt thiếu  
niên ông  
Non xanh nước biếc là Hồng.

# Nguyễn Thiệu

(1902 - )

---

● Nguyễn Thiệu sinh năm 1902 tại thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức. Là con một của một gia đình phong kiến có thế lực thuộc dòng dõi Nguyễn Thành và học rất giỏi, đỗ bằng Thành chung năm 1924. Sớm giác ngộ cách mạng, năm 1925, ông bỏ học về lập ra Cộng Ai Đảng, một tổ chức có xu hướng Cộng sản ở tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó lại tìm đường sang Quảng Châu học tập, được Tổng bộ Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội phái về phụ trách kỳ bộ thanh niên Trung kỳ. Đại hội thanh niên họp tháng 5.1929 tại Quảng Châu, Nguyễn Thiệu được bầu vào tổng bộ, và là sáng lập viên nhóm An Nam Cộng Sản Đảng. Đến tháng 2.1930 là một trong hai đại biểu của nhóm này được cử đi Hồng Kông dự hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sau đó ông làm Bí thư đặc ủy Hậu Giang kiêm Bí thư Liên tỉnh ủy Mỹ Tho - Bến Tre - Cà Mau cho đến lúc bị địch bắt kết án khổ sai chung thân, đày ra Côn Đảo. Trong kháng chiến chống Pháp có thời gian ông làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyễn Thiệu cùng với Hồ Đô, Lê Trọng Kha, Nguyễn Nghiêm, ... là những người đầu tiên truyền bá Chủ nghĩa Mác - LêNin ở Quảng Ngãi.

# *Quyết chí ra đi vì cách mạng !*

Nợ non nước mỗi người đều phận sự,  
Gánh tang bồng sao cho phi dạ nam nhi.  
Vì giống nòi mà quyết chí ra đi  
Dù mưa nắng, có quản gì thân lữ khách.  
Gội sương gió, mà luyện thêm lòng thiết thạch,  
Cõi trời Nam xa cách mấy trùng dương.  
Lò đau tranh nung nấu chí quật cường,  
Có nặng gánh giang sơn, ta mới biết:  
Đắc thất, bại thành do tự quyết !  
Tam sơn, Tú hải, quyết đua tài.  
Rút gươm ra mà vịnh khúc tương lai  
. Vẽ Tổ quốc ra tay trừ bạo tặc.  
Giống Hồng - Lạc sẽ đến ngàv hưng phục,  
Phải làm cho rạng mặt với năm châu  
Mấy mươi năm qua đâu chịu cúi đầu.  
Giờ đã tới lúc phá tan vòng áp chế.  
Gương bất khuất trải qua bao thế hệ,  
Nay cháu con sao há dẽ chịu thua  
Các bạn trẻ mau đứng dậy tranh đua,  
Tung chí lớn vẫy vùng xưa khổ hận.  
Lòng đã sáng, tiền đồ càng thêm rạng.  
Hướng theo cờ cách mạng chúng ta đi.

Quyết làm sao cho xứng chữ tu mi.  
Còn dân nước Việt nỗi đời hùng anh.  
Thực dân, phong kiến tan tành,  
Xây nền tự chủ rạng danh với đời.  
Các bạn ơi ! Tiến lên thôi !

*Xuân năm 1927.*



# Hồ Thiết

( ? - 1986)

---

● Hồ Thiết người làng Thi Phố Nhất, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, vào Đảng Cộng Sản năm 1930, Huyện ủy viên huyện ủy Mộ Đức. Giữa năm 1931, Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, sau bị Pháp bắt đày đi Buôn Ma Thuột.

Hồ Thiết là một trong những người lãnh đạo Cách Mạng Tháng 8.1945 tại Quảng Ngãi.

Trong kháng chiến chống Pháp ông từng là Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc. Năm 1975 về lại quê nhà và mất năm 1986.

# *Phá cảnh đọa dày*

Hỡi ai đói rét lầm than !  
Hỡi ai dốt nát ngu đần bấy lâu.  
Hỡi ai làm kiếp ngựa trâu,  
Hỡi ai nhiệt huyết một bầu nung sôi  
Hỡi ai khóc đứng than ngồi,  
Xin cơm hỏi nước dưới trời bơ vơ.  
Hỡi ai đầu bạc tóc phơ,  
Thương đàn con trẻ ngắn ngơ sau này.  
Mau đứng lên phá cảnh đọa dày.  
Dựng nền hạnh phúc cho ngày tương lai.  
Khó khăn gian khổ khôn nài !

*Tháng 12.1930*

# Trần Toại

(1890 - 1948)

---

● Trần Toại hiệu là Kim Tương, sinh trong một gia đình khoa bảng tại làng Thi Phố Nhất, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. Ông tham gia Cách mạng từ sớm, vào Đảng 1930, đầu năm 1931 làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, bị Pháp bắt (tháng 7.1930), dày đi Buôn Ma Thuột, sau đưa về an trí ở Ba Tơ. Vượt qua sự kiểm soát gắt gao của địch, ông tích cực hoạt động Cách mạng, vận động khởi nghĩa Ba Tơ. Cách mạng Tháng Tám thành công, Trần Toại được bầu làm Chủ tịch Chính quyền Cách Mạng đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi.

# Xả thân vì nước

Hồi đồng bào thân ái !

Thế sự đến cùng

Thời cơ sắp tới.

Thảm thiết bấy ! Dân ta điêu đứng, tủi nhục vô ngàn;  
Đau đớn thay ! Chúng nó nhiễu nhương, tội không kê xiết.

Lòng tham không chán;

Thói dữ tràn đầy

Chứa hận lâu ngày,

Kêu trời nguyên rủa:

Hồi kìa giặc Pháp

Thù gì nước Việt Nam ?

Trùng dương bao cách trở, óc thực dân vượt tới xâm lăng;

Đông hải lăm của tiền, túi không đáy tóm thu vơ vét  
Coi nước ta như trâu ngựa

Bắt dân ta làm tôi đòi

Bảy mươi năm đô hộ, thuế nặng xâu cao;

Hăm lăm triệu đồng bào, nạo xương róc tủy

Đắp đường làm cầu, cốt để thông thương cơ khí

Nhà thương trường học, thật ra mánh khóe ngu dân.

Nam Bắc cắt chia, quyền lợi trong tay nắm hết;

An Nam bảo hộ, tiếng tăm ngoài miệng rêu rao

Tống ngực, buôn quan, tiện đường đi cho lũ tham ô cầu danh trực lợi;

Kiểm lâm, thương chánh, cướp nghề sống của dân lao động xuống biển lên rừng

Luật lệ khắc nghiệt,

Bóc lột nặng nề  
Ta: đói cơm rách áo,  
Nó: thịt béo cá ngon.  
Thương người già, xót trẻ thơ không chỗ náu nương;  
Là vợ con, vùi thân thể hết đường sinh sống.  
Chúng ta có tội tình gì ?  
Mà chịu thảm họa đó !  
Kêu ca chẳng được.  
Bạo ngược càng tăng.  
Bao luật lệ bạo tàn, khủng bố quần chúng:  
Giương lá cờ “quy thuận”, lừa phỉnh nhân dân  
Than ôi !  
Thảm thương thay !  
Uất hận thay !  
Kìa:mưu gian rất đáng buồn cười;  
Đây: công lý không hề vùi lấp  
Binh lương đều của nhà Tần, miền Tứ Thượng, Bá Công  
nỗi dậy  
Thành trì thay về tay giặc, đất Lam Sơn Lê Lợi vùng  
lên.  
Bỏ kẽ dū, về người thân, lẽ thường là thế;  
Thờ quân thù, bán Tổ quốc, tâm địa sao dang.  
Liên Xô cách mạng thuyết bình quyền soi sáng  
Trên thế giới cần lao, liên đoàn cộng sản thắt chặt  
Cánh đại đồng chờ đón lẽ nào người tiến, ta lùi ?  
Cuộc đấu tranh mãnh liệt lo chi kia mạnh, đây yếu ?  
Hỡi các bậc văn hào: hùng tâm trỗi dậy !  
Hỡi các nhà trí thức: đại chí vùng lên !  
Chớ vì lợi nhỏ, lừa cơ hội hâm hại người mình;  
Chớ ý học hay đem tài cán làm tôi giống khác.  
Lấy đức hóa ngu,  
Dùng văn thay tục.

Đem học ra hành,  
Hiến thân cho nước !

Nếu có chí dám cầm đao phi ngựa, sợ gì thiếu giáp binh!  
Nếu có tài múa trường kiếm đại thương, lo chi không súng đạn !

Nguyễn: đồng tâm nhất trí, cứu non sông khỏi cảnh xéo giày;

Giải muôn đắng nghìn cay, đưa đồng loại ra vòng tù hãm

Chung tài, góp sức, chúa chan tâm huyết một bầu;

Khắc cốt, ghi tâm, **dánh đỗ đế quốc** bốn chữ.

Xốn xang tặc dạ, hơi sức đâu toan tính chuyện riêng tư;

Nhức nhối ruột gan dồn tâm trí ngó cùng ai nấy biết.

Mấy lời tha thiết

Thề quyết tiến lên !

Rửa sạch hòn cẩm

Việt Nam độc lập !

1931

(Trần Kinh Luân dịch từ chữ Hán)

# Võ Tòng

(1891 - 1964)

---

● Võ Tòng (Tùng) sinh năm 1891, tại thôn An Tây, xã Phố Minh, huyện Đức Phổ.

Năm 1910, ông được Duy Tân Hội chọn đưa sang học tại trường Quân Nhu Học Hiệu Bắc Kinh, Trung Quốc. Ra trường, Ông vào làm việc tại quận Lữ Tích, Quảng Đông. Tại đây, ông cùng Võ Quán, người cùng quê mưu đồ thành lập đội nghĩa quân để về giải phóng Tổ quốc. Chẳng may, việc không thành, ông sang Thái Lan cùng với vợ lập ra Hợp tác xã Thanh niên để nuôi người trong nước và hoạt động cách mạng. Được Hồ Chủ tịch dạy bảo, nên Ông giác ngộ Chủ nghĩa Mác - LêNin, cùng các đồng chí lập ra Chi hội Thanh Niên, rồi Phân bộ cộng sản ở Thái Lan. Ông bị địch bắt khi đang từ Trung Quốc về Thái Lan truyền đạt Nghị quyết Đại hội thành lập Đảng (03.02.1930), bị kết án chung thân và đưa về giam ở Lao Bảo.

Cách mạng tháng 8.1945 thành công, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng huyện Đức Phổ, rồi Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và đoàn tụ với gia đình sau 30 năm ly tán.

Võ Tòng tạ thế năm 1964, tại Hà Nội, thọ 73 tuổi.

# *Chớ quên lời nguyền*

Tờ này cánh nhạn trao tay.  
Máy lời vàng đá tò bày khúc nôi:  
Ba sinh dù được như lời,  
Vân đem thân thể đắp bồi non sông.  
Nước nhà gấp vận long đong,  
Cho nên duyên phận chưa xong bề nào.  
Giống nòi còn chịu lao đao  
Đời riêng hạnh phúc làm sao vẹn toàn ?  
Còn trời, còn nước, còn non,  
Hết còn áp bức ta còn đấu tranh  
Mai sau dù được tất thành,  
Ta luôn tiếp bước trên đường tương lai  
Chỉ cần: chung thủy không lay:  
Có tròn nghĩa nước, tình nhà mới yên !  
Đấu tranh lòng vững chí bền,  
Thương nhau xin hãy chớ quên lời nguyền !

*Thái Lan năm 1917*

# Phạm Ngọc Trân

(1906 -      )

---

● *Phạm Ngọc Trân hiệu Nam Hồng, sinh năm 1906, tại làng An Phú, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, là anh ruột ông Phạm Kiết và bà Phạm Thị Trinh; tham gia hoạt động cách mạng từ thời còn trẻ. Năm 1930, ông chỉ huy cuộc biểu tình đầu tiên ở miền đông Sơn Tịnh ngày 31.10.1930, bị địch bắt cầm tù.*

*Trong Khởi Nghĩa Tháng 8.1945, ông tham gia nhiều công việc cách mạng. Năm 1954, Ông tập kết ra Bắc tiếp tục công tác. Ông nghỉ hưu và mất tại Hà Nội.*

# Nhớ mẹ

Nhớ lại ngày nào con bước ra,  
Mang theo nghĩa mẹ với tình cha  
Quyện trong chiếc áo tàng hơi ấy,  
Sưởi ấm lòng con nợ nước nhà.

Nhớ mẹ con khôn tà hết lời  
Áo cha mẹ xếp để dành hơi  
Đến khi hận nước thù nhà gọi  
Mẹ khoác thân con gánh cuộc đời.

Nhớ lại ngày nào mẹ ấm no,  
Giờ thân đói rách cảnh buồn xo.  
Chuyên tay kéo mướn làm thuê mãi  
Dạy trẻ nuôi con dạ rồi vò.

Nhớ mẹ trông theo một góc trời,  
Muôn trùng non nước tí tít mù khơi,  
Đôi vai gánh nặng thân quắn quại,  
Tủi phận thân hôn lệ máu rơi !

Nhớ mẹ sinh con giữa cuộc đời,  
Nước bèo dâu bể tựa trò chơi.  
Sinh ly mẹ vẫn vui lòng mẹ,  
Chờ buổi con xoay ngược đất trời.

Đất trời dấu đoạn số đôi mươi  
Mẹ vẫn ung dung nở nụ cười

Như đã có con về với bố,  
Mang theo chiếc áo trữ tang hơi.

Nhớ lại sau ngày con thiếu cha  
Mẹ khuyên con giữ nước non nhà  
Đầu cho đất ngã trời nghiêng hẵn  
Cũng trọn màu xuân đẹp tuổi hoa !

*Phan Rang 1928*

# *Chấn Việt*

Đã quyết ra tay chuyển cuộc đời  
Thế này mới thú hối em ơi  
Sớm khuya chăm sóc đàn con dại  
Mưa nắng xông pha chiếc nón còi  
Nay gánh tang bồng còn phải nặng  
Mai cờ chỉ đạo dẽ như chơi  
Ngày kia cất ngọn trường thương vây  
Vui cả anh em đẹp đất trời.

*Ba Tơ 1943*

# **Phạm Thị Trinh**

(1914 - )

---

● *Phạm Thị Trinh* người làng An Phú, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh; tham gia cách mạng lúc còn rất trẻ, là một trong những người cầm cờ dẫn đầu cuộc biểu tình ở miền Tây Sơn Tịnh vào cuối năm 1930 đến 1931. Khi bị bắt vào tù, bà nổi tiếng vì những lý lẽ danh thép lúc đấu lý với kẻ thù. Bà là một trong những ủy viên của Ban vận động cứu quốc (Việt Minh) tỉnh Quảng Ngãi đồng thời là Tỉnh ủy viên tỉnh ủy Quảng Ngãi.

*Trong kháng chiến chống Pháp bà đã từng là Hội trưởng Hội Phụ Nữ Cứu Quốc tỉnh Quảng Ngãi, Hội Phụ Nữ Liên Khu 5.*

*Tập kết ra Bắc, bà là ủy viên Đảng đoàn thường trực phụ nữ Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại biểu quốc hội khóa I và II. Bà sáng tác nhiều bài thơ hay, một số được chọn đăng trong tổng tập Văn học Việt Nam, tập 35. Nay bà nghỉ hưu tại Hà Nội.*

# *Một tác thành*

Anh đã là thân kẻ tội tù,  
Đọa đày nay tính đã ba thu.  
Đời anh chiến đấu, thù giam hăm,  
Đâu phải tiền căn đã vụng tu ?

Em ngắm trông theo chỗ cuối trời.  
Dưới từng mây bạc cảnh xa khơi.  
Vì sao chẳng thấy tin anh lại,  
Giờ phút này đây ruột rối bời.

Vì vắng tin anh trở lại nhà  
Hỏi người thân với kẻ gần xa.  
Để mai chiêu lũ con trông nhắc,  
Vẫn ngóng ba và vẫn nhớ ba !

Từ đây thân em sống một mình,  
Xót người muôn dặm bước lênh đênh.  
Vầng trăng tuy xẻ làm đôi nửa,  
Gan óc còn trơ một tác thành !

*Năm 1942*  
*(Viết khi chồng bị đày ở Buôn Ma*  
*Thuột đã được 3 năm)*

# Vững tin ở ngày mai

Em cũng như anh cũng cảnh tù,  
Chúng ta đâu phải vụng đường tu ?  
Tuy rằng cay đắng, dù sao nữa,  
Nhưng cũng cùng chung mối hận thù.

Từ đây giam hãm mỗi phương trời:  
Cảnh ngộ chung, mà đứa một nơi.  
Ví phận chim lồng chưa cất cánh,  
Mà lòng uất hận cứ trào sôi.

Tuy chẳng ra sao cái cuộc đời,  
Nhưng lòng ta vẫn cứ tươi vui.  
Vui mà sống với ngày mai đẹp,  
Hạnh phúc chờ nhau lúc tái hồi.

Sống để mang thêm mối hận này,  
Phá tung ràng buộc bấy lâu nay  
Trùng phùng sẽ có ngày đưa lại,  
Bùi ngọt ta bù lúc đắng cay.

Viết ở nhà lao Quảng Ngãi 1941  
(Gửi cho chồng là ông Nguyễn Chánh  
ở nhà lao Buôn Ma Thuột)

# Trương Quang Trọng

(1905 - 1941)

---

● Trương Quang Trọng sinh 1905 tại làng Phú Nhơn, xã Tịnh Án, huyện Sơn Tịnh. Năm 1926, ông đang theo học năm thứ 2, khoa Y, Trường Cao Đẳng Đông Dương, vì tham gia phong trào học sinh đấu tranh đòi ân xá Phan Bội Châu (1925) và để tang Phan Chu Trinh (1926), nên bị Pháp khủng bố, phải bỏ học về quê.

Về Quảng Ngãi, ông cùng các đồng chí thành lập Tỉnh bộ Tân Việt Quảng Ngãi, rồi chuyển sang Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ, có chân trong Kỳ bộ Trung kỳ dự Đại Hội toàn quốc lần thứ I của VNTNCMDCH tại Hồng Kông (tháng 5.1929), và là một trong những người tham gia thành lập tổ chức "Dự bị Cộng Sản" ở Quảng Ngãi (tháng 7.1929).

Ngày 19.8.1929, Trương Quang Trọng bị địch bắt, sau đó đưa đi đày ở ngục Kon Tum. Ở đây, ông cầm đầu cuộc đấu tranh lưu huyết chống lại việc đế quốc Pháp bắt tù chính trị phải đi làm khổ sai quá nặng nhọc trên đường 14, và đã hy sinh dũng cảm ngày 12.12.1941.

# *Ngâm miệng lại đồ tàn ơi !*

Không lẩn, cụ này cũng hóa điên,  
Nên chi kiếm chuyện nói liên thiên.  
Thân già nỡ miệt trang anh tuấn,  
Óc hủ còn phô chuyện thánh hiền.

Ý đã buộc ràng đời phụ nữ,  
Lòng mong nhồi sọ bọn thanh niên.  
Trông xa tư tưởng quay lùi hẳn,  
Mà chốn làng vẫn lại ý quyền !

Ý quyền đáng chán cái anh gàn,  
Chê bạn đầu xanh thật cả gan  
Làm phách chửi trời nghe nguội ngắt  
Mang tơi chữa lửa quá khô khan.

Chưa từng già trẻ so khôn bé,  
Nào biết măng tre lúc cuộc tàn.  
Thế kỷ hai mươi đời tiên bộ,  
Ích chi ngồi nói chuyện Hi, Hoàng ( <sup>1</sup> )

1923.

---

<sup>1</sup> : Phục Hi, Hoàng Đế là hai ông vua thời thượng cổ bên Trung Quốc. Ý nói chuyện xa vời cổ hủ không hợp nữa.

# *Theo gương Nga xô cùng nỗi dậy*

Sóng cách mạng vang lừng mặt đất,  
Công nông Nga đã phất cờ đầu.

Mười ngày chấn động hoàn cầu,  
Làm gương cho cả năm châu soi vào.

Biết bao vũng máu đào xương trắng,  
Chí đau tranh quyết gắt đến cùng.

Làm tròn sứ mệnh công nông,  
Mở đường thăng tới Đại đồng mai sau.

Ngay từ lúc cùng nhau tổ chức,  
Bọn Nga hoàng đã chực phá tan.

Biết bao thủ đoạn dã man,  
Sóng gươm cũng lăm, mưu gian đã nhiều.

Chúng những tưởng làm tiêu cách mạng,  
Nào ngờ đâu cách mạng càng hăng.

Phong trào ngày một thêm tăng,  
Con đường lịch sử có ngăn đằng nào.

Lửa đã cháy dầu vào thêm cháy,  
Giết một người nỗi dậy hàng muôn.

Thịt tan xương nát máu tuôn,  
Một năm cách mạng nỗi luôn hai lần,  
Nhân gấp lúc những quân đế quốc  
Gây chiến tranh để cướp thị trường.

Tranh quyền, đoạt lợi bán buôn,  
Công nông bia đạn chiến trường phơi thây.

- Hung, Áo, Đức chung tay đau sức,  
Pháp, Anh, Nga hiệp lực kết liên.  
 Tung bom vãi đạn liên miên.
- Á, Âu khói lửa xung thiên mịt mù  
 Nga chuyên chế cơ đồ sắp đổ  
 Nên hắt ra hơi thở cuối cùng.  
 Ngọn đèn sấp tắt, lửa bùng,  
 Quay ra tàn sát để lòng nuối hơi.  
 Nhà tan máu đổ ngập trời,  
 Kẻ ngoài chiến địa, người nơi ruộng đồng.  
 Áo, giày, than, bánh sạch không,  
 Thuế tô chồng chất, xiềng gông nặng nề.  
 Đau thương tủi nhục ê chề,  
 Khi căm máu uất quyết thề đứng lên.  
 Công nông lòng vững chí bền  
 Phá nền đế chế, chặt tung xích xiềng.
- Đảng xã hội tranh quyền lãnh đạo ,  
 Khắp dân gian bạo động nổ liền.  
 Công nông binh cùng kết liên,  
 Không bao đã nắm chánh quyền trong tay.  
 Liên lập tức đổi thay chế độ,  
 Kê - răn - ky chính phủ lâm thời  
 Công nông vẫn kiếp tôi đòi,  
 Thoát nơi miệng rắn vào nơi hang hùm.  
 Dân lao động đã hoài xương máu  
 Lại phải thêm tranh đấu quyết giành.  
 Phen này đem hết tinh thần  
 Giết cho sạch ráo cái quân lừa đồi  
 Phải đạp đổ lâm thời chánh phủ,  
 Mặt nạ kia vứt bỏ đi ngay  
 Võ trang bạo động xông ra,

Nhằm quân tư bản thắng tay diệt trừ,  
Trong năm nọ tháng Mười nổi dậy  
Công nông đoàn kết thảy đấu tranh.

Phố phường chật ních biếu tình  
Nông thôn rầm rập tuần hành thi uy  
Binh lính cũng quay đầu súng lại.  
Diệt thù chung lập Xô Việt liên bang.

Song vẫn thấy năm châu vô sản  
Bị trong vòng tư bản dã man.

Các nước thuộc địa cơ hàn,  
Vì quân xâm lược, bởi loài buôn dân,  
Đảng Cộng Sản luận bàn mọi lẽ  
Cùng lập ra Quốc tế đệ tam  
Năm châu vô sản kết đoàn,  
Cùng dân nhược tiểu phá tan quân thù  
Nền cách mạng cơ đồ bền vững,  
Cuộc thành công cũng chẳng xa đâu.

Anh chị em ta phải mau mau,  
Cứu ta ta phải cùng nhau một lòng.  
Đừng mơ màng ngóng trông thần phật,  
Chớ ngu si vái đất lạy trời  
Cũng đừng ỷ lại tay người,  
Con đường giải phóng sáng ngời chí ta.  
Kết đoàn sức mạnh bao la,  
Hướng theo cờ Đảng xông ra chiến trường.  
Đường thắng lợi lòng bền chí vững.  
Chữ nghĩa nhân sê thắng bạo tàn.  
Búa liềm chọi với súng gươm  
Tinh thần sẵn có đạn bom lo gì.  
Giống Hồng Lạc nào thua chi,

Bao phen quét sạch cả bè ~~xâm lăng~~

Giờ có Đảng càng tăng sức mạnh,

Nung chí hùng cát cánh ~~b~~y cao.

Đồng tâm, đồng chí, đồng bào,  
Đập đổ đế quốc, lật nhào vua quan.

Thực dân phong kiến tiêu tan.

Xích xiềng bẻ gãy, làm than xóa mờ.

Chung tay xây dựng cơ đồ  
Việt Nam độc lập tự do đời đời  
Sông Trà rộn tiếng cười vui  
Nước non đâu cũng con người hùng anh.

Mừng rằng mình đã góp công  
Xây nền cộng sản, rạng danh giống nòi.

Đồng bào ơi !

Đứng lên thôi !

*Quảng Ngãi 1929*

# Huỳnh Thị Tuyết

( ? - ? )

---

● *Huỳnh Thị Tuyết người làng Văn Trường, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, lấy chồng về làng Thi Phố Nhất, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (vợ Trần Hàm, Tỉnh ủy viên năm 1930), vào Đảng tháng 4.1930, Huyện ủy viên Mộ Đức, hoạt động tích cực trong thời kỳ này, bị địch bắt kết án 5 năm tù, mất sớm. Bà có nhiều bài thơ kêu gọi Phụ nữ tham gia cách mạng.*

# *Chị em mau đứng dậy*

Đứng lên hỡi chị em mình !  
Người ta Cộng Sản biếu tình tứ tung  
    Chồng đi thì đi với chồng.  
Con đi thì cũng một lòng với con  
    Cùng nhau giữ vững vuông tròn  
Dẫu rằng sống thác, dẽ mòn lá gan !  
    Kết đoàn ta hãy đứng lên !  
Cờ hồng phất trước, sấp hàng theo sau.

Làm sao cho kịp với người  
Cũng tai, cũng mắt ở đời kém chi  
    Đấu tranh, ai cũng ra đi  
Chị em ta há chẳng bì được sao ?  
    Dậy ! Dậy ! Dậy ! Mau ! Mau ! Mau !  
Dắt dùn bè bạn, nhập vào cho đông  
    Tiến lên gánh vác nén sông  
Làm cho Cộng Sản thành công mới là !



Thư viện tỉnh Quảng Ngãi



DCN.000529