

Tĩnh man Tiễn phủ sứ
ÔN KHÊ NGUYỄN TỬ VÂN

Trường lũy QUẢNG NGÃI

Sưu tầm, biên dịch và chú dẫn:

LÊ SON PHƯƠNG NGỌC

NGUYỄN HỮU QUÝ-HOÀI CHI HẠ MIỀN

Nhuân sắc:

PGS. TS PHAN AN-TS. NGUYỄN NGỌC NHUẬN

(Viện Nghiên cứu Hán Nôm)



NHÀ XUẤT BẢN TÙ ĐIỂN BÁCH KHOA
HÀ NỘI-2011



DOANH NGHIỆP SÁCH THÀNH NGHĨA
TP. HỒ CHÍ MINH

Tinh man Tiễu phủ sứ
ÔN KHÊ NGUYỄN TỬ VÂN

Truờng lũy
QUẢNG NGÃI

Sieu tầm biên dịch và chú dẫn:
LÊ SƠN PHƯƠNG NGỌC
NGUYỄN HỮU QUÝ – HOÀI CHI HẠ MIỀN

Nhuận sắc:
PGS. TS. Phan An.
TS. Nguyễn Ngọc Nhuận
(Viện Nghiên cứu Hán Nôm)



NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA
HÀ NỘI - 2011

TRƯỜNG LŨY QUẢNG NGÃI (PHỦ MAN TẠP LỤC)

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến:

- Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Dương

(Chủ tịch Hội khoa học vùng Đông Nam Á – Hà Nội).

- TS Nguyễn Ngọc Nhuận,

- (nguyên Phó viện trưởng viện

Nghiên cứu Hán Nôm – Hà Nội)

- NNC Nguyễn Đình Đầu – TP Hồ Chí Minh.

- NNC Phong Đăng Vũ Tiến Đức - Quảng Ngãi

đã đề xuất ý kiến, cho phép sử dụng tài liệu, góp công sức trong việc sưu tầm phiên dịch và nghiên cứu trong việc hoàn thiện quyển sách này.

Nhóm tác giả

Trường lũy nhìn từ hôm nay

(*Lời giới thiệu cuốn sách “Trường lũy Quảng Ngãi”
của Ôn Khê Nguyễn Tử Văn*)

Thanh Thảo

Ôn Khê Nguyễn Tử Văn là Sơn phòng sứ của triều Nguyễn thời Tự Đức. Trong quá trình thi hành công vụ tại Quảng Ngãi, ông đã viết được cuốn sách mà tên ban đầu là “Phủ Man tạp lục” và giờ đây được xuất bản với tên “**Trường Lũy Quảng Ngãi**”. Gọi là “tạp lục” vì sách của Ôn Khê ghi chép lại rất chi tiết những “tên làng tên núi tên sông” suốt một miền thượng du tỉnh Quảng Ngãi như một kiểu sách dư địa chí. Là công bộc của triều đình, dĩ nhiên Ôn Khê nhận trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc ổn định tình hình, gìn giữ hòa bình an lạc cho nhân dân cả người Kinh và người Thượng ở Quảng Ngãi. Nhưng quan điểm, cách nhìn của một ông quan quân sự triều Nguyễn hẳn phải khác với cách nhìn của chúng ta bây giờ về chính sách dân tộc, về mục đích cũng như tính hữu dụng của Trường lũy Quảng Ngãi. Là người đọc đương đại, chúng ta sẽ đọc cuốn sách có rất nhiều tư liệu quý này với góc nhìn như thế nào?

VỀ CÁCH ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY

Theo tôi, chúng ta nên đọc cuốn sách này như một tác phẩm dư địa chí về một vùng đất khá đặc biệt thuộc tỉnh Quảng Ngãi vào giữa thế kỷ XIX. Trong đó, chúng ta đặc biệt ghi nhận sự hình thành của hệ thống Trường lũy Quảng Ngãi mà bây giờ đã trở thành di tích quốc gia về lịch sử-văn hóa.

“Niên hiệu Gia Long thứ 18 (1819) xây dựng Trường lũy chạy dọc vùng biên, bên ngoài các đồn bảo để ngăn phòng. Từ đó về sau, số lượng đồn bảo khi giảm khi tăng.”

(*Trường lũy Quảng Ngãi*, trang 99).

“Niên hiệu Tự Đức thứ 16 (1864) giảm bớt đồn bảo, đồng thời lập thêm trọng bảo tại các nơi hiểm yếu...”

(*Trường lũy Quảng Ngãi*, trang 100).

Có thể, ý tưởng xây dựng Trường lũy Quảng Ngãi đã có trước đó, từ thời Bùi Tá Hán được phái vào trấn thủ Quảng Nam:

“Bấy giờ ông đối xử với người Thượng như đối với người Kinh, nên người Kinh, người Thượng đều được yên ổn làm ăn sinh sống, không xảy ra việc xâm biên gây rối nhau. Khi ông qua đời (1568), được nhân dân Kinh, Thượng lập đèn thờ, chăm lo hương khói cho đến tận ngày nay.”

(*Trường lũy Quảng Ngãi*, trang 113).

Với Bùi Tá Hán, “trường lũy” chính là lòng dân, là sự đoàn kết dân tộc giữa người Kinh và người Thượng cùng sống chung trên mảnh đất Quảng Ngãi. Từ tư tưởng hòa bình và hòa hợp dân tộc đó, Trường lũy được xây dựng lên ở thời Gia Long và hoàn chỉnh ở thời Tự Đức, với hệ thống các đồn bảo để bảo đảm an ninh và giám sát việc thu thuế, nhưng quan trọng hơn, là chính

thúc mở ra các cửa khẩu để giao thương giữa miền núi và trung châu Quảng Ngãi.

Vì thế, cách đọc cuốn sách này hôm nay là đọc để biết “hình sông thế núi”, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số Quảng Ngãi cách đây ngót hai thế kỷ, đồng thời cảm thông hơn với cha ông trong suốt quá trình khai khẩn, mở đất, định cư dân ở những vùng trước đây cõi hoang hóa. Với mục đích ấy, thì cuốn sách “tập lục” của Ôn Kiê Nguyễn Tử Vân cung cấp cho chúng ta rất nhiều tư liệu. Ngay với những tên núi tên sông tên làng thuở ấy, bây giờ chúng ta cũng khó biết nếu không đọc cuốn sách này. Những tướng lĩnh, nhà lãnh đạo có công với vùng đất Quảng Ngãi thuở ấy, từ Bùi Tá Hán tới Lê Văn Duyệt, từ Nguyễn Cư Trinh tới Nguyễn Công Trứ đều được cuốn sách này vinh danh. Và đó là niềm tự hào của chúng ta, không chỉ là người Quảng Ngãi, và ở bất cứ thời đại nào.

CÁI CÒN LẠI: TRƯỜNG LŨY LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA

Các dịch giả và nhà chú giải đã rất công phu khi tra cứu từng địa danh, từng tên gọi và từng ngôn ngữ dân tộc thiểu số Quảng Ngãi khi dịch cuốn sách này từ ngôn ngữ Hán cổ. Duy có một cái tên mà các dịch giả đã quen ngay từ khi bắt tay vào dịch cuốn sách: Trường lũy Quảng Ngãi. Bây giờ, với những gì còn lại, với chiều dài ngót 130 km kéo dài từ bắc Trà Bồng (Quảng Ngãi) tới giáp giới An Lão (Bình Định), Trường lũy Quảng Ngãi đã được vinh danh như một công trình lao động tuyệt vời của các dân tộc Quảng Ngãi, như một Trường lũy của hòa bình và giao thương minh bạch. Đó cũng là Trường lũy dài nhất Đông Nam Á tới nay còn lại.

Cha ông chúng ta đã đổ bao nhiêu mồ hôi, đã góp bao nhiêu viên đá để xây dựng trường lũy này, chỉ với một ý nguyện là

mang lại hòa bình an lạc cho một vùng đất trong quá khứ đã trải nhiều can qua. Tâm nguyện ấy đã được thể hiện qua cấu trúc của Trường lũy, qua những hoạt động cho tới bây giờ vẫn còn diễn ra bên dưới và bên cạnh các đồn bảo: đó là các chợ đầu nguồn:

“Ai lên nhẩn với nậu nguồn”
“Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên”
(Ca dao).

Chữ “nậu nguồn” nghe có dẽ thương không! Và các bạn có biết, “mít non” và “cá chuồn” ấy được “gởi xuống” và “gởi lên” qua Trường lũy Quảng Ngãi, thông qua các chợ đầu nguồn. Từ một công trình mang tính quân sự, Trường lũy sau nhiều năm tháng đã trở thành biểu tượng cho giao lưu thương mại, cho lịch sử và văn hóa. Qua Trường lũy, chúng ta có thể biết nhân dân Quảng Ngãi ngày xưa đã sống và lao động, khát vọng và thể hiện mình như thế nào. Nếu nhân ái và hòa bình là gốc rễ của văn hóa, thì tới lượt nó, văn hóa lại là gốc rễ của sự phát triển một vùng đất, một đất nước với nhiều dân tộc cùng chung sống. Đó là cái còn lại của Trường lũy Quảng Ngãi, cũng là cái mà chúng ta cần tìm đọc với tầm nhìn đương đại cuốn sách này.

Sau Tết Đoan Ngọ, 2011

Thanh Thảo
(nhà thơ, nhà báo)

Lời Nói đầu

PGS. TS. PHAN AN

(Viện khoa học Xã hội Việt Nam)

Tác phẩm bằng chữ Hán cổ “Phủ Man tạp lục” viết về lịch sử các đổi mới với người Thượng tại Quảng Ngãi qua nhiều triều đại phong kiến nước ta, mà trong đó việc xây dựng Trường Lũy là vấn đề trung tâm. Sách đề cập đến tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của người Thượng Quảng Ngãi đã dẫn đến quyết định xây dựng Trường Lũy với hệ thống đồn bảo, cũng như những thay đổi của hệ thống này qua các thời kỳ. Vì thế, bản tiếng Việt, chúng tôi lấy tựa là “**Trường lũy Quảng Ngãi**” thay cho tựa sách bằng chữ Hán cổ.

Nguyễn Tử Văn làm chức Sơn phòng sứ, là người phụ trách công tác người Thượng vào giữa thế kỷ XIX, gần mươi năm liền tại tỉnh Quảng Ngãi, rồi viết sách về công việc của mình để lại cho đời sau. Một việc làm thật là đáng quý!

Hơn nữa, qua tác phẩm này, ông tỏ ra là một nhà quân sự giỏi, một nhà chính trị sắc sảo có tâm đức và là một nhà văn có tài.

Tác phẩm này đề cập đến nhiều vấn đề: *Núi sông, Cương vực, Đường sá, Thổ nghi, Ngôn ngữ, Phong tục của người Thượng Quảng Ngãi, cũng như vấn đề Thuế má, Sách lược cai trị, Phương cách phòng ngự, Tình hình kiến thiết qua các triều vua, Các vị tướng nổi tiếng trong công tác người Thượng tại Quảng Ngãi.*

Dù tác giả khiêm tốn cho sách mình chỉ là “tạp lục” là các ghi chép vụn vặt, nhưng thật sự đây là một pho sử liệu hiếm quý và có lẽ gần với sự thật hơn cả vì do một viên quan có học vấn thời ấy ghi chép một cách cẩn thận. Tác giả Nguyễn Tử Văn xuất thân khoa bảng, đỗ Cử nhân khoa Quý Mão năm 1843.

Giới học thuật nhắc nhiều đến tác phẩm “*Phủ biên tạp lục*” của Lê Quý Đôn vì tính khoa học cao của nó. Tác phẩm Phủ biên đã đề cập đến vùng đất mới rất rộng của nước ta, bao gồm cả xứ Đàng Trong của các chúa Nguyễn, tức nam sông Gianh. Còn tác phẩm Phủ Man này thì chỉ đề cập đến một tỉnh Quảng Ngãi nên nhiều vấn đề được đi sâu chi tiết hơn và cũng mang tính khoa học cao. Hai tác phẩm ấy đều đóng góp rất lớn cho kho sử liệu và văn học nước ta.

Ngày nay người ta đặc biệt quan tâm đến di tích Trường lũy Quảng Ngãi, một công trình xây dựng dài hàng trăm cây số, giúp ổn định đời sống nhân dân Kinh – Thượng trong khoảng thời gian lâu dài. Ngoài mục tiêu phòng ngự và kiềm soát ra thì Trường Lũy đã có đóng góp cụ thể trong việc đưa các hoạt động giao dịch thương mại và văn hóa miền ngược miền xuôi vào nề nếp.

Trường lũy Quảng Ngãi, một di tích kiến trúc có giá trị lịch sử đặc thù của địa phương Quảng Ngãi, nhưng ảnh hưởng lại

mang tầm quốc gia và có thể còn rộng lớn hơn, xứng đáng được đầu tư nghiên cứu khoa học xứng tầm.

Tác phẩm này ghi chép nhiều địa danh, tình hình địa lý tự nhiên và đặc điểm đời sống kinh tế - văn hóa của các tộc người miền rừng núi Quảng Ngãi thế kỷ XIX. Tác phẩm viết cụ thể về công trình Trường lũy, kể rõ tên từng đồn bảo dọc Trường lũy và tình hình thay đổi thêm bớt của hệ thống đồn bảo này. Khi lên cao nhất có tới 148 đồn, gồm 117 bảo của quân đội cùng với 31 đồn canh phối hợp của nhân dân dọc Trường lũy.

Tác phẩm này còn đề ra những sách lược về công tác người Thượng, tuy không còn phù hợp với tình hình ngày nay, nhưng là tài liệu tham khảo thiết yếu cho việc nghiên cứu về Trường lũy Quảng Ngãi và cũng rất hữu ích cho chính sách về dân tộc của nhà nước ta ngày nay.

TP. Hồ Chí Minh, Mùa xuân năm Tân Mão – 2011

PGS. TS. PHAN AN

TRƯỜNG LŨY QUẢNG NGÃI

NỘI DUNG TỔNG QUÁT

I. LỐ HỒNG VỀ CHÁNH SÁCH DÂN TỘC CỦA TRIỀU NGUYỄN VÀ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG LŨY

II. TRƯỜNG LŨY QUẢNG NGÃI

- Núi sông khác lạ
- Cương vực rộng hẹp
- Đường sá xa gần
- Phong tục người Thượng
 - Ngôn ngữ
 - Thờ nghi
 - Các ngạch thuế
 - Sách lược cai trị
- Phương cách phòng ngừa
- Tình hình kiến thiết qua các triều vua
- Các vị tướng nổi tiếng trong công tác người Thượng.

III. HÌNH TƯỢNG NGƯỜI DÂN TỘC MIỀN NÚI QUẢNG NGÃI QUA VĂN HỌC CÁCH MẠNG:

Trung tướng NGUYỄN ĐÔN
(trích Hồi ức “**Bình minh Ba Tơ**”).
Trích tập truyện ký “**Tiếng sông Trà**”
(của nhà văn Nguyễn Trung Hiếu).

IV. PHỤ LỤC:

- Bản chữ Hán (*chụp bản khắc gỗ*), phiên âm, dịch nghĩa
 - Bản đồ: Quảng Nghĩa toàn đồ
 - Bản đồ của Taberd, 1838.
- Các bức ảnh một số đoạn Trường Lũy còn lại.
 - Chữ Nôm trong sách này

---o0o---

LỖ HỒNG VỀ CHÁNH SÁCH DÂN TỘC CỦA TRIỀU NGUYỄN VÀ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG LŨY

Sau khi lên ngôi hoàng đế lập ra triều Nguyễn năm 1802, vua Gia Long còn phải tiếp tục cử tướng dẫn quân đi đánh dẹp các phe chống đối, nhất là phe Tây Sơn tại miền Trung Trung bộ và phe họ Trịnh, phe họ Lê từ sông Gianh trở ra Bắc. Sau mười năm, về đại thể triều Nguyễn đã tiến tới ổn định quyền cai trị trong toàn quốc.

Nhưng tình hình người Thượng - cách gọi các dân tộc ít người - ở Quảng Ngãi vẫn không yên. Quan quân đến thì họ lánh vào vùng rừng núi trùng điệp, không thể tìm ra họ trốn ở đâu, khi quan quân rút đi thì họ lại nồi lên quấy nhiễu. Miền đất Quảng Ngãi một bên là biển Đông, bên phía tây dọc theo triền núi Trường Sơn, nơi người Thượng cư trú. Người Thượng ở đó, sử sách gọi chung là người Thượng Đá Vách.

Trường lũy Quảng Ngãi có lẽ đã được hình thành từ thế kỷ XVII, cho đến cuối thời Gia Long thì triều đình Huế tiến hành hoàn thiện Trường lũy với hệ thống đồn bảo đóng quân chính quy và tổ chức các lân áp ven Trường lũy có đội ngũ hương binh và các đồn canh để đề phòng và ngăn chặn sự nổi dậy của người Thượng.

Công trình Trường lũy, nhìn theo quan điểm hiện đại là một di chứng của tư tưởng phân biệt đối xử qua chánh sách đối phó và chế ngự nhằm thu phục các dân tộc ít người ở vùng núi rừng Quảng Ngãi. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu quân sự thì Trường lũy đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu Kinh tế - Văn hóa giữa miền xuôi và miền ngược đi vào nề nếp.

TRIỀU NGUYỄN KHÔNG CÓ CHÁNH SÁCH VỀ DÂN TỘC

Các dân tộc ít người vùng rừng núi Quảng Ngãi đã sinh sống ở đó rất lâu đời. Người Việt rồi người Chàm đều sinh sống tại vùng đồng bằng duyên hải và đều xem vùng rừng núi là vùng người Thượng. Trong sử sách cũng như trong các bản đồ của triều Nguyễn đều gọi vùng ranh giới Kinh – Thượng là “vùng biên”. Núi rừng vùng người Thượng cư trú đều ghi chung một danh xưng là “núi Thượng” (*man son*).

Từ khi thừa tuyên Quảng Nam sáp nhập vào nhà nước Đại Việt thì vùng đất từ đèo Hải Vân đến đèo Cù Mông (*thừa tuyên Quảng Nam ngày xưa gồm 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định ngày nay*) do chính quyền nhà nước Đại Việt cai quản. Ban đầu vùng này theo chế độ “ki mi” tức là vùng đất ràng buộc trực thuộc nhà nước Đại Việt, nhưng triều đình chưa thực thi các chế độ chánh sách về thuế má, dân đinh cụ thể.

“Xét sách ‘Thiên Nam dư hạ tập’ chép trong đời Hồng Đức định bản đồ, *thừa tuyên* *Quảng nam* sứ ty quản 3 phủ, 9 huyện:

Phủ Thăng Hoa có 3 huyện:

- Huyện Lê Giang có 9 tổng, 36 xã.
- Huyện Hy Giang có 8 tổng, 58 xã
- Huyện Hà Đông có 8 tổng, 46 xã.

Phủ Tư Nghĩa có 3 huyện:

- Huyện Nghĩa Giang có 12 tổng, 92 xã.
- Huyện Bình Sơn có 6 tổng, 70 xã.
- Huyện Mộ Đức có 6 tổng, 53 xã.

Phủ Hoài Nhơn có 3 huyễn:

- Huyện Bồng Sơn có 7 tổng, 32 xã.
- Huyện Phù Ly có 6 tổng, 60 xã.
- Huyện Tuy Viễn có 6 tổng, ... xã.

Thời Trung hưng, năm đầu Hoằng Định, (1602) đổi huyện Lê Giang phủ Thăng Hoa thành huyện Lê Dương, huyện Hỷ Giang thành huyện Duy Xuyên. Đổi phủ Tư Nghĩa thành phủ Quảng Nghĩa, đổi phủ Hoài Nhơn thành phủ Qui Nhơn”

(Lê Quý Đôn, *Phủ biên tạp lục*, tr. 44)

Quảng Nam là vùng đất mới được ổn định. Các dân tộc ít người ở miền núi vẫn chưa thần phục triều đình. Chính quyền non trẻ phải đương đầu với nhiều thách thức. Để ổn định đời sống người Việt, người Chàm vùng đồng bằng duyên hải và thu phục các dân tộc ít người ở Trường Sơn, Bùi Tá Hán được giao toàn quyền:

“Việc địa phương cứ lớn nhỏ, quan dân thuế khóa đều giao cho cả”.

(Lê Quý Đôn, *Phủ biên tạp lục*, tr. 47)

“Thời vua Anh Tông, vào năm Mậu Ngọ, niên hiệu Chính Trị thứ 1 (1558), Thé Tổ Thái vương Trịnh Kiểm sai Đoan Quận công Nguyễn Hoàng đem quân bắn đinh đi trấn thủ Thuận Hóa để phòng giữ giặc phía đông, cùng với Trần thủ Quảng Nam Trần Quốc công Bùi Tá Hán cứu giúp lẫn nhau”.

(Lê Quý Đôn, *Phủ biên tạp lục*, tr. 47)

“Mậu Thìn, niên hiệu Chính Trị năm thứ 11 (1568), mùa xuân, tháng 3, Tổng trấn Quảng Nam là Bùi Tá Hán (Bấy giờ xưng là Trần Quốc công) chết”.

(*Đại Nam Thực lục*, tập I, tr. 29)

“Mậu Thìn, niên hiệu Chính Trị năm thứ 11 (1568), trấn thủ Quảng Nam là Trần Quốc công Bùi Tá Hán chết, lấy Nguyên Quận công Nguyễn Bá Quýnh thay”

(Lê Quý Đôn, *Phủ biên tạp lục*, tr. 49)

Về sau, danh xưng “thùa tuyên” được các chúa Nguyễn đổi thành “dinh” rồi “trần”, đến Triều Nguyễn thời Minh Mệnh đổi danh xưng là “tỉnh”.

Toàn bộ các ghi chép sách sử trên đây chủ yếu là đề cập đến vùng cư trú của người Việt mà thôi, hoàn toàn không nói gì về các xứ Thượng. Trong sách Phủ Man tạp lục, tác giả lại còn dùng từ “Man” chỉ người Thượng và dùng từ “Hán dân” để chỉ người Kinh. Các danh từ mang tính phân biệt này lại được dùng xuyên suốt từ đầu sách tới cuối sách.

Đó là chỗ hạn chế về mặt nhận thức của triều đình thời đó. Nhận thức hạn chế này hết sức nguy hiểm, cho thấy rằng vì không quan tâm đến các dân tộc ít người nơi núi rừng, nên triều Nguyễn không hề có chánh sách về dân tộc.

Triều Nguyễn xem các dân tộc ít người ở Quảng Ngãi như người Tây Nguyên (mà họ gọi chung là Thủy Xá, Hỏa Xá), cho là các nước Thượng nhỏ. Thậm chí triều Nguyễn còn xếp các dân tộc ấy cùng chiếu với Chân Lạp, Lào, Thái Lan, gọi là các nước Thượng lớn. Lẽ tất nhiên, theo quan điểm của triều Nguyễn thì các nước Thượng lớn nhỏ ấy đều là phiên thuộc của triều đình nhà Nguyễn. Bấy giờ thì nhà nước Đại Việt khá mạnh, các dân tộc ở Tây Nguyên, Tây Bắc và dọc hai bên Trường Sơn đều thuộc nội địa nước Việt, kể cả Campuchia và một nửa nước Lào.

Ngay trong “Tự sự” (*Lời nói đầu*), tác giả Nguyễn Tử Vân viết:

“Cái lo về người Thượng thì từ xưa đã từng phải trải qua, sứ sách chép đầy ra đó. Các triều Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê nước ta cũng đâu tránh được. Các nước người Thượng lớn như Ai Lao, Vạn Tượng, Chân Lạp, Tiêm La. Các nước người Thượng nhỏ như Mỹ Lương, Sơn Âm, Thủy Xá, Hỏa Xá. Các nước ấy đều có đạo lý vua tôi, có tôn ti trật tự, nên dễ đổi sách. Không nơi nào như người Thượng ở hạt ta, chưa biết gì đến đạo lý làm người”.

PHÒNG NGỤ VÀ ĐÁNH DẸP

Năm Canh Dần (1770) thời chúa Duệ Tông Hiếu Định Nguyễn Phúc Thuần, lấy Ký lục dinh Quảng Nam là Trần Phúc Thành làm chức Cai bạ dẫn quân đi tuần hành 5 phủ Thăng Bình, Điện Bàn, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên để tham mưu cho việc vạch kế hoạch phòng ngự và đánh dẹp người Thượng Đá Vách tại Quảng Ngãi. Người Thượng Đá Vách này hay kéo xuống quấy rối các làng thôn người Kinh, nhất là các làng thôn gần núi.

Miền thượng du Quảng Ngãi núi liền núi trải dài đến ngàn dặm, làng người Việt, sách người Thượng không xa nhau là mấy.

Thời Tây Sơn, không nghe nói về việc đánh dẹp người Thượng, sử sách triều Nguyễn chỉ viết:

"Thời Tây Sơn, dân cư vùng giáp ranh Kinh – Thượng tự lo phòng thủ."

(*Trường lũy Quảng Ngãi - Phủ Man tạp lục*, trang 103)

Thời các chúa Nguyễn đã lập ra 6 đạo binh biên phòng, có đồn bảo trú đóng, nhưng bố trí còn sơ sài.

Vào đầu triều Nguyễn, năm 1801, bắt đầu đặt 6 đạo là Trung Kiên, Tiền Kiên, Tả Kiên, Hữu Kiên, Hậu Kiên, Nội Kiên, để chống giữ. Lính của 6 đạo quân này lấy từ trong dân tại chỗ người Quảng Ngãi:

"Thời quốc sơ người Thượng Đá Vách ở Quảng Ngãi thường gây nạn cho dân, nên đã biên dân Quảng Ngãi lập làm 6 đạo quân, chia phiên đóng giữ, dân mới được yên. Sở dĩ gọi Đá Vách vì đứng ở ven núi trông lên thấy những vách đá đứng thẳng là nhà ở của người Thượng này nên gọi là Thượng Đá Vách".

(*Đại Nam thực lục*, tập I, tr. 174)

Năm 1803, vua lại cử Lê Văn Duyệt đem quân đánh dẹp người Thượng Đá Vách, cử Hàn lâm thị độc Trần Văn Lộc đi theo làm việc từ chưng ở trong quân. Trước đó vua dặn các bầy tôi đem quân đi đánh dẹp rằng:

"Ngươi nên truyền bá uy đức của triều đình vỗ về dân vùng ven".

(*Đại Nam thực lục*, tập I, tr. 543)

Tháng 5-1804, vua Gia Long lại cử Lê Văn Duyệt và Lê Quang Định đến lập lại trật tự tại đây. Chiếu viết:

"Nếu lấy quân ở chỗ khác cho thay nhau đến thủ ở đây thì không quen thùy thổi, làm cũng không tiện. Vì vậy liệt thánh ta từng lấy người thổi trước chia làm sáu đạo, khiến họ tự giữ lấy, dân nhờ đó được yên. Nay ta có thể kính noi phép cũ để giữ yên ngoài biên, vậy bàn đặt 10 kiêm cơ. Phàm biến binh ở các dinh quân, người nào quê ở Quảng Ngãi, từ phó đội trở xuống đều cho về cùng với dân ở đây biến thành cơ đội, chia phiên đổi nhau đi thủ, cho miễn thuế thân và dao dịch. Những chánh phó Vệ úy, Cai cơ, Cai đội mà chưa cầm quân thì cũng cho về làm Quản suất".

(*Đại Nam thực lục*, tập I, tr. 601)

Nhưng tình hình vẫn lộn xộn, nên từ năm 1804, vua Gia Long lại cho tăng cường phòng ngự người Thượng, thành lập 10 cơ Kiên tại Quảng Ngãi, đó là:

1. Trung Kiên Nhất, 2. Trung Kiên Nhị, 3. Tiền Kiên Nhất,
4. Tiền Kiên Nhị, 5. Tả Kiên Nhất, 6. Tả Kiên Nhị, 7. Hữu Kiên Nhất,
8. Hữu Kiên Nhị, 9. Hậu Kiên Nhất, 10. Hậu Kiên Nhị.

Nhưng ngay sau khi Lê Văn Duyệt kéo quân đi nơi khác thì người Thượng Quảng Ngãi lại tràn xuống quấy. Năm 1805, triều đình lại cử Lê Văn Duyệt kéo quân đánh dẹp, lấy Đô Thống chế Phan Tiến Hoàng làm phó tướng để theo việc binh. Khi quân Lê Văn Duyệt đến thì người Thượng trốn xa. Triều đình lại triệu hồi Lê Văn Duyệt về Kinh, để Phan Tiến Hoàng đóng binh giữ đất.

Năm 1808, Phan Tiễn Hoàng tiến đánh người Thượng, xin triều đình hạ lệnh cho dân ở ven núi sắm đồ binh khí, phụ lực với đồn bảo của quân đội. Vua y cho lại cử Lê Văn Duyệt đem quân đến đôn đốc việc đánh dẹp. Vua dụ bảo:

"Người Thượng quấy rối không thể không đánh, nhưng đường sá hiểm dốc chưa dễ phá ngay được. Người nên tùy liệu cù xu, để phục lòng chúng, không đánh mà khuất phục được người lại là thượng sách đó".

(*Đại Nam thực lục*, tập I, tr. 717)

Khi Lê Văn Duyệt đến nơi, mật sai Vệ úy Lê Văn Từ và Phó vệ úy Lê Kim Nhượng giả làm dư đảng Tây Sơn, lén vào sách Thượng ở với chúng, để dò thám tình hình. Lê Văn Từ báo về rằng người Thượng vốn không có ý làm phản, nhưng khổ vì Phó Quản cơ Lê Quốc Huy hà khắc sách nhiễu mãi, nên phải họp nhau chống lại. Lê Văn Duyệt liền cho bắt Quốc Huy, xử theo quân pháp. Từ đó người Thượng về hàng nhiều.

Rõ ràng việc thành lập 10 cơ kiêm không tác dụng gì nên vẫn duy trì 6 cơ kiêm như cũ. Trong báo cáo của mình vào năm 1812, Lê văn Duyệt tâu:

"Sáu cơ Kiêm ở Quảng Ngãi phòng ngự người Thượng chia giữ nhiều ngả, xin lấy các xã thôn ở ven núi ở 3 huyện (cả tỉnh Quảng Ngãi) tùy đặt liền nhau mà đặt làm 27 xóm".

(*Đại Nam thực lục*, tập I, tr. 814)

Triều đình chấp thuận, Lê văn Duyệt cho tổ chức lại thành các xóm là:

1. Trung Tín, 2. Trung Phấn, 3. Trung Võ, 4. Trung Uy, 5. Tiền Sơn, 6. Tiền Vân, 7. Tiền Thuận, 8. Tiền An, 9. Tiền Thái, 10. tả Dũng, 11. tả Hùng, 12. tả Thanh, 13. Tả Sơn, 14. Hữu Nội, 15. Hữu Trị, 16. Hữu Dũng, 17. Hữu Hòa, 18. Hữu An, 19. Nội Bảo, 20. Nội Thọ, 21. Nội Tài, 22. Nội Phú, 23. Nội Lộc, 24. Hậu Tường, 25. Hậu Nghĩa, 26. Hậu Quỳnh, 27. Hậu Thành.

Mỗi xóm đặt Cai xóm, Phó xóm để trông nom, phối hợp với lính trú đóng tại các cơ cung giữ Trường lũy, đều được miễn dao dịch.

Lê Văn Duyệt phái Phan Tiến Hoàng huy động 300 nhân công các xóm đi mở đường vào vùng người Thượng, tiện cho quân đi.

Năm 1816, người Thượng Đá Vách lại kéo xuống quấy rối, quan Trần thủ Phan Tiến Hoàng đánh dẹp không xong. Triều đình lại cử Lê Văn Duyệt cùng Phó Đô Thống chế Nguyễn Văn Trí, Vệ úy Phan Đăng Tuyên, Vệ úy Nguyễn Văn Trương đem quân đánh dẹp. Lại lệnh cho hai tỉnh Quảng Nam, Bình Định xem xét cắt bớt biên binh tinh mìn giao cho Lê Văn Duyệt điều động. Khi Lê Văn Duyệt mang quân đến nơi, người Thượng lại trốn chạy. Triều đình đế Phó Đô Thống chế Nguyễn Văn Trí, Vệ úy Nguyễn Văn Trương ở lại chống giữ, gọi Lê Văn Duyệt về kinh.

Phan Tiến Hoàng bị bộ Hình ra quyết nghị:

"Tiến Hoàng thân làm tướng ngoài biên, trị dân chống giặc không đúng phép để đến nỗi người Thượng gây loạn. Đến khi đem quân đánh dẹp lại sai quân cơ, xin xử theo tội trảm giam hâu".

(*Đại Nam thực lục*, tập I, tr. 929)

Miền thượng du Tây Quảng Ngãi, bắc giáp tỉnh Quảng Nam, nam giáp tỉnh Bình Định, phân thành 6 cơ Tấn phận (*nói gọn là 6 Tấn phận*). Cách khoảng 400, 500 trượng hoặc 700, 800 trượng lập một bão, trú quân ở giữ.

Niên hiệu Gia Long thứ 18 (1819), xây dựng Trường Lũy chạy dọc vùng biên, lại xây hệ thống đồn bảo để đóng quân ngăn phòng. Từ đó về sau, nhiều lần số lượng đồn bảo khi giảm khi tăng. Nhưng thời ấy, quan lại phân chia vùng Tấn phận, xây dựng đồn bảo chưa hợp lý, chẳng qua vì họ căn cứ vào chiều dài Trường Lũy mà bố trí bình quân, chưa tính đến sự lợi hại của từng vùng cụ thể. Đến như các vùng núi non trọng yếu như Dốc Cây, Liệt Sơn, Thạch Quan, Thạch Lũy, Thạch Tượng, Đại Lộc, Hắc Thạch, Phước Lộc, Tập Cáp, thì hoặc là không có đồn, hoặc có mà chưa tương xứng. Tuy nhiên trong số quan lại từng ở đây có một vài vị tài năng như Nguyễn Công Trứ, Ngụy Khắc Tuân xem qua tình hình, chắc cũng biết là binh pháp chẳng dừng dạy như thế bao giờ. Để gì khiến cho người Thượng ngán ngại.

Niên hiệu Tự Đức thứ 8 (1854), quân thứ của tướng Trần Tri tiến công người Thượng Làng Y ba lần nhưng không vào được đến sào huyệt của họ vì quá hung hiểm.

Niên hiệu Thiệu Trị thứ 4 (1843), quan Án sát tỉnh nhà là Mai Khắc Mai tiến công người Thượng Minh Long, khi đêm tối kéo quân về, nghe tiếng chim hạc kêu thì sợ khiếp, quan quân tranh nhau chạy, đẫm đạp lên nhau mà chết rất nhiều, không biết bao nhiêu mà kể.

Niên hiệu Tự Đức thứ 12 (1858), quan Bố chánh tỉnh Quảng Ngãi là Nguyễn Tăng Tín tiến công người Thượng Nước Tố, dẹp xong rồi, sau lại không phòng bị để sơ hở, bị phục kích, quan binh bị chết, vũ khí bị mất nhiều,

Niên hiệu Thiệu Trị thứ 2, Lãnh binh Vĩnh cho mời các thủ lãnh người Thượng nguồn Bình An đến họp rồi ra lệnh chặt đầu ba mươi người tại chợ đầu nguồn Bình An để thị uy. Niên hiệu Tự Đức thứ 13, Án sát Hiển cho vời nhóm Đinh Kế ở nguồn An Ba đến rồi bắt giam tất cả.

Đó là những cách làm thiêng bài bản, tùy tiện và sai lầm, làm quan cai trị mà thiêng liêng lường khiến người Thượng coi thường,

lại có những vị cự xử thắt tín càng khiến cho người Thượng thêm nghi ngờ và chống phá quyết liệt hơn.

Niên hiệu Tự Đức thứ 16 (1864), Nguyễn Tứ Vân phụng mệnh dẫn quân đi đánh người Thượng. Năm sau ông lại phải mang quân đi đánh dẹp lần nữa. Lần này sau khi trở về, ông cử nhân viên đi khảo sát các Tấn phận lập thành bốn đồn. Căn cứ vào đó, chia lại các Tấn phận, giảm bớt đồn bảo, đồng thời lập thêm 3 trọng bảo tại các nơi hiểm yếu đặt trọng binh tại đó ở giữ, gọi là “*Tam đại bảo*”.

Đại bảo thứ nhất tại ấp Vạn Lý huyện Đức Phổ. Đại bảo thứ hai đặt tại xã Bàn Thạch, huyện Mộ Đức. Đại bảo thứ ba đặt tại đất yết hầu Chương Nghĩa, nay thuộc huyện Nghĩa Hành.

Tại những Tấn phận là những xứ sầm uất mà hiểm tích thì thiết lập các sở đồn điền để lính vừa làm ruộng, vừa giữ được liên lạc với các bảo các cơ cùng nhau giữ an ninh trật tự địa phương. Quân đội chỉ ở giữ các vị trí như trên, còn các đồn bảo khác phần lớn giao cho dân tại chỗ chia ban phân công canh giữ. Như các xã thôn trại ấp gần núi, gần Trường lũy đều được lệnh thiết lập điểm canh, mỗi xã có một hay hai sở, mỗi sở có hào, có rào kiên cố để phòng bị.

CÔNG TRÌNH TRƯỜNG LŨY

Rõ ràng triều Nguyễn cho xây dựng Trường lũy với mục tiêu phòng vệ. Về mặt quân sự, Trường lũy là một công trình kiến trúc phòng vệ dạng trường thành được dựng lên để ngăn chặn xâm nhập, đồng thời làm bàn đạp cho các chiến dịch tiến công nhằm áp đặt sự thống trị tại một vùng dân cư rộng lớn mà triều đình cho là phút tạp, nguy hiểm.

Thế nhưng, hiệu quả quân sự của Trường lũy lại không cao, vì người Thượng dùng lối đánh du kích ẩn hiện khó lường, quan binh đã từng bị họ đánh thua mấy lần. Trải qua các triều vua từ Gia Long đến Tự Đức, Trường lũy liên tiếp được củng cố, đồn

bảo của Trường lũy liên tiếp được sửa đắp, tăng cường, nhưng triều Nguyễn vẫn không sao đè bẹp được cuộc đấu tranh của các dân tộc Đá Vách. Hai vị tướng cầm quân mà người Thượng khiếp sợ nhất là Lê Văn Duyệt và Nguyễn Tử Vân, nhưng khi hai vị này chỉ huy tại quân thứ Quảng Ngãi thì họ chịu ở yên nơi miền rừng núi, còn sau khi hai vị này không còn tại đó nữa thì người Thượng vẫn vượt Trường Lũy gây rối.

“Mặt khác, một khi đã hình thành và tồn tại thì một công trình có qui mô như Trường lũy Quảng Ngãi không chỉ có vai trò quân sự mà thôi. Một công trình đồ sộ, đứng vững hàng thế kỷ như Trường lũy Quảng Ngãi, trong bối cảnh một xã hội nông nghiệp lạc hậu, nhất định trong tiến trình tồn tại, nó phải khẳng định sự tác động của mình và tạo nên những biến đổi kinh tế văn hóa xã hội sâu sắc cho cả vùng”.

Theo ghi chép của sử sách thì Trường lũy chỉ xây dựng trong thời Gia Long - Minh Mạng, nhưng Trường lũy có lịch sử lâu dài hơn, có lẽ là vào thời các chúa Nguyễn. Trường lũy được xây đắp và tu bổ qua nhiều đời, mà thời Gia Long chỉ là một đợt tu bổ và hoàn thiện có qui mô hoành tráng nhất mà thôi.

Trường Lũy Quảng Ngãi chạy dọc theo chân răng Trường Sơn, tại vùng đầu nguồn các con sông. Các sông suối vùng đầu nguồn thì nhỏ hẹp, vượt qua không cần cầu cống. Bên trong Lũy có đường đi thông suốt từ đầu đến cuối Lũy. Đường này trở thành con đường giao thương Bắc - Nam tiện lợi. Mặt khác, gần Trường lũy, hình thành các chợ đầu nguồn cùng với hệ thống giao thông Đông - Tây, là mạng lưới giao thương giữa miền biển với miền núi.

Sách Phủ Man tạp lục ghi rõ bộ phận quản lý Trường lũy cũng bao gồm quản lý giao thương qua nhiệm vụ quản lý việc thu các loại thuế.

Con đường chạy dọc Trường lũy gần như trùng hoặc đi song song với một đường giao thương cổ, tức là đường thượng đạo -

đường miền núi. Ngày xưa, tại miền Trung, con đường thiên lý dọc theo ven biển, nơi đông đúc dân cư, nhưng vì sông chảy đến gần biển thì mờ rộng chỉ có đò ngang, tải trọng rất nhỏ. Vì thế, đường thương đạo tiện lợi vận chuyển đường dài Bắc- Nam, đồng thời cũng là con đường chiến lược. Con đường này chạy từ Quảng Ngãi ra đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Như vậy, Trường lũy đóng vai trò quan trọng trong chiến lược điều hòa giao thương đa chiều ảnh hưởng đến đời sống nhân dân Kinh Thượng hàng ngày. Nó nâng trình độ quản lý và các hoạt động kinh tế, sinh hoạt lên tầm cao. Từng bước, nó định hình tiến trình phát triển vùng theo chiều hướng xóa dần những khác biệt, ...

Vấn đề này vượt quá ý đồ của người xây dựng nó - triều Nguyễn. Trường lũy tạo nên sự kết nối các dân tộc với nhau, cùng chia sẻ lợi ích kinh tế văn hóa xã hội. Từ đó, nhân dân hai miền Kinh – Thượng cùng nhau xây dựng và mở ra mối quan hệ đoàn kết, hòa hảo giữa người dân miền ngược và miền xuôi.

Như vậy, từ mục tiêu quân sự, trải qua thời gian dài lâu, Trường lũy Quảng Ngãi đã tạo nên nhiều giá trị về quan hệ kinh tế, văn hóa xã hội hơn là quân sự. Trường lũy đã tạo điều kiện cho việc thông thương và giao lưu với mật độ ngày càng cao, theo con đường Đông - Tây và Bắc - Nam ngày càng phát triển, là cơ sở quản lý và thúc đẩy mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa các dân tộc một cách toàn diện.

NGUYỄN TỬ VÂN VÀ SÁCH “PHỦ MAN TẠP LỤC”

Nguyễn Tử Vân là người làng Thạch Trụ huyện Mộ Đức – Quảng Ngãi, đỗ Cử nhân khoa Quý Mão vào năm 1843, khi ông đang làm chức Án sát tỉnh Thái Nguyên thì được gọi về lo việc người Thượng tại Quảng Ngãi.

“Tháng chạp năm Quý Hợi (1863), ông đến nơi lãnh chức Tể tướng, sau vua Tự Đức liền cai cho làm Tiết phủ sứ. Chức danh này bắt đầu từ ấy”.

(Nguyễn Bá Trác, *Quảng Ngãi tinh chí*, tr.37)

Nguyễn Tử Vân nghiên cứu về người Thượng Quảng Ngãi tương đối kỹ, ông viết tác phẩm Phù Man tạp lục đề cập đến nhiều vấn đề: *Núi sông, Cương vực, Đường sá, Thổ nghi, Ngôn ngữ, Phong tục của người Thượng Quảng Ngãi, cũng như vấn đề Thuế má, Sách lược cai trị, Phương cách phòng ngừa, Tình hình kiến thiết qua các triều vua, Các vị tướng nổi tiếng trong công tác người Thượng tại Quảng Ngãi*.

Tác phẩm này ghi chép nhiều địa danh, tình hình địa lý tự nhiên và khái quát lịch sử dân cư Quảng Ngãi thế kỷ XIX, cũng như việc xây dựng Trường lũy, kể rõ tên từng đồn bảo dọc Trường lũy và tình hình thay đổi thêm bớt của hệ thống đồn bảo này, khi lên cao nhất có tới 148 đồn canh dọc Trường lũy.

Bên cạnh những hạn chế về mặt ý thức hệ, trong thời đại tư tưởng phong kiến thống trị xã hội nước ta vào thời của tác giả, giữa thế kỷ XIX, thì tác phẩm này đóng góp rất lớn cho kho sử liệu và văn học nước ta. Đặc biệt nghiên cứu Trường lũy Quảng Ngãi rất cần đến tác phẩm này, vì đây là những tư liệu quý giá và có tính khoa học.

o0o

Còn vấn đề đặt ra là vào thời Trần Quốc công Bùi Tá Hán không hề nghe nói về nạn người Thượng, ông lại còn được người Thượng tôn kính lập đền thờ ông sau khi ông qua đời. Trong 41 năm, từ năm 1527 đến khi ông qua đời năm 1568, ông đã thực thi sách lược cai trị như thế nào mà uy đức của ông lớn đến như thế?

Tư liệu xưa nhất về Trần Quốc công Bùi Tá Hán và người Thượng Quảng Ngãi là tập sách chữ Hán “*Phù tập Quảng Nam ký sự*” do ông họ Mai biên soạn, vào khoảng năm Chính Trị

(1558-1571) nhà Lê Trung hưng, cơ bản vào thời Trần Quốc công còn tại thế. Đến năm Minh Mệnh thứ năm (1924), người thư lại ở phiên ty Quảng Ngãi là Lê Đăng Hiển sao chép làm phó bản. Rồi đến năm 1914, cháu cố Lê Đăng Hiển là Lê Viết Hòa sao chép từ bản của ông cố mình lưu truyền cho đến ngày nay.

Tập sách mỏng vỏn vẹn 30 trang chữ Hán Nôm đã cung cấp khái quát nhân thân và công nghiệp của ngài. đã được Giáo sư Trần Nghĩa, nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu Hán Nôm – Hà Nội dịch ra Quốc Ngữ.

Tuy nhiên, Tài liệu chính sử về Bùi Tá Hán rất ít. Bộ sử chính thống về thời sơ sử liên tục cho đến các triều đại Ngô, Đinh, Lý, Trần, Lê là bộ *Đại Việt sử ký toàn thư* đồ sộ, bộ sử Việt kinh điển mà hoàn toàn không viết gì về ông. Tác phẩm Khoa học Lịch sử nổi tiếng và đồ sộ của sử gia Phan Huy Chú *Lịch triều hiến chương loại chí* cũng không hề nhắc đến ông. Bộ chính sử mấy ngàn trang của Quốc sử quán triều Nguyễn là bộ *Đại Nam thực lục*, viết vỏn vẹn một câu, 2 dòng chữ như đã trích dẫn trên kia.

Một nhân tài oai trấn tại vùng đất trọng yếu trên con đường Nam tiến, đã bị bỏ quên một cách rất không công bằng.

Nghiên cứu về ông chắc chắn sẽ là một công trình khoa học cực kỳ thú vị.

*Tiến sĩ Lê Sơn
(Lê Sơn Phương Ngọc)
Ngành Khoa học Lịch sử*

TRƯỜNG LŨY QUẢNG NGÃI
Quyển 1

NÚI SÔNG KHÁC LẠ

Miền người Thượng sinh sống là một vùng núi sông hiếm yếu khác lạ. Đó là miền đất thuộc què Thuần, què Ly khác với miền ta, xét ra nó kiêm cả cái vồ dũng của người Tân, lẩn tính cẩn kiêm của người Đường, nên ta có thể tìm hiểu được tập tính khái quát của người Thượng miền đất này vậy.

Tại hạt ta, hai xứ Thượng Thanh Bồng, La Thụ núi cao, cây cối tươi tốt, khí hậu dễ chịu, nước xanh mà đầy, nhiều loài thủy sản, ít nơi hiểm hóc, đồi sông dễ chịu, cho nên người Thượng ở đó tính tình thuần phác, quen sống cẩn kiêm. Còn cảnh quan tại các xứ Thượng cơ Nhứt, cơ Nhì, cơ Ba, cơ Năm, cơ Sáu thì đổi núi chập chùng, nhiều đá ít cây, khan mạch, dư sỏi cát mà thiếu nước dùng, nhiều thách thức nên đồi sông khó khăn hơn. Thế cho nên, người Thượng ở đó hung hãn, hay gây sự đánh nhau như ở nguồn Thanh Cù tại xứ Thượng cơ Tư. Ở đó, hình núi lúc thuận lúc nghịch, các nguồn nước cái dài cái ngắn mà rất hiểm dị. Núi sông như thế, nên người Thượng ở đây phân nửa thì thuần hậu, còn phân nửa thì hung hãn. Người thuần phác quen sống cẩn kiêm, còn người chưa thuần hay gây sự đánh người giết người.

Há chẳng phải do khí tượng núi sông mà tạo ra những tính cách khác nhau như thế hay sao?

Do đó, người làm tướng chỉ huy việc chinh tiêu người Thượng phải khảo sát nắm vững hình thế núi sông, để biết được tính khí của từng nhóm người thì dù chưa từng giao chiến với họ cũng có thể cai trị được.

Miền Thượng hạt ta có 22 ngọn núi hiểm trở như sau:

Núi Cao Muôn: Núi này nằm tại hai cơ xứ Thượng là cơ Nhứt, và cơ Ba, Hai đầu núi này cao vút đựng tới trời thuộc 2 huyện Chương Nghĩa và Mô Đức. Sách người Thượng nằm trên núi cao. Từ núi của người Thượng Nước Li liên tục đổ dốc đến đó rồi đột nhiên vun cao thành núi này, sách Thượng định cư ở phía tây núi. Mặt bắc đổ dốc rồi vun cao thành 2 ngọn núi Y sơn, Làng sơn, nơi người Thượng Nước Gia cư trú quanh đó. Mặt nam đổ xuống hình thành 5 ngọn núi gọi là núi Ngũ Chỉ, nơi người Thượng Đá Bàn, Đồng Trù, Con Cua, Đồng Dâu, Đồng Mộc cư trú quanh đó. Mặt đông đổ dốc hình thành 3 ngọn núi, cái cao, cái thấp, chót cong vòng, chót gấp khúc như các xồng áo lồng vào nhau, rìng cây rậm rạp, đá dựng cheo leo, hòn to, hòn nhỏ, suối chảy vòng vèo khi sâu khi cạn, thiên hình vạn trạng không biết bao nhiêu mà kể, trông như trận đồ Bát quái của Gia Cát Khổng Minh vậy.

Sách của người Thượng Nước Tố ở khu giữa, còn sách của người Thượng Nước Gia Ngoại, sách của người Thượng Nước Tru ở chân núi. Núi này nguyên có 5 con đường từ các xứ khác đi tới. Một đường từ sách của người Thượng Linh Mô băng qua rừng, vượt đỉnh núi, qua những khe vực cheo leo, rồi đổ xuống tới đây. Một đường từ núi của người Thượng Nước Gia băng rừng theo hướng nam đi xuống. Một đường từ trên núi Bộc Thảo của người Thượng Nước Tru theo hướng tây băng rừng đi xuống. Một đường từ cửa sông Tố Thủy, theo đường thủy một đoạn rồi lách cây, đạp đá trèo lên. Một đường từ núi của sách Thượng Đồng Mộc theo hướng bắc đi xuống. Các con đường ấy thay đều nguy hiểm, mỗi lần qua đây, quan lính phải ngậm tăm mà tiến, vì ai cũng biết các vùng rừng núi xứ Thượng này rất nguy hiểm.

Niên hiệu Tự Đức thứ 12 (1858), quan Bố Chính Nguyễn Tăng Tín bị bại binh tại núi Đồng Mộc.

Niên hiệu Tự Đức thứ 17 (1863), ta cùng các ông Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm tiến công nơi ấy lần thứ nhất, nhưng chỉ đánh tới sách người Thượng ở ven suối rồi về.

Niên hiệu Tự Đức thứ 21(1867), ta chia binh làm 3 cánh, một cánh từ núi của người Thượng Con Cua đi lên do người Thượng Ba Tơ dẫn đường, một cánh từ núi Đồng Mộc tiến lên. Còn cánh thứ ba do ta chỉ huy, từ núi của người Thượng Nước Gia đi lên núi Y sơn, rồi theo đèo dốc cheo leo đi xuống. Ba cánh quân đều xuất phát từ lúc nửa đêm, tấn công ba đợt liên tiếp, khiến người Thượng Đồng Mộc tan hồn bạt vía, phải chịu tùng phục từ đó. Nay thì họ đã di cư ra ở ngoài chân núi phía đông, cư trú lẩn lộn với người Thượng Nước Tru, chịu đóng thuế. Đinh Chí, một tay Cù mực của người Thượng Đồng Mộc đã quy hàng ta, nhưng hai mươi ba năm qua vẫn bất hợp tác, không chịu nộp thuế, kéo cả bộ tướng vợ con trốn vào ở trong núi rất sâu hiểm, mưu làm chuyện sai trái. Ta cùng các ông Ngô Đắc Hộ, Phan Văn Cựu tiến công phá tan tành.

Đặc biệt, núi Cao Muôn có một nơi bè dài, bè ngang đều khoảng một trượng, có nhiều chỗ đất ở đó có màu vàng non, không lẫn đá sỏi, cũng không thấy cỏ cây mọc lên, lấy cây gỗ cầm xuống thì đất mềm như không có đáy. Người Thượng nói là chỗ mạch núi lộ ra.

Núi Lôi: Còn gọi là núi Làng Lui vì Thượng Làng Lui thuộc cơ Năm ở tại đó. Núi này từ núi Lý dốc xuống đến đây vun cao mà thành. Núi Lôi gồm 2 nhánh, một nhánh chạy theo hướng đông bắc hình thành các ngọn núi Con Quái, Nước Nắng, một nhánh theo hướng đông nam hình thành các ngọn núi Con Lẹt, Con Liệu. Trên đỉnh núi này có một nơi bằng phẳng như đại lộ, đứng nơi ấy nhìn xuống bên dưới thấy bốn chung quanh sâu hụt như cái giếng lớn. Người Thượng Làng Lui cư trú dưới chân núi gọi là người Làng Lui Dưới (hay Tháp), còn người Thượng cư trú ở lưng chừng núi gọi là người Làng Lui Trên (hay Cao). Người Thượng Làng Huy cư trú nơi lưng chừng núi phía nam.

Đã một lần quan binh đến đó, gặp hôm sương mù dày đặc, ban ngày mà tối như ban như đêm, người ngựa không thể hoạt động được, nên người Thượng ở đó ỷ vào thê núi hiểm trở không chịu khuất phục ta.

Niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1864), ta tiến binh đến đó, cũng gặp cảnh sương mù dày đặc. Ta thiết đòn cầu cúng, bỗng nhiên sương tan, trời sáng, ta liền phái các nhân viên biết đường hướng dẫn, rồi phân binh đánh lên. Ta cùng các ông Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm đôn đốc quân sĩ các cánh theo đường dốc đứng cheo leo đánh xuống. Từ sáng sớm (giờ dần) đến gần trưa (giờ tị) thì đến các sách Làng Lui Dưới, Làng Lui Trên, Làng Huy, ta triển khai đánh phá tan tành, khiến chúng phải chịu nhiếp phục.

Núi Ba Nam: Tại xứ Thượng Thanh Cù thuộc cơ Sáu. Núi này, cây cối xanh tốt từ chân tới đỉnh, thoát nhìn thấy núi như đang tới trời. Người Thượng Nước Li, người Thượng Mang Biểu Thượng cư trú nơi sườn núi phía tây. Núi tiếp núi trùng điệp. Đã từ thời xa xưa người Thượng Ba Nam cư trú tại nơi này, quan binh chưa từng đặt chân đến đó.

Niên hiệu Tự Đức thứ 19 (1865), ta đưa quân đi tuần tra nơi này, phái nhóm người Thượng Ba Tơ do Đinh Luyện chỉ huy một toán 300 lính Thượng đầu hàng quân ta dẫn đường mở rừng tiến lên. Càng đi thấy càng diệu vợi như leo lên trời, nhưng đến giờ siu thì cũng lên tới đỉnh núi, quân ta triển khai đánh phá tan tành rồi ra về, tới chân núi phía đông thì trời sập tối.

Núi Đá Vách (Thạch Bích sơn): Núi tại cơ Tư, dáng dựng đứng cao tốt như tới tận trời xanh, bằng với núi Cao Muôn. Phía tây núi này có các ngọn Mã Yên, Kỳ Lân. Phía đông thì thấp dần cũng có hai ngọn núi là Tập Cáp, Hoàng Trung, trên áy nghe người ta đồn có nghĩa địa voi. Phàm loài voi hoang dã khi già yếu thì đều tìm về nơi nghĩa địa áy chờ chết. Núi Đá Vách này vốn có hai con đường, một đường nơi phía đông chân núi này tại chỗ núi Tập Cáp, nhỏ hẹp hiểm yếu băng rừng mà đi. Ngày xưa

người Thượng thường theo con đường ấy bí mật đi quấy nhiễu khắp sáu cõi.

Niên hiệu Tự Đức thứ 21 (1867), ta phái binh chặt cây trực đá, mở một con đường rộng đi vào xứ Thượng này, lại tâu xin lập 3 đồn bảo ở đó. Một đường ở phía tây chân núi này gọi là yên ngừa từ xứ người Thượng An Ngự theo hướng bắc băng qua núi này, rồi lại trèo xuống theo con suối qua khói sách người Thượng Làng Luyện thì tới sách người Thượng Làng Lâm ở cõi Sáu, đường đó rất nguy hiểm.

Núi Thanh: Núi này nằm tiếp giáp giữa cõi Nhứt và cõi Nhì, thường gọi là núi Nước Trâm. Phía tây núi này liền mạch với núi Thác son, nơi chân núi phía nam là chõ ở của hai sách người Thượng Làng Ô, Làng Giá, phía bắc là chõ ở của hai sách người Thượng Đèo Gấp, Nước Lụa, nơi chân núi phía đông là Điều Linh (núi Chim). Trên đỉnh núi, lại mọc lên nhiều ngọn núi nhọn, cây cối rậm rạp. Ở trung tâm có một khoảnh đất rộng khoảng năm sáu chục mẫu, hai bên có suối chảy, nước rất trong. Trong số ấy có một ngọn núi rộng khoảng bốn năm trượng, cao mây chục trượng, hình tròn như cái nón, đất màu vàng non, trên đỉnh băng phẳng chúa được cả trăm người, người Thượng gọi là cái rốn núi. Người Thượng Nước Trâm của nhóm Đinh Tranh, Đinh Trê cư trú ở quanh đó. Người Thượng thường nói ở đó không sợ hổ, chỉ có voi, gấu, rắn lục mà thôi. Những năm trước, mỗi khi người Thượng bắt được người Kinh thì đem về đó giam nhốt.

Niên hiệu Tự Đức thứ 22 (1868), ta cùng các ông Ngô Đắc Hộ, Nguyễn Mỹ đè binh từ núi Làng Ô tiến thẳng đến nơi ấy, đánh tan người Thượng này. Nhưng họ vẫn còn ngang ngạnh, nên năm sau, niên hiệu Tự Đức thứ 23 (1869), ta cùng các ông Ngô Đắc Hộ, Phan Văn Cựu đè binh từ núi của người Thượng Nước Lụa tiến thẳng lên đến nơi đánh phá một trận nữa. Ta khảo sát biết có ba con đường dẫn lên núi này, một đường từ núi của người Thượng Làng Ô theo hướng tây bắc leo lên, một đường từ núi của người Thượng Nước Lụa theo hướng tây nam leo lên,

một đường từ núi của người Thượng Nước Li Tà Ma theo hướng đông leo lên. Cả ba đường trên đều tới sách Thượng Làng Trâm. Cả ba đường đều rất nguy hiểm, chỉ có đường đi qua núi của người Thượng Làng Ô thì dễ đi hơn.

· **Núi Thác:** Tại xứ Thuộc Vinh Nội, cơ Nhứt, thường gọi là núi Nước Nhảy. Núi này tòa thành 2 nhánh, ở giữa có suối là nguồn nước thượng lưu của sông Na giang. Hai bên dòng suối, núi mọc dốc đứng, vẻ hung hiểm hơn cả núi Y sơn, nhưng núi này hơi thấp hơn.

Niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1964), ta ngược theo dòng suối tiến binh đến tận nơi, lại vượt qua một sườn núi vào tận sào huyệt khuấy đảo tan tành.

Núi Y: Tại xứ Thượng cơ Nhứt, thường gọi là núi Làng Y. Nhánh bắc của núi Cao Muôn thấp dần xuống thành sườn tây núi này. Chân phía đông núi này giáp sông Nước Sung, chân phía bắc núi này giáp Thuộc Vinh Ngoại, nơi người Thượng Thuộc Vinh Ngoại cư trú, phía nam núi này thấp xuống chia làm hai nhánh, gấp khúc như xổng áo vây. Ở giữa có suối nước, từ trên núi vòng veo đổ xuống, bên ngoài có bờ đất trắn ngay cửa suối, hình thế tương tự sông Tô thủy nhưng khác chút ít. Người Thượng Làng Y cư trú nơi ấy, lợi dụng nơi ở hiểm hóc nên không tuân lệnh triều đình.

Niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1864), ta tiến binh đến đóng tại bảo Y Xuyên, chờ đến canh hai, phái đội khinh binh bí mật leo lên núi mai phục. Ta cùng hai ông Phạm Biểu, Kiều Lâm đưa quân theo con suối tiến vào, đai phá ba lần. Người Thượng Làng Y sợ phục.

Núi Tai Mèo: Tại xứ Thượng cơ Nhứt. Núi này to cao, cây cối rậm rạp. Phía tây núi này liền với núi của người Thượng Nước Lá, chân núi phía đông giáp bờ tây sông Vệ, phía nam là xứ Sơn Phùng, phía bắc liền với núi Hắc Thạch, có bốn sách

người Thượng ở trên núi Tai Mèo này. Con đường lên núi duy nhất từ xứ Sơn Phùng đi lên, vô cùng hiểm trở.

Núi Nông: Thường gọi là núi Làng Nông, tại xứ Thượng cơ Tư. Núi Hồ chạy đến đây, chiều cao tăng dần thành núi này. Núi to cao như đụng trời, rừng cây xanh tốt, trên đỉnh có suối nước đủ dùng cho người và gia súc. Ngày trước, người Thượng Làng Nông cư trú trên núi cao này, dựa thê núi hiểm ác nên sinh ngang ngạnh bắt phục triều đình.

Niên hiệu Tự Đức thứ 17 (1863), ta đóng quân tại bảo Minh Long, ủy nhiệm cho các ông Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm chia quân làm hai cánh theo con đường phía tây cùng tiến lên đánh dẹp được người Thượng Làng Nông, bắt được trâu bò mười con, buộc người Thượng Làng Nông dời nhà xuống chân núi mà ở.

Núi Nhiêu: Thường gọi là núi Nước Nhiêu tại xứ Thượng cơ Nhì. Có con đường từ sách người Thượng Làng Luyện ở chân phía tây núi Đá Vách đi theo hướng tây nam thì đến núi này, giáp bảo Minh Long. Đường đi rất xa.

Hồ lĩnh: Thường gọi là Đèo Gáp tại xứ Thượng cơ Nhì. Nhánh tây bắc của núi Thanh đổ xuống sách người Thượng Suối Tía cư trú. Bên dưới có con đường từ sách người Thượng ấy đi qua đó rồi thẳng về hướng tây đến sách của người Thượng Làng Môn, Làng Trê, rồi đến sách người Thượng Nước Lày thuộc cơ Sáu.

Núi Bạch: Thường gọi là núi Nước Lụa tại xứ Thượng cơ Nhì. Nhánh đông bắc núi Thanh thấp dần thành núi này. Trên núi có một khoảnh ruộng rộng khoảng ba bốn mẫu. Năm xưa, người Thượng thường đem gia súc dấu ở đó. Lại có một dòng suối chảy trên một khối đá lớn, từ trên nhín xuống thấy suối chảy trắng xóa như một dải lụa rất đẹp. Có một con đường leo lên núi này đi về hướng tây thông với sác, người Thượng Nước Xênh rất hiểm trở. Người Thượng Nước Lục cư trú nơi chân núi.

Núi Chinh: Thường gọi là núi Làng Chinh tại xứ Thượng cơ Nhì. Phía nam núi này liền với núi Hắc Thạch, phía tây giáp Minh Long, phía bắc kéo dài đến tận núi Điếu, phía đông gần Trường Lũy, nơi cư trú của người Thượng Làng An, còn ở trên núi thì có sách người Thượng Làng Chinh. Nơi chân núi phía tây có hai con đường, một đường từ Suối Chích băng núi đi về hướng tây, một đường từ bảo Minh Long đi theo hướng đông, đều đi đến sách của người Thượng Làng Chinh. Đường đi qua nhiều hẻm vực cheo leo vô cùng hiểm trở.

Núi Linh Mô: Thường gọi là núi Linh Mô tại xứ Thượng cơ Ba, tức nhánh phía tây núi Cao Muôn. Phía tây tiếp với núi Bàn Thạch, phía bắc liền với núi Nước Gia, phía nam tiếp giáp với sách người Thượng Đồng Trù. Trên núi có ruộng, nơi người Thượng Linh Mô cư trú. Trước đây vốn có bốn con đường dẫn lên núi Linh Mô này, một đường từ trên núi Đá Bàn đi về hướng đông, một đường từ trên núi Đồng Trù đi theo hướng bắc, một đường từ Nước Tó qua đỉnh núi Cao Muôn, một đường từ núi của người Thượng Nước Gia đi về hướng nam. Bốn con đường ấy, đều đi đến sách của người Thượng Linh Mô, đều rất hóc hiểm.

Niên hiệu Tự Đức thứ 22 (1868), suốt ba năm, ta đưa quân tuần vãng xứ Thượng đều có đến núi này.

Núi Thạch Bàn: Tại xứ Thượng cơ Ba thường gọi là núi Đá Bàn. Phía đông tiếp với núi Linh Mô, phía bắc, phía nam giáp núi Đồng Trù, chân núi phía tây là nơi người Thượng Đá Bàn cư trú, rất hiểm yếu.

Niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1864), ta tiến binh thăng lên núi đai phá quân Thượng.

Núi Tô: Tại xứ Thượng cơ Ba thường gọi là núi Nước Tô. Trên núi có ruộng, có suối chảy vòng vào, cây cối rậm rạp. Núi này là đầu nguồn sông Tô giang. Đã lâu có hai con đường, một đường từ núi người Thượng Trà Nô đi theo hướng nam, một đường từ sách người Thượng Đồng Nai theo con suối đi về

hướng tây thì đến đỉnh núi này. Hai con đường sẽ gặp nhau và đều rất nguy hiểm. Năm xưa Đinh Luyện nhờ vị trí hiểm hóc, cố thủ ở đó.

Niên hiệu Tự Đức thứ 17 (1863), ta cùng các ông Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm tiến binh theo con suối, rồi đi về hướng tây thẳng tới đó phá tan tành, rồi theo đường Trà Nô dẫn quân ra về.

Núi Lý: Tại xứ Thượng cơ Ba thường gọi là núi Nước Lý. Trên núi có nhiều ngọn núi nhỏ, cái cao cái thấp chập chùng không biết bao nhiêu mà kể. Núi này cũng có một con suối chảy vòng vèo là đầu nguồn của sông Lý giang. Bọn người Thượng Nước Lý Đinh Tròn cư trú ở đó.

Niên hiệu Tự Đức thứ 19 (1865), ta tiến binh có người Thượng dẫn đường. Từ trên núi Lôi, quân ta theo hướng tây băng rừng mà đi. Từ giờ dần đến giờ tuất mới đến núi này trú quân, sớm hôm sau tiến binh đánh phá tan tành, bắt được cháu trai của Đinh Tròn. Từ đó, người Thượng Nước Lý di cư lên cao tìm chỗ hiểm hóc mà ở, cũng chưa chịu tung phục.

Niên hiệu Tự Đức thứ 23 (1869), Ta cùng các ông Ngô Đắc Hộ, Phan Văn Cựu đè binh sai người Thượng Ba Tơ là nhóm Đinh Lạp dẫn đường, lên tới núi cao đánh phá tan tành. Người Thượng Nước Lý thấy không chống lại, tự đốt trại sạch bỏ trốn.

Núi Sở Thủy: Tại xứ Thượng cơ Ba thường gọi là dốc Nước Sở. Núi này ở phía tây núi Trà Quân. Trên đó có đường đi nhưng cực kỳ hóc hiểm. Từ núi này đi về hướng tây năm ngày thì đến sách người Thượng Ma Chông. Đi tiếp 3 ngày nữa thì đến sách người Thượng Lưỡng Đầu. Người Thượng Ma Chông và Lưỡng Đầu sống nương tựa nhau như con lan nương tựa với con báy. Còn có người Thượng Xoang Vuốt. Chỗ người Thượng Xoang Vuốt có một loại côn trùng to như con ngựa, người nào đi qua đó, người Xoang Vuốt bắt phải cõi nó, cõi được thì thôi, còn nếu không cõi được thì bị người Xoang Vuốt ăn thịt. Người Kinh bị

bắt phần đông thường đem đến đó bán. Những tin ấy đều do người Thượng kể lại.

Núi Trà Quân: Tại xứ Thượng Thanh Bồng thuộc cơ Sáu. Núi rất cao, cây cối rậm rạp, lại có nhiều loại cây “bảng”. Gặp năm đói kém, người ta nấu cây “bảng” mà ăn, gọi là “gạo trời”. Phía tây núi này là núi Sở Thủy, phía bắc là nơi ở của người Thượng Cười Dong. Trên núi có suối nước đổ xuống sông Thanh Bồng. Có 2 con đường, một đường từ nguồn Thanh Bồng đi theo hướng tây qua chân núi Cú Xi, rồi rẽ theo hướng nam, một đường từ suối Nan Khê ngược dòng đi lên theo hướng tây. Cả 2 con đường ấy đều dẫn đến núi này. Người Thượng Tham Lung cư trú ở đó.

Niên hiệu Tự Đức thứ 20 (1866), ta dẫn quân đi tuần vãng, có trú quân tại đó.

Núi Cú Xi: Tại xứ Thượng Thanh Bồng thuộc cơ Sáu. Núi có 5 ngọn, thường gọi là núi Lăng Cú, cũng giống như 5 ngón tay nên còn có tên là núi Ngũ Chi. Trên núi có nhiều chuối, quýt, bưởi bông trái sum suê, người Thượng hái ăn tại chỗ chứ không được mang đi. Tương truyền đó là rây của quan Trần công Bùi Tá Hán ngày xưa.

Tinh sơn: Tại xứ Thượng La Thủ thuộc cơ sáu. Núi rất cao ngang với núi Trà Quân. Nơi chân núi phía nam có người Thượng Trà Ngon cư trú. Nơi sườn núi phía bắc là xứ Nước Xa. Xứ này rất nhiều rắn độc, người Thượng chẳng dám lai vãng.

Niên hiệu Tự Đức thứ 20 (1866), ta tuần vãng theo đường Trà Hữu băng qua núi Trà Hữu đến xứ Nước Xa, đóng quân một đêm, khi binh lính đun bếp nấu cơm, thì khói bốc xông lên ngọn cây, rắn bị khói làm cho cay mắt, rót lợp đập như mưa, nhưng toàn thể quân lính không ai bị gì.

Núi Chúa: Tại xứ Thượng Xã Đao thuộc cơ Sáu, người Thượng gọi là núi Chúa. Núi này đột khởi cao vút tới mây xanh, là liệt nhiều ngọn núi khác chầu hìu chung quanh. Trên núi

Chùa có một khoảnh đất bằng phẳng, mọc nhiều chuối, quít, bưởi bông trái sum suê, người Thượng bảo đó là rẫy của ông Trần công Bùi Tá Hán, người Thượng còn gọi nơi đó là “trì đình”. Vì loài sơn trĩ các nơi đều bay về nơi đó múa may quét dọn. Có con đường từ sách người Thượng Cười Dũ đi vòng vèo leo lên như ruột ốc, mất 3 ngày đêm mới tới. Song nghe người Thượng cho biết lâu nay chưa thấy người Kinh nào tới tận xứ đó cả.

Sông suối tối hiểm có 8 dòng như sau:

Bến Mộc giang: Tại xứ Thượng Ba Tơ thuộc cơ Ba, thường gọi là Thác Lang Đồng Mộc. Bến nước này, trên thì núi dựng đứng, dưới thì sông sâu hút, có con đường từ Nước Tố đi xuống theo hướng nam qua khói bến này thì đến sách người Thượng Đồng Dâu. Bến này ước chừng dài hơn trăm trượng, đi qua cực kỳ nguy hiểm. Năm nọ, quan Bố chánh Nguyễn Tăng Tín đưa binh qua đó, quân lính run sợ rơi xuống vực sâu chết khá nhiều.

Bến Thuộc Vinh Ngoại: Tại xứ Thuộc Vinh, cơ Nhứt, người Thượng gọi là Phán Lang Thuộc Vinh Ngoại. Trong dòng nước đá mọc lóm chóm, hai bên thì núi rùng trùng điệp. Có con đường từ sách người Thượng Nước Sung đi về hướng tây bắc thì đến Thuộc Vinh Nội. Người Thượng Làng Tương cư trú tại khu vực bến này. Đường đi vào rất hiểm trở.

Bến Bạch Thủy: Tại xứ Thượng Nước Lụa thuộc cơ Nhì, thường gọi là Phán Lang. Bến này đá to đá nhỏ rất nhiều cái khuất cái lộ. Khi quan binh vượt qua bến thì giặc Thượng nấp sau những tảng đá lớn bắn tên ra, quân ta không tiến lên được. Một nơi quá hiểm ác.

Vực Thanh Đình: Tại xứ Thượng Làng Tru thuộc cơ Sáu, thường gọi là Vực Chuồn. Vực này bốn chung quanh đều là đá, giữa là vực nước, tròn như cái nong, đường kính ước chừng ba bốn thước. Vực Thanh Đình sâu như giếng, phía nam phía bắc

đều có người Thượng cư trú. Có con đường đi từ sách người Thượng Làng Luyện ở cơ Tư theo hướng bắc vượt qua vực này, rồi đi một đoạn đường khá xa nữa thì đến sách người Thượng Lang Biêu. Đường đi cực kỳ nguy hiểm.

Bến Đại Hoán: Tại xứ Thượng Lang Biêu thuộc cơ Sáu, tục danh Thác Hú, Bến này toàn đá là đá là nhánh nam sông Nham giang. Núi thì cao, vực thì sâu, đi qua đó cực kỳ nguy hiểm.

Bến Đại Hiểm: Tại xứ Thượng Xà Nay thuộc cơ Sáu, tục danh Thác Kỳ. Nơi sườn núi này đá nhọn như dao vót, vực sông sâu rộng, phải ngâm miệng mà đi qua, cực kỳ nguy hiểm. Xưa nay quan binh đều bị thất bại tại nơi này.

Bến Ba Tâm: Tại xứ Thượng Nước Li Bồ Na thuộc cơ Lục, tục danh thác Ba Tâm. Bến này la liệt rất nhiều đá, là bờ tây của sông Lê giang. Trên là núi dựng đứng, dưới là sông Lê giang sâu thẳm. Có con đường từ sách người Thượng Mang Biêu, đi theo hướng bắc qua bến này thì tới sách người Thượng Giá Tiệp. Đường đi cực kỳ hiểm yếu.

Bến Lê Giang Thượng: Tại xứ Thượng Nước Li Mang Biêu Thượng thuộc cơ Sáu, thường gọi là Phán Lang Nước Li. Bến này có nhiều đá tròn, có miếng như cái sàng, có cục như cái búa, có viên tròn lắn như viên đạn, đều tròn bóng. Có con đường từ sách người Thượng Trà Nô Ba Tơ thuộc cơ Ba, đi theo hướng tây bắc vượt qua bến này, rồi đi theo hướng bắc thì tới sách người Mang Tâm Thượng. Đường đi cực kỳ hiểm yếu.

Có 36 ngọn núi khá là hiểm trở là:

Núi Thạch Sạn: Tại xứ Thượng cơ Năm thường gọi là dốc Đá Dương Ngồi. Núi này ở phía đông núi Lôi, hình chóp cao chót vót. Người Thượng, người Kinh đến đây vịn đá leo lên, nhưng khi leo xuống át phải bằng cách ngồi níu dây rùng mà xuống từ từ. Người Thượng Làng Liệu cư trú phía nam núi này. Người Thượng Con Già cư trú tại phía bắc núi này.

Núi Liệu son: Tại xứ Thượng cơ Năm, thường gọi là núi Làng Liệu. Núi này nằm phía đông núi Thạch Sạn, trên núi cây cối rậm rạp. Có một con đường từ phía đông núi Thạch Sạn đi xuyên qua rừng, khá hiểm ác.

Núi Ma Bàn: Tại xứ Thượng cơ Năm, thường gọi là núi Dang Sai. Có một con đường từ phía đông núi Liệu son đi đến đây tòả làm hai, một đường đi về hướng bắc tới núi Thạch Quan, một đường đi về hướng đông tới Sa Lung lĩnh.

Hót Hỏa sơn: Tại xứ Thượng cơ Năm. Núi này phía bắc núi Sa Lung, nhiều cây cối. Mấy năm trước, người Thượng thường núp ở đây, chờ dịp là lên xuống quấy nhiễu, nay thì không còn.

Núi Sa Lung: Tại xứ Thượng cơ Năm, thường gọi là dốc Dẽ. Núi này phía nam núi Hót Hỏa, phía bắc núi Tiên Mẽ. Người Thượng Sa Lung cư trú tại phía tây núi này. Có một con đường từ Lũy Ái Nham đi theo hướng tây qua núi này thì tới sách người Thượng Sa Lung.

Núi Tiên Mẽ: Tại xứ Thượng cơ Năm. Núi này ở phía nam núi Sa Lung. Trên sườn núi có mây tầng đá to. Thoạt trông giống như một xâu tiên, cũng giống như kho gạo, cây cối um tùm. Có một con đường từ bảo Huân Phong, đi qua Trường Lũy theo hướng tây bắc. Qua khỏi sườn núi này là tới núi Sa Lung.

Núi Thạch Quan: Tại xứ Thượng cơ Năm, ở phía bắc núi Hót Hỏa. Trên núi có nhiều tảng đá nằm la liệt. Có một con đường từ đồn điền Phú Nhơn, vượt qua núi này rồi đi theo hướng tây nam thì đến núi Dang Sai, còn đi theo hướng bắc thì đến núi Hoàng Thùy, tới đồn điền Vực Răm thuộc cơ Nhì.

Núi Hoàng Thùy: Tại xứ Thượng cơ Ba, núi này ở phía bắc Thạch Quan lĩnh. Trên núi nhiều cây cối. Năm xưa, người Thượng Nước Hoàng cư trú tại đây, nay đã đi nơi khác. Có một con đường từ Thạch Quan lĩnh đi theo hướng tây bắc vượt qua suối Hoàng Thùy, leo lên núi này thì tới núi Thiên Nhũ.

Núi Thiên Nhũ: Tại xứ Thượng cơ Ba, ở phía tây núi Hoàng Thùy. Trên núi nhô cao hai ngọn núi như hai cái vú. Có một con đường từ chân phía đông núi này băng rừng đi theo hướng tây bắc thì đến sò đòn diền Vực Răm, lại có một con đường từ núi này đi về hướng nam cư trên núi mà đi thì tới sách người Thượng Con Lẹt, cũng thuộc xứ Thượng cơ Năm.

Núi Sở Hầu: Tại xứ Thượng cơ Ba, ngay trước Trường Lũy. Núi này ở phía đông núi Hoàng Thùy, nhiều cây cối rậm rạp. Có một con đường từ Trường Lũy đi qua núi này, rồi đi về hướng tây thì tới núi Hoàng Thùy, khá nguy hiểm.

Núi Độ Tác: Tại xứ Thượng cơ Ba, ngay trước Trường Lũy. Phía đông núi này là sò đòn diền Vực Răm. Phía tây núi này là sách của người Thượng Con Long Con Giai. Có một con đường từ Vực Răm qua núi này, tới sách người Thượng Con Long, khá hiểm trở.

Núi Long: Tại xứ Thượng cơ Ba, ở phía đông bắc núi Năng, Người Thượng Con Long cư trú tại núi này. Có một con đường từ núi Năng đi theo hướng bắc thì tới núi này, đến nơi ở của người Thượng Ba Tơ.

Núi Năng: Tại xứ Thượng cơ Ba, phía tây nam núi Thiên Nhũ là nơi cư trú của người Thượng Nước Long. Dưới núi có một con đường từ núi Lôi đi lên hướng bắc thì tới bảo Hoàng Ngư ở Ba Tơ.

Núi Tô Sơn: Tại xứ Thượng cơ Ba, ở đầu nguồn Ba Tơ. Qua khỏi núi này thì đến sách của người Thượng Nước Li Thượng thuộc cơ Sáu.

Núi Lâm: Tại xứ Thượng cơ Ba. Núi này có nhiều ngọn trải dài, ngọn cao, ngọn thấp, cái nhô ra cái lõm vào hơn trăm trượng. Có thể chứa sáu bảy trăm phục binh nên khá hiểm trở. Có một con đường từ Đồn Bi đi theo hướng tây qua khỏi núi này là đến bảo Hoàng Ngư ở Ba Tơ.

Núi Tỷ Muội: Tại xứ Thượng cõi Ba. Chân phía tây núi này giáp sông Đồng Môc. Có một con đường từ Ba Tơ đi theo hướng bắc qua khỏi núi này thì tới thác Tỷ Muội, giáp cõi Nhứt.

Núi đất Bộc Thảo: Tại xứ Thượng cõi Nhứt. Núi đất này nằm vắt qua hai sách Thượng Nước Tru Nước Gia, tiếp giáp phía tây bắc xứ Na gianz. Có một con đường từ sông Na qua khỏi chân phía đông bắc núi đất này thì tới sách người Thượng Nước Gia. Đường đi tới đây, một bên là núi, một bên là sông, khá hiểm trở. Ta đến đó phân binh làm 2 cánh, một cánh hành tiến theo đường đi, một cánh băng trên núi đất mà đi.

Núi Ôn: Tại xứ Thượng cõi Nhứt, nằm phia tây bắc sách Thượng Nước Lá. Phía nam núi là sách người Thượng Làng Ôn. Có một con đường từ sách Thượng Nước Lá qua khỏi núi này thì đến bảo Bình An đã hoang phế.

Núi Linh: Tại xứ Thượng cõi Nhứt, ở phía đông núi Y. Có một con đường từ sách Làng Y Ngoại đi qua khỏi núi này, tiếp tục theo hướng đông thì tới sách người Thượng Nước Lá.

Núi Sung: Tại xứ Thượng cõi Nhứt, nằm ở phia bắc núi Linh, phia nam rừng Lộc. Người Thượng Sung cư trú ở chân núi này, khá hiểm trở.

Rừng Lộc: Tại xứ Thượng cõi Nhứt. Rừng này ở phia bắc núi Sung, phia nam Thuộc Vinh Nội. Trong rừng gó nồng lồ chỗ rừng buối rậm rạp. Có một con đường từ Thuộc Vinh Ngoại đi theo hướng bắc qua khỏi rừng này thì đến Thuộc Vinh Nội, khá hiểm trở. Năm xưa, giặc Thượng thường ăn nüp mai phục ở đây, nhưng nay thì hết rồi.

Núi Điểu: Tại nơi tiếp giáp cõi Nhứt với cõi Nhì. Núi rất cao, cây buối rậm rạp. Có một con đường từ sách người Thượng Nước Trang tại Thuộc Vinh Nội, qua khỏi núi này thì tới sách Thượng Làng Mieu

Gò Quy: Tại xứ Thượng Suối Tía thuộc cờ Nhì, nơi người Thượng Gò Du cư trú. Có đường từ Minh Long vượt suối Tía thì đến gò này, rồi đến núi Hồ.

Núi Hắc Thạch: Tại xứ Thượng cờ Nhì, ngay trước Trường Lũy. Có một con đường từ đòn điền An Đinh thuộc cờ Nhì, băng qua Trường Lũy đi theo hướng tây băng đường núi cao thì tới sách của người Thượng Nước Lá.

Núi Điền: Tại xứ Thượng cờ Nhì. Có con đường từ Gò Viên đi theo hướng tây qua khỏi núi này, qua khỏi núi Tiêm Thạch, rồi đi theo hướng tây nam thì tới bão Minh Long.

Núi Tiêm Thạch: Tại xứ Thượng cờ Nhì, ở phía tây Điền lĩnh, đường đi khá hiểm ác.

Núi Phước Lộc: Tại nơi tiếp giáp cờ Nhì, cờ Tư, ngay trước Trường Lũy. Núi này khá cao và hiểm trở. Có con đường từ đòn điền Hồ Kỳ thuộc cờ Nhì, đi theo hướng đông bắc qua khỏi núi này thì tới Vành Phân thuộc cờ Tư. Năm trước quan Phó Lãnh Nhị bị tử trận tại đó.

Núi Đốc Công: Tại xứ Thượng cờ Tư. Có con đường từ núi Điền đi theo hướng bắc qua khỏi núi này thì tới sách người Thượng Cười Nhiêu thuộc cờ Tư.

Núi Chiết Diệp: Tại xứ Thượng cờ Tư. Có đường từ Minh Long đi theo hướng đông bắc tới sách người Thượng Làng Môi. Qua khỏi núi này thì tới sách người Thượng Cười Lục. Đường sá khá hiểm hóc.

Núi Mã Yên: Tại xứ Thượng cờ Tư. Ở chân phía tây núi Đá Vách. Phía nam núi này là sách người Thượng Khoáng Con An Ngự. Có con đường từ sách người Thượng này qua khỏi núi rồi đi theo hướng bắc thì tới sách người Thượng Làng Luyện, rồi đi tiếp, qua khỏi một hòn núi nhỏ nữa rồi đi thẳng hướng bắc thì tới vực Thanh Đinh thuộc cờ Lục, nơi người Thượng Làng Sâm, Làng Tru cư trú.

Núi Tập Cáp: Tại cơ Tư, ngay trước Trường Lũy. Núi này là một nhánh phía đông núi Đá Vách đổ xuống gọi là Đèo Cù Hốt. Từ đại bão thứ ba mới lật vượt qua Trường Lũy rồi đi tiếp về hướng bắc qua khỏi núi này thì tới sách người Thượng Suối Tó, nằm trong Tân phận cơ Sáu. Lâu nay có con đường băng rừng đạp đá mà đi rất hiểm ác. Người Thượng thường theo con đường núi ấy lén lút quấy nhiễu Tân phận cơ Sáu và các trại An Hội, An Mỹ.

Niên hiệu Tự Đức thứ 21, ta ủy nhiệm cho Phó Lãnh binh Nguyễn Mỹ phái binh đánh dẹp. Nay thì yên rồi, đường đi thông suốt như đường quan báo..

Núi Yêu: Tại xứ Thượng cơ Sáu, từ bờ nam sông Nham trở xuống thường gọi là Đèo Yêu, lại còn gọi là Đèo Két. Có con đường từ sách người Thượng Làng Cơ đi theo hướng tây qua khỏi núi này thì nói sách Thượng Nước Li Hạ. Đường ấy khá hiểm hóc.

Núi Ách: Tại xứ Thượng Khu Đồn thuộc cơ Sáu. Núi này hai đầu cao, giữa thấp nhìn như cái ách cày trâu bò, nên có tên như thế.

Núi Thai Lai: Tại xứ Thượng Phương Đá thuộc cơ Sáu. Núi dài lại khó đi qua nên có tên như thế.

Núi Tà Man: Tại xứ Thượng thuộc cơ Sáu, vùng bờ bắc sông Nham, thường gọi là đèo Tà Mang. Có con đường từ sách người Thượng Xã Đạo đi về hướng tây bắc qua khỏi núi này thì tới sách người Thượng Di Lăng. Đường đi khá hiểm ác.

Núi Nan: Tại xứ Thượng Thanh Bồng thuộc cơ Sáu. Có con đường từ nguồn Thanh Bồng leo lên núi này đi về hướng tây qua khỏi các sách người Thượng Cười Dũng, Tham Lung thì tới núi Trà Quân. Đường đi rất nguy hiểm.

· · 21 sông suối khá hiểm trở như là:

Bến Lý Thủy: Tại xứ Thượng Nước Ré ở Ba Tơ thuộc cơ Ba. Người Thượng Nước Nục ở phía tây nam thường gọi là bến này là bến Nước Ré. Có con đường từ sách người Thượng Nước Nục vượt qua bến nước này thì tới sách người Thượng Nước Ré, Đường đi khá hiểm hóc.

Bến Lỗ Tử: Tại xứ Thượng Con Nhỏ ở Ba Tơ, thường gọi là Bến Lang Con Nhỏ. Có con đường từ bảo Hoàng Ngự đi về hướng nam vượt qua bến này thì tới sách Thượng Nước Nục.

Bến Tự: Tại xứ Thượng Đồng Trù ở Ba Tơ thuộc cơ Ba, thường gọi là Bến Lang Đồng Trù. Bến này có 2 nhánh, một nhánh từ sông Tô chảy từ hướng đông bắc xuống, một nhánh từ sông Re chảy từ hướng bắc xuống đến đây thị hợp lưu. Có vũng Hoàng Ngự nước rất sâu đổ vào sông Bôn. Có con đường từ bảo Hoàng Ngự đi về hướng tây vượt qua bến này thì tới sách Thượng Đồng Trù

Bờ Thạch Bàn: Tại xứ Thượng Đá Bàn ở Ba Tơ thuộc cơ Ba, thường gọi là Pha Lung Đá Bàn. Bờ này là bờ sông phía tây bắc của sông Tô. Trên là núi cao, dưới là vực nước sâu thẳm. Có con đường từ sách người Thượng Đồng Trù vượt qua bờ này thì tới sách người Thượng Con Nhai. Con đường bờ đất này khá hiểm hóc.

Thác Tỷ Muội: Tại nơi giáp giới cơ Nhứt và cơ Ba. Thác này ở thượng lưu sông Bôn, phía đông chân núi Cao Muôn, thường gọi là Thác Chị Thác Em. Toàn đá là đá nham la liệt trong dòng nước. Mùa xuân mùa hạ, người ta có thể vượt thác, nhưng mùa thu mùa đông thì không thể. Truyền rằng ngày xưa có hai chị em nọ đi qua thác này, bị trượt chân, ngã chết, vì thế mới có tên này. Có con đường từ bờ bắc Đồng Mộc qua khỏi núi Tỷ Muội đi theo hướng bắc vượt qua thác này thì tới sách người Thượng Nước Tố.

Bến Bôn Giang: Tại xứ Thượng địa đầu cơ Nhứt thường gọi là Lang Bến Bôn. Bến này là ngã ba sông, một dòng từ sông Ba Tơ chảy theo hướng bắc đổ xuống, một dòng từ sông Na chảy theo hướng nam đổ đèn hợp lưu rồi chảy về đông. Có một đường từ Đồn Bi theo đường sông này đi về hướng tây vượt qua bến này về hướng bắc thì tới sách người Thượng Nước Gia, còn đi về hướng tây thì đến sách người Thượng Nước Tố.

Bến Na Giang: Tại xứ Thượng cơ Nhứt, thường gọi là Bến Lung Na. Có con đường từ bến Bôn Giang đi theo hướng bắc vượt bến này thì tới núi đất Bộc Thảo.

Bến Gia Thủy: Tại xứ Thượng cơ Nhứt, thường gọi là Bến Lang Nước Gia. Có con đường từ núi đất Bộc Thảo vượt qua bến này đi theo hướng bắc thì tới sách người Thượng Làng Y, có bảo Y Xuyên.

Bến Y Giang: Tại xứ Thượng cơ Nhứt, thường gọi là Bến Lang Làng Y. Có con đường từ bảo Y Xuyên đi theo hướng tây qua khỏi bến này thì đến sách người Thượng Làng Y.

Bến Sung Thủy: Tại xứ Thượng cơ Nhứt, thường gọi là Bến Lang Nước Sung. Có con đường từ Làng Y vượt bến này đi về hướng đông thì tới sách người Thượng Nước Sung.

Bến Suối Tía: Tại xứ Thượng cơ Nhì, cũng gọi là Bến Lội Tía. Có con đường từ bảo Minh Long vượt bến này, đi về hướng tây đông thì tới Hồ lĩnh.

Bến Môi Thủy: Tại xứ Thượng cơ Tư, thường gọi là Bến Lang Làng Môi. Có con đường từ bảo Minh Long, đi về hướng đông bắc, vượt bến này thì tới sách người Thượng Cười Lăng.

Bến Xà Uân: Tại xứ Thượng cơ Tư, thường gọi là Bến Lang Xà Uân. Có con đường từ Cười Lăng đi về hướng đông bắc, vượt bến này thì tới Tân phận thuộc cơ Tư.

Bến Ký: Tại xứ Thượng Thanh Cù thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Lang Làng Ghé. Có con đường từ bảo Tuấn Mã, vượt qua

Trường Lũy đến đây, vượt bến này thì tới sách người Thượng Làng Kỳ, tới núi Yêu.

Bến Lê Giang Hạ: Tại xí Thượng Thanh Cù thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Lang Bồ Trào. Có đường từ núi Yêu (Eo) qua khói sách người Thượng Bồ Trào, vượt khỏi bến này lại chia làm 2 đường, một đường đi về hướng bắc tới sách người Thượng Làng Trăn, một đường đi về hướng nam tới sách người Thượng Làng Con.

Bến Xà Lộ: Tại xí Thượng Thanh Cù thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Lang Xà Khu. Có đường từ Làng Trăn đi theo hướng bắc thì tới sách người Thượng Làng Sơn, qua khói bến này rồi tiếp tục đi theo hướng bắc thì tới sách người Thượng Làng Mông.

Bến Mông Thủy: Tại xí Thượng Thanh Cù thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Lang Làng Mông. Có đường từ Làng Y, qua khói bến này đi theo hướng đông bắc thì tới sách Di Lăng Thượng.

Bến Bách Thủy: Tại xí Thượng La Thụ thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Lội Trăm. Có đường từ Trường Lũy đi theo hướng tây, vượt qua bến này thì đến chân phía nam núi Cười Tình.

Bến Nan Thủy: Tại xí Thượng Thanh Bồng thuộc cơ Sáu, thường gọi là Lội Nan. Có đường từ nguồn Thanh Bồng đi theo hướng tây, vượt qua bến này rồi theo đường núi leo lên thì đến sách người Thượng Cười Dũng, nước khá độc.

Bến Trà Quân: Tại xí Thượng Thanh Bồng thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Nước Trà Quân. Có con đường từ nguồn Thanh Bồng, đi theo hướng tây bắc, vượt qua bến này thì tới núi Trà Quân.

Ngoài ra, những nơi đáng quan tâm như là:

Núi Đầu Kê: Tại phía nam xứ Thượng Thanh Cù thuộc cơ Lục.

Núi Phúc Lạp: Tại xứ Thượng bờ nam Trà Khúc.

Núi Kỳ Lân: Tại xứ Thượng thuộc cơ Tư, gần Lũy.

Núi Đầu Voi: Tại xứ Thượng Cười Nhiêu thuộc cơ Tư.

Núi Lập Bút: Tại xứ Thượng Nước Lá thuộc cơ Nhứt.

Núi Lớn: Ở dưới Trường Lũy thuộc cơ Ba.

Núi Ngang: tức Hoành son.

Núi Mang Tân, núi Ngư Võng: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cơ Năm tục danh Núi Chấp Hài.

Núi Thiên Tué, núi Duyên Trường, núi Cọng: Ở phía trước Trường Lũy thuộc cơ Năm, thường gọi dốc Cọng.

Núi Chi: Thường gọi là dốc Chi

Núi Tắc: ở phía dưới Trường Lũy thuộc cơ Năm, thường gọi là đèo Ái

Núi Tất Hành: thường gọi là dốc Lẹt.

Núi Thạch Lũy: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cơ Ba, thường gọi là đèo Đá Chắc.

Núi Huyền Nho: thường gọi là đèo Ông Huyền Nho.

Núi Bạc Trúc: thường gọi là đèo Núra.

Núi Đại Lộc: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cơ Nhứt, thường gọi là đèo Suối Bùn.

Núi Lỗ Tây: thường gọi là đèo Lỗ Tây.

Núi Phong Yêu: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cơ Nhì, thường gọi là đèo Eo Gió.

Núi Huỳnh Trung: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cơ Tư, thường gọi là đèo Huỳnh Trung.

Núi Chiết Diệp: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cơ Sáu, thường gọi là đèo Bạt La

Sông Mông: Phát nguyên từ sách Thượng Cười Dong, chảy về hướng nam đến sách Thượng Làng Na thì hợp lưu với sông Xà Lộ, sông Lê chảy về hướng đông.

Sông Xà Lộ: Phát nguyên từ sách Thượng Cười Dong, chảy về hướng đông đến sách Thượng Làng Na thì hợp lưu với sông Lê giang, sông Mông giang.

Sông Lê: Phát nguyên từ xứ Thượng thuộc tỉnh Bình Định chảy theo hướng bắc đến sách Làng Na thì hợp lưu với sông Xà Lộ, sông Mông, tục danh Lang Li.

Sông Nham: Thường gọi là Lang Thác Nham, từ xứ Thượng Làng Na 3 nhánh sông hợp lưu đến Tân phận cơ Sáu, từ Trường Lũy trở xuống có tên là sông Trà Khúc.

Sông Lý: Thường gọi là Lung Nước Ré, phát nguyên từ xứ Thượng Nước Ré chảy theo hướng đông bắc đến xứ Thượng Đồng Trù thì cùng sông Tô giang hợp lưu, gọi là sông Ba Tơ.

Sông Tô: Thường gọi là Lang Nước Tô, phát nguyên từ xứ Thượng Nước Tô chảy về hướng đông đến sách Đồng Trù thì cùng sông Lý hợp lưu có tên là sông Ba Tơ.

Sông Na: Thường gọi là Lung Na, phát nguyên từ phía nam núi của người Nước Nhảy chảy đến chân phía đông bắc núi Cao Muôn thì cùng hợp lưu với sông Tô ở Ba Tơ.

Sông Bôn: Thường gọi là Lang Bén Bôn từ ngã ba sông tại thác Tỷ Muội chảy theo hướng bắc, rồi chảy theo hướng đông đến Tân phận cơ Nhứt. Từ đó trở xuống có tên là sông Vệ.

Sông Đồng Phắt: Phát nguyên từ sông Bạch rồi hợp lưu với suối Tía chảy theo hướng đông bắc qua khỏi xứ Thượng Làng Nông rồi chảy thẳng đến Tân phận cơ Tu.

Sông Giăng: Thường gọi là Lang Giăng, phát nguyên từ sáu suối người Thượng Trường Ngự, chảy về hướng đông qua phía nam đai bão thứ ba.

Sông Cang: Thường gọi là Lang Cóng Cang, phát nguyên từ suối Bách thùy, hợp lưu với suối Tầm Giêng chảy đến Cóng Nhị rồi lại chảy ra sông Trà Khúc.

Sông Hà Nang: Thường gọi là Lang Hà Nang, phát nguyên từ xứ Thượng Ba Hương ở Quảng Nam, chảy qua chân núi Cú Xi rồi hợp lưu với sông Trà Quân chảy vào sông Xuân Khuong.

Suối Lành Ngạnh:

Các suối nhỏ ở cõi Năm như là:

Suối Đồng Làng, suối Sô, suối Na Ba, suối Hà Bá, suối Lô La, suối Ù Ù:

Các suối nhỏ ở cõi Ba như là:

Suối Bồ Môi, suối Khay, suối Hành Thuyền, suối Chí

Các suối nhỏ ở cõi Nhứt như là:

Suối Ninh

Các suối nhỏ ở cõi Nhì như là:

Suối Chích, suối Chanh, hố Kỳ, hố Là, suối Nhô,

Hố Chình

Các suối nhỏ ở cõi Sáu như là:

Suối Lâm, suối Bàn Thang, suối La, vực Tà Na, nước Tầm Giêng, suối Tà Lá, suối Trăm, suối Bông Đá, suối Cầu, suối Ôi, suối Đá, suối Bồi, Tang Châu (thường gọi là Bãi Dâu ở phía đông sông Xà Lộ)

CƯƠNG VỰC RỘNG HẸP

Người Thượng sinh sống nơi núi rừng hoang vu nhưng giữa họ đều ngầm thỏa thuận giới hạn cương vực với nhau, chẳng khác gì làng thôn người Kinh chúng ta. Người có trách nhiệm làm việc vỗ yên dân Thượng thì phải biết cương vực của từng sách rộng hẹp nhiều ít như thế nào thì mới có thể tiến thoái thích đáng trong việc dùng binh và có thể xử lý đúng đắn trong việc cai trị cho phù hợp.

Hạt ta đây, trước kia là do người Chiêm Thành chiếm ở, đến cuối triều Trần, qua triều Hồ, ta mới đến giữ đất này lập 2 châu là châu Tư, châu Nghĩa, sau lại bị người Chiêm Thành đánh lấy lại. Thời vua Hồng Đức Lê Thánh Tôn, ta đánh đuổi Chiêm Thành lấy lại đất này, vì đất rộng người thưa nên triều đình di dân Bắc hà vào đây khai phá. Vào niên hiệu Chính Hòa nhà Hậu Lê, Bắc quân đô đốc Trần quận công Bùi Tá Hán vào trấn giữ. Từ đó về sau, đạo La Thủ tống tuấn xứ Bãi Dâu thuộc Nước Li, các xứ Giả Đạo, Xã Đàm, Kỳ Vi, Viên Trường thuộc nguồn Thanh Cù, các xứ Suối Tía, Minh Long, Thuộc Vinh, Nước Lá của nguồn Phụ An, các xứ Trà Nô, Đồng Rào, Nước Đang, Sa Lung thuộc nguồn Ba Tơ. Các xứ ấy đều trực thuộc nhà nước Đại Việt. Có thời nghe nói quan Cai Giám chọn người trong số 3 nguồn ấy lấy ra bố trí vào hệ thống cơ quan nhà nước để quản lý các sách người Thượng. Thời ấy, số nhân khẩu người Thượng chưa nhiều, lại ai cũng thiếu đói, nên xin làm người giúp việc cho các gia đình người Kinh.

Vào niên hiệu Chính Trị nhà Hậu Lê trung hưng, vua Thái tổ Gia Dụ hoàng đế triều ta (Nguyễn Hoàng) kiêm quản vùng này.

Từ đó về sau trải qua bảy tám triều vua, hai bên Kinh Thượng an cư, triều đình chẳng phải lo đến việc phòng ngự vùng miền ấy.

Chờ đến khi triều vua Thé Tôn Hiếu Võ hoàng đế (Nguyễn Phúc Khoát), người Thượng ngày một thêm đông đúc, rồi sinh ra chuyện người Thượng quấy nhiễu vùng người Kinh.

Từ năm Bính Tuất (1766) niên hiệu Cảnh Hưng thứ 27 nhà Lê trung hưng về sau, dân Kinh vùng biên xiêu lạc vì nạn người Thượng, ruộng đất hoang phế. Đến năm Giáp Ngọ (1774), triều ta phái quan Cảm Ân hầu Trần Ngọc Trứ về Quảng Nghĩa lập đồn cản cự người Thượng, kêu gọi nhân dân trở về cày cấy vừa ổn định dân tâm vừa làm lợi cho quân khố. Rồi đến thời kỳ liên tiếp xảy ra những biến cố lớn, triều ta bị khốn đốn. Họ Trịnh xâm chiếm kinh đô Phú Xuân, nhà Tây Sơn nổi lên. Quốc gia hữu sự, không ai lo việc cản phá, người Thượng lại nhân thế tràn xuống đuổi dân ta đi, chiếm lấy đất, thậm chí chúng còn dám lấn tới đại cỏ lũy, có nơi chúng tự ý định lại cương giới, biến cả phân nửa đất đai vùng người Kinh ven núi thành của người Thượng.

Năm Gia Long nguyên niên (1802), người Kinh đến xứ Thượng buôn bán về cho biết còn thấy ở đó vườn rẫy, mồ mả của người Kinh. Người Thượng cứ tiếp tục gây nên bao chuyện rắc rối ở hạt ta.

May là vua Thé Tô Cao hoàng triều ta đã phái tướng dẫn quân đi chinh phạt, người Thượng. Lại ghét vì bọn người hung ác, nhất quyết không để mất một tấc đất vào tay chúng. Triều đình lại cho phép xây dựng Trường Lũy để ngăn ngừa tình trạng xâm biên gây rối. Bắt đầu từ đó, phía tây Trường Lũy là xứ Thượng vậy.

XỨ THƯỢNG CƠ NĂM

Trong số 18 sách Thượng ở cơ Năm thì đã hoang phế 2 sách còn lại 16 sách.

(Sách của người Thượng tương đương đơn vị ấp, thôn của người Kinh)

Tây giáp núi Lôi, đông giáp Trường Lũy, nam giáp núi Khô Thạch (*Thường gọi là dốc Đá Khô*) địa phận của người Thượng Nước Trong, Nước Đục thuộc Bình Định, bắc giáp núi Hoàng thuộc xứ Thượng cơ Ba. Đất dai xứ Thượng cơ Năm thì rộng, nhiều núi non, song người thì ít. Nơi đây chỉ thấy cỏ tranh hoang dại dày đặc mà thôi.

1. *Làng Huy*, 2. *Làng Lui*, 3. *Làng Gia*, 4. *Làng Quách*, 5. *Làng Diêu*, 6. *Con Tra*, 7. *Con Liệt*, 8. *Con Liệu*, 9. *Con Giác*, 10. *Con Giêng*, 11. *Trại Lụy* (*đã hoang phế*), 12. *Thiéu Lung* *Thượng*, 13. *Thiéu Lung Hạ*, 14. *Nước Diệp*, 15. *Nước Đang*, 16. *Đồng Trâm*, 17. *Nhiễm Lam* (*đã hoang phế*), 18. *Đồng Rào*.

XỨ THƯỢNG CƠ BA

Trong số 25 sách Thượng ở cơ Ba thì đã hoang phế 2 sách còn lại 23 sách.

Tây giáp thượng lưu sông Lê thuộc xứ Thượng Nước Li Thanh Cù thuộc cơ Sáu, đông giáp Trường Lũy, nam giáp núi Hoàng, bắc giáp chân phía đông núi Cao Muôn. Đất dai rộng mà nhân khẩu đông đúc, ruộng lúa nước cũng nhiều, núi non thì ít.

1. *Con Long*, 2. *Con Gai*, 3. *Nước Năng*, 4. *Đồng Mít*, 5. *Đồng Cọp*, 6. *Con Nhỏ*, 7. *Đồng Rồng*, 8. *Con Thịt*, 9. *Nước Ré*, 10. *Đồng Mộc*, 12. *Đồng Dung*, 13. *Đồng Dâu*, 14. *Con Cua*, 15. *Đồng Trù*, 16. *Linh Mô*, 17. *Đá Bàn*, 18. *Đồng Lém*, 19. *Cười La*, 20. *Làng Mang*, 21. *Con Nhái*, 22. *Nước Xuy*, 23. *Nước Tô*, 24. *Trà Nô*, 25. *Nước Vàng* (*đã hoang phế*), 25. *Xà Ám* (*đã hoang phế*).

XỨ THƯỢNG CƠ NHÚT

Trong số 19 sách Thượng ở cơ Nhứt, thì 1 sách đã hoang phé, còn lại 18 sách.

Tây giáp núi Tố, đông giáp Trường Lũy, nam giáp núi Cao Muôn, bắc giáp núi Điểu. Đất rộng người đông, ruộng nhiều núi ít, nhưng có phần kém hơn xứ Thượng cơ Ba..

1. Nước Tố (*đã hoang phé*), 2. Nước Tru Nội, 3. Nước Tru Ngoại, 4. Nước Gia Nội, 5. Nước Gia Ngoại, 6. Làng Y, 7. Thuộc Vinh Nội, 8. Thuộc Vinh Ngoại, 9. Làng Tương, 10. Làng Trang, 11. Nước Nhĩ, 12. Làng Ôn, 13. Nước La, 14. Mang Linh, 15. Nước Sung, 16. Nước Lung, 17. Làng Ô, 18. Làng Xênh [擇], 19. Làng Giá.

XỨ THƯỢNG CƠ NHÌ

Có 23 sách Thượng tại cơ Nhì.

Tây giáp các sách người Thượng Nước Li, Làng Dục, Làng Trinh, Tà Ma đỗ xuống núi Tầng, đông giáp Trường Lũy, nam giáp Điểu lĩnh, bắc giáp núi Nông. Đất rộng, người đông, ruộng nhiều núi ít, tương đương với xứ Thượng cơ Nhứt .

1. Gò Viên, 2. Làng Chinh Trung, 3. Làng Chinh Hạ, 4. Làng An, 5. Làng Giang, 6. Làng Sơn, 7. Làng Mẫu.

Xứ Minh Long có:

8. Làng Chung, 9. Làng Khuê, 10. Làng Mị, 11. Làng Giáp, 12. Làng Đồ (姬).

Xứ Suối Tía có:

13. Làng Tả, 14. Làng Liên, 15. Làng Lá, 16. Làng Dật (ಡ),
17. Đá Bạc, 18. Đèo Gáp, 19. Nước Nhiêu, 20. Làng Cam, 21.
Làng Vong, 22. Làng Môn, 23. Làng Trê.

XỨ THƯỢNG CƠ TU'

Có 14 sách tại xứ Thượng cơ Tu.

Tây giáp suối Tía thuộc sách Thượng Làng Cam ở cơ Nhì, đông giáp Trường Lũy, nam giáp núi Đốc Công, bắc giáp vũng Thanh Đình thuộc sách Làng Sâm ở cơ Sáu. Ruộng ít, người thưa, ước chừng bằng nửa cơ Nhì mà thôi.

1. Hồ Biều, 2. Lội Nhổ, 3. An Ngụ, 4. Khoáng Con, 5. Làng Luyện, 6. Xà Uân, 7. Cười Nhiêu, 8. Làng Tôi, 9. Cười Lăng, 10. Nước Tinh, 11. Làng Môi Thượng, 12. Làng Môi Hạ, 13. Làng Nông Thượng, 14. Làng Nông Hạ.

XỨ THƯỢNG CƠ SÁU

Trong số 93 sách của nguồn Thanh Cù, 29 sách ở bờ nam sông
Trà Khúc trở về phía tây, 41 sách ở bờ bắc trở về phía tây,

8 sách đạo La Thu,
13 sách nguồn Thanh Bồng

Tây giáp núi của các sách Thượng Ba Nam, Cười Dong, đông giáp Trường Lũy, nam giáp núi Tô thuộc sách Thượng Nước Tô ở cơ Ba, bắc giáp núi Cú Xi thuộc xứ Thượng Quảng Nam. Nói chung thì nguồn Thanh Cù đất nhiều người đông, còn nguồn Thanh Bồng thì núi nhiều người ít. Căn cứ vào đất đai, nhân khẩu mà nói thì cơ Sáu đất rộng người đông là một cơ tôi quan trọng về công tác Tĩnh man ở Quảng Nghĩa.

Xứ Phương Đá thuộc nguồn Thanh Cù, thượng lưu phía nam sông Trà Khúc có các sách người Thượng là:

1. Làng Biều, 2. Khoáng Cân, 3. Tâm Rau, 4. Làng Tru, 5. Cười La, 6. Làng Sâm, 7. Gò Đồn, 8. Bà Nùng, 9. Làng Cơ, 10. Làng Triêng, 11. Làng Trá, 12. Xà Y, 13. Làng Mọn, 14. Làng Ngung, 15. Làng Phúc, 16. Bồ Trào, 17. Tà Giao, 18. Tà Bần, 19. Làng Phố, 20. Làng Á, 21. Tù Bi, 22. Làng Triêng, 23. Làng Cao, 24. Mô Ô, 25. Cười Tu Trôi, 26. Làng Chay, 27. Tà Ma, 28. Làng Dục.

Xứ Vũng Dận, thượng lưu phía bắc sông Trà Khúc về có các sách Thượng:

1. Khoáng Von, 2. Xà Nay, 3. Làng Nham, 4. Làng Lèn, 5. Anh Lộc, 6. Khoáng Khay, (Từ sách này có một con đường đi theo hướng tây bắc) 7. Kỳ Vĩ, 8. Viên Trường, 9. Mạc Bơi, 10. Xã Trạch, 11. Làng Lận, 12. Tà Man, 13. Di Lăng, 14. Tà Mâu, 15. Làng Mông, 16. Làng Mãi, 17. Làng Ngài, 18. Làng Miên, 19. Làng Na, 20. Làng Sơn, 21. Giả Đạo.

Về phía tây sách này theo đường bờ sông có các sách:

22. Đông Thành, 23. Làng Lê, 24. Làng Giây, 25. Làng Trăn, 26. Làng Con, 27. Làng Rào, 28. Làng Cam, 29. Làng Lách, 30. Làng Len, 31. Làng Mòng, 32. Làng Sấu, 33. Làng Phàm, 34. Xà Tốt, 35. Làng Luyện, 36. Bồ Na, 37. Làng Bồ, 38. Mang Biều Thượng, 39. Mang Biều Hạ, 40. Làng Màn,

Xứ Điểm giang (đạo La Thụ) các sách Thượng là:

1. Tổng Tuần, 2. Lội Trăm, 3. Cười Du, 4. Sá Ly, 5. Trà Ngon, 6. Trà Cú, 1. Trà Hữu, 8. Trùm Bện.

Xứ Định Siêu (Thanh Bồng) các sách là:

1. Thủ Giác, 2. Trà Canh, 3. Tham Chông, 4. Làng Mướp, 5. Định Do, 6. Trà Vông, 7. Định Dung, 8. Định Nhuận, 9. Giang Kỳ, 10. Định Nhuong, 11. Suối Cầu.

ĐƯỜNG SÁ XA GẦN

Người Thượng sống nơi rừng núi, trùng diệp đồi khe, đường sá nhiều nhánh, nhiều lối vô cùng lạ lẫm nguy hiểm. Người làm tướng đem quân đi đánh dẹp người Thượng, cần phải biết rành nơi nào xa, chỗ nào gần, đâu là chốn nguy hiểm, đó là sách người Thượng nào. Được như thế rồi, cộng với việc điều binh đúng phép tắc nữa thì không có gì phải lo ngại nữa cả.

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ NĂM

Một con đường từ bảo Huân Phong vượt Trường Lũy đi theo hướng tây qua khói sách Thượng Nhiễm Phong (*nay đã hoang phế*), leo lên núi rồi đi trong rừng cây theo hướng bắc qua khói chòm đá hai hòn Tiên Xuyên Mẽ Sương thì tới núi Sa Lung (*thường gọi là dốc Dẽ*), hết nửa ngày.

Một con đường từ bảo Xuân Sơn, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây qua khói hai sách Đồng Trâm, Nước Đang, lại qua khói núi Sa Lung, thì đến hai sách Sa Lung Thượng, Sa Lung Hạ, lại leo núi đi qua khói sách Tắc Luy, thì tới núi Ma Bàn (*thường gọi là Giang Sai*), mất hơn nửa ngày.

Lại có một con đường từ sách người Thượng Sa Lung Hạ; đi theo hướng nam qua khói một hòn núi đất, một con suối rồi đi theo bờ phải con suối ấy thì tới sách người Thượng Nước Rệp hết 3 canh giờ. Sách Thượng này thuộc Bình Định.

Một con đường từ bảo Liệt Sơn thuộc cơ này, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây rồi chuyển theo hướng bắc qua khói sách

Thượng Nước Đang, tới chân phía tây núi Hốt Hòa, leo lên dốc Chi rồi đi theo hướng tây bắc thì tới sách Sa Lung Thượng, hết nửa ngày.

Một con đường từ bảo Phú Nhơn của cơ này, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây nam leo lên núi Thạch Quan (*thường gọi là dốc Đá Mông*), leo qua dốc Cộng, rồi qua núi Ma Bàn thì tới sách Thượng Con Giác, lại qua khỏi núi Liệu, núi Thạch Tiền (*thường gọi là dốc Đá Dương Ngoài*), thì tới các sách Làng Lui Làng Huy, nửa ngày cứng. (*có những khi quan binh đi chinh tiêu trú ngũ tại đây*).

Lại, từ đó đi qua khỏi núi Lôi thì có hai con đường, một đường từ trên núi đi theo hướng tây, vượt qua hai trùng núi cao, đi xuyên rừng khoảng mấy ngàn trượng, rồi đi xuống một con suối, từ suối đi theo hướng nam lại leo lên một hòn núi đất đến thượng lưu của Nước Nục thì đến Làng Gầm, thượng lưu của nguồn Ba Tơ thuộc cơ Ba, hết một ngày cứng. (*xứ này ở trên sách Nước Nục, ở dưới sách Nước Lý. Niên hiệu Tự Đức thứ 19 – 1865, ta trú quân tại đó một đêm, cực kỳ hiểm ác*). Lại từ đó đi theo hướng tây nam thì đến sách Đinh Tròn thuộc Nước Lý, hết nửa ngày đường.

Một con đường từ trên núi Lôi đi theo hướng bắc hết hai canh giờ thì gặp một con suối, lại leo lên một ngọn núi đến xứ người Thượng Nước Nục, nguyên một ngày đường nữa. Niên hiệu Tự Đức thứ 23 (1869), mới có con đường này.

Một con đường từ chỗ người Thượng Làng Trôi, theo đường trên núi đi theo hướng bắc, lại đi xuống một con suối, băng rừng thì đến sách Đinh Dư thuộc Nước Năng nguồn Ba Tơ, còn đi theo hướng bắc qua khỏi núi Hoàng, núi Thiên Nhũ băng rừng đi theo hướng tây thì tới chỗ người Thượng Thượng Âm, rồi đến đồn điền Vực Răm, hết nửa ngày đường.

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ BA

Một con đường từ đồn điền Vực Răm, vượt Trường Lũy qua khỏi chỗ người Thượng Đà Âm, leo lên núi theo hướng nam, qua khỏi các sách Thượng Con Long Con Tra, Con Ve thì đến chỗ người Thượng Làng Lui thuộc cơ Năm, hết một ngày đường.

Lại có một con đường từ đồn điền Vực Răm qua khỏi núi Độ Tác (*thường gọi là dốc Yết*) thì tới chỗ người Thượng Con Giai, hết hai canh giờ.

Một con đường từ đồn điền Hạch Ôi, leo lên núi rồi đi theo hướng nam tới núi Thiên Nhũ, rồi đi theo đường núi thẳng về hướng nam thì tới các sách Thượng Con Lẹt, thuộc cơ Năm, hết nửa ngày đường. Song lộ trình này không nơi lấy nước uống được, phải mang nước theo dùng.

Một con đường từ bảo Thạch Tượng (*mới xây dựng vào niên hiệu Tự Đức thứ 18 - 1864*), đi theo hướng tây nam qua khỏi bảo Hành Thuyền băng rừng đi tới phế bảo Bình An, hết nửa ngày đường.

Một con đường từ bảo Thạch Tượng đi theo hướng bắc, qua khỏi Hạch Cày, Ô Long, rồi queo đi theo hướng tây qua khỏi núi Bạc Trúc (*thường gọi là đèo Núra*) thì tới chân phía nam núi Vạn Niên, rồi theo phia sau Trường Lũy đi theo hướng nam qua khỏi Thạch Bi thì tới phế bảo Bình An, hết hai canh giờ.

Một con đường từ bảo Kỳ Chính của cơ này đi theo hướng tây qua khỏi núi Thạch Lũy (*thường gọi là đèo Đá Chắc*). Từ phía sau Trường Lũy đi theo hướng tây nam qua khỏi phế bảo An Phong, rồi đi theo hướng bắc thì tới bảo Thạch Tượng, hết hai canh giờ.

Lại có một con đường từ bảo An Phong, đi theo Trường Lũy qua khỏi phế bảo Xuân Linh, rồi qua khỏi đồn điền Vực Răm đi theo hướng tây qua khỏi núi Huyện Nhu thì đến phế bảo Bình

An, hết bốn canh giờ. Lại từ phế bảo ấy, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây nam qua khói đòn, rồi chuyển đi theo hướng nam qua khói núi Luy Khê Lâm (*thường gọi là núi Lôi Luy Đèo Lâm*) thì đến sông Ba Tơ. Phía tả ngạn sông này là các sách người Thượng Con Long, Con Giai, Nước Năng. Phía hữu ngạn là các sách Thượng Đồng Dâu, Con Cua, tới bảo Hoàng Ngư hết nửa ngày đường. Lại từ đó, vượt sông đi theo hướng tây qua khói các sách Đồng Trù, Đá Bàn, Con Nhai, Nước Tô, lại qua khói núi Tô Sơn thuộc cơ Ba, đường đi theo bờ sông Lê ở thượng lưu, tới núi Ba Nam, hết một ngày đường. Đó là vùng của người thượng Nước Li Thượng thuộc cơ Sáu.

Một con đường từ bảo Hoàng Ngư vượt sông rồi đi theo hướng bắc leo lên núi Đồng Trù, từ đường trên núi đi tới sách người Thượng Linh Mô, hết nửa ngày đường.

Lại từ trên núi ấy đi theo đường bên cạnh núi theo hướng đông bắc qua khói núi Cao Muôn, lại đi xuống suối Tố Thủy thì tới các sách Thượng Nước Tố, Nước Tru Ngoại, hết nửa ngày đường.

Lại từ sách Thượng Nước Tố Thượng ở trên núi, đi theo hướng bắc thì tới sách Thượng Nước Gia, hết ba canh giờ. Lai từ sách Nước Tố Thượng ở trên núi đi theo hướng nam thì tới sách Đồng Mộc, hết hai canh giờ.

Một con đường từ sau sách Đinh Luyện, băng núi mà đi có ba đường, một đường theo hướng tây bắc đi đến sách người Thượng Cười Tu xứ Nước Li, trong vòng nửa ngày, rất hiểm ác, một đường theo hướng đông bắc đi qua núi Linh Mô đến núi Nước Gia, trong vòng một ngày, một đường theo hướng bắc đi đến núi Nước Nhảy, một ngày đường cứng.

Một con đường từ bảo Hoàng Ngư vượt qua núi Con Nhỏ, hết một ngày cứng.

Một con đường từ bảo Hoàng Ngư vượt qua sông Con Nhỏ theo hướng tây nam đi qua Nước Nục, đến sách Thượng Nước Ré, hết một ngày đường.

Một con đường từ tả ngạn sông Ba Tơ theo hướng bắc đi qua núi Tỷ Muội, thác Tỷ Muội (*thường gọi là núi Chị, núi Em, thác Chị thác Em*), qua sách Nước Tố, xuống núi đi qua sách Nước Tru Ngoại đến Na giang (*thuộc xứ Thượng cơ Nhứt*), hết nửa ngày đường.

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ NHÚT

Một con đường từ bảo Đại Lai của cơ này, vượt qua sông Vệ, qua khỏi bảo An Đinh thuộc cơ Nhì, vượt Trường Lũy leo lên núi Hắc Thạch (*thường gọi là dốc Đá Diên*). Đi theo đường trên núi về hướng tây nam qua khỏi sách Nước Lá, người Thượng Làng Y, bảo Y Xuyên, hết nửa ngày đường.

Một con đường từ Trường Lệ, rồi từ phía sau Trường Lũy đi theo hướng nam qua khỏi núi Vạn Niên thì đến phê bảo Bình An, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây nam qua khỏi đòn Bài Lội Loa, bên Bôn giang thì đến gò Quy Bối, một ngày đường. (*phía tây gò này là núi Cao Muôn*), lại từ gò này đi theo hướng bắc qua khỏi bên Nà giang, núi đất Bộc Thảo, bên Gia Thủy, đến bảo Y Xuyên, cũng hết nửa ngày đi đường.

Lại có một con đường từ bảo Y Xuyên đi theo hướng bắc, bên trái là Thuộc Vinh Ngoại của người Thượng Làng Y, bên phải là các sách người Thượng Nước Sung, Nước Chiệp, qua khỏi rừng Lộc thì đến Thuộc Vinh Nội, Làng Trang, rồi đến núi Điều (*thường gọi là đèo Eo Chim*), (*chân phía bắc núi này thuộc xứ Thượng cơ Nhì*). hết nửa ngày đi đường.

Lai có một con đường từ Làng Giá leo lên núi, băng rừng đi theo hướng tây bắc thì tới sách Làng Sanh Đinh Tranh Đinh Trê, hết nửa ngày đường.

Lai có một con đường từ xứ Thượng áy, băng núi đến sách Tà Ma Mạc Ô thuộc Nước Li, một ngày đường (*thuộc cơ Sáu đường đi rất hiểm ác*), lại có con đường từ xứ áy, băng núi theo hướng tây đến Nước Lụa, nửa ngày đường. (*thuộc cơ Nhì đường đi rất hiểm ác*)

Một con đường từ xứ Thuộc Vinh Ngoại vượt bến Thuộc Vinh Ngoại rồi đi theo hướng tây bắc đến sách Nước Nhĩ, nửa ngày đường.

Lại có một con đường từ xứ áy băng qua núi đi theo hướng tây đến sách Nước Li của người Thượng Cười Tu, một ngày đường. (*thuộc cơ Sáu, đường đi rất hiểm ác*).

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ NHÌ

Một con đường từ bảo Nghiã Sơn thuộc cơ Nhì, vượt Lũy đi theo hướng tây, qua khỏi các địa điểm Gò Viên (*Trần Quận công triều Lê xây đồn ở đó, di chỉ vẫn còn*), Diển lĩnh (*thường gọi là Dốc Đén*), núi Tiêm Thạch, Gò Ngài, Hạch Lõi, Đồng Đại, rồi chuyển đi theo hướng nam đến bảo Minh Long, nửa ngày đường.

Phía tây xứ áy thuộc xứ Thượng Làng Nông ở cơ Tu (*tháng 8, niên hiệu Tự Đức thứ 18 - 1864, cho tu bổ bảo áy*). Lai từ bảo Minh Long theo hướng nam đi qua khỏi sách Làng Mâu thì đến núi Ó hết nửa ngày đường (*chân phía nam núi áy thuộc cơ Nhứt*).

Một con đường từ bảo Minh Long vượt suối Tía, đi qua hai sách người Thượng Làng Lầm, Làng Vong, đến núi Ông Hồ (*thường gọi là đèo Gáp*) thuộc Nước Nhiêu, nửa ngày đường. Lại có một con đường từ núi áy, băng qua núi theo con suối đi về hướng tây qua khỏi sách của Đinh Môn, Đinh Trê thì đến Nước

Li, tới các xứ người Thượng Làng Dục, Làng Trinh, Tà Ma, hết hai ngày đi đường. (*đường đi rất hiểm ác*).

Một con đường từ bảo Hưng Nhơn thuộc cơ này, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây, qua Suối Chích, đến hai sách Thượng Làng Chinh Hạ, Làng Chinh Trung rồi đến bảo Minh Long, nửa ngày đường (*đường đi rất hiểm ác*).

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ TƯ

Một con đường từ bảo Tú Lâm của cơ này, (*mới xây vào niên hiệu Tự Đức thứ 17-1863, đến niên hiệu Tự Đức thứ 21-1867 đổi thành Đại bảo thứ ba*), vượt Trường Lũy đi theo hướng tây nam, qua khỏi các sách Thượng Làng Tói, Cười Lăng, Làng Môi thuộc xứ Xà Uân thì đến sách Làng Nông, hết nửa ngày. Xứ ấy giáp bảo Minh Long thuộc cơ Nhì.

Một con đường từ sách An Ngự, leo lên núi Mã Tiên, đi theo hướng bắc, qua các sách Làng Luyện, Làng Sâm, Làng Tru, vực Thanh Đinh thì đến sách Tầm Chử thuộc cơ Sáu, một ngày đường (*đường đi rất hiểm ác*).

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ SÁU

Một con đường từ bảo Thạch Phong thuộc cơ này, vượt Trường Lũy rồi theo bờ nam sông Nham đi về hướng tây, qua Phương Đá, Làng Bào, vượt thác Đại Hoán (*thường gọi là thác Cầu*), Khoáng Cân, Cười La, rồi vượt thác Đại Hiếm (*thường gọi là thác Kỳ*), qua Gò Đòn, Tầm Linh (*thường gọi là Làng Kỳ*), Làng Rinh đến núi Yêu (*thường gọi là đèo Yêu, còn gọi là đèo Nghiệt*), hết một ngày đường.

Lại có một con đường từ núi Yêu, theo bờ đông sông Lê theo hướng nam đi qua các sách Làng Trá, Xà Y, Làng Mọn, Làng Ngung, Làng Phúc, Bồ Trào, Tà Giao, Tà Tham, Làng Lỗ, Làng Á, Từ Bi, Tà Ma, Làng Dục (*Xứ này có một bảo bối phé, tục truyền vào triều Lê [Bùi Tá Hán, Nguyễn Bá Quỳnh, Nguyễn Hoàng] quan binh trú quân tại đó*), Làng Rinh, Làng Tung, Mô Ô, đến sách Cười Tu hết một ngày đường. (*Niên hiệu Tự Đức thứ 20 - 1866, ta trú binh tại đó, tương truyền người Thượng ở đó vốn là người Kinh, sinh sống lâu đời thành người Thượng*).

Lại có một con đường từ nguồn đó đi về phía nam qua sách Thượng Làng Chay, đến Ngã Ba hết nửa ngày đường. Ngã Ba gồm một nhánh đường dẫn về hướng nam đến thượng lưu sông Lê thuộc xứ Thượng tỉnh Bình Định, một nhánh đường dẫn về hướng đông đến sách Thượng Nước Tô thuộc cơ Ba, một nhánh đường dẫn về hướng tây leo lên núi Ba Nam đến sách Ba Nam, ước chừng nửa ngày đi đường.

Lại có một con đường từ xứ Thượng ấy đi theo hướng tây qua các sách Con Lai, Con Lãng tiếp giáp đường Thượng Lộ, nửa ngày đường. (*Đường Thượng Lộ này nghe nói do Nguyễn Diệu thời Tây Sơn mở ra từ phía bắc xứ Thượng Bình Định đến tận Ai Lao*).

Một con đường từ bảo Tuấn Mã của cơ Sáu, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây qua các xứ Khoáng Khay, Kỳ Vĩ, Viên Trường, Xã Trạch, Mạc Bơi, Làng Lận, qua khỏi núi Tà Mang đến sách Di Lăng, một ngày đi đường. (*Vào 2 năm niên hiệu Tự Đức thứ 19 - 1965, 20 - 1866 ta trú binh tại đó*).

Lại có một con đường từ xứ Thượng ấy đi theo hướng tây nam, vượt sông Mông ở thượng lưu, qua khỏi Làng Mông, hết nửa ngày đi đường.

Lại có một con đường từ xứ Thượng ấy đi theo hướng tây bắc, qua Làng Mãi, Làng Thủ đến sách của người Cười Dong hết.

hai ngày đi đường. Chỗ này tiếp giáp núi rừng xứ Thượng tỉnh Quảng Nam.

Lại có một con đường từ sách Làng Mông đi theo hướng nam, qua các sách Làng Miên, Làng Na, Làng Sơn Bốc Trích, qua khỏi Tang Châu (*Xứ này nghe đồn là trước kia người Kinh ở, nay còn lại các cây dâu tằm, song không rõ là vào triều đại nào, thường gọi nơi này là Bãi Dâu*), vượt sông Xà Lộ qua khỏi Làng Trần, Làng Con hết nửa ngày đường. (Vào 2 năm niên hiệu Tự Đức thứ 19, 20 - 1865, 1866, ta trú binh tại đó).

Lại từ xứ Thượng áy theo bờ tây sông Lê di về hướng nam qua các sách Thượng Làng Rào, Làng Cam, Làng Lịch, Làng Lèn, Di Uông, Làng Sưởng, Làng Phàm, Xà Tốt, Làng Luyện, Bồ Na, Làng Bồ, qua khỏi sách Ba Sầm, Mang Biều Hạ, một ngày đi đường.

Lại từ Mang Biều Hạ, qua khỏi các sách Nước Mạn, Đinh Bướm, Đinh Mùng đến Mang Biều Thượng, qua khỏi chân núi Ba Nam, đến đầu nguồn sông Lê giáp xứ Thượng Bình Định, một ngày đi đường.

Một đường từ bảo Thạch Đầu Bàn của cơ này, vượt Trường Lũy, qua khỏi hai sách Gò Kỳ, Suối Cầu, leo lên núi Lớn đi theo hướng tây bắc qua khỏi chân phía nam núi Bà thì đến Ngã Ba Làng Lận, một ngày đường.

Lại từ xứ Thượng này đi theo hướng tây bắc qua khỏi chân phía nam núi Ông thì đến hai sách Cười Gió Nhỏ, Cười Gió Lớn, một ngày đi đường. Tại đây thấy là nơi tạp cư vì nhà ở của hai sách Thượng Cười Dong, Cười Gió lẩn lộn chen nhau, tiếp giáp núi non xứ Thượng Thanh Bồng, Trà Quân.

Một con đường từ đạo Công Cang La Thủ của cơ Sáu, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây bắc qua khỏi Suối Trăm thì đến các xứ Trà Ngon, Trà Cú, leo lên núi Tình đến sách Cười Giác, hết một ngày đi đường.

Một con đường từ bảo An Viên, nguồn Thanh Bồng thuộc cơ này, theo bờ sông đi theo hướng tây qua khỏi núi Cú Xi thì hết một ngày đường (*Tháng 3, niên hiệu Tự Đức thứ 20 - 1866, ta trú binh tại nơi đó*).

Một con đường từ chân phía nam núi Cú Xi đi từ sông Hà Nang theo hướng tây bắc đến sách Thượng Bồ Nô, một ngày đường.

Lại từ sách Thượng áy đi theo hướng tây bắc đến đầu nguồn Ba Hương núi Tê Hoa tỉnh Quảng Nam hết một ngày đường.

Một đường từ phía nam miếu Thái Dương thôn Xuân Mỹ, theo đường núi Nan đi theo hướng tây bắc qua khỏi các sách Thượng Cười Giác, Tham Lung thì đến núi Trà Quân, một ngày đường.

Lại từ núi của người Thượng Cười Giác đi theo hướng nam qua khỏi núi Tinh Sơn thì đến sách Thượng Trà Ngon thuộc đạo La Thụ, một ngày đường.

Một đường từ chân phía nam núi Cú Xi theo sông Hà Nang đi về hướng tây bắc thì đến sách Thượng Bồ Nô, hết một ngày đi đường.

Một đường từ chân phía tây núi Trà Quân qua khỏi sách Thưởng Cười Dong, theo đường núi đi về hướng nam thì đến sách của người Thượng Cười Gió, một ngày đi đường.

Lại từ con đường núi xứ Thượng áy, theo con đường núi đi về hướng nam đến xứ Thượng Di Lăng thuộc nguồn Thanh Cù, hết một ngày đi đường (*Đường đi rất hiểm trở*).

PHONG TỤC CỦA NGƯỜI THƯỢNG QUẢNG NGHĨA

Con người ta dù ở bất kỳ phương nào cũng đều có tính người, nhưng phong tục mỗi nơi mỗi khác, người xưa đã từng nói thê. Người Thượng ở nơi miền núi hạt ta, sinh sống xa cách nhau đâu chi trong vòng ngàn dặm, nên nhìn chung có thể nhận ra phong tục của họ có những điểm bất đồng.

Nhin chung, các nhóm người Thượng từ nguồn Thanh Cù trở về nam đến cơ Năm thì cơ bàn cùng một phong tục. Còn các nhóm người Thượng từ đạo La Thụ trở ra bắc đến nguồn Thanh Bồng thì có phong tục khác.

Tuy nhiên, cũng có tiêu dị trong đại đồng, đại để các nhóm người Thượng ở hạt ta đều lấy việc thắt dây (*kết thằng*) làm chứng có rẳng buộc nhau, như thê là một loại văn tự. Họ đều ở nơi hang gò, quen gây gỗ đánh nhau, khi thua thì chịu ở nhỏ, khi mạnh thì sinh kiêu nghịch, khó nghe khuyên làm điều tốt, dễ bị xúi làm chuyện bậy, vì thiên tính của họ là như vậy. (*Lời của Dương Hùng trong sách “Đỗ thị thông điển”*). Quan chức phụ trách việc người Thượng cần thiết phải tìm hiểu nắm cho kỹ phong tục của họ thì mới có thể giáo hóa họ được.

Theo tục lệ của họ thì họ chỉ biết cho con sơ sinh bú sữa mẹ mà không biết morm thức ăn lỏng, khi lớn biết ăn thì cho ăn cơm. Phụ nữ có con nhỏ đi đâu thì địu con sau lưng, còn khi làm việc cây gặt nặng nhọc thì treo con trên cành cây. Khi con biết đi thì lấy vài quần từ lỗ rốn trở xuống làm khổ cho con, tức như là quần vây. Tóc thì từ nhỏ đến lớn cứ để tự nhiên chứ chẳng biết cắt cạo

gi. Râu cũng thế cứ để tự nhiên cho đến già. Nhưng răng thì mài cho mòn, cả nam lẫn nữ khi lớn lên đều dùng đá để mài răng cho thật đều mới cho là đẹp.

Người Thượng hặt ta có tục rất thích ăn trâu còn hơn cả người Kinh, nên hàm răng của họ đều thâm đen mà cứng cáp. Cha mẹ già thì chia tài sản cho các con, không phân biệt nam nữ, tất cả đều có phần bằng nhau, kể cả phần của cha mẹ, chỉ con trưởng và con út thì phần chia hơi trội hơn chút đỉnh. Sau khi chia gia tài rồi thì phần ai bếp nấy, không phụ trợ gì nữa cho những người kia, dù là cha mẹ anh chị em với nhau cả. Người nam nào dũng dàn hung hăn thì được mến mộ. Trong một làng hoặc một xú, nhân vật nào có sức mạnh và can đảm thì được mọi người kiêng sợ và được mọi người tôn làm chỉ huy.

Khi có việc tranh chấp với ai, tức thì họ lấy dao đâm vào đùi cho ra máu để tỏ là mình gan dạ. Họ làm như thế thì giải quyết vụ việc, tạo sự hòa hảo, còn nếu chưa xong thì họ cậy đến cách khác, như cách lấy than đang đốt lửa đặt lên về hoặc để trên lòng bàn tay, người nào mặt không đổi sắc thì được cho là người gan dạ. Con gái tuyển chồng phần lớn họ cũng chọn những chàng trai gan dạ.

Khi họ tính kéo nhau đi đánh cướp nơi nào thì người gan dạ và có vật lực giết gà lấy chân xem bói thấy là tốt (cát) thì chọn một khoảnh đất trống nào đó, dựng một cột bằng cây gỗ tươi, trói một con trâu vào cột rồi hô gọi người cả sách lại làm lễ đâm trâu ăn thè.

Đến ngày khởi sự, người chủ mưu là người ném một viên đá đầu tiên vào chân cây cột trâu, rồi lần lượt những người khác ném mỗi người một hòn đá, để biết số người tham gia nhiều ít. Đến khi đi cướp xong trở về, họ đếm số lượng đá để biết số người còn mất so với số người đã uống máu ăn thè đồng lòng đi cướp vụ đó.

Hoặc đến mùa lúa chín vàng, họ bói chân gà xem thấy tốt thì mới đi gặt lúa. Họ lại bói chân gà để chọn lúa giống rồi lấy riêng ra cất vào kho, không để trâu bò giẫm phải, vì họ tin rằng trâu bò giẫm lên thì mầm lúa không chịu mọc. Số lúa còn lại cho trâu bò đạp rời hột ra rồi chất vào chòi lúa đã được dựng sẵn tại ruộng hoặc trong núi. Tuy là bọn gian ác đi nữa cũng không bao giờ dám trộm lúa cát nơi các cái chòi lúa không người trông ấy, vì tục người Thượng phạt rất nghiêm. Khi họ cần gạo ăn, thì họ lại bói chân gà mở kho rồi mới mở để phụ nữ vào kho lấy lúa đem về già làm gạo nấu cơm. Thường họ chỉ lấy lúa về đủ dùng trong vài ba ngày mà thôi, ăn hết thì phụ nữ đến lấy tiếp. Họ chỉ biết già lúa rồi sảy lấy gạo chứ họ không biết xay lúa thành gạo rồi mới già gạo cho trắng như người Kinh làm.

Bản tính của người Thượng rất mạnh động, đói thì muốn có cái ăn, nếu không được thỏa thì rủ nhau đi làm bậy.

Nói chung, người Thượng kiệt hiệt nhất là người ở cơ Nhứt. Trong số người Thượng cơ Nhứt thì đứng đầu là người Làng Y, Nước Tố, Nước Tru, Nước Gia. Thứ đến là người Thượng ở cơ Nhì, cơ Ba, rồi tới người Thượng ở cơ Tư và cơ Năm, sau cùng là người Thượng nguồn Thanh Cù ở cơ Lục. Rốt lại, chỉ có hai xứ người Thượng La Thụ Thanh Bồng ở cơ Lục là biết nghe lời hơn hết. Trong số các sách Thượng cơ Nhứt thì Làng Y, Nước Tố, Nước Tru, Nước Gia cứ đến cuối năm thì kéo nhau đi cướp phá làng xóm người Kinh vùng ven núi.

Người Thượng hai xứ La Thụ Thanh Bồng chỉ biết an phận, cả nam lẫn nữ đều xỏ lỗ tai, nhưng nữ thì xỏ lỗ tai thật to, bó chân bằng thổ cẩm rất đẹp. Họ sợ nhất là người Thượng Cười Dong, họ cũng sợ quan binh của ta. Mỗi khi gặp, họ đều xung hô khiêm tốn rất dễ thương. Người Thượng Cười Nam ở trên vùng cao phía tây thì không ăn trâu nên răng họ màu còn trắng, nhưng họ lại bẻ đi hai cái răng cửa phía trước, họ để tóc thả dài trước trán không biết ván lại hoặc cắt cho gọn. Cả nam nữ đều nhu thê cả, họ rất thích ăn thịt sống. Thật khó gần được họ kể cả những

người đã quy hàng ta. Đặc biệt tầng lớp bên trên trong xã hội người Thượng, tuy người tốt người xấu không như nhau, nhưng thảy đều phác thực. Khi quan sát họ trao đổi đồ vật với người Kinh, có khi họ cũng hét giá trên trời nhưng nhất định họ không bao giờ chịu hai giá. Thánh nhân từng dạy ta rằng không nên tin người Thượng, chẳng là sai lầm sao!

NGÔN NGỮ

(Tiếng Thượng từ nguồn Thanh Cù trở về nam) như sau:

Trọc: *trời*. Nhĩ: *đất*. Trọc ngã: *trời sáng*.

Mặt Hi: *mặt trời*. Mặt khê: *mặt trăng*.

Xà lang: *sao*. Diêu: *gió*. Tô: *sấm*. Tiết: *tiếng sét to*.

Bái : *điện*. Dục: *mây*. Mê: *mưa*. Tô: *nắng nóng*.

Mặt hi tố: *trời nóng*. Mặt khê ngã: *sáng trăng*.

Mặt khê trâm: *không trăng*. Mê cǎn: *mưa*. Mê dī: *mưa rào*.

Mê lý: *mưa bay*. Mê tố: *mưa phùn*.

Mê xâm hi xâm mang: *mưa suốt ngày*.

Mọi xà năm: *một năm*. Mọi khê: *một tháng*.

Mọi [每夷] hi: *một ngày*. Bá hi [福:phúc tốt]: *hai ngày*.

Đè hi: *ba ngày*. Phún hi: *bốn ngày*, Răm hi: *năm ngày*.

Tu hi: *sáu ngày*. Bỉ hi: *bảy ngày*. Thiêm hi: *tám ngày*.

Chung hi: *chín ngày*. Dật hi: *mười ngày*.

Mọi mang: *một đêm*. Bá mang [福:phúc tốt]: *hai đêm*.

Đè mang: *ba đêm*. Phún mang: *bốn đêm*. Răm mang: *năm đêm*.

Tu mang: *sáu đêm*. Bỉ mang: *bảy đêm*. Thiêm mang: *tám đêm*.

Chung mang: *chín đêm*. Dật mang: *mười đêm*.

Thái số: *sáng sớm*. Xá trăm: *hoàng hôn*.

Hoăng [荒: vua chúa chết]: *núi*. Son việt: *sông*. Quác liên: *nước sông*.

Quác kiết [戛]: *qua sông*. Kiết cân: *mưa lụt* [潦]. Tái kiết: *lạnh*.

Bồ phủ: *nóng*. Hạch côn: *cây cối*. Nhật: *cỏ*.

Cái xà côn: *bông hoa*. Di qua: *dây mây*. La gia: *cỏ tranh*.

Buộc [糸卜] nga: *ông tổ*. Giá nga: *Bà tổ*. Bà: *cha*. My [媚]: *mẹ*.

Con: *con*. Trẻ [子幼]: *cháu*. Ó già: *họ tộc*. Mỹ: *cô*.

Mết [不trên見]: *cậu*. Giá: *anh*. Nhi: *em*. Giáp mai [枚]: *vợ chồng*.

Gốc [谷bộ木] đô: *trai*. Gốc di: *gái*. Di dang: *thiép*.

Giáp mai: *cưới vợ*. Giáp ông: *lấy chồng*. Xà ôn: *sinh con trai*.

Xác [殼]: *tóc*. Xác kiên: *râu*. Xà nanh [猻]: *răng*.

Cỗ xà nanh: *răng rụng*. Cái biên: *cái khố*. Cái yêu: *cái áo*.

Vải [罷布]: *vải*. Cái giáo: *cái giáo như ta gọi*. Bồ nanh: *cái ná*, *nó*. Cái ngôi [梶]: *cái ruộng*. Cái độc [臤]: *cây thương*.

Cái răng [齒齧]: *mũi tên*. Xà vực: *đao thiết câu*.

Cuốc [金國]: *cái cuốc như người Kinh*.

Búa [補]: *cái búa như người Kinh*. Chân: *cáo mốc*.

Cái ngạc [鄂]: *cái nòi*. Ngạc biều: *nòi đất*. Ngạc đồng: *nòi đồng*.

Ngạc biều cân: *nòi đất to*. Ngạc biều tố: *nòi đất nhỏ*.

Bồ di: *cái chinh đất Tàu*. Khán: *cái chinh đất người Thượng*.

Cái nem [南bộ月]: *nhà ở*. Cái tàm [天trên虫虫]: *cái chòi canh*.

Cái tàm mao: *cái chòi lúa*. Cái xà năng: *mô*. Xà năng cười vô?: *mô này của ai?* Thái [祭bộ鬼]: *voi*. Dàm: *cũng là voi*.

Xá: *ngựa*. Cát: *cop*. Bỉ: *rắn*. Cố: *chó*. Miêu: *mèo như người Kinh*.

Chim: *chim như người Kinh*. Vô: *bò*. Chu: *heo*. Vi: *dê*. Y: *gà*.

Cá [↑]: cá. Mao: lúa. Hô: hạt lúa. Phi: gạo. Võ: muối.

Xà ra: than. Bồ chan: mặn. Lung bồ niêm: cây cau.

Bồ niêm: trái cau. Xà việt: dây trầu. Việt: lá trầu.

Lung xà reo: cây thuốc lá. Xà reo: lá cây thuốc lá. Tôi: ong.

Xà doanh: sáp ong. Kiết [戛] tối: mật ong.

Sầm vō: thịt trâu bò. Sầm chu: thịt heo. Sầm vi: thịt dê.

Sầm y: thịt gà. Cá sầm vō: ăn thịt gic súc gia cầm.

Bích vō: giết gia súc. Vu: ăn (cơm). Ninh việt: gánh nước.

Chung vu: náu cơm. Ô kiết: uống nước. Ô thắc [慝]: uống rượu.

Bồ cốt [朮]: đói. Bồ nặc: no. Ma diên cá: ngon [噫].

Xà mõ [月馬]: Bào thai. Lam tha [嵯] cá: câu cá. Tăng lâm: đánh lưới. Trảo [𠀤] cây [其𦵹𠀤]: cày.

Trảo cát [割cát đứt]: gặt lúa [hoạch 機]. Cá danh: ăn [啖] Tết [節].
Ưu: tôi, ta. Nô: mày. Nô lam lý?: mày đi đâu? Y buộc phủ: Có
ông ta không? Ngọ: dạ, vâng.

Một công: một chục? Mọi doanh: một trăm.

Mọi doanh người [bò 彳得人]: một trăm người.

Mao nô lam phủ?: Lúa mày tốt không?

Mọi sám [滲]: một định (thanh niên). Bái tố: hai định.

Cấp đè [啼口dưới]: lạy. Cấp giả phún dương: lạy 4 lạy.

Túc: phải bắt. Phủ túc: không bắt. Túc con trôi: bắt người Kinh.
Bích trôi: giết người Kinh. Bích tung [嵩]: giết Thượng. Trôi bích
tung: Kinh giết Thượng. Tung bích trôi: Thượng giết Kinh.

Chết [折死dưới] tố ré tố: chết vài người. Dực ti: từ dưới lên.

Thâu bộc [金卜]: từ trên xuống. cá đê: gọi đèn.

Xà sầm: gấp nhau. Bất ti cô: đến đó. Ao có chiêu: nói chuyện.

Lỗ trôi: *về quê*. Lỗ xà nhảy [瀨]: *đi chợ*.

Lai ri [夷bộリ] trôi: *từ quê quay về*. Lam kha gi [夷bộ口]: *dẽ thõi*.
Lam xuy lai: *đi lâu về*. Lam ma tinh: *đi gấp*.

NGÔN NGỮ

(Tiếng người Thượng La Thu, Thanh Bòng) như sau:

Trên [達thêm上 đầu]: *trời*. Bì di: *đất*. Trên hi đả: *trời sáng*.

Mật nghê [貌]: *mặt trời*. Mật xước[緋]: *mặt trăng*.

Xà lang: *sao cùng mọc*. Khiên: *gio*. Tăng xuy: *sấm sét*.

Li [離bộ thùy]: *mây*. Chức: *mưa*. Khốc[酷:tàn -]: *nắng nóng*. Tầu: *nóng*. Nghê đả: *ngày sáng*. Xước đả: *trăng sáng*.

Xước xà lúc: *không trăng*. Chức cát: *mưa lụt*. Chức rì: *mưa bay*.

Chức tối nghê: *mưa suốt ngày*. Một xà năm: *một năm*. Một xước: *một tháng*. Một nghê: *một ngày*. Bót [扒] nghê: *2 ngày*.

Bả nghê: *3 ngày*. Vun nghê: *4 ngày*. Răm nghê: *5 ngày*.

Tu nghê: *6 ngày*. Ve [石尾] nghê: *7 ngày*. Thom nghê: *8 ngày*.

Xin [口真] nghê: *9 ngày*. Hãn nghê: *10 ngày*. Một mang: *một đêm*.
Bót [扒] mang: *2 đêm*. Bả mang: *3 đêm*. Vun mang: *4 đêm*.

Răm mang: *5 đêm*. Tu mang: *6 đêm*. Ve [石尾] mang: *7 đêm*.
Thom mang: *8 đêm*. Xin mang: *9 đêm*.

Hãn mang: *10 đêm*. Tó sua [口數]: *sáng sớm*. chan: *chiều*.

Xà lúc [日六]: *chiều tối, hoàng hôn*. Gốc chốt [木卒]: *rừng núi*.

Kiết cát: *sông*. Hai kiết: *qua sông*. Kiết nhung cát: *nước lụt*.

Tà cát: *lạnh*. Cây [木該]: *cây cối*. Tích: *cỏ*. Hoàng: *bông hoa*.

Li [離 bô thùy]: *mây*. Lá gia: *cỏ tranh*. Hạch: *ông tổ*. Mõ: *bà tổ*.

Bà: *cha*. Cút [谷芻]: *con*. Môn: *cháu*. Cô y: *anh em họ*.

Nho; *chú*, *cậu*. Mơ: *cô dì*. Ai ốc [爱 天]: *chồng*.

Cười li cát: *vợ*. Cười li ri: *thiếp*, *vợ bé*. Thủ Lê [利木 duối]: *con gái*.

Xúc cười li: *cười vợ*. Xúc cười mau [bộ nhân毛]: *lấy chồng*.

Xà ôn: *sinh con*. Lúc cõi: *đầu tóc*. Lúc cát: *râu*.

Xà nanh [𠀤寧]: *răng*. Hòa xà nanh [𠀤寧]: *răng rung*. Tà nộn [嫩]:

cái khố. Áo [hỏa 奥]: *áo*. Vải [罷布]: *vải*. Giáo: *cây giáo*. Bồ nanh

[𠀤寧]: *cái ná*, *nỏ*. [弩]. Cái trôi: *cái trap*. Lao: *cái hòm*.

Cười dụ [誘]: *dao hụ*. Cái răng [齒麥]: *mũi tên*.

Chốt: *cũng mũi tên*. Xà vực: *đao thiết câu*. Cuốc [金國]: *cái cuốc*.

Bồ: *búa*. Uông [金枉]: *cái mốc*. Gọ bì di: *nồi đất*.

Gọ đồng: *nồi đồng*. Gọ cát: *nồi đất lớn*.

Gọ [土受] rì [口已]: *nồi đất nhỏ*. Trinh: *chinh đất Tàu*.

Khang: *chinh đất*. Như: *nhà ở*. Mang: *cửa*.

Hoàng [皇 bô thùy]: *chòi canh*. Hoàng [皇 bô thùy] ba: *chòi lúa*.

Xà năng: *mô*. Xà năng cái?: *mô của ai?* Cát: *voi*. Lý: *ngựa*. Xà mơ: *cop*. Vẫn [𠀤員]: *rắn*. Khu: *chó*. Miêu: *mèo*.

Chim [占鳥]: *chim*. Tiêu: *trâu bò*. Xuân: *heo*. Vu [酉 于] vi: *dê*.

Y: *gà*. Cá: *cá*. Ba [虫巴]: *lúa*. Héo: *thóc*. Phê: *gạo*.

Võ: *muối*. Bồ mít [木蕊]: *mặn*. Vun: *than*. Úc bồ nan: *cây cau*.

Thơm bồ nan: *quả cau*. Tuôn [孫 bô thùy] úy: *dây trâu*.

Lá úy: *lá trâu*. Cây [木該] xà reo [潦 bô 口]: *Cây thuốc lá*.

Lá xà reo [潦 bô 口]: *là thuốc lá*. Thốt [口卒]: *ong*. Xà doanh: *mật*.

Kiết chót: *ong mật*. Ô tiêu: *thịt trâu*. Ô xuân: *thịt heo*.

Ó vu [島于] vi: *thịt dê*. Ó y: *thịt gà*. Bích tiêu: *đâm trâu*.

Xa ó tiêu: *ăn thịt trâu*. Một uân: *ăn cơm*. Giác kiết: *gánh nước*.
Bái tung: *nấu cơm*. Duyệt kiết: *uống nước*. Duyệt lúc: *uống rượu*.

Bồ cốt: *đói*. Phí: *no*. Dụ [口秀]: *ngon*. Tà mõ [月馬]: *mập*.

Hai lai: *câu cá*. Tăng lâm: *đánh lưới*. Trảo canh: *cày*.

Trảo cát: *gặt lúa*. Xa cảm: *ăn* [喫] *tết節*. Mua: *tôi*. Mai: *mày*.

Mai hai ré: *mày hà chi*. Mai y hạch ti: *mày có ông không?*

Ngọ: *dạ, vâng*. Một công: *một chục*. Một tiết: *một trăm*.

Một tiết nhĩ [糸爾]: *một trăm người*.

Ba mai thai ti?: *lúa mày tốt không?* Một phù: *một định*.

Bái phù: *hai định*. Cù đè: *lạy*. Cù vun [奔 bộ thủy] chúc: *lạy 4 lạy*.

Lạp: *nǎm láy*. Ti lập: *không nǎm láy*. Lập quắc: *nǎm chân*. Bích quắc: *chặt chân*. Bích cốt: *đâm chết người* Thượng.

Quắc bích cốt: *dân giết Thượng*.

Chết [折死dưới] tó ré phù?: *chết máy người?*.

Tóc [髡速dưới] băng lan: *từ dưới lên trên*.

Tốt chan [口真] túc: *từ cao xuống thấp*. Tà vãy: *gap nhau*.

Hai nanh [爻寧]: *đến đó*. Hành khán: *nói chuyện*.

Tốt quắc: *về quê*. Tốt kích: *đến nơi giao dịch*.

Mang tốt xú: *từ俚 trở về*.

Bồ nan bồ nặc: *dẽ dàng*. Mang chan: *đi rồi về*. Hai giải: *đi gấp*.

Tỉ hú [口匱]: *không sợ*.

Người Thượng tính từ nguồn Thanh Cù trở vô nam cho đến
cơ Năm ít người rành tiếng Kinh. Còn người Thượng Thanh
Bồng, La Thụ nhiều người nói được tiếng người Kinh. Người

Thượng từ sách Cười Nam trở lên phía tây, lại nói tiếng rất khác lạ, tuy trong hàng ngũ người Thượng theo ta, ta cũng không hiểu được tiếng của họ, nên ta bỏ hết không chép ra đây.

NHÀ Ở

Các sách Thượng từ nguồn Thanh Cù trở vô nam cho đến cõi Năm đều giàu có. Nhà ở của họ mỗi nóc có đến cả chục gian, nghèo lăm cũng một vài gian. Mỗi gian ngang dọc đều 4 thước, cao từ 5 đến 6 thước. Mái lợp tranh sen, vách hoặc bằng tre hoặc bằng tranh sen. Vách rất kiên cố, sàn nhà cao hơn mặt đất một hai thước, nhìn thấy không khác kiểu nhà của người ngoài miền Bắc. Mỗi gian mở một cửa, mỗi cửa một chỗ ở, người ở trên, súc vật ở dưới. Chung quanh nóc nhà ở đều trống trải không hàng rào. Nhà ở thường ở gần núi, họ để tự nhiên lùm bụi cây cối không phát dọn gì.

Nơi ở của người Thượng Nước Li nhà cửa đại khái cũng như thế nhưng nhà họ có bờ rào, có cổng, giống như nhà người Kinh. Người Nước Li làm nhà cũng có cầu thang như thế, họ còn làm chòi trũ lúa giống như các sách Thượng khác, nhưng chòi lúa của họ thì to hơn.

Hai xứ Thượng Thanh Bồng La Thụ thì một xóm chỉ có một nóc nhà, cao khoảng hơn mươi trượng. ngang dọc mỗi bè khoảng ba mươi thước, Mái lợp bằng lá cây “tai”, bốn bên lấy tre trúc làm vách. Nóc nhà cao hơn mặt đất khoảng năm sáu thước, trước nóc nhà sau nóc nhà đều có một cửa, có cầu thang để lên xuống. Trong nhà chia ra khoảng mươi phòng, mỗi hộ một phòng. Bên dưới nóc nhà vẫn dùng làm chuồng nuôi gia súc. Phong tục của người Thanh Bồng La Thụ hơi khác với các xứ Thượng khác.

Về y phục thì người Thượng khác người Kinh, nam đóng khổ, nữ mặc váy, đều có dây thắt lưng không khác mấy với người miền Bắc thời xưa. Nhà giàu thì phụ nữ đeo nhiều nữ trang gọi là kiềng cùng với bốn năm vòng xuyến đeo nơi cổ. Họ mặc váy ba tầng cho thê là sang. Nam cũng thích đeo vòng kiềng nhỏ bốn năm vòng nơi cổ, đại khái giống như phụ nữ người Kinh. Nam nữ mặc áo giống nhau. Áo nhuộm xanh có đường viền màu trắng, thoát trông như nhung y của quân đội. Ngày nay, nhiều người nhà giàu mua loại khăn đội đầu bằng lụa có vằn nơi các tiệm Tàu, họ cũng mua nón lá Bình Định mỗi khi đến kỳ chợ phiên. Về khoản này người Thượng người Kinh không khác nhau mấy. Nói chung về đồ mặc thì người Thượng từ cơ Nhì trở ra bắc khá phong phú, còn người Thượng từ cơ Nhứt trở vào nam còn nghèo nàn, thiếu thốn. Tất nhiên, nam nữ người Thượng nguồn Thanh Bồng đóng khổ mặc váy, nhưng khi đi dự lễ họ lại mặc khác. Lễ y của họ chỉ có một tấm vải vuông nhuộm xanh, hoặc sắc vàng đất, trông như áo cà sa nhà Phật. Họ mặc áo lê mỗi khi té lê hoặc đón tiếp quan binh, thường thì cất đi. Từ sách người Thượng Cười Nam trở lên, các xứ người Thượng vùng cao thì nam nữ cũng mặc váy đóng khổ nhưng lại không có áo. Họ dùng một miếng vải thô che thân mà thôi. Họ ăn cơm bằng cách bốc bằng 3 ngón tay, mà không dùng chén đũa, họ rất thích ăn món cá muối mặn (gọi là cá mòi) cũng như họ rất thèm muối. Ngoài ra, các loại thịt trâu bò dê, họ đốt nướng nhưng không xào nấu, họ cũng không biết ăn tiết canh.

ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ

Đàn ông con trai quen sử dụng ná, nõ, trường sóc, khi đi đâu cũng như khi ra mắt quan binh họ giữ vũ khí khư khư bên mình, thủ thế cẩn thận lắm.

Phụ nữ đánh sợi vải rồi dùng xa quay (*thường gọi là xa cào bô*) cũng giống như người Kinh, chỉ khác mỗi việc vót tre làm búa khung dẹt. Duy cái váy (*gọi là cái chǎn*) có dây lưng (*gọi là cà đục*) nhưng không có các nếp xếp.

Họ đan lạt tre làm sọt đựng đồ (*gọi là cái uông*), đan mây làm rương hòm (*gọi là xà liệt*) để đựng vật thực. Họ đi ra ngoài, đem theo đồ đạc thì mang sau lưng chứ không gánh bằng vai như người Kinh, vì đường núi dốc nên mang như thế tiện lên xuống hơn cả. Họ đục lòng cây gỗ làm thuyền nhỏ (*gọi là thuyền độc mộc*), hai đầu nhọn, mặt đáy bằng, có thể chèo chống chở đồ qua lại nơi sông suối. Người Kinh không chèo chống chuyên chở loại thuyền ấy.

VIỆC HÔN NHÂN

Việc dựng vợ già chồng, người Thượng hạt ta cũng coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối, thông qua một người mai mối, cũng như tục người Kinh vậy. Sau khi môi giới được thuận, chàng trai mang quà sang nhà gái, gồm các loại đồ vật, nào yếm áo, nón lá tặng cho cô dâu. Cô gái cũng mang sang nhà trai quà cáp như thế. Họ qua lại thăm hỏi quà cáp trong vài tháng hoặc ba bốn tháng, nếu cặp nam nữ còn bé thì phải một vài năm, hai bên gia đình mới định kỳ làm đám cưới. Ngày cưới tuy cũng hội họp ăn uống nhưng không có chuyện tống sinh lẽ như tục người Kinh. Ngày cưới, mỗi bên đều làm tiệc, không câu nệ là bên nhà trai tổ chức trước hay bên nhà gái tổ chức trước. Ngày ấy, bên nhà trai giết bò, gầy rượu cần, mời bà con thân hữu, xóm giềng đến dự. Trong ngày ấy, bên nhà gái cũng tổ chức hội họp ăn uống no say. Người

đi dự đám cưới đều đem theo quà cưới là một con gà sống, được mổ thịt làm món ăn ngay tại chỗ. Cả trăm khách thì có cả trăm con gà chi để ăn nhau, chứ không để té lẽ.

Những nhà giàu có thì tiếp đãi khách khứa đám cưới kéo dài ba bốn ngày. Các nhà nghèo thì cũng vài ngày, vui như Tết, gọi là ăn cưới (*ăn đám cưới*). Đến ngày rước dâu, tất nhiên cũng lại tổ chức ăn uống. Sau đó vài ngày, cha mẹ hai gia đình gặp nhau, bói chân gà xem là tông hôn hay ở rể tốt hơn, rồi lại bói chân gà xem ngày tháng năm nào thì vợ chồng sống chung là tốt. Nếu là tông hôn tốt thì đến ngày ấy vợ về ở nhà chồng, còn nếu ở rể thì đến ngày ấy chồng đến ở nhà vợ. Hai người cứ một mình quy gia mà không có ai đưa tiễn hay tiếp đón gì cả. Ở nhà chồng hoặc nhà vợ, người ta trải một chiếc chiếu mới cho hai vợ chồng ngồi, chồng rót rượu mời vợ, vợ rót rượu mời chồng. Hai người đối diện nhau nhưng không nhìn vào mặt nhau. Chiếc chiếu hai vợ chồng ngồi làm lễ gọi là chiếu phép, không ai được ngồi vào, kể cả cha mẹ. Đó là lễ hợp cẩn theo tục người Kinh. Đến đêm, hai vợ chồng nằm mỗi người một bên, giữa là đứa cháu khỏe mạnh xinh đẹp độ năm sáu tuổi. Cứ như thế mấy tháng sau mới thôi.

Lại cũng có trường hợp một chàng trai hoặc đến nhà người ta ăn tết, hoặc dự đám cưới hoặc vì công chuyện nào đó, gặp được một cô gái rồi họ phải lòng nhau. Sau đó chàng trai dẫn cô gái về nhà mình kết thành chồng vợ. Bên nhà gái đòi phạt vạ bao nhiêu cũng cam chịu. Bên người Kinh cũng có chuyện ấy, vợ chồng thận lòng sống chung với nhau không qua lễ cưới, gọi là “*tu bôn*”

Lại cũng có người thấy vợ người ta này ý thích, rồi tìm cách cưỡng đoạt đem về nhà mình. Người chồng đến đòi vợ, thì người ấy chịu bồi thường bằng các thứ trâu bò gia súc đồ vật. Nếu người chồng chỉ một mực đòi vợ thì nó cũng không chịu trả. Đó là hành vi bạo ngược rất là tàn ác của bọn nhà giàu người Thượng mà người nghèo sợ nó chẳng dám làm gì. Trong xã hội người Kinh gọi đó là tội cưỡng chiếm vợ người.

TÊN LÀNG

Tại hạt ta, tên gọi một sách Thượng mỗi nơi mỗi khác, không giống nhau. Phần lớn người trong một sách thường lấy gốc gác nơi cư trú đặt tên cho sách mình. Ở nơi gần sông nước tất lấy thủy danh gọi tên sách mình như sách Nước Lá, Hố Biều, ... Ở cạnh núi non thì lấy tên đồi gò đặt tên nhu Gò Du, Đèo Gấp, Ở nơi đất ruộng đồng bằng thì lấy xứ đồng đặt tên như Đồng Dâu, Đồng Trù, ... Cũng có trường hợp một sách Thượng khi mới tới ở, trong sách có một người, nam hoặc nữ có gia sản được cộng đồng tôn phục thì họ lại lấy tên người ấy đặt tên cho sách mình như là Con Long, Con Giai, Thùng Nhuận, Thùng Siêu.... Đến như một vùng dân cư trước kia người Kinh ở, về sau thành xứ người Thượng, bèn nhân đó lấy tên người Kinh ngày xưa đặt cho sách mình, cho nên có những xứ Thượng tên Làng Nông, Làng Mâu, ... Vì ngày xưa có những người lái buôn đến xứ Thượng làm ăn, nói chuyện về làng thôn mình, người Thượng nghe người Kinh xưng hô thì cũng xưng hô theo, ý cho mình cũng có làng thôn. Các loại tên làng ấy gọi lâu ngày thành quen, thảy đều có nguyên nhân như thế đây.

TỤC LỆ NGÀY TẾT

Khoảng tháng 2 tháng 3 mỗi năm là thời kỳ ăn tết của người Thượng. Mấy ngày trước đó, họ bói chán gà để biết ngày nào thì ăn Tết tốt nhất. Những nhà giàu có thì chuẩn bị bò, dê, lợn, rượu, nếp, bánh. Những nhà bình thường, hoặc nhà nghèo khó, chí ít cũng gà, rượu. Đến ngày ấy thì nam phụ lão ấu xóm giềng bà con ăn mặc chỉnh tề ăn Tết tại nhà và đi lại thăm nhau. Nhà cửa bày

biện thức ăn đồ uống chính tề để cùng những người thân quen đến thăm, mổ bò, giết dê, nấu cơm ... Mọi người đều hút ống rượu cần, đánh chiêng, tấu nhạc, nhảy múa rất vui. Trai gái tham dự bất kể chồng ai vợ ai, đến lượt là đưa cần trúc vào miệng hút rượu, vui chơi đến say mèm mới về. Dĩ nhiên chi hội họp vui chơi ăn uống no say, mà chẳng có cúng tế. Những nhà giàu có thì ăn Tết ba bốn ngày, nhà bình thường thì một vài ngày, nhà nghèo lăm cũng hết một ngày. Chỉ những nhà nghèo thì những người trong tộc đến thăm có đem theo con gà, nấu nướng cùng ăn, cứ hai người ăn một con gà gọi là một đôi. Bà con chòm xóm cũng làm như thế, mỗi nhà một lần, cứ như thế suốt một tháng,

TỤC LỆ VỀ VIỆC TANG

Những nhà người Thượng giàu có, khi cha mẹ già yếu thì sắm sẵn áo quan đế ở nhà cũng giống như tục người Kinh. Áo quan của họ là một khúc cây gỗ tốt, dài ba bốn thước, vòng ôm cũng ba bốn thước. Họ đem về đục thủng ruột cây gỗ độ chừng vừa một người nằm. Bên ngoài thì họ gọt cho tròn hai đầu nhỏ, khoảng giữa to, như hình một chiếc thuyền, trông khác áo quan của người Kinh.

Khi cha hoặc mẹ qua đời thì họ gầy rượu, giết bò hội họp xóm làng, họ chuyển áo quan đến nơi dự định làm mộ, rồi mới khiêng từ thi đến. Bấy giờ họ cũng đưa ra mộ toàn bộ các thứ đồ đặc thường dùng của người chết và phân nửa số số tài sản được chia. Con cháu, bà con đều khóc lóc đưa tiễn lần cuối cùng. Người quen biết cũng đến khóc lóc đưa tiễn, cũng giống với tục người Kinh đi điếu tang, song có khác là không có lễ vật mà thôi. Đến mộ, họ chôn các thứ đồ vật gia sản quý giá trước, tức chôn ở dưới cùng, còn đồ vật rẻ tiền thì sẽ được để trên mặt đất. Rồi họ lót vải vào đáy áo quan, đưa thi thể vào, đậy nắp lại.

Người Thượng từ cõi Ba trở vào nam thì có tục “phù táng”: *Họ đặt áo quan trên mặt đất, trong một ngôi nhà mồ bằng gỗ. Nhà giàu có thì bốn chung quanh đều cảng vải, trước sau mộ đều cẩm cờ bằng vải trắng loại cờ dài, hai bên thì loại cờ ngắn mỗi bên ba cây. Như thế gọi là phù táng. Nhà nghèo thì giảm bớt.*

Người Thượng từ cõi Nhứt trở ra bắc thì có tục “trầm táng”: *(Họ chôn trong mộ đất, làm nhà mồ bên trên gọi là trầm táng).* Lại có nhà giết một con bò đem đặt bên cạnh mộ. Nhà nghèo thì đặt một cái đầu bò bên cạnh mộ, còn thịt bò dành làm tiệc đãi bà con.

Thường thì mộ nằm tại nơi có mồ mả của các vị tiên nhân. Người Thượng không xin thầy địa chọn “cát địa” như người Kinh, họ cũng không phát dọn gì hết. Từ khi người nhà vừa chết cho đến khi chôn họ hội họp ăn uống mà không cúng tế chi cả.

Người bị cọp ăn thịt cũng như người chết vì bệnh đậu mùa thì việc chôn cất như thế nào tùy gia chủ giàu hay nghèo, nhưng người ta đều làm rất nhanh gọn, khi đưa tới mộ, họ vô quan đậy nắp rồi vội vàng mạnh ai nấy bỏ đi một mạch, không dám ngoái đầu nhìn lại vì sợ ma theo cũng như sợ bị truyền nhiễm.

NHẠC KHÍ

Gia đình giàu có thường mua một bộ nhạc khí chưng trong nhà. Nhạc khí của người Thượng hat ta gồm: Chiêng đồng lớn nhỏ 4 cái, phèng la lớn nhỏ 4 cái đều dùng tay đánh nên gọi là nhạc túc chinh (*túc là tay*). Một loại nhạc khí khác, là một nửa quả dừa, hình giống như cái muỗng cán bằng tre có hai dây băng thiếc, đàn ấy có tên là “bồ rót” (*tức như nhị huyền cầm - đàn cò của người Kinh*). Nhạc khí thổi như ống tiêu bằng 2 ống trúc, có khi chỉ một ống. Ngoài ra còn có nhạc khí thổi mà người Thượng gọi là tà lý (*người Kinh gọi là ống địch*).

Mỗi khi Tết đến, hoặc mỗi khi nhà có chuyện vui thì họ quây quần uống rượu tấu nhạc, ca hát vui vẻ mà họ gọi là “*Tùm lịch*” (người Kinh gọi là *ca xướng*).

TÉ TỰ

Người Thượng ở hạt ta, mỗi khi đến mùa vụ thì họ bói chân gà xem ngày nào gieo mạ. Ngày gieo mạ nhà nào dù giàu dù nghèo cũng đều giết gà cúng, họ lại bói chân gà xem ngày nào cây rồi lại giết gà cúng. Đến mùa thu gặt lúa xong thì họ lại cúng. Nhà giàu có thì giết heo cúng, nhà nghèo thì giết gà cúng, giống như lễ “*thường tấn*” của người Kinh. Họ cúng quỷ thần sông núi mà không cúng gia tiên như người Kinh. Một khi lúa bị bệnh hoàng trùng hoặc bị hạn hán, họ đều giết gà cúng tế khấn cầu tai qua nạn khôi. Họ khấn với các vị thần như Thần Nông, Hậu Tắc, Trần Bắc Xứ Xương Bùi Tá Hán giúp cho cây trái mùa màng của họ được tốt đẹp.

Còn như khi bị bệnh tật hoặc bị cọp vồ may còn sống, thì trước hết họ giết gà cúng cầu tai qua nạn khôi. Nếu còn chưa hết bệnh thì họ bói chân gà, cầu đảo rồi cúng hoặc dê hoặc bò đều theo chân gà bói ra mà lo liệu. Họ lại bói chân gà hỏi xem người nhà tự cầu đảo là được hay phải nhờ đến thầy cúng cầu đảo mới được. Nếu bói chân gà bảo là người nhà cầu đảo là tốt thì họ tự làm. Còn nếu bói chân gà bảo phải rước thầy về cầu đảo thì họ lại bói chân gà hỏi xem mời thầy cúng ở sách Thượng nào hoặc người thầy cúng nào mới tốt. Họ cứ theo bói chân gà mà cụ bị lẽ vật đi mời thầy cúng không nề xa gần.

Từ đó về sau, khi thu hoạch lúa mới, khi có việc vui mừng mổ bò giết heo, họ đều dành một phần làm lễ tạ thầy. Có lễ tạ thầy rồi thì họ mới dám chất lúa vào chòi, dành ăn dần. Khi họ đến chòi lấy lúa về thì họ khấn với quan Trần Bắc công Bùi Tá Hán và các thần núi, thần sông. Họ còn dùng lá cây hoặc miếng

tre nhỏ xin âm dương để được một sấp một ngữa. Đó là họ bắt chước tục người Kinh nhưng họ không khấn cầu gia tiên.

LỆ PHẠT

Phong tục người Thượng vốn không có được nền “giáo trị” như nền văn hóa có kỷ cương “quân sự phụ” của nhà Nho ta, nhưng họ lại có lệ phạt nên xử họ không bị rối loạn. Người Thượng hặt ta nói “ăn nhúc”, là nói đến vần đề ấy đây. Theo lệ của họ, kẻ đánh đập gây thương tật cho người khác, hoặc nữ đã có chồng còn tư tình với đàn ông khác, hoặc kẻ dụ dỗ vợ người ta, hoặc kẻ trộm cắp nhiều lúa gạo, hoa màu, gia súc, đồ vật. Khi xảy ra những việc ấy thì gia chủ phỏng đoán chỉ ra người phạm tội để hỏi tội.

Nếu người bị nghi không thừa nhận thì họ bói chân gà, nếu không nhận nữa thì họ tổ chức đại hội bà con xóm giềng chứng kiến bắt kẻ ấy thả xuống sông, nếu không nổi lên là vô tội, nếu nổi lên là đúng tội bắt phải chịu phạt, hoặc người ta bắt kẻ ấy giãm lên than đỏ, nếu không bị bồng chân thì vô tội, còn bị bồng tức có tội thì bắt phải chịu tội.

Nếu kẻ ấy vẫn cường ngạnh không nhận nữa mà khi ấy trong sách có người bị cọp vồ, chết vì vết thương hay chết vì bệnh thì cả sách đều đồ riết cho kẻ có tội mà không chịu nhận ấy. Đến như vậy rồi mà kẻ ấy còn cố ý không chịu nhận tội, lại bỏ trốn qua sách khác thì hoặc là người bị mất trộm kêu gọi người trong sách mình kéo nhau đi đánh giết kẻ ấy, có khi một trăm người có khi đến hai trăm người, hoặc là đoạt trâu bò gia súc, vợ con đắc, hoặc kêu bán ruộng rẫy của kẻ ấy, thậm chí đến gây ra án mạng.

Sau đó, tùy theo tội mà định ra mứt phạt nhiều ít khác nhau. Mứt phạt nặng từ hơn trăm trâu bò xuống trên dưới năm sáu chục con. Kế đến là mứt phạt trên dưới ba bốn chục trâu bò. Dưới nữa

là mứt phạt trên dưới mười con. Nếu không đủ trâu bò nộp phạt thì lấy đồ vật thế vào, hoặc chóe sành hoặc nồi đồng lớn, hoặc vải vóc. Một cái nồi đồng lớn tương đương với một trâu, còn một chóe sành loại tốt bằng ba bốn trâu.

Khi nhà kẻ bị phạt quá nghèo không có chi để lấy thì bắt vợ con kẻ ấy về làm nô tỳ. Nếu gia thế nhà ấy quá kém titch biên không đủ mứt phạt thì về nhà kết một nún dây (*văn tự kết thẳng*) cát trên đòn dông nhà, truyền từ lưu tôn đến đời nào khâm khá thì truy chuyện cũ mà bắt phải nộp cho đủ số. Người ta nói “*mọi thắt cột*” tức là việc ấy.

Có người sợ bị phạt đến nỗi phải tự tử, hoặc đâm đầu xuống sông trầm mình chứ nhất định không về chịu nhận tội.

HÚY KÝ

Các việc như gieo mạ cấy lúa, phát cây dọn rẫy, cất nhà mới, về nhà mới đều phải kiêng kỵ 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, toàn thể gia đình đóng cửa ở nhà không đi đâu hoặc làm gì, cũng như không giao thiệp với người ngoài. Trường hợp người ngoài biết nhà đang có việc mà có ý vi phạm thì hoặc là người ta cầm dao đến chém chết hoặc sau đó mà xảy ra điều chi xui xẻo thì đổ hết tội lỗi cho kẻ vi phạm ấy bắt phải phạt và không tha.

Đồ vật được người Thượng hạt ta xem là vật kiêng kỵ như là trâu bò, gia súc, đồ vật được cha mẹ cho ngày cưới, và trâu bò, gia súc, đồ vật của cha mẹ để lại sau khi chết. Các thứ trâu bò, gia súc, đồ vật ấy đều được cho là vật kiêng kỵ, đều được để riêng một nơi không bao giờ dùng đến. Nhà nghèo túng đến mấy họ cũng cố mà giữ lại chứ không bao giờ đem ra bán. Lời người Thượng nói “*của cử*” là chỉ đến các thứ ấy đấy.

Trường hợp bị quan binh đánh dẹp thu giữ, hoặc bị sách Thượng nào đó cướp mất thì họ tìm mọi cách chuộc về cho được

dù bị hét giá gấp nhiều lần giá trị thật, họ cũng phải thu hồi không để bị thất lạc.

Lúa mới sau khi gặt, đập đạp thành hạt xong mà chưa biếu thầy cúng thì họ cũng chưa dám giã gạo nấu cơm ăn cũng như chưa trả công người phụ gặt đập cho mình và chưa chất vào rương vào chòi.

Chưa làm lễ quỷ thần thì cũng chưa được sử dụng.

TRƯỜNG LŨY QUẢNG NGÃI

Quyển II

THỒ NGHI

(có mục sông suối)

Người Thượng tuy sinh sống nơi hoang dã, nhưng đều nhờ bẩm thụ khí thiêng của trời đất mà sinh ra nên cũng thuộc loài người. Cho nên tuy tính khí của họ khác với người mình, nhưng về mặt cơ thể đâu có khác gì người mình. Chẳng qua, do con người ta phải thích nghi với đất địa nơi mình sống mà thôi.

Người sinh sống nơi đồi núi nhấp nhô thì quen việc phát rẫy trồng cây, còn người sinh sống nơi có nhiều đât đai bằng phẳng thì quen việc cày cấy làm ruộng. Đất rộng, ruộng nhiều như người Thượng tại cơ Nhứt, Cơ Nhì, cơ Ba và người Thượng Thanh Cù ở cơ Sáu, thảy đều theo nghề cày cấy. Còn người Thượng tại những nơi núi nhiều ruộng ít nhu tại cơ Tư, cơ Năm, thì phân nửa chuyên làm rẫy, chỉ có phân nửa theo nghề cày cấy. Riêng hai nhóm người Thượng Thanh Bồng, La Thụ cư trú ở nơi toàn núi non, chẳng có miếng ruộng nào thì chuyên nghề trồng các loại cây lâu năm như quế, trà, trầu cau, khoai nước, củ mài. Vì thế, người Thượng tại cơ Nhứt, Cơ Nhì, cơ Ba, cùng với người Thượng Thanh Cù ở cơ Sáu thì khá giàu có. Còn người Thượng tại cơ Tư, cơ Năm, như người Thượng Thanh Bồng, La Thụ thì nghèo hơn.

Người Thượng trồng trọt chỉ để ăn thô, nhưng các loại quế, trà, lá dâu, bông vải, mè đậu, ... họ không biết sử dụng, mà để trao đổi với người Kinh lấy các thứ nhu dụng khác, nhất là muối.

SÔNG SUỐI

Nước của 5 con sông suối sau đây thì độc như nước sông Lôi Sơn tại xứ Thượng cơ Năm, nước suối Tô Khê tại cơ Nhứt nước suối Giá Bột, nước sông Nước Xa, nước suối Nan Khê tại cơ Sáu. Nước sông suối của 7 xứ nằm phía dưới Trường Lũy sau đây cũng độc, như tại 2 xứ Thanh Vân, Nam Huân ở cơ Năm, xứ Vực Răm ở cơ Ba, xứ Khánh Giang ở cơ Nhứt, xứ An Định ở cơ Nhì, xứ Lội Chình ở cơ Sáu, cùng với hạ lưu suối Nan Khê. Ngoài ra, tại các xứ Thượng khác thì chất nước có khác nhau nhưng đều lành, không độc.

Sông Lôi Sơn (gọi tắt là sông Lôi): Tại xứ Thượng Làng Lui thuộc cơ Năm. Sông này phát nguyên từ trên núi Lôi son xứ Suối Bùn. Màu nước vàng đặc, đem về nấu sôi lên thì nước có màu đen như mực Tàu.

Quan quân lưu lại đây có một đêm, ngủ không được, sáng hôm sau đều bị ho, phát sốt.

Suối Tô Khê: Tại xứ Thượng Nước Tô thuộc cơ Nhứt, hợp lưu với sông Na Giang rồi đổ ra sông Bôn Giang. Nước suối này khá trong, ai uống nước sông này cũng bị ho, nhưng không quá độc như nước sông Lôi Son.

Sông Giá Bột: Tại xứ Thượng Mang Biều Thượng thuộc cơ Nhì, tục danh là xứ Giá Bột. Sông này phát nguyên từ trên núi Lôi son xứ Suối Bùn màu nước vàng đặc không khác nước sông Lôi.

Sông Nước Xa: Tại xứ Thượng núi cao tiếp giáp hai xứ Thanh Bồng, La Thủ thuộc cơ Sáu. Nước sông này từ núi đá chảy xuống có màu đặc, có rắn độc trong dòng nước. Ai uống phải nước sông này thì phát ho khan không ngủ được.

Suối Hán khê: Tại nguồn Thanh Bồng thuộc cơ Sáu. Nước trong, nhưng ai uống phải nước suối này thì phát sốt.

Nước sông suối các xứ ở dưới Trường Lũy đều không quá độc như tại các xứ Thượng.

CÁC NGẠCH THUẾ

Thời triều ta mới cầm quyền, thiết lập 4 vùng đầu nguồn để thu thuế. Huyện Bình Sơn (*bấy giờ kiêm cả huyện Sơn Tịnh ngày nay*) gồm hai nguồn là nguồn Trà Bồng và nguồn Cầu Bà. Huyện Chương Nghĩa có một nguồn là nguồn Phụ Bà. Huyện Mộ Đức có một nguồn là nguồn Ba Tơ.

Nguồn Trà Bồng thiết lập bộ phận thu thuế có Cai Quan, Cỗn Quan đều 2 người, còn 3 nguồn kia thì Cai Quan, Cỗn Quan chỉ một người. Bởi lẽ, địa điểm giao dịch của nguồn Trà Bồng giáp xứ người Thượng. Các viên quản lý trong nguồn nào thì chiểu theo các thương hộ mà thu thuế đầu nguồn. Tiền thuế thu từ nguồn Trà Bồng là 600 quan, thêm tiền thuế về quê ở nguồn này là 20 quan nữa. Tiền thuế thu từ nguồn Cầu Bà là 350 quan, từ nguồn Phụ Bà là 140 quan, từ nguồn Ba Tơ 360 quan. Tiền thuế quê của nguồn Trà Bồng là 20 quan nên hàng năm đỗ đồng tiền thuế cả 4 nguồn là 1450 quan, thêm tiền thuế về quê là 20 quan, tổng cộng 1.470 quan. Việc thu thuế ấy nơi các thương hộ mà thôi, không đụng đến dân Thượng. Các sách Thượng không phải đóng bất cứ loại thuế nào. Thời Tây Sơn, nguồn Trà Bồng tăng tiền thuế là 400 quan, tức 1.000 quan, các nguồn khác đều theo lệ nộp tiền thuế cộng thành 1.200 quan. Mút thuế ấy, các thương hộ không khả năng đóng nên đều trốn.

Năm Nhâm Tuất (1802), Gia Long nguyên niên, cho thu thuế theo lệ cũ của các Chúa Nguyễn. Năm Quý Hợi (1803), niên hiệu Gia Long thứ 2, nguồn Trà Bồng giảm Cai quan, Cỗn quan xuống còn 1 người như 3 nguồn kia. Nguồn Cầu Bà lập thêm 5 đạo sở là Đại Hà, Đồng Thụ, Chính Trường, Phụ Ấp, La Thụ. Nguồn Phụ Bà lập thêm 4 đạo sở là An Nham, An Nghĩa, Thanh Phong, Hương Thụ. Nguồn Ba Tơ lập thêm 4 đạo sở là Quy Chính, Thanh Lâm, Hạ Lương, Sa Mai. Trong 13 đạo sở lập thêm

này thì 2 đạo Đại Hà, Đồng Thụ chung một sở thuế, tiền thu 100 quan. Hai đạo Chính Trường, Phụ Áp chung một sở thuế, tiền thu 152 quan, thuế tiền quê 12 quan. Đạo La Thụ một sở thuế, tiền 100 quan, thuế tiền quê 8 quan. Tại nguồn Phụ Bà, sở thuế đạo An Nham tiền 15 quan, sở thuế đạo An Nghĩa, tiền 25 quan, sở thuế đạo Hương Thụ, tiền 50 quan, sở thuế đạo Thanh Phong, tiền 50 quan. Tại nguồn Ba Tơ, sở thuế đạo Quy Chính, tiền 100 quan, sở thuế đạo Thanh Lâm, tiền 60 quan, sở thuế đạo Hạ Nguyên, tiền 140 quan, sở thuế đạo Sa Mai tiền 60 quan. Còn nguồn Trà Bồng không phân đạo sở thuế như các nguồn kia, tiền thuế là 600 quan như cũ. Ba nguồn kia tuy phân đạo sở nhưng tiền thuế vẫn y như cũ không tăng thêm, giảm bớt. Năm Bính Tý (1816), niên hiệu Gia Long thứ 15, nguồn Trà Bồng được cải tổ đặt các chức việc Võ Giáp, Cai Đội, Tiện Nghi, Cai Quan, Cai Hợp, Côn Quan, Giang Quan, Thủ Hợp, Cai Thuộc, Ký Thuộc, Cai Bát. Ba nguồn kia vẫn giữ Cai Quan, mỗi chức một viên như cũ. Năm Tân Ty (1821), niên hiệu Minh Mệnh thứ 2, nguồn Trà Bồng bãi bỏ các chức việc Cai Hợp, Cai Thuộc, Ký Thuộc, chỉ còn 5 chức việc Võ Giáp, Cai Đội, Tiện Nghi, Cai Quan, Côn Quan, Giang Quan, Thủ Hợp. Ba nguồn kia bố trí các chức việc Tiện Nghi, Đội Trường đều một viên. Năm Giáp Thân (1824), niên hiệu Minh Mệnh thứ 5, cải tổ nguồn Trà Bồng, bố trí một viên Thủ Ngự hợp với 2 chức việc Tiện Nghi, Côn Quan. Ba nguồn kia chỉ một viên Thủ Ngự. Năm Mậu Tý (1828), niên hiệu Minh Mệnh thứ 9, nguồn Trà Bồng bỏ chức Côn Quan, chỉ còn một viên Thủ Ngự cùng ba nguồn kia bố trí thêm một hay hai chức việc Dịch Mục, Thuộc Lệ. Năm Mậu Tuất (1838), niên hiệu Minh Mệnh thứ 19, triều đình họp bàn quyết định năm có tháng nhuận thì tăng tiền thuế. Nguồn Trà Bồng tiền thuế tăng 50 quan, hai nguồn Cầu Bà, Ba Tơ tiền thuế tăng 30 quan, nguồn Phụ Bà tiền thuế tăng 10 quan. Tổng cộng năm có tháng nhuận thì thuế tăng thêm 120 quan, tổng cộng cả hạt thành 1.590 quan. Năm bình thường không có tháng nhuận thì thu theo định mứt lệ cũ.

Năm Tân Sửu (1841), Thiệu Trị nguyên niên, đổi tên các đạo sở như sau, Trà Bồng thành Thanh Bồng, Cầu Bà thành Thanh Cù, Phụ Bà thành Phụ An, Ba Tơ thành An Ba. Lệ tiền thuế theo như cũ. Năm Nhâm Dần (1842), niên hiệu Thiệu Trị thứ 2, các Tán phận không yên, Quan Lãnh Bình Nguyễn Vịnh Dụ giết một người Thượng, người này trước làm giặc nay đến quy chính. Vì thế, từ đó mất đi việc giao dịch Kinh Thượng ở đạo sở Phù Trường, ở đạo Thanh Lâm cũng trở nên vắng lặng, nguồn An Ba chỉ còn 3 đạo sở. Các chức việc Dịch Mục, Thuộc Lệ ở đạo sở thuộc hai nguồn Phụ An, An Ba đều giao cho dân sở tại lĩnh trung thuế lệ. Hai tán phận Thanh Bồng, Thanh Cù thì được yên ổn, mọi việc như cũ. Năm Tân Hợi (1851), niên hiệu Tự Đức thứ 4, nguồn Thanh Bồng yên ổn nên bỏ chức Thủ Ngự, chỉ còn chức Dịch Mục theo lệ cho lĩnh trung thuế lệ mà thôi. Ba nguồn kia có một viên Thủ Ngự như cũ. Năm Quý Sửu (1853), niên hiệu Tự Đức thứ 6, Người Thượng lại quấy phá, các quan Bố chánh sứ Lê Dần, Án sát sứ Bùi Ái tâu xin cho giảm 2 phần 10 thuế đầu nguồn.

Triều đình chấp thuận cho giảm nhưng mỗi năm phải trưng thu 1320 quan. Năm Ất Mão (1855), niên hiệu Tự Đức thứ 8, chức việc Thủ Ngự đồng loạt bị bãi bỏ tại 3 nguồn. Thuế đầu nguồn do chức việc Dịch Mục cùng các thương hộ lĩnh trung, nhưng tình hình người Thượng càng ngày càng căng, khiến cho việc giao dịch không thông suốt, tiền thuế thu được mỗi năm mỗi thiêng. Năm Quý Hợi (1863), niên hiệu Tự Đức thứ 16, ta phụng mệnh lo việc đánh dẹp người Thượng. Ta về đến nơi rà soát tình hình, tâu xin được lệnh cấm chỉ mọi hoạt động giao dịch Kinh Thượng, đồng thời xin được miễn thuế đầu nguồn một năm để tiện cho việc dẹp giặc. Triều đình chấp thuận. Năm Ất Sửu (1865), niên hiệu Tự Đức thứ 18, tình hình giặc Thượng tạm lắng, ta lại tâu xin điều chỉnh các thuế lệ đầu nguồn tại hạt ta, cũng nhu kéo quân đi các sách người Thượng quy hàng ta để thu thuế lúa. Ta còn lập 2 đội Dịch Mục hoạt động suốt từ cơ Nhứt đến cơ Năm. Ta tổ chức một đội gồm các thương hộ, phụ thương

gia. Còn tại cơ Sáu, tức hai nguồn Thanh Bồng, Thanh Cù thì tổ chức các chức việc Dịch Mục, Thuộc Lê với các thương hộ mỗi nguồn một đội, tức hai đội, có Suất đội. Các đội này cẩn cứ vào sổ sách từng nơi, qui định thời gian thoi thúc họ đến 3 đòn bảo lớn (*Tam Đại bảo*) nộp thuế. Số thuế còn tồn thì các cơ thu nộp. Các đạo sở thu thuế tại hai nguồn Thanh Bồng, Thanh Cù giữ như cũ, còn các đạo sở của các nguồn kia đều đồng loại bãi bỏ. Mỗi cơ lập một cái chợ để Kinh Thương trao đổi, buôn bán.

Triều đình chấp thuận, cho định lại thuế lệ mới, nguồn Thanh Bồng mỗi năm tiền thuế 800 quan, nguồn Thanh Cù 400 quan. Các cơ Nhứt, Nhì, Ba, Tư, Năm, mỗi cơ hàng năm tiền thuế giao dịch đồng niêm là 1.350 quan. Còn thuế làng thì sách người Thượng cơ Nhứt hàng năm thuế quy ra lúa là 230 đấu, sách người Thượng cơ Nhì hàng năm thuế quy ra lúa là 300 đấu, sách người Thượng cơ Ba hàng năm thuế quy ra lúa là 290 đấu, sách người Thượng cơ Tư hàng năm thuế quy ra lúa đồng niêm là 120 đấu, sách người Thượng cơ Năm thuế hàng năm quy ra lúa là 40 đấu. Riêng người Thượng cơ Sáu nguồn Thanh Cù hàng năm thuế quy ra lúa là 220 đấu.

Thuế khai thác dây mây hàng năm 40.000 dây, nguồn Thanh Bồng, thuế dây mây hàng năm là 60.000 dây. Tổng cộng hàng năm thuế lúa là 1.220 đấu, thuế dây mây 100.000 dây. Trong năm phân 2 lần nộp thuế, nhưng các nơi tùy thuế lệ nhiều ít mà nộp, thuế lúa khi thi 10 đấu, khi thi 20, 30 đấu, thuế dây mây, khi thi 1.000 dây, khi thi 2.000 dây. Đến như loại dây mây “*long đằng*” tại tỉnh ta cũng có, thường có báo lên “mại biện”, nhưng các thuế lệ từ trước đã như thế lâu rồi, nên cứ thu nộp theo định lệ vậy.

SÁCH LUỢC TIỄU PHỦ

Người Thượng ở hạt ta, bản tính hung hăn, di chuyển nhanh nhẹn, đến như cuồng phong, đi như tia chớp (*lối nói khoa ngôn của Hán vương*). Sở trường của chúng là thủ thế ở chỗ hiểm yếu, bắn tên, phóng thương giết người. Khi ta tiến quân đánh chúng thì trước hết chúng đốt thúc vài mươi tên, có khi mươi mấy tên ít ra thì cũng năm sáu tên hung hăn nhất chiêm giữ các chỗ hiểm chống cự. Nếu như bị yếu thế liệu không chống nổi thì chúng đồng loạt trốn biệt không thể tìm ra dấu vết. Chúng chờ cho quân ta vào sâu trong địa bàn của chúng, rồi đồng thanh hò hét vang động núi rừng, ý làm thế sẽ khiến cho lính ta khiếp sợ. Rồi chúng đeo bám theo đuôi đoàn quân ta để tùy cơ công kích, hoặc chúng ẩn nấp chỗ nghiệt bắn tên phóng thương vào quân ta. Nếu gây nên thiệt hại quân ta được một lần tức thì chúng đắc chí láng vắng trước quân ta, tấn công quân ta không ngừng.

Như vào niên hiệu Tự Đức thứ 8 (1854), quân thứ của tướng Trần Tri tiến công người Thượng ở Làng Y ba lần nhưng không vào được đến sào huyệt cực kỳ hung hiểm của chúng.

Niên hiệu Thiệu Trị thứ 4 (1843), quan Án sát tỉnh nhà là Mai Khắc Mai tiến công người Thượng Minh Long, khi đêm tối kéo quân về, nghe tiếng chim hạc kêu thì sợ khiếp, quan quân tranh nhau chạy, dẫm đạp lên nhau mà chết nhiều, không biết bao nhiêu mà kể.

Niên hiệu Tự Đức thứ 12 (1858), quan Bố chánh tỉnh nhà là Nguyễn Tăng Tín tiến công sách Thượng Nước Tô, dẹp xong rồi, sau lại không phòng bị để sơ hở, bị địch phục kích, quan binh bị chết, vũ khí bị mất nhiều,

Nói chung, đối với người Thượng không thể lấy nhân nghĩa lẽ nghị ra mà bảo ban họ mà chỉ có thể làm cho họ sợ phục thôi

(lối nói khoa ngôn của Hán vương). Vì thế, làm tướng chỉ huy phải có mưu lược, đối xử có tình, dụng binh cẩn thận, thường phạt nghiêm minh, đi đứng có trật tự, tiến thoái có phép tắc, thông thuộc đường sá, biết rành nơi dễ chổ khó. Ta huấn luyện tướng sĩ chuyên các môn đằng bài, phi thương, thiết mạc, ô thương, đại pháo, còn côn kiếm, trường thương không đặc dụng ở đây.

Khi đánh dẹp nơi nào, ta chọn ngày giờ, hướng xuất quân, tướng lãnh thì đương nhiên được biết rõ, nhưng không nên cho lính biết trước. Đến nơi rồi, nhất định phải khảo sát hình thế rừng núi hai bên, không nên phát dọn mở đường để quân địch liệu tính ý đồ của ta. Nếu địch ở tuốt trên cao thì ta nên tuyển lựa một số tay dũng cảm sai đi do thám tìm đường, còn đại quân tùy tình hình mà chia quân làm hai cánh, ba cánh cùng tiến lên, cánh này không tiến được thì cánh kia tiến. Lối quân mình không lên tới được thì nhất định cũng không theo lối đi quen thuộc của địch để đến chổ địch trốn trong sâu.

Ta nên phân quân ra làm các nhóm chính binh, kỳ binh, du binh, kích binh. Trước hết, cho bắn súng điều thương dọn đường cho quân bám sườn núi kéo xuống, vấn đề là tìm cho ra một con biệt lộ. Hoặc trước hết ta cho khảo sát hình thế rồi ban ngày giả cách phái binh phát dọn đường, đêm đến tìm người rành địa bàn dẫn đi theo biệt lộ, mà chúng không thể đoán ra. Hoặc ta phái binh khiêu chiến ở mặt trước, phái một cánh quân bí mật áp sát sau lưng địch, trước sau trông nhau, phái trái cùng tiến, tấn công từ phía, lùng sục mọi ngóc ngách, cao mây cùng leo tới, cheo leo mây cũng dãm đạp. Lính đi tới đâu thì chỉ huy theo tới đó hoặc chỉ huy đi trước mở đường cho lính tiến sau. Chưa tới tận sào huyệt địch thì chưa nghỉ, chưa phá hết già sản địch thì chưa ngưng chiến. Một khi biết chắc địch đã tan rã thì mới đánh trống thu quân. Khi ra về, cánh quân sau đi về trước, cánh tiền đạo chọn chổ cây cối rậm rạp, hoặc chổ bãi đá có thể nấp mà bố trí một hai vị trí hoặc ba bốn vị trí mai phục, rồi đại quân mới từ từ

kéo ra. Lại còn cắt cử khoảng chục lính dũng cảm nhanh nhẹn nhất làm nhiệm vụ cản hậu, quan sát địch có còn đeo bám quân ta không. Ví như địch bám đuôi quân ta thì ta giả vờ như không hay biết, tổ chức phục binh tại nơi hiểm yếu, chờ chúng lọt vào ô phục kích, thì đại quân ta nồi trống quay lại đánh, phục binh hai bên tỏa ta vây hãm, quân ta thắng lớn là cái chắc. Có khi nếu biết quân ta có phục binh thì chúng chẳng dám bám theo quấy rối. Cũng có trường hợp, địch biết ta mai phục đường này, nó tìm đường khác cố ý khiêu khích quân ta, thì ta cho quay trở lại chiếm sào huyệt của nó phân đòn trú quân, cho một cánh quân phục bên ngoài, số còn lại chú ý canh phòng, chờ sáng hôm sau đại phá giặc.

Làm như thế thì bảo đảm quân ta trăm trận trăm thắng, không thể thất bại được. Ta đã từng đánh tận sào huyệt các xứ Thượng như Làng Nòng, Đèo Gấp, Nước Lũ, Nước Tô, Nước Năng, Làng Y, Cười Dong, Nước Tô, Nước Sanh.

Tháng 5, niên hiệu Tự Đức thứ 17, ta đóng quân tại xứ Minh Long, chia binh làm 2 cánh quân, một đạo do Lãnh binh Phạm Biểu chỉ huy, một đạo do Phó Lãnh binh Nguyễn Mỹ, Bang Biện Kiều Lâm dẫn đi. Ban đêm, cánh quân Nguyễn Mỹ bí mật leo lên trên đỉnh núi Nòng phục trước. Sớm hôm sau, Phạm Biểu cho quân tiến công sách người Thượng Làng Nòng. Chúng chạy trốn trên đỉnh núi, đưa theo trâu bò, gà vịt, đồ vật gia sản, bất ngờ bị phục binh của Nguyễn Mỹ bắt gọn, tịch thu trâu bò mấy chục con, đồ vật thì nhiều vô kể.

Hôm sau, ta cũng lại chia 2 cánh quân tiến đánh người Thượng Đèo Gấp, lại đại thắng. Hôm sau nữa, ta chia 2 cánh quân tiến đánh người Thượng Nước Lụa, lại đại thắng. Cánh quân Nguyễn Mỹ đi trước mai phục, chờ khi cánh quân Phạm Biểu đánh vô mặt, địch chạy trốn đến chỗ quân ta mai phục thì đổ ta đánh, chúng hết đường chạy trốn, đành phải quy hàng. Suốt Đội Trịnh Võ Bá đánh giết tên cầm đầu người Thượng.

Đến tuần trăng cuối tháng, khi quân ta tiến đánh người Thượng Ba Tơ, tên Đầu mục giặc Thượng là Đinh Luyện lẩn trốn nơi phía tây núi Tô Sơn. Không có đường bộ đi đến đó, mà chỉ có một dòng suối từ đó chảy xuống. Quân ta rượt theo đến đó thì chia thành 3 cánh quân, băng rừng cây bã đá đánh lên, lục tung sào huyệt của chúng.

Quân ta lại đi ngược dòng suối ấy tiếp tục tiến lên đến núi Trà Nô tìm đường mà ra. Người Thượng ấy sợ khiếp. Ngày hôm sau, ta ở tại đồn, cứ Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm chia làm 3 cánh quân tiến vào sách Thượng Nước Nắng. Người Thượng này cư ngụ trên núi cao, chỉ mỗi một đường lên duy nhất cực kỳ nguy hiểm. Trước hết Phạm Biểu phái đội binh Thiên Thiện tiến trước, bị giặc đánh làm bị thương nặng mấy mươi lính. Suất đội Huỳnh Văn Thủ bị tử trận. Ta nghe cấp báo bèn đích thân đến nơi thị sát hình thế, thấy có cánh rừng rậm mé tây sau núi có thể bí mật leo lên từ chỗ ấy. Ta bàn cử 2 cánh quân của Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm băng qua rừng cây bã đá thù thế bí mật tiến lên. Ta lại phái chỉ huy cơ Nhứt là Ngô Đắc Hộ kéo quân la hét làm ồn ào tiến đạo địch để thu hút chúng. Người Thượng ấy bị mắc mưu, tập trung cự chiến ở phía trước, quân Nguyễn Mỹ bắt đầu đánh phá mặt sau. Người Thượng hoảng kinh bỏ chạy tứ tán, quân ta thu được đồ vật gia súc rất nhiều. Từ đó, người Thượng Nước Nắng chịu khuất phục.

Đến tháng 6, quân ta lại tiến đánh sách Thượng Làng Y. Quân ta tiến đến tận sào huyệt của giặc đánh tan đồ đảng của chúng rồi về, nhưng có một số tên ngang ngạnh lẩn trốn chưa chịu tùng phục.

Tháng 4 năm Canh Tý (1864), niên hiệu Tự Đức thứ 18, ta lại mang quân đánh tiếp, phá hoại mùa màng vườn tược rất nhiều, họ cũng chưa chịu phục. Tháng 8 năm ấy, ta lại tiến binh leo lên núi cao thị sát hình thế để phái binh đánh dẹp lần nữa. Quân ta hành tiến theo con độc đạo trên núi trở về đồn nghỉ ngơi. Đến canh 3, ta phái Phan Văn Cựu chỉ huy một toán quân

tình nguyện chừng 10 người, theo đường núi bí mật đến sau sách Thượng Làng Y mai phục. Chờ đến canh 4, ta cùng Phạm Biểu, Kiều Lâm từ dưới tiên binh lên. Hai mặt giáp công, lại phá tan tành sách Làng Y một lần nữa, nhưng quân địch cũng đã kịp lẩn trốn hết cả. Ta cho rút quân về nghỉ ngơi. Canh 5, ta phái Phạm Biểu bí mật kéo quân mai phục trong các khu rừng chung quanh đồn. Sáng ra, ta giả vờ kéo quân lên đường, chừng nửa giờ sau thì người Thượng theo những lối khác kéo đến bao vây lán trại quân ta. Phạm Biểu cho phục binh ào ra chém giết mấy mươi tên. Trước sau bị quân ta đánh bại ba lần, người Thượng sách Làng Y thất kinh hàng phục.

Năm Tân Sửu (1865), niên hiệu Tự Đức thứ 19, ta lại mang quân tiến công sách Thượng Ba Nam.

Ở đây, núi rất cao, rừng cây rậm rạp. Trước hết, ta phái nhóm Thượng Ba Tơ là bọn Đinh Luyện dẫn đường. Ta cùng Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, chia làm 3 cánh quân, vịn cây dãm đá mà leo lên. Từ đầu giờ dần (sáng sớm) đến giờ ngọ (đingo trưa) mới tới được sách Thượng, quân ta phá tan tành, tịch thu đồ vật rất nhiều. Ta ban thưởng cả cho nhóm người Thượng Ba Tơ, rồi kéo quân xuống núi. Đến cuối giờ Tuất (chiều tối) mới về tới chỗ đóng quân.

Tháng 3 năm Năm Quý Hợi (1863), niên hiệu Tự Đức thứ 17, ta cùng Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm lần thứ nhất tiến công phá tan tành trại sách vòng ngoài của người Thượng Nước Tố tại núi Cao Muôn. Người Thượng Nước Tố dòi vào ở trong núi sâu, nhiều lần kéo xuống Trường Lũy gây hấn.

Tháng 10 năm Bính Dần (1866), niên hiệu Tự Đức thứ 20, ta kéo quân leo lên núi Cao Muôn một lần nữa thị sát hình thế rồi về.

Tháng 3 năm Đinh Mão (1867), niên hiệu Tự Đức thứ 21, ta phân binh làm 2 cánh quân, từ canh tư bí mật ngầm tăm leo núi, bất ngờ tiến vào trại sách chúng đánh phá tan tành. Nhưng

chúng vẫn chưa chịu hàng phục, tháng sau, ta cùng Nguyễn Mỹ, Ngô Đắc Hộ phân binh đánh lên, không chỗ cao nào không leo tới, không chỗ hiểm nào không lùng sục, không bỏ sót một ngóc ngách nào, bắt sống được năm sáu đàn ông dân Thượng đem về.

Tháng 5 năm này, ta lại tiến binh khuấy tung mọi chỗ trên núi Cao Muôn. Từ đó, người Thượng Nước Tó mới chịu hàng phục, di cư đến sinh sống nơi chân núi, chịu theo phép nước, đóng thuế đàng hoàng, không còn dám ương ngạnh nữa.

Tuy nhiên, người Thượng Nước Xênh của nhóm Đinh Tranh Đinh Trê ở trên núi Ô Giá, chưa chấp những tên Thượng cứng đầu tránh mặt triều đình. Ta đã mấy lần cho gọi đến trình diện, nhưng chúng chẳng chịu lộ mặt.

Tháng 3 năm Mậu Thìn (1822), niên hiệu Tự Đức thứ 22, ta tiến binh tuần vãng các xứ Thượng, đóng quân ở vùng Thuộc Vinh, nhờ chính người Thượng đã quy hàng ta dẫn đường, nhưng các người này không dám dẫn đường. Ta cùng Ngô Đắc Hộ, Nguyễn Mỹ dẫn quân theo sơn lộ Làng Ô tiến lên đến tận sào huyệt của chúng, đánh phá tan tành. Ta cho đóng quân tại đó một đêm rồi mới ra đi, khiến chúng khiếp sợ. Người Thượng Nước Xênh từ đó quy phục.

Có thể nói là qua mấy trận tiến công đánh phá đến tận sào huyệt, thì không sách Thượng nào không chịu khuất phục. Còn nếu đánh phá một lần mà chưa khuất phục được chúng, thì phải phân binh phòng thủ các Tấn phận, đồng thời nghiêm lệnh cho dân cư lân cận không để than cùi vật dễ gây cháy gần Trường Lũy, thì sau đó mới có thể đề binh đến đòn bảo thuộc cảnh phận hạ trại. Từ lâu ta đã lưu ý nhiều về việc việc đóng quân. Vì một tháng, hoặc đôi ba tháng sau đó, nhất định người Thượng sẽ kéo đến công đòn. Nhất định ta sẽ phải đánh đuổi, nhưng ta chủ trương không nhất thiết phải truy bắt cho được họ, mà cho lính chốt giữ các xứ đồng của họ, chặn giữ không cho họ gặt lúa vào mùa hạ, mùa thu, khiến họ túng đói khờ người ra. Làm được như thế thì họ phải cùp đuôi xin tha, một lòng khuất phục.

Dù là người ngạo ngược đến mấy, mà áp dụng phương sách ấy thì cũng khả thi. Phương sách đối với người Thượng liệu có còn gì nữa không? Có đây! Nên giữ sự thành tín là hơn, còn dùng cách lừa phỉnh thì chắc chắn họ không tin. Mà đã không tin thì nhất định họ không đến với mình. Mà họ không đến với mình thì khó mà khuất phục họ được vậy. Chắc chắn là thế!

Để họ đến với ta, trước hết ta phải các nhân viên trong bộ phận Dịch Man tỏa đến các xứ Thượng tìm gặp cho được các tay Cù Mục kiệt hiệt nhất. Như tay Đinh Y ở cờ Nhứt, Đinh Lai ở cờ Nhì, Đinh Luyện, Đinh Kế, Đinh Lạp ở cờ Ba, Đinh Di ở cờ Tư, Đinh Doanh, Đinh Lạp ở cờ Năm, Đinh Cáp, Đinh Lạp ở cờ Sáu, Đinh Vóc ở Nước Li. Mời các Cù Mục này theo các tay Dịch Man đến doanh trại quân ta, vào nơi bày sẵn kiểm kích uy nghiêm để họ cúi lạy làm lễ. Ta mở lời hiểu dụ, phân tích họ phúc cho họ nghe, nhưng cũng không nên đề lộ ý ta chiêu dụ họ. Nếu trước đây người ta có tội với triều đình đi nữa thì ta chẳng hề nhắc đến, nhưng họ ăn ở hai lòng khiến ta phải bận rộn chinh chiến. Ta bảo họ nên đóng tô thuế để không tụ của cải nhiều, vì nhiều của dẽ tụ tập với nhau làm chuyện phi pháp. Ta lập các Tấn phận để họ biết việc phòng bị vì không có Tấn phận thì dễ khiến họ đổi trá né tránh. Khi họ thiêu đói thì được ta tha thuế và cứu tế giúp đỡ. Khi họ bị ngã bệnh thì ta cử thầy bốc thuốc. Khi họ có việc tranh chấp với nhau thì ta phân xử công bằng có tình có lý. Khi họ bị ai hiếp chế thì ta bênh vực họ, trừng trị kẻ ác. Nếu làng sách nào của họ có bọn giặc sống ngoài vòng pháp luật lai vãng lén lút làm bậy, hoặc có bọn săn mang tội trọng phải lẩn lút trốn lánh thì ta nghiêm lệnh cho Cù Mục làng sách ấy khuyên chúng ra đầu thú, không được kéo dài tình trạng bất hợp pháp. Nếu họ không thực hiện thì ta trách phạt.

Ta đối sách với họ trước sau đều rất nghiêm chỉnh, không chút sơ sài đơn giản. Một khi làng sách nào còn tỏ ra ương ngạnh, không chịu đóng thuế, nộp tô thì nhất định ta cho quân

đội đi cắt hết lúa của làng sách ấy đem về. Nếu vi phạm lần nữa thì ta đem quân đánh làng sách ấy.

Một khi Tấn phản nào chộn rộn thì ta nhất định phạt vạ hoặc một trâu hoặc hai trâu. Đến ba bốn lần bị phạt vạ mà còn chộn rộn nữa thì ta đem quân đi đánh làng sách ấy.

Còn đối với những sách Thượng nào, hoặc ta cho mời người mà không đến quân doanh, hoặc ăn nói dối trá, hoặc bảo làm gì đó lại không chịu làm, thì ta nhất định phạt. Ba bốn lần tái phạm thì ta đem quân đến đánh.

Ta nói phạt là phạt, ta nói tha là tha một cách dứt khoát chẳng bao giờ thay đổi ý kiến. Ta nói đánh là nhất định đánh không ngàn ngừ lưỡng lự. Ta muốn bắt ai giết ai thì kéo quân đi bắt giết cho được. Còn ai dù có tội mà chịu khuất phục xin hàng, thì ta tha hết, chẳng hề nhắc đến tội trước làm gì.

Phải cho họ hiểu được việc ta làm, lời ta nói như dao chém, làm việc gì đến xong mới thôi, nhưng lại không ưa sự chém giết, không bao giờ bắt lỗi kẻ đã thật lòng quy hàng. Phải làm cho họ từ đó về sau, sợ ta nhưng không ghét ta, phục ta nhưng không kinh ta. Có như thế mới có thể nói là thật sự yên lòng về lâu về dài sau này.

Còn cái thù đoạn cho vời họ đến rồi bắt giết đi như vào niêm hiệu Thiệu Trị thứ 2, Lãnh binh Vĩnh ra lệnh chặt đầu ba mươi người Thượng tại chợ đầu nguồn Bình An. Vào niêm hiệu Tự Đức thứ 13, Án sát Hiển cho vời nhóm Đinh Kế ở nguồn An Ba đến rồi bắt giam tất cả. Những mưu toan mời mọc giả dối ấy, có thể lập công lao trong nhất thời mà biết đâu rằng đã để lại hậu quả không nhỏ vậy. Người xưa đã từng nói gây bao chuyện rắc rối bất ổn nơi vùng biên không phải là những viên quan cai trị ấy thì là ai nào?

PHƯƠNG SÁCH PHÒNG NGỤ

Miền thượng du hạt ta núi liền núi trải dài đến ngàn dặm, làng người Kinh, sách người Thượng không xa nhau là mấy. Thời quốc sơ (*đầu triều Nguyễn - thời Gia Long*), lập 6 đạo binh biên phòng, có đồn bảo trú đóng, nhưng bố trí còn sơ sài. Thời Tây Sơn, dân cư vùng ven núi tự lo phòng thủ.

Sau khi triều Nguyễn đại định thiên hạ, vào niên hiệu Gia Long thứ 3, triều đình mới tiến hành hành lập sáu cơ Kiên (*Lục Kiên Kỳ*) để quản lý cai trị người Thượng. Vùng Lục Kiên Kỳ bao gồm miền thượng du tây Quảng Ngãi, bắc giáp tỉnh Quảng Nam, nam giáp tỉnh Bình Định, phân thành 6 cơ Tấn phận (*nói gọn là 6 Tấn phận*). Cách khoảng 400, 500 trượng hoặc 700, 800 trượng lập một bảo, trú quân ở giữ.

Niên hiệu Gia Long thứ 18 (1819), xây dựng Trường lũy chạy dọc vùng biên, bên ngoài các đồn bảo để ngăn phòng. Từ đó về sau, nhiều lần số lượng đồn bảo khi giảm khi tăng. Nhưng thời ấy, quan lại phân chia vùng Tấn phận, xây dựng đồn bảo chưa hợp lý, chẳng qua vì họ căn cứ vào chiều dài Trường lũy mà bố trí binh quân, chưa tính đến sự lợi hại. Đến như các vùng núi non trọng yếu như Dốc Cày, Liệt Sơn, Thạch Quan, Thạch Lũy, Thạch Tượng, Đại Lộc, Hắc Thạch, Phước Lộc, Tập Cáp, thì hoặc là không có đồn, hoặc có mà chưa tương xứng. Tuy nhiên trong số quan lại từng ở đây có một vài vị tài năng như Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khắc Tuần xem qua tình hình, chắc cũng biết là binh pháp chẳng từng dạy như thế bao giờ. Binh pháp có câu: “*Ngã đặc kỳ yêu tặc bi thụ kỳ hại, bi đặc kỳ yêu tặc ngã phản thụ kỳ hại*”. Vấn đề “*yêu, hại*” như thế mà khi ta được phần “*yêu*” (*lợi thế*) lại không biết giữ lấy chẳng là kỳ quái hay sao? Dẽ gì khiến cho người Thượng ngán ngại.

Niên hiệu Tự Đức thứ 16 (1864), ta phụng mệnh dẫn quân đi đánh dẹp người Thượng. Năm sau đánh dẹp xong hồi sư, ta cù

nhân viên đi khảo sát các Tấn phận lập thành bản đồ. Căn cứ vào đó, ta tâu xin phân chia lại các Tấn phận và đề nghị giảm bớt đồn bảo, đồng thời lập thêm trọng bảo tại các nơi hiểm yếu đặt trọng binh tại đó ở giữ. Ví như ở cơ Năm, bảo Huân Phong nằm trên con đường dài từ Dốc Cày đi xuống Nga Manh, bảo Liệt Sơn nằm trên ngã ba đường, một đường từ Đèo Ái đi xuống, một đường từ núi Liệt Sơn đi xuống, bảo Phú Nhơn nằm trên đường từ núi Thạch Quan đi xuống. Tại cơ Ba thì bảo Linh Chiểu nằm trên đường từ núi Thạch Lũy đi xuống. bảo Thạch Tượng Du nằm trên đường từ Ô Long đi xuống. Tại cơ Nhứt, bảo Đại Lai nằm trên ngã ba đường, một đường từ núi Đại Lộc đi xuống, một đường từ Dốc Sơn đi xuống. Tại cơ Nhì, bảo An Đình nằm trên đường từ núi Hắc Thạch đi xuống, bảo Phú Thành nằm trên ngã ba đường, một đường từ núi Đốc Công đi xuống, một đường từ con đèo băng qua núi Phước Lộc đi xuống. Tại cơ Tư, bảo Trường Đình nằm trên đường từ núi Bà đi xuống, bảo Mỹ Lộc nằm trên đường đèo băng qua núi Tập Cáp đi xuống. Tại cơ Sáu, bảo Thạch Phong nằm trên đường từ Phương Đá đi xuống, bảo Bàn Thạch nằm trên đường từ núi Cống Cang đi xuống. Trên mươi đồn bảo xung yếu ấy tại các cơ, lại lập thêm 3 đồn bảo lớn gọi là “*Tinh man tam đại bảo*”. Ta cùng Chánh Lãnh Bình, Phó Lãnh Bình tinh chia nhau phụ trách để năm tình hình và kịp thời tổ chức ngăn chặn.

Đại bảo thứ nhất tại ấp Vạn Lý huyện Mộ Đức vì ấp này là yết hầu của huyện Mộ Đức. Ta còn lập bảo Hoành Sơn tại xứ Thạch Tượng để làm thế ỷ dốc với bảo Thạch Tượng Du, đồng thời làm vòng ngoài cho đại bảo thứ nhất trên kia. Đại bảo thứ nhất này về phía tây quản lý hai yếu lộ Thạch Tượng, Thạch Lũy, về phía nam có thể tiếp ứng một nửa phía nam của cơ Ba, và có thể chiêu ứng cho các thôn áp phía bắc của cơ Năm, về phía bắc có thể chiêu ứng nửa phía bắc cơ Ba và các xã thôn tối xung yếu tại cơ Nhứt.

Đại bảo thứ hai đặt tại xứ Bàn Thạch, huyện Mộ Đức như cũ. Một mặt, nó có mặt tại một nơi xung yếu là Gò Viên, và có khả năng chiếu ứng cho các đồn bảo ở cơ Nhì. Một mặt, nó chiếu ứng cho các Tân phận thuộc cơ Nhứt, một vị trí Tĩnh man xung yếu thứ nhì.

Đại bảo thứ ba đặt tại đất yết hầu Chương Nghĩa. Một mặt, nó chiếu ứng Tân phận cơ Tư, một mặt nó chiếu ứng Tân phận cơ Sáu, cũng là một địa bàn tĩnh man xung yếu thứ nhì.

Tại những Tân phận là những xứ sầm uất mà hiếm tích thì thiết lập các sở đồn điền để lính vừa làm ruộng, vừa giữ được liên lạc với các bảo các cơ cùng nhau giữ an ninh trật tự địa phương.

Quân đội chỉ ở giữ các vị trí như trên, còn các đồn bảo khác phần lớn giao cho dân tại chỗ chia ban phân công canh giữ. Như các xã thôn trại áp gần núi, gần Trường Lũy đều được lệnh thiết lập điểm canh, mỗi xã có một hay hai sở, mỗi sở có hào có rào kiên cố để phòng bị.

Chắc rằng có nhiều sách Thượng đã chịu khuất phục cũng theo đó mà tổ chức phòng thủ tại các Tân phận của mình. Chắc rằng tại các cơ, tại các lân áp cho đến đông đảo dân cư cũng đều tổ chức tự canh giữ. Cho dù là người không biết gì mà thấy phương sách phòng bị như thế cũng sẽ cho là kín kẽ và an toàn.

Trên đây là phương sách phù hợp và đảm bảo hơn cả.

QUÁ TRÌNH KIẾN THIẾT QUA CÁC TRIỀU VUA

Người Thượng đã hiện diện tại hạt ta từ rất lâu đời. Đến niên hiệu Chính Hòa, nhà Hậu Lê trung hưng mới phái Đô Đốc Trần Quận Công (Búi Tá Hán) tới trị nhậm miền này. Ngày nay, còn thấy một số đồn bảo hoang phế bên rìa núi, người ta bảo đó là di tích do ông Trần Quận Công cho xây dựng để cai trị người Thượng. Đó là chuyện dân gian lưu truyền, không hề có tư liệu để kêu cứu. Sau khi ông Trần Quận Công qua đời (1568) thì ông Nguyễn Quận Công Nguyễn Bá Quýnh lên thay, trấn nhậm ba năm rồi về Bắc. Năm Canh Ngọ (1570), niên hiệu Chính Trị thứ 13 triều Lê Anh Tôn thì Hoàng triều ta nắm giữ miền này.

Thần truyền Thánh kế, trong thời gian 200 năm người Kinh người Thượng ai ở vùng này, lo làm ăn sinh sống, không hề nghe nói đến chuyện phòng ngự, đánh dẹp người Thượng. Mãi cho đến thời vua Thé Tôn Hiếu Võ triều ta (tức Võ vương Nguyễn Phúc Khoát) mới nghe đến việc thiết lập 6 đồn doanh ở Quảng Ngãi để phòng giữ vùng biên. Đó là vào những năm thuộc niên hiệu Thanh Đức, rồi năm sáu mươi năm tiếp theo chẳng có gì thay đổi, cho đến thời Tây Sơn thì 6 đồn doanh bị hoang phế, nhân dân đều phải tự lo, cử người thồ hào thồ mục của địa phương mình đứng ra chỉ huy cuộc phòng ngự. Niên hiệu Cảnh Hưng thời vua Lê Hiển Tôn, triều ta lấy được nước, đại định thiêng hạ.

Năm Giáp Tý (1804), niên hiệu Gia Long thứ 3, vua Thé Tô Cao Hoàng cho bố trí lại, từ hệ thống phòng chống người

Thượng 6 Kiên Kì cũ thành 10 Kiên Kì. Cứ ba đinh (độ tuổi đi lính) thì lấy một đinh. Lại tuyển lựa trong số đinh ấy lập ra 12 Đội thành một Vệ, bổ sung cho Đoàn quân Minh Nghĩa, dưới quyền chỉ huy của Tả Quân Lê Quận Công (Văn Duyệt) di chuyển vào Gia Định chờ sai phái. (*Đoàn quân Minh Nghĩa nổi tiếng một thời dưới sự chỉ huy của Tả Quân Lê Văn Duyệt*). Chỉ để lại tại các cơ, mỗi cơ 8 Đội, quản lý 2 Suất Đội, 8 Trường Trú, mà không có phân ban. Lại lấy các viên chỉ huy trong Lục Kiên, ai có phẩm chất cao thì cho kiêm chức. (*người đầu tiên là Lưu Thủ Nguyễn Công Toản*). Các Tân phận từ núi Phước Lộc trở ra Bắc cho đến núi Tập Cáp, được biên chế thành cơ Trung Kiên, từ phía bắc núi Tập Cáp đến sông Nham là cơ Tả Kiên, từ phía bắc sông Nham đến nguồn Thanh Bồng thành cơ Tiền Kiên. Từ phía Nam núi Phước Lộc đến Suối Chí là cơ Tả Kiên, từ phía nam Suối Chí đến sông Thanh Thủy là cơ Hậu Kiên, từ bờ nam sông Thanh Thủy đến xã Duyên Trường là cơ Nội Kiên. Tất cả đều do Tân thủ tại chỗ kiêm nhiệm (*người đầu tiên cũng là Lưu Thủ Nguyễn Công Toản*). Năm Kỷ Mão (1819), niên hiệu Gia Long thứ 18, quan Khâm Sai Chưởng Tả Quân Bình Tây Tướng Quân Quận Công Lê công Văn Duyệt, tâu cho xây dựng Trường Lũy, phía nam từ ranh giới huyện Bồng Sơn, Bình Định, phía bắc đến ranh giới huyện Hà Đông, Quảng Nam. Đọc theo Trường Lũy có hào tròng rào tre gai. Mặt trước phía vùng đất người Thượng để trống, mặt sau Lũy, xây dựng 115 đồn bảo. Mỗi đồn bảo bố trí trên dưới 10 lính, cộng cả thảy 1.150 người. Lại tổ chức dân cư các làng ven vùng Thượng thành 27 lân áp cùng lo việc phòng ngự với các cơ Kiên. Tại cơ Trung Kiên có 4 lân áp là Trung Phấn, Trung Dũng, Trung Uy, Trung Tín. Tại cơ Tiền Kiên có 5 lân áp là Tiền Thái, Tiền Mỹ, Tiền An, Tiền Vân, Tiền Sơn. Tại cơ Tả Kiên có 4 lân áp là Tả Sơn, Tả Thanh, Tả Dũng, Tả Hùng. Tại cơ Hữu Kiên có 5 lân áp là Hữu An, Hữu Trí, Hữu Hội, Hữu Hòa, Hữu Dũng. Tại cơ Hậu Kiên có 4 lân áp là Hậu Thành, Hậu Nghĩa, Hậu Tường, Hậu Quỳnh. Tại cơ Nội Kiên có 5 lân áp là Nội Phúc, Nội Lộc, Nội Thọ, Nội Bảo, Nội Tài.

Mỗi lân áp đều có Trưởng Lân, Phó Lân, các Tấn phận lại khai khẩn đất đai làm ruộng, mỗi năm lúa thu có cả ngàn, đều sung công nho.

Năm Nhâm Ngọ (1822), Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế niên hiệu Minh Mệnh thứ 3, đổi Trưởng lân áp thành Bát Phẩm Bách Hộ, Phó lân áp thành Cửu Phẩm Bách Hộ.

Năm Nhâm Thìn (1832), niên hiệu Minh Mệnh thứ 13, vê quân Minh Nghĩa rút về Nam, đồng thời đổi tên các đơn vị đồn trú. Sáu cơ Kiên thành sáu cơ Tĩnh Man, cơ Trung Kiên thành cơ Nhứt, cơ Tiền Kiên thành cơ Nhì, cơ Tả Kiên thành cơ Ba, cơ Hữu Kiên thành cơ Tư, cơ Hậu Kiên thành cơ Năm cơ Nội Kiên thành cơ Sáu. Các lân áp dân cư thì vẫn như cũ, quân đội lập thêm 2 đồn bảo, cộng cả thảy là 117 đồn bảo do quân đội quản lý. Lại xem xét tình thế từng vùng đất, cải thiết 31 đồn canh của dân trong khắp sáu cơ Tấn Phận. Như vậy, dọc Trường Lũy có cả thảy 148 đồn canh.

Năm Quý Tỵ (1833), niên hiệu Minh Mệnh thứ 14, Gia Định có loạn (*loạn Lê văn Khôi*), triều đình lấy 1.000 biền binh (*quân chính quy*) của sáu cơ Tĩnh Man biên chế thành hai Vệ quân là vệ Tráng Uy và vệ Nghiêm Uy, di chuyển vào Gia Định đánh giặc. Quân còn lại giao cho tinh, đặt dưới quyền chỉ huy thống nhất của quan Lãnh Bình tinh nhà. (*người đầu tiên là quan Lãnh Bình tên Hựu*). Công thự của Lãnh Bình đặt tại làng Bồ Đề, huyện Chương Nghĩa.

Năm Giáp Ngọ (1834), niên hiệu Minh Mệnh thứ 15, triều đình lại tiếp 250 biền binh trong sáu cơ, cộng với 500 lính của tinh, biên chế thành Vệ quân Hùng Uy, phái vào Phú Yên trú phòng.

Năm Ất Mùi (1835), niên hiệu Minh Mệnh thứ 16, dẹp xong loạn Gia Định, triều đình trả hai vệ Nghiêm Uy, Hùng Uy trở về, điều động vệ Tráng Uy chuyển đến Trần Tây thành (*Chân Lạp*).

Năm Bính Thân (1836), niên hiệu Minh Mệnh thứ 17, triều đình điều động vệ Tráng Uy trở về. Quân đội các cơ được biên chế lại, lấy cơ Sáu đổi thành một vệ gọi là vệ Quảng Nghĩa, còn 5 cơ kia thì qua xem xét cụ thể sắp xếp lại các Tấn phận để tiện cứu ứng lẫn nhau. Từ phía nam núi Phước Lộc đến bờ sông là cơ Nhứt. Từ phía bắc núi Phước Lộc đến bảo Linh Chi là cơ Ba. Từ phía bắc bảo Linh Chi đến nguồn Thanh Bồng là cơ Nhì. Từ bờ sông phía nam đến núi Thạch Lũy là cơ Tư. Từ phía nam núi Thạch Lũy đến xã Duyên Trường là cơ Năm. Mỗi cơ có 8 Đội, 2 Quản, 8 Suất đội. Riêng cơ Tư có 10 Đội có đủ 500 lính, 10 Suất đội. Từ đó, ruộng đất của công trại bỏ hoang, có nơi dân tại chỗ lánh trung, có nơi sung vào công điền thuộc chính quyền địa phương.

Năm Đinh Dậu (1837), niên hiệu Minh Mệnh thứ 18, triều đình cho mộ hương binh trong dân 33 trại, áp, sách thành một đội hương binh nằm dưới sự quản lý của các cơ. Thêm một chức Bá hộ cho đội này.

Năm Kỷ Hợi (1839), niên hiệu Minh Mệnh thứ 20, tỉnh Quảng Nghĩa tâu lên về việc đã tiến hành rà soát, bỏ bớt đồn bảo ở những nơi dễ, lập thêm đồn bảo ở những nơi khó, hiện có 116 bảo.

Cơ Nhứt có 22 bảo là các bảo Phú Thọ, Tuy An, Thuận An, Tuần Linh, Dũng Thùy, Phú Thành, An Lạc, Bảo An, Phú Sơn, Vĩnh Khánh, Phú Lâm, Nghĩa Sơn, Kiên Thành, Thủ sơn, Mỹ Thị, Hưng Nhơn, Hưng Bình, Phú Xuyên, Phú Nhuận, Lan Đình, An Đình, Giang Đình.

Cơ Nhì có 21 bảo là Thanh Bồng, An Viên, Thanh Nguyên, Thạch bàn, Kiên Giáp, Cao Đôi, Trường Giang, An Sơn. Viên Môn, Bàn Thạch, Thạch Câu, Tuần Mã, Phong Lĩnh, Lâm Hội, Vân Lê, Tạch Nham, Thạch Phong, Hùng Lĩnh, Đề Trụ, Thanh Khê, Linh Chi.

Cơ Ba có 22 bảo là Kiên Thạch, An Lĩnh, Hùng Thành, Cam Lâm, Tráng sỹ, Đại Phụ, Phong Duyệt, Mỹ Lộc, Thanh Thụ, Giảng Võ, Tú Lĩnh, Thạch Lĩnh, An Lĩnh, Thạch Lâm, Mỹ Sơn, Trung Phù, Bồng Lai, Cửng Cố, Trường Đinh, Trường Hòa, Lý Nhân, Tân Long, Phước Lộc.

Cơ Tư có 25 bảo là Phước Lộc, Ninh Giang, Tài Công, Võ Giáp, Long Bình, Khánh Giang, Bình Hòa, An Ninh, Vạn niên, Thạch Bi, An Thạch, Lập Thạch, Vĩnh An, Bình An, Tân An, Tân Bình, Mậu Lâm, Bích Khuê, Trúc Lâm, Hùng Nghĩa, Xuân Linh, An Phong, Bình Định, Thạch Lũy, Tam Giang.

Cơ Năm có 24 bảo là Hòa Tường, Lâm Tùng, Nhân Hòa, Thạch Căn, Thuận Lợi, Thanh Thủy, Mỹ Thuận, Phú Nhơn, Thanh Lê, Lương Tài, An Bài, Vạn Phúc, An Tượng, Trạch Lâm, Liệt Sơn, Hương Thanh, Sơn Quan, An Nhơn, Thanh Lâm, Vân Phước, Lâm Tài, Thọ An, Dũng Thanh Trung.

Năm Giáp Thìn (1844), Hiến Tỏ Chương Hoàng đế, niên hiệu Thiệu Trị thứ 4, quân thứ Tôn Thất Bật, Ngụy Khắc Tuần tâu về việc bãi bỏ hương binh và chặt bỏ rào tre trước Trường Lũy, cũng như giám bót 71 đồn bảo. Chỉ ở những nơi hiểm yếu thì giữ nguyên các đồn bảo. Cơ Nhứt giữ lại 9 đồn bảo là Tuấn Lĩnh, Phú Thành, Vĩnh Khánh, Mỹ Sơn, Thủ Son, Hưng Nhơn, Phú Xuyên, Lan Định, Giang Ngạn. Cơ Nhì giữ lại 9 đồn bảo là Thanh Bồng, Thạch Bàn, Kiên Giáp, Trường Giang, Thạch Câu, Tuấn Mã, Thạch Nham, Thạch Phong, Linh Chi. Cơ Ba giữ lại 8 đồn bảo là Hùng Thành, Mỹ Lộc, Tú Lĩnh, Giảng Võ, Trung Phù, Trường Đinh, Phước Lộc. Cơ Tư giữ lại 9 đồn bảo là Ninh Giang, Thạch Bi, Bình An, Mậu Lâm, Trúc Lâm, Xuân Linh, Bình Định, Tam Giang. Cơ Năm giữ lại 8 đồn bảo là Thanh Lâm, Sơn Quan, Liệt Sơn, Vạn Phước, An Bài, Phú Nhơn, Nhơn Hòa, Hòa Tường. Tổng cộng suốt Trường Lũy giữ lại 43 đồn bảo. Năm Đinh Mùi (1847), niên hiệu Thiệu Trị thứ 7, Lập thêm 13 đồn bảo, gồm cơ Tư lập thêm 6 đồn bảo là Phú Lộc, Võ Giáp, Vạn Niên, Lập Thạch, Bích Khuê, Thạch Lũy, cơ Năm lập thêm

7 đồn bảo là Tùng Lâm, Thanh Thủy, Lương Tài, Trạch Lâm, Hương Thanh, An Thành, An Phú. Như vậy suốt Trường Lũy bấy giờ có 56 đồn bảo. Quân số của 5 cơ là 2.151 người. Quản lý vẫn như cũ.

Triều Đức Kim Thượng ta, vào năm Quý Sửu (1853), niên hiệu Tự Đức thứ 6, triều đình ra lệnh thu gọn 5 cơ còn 3 cơ, cứ 5 đinh lấy 1, mỗi cơ có 10 đội quân, mỗi đội quân có 50 lính, 2 Quán, 10 Suất đội, số còn lại chia phân bổ làm Kinh binh, tinh binh. Từ phía bắc bảo Khánh Giang đến bảo Trung Phù là cơ Nhứt. Từ phía bắc bảo Trung Phù đến nguồn Thanh Bồng là cơ Nhì. Từ phía nam bảo Khánh Giang đến bảo Tiết Cương xã Duyên Trường là cơ Ba.

Năm Ất Mão (1855), niên hiệu Tự Đức thứ 8, quân thứ của các tướng Trần Tri, tuyển lựa trong cư dân các lân cận ven Trường Lũy, chọn lấy 500 người khỏe mạnh lập nên cơ Nghĩa Dũng đưa vào luyện tập chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài của đất nước (*Đội quân này về sau theo Trần Tri vào giữ thành Gia Định năm 1858-1859 chống lại pháo thuyền Pháp*).

Triều đình lệnh cho tinh đốc thúc binh dân 3 huyện tu bổ Trường Lũy và bố trí 80 đồn bảo canh giữ Trường Lũy.

Năm Bính Thìn (1856), niên hiệu Tự Đức thứ 9, triều đình lại ra lệnh cho tinh ráo riết bắt lính trong dân 3 huyện ven Trường Lũy (*tức cả tinh Quảng Nghĩa*), bổ sung lính cho 9 cơ, sau đó lại biên chế thành 8 cơ, mỗi cơ 10 Đội, mỗi Đội 50 lính, 2 Quán, 10 Suất đội, lính đi nghĩa vụ 10 năm. Triều đình lại ra lệnh cho tinh giảm, mỗi cơ chỉ còn 1 Quán, 5 Suất đội, mỗi cơ chỉ còn giữ lại 5 Đội, mỗi Đội 100 lính. Tại mỗi cơ chỉ còn 1 Quán 5 Suất đội, phân thành 3 ban, cứ 2 tháng thì thay. Lại bố trí chức Tuần Vũ Quảng Nghĩa, sau lại thôi, giao cho quan Bố Chánh sứ (*đầu tiên là Phan Tĩnh*) cùng quan Lãnh Bin lo liệu công việc. Năm Canh Thân (1860), niên hiệu Tự Đức thứ 13, lại phục hồi chức quan Tuần Vũ chuyên quản sự. Chu Phúc Minh làm Tuần Vũ Quảng Nghĩa, sau phạm tội phải bị cách.

Năm Quý Hợi (1863), niên hiệu Tự Đức thứ 16, triều đình cho tăng cường một Phó Lãnh Binh cho tinh Quảng Nghĩa (*người đầu tiên là Nguyễn Mỹ*) để cùng quan Lãnh Binh chỉ huy 8 cơ sự vụ. Triều đình lại tăng cường cho Quảng Nghĩa một chức quan Tiếu Phủ sứ. Ta là người địa phương Quảng Nghĩa làm chức ấy. Phàm mọi việc ta cùng Chánh, Phó Lãnh Binh bàn thảo thống nhất. Bấy giờ, dân cư sinh sống ven Trường Lũy, bị người Thượng lăm phen gây thiệt hại. Trong khi đó, binh lính của 8 cơ thì thiếu hụt, ta tâu xin giảm còn 6 cơ thôii để dưỡng sức dân.

Năm Giáp Tý (1864), niên hiệu Tự Đức thứ 17, triều đình chuẩn thuận tờ tâu của ta. Ta tổ chức gọn lại thành 6 cơ, mỗi cơ 10 Đội, mỗi Đội 50 lính, 2 Quán, 10 Suất đội. Ta lại tuyển lựa trong 6 cơ, lấy mỗi Đội 10 lính khỏe mạnh nhất, tức mỗi cơ 100 lính khỏe mạnh. Với 600 lính khỏe mạnh ấy, lập Vệ Tinh Man Chiến Sĩ phân thành 12 Đội, mỗi Đội 50 lính, có một Chánh Vệ Úy, một Phó Vệ Úy, 12 Suất Đội. Ta lại phung mệnh tuyển mộ thêm lính, không phân biệt có sô bộ (*hộ khẩu*) tại chỗ hay không, rồi biên chế thành một cơ mới là cơ Tinh Man Nghĩa Hùng. Cơ này có 10 Đội, 1 Quán, 10 Suất đội, 2 đội Dịch Man mỗi đội đều có 1 Suất đội. Ta cho xây dựng ba đồn bảo lớn gọi là Tinh Man tam đại bảo giao cho cơ Tinh Man Nghĩa Hùng mới lập này. Ở giữ Tả bảo là chiến sĩ 4 đội Nghĩa Hùng, 7 đội Dịch Man, 2 đội Thiên Thiện, 4 đội Tiếu Phủ sứ. Ở giữ Chánh bảo là chiến sĩ 4 đội Nghĩa Hùng, 1 đội Chánh Lãnh binh. Ở giữ Hữu bảo là chiến sĩ 4 đội Nghĩa Hùng, 2 đội Phó Lãnh binh. Ngoài ra, bỏ bớt số lượng đồn bảo, mỗi cơ chĩ giữ lại trên dưới 7, 8 bảo mà thôi. Ta lại tổ chức dân cư các lân ấp đưa vào huấn luyện quân sự hình thành Dân quân của khắp 6 cơ. Mỗi lân có một viên Quản lân, mỗi tổng có một Cai Tổng, mỗi lân có một Lân Trưởng, 2 hoặc 3 Đầu Mục. Tóm lại, một nửa số bảo ở cơ Ba cho đến cơ Nhứt, Trường Lũy xa cách không tiện lập đồn bảo, phải chuyển các bảo đến phía đông Đại Sơn, đều đổi tên để tiện canh giữ. Các nơi xung yếu đều bố trí biền binh các cơ ở giữ. Các nơi khác thì dân

quân canh giữ. Đồn bảo cũ hiện còn 47 cái, công thêm 3 đồn lớn mới lập chẵn 50 cái.

Tại cơ Nhứt, biên binh ở giữ bảo Đại Lãi, còn 6 bảo Đại Định, Phước Linh, Thọ Vực, Đông Thành, Đa Phước, Ngô Đồng do dân quân canh giữ.

Tại cơ Ba, biên binh ở giữ bảo Linh Chiểu, còn 6 bảo Thiên Phong, Hùng Sơn, Hùng Quan, Bách Lộc, Hòa Bình, Thạnh Mỹ do dân quân canh giữ.

Tại cơ Năm, biên binh ở giữ 3 bảo là Phú Nhơn, Liệt Sơn, Huân Phong, còn 5 bảo An Bài, An Sơn, Xuân Sơn, Sơn Viên, Tiết Cương do dân quân canh giữ.

Tại cơ Nhì, biên binh ở giữ 2 bảo là An Định, Phú Thành, còn 6 bảo Phú Nhuận, Thủ Sơn, Nghĩa Sơn, An Lạc, Phú Thọ, Tuy An do dân quân canh giữ.

Tại cơ Tư, biên binh ở giữ 2 bảo là Trường Định, Tú Lâm, còn 6 bảo Phú Thọ, An Trì, Tú Linh, Tuấn Linh, Mỹ Lộc, Tráng Sĩ do dân quân canh giữ.

Tại cơ Sáu, biên binh ở giữ 2 bảo là Thạch Phong, Thạch Bàn, còn 7 bảo Thanh Lâm, Linh Chi, Bàn An, Trường Giang, Kiên Giáp, Tuấn Mã, An Viên do dân quân canh giữ.

Có tất cả 40 lân áp thuộc 6 cơ.

Tại cơ Nhứt có 7 lân là Quy Lộc, Quy Xuân, Quy Sơn, Quy An, Quy Tây, Quy Phú, Quy Phước thất.

Tại cơ Ba có 6 lân là Cảm Thành, Cảm Tú, Cảm Thạnh, Cảm Phước, Cảm An, Cảm Giao.

Tại cơ Năm có 7 lân là Tri Bình, Tri Thành, Tri Hòa, Tri Hội, Chiêm Thành, Chiêm Mỹ, Chiêm Khánh.

Tại cơ Nhì có 5 lân là Thượng Hợp, Thượng Hòa, Thượng An, Thượng Phước, Thượng Thọ.

Tại cơ Tư có 6 lân là Trung Bàn, Trung An, Trung Vinh, Trung Bình, An Điền, Hội Điền.

Tại cơ Sáu có 9 lân là Mỹ Điền, Phước Điền, An Phú, An Hòa, Tân An, Tân Lộc, Vĩnh Tuy, Phương Đình, Xuân Mỹ.

Năm Bính Dần (1866), niên hiệu Tự Đức thứ 19, triều đình lệnh về việc đưa số ruộng bỏ hoang hai bên Trường Lũy thành lập đồn điền của các cơ, binh lính các đội chia phiên để mỗi đội làm ruộng trong một tháng. Lúa thu được thì sung công. Giải thể các đội Thiên Thiện.

Năm Đinh Mão (1867), niên hiệu Tự Đức thứ 20, tâu xin thúc bổ cơ Nghĩa Hùng làm 5 đội. Tại Tả bảo, 6 đội chiến sĩ, 5 đội Nghĩa Hùng, 2 đội Dịch Man ở giữ. Tại Chính bảo, 3 đội chiến sĩ ở giữ, tại Hữu bảo, 3 đội chiến sĩ ở giữ.

Năm Mậu Thìn (1868), niên hiệu Tự Đức thứ 21, tâu xin dời Tả bảo đến bảo Tú Lâm ở cơ Tư, đổi tên là bảo Đệ Nhất. Chánh bảo đổi tên là bảo Đệ Nhị. Hữu bảo đổi tên là bảo Đệ Tam. Biên binh ở cơ Tư, trước ở giữ tại bảo Tú Lâm nay dời qua ở giữ bảo Mỹ Lộc. Còn bảo Ngũ Giản giao cho dân tại chỗ canh giữ.

Tại các sách xứ Thượng Minh Long, Làng Y, Nước Năng lập 3 đồn bảo lớn có tên là bảo Minh Long, bảo Y Xuyên và bảo Hoàng Ngư.

Vào tháng 3 năm Canh Ngọ (1870), niên hiệu Tự Đức thứ 23, lại lập thêm bảo Lê Nguyên tại sách Nước Li để các năm tới quân đi tuần vãng xứ Giá Bột của người Thượng vùng núi cao, có nơi trú ngụ. Khi hồi sư thì giao cho người Thượng tại chỗ canh giữ. .

CÁC VỊ TƯỚNG NỔI TIẾNG TRONG CÔNG TÁC NGƯỜI THƯỢNG

Từ khi tinh ta tiến hành quản lý các làng người Thượng đến nay có lẽ đã bốn năm trăm năm rồi. Trong thời gian ấy, có nhiều làng người Thượng kéo xuống quấy nhiễu thì cũng xuất hiện các nhân vật xuất sắc đứng ra lãnh đạo quân dân đánh dẹp. Từ Trần Quận công Bùi Tá Hán trở về sau, có cả chục nhân vật bình man tài tuấn. Các vị ấy, có người là văn quan, có người là võ tướng, có người thiên về phủ dụ, có người chủ trương đánh dẹp. Cho đến nay, nhân dân vẫn còn nhớ đến công đức của họ, người Thượng vẫn còn khiếp sợ oai dung của họ. Mỗi người một vẻ, trước họ chẳng thấy ai như thế, sau họ chẳng có ai sánh kịp. Danh tướng nước ta có kém chi Ban, Triệu thời Hán, Bệ, Lý thời Đường, Khâu, Hàn thời Tống. Vì thế, tôi ghi chép sự tích các danh tướng nước ta cũng là việc có ích để cho người đời sau học tập.

Ông BÙI TÁ HÁN

Ông người Bắc kỳ, vào niên hiệu Chính Hòa (triều Hậu Lê Trung hưng), ông làm chức Bắc Quân Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự Trần Quận công

Ông được phái vào trấn thủ Quảng Nam khi hạt này còn thuộc vào phủ Thăng Hoa, đạo Quảng Nam. Bấy giờ, ông đối xử với người Thượng như đối với người Kinh, nên người Kinh, người Thượng đều được yên ổn làm ăn sinh sống, không xảy ra việc xâm biền gây rối nhau. Có người cho rằng, người Thượng đều là nô bộc của ông, song chỉ nghe đồn thổi, chứ chẳng có chứng cứ gì. Ông qua đời vào năm Mậu Thìn (1568), được tặng hàm Thái bảo, được nhân dân Kinh Thượng lập đền thờ, chăm lo hương khói cho đến tận ngày nay. Đến bây giờ, người ta còn thấy một vài phế tích bên cạnh núi, người Thượng bảo đó là đồn binh

hoặc là vườn rẫy ngày xưa của ông Trần công Bùi Tá Hán. Chẳng biết có đúng không? Song thấy người Thượng người Kinh thành khẩn cầu cúng ông thì chắc là thuở sinh thời ông là người có uy đức lớn.

Ông NGUYỄN CỦ TRINH

Ông tự là Nghi, hiệu là Đạm Am, là con nhà thế gia vọng tộc ở đất Thừa Thiên – Huế. Ông thi đỗ Hương công khoa Canh Thìn (1740), là người khảng khái có trí mưu, liệu việc khôn ngoan và chính xác. Mùa xuân năm Canh Ngọ (1750), thời vua Thé Tôn Hiếu Võ (chúa Nguyễn Phúc Khoát), hạt ta bị người Thượng xâm lấn. Ông giữ chức Tuần vũ Quảng Nghĩa, viết thư ra sức phủ dụ, người Thượng không chịu ra mặt, ông quyết đem quân đánh dẹp. Quân Thượng thì nhiều, đường sá xa xôi, hiểm yếu, ông bèn sáng tác sách “Sai Vai” bằng tiếng Nôm để khuyên răn, thông qua những lời đối đáp của một tảng một ni. Ông kéo quân đến đâu, người Thượng ở đó tan vỡ trốn chạy tứ tán. Ông nghĩ khi mình kéo quân về thì người Thượng lại tụ tập quấy phá, bèn hạ lệnh lập trại đóng quân, khai thác đồn điền ngay nơi bản làng sào huyệt của người Thượng, giả vờ như sẽ đóng quân lâu dài ở đó. Người Thượng sợ hoảng, lần lượt kéo đến trại quân ông xin quy hàng. Ông vỗ về khuyên bảo rồi cho rút quân thăng trận trở về.

Ông ĐẶNG ĐẠI LUỢC

Ông quê ở Phong Đăng, Quảng Bình, làm chức Cai bạ tại doanh Quảng Nam thời vua Thé Tôn Hiếu Võ (chúa Nguyễn Phúc Khoát). Ông làm quan thanh liêm, cơm rau dưa đậm bạc, biết giữ mình, không nhận biếu xén. Khi có người mang quà đến thì luôn từ chối, nói thằng là nhà có dư.

Năm Tân Ty, Thé Tôn Hiếu Võ Nguyễn Phúc Khoát năm thứ hai mươi ba (1761), giặc Thượng tràn xuống quấy phá. Nhà chúa bổ nhiệm con trai ông là Đặng Đại Độ làm chức Ký lục tại doanh Quảng Nam, còn ông thì vua sai cầm quân đánh giặc

Thượng. Khi ông đến Quảng Nghĩa, tất cả tướng sĩ đều đã nghe danh liêm khiết đạo đức của ông nên một lòng kính sợ ông, không ai dám vi lệnh. Ông cho tiến quân khuấy tung sào huyệt, đại phá giặc Thượng. Từ đó, người Thượng thảy đều nể phục.

Ông TRẦN PHƯỚC THÀNH

Ông còn có tên khác là Trần Đại Tiên, tự Trọng Triệu, quê Hòa Vinh, Quảng Nam, là con của quan Cai đội Cấm binh Trần Công. Ông từ nhỏ đã ham ngựa, ngày ngày dong ruồi chǎng thấy mệt, tuổi đã 18 mà chưa từng học chữ. Bấy giờ có ông thầy đồ tên Võ Xuân Nùng, người Quảng Bình đến Hòa Vinh mở lớp dạy chữ ở gần nhà ông, thấy ông tướng mạo sáng sủa, bèn hỏi cha ông: “*Cậu nhà có tướng học trò, sao không cho đi học?*”. Trần Công bảo: “*Cháu ham võ nghệ quá, chưa từng được học chữ, nay may có thầy, xin thầy giúp cho*”. Thế là từ đó, ông bắt đầu học chữ, lại rất sáng dạ, học tới đâu thuộc tới đó, chǎng mấy năm đã làu thông Kinh sử, không sót quyển nào.

Người đương thời tán tụng ông xem như là một hiện tượng, xếp ông đứng đầu “*Tam phụng*” đất Tràng An (*Trần Phước Thành, Nguyễn Định Trung, Phan Đắc Thực*). Đến khi đi thi Hương, ông đỗ Giải nguyên (đỗ đầu).

Thời vua Duệ Tôn Hiếu Định Nguyễn Phúc Thuần, ông là Hàn Lâm Thị giảng. Đến mùa đông năm Đinh Hợi (1767), ông được thăng làm Ký lục tại doanh Quảng Nam. Mùa hạ năm Canh Dần (1770), người Thượng tràn xuống quấy phá. Nhà chúa giao ông làm Khâm sai Cai bạ đi tuần hành 5 phủ, nghiên cứu dẹp giặc. Ông được giao quyền điều khiển tướng sĩ sáu đạo đồn doanh thuộc 3 phủ tại Quảng Nghĩa và hai phủ Bình Định, Phú Yên để đánh dẹp. Ông đến Quảng Nghĩa, ra lệnh cấm chỉ mọi giao dịch Kinh Thượng nơi các vùng đầu nguồn, rồi mới tiến công quân địch. Người Thượng khiếp sợ xin hàng, ông rút quân về.

Ông NGUYỄN CÔNG ĐỊCH

Ông người xã Liên Chiểu, tổng Cẩm Đức, huyện Mộ Đức. Chỉ biết trước kia ông làm quan Cai giám, không rõ thời nào, song căn cứ sách Thông Chí viết về ông thì vào thời quốc sơ (thời các chúa Nguyễn) ông có công đánh dẹp giặc Thượng, nên sau khi ông qua đời được phong là Phụ quốc Thượng tướng quân.

Ở đầu cơ Ba (*nay là cơ Tu*) có một đồn bảo tên là đồn Cai Giám. Các vị bô lão địa phương cho ta biết, sau khi ông qua đời thì hai vùng đất Minh Long, Thuộc Vinh mới lại mất về tay người Thượng. Xem thế thì ông có công dẹp người Thượng thật. Cũng theo lời họ nói mà suy đoán rằng ông ở vào triều vua Thế Tôn Hiếu Võ Nguyễn Phúc Khoát. Còn sự tích cụ thể về ông thì không còn lại gì để kể cứu cả.

Ông TRẦN NGỌC CHỦ

Ông người Vĩnh An, huyện Mộ Đức. Thời vua Duệ Tôn Hiếu Định Nguyễn Phúc Thuần (Lê Cảnh Hưng nhà Lê), Ông chỉ huy đạo Nội Kiên. Năm Giáp Ngọ (1774), ông nhận nhiệm vụ xây dựng 3 đồn An Sơn, Thiêu Cây, Núi Lộc để cản người Thượng. Năm Ất Mùi (1775), tình hình khá yên ổn, ông cho canh tác ruộng hoang ở bờ tây thôn Tây An và các xứ đồng Cửa Lung, Cai Trôi, Núi Lộc ở An Thạnh. Ruộng canh tác tổng cộng hơn 75 mẫu 5 cau. Ông lại cho hai đồn Núi Ái, Đồng Bồ ở Xuân An khẩn canh các xứ đồng nơi chân núi Tây Thành là Hải Hạc, Bảo Tháp, Cửa Vái, Màng Tang, Đồng Găng, Lội Đá, Bảo Lăng, Ngòi Lứng, Mậu Quân, Thủ Bè, Ô Phi, Đồng Răm, Thiêu Cây, Hóc Dung, Hóc Răm, Nước Đang, Sa Lung, các xứ đồng nơi chân núi Nam Thành là Đồng Giữa [爭中], Cửa Rẽ, Hạch Khái, Tuần Vĩnh, Bàu Răm, Bàu Ngọ, Bàu Duệ, Cửa Lỗ, Bảo Lai, Mậu Khối, Gò Tre, Hạch Cây, Lội Cà, Lỗi Nãi, Núi Bé, Bàu Voi, Đá Bàn. Ruộng đất khai khẩn nơi trên 40 mẫu nơi trên 54 mẫu cộng 119 mẫu 2 cau, ngoài ra còn cho xây thêm 3 đồn bảo mới là Mỹ Sơn, Sở Hầu, Lỗ Dứa trên 10 mẫu đất hoang nữa, tổng cộng hơn

129 mẫu 7 cau. Tất cả đều cho lập sổ bộ để thu thuế liên tục mãi cho đến khi quân Tây Sơn nổi lên mới làm gián đoạn.

Năm Quý Sửu (1793), vua Thé Tồ Cao Hoàng (Gia Long) phục nghiệp, ông được lệnh tấn công quân Tây Sơn nơi sông Trà Khúc, chẳng may bị tử trận. Bấy giờ, quân Tây Sơn vào quê ông ở Mộ Đức đốt rụi nhà ông, may là vợ con đã kịp bỏ trốn. Sau khi đã lấy được nước, vào năm Gia Long thứ ba (1804), triều đình nhớ công ông, ban sắc phong ông chức hàm Khâm sai Chưởng kỳ Quản suất lục đạo Cảm Ân hầu. Truy tặng danh hiệu Công thần Minh Nghĩa Quang Tiến Trần Quốc Đại Tướng Quân Cảm Ý Vệ Chưởng Nha Sư Chưởng Kỳ. Ban tên thụy cho ông là Uy Dũng.

Ông LÊ CÔNG LỤC

Ông gốc người làng Châu Me, huyện Bình Sơn, cư ngụ xã Hòa Vinh, huyện Chương Nghĩa. Ông có sức mạnh hơn người, tính tình hào hiệp. Thời Tây Sơn, người Thượng tràn xuống quấy nhiễu khắp mọi nơi, sáu đạo đồn doanh đã tan lạc cả, nhân dân tại chỗ phải tự mình hợp sức tự cõi thủ. Người ta biết ông là người võ dũng liền suy tôn ông đứng ra lãnh đạo. Ông chọn người mạnh khỏe lập thành đội ngũ dạy võ nghệ cho họ. Nhóm người Thượng nào xuống quấy phá, ông cắt đội ngũ dân ở đó phòng ngự, còn ông thì lãnh đạo khi năm sáu mươi người, khi ba bốn mươi người dân dũng cảm, theo đường tắt tìm đến tận buôn làng của nhóm người Thượng ấy, nhân đêm tối bắt trọn vợ con của chúng dẫn về. Có khi, do thám biết được nhóm người Thượng sẽ kéo đến quấy nhiễu một nơi nào đó, ông cho phục kích nơi yếu lô, chờ người Thượng đi đến, hô dân đổ ra đánh, chém bắt được vô số. Ông còn cho đắp đập ngăn sông Minh Long để uốn dâng ngập ruộng lúa xứ đồng của người Thượng, khiến họ không cày cấy được, rơi vào cảnh đói khát. Ông giỏi dụng binh, điều quân tiến thoái như thần, cho nên g người

Thượng bấy giờ rất kiêng sợ ông, nhân dân ba huyện ở giáp ranh với người Thượng suy tôn ông là đệ nhất anh hùng. Vua Thái Đức nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc nghe danh ông, phong ông làm Đại Đô Ty Duyên Hổ hầu. Sau khi ông qua đời, vì từng nhận chức của nhà Tây Sơn nên không được lưu truyền sự tích.

Ông LÊ VĂN DUYỆT

Ông người làng Bồ Đề huyện Mộ Đức, về sau vào Nam, cư ngụ tại Định Tường. Từ khi sinh ra, ông bị dị tật ẩn cung (*không hòn giải*), lớn lên là một thanh niên trầm tính, khỏe mạnh rất ham đánh nhau. Vì có tật ẩn cung nên ông được tuyển làm Thái giám, từng theo vua Gia Long từ thành Vọng Các (*Bangkok – Thái Lan*) trở về. Ông làm quan tới chức Tả Doanh Đô Thống ché, là đệ nhất công thần trung hưng của triều Nguyễn trong các trận chiến Thị Nại, Tư Hiền, được phong tước Quận Công Bắc Phật Lục Bình Tây Tướng quân. Năm Giáp Tý, niên hiệu Gia Long thứ ba (1804), hạt ta lại bị giặc Thượng tràn xuống quấy nhiễu, ông phụng mệnh đem quân đi đánh dẹp. Ông đến nơi, đặt bản doanh tại trấn ly, chỉ phái quan Lưu thủ là Nguyễn Công Toản dẫn quân đi đánh. Ông tâu lên triều đình về việc lập 6 cơ Kiên, lập các Chiếu phận, Tân phận để phòng thủ.

Rồi ông theo lệnh vua vào làm Tổng trấn Gia Định thành. Năm Mậu Dần, Gia Long thứ 17 (1818), viên Đội trưởng tên Trì có thù oán riêng với viên Quản suất, bèn bỏ vào xứ Thượng xúi giục họ tràn xuống quấy nhiễu binh dân.

Vua lại cho vời ông từ Gia Định trở về hạt ta đánh dẹp người Thượng. Ông đến trấn ly, phái người đi tìm tên Đội trưởng Trì khuyên nó nên lập công chuộc tội. Tên Đội trưởng Trì vốn từng nghe uy danh của ông nên tin lời, đích thân tìm đến quân doanh nhận tội. Ông tha tội cho tên Trì và tương kế tựu kế bảo nó quay về xíu giặc Thượng tràn xuống tấn công các đồn bảo của ta. Ông phái Lưu thủ Nguyễn Công Toản dẫn các đạo binh mai phục

chờ người Thượng đến thì nỗi lén đánh, bắt giết giặc vô số. Ông lại điều động tuóng sĩ hai trấn Quảng Nam, Bình Định đến hợp lực với tướng sĩ sáu cơ Kiên tại chỗ, phân làm nhiều hướng tổ chức một cuộc đại tấn công vào các làng sách người Thượng. Đánh dẹp suốt hai năm, không bỏ sót một chỗ nào, người Thượng bị săn đuổi đến đường cùng, phải khẩn cầu xin hàng phục. Hai lần đánh dẹp giặc Thượng, đích thân ông chẳng từng phải trèo đèo lội suối, ngày ngày ông ung dung xem hát bội, dự đá gà nơi trấn ly. Tướng sĩ của ông thấy đều sợ oai ông, ông không cần ra lệnh mà công việc vẫn cứ được thi hành rầm rắp. Người Thượng thì khiếp đảm, không bao giờ dám nhắc tên “ông Bộ” (tức là ông). Uy vọng của ông đến như thế đấy!

Năm Kỷ Mão, Gia Long thứ 18 (1819), ông tâu lên triều đình về việc xây dựng Trường Lũy để làm ranh giới cho hai vùng đất Kinh – Thượng và cũng để tiện cho việc khai khẩn đất công, bổ sung quân dụng. Sau khi ông qua đời, người Thượng vẫn còn khiếp oai ông, suốt 20 năm tiếp theo họ không dám xuẩn động. (*Thuở sanh tiền, vào những khi khí trời nóng bức ông hay bị chứng cảm mạo thì có bạch hổ tinh xuất hiện nơi trường phòng của ông. Linh hồn ông thỉnh thoảng nhìn thấy nhưng không dám la lớn. Đó là lời kể của những người trong đội quân Minh Nghĩa nổi tiếng một thời của ông.*)

Ông NGUYỄN CÔNG TOẢN

Ông người làng Diên Niên, huyện Bình Sơn (*nay là thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh*) nổi tiếng tài súc hơn người từ khi còn rất trẻ. Vào niên hiệu Cảnh Hưng nhà Lê, tức là triều vua Duệ Tôn Hiếu Định Nguyễn Phúc Thuần, người Thượng tràn xuống quấy nhiễu, một mình ông rượt chém người Thượng, cứu người, thu hồi đồ vật gia súc gia cầm. Ông được bổ làm Cai đội chỉ huy sáu đạo binh. Giặc Thượng nghe tiếng ông không còn dám leo hành, nhân dân được an cư một bờ. Thời Tây

Sơn, ông được phong Đại Đô đốc, nhưng về sau, ông nghe tin vua Thé Tồ Cao Hoàng (*Gia Long*) đang ở Gia Định, ông bỏ chức của Tây Sơn tìm vào ứng nghĩa, có công trạng. Khi vua Gia Long cử Lê Văn Duyệt đi đánh dẹp giặc Thượng. Cả hai lần, Lê Văn Duyệt đều ủy thác cho ông chỉ huy việc chinh tiêu. Lê Văn Duyệt có công điều binh khiển tướng, nhưng thực tế trèo đèo lội suối vào ra nơi gian khổ nguy hiểm là công sức của ông. Ông làm chức Lưu Thủ tại doanh Quảng Nghĩa kiêm Hữu Kiên Kỳ. Sau khi ông qua đời, được phong hàm Anh Dũng Tướng Quân Khinh Xa Đô Ủy, được tặng thưởng Anh Dũng Liệt Hầu Uy Dũng Tướng Quân.

Ông PHAN TĨNH

Ông người Gia Định, đỗ Cử nhân khoa Mậu Tý (1828), từng làm quan tại triều đình và các tỉnh. Làm quan ở tỉnh, gọi là ngoài địa phương; ông từng giữ chức Tuần vũ (*tức người đứng đầu một tỉnh, còn chức Tổng đốc cao hơn thì thường kiêm 2 tỉnh*), làm quan ở trung ương, gọi là trong triều đình, ông làm tới Tham Tri ở một bộ.

Năm Tự Đức thứ 8 (Giáp Dần - 1854), tướng Trần Tri điều quân tuần tra giặc Thượng tại hạt ta, ông giữ chức Tham biện cho Trần Tri, đưa ra nhiều ý kiến sáng suốt và góp nhiều công lao. Sau đó, triều đình cử ông làm chức Bố chánh Quảng Nghĩa. Trong công việc tại tỉnh nhà, ông quan tâm nhiều đến việc phòng thủ người Thượng. Các đồn bảo ở áp Vạn Lý Hữu vệ, ngày nay đã hoang phế là do ông cho lập nên. Thời ông làm Bố Chánh Quảng Nghĩa, thì Nguyễn Trường Duyệt giữ chức Lãnh Bình Quảng Nghĩa, rất được ông tín nhiệm. Mỗi khi xảy ra lộn xộn từ phía người Thượng gây ra, thì hai ông đưa quân đánh dẹp, nên người Thượng rất sợ hai ông. Năm Tự Đức thứ 11 (Đinh Ty - 1857), ông được triều đình phái đi làm chức Tham tán cho quân thứ Gia Định. Ông qua đời ở đó.

Ông NGUYỄN TRƯỜNG DUYỆT

Ông quê Quảng Nam, ban đầu từng làm việc ở Kinh rồi sau làm Quản Kỵ Tĩnh Man. Năm Tự Đức thứ 8 (Giáp Dần - 1854), giặc Thượng tràn xuống quấy phá, tướng Trần Tri đem quân đánh dẹp, thì ông làm tỳ tướng. Ông vốn rành địa thế và cung cách của người Thượng Quảng Nghĩa, nên cánh quân của ông gặt hái được nhiều thắng lợi.

Sau đó, ông được triều đình phong chức Lãnh Bình Tĩnh Man Quảng Nghĩa, cũng là khi Phan Tĩnh làm Bố Chánh Quảng Nghĩa. Hai ông rất hợp ý nhau, cùng nhau sát cánh dẹp người Thượng, khiến người Thượng khiếp sợ, không dám manh động gây rối. Khi Phan Tĩnh chuyển vào Gia Định, Tham tán Nguyễn Tăng Tín lên thay làm Bố Chánh Quảng Ngãi. Hai người không hợp nhau, công việc không suông. Ông lại lâm bệnh, xin về quê rồi qua đời.

oo0

Công cuộc đối sách với người Thượng ở hạt ta, trước thời Bùi Quận công (Bùi Tá Hán) có vị danh tướng nào phụ trách hay không thì không thể khảo được. Tiếp theo Bùi Quận công hàng trăm năm đã lần lượt xuất hiện các danh tướng, ban đầu là Nguyễn Cư Trinh, rồi đến Đặng Đại Lược, Trần Ngọc Chử, Lê Công Lục, Lê văn Duyệt, Nguyễn Công Toản. Các vị ấy thảy đều lập nên công tích rạng rỡ, mà cả người Kinh người Thượng hạt này đã lưu truyền sự trạng qua mọi thời kỳ.

Từ triều vua Minh Mệnh trở về sau, thì có Lãnh binh Nguyễn Vĩnh, Tuần vũ Chu Phúc Minh. Hai ông này đều thuộc hàng võ quan xuất sắc, họ đến đây lo việc người Thượng nhiều lần, nên rất tường tận địa thế núi non nơi cư trú của người Thượng Quảng Nghĩa cũng như biết rõ tình hình dân Thượng. Nhờ thế việc người Thượng Quảng Nghĩa thời ấy được họ lo liệu

ôn thỏa cả. Từ đó về sau, có người báo cáo lão đê tông công, có người vì tuổi già mà đáng tiếc. Nhưng sau này có Phan Tĩnh, Nguyễn Trường Duyệt đến trị nhậm hạt ta, lấy tài đức mà nói thì họ không thể sánh với cõi nhân, nhưng việc chế ngự người Thượng mà họ làm vào thời của họ cũng đáng được nhắc đến.

Ngoài ra, người đến nhậm chức làm quan cai trị tại hạt ta thì liên tục, nhưng có người may gặp thời buối người Thượng không tràn xuống quá nhiều, có người bản tính luộm thuộm chẳng tài nǎng chẳng làm được gì. Những hạng ấy thì ghi chép vào đây làm chi cho tốn giấy mực thời giờ. Ta bỏ hết!

Hình tượng

NGƯỜI DÂN TỘC MIỀN NÚI QUẢNG NGÃI

QUA VĂN HỌC CÁCH MẠNG

Trung tướng
NGUYỄN ĐÔN
với **BÌNH MINH BA TƠ**

Lời dẫn:

Trung tướng Nguyễn Đôn là một trong vài ba người chủ chốt lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ba Tơ thành công. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ với khởi nghĩa Bắc Sơn và khởi nghĩa Ba Tơ là ba cuộc tiền khởi nghĩa quan trọng nhất trong cả nước. Sách “Bình minh Ba Tơ” của Trung tướng Nguyễn Đôn là một tài liệu lịch sử quý giá đồng thời là một tác phẩm có giá trị văn học, do nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2001.

Chúng tôi xin phép trích dẫn một số đoạn trong sách “Bình minh Ba Tơ” nổi tiếng, các đoạn văn có liên quan đến người Thượng Quảng Ngãi. Các đoạn văn này nói lên tình nghĩa gắn bó keo sơn Kinh – Thượng, đồng thời thể hiện lòng yêu nước và mưu trí của những người cách mạng Ba Tơ trong tiền khởi nghĩa.

Hồi ức BÌNH MINH BA TƠ

VÙNG THƯỢNG CƠ NHẤT LÀ CĂN CỨ CÁCH MẠNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỘI DU KÍCH BA TƠ

Già Kiêu ở Giá Vụt

Mùa xuân năm 1943, trước và sau Tết âm lịch, vợ con, người thân, họ hàng và một số cán bộ nòng cốt ở cơ sở cũng trà trộn vào đấy để lên thăm chúng tôi. Trong vài ngày họ ở lại Ba Tơ, chúng tôi tranh thủ bồi dưỡng phương pháp tuyên truyền, vận động xây dựng các tổ chức cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh. Hết hạn thăm nuôi, mỗi người ra về đều mang theo một hành trang nhỏ về kinh nghiệm tổ chức xây dựng phong trào. Riêng việc gây cơ sở trong đồng bào người Thượng ở núi cao, lâu nay có tư tưởng chống Pháp thì chưa làm được, mặc dù chúng tôi đã giác ngộ một số quần chúng tốt trong người Thượng ở mấy buôn làng quanh Ba Tơ. Nhưng khi nhỡ họ đưa đường lên các vùng núi cao thì họ lắc đầu “Úa hua! Úa hua!” (Không dám! Không dám!). Hỏi kỹ chúng tôi mới hiểu họ sợ bọn địch bắt bỏ tù. Và các tú rường thủ lĩnh bắt tội nặng nếu sào huyệt bị lộ.

Tôi tìm xuống cụ Trần Toại. Cụ Toại giới thiệu tôi với anh Giàu, một nông dân người Thượng thường làm thuê và được gia đình cụ Toại giúp đỡ lúc ngặt nghèo. Cuộc sống gia đình anh hoàn toàn ngược với tên gọi của anh. Sống giữa vùng rừng núi mà nhà anh dột trước dột sau. Quanh năm quần trên mình cái khổ rách, ngày mưa ngày rét thì ngồi bên bếp lửa khoác thêm tấm đồ trên vai. Tôi đem đến cho anh vài bộ quần áo cũ, ít thuốc men.

Khi đã quen thân, tôi ngỏ lời nhờ anh đưa tôi lên Giá Vụt gặp Già Kiêu, một tù trưởng nức tiếng chống Pháp trước đây. Anh Giàu vui vẻ nhận lời. Trở về tôi bàn với anh Khoách, anh Phán lo liệu việc trả trình diện với lính gác cổng, tôi yáng mặt, rồi chuẩn bị hành trang lên đường.

Sau vụ thu hoạch vào tháng ba âm lịch là Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc H'ré. Tết kéo dài một tháng, hoặc từ đầu tuần trăng này đến đầu tuần trăng sau. Chuẩn bị Tết, nhà nghèo cũng có sáu bảy ché rượu cần, mứt bốn năm yến gạo để gói bánh. Nhà giàu đâm trâu, nhà nghèo cũng giết heo. Họ thăm viếng ăn chơi, ca hát suốt ngày đêm vang tiếng cồng chiêng. Những thù hận xích mích trong năm đều được đưa ra phân xử trong những ngày vui Tết. Họ tháo những gút dây ghi hận thù để chứng tỏ lòng mình đã thanh thản, coi nhau như anh em. Tết cũng là mùa cưới vợ cưới chồng. Tùy theo giàu nghèo, xinh đẹp mà người ta đặt tiền cưới bằng nồi đồng, ché rượu, chiêng cồng, bò trâu, heo gà. Khi mọi thỏa thuận đã xong xuôi, người ta chào nhau “Ú ca các lé” (không còn phạt vụ gì nữa).

Tôi và Giàu lung mang gùi, vai đeo túi đựng vải vóc, kim chỉ, áo quần may sẵn, ít thuốc chữa bệnh, vài ba chai rượu “Vân cự” để che mắt lính tuần. Nếu gặp chúng, tôi có thể nói dối là lái buôn đi bán hàng. Chúng tôi vượt Mang Đốc, qua đèo Trà Nô. Đến đây không còn sợ lính tuần nữa, chúng tôi ngồi lại dưới những bóng cây ko-nia giờ cơm gói ra ăn. Ăn xong lại tiếp tục đi. Chúng tôi đi giữa tiếng cồng chiêng âm vang của núi rừng Tây nguyên mừng lễ hội. Gần chiều chúng tôi lội qua sông Giá Vụt, dừng lại tắm rửa, rồi đặt chân lên vùng “đất кам” của tù trưởng Già Kiêu.

Tôi hỏi Giàu:

- Gần đến làng Già Kiêu chưa anh?

Giàu chỉ tay ra phía trước, trả lời:

- Qua cái đồi này, lội ngược con suối, rồi leo thêm hai dốc nữa, chừng nào mồ hôi ướt lưng mới tới buôn ngoài.

Đến buôn ngoài, tôi gặp ngay một thanh niên trạc tuổi hai lăm, cao lớn vạm vỡ, mình trần, tóc cắt ngang vành tai, mày rậm, mắt sáng quắc, ngang bụng nịch một thắt lưng to bản bẹn bằng dây thừng, quanh lưng đeo ná, ống tên và một dao rừng ánh nước thép. Theo sau là mấy thanh niên cầm mác, mang ná và ống đựng tên. Giàu bước lên trao đổi gì với người thanh niên. Một lúc anh ta tiến về phía tôi, nhíu đôi lông mày rậm nhìn vẻ ngờ vực. Giàu giải thích:

- Đây là người cộng sản anh em an trí Ba Tơ muốn lên đây gặp cha mày bàn chuyện đánh Tây giành lại con nước cái rừng, bỏ cái thuế cái xâu đó.

Nghe xong, anh nói to bảo tôi:

- Mày đánh Tây cần lúa gạo, thịt rượu gì lên đây cha tao cũng cho. Còn môt binh ở đây không được đâu. Qua nhiều mùa rẫy từ hồi cha tao còn trẻ, nay đã già mà Tây cũng không lên đây được. Ông trời cho chúng tao xuống núi giết hết bọn Tây thì giữ núi này mà sống không đi xâu nộp thuế cho Tây đâu.

Nghe anh Giàu dịch lại tôi mỉm cười:

- Người cộng sản không cần cái gạo cái thịt cái rượu đâu, mà cần bàn với Già Kiêu hợp sức đánh thắng Tây.

Anh thanh niên quay lại dặn ba người cầm mác đứng canh gác chúng tôi, còn anh và hai người nữa đi vào bên trong. Họ đi rồi, tôi đứng lại nhìn ra chung quanh thấy thế núi thê khe ở đây thật hiểm trở. Kè thù đến đây làm sao đoán được trong khu rừng già kia cái gì đang đợi chúng: một giàn thờ, một bãi chông hay nước từ trên cao bát ngát đổ xuống con suối cạn, đất đá cây rừng cuốn phăng đi hàng trăm tên lính! Tôi mỉm cười nhớ lại chiến thuật “Sa nan úng thùy” của vị tướng tài Cao Thắng mà ngày nào tôi đọc thấy trong cuốn sách viết về cuộc chiến đấu chống Pháp

của cụ Phan Đình Phùng. Tôi thầm phục tài tổ chức chống Tây của người tù trưởng già này.

Khi ba người trở lại, anh thanh niên giữ Già ở bên ngoài, rồi đưa tôi đến gặp Già Kiêu. Già Kiêu đứng ở đầu “tra” (đầu hòi nhà) đợi khách. Bước vội lên mấy bậc thang, anh thanh niên đến trước mặt Già Kiêu:

- Thưa cha, thằng tà-pot (da tráng) này là người cộng sản an trí Ba Tơ lên đây gặp cha bàn đánh Tây.

Bây giờ tôi mới biết anh ta là người con trai tâm phúc của tù trưởng. Già Kiêu niềm nở mời khách vào nhà. Tôi ngồi xuống chiếc chiếu hoa trải sẵn. Trong lúc Già Kiêu thổi bùng ngọn lửa, hâm nóng ám nước chè xanh rồi rót vào hai cái bát sứ. Tôi đảo mắt nhìn quanh, trong gian nhà rộng, nồi đồng đủ cỡ nhỏ to sắp chồng lên nhau từ sàn đến mái. Trên đầu nǎm của Già Kiêu là hàng chục bộ chiêng, ché sấp thăng hàng. Ở đầu tra, trên hai sợi song mây mắc đầy những bộ sừng trâu tráng hếu. Nhìn cách trang trí trong nhà cũng đủ biết vị tù trưởng già này là người giàu có và đầy thế lực đối với dân quanh vùng. Già Kiêu mời tôi uống nước rồi mở đầu câu chuyện. Ông nói tiếng Kinh rất sõi, thỉnh thoảng nói chen vài tiếng dân tộc, giọng trầm đục chậm rãi:

- Mấy năm nay biết Tây bắt người cộng sản lên giam ở Ba Tơ, nhưng tao chưa gặp mặt. Nay có người an trí tà-pot lên đây, cái bụng tao mừng lắm. Tao muốn nghe người cộng sản đánh Tây như thế nào. Liệu có thắng được nó không? Dân vùng này mấy lần nổi dậy đánh đòn, nhưng cái ná không giết được chúng nó nhiều. Tây đem lính về đốt buôn phá rẫy, dân phải bỏ làng kéo nhau lên núi cao. Ở đây không có muối, thiếu cái cuộc cái rựa làm rẫy, cái nồi rang gạo, mảnh vải làm khô, cây kim sợi chỉ vá may. Có đứa sợ Tây, sợ đói ra hàng Tây. Mấy lần Tây đòn, kiểm lý Ba Tơ nhán lên mời tao ra làm chánh tổng, nhưng tao không nhận. Tao ghét thằng Tây, ghét quan ta, không muốn nhìn mặt bọn nó. Bây giờ mà lên đây ở lâu lâu bày cho cách đánh Tây.

Tôi ngồi nghe, cảm thông với tấm lòng người tù trưởng già khao khát tự do.

Tôi nói:

- Từ khi Tây chiếm nước mình, người Kinh, người Thượng bị nó bắt đi xâu nhiều, nộp thuế nặng. Kêu xin thì nó đánh, chống lại thì nó giết, bắt tù. Người công sản chúng tôi đánh Tây là để giành lại đất nước để người Kinh, người Thượng đi lại làm ăn giúp đỡ lẫn nhau. Nước mình mình giữ, đất mình mình làm ăn, không ai áp bức ai, không phải đi xâu nộp thuế.

Già Kiêu chồm sang nắm tay tôi:

- Nghe mày nói tao sướng cái bụng quá, ước gì được vậy.

Người tù trưởng im lặng, đôi mắt mơ màng nhìn ra khung trời trước mặt như đang hình dung cảnh Kinh Thượng kết đoàn, thương yêu nhau, bỏ qua mọi thù hận. Rồi gỗ quý, măng rừng... theo con suối con sông về xuôi; gạo muối, vải vóc, cuốc rựa, kim chi... theo vai người lên núi.

Một lúc, Già Kiêu quay sang hỏi tôi:

- Nhưng tao lo, thằng Tây có cái súng nhiều, bắn đi xa, còn cái ná mình bắn không tới nó, cái mác mình đâm không thủng thịt da nó, làm sao giết hết được, đuổi được nó ra khỏi nước mình?

Tôi cười:

- Thế mà lâu nay Tây có lên được buôn của già đâu. Mình đánh nó theo cách của mình, miễn sao giết được nhiều Tây, nhiều lính. Đánh hoài giết hoài thì nó cũng phải bỏ nước mình mà đi thôi.

- Mày nói trúng cái bụng tao rồi. đã nhiều mùa rẫy, từ hồi thằng đội “Xạc” kéo lính lên bị cái chóng giàng mũi tên độc của dân làng tao bắn chết thì nó không dám lên nữa.

- Nhưng lâu nay nó làm người Kinh ghét người Thượng, người Thượng thù người Kinh, nên Kinh Thượng chưa hợp sức cùng nhau “bờ ró tà dέ” (nỗi dậy đánh giặc). Chỗ này đánh, chỗ kia không, nên Tây bắt lính nơi này đi đánh nơi khác. Kinh Thượng chưa có người tài giỏi chỉ cách đánh Tây. Nay mình có cụ Nguyễn Ái Quốc, người tài giỏi đi nhiều nước học cách đánh Tây, coi Kinh Thượng như anh em một nhà, kêu gọi đánh đuổi thẳng Tay ra khỏi nước mình rồi cùng nhau làm ăn, sao cho người Thượng có cái khổ lành, cái vayah đẹp, học được cái chữ người Kinh, có bữa cơm no. Bây giờ ở núi rừng ngoài Bắc mình cũng có một vùng Tây không lên được. Cụ Nguyễn Ái Quốc đang ở đây bày người Thượng người Kinh đánh Tây, dạy họ học cái chữ.

Già Kiêu chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, kêu lên “ọ! ọ! gió! gió!” (ù! ù! đúng! đúng!).

Tôi đọc và dịch lại bức thư của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Già Kiêu bảo tôi:

- Mày nói hay lăm! Tao chưa được nghe ai nói như mày, tao tin mày, tin cộng sản đánh được Tây. Nhưng việc này to lăm, phải giữ kín. Tao sẽ nghĩ, lần sau lên đây, tao sẽ nói cái bụng tao nghĩ gì.

- Ông cứ nghĩ, nhưng việc đánh Tây không chậm được đâu.

Tôi lựa cách nói cho Già Kiêu hiểu Nhật sẽ vào Đông Dương, bắt dân mình phá lúa trồng bông, trồng lạc. Ngoài Bắc người chết đói đầy đường. Tây ghét Nhật nhưng sợ, vì Nhật-Đức-Ý hợp sức đưa quân đi đánh chiếm nhiều nước. Trước sau thì Nhật cũng cướp nước mình.

- Vậy đợi đến lúc đó đánh luôn thê - Già Kiêu ngắt lời tôi.

- Không! Việc đánh Tây phải lo từ bây giờ. Nhật-Đức-Ý tuy mạnh nhưng đang trong thế thua. Vì bị quan Nga Pháp Mỹ Anh Tàu hợp sức đánh lại. Dưới xuôi ngày nào tàu bay Mỹ cũng ném bom vào quân lính và tàu Nhật đậu ngoài khơi, có lần lửa bốc cháy suốt ngày đêm.

Hôm đó, Già Kiêu thết tôi một bữa cơm rượu với thịt nai khô. Đêm ấy, một già một trẻ người Thượng kẻ Kinh nằm bên nhau say sưa bàn chuyện đánh Tây.

Hôm sau tôi gởi biếu Già Kiêu một số hàng đem theo, mua một đôi gạc nai vặt lên vai trở về Ba Tơ để che mắt bọn người xấu.

Người Thượng núi Cao Muôn

Đông xuân năm 1944, Ủy ban vận động cứu quốc có thêm anh Giao (tức đồng chí Trương Quang Giao, bấy giờ vừa vượt ngục, ngay sau đó là Bí thư tỉnh ủy lâm thời) họp kiểm điểm tình hình, đề ra nhiệm vụ mới: Đó là khẩn trương chấp nối với các cơ sở trung châu một thời gian tạm ngưng hoạt động để che giấu lực lượng, cần tiếp tục liên lạc với các tù trưởng người Thượng chuẩn bị lập khu căn cứ an toàn. Khẩn trương in ấn số tài liệu anh Giao mang về để mở lớp huấn luyện. Việc huấn luyện do anh Kiệt (tức Trung tướng Phạm Kiệt) và anh Giao phụ trách, nhưng chỉ tiếp xúc với từng người một để giữ bí mật. Tôi lo việc in ấn tài liệu. . .

Biết trên núi Cao Muôn có hai anh em người Thượng là Rua và Rói kiên quyết lập căn cứ chồng Tây, tôi bàn với anh Giàu đi một chuyến lên đây. Chúng tôi mang theo vài bộ quần áo, ít thuốc men, máy ống muối, vượt bến Buôn, ngược dòng suối Sung, gần trưa thì đến chân núi. Dừng lại nghỉ ở cửa rừng, trước mặt tôi là hai dãy núi cao, một con đường hẻm nằm kẹp ở giữa, lau lách cây rừng lan ra gần lắp lối đi. Tôi hỏi:

- Còn bao xa nữa thì đến buôn?

Anh Giàu nhảm tính một lúc rồi trả lời:

- Đi đến chừng nào ông mặt trời quần dưới chân mình thì gặp người của họ.

Chúng tôi kẻ trước người sau, bám vào cây rừng, leo theo con đường dốc đứng. Mồ hôi thấm ướt cả quần áo. Đến khi tụt được sang dốc bên kia thì trước mặt tôi là một cánh đồng rộng với những chân ruộng bậc thang. Gió đại ngàn tràn qua đỉnh dốc men theo sườn núi làm lay động cây rừng. Nhưng khi gió đổ vào cánh đồng thì loãng ra làm nỗi sóng biển lúa xanh ròn, không khí mát dịu. Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy vài chòi lúaぼ trống, không người canh giữ. Nhìn địa thế hiềm trờ tôi bảo anh Giàu:

- Chỗ này “bờ rá tà đè” (đánh giặc tốt đây).
- Ủ, mấy lần lính đồn lên đây, có thằng bị tên thuốc độc bỏ xác.

Chúng tôi leo qua các chân ruộng bậc thang lẩn tìm vào buôn. Đang đi bỗng tôi phát hiện có nhiều người trai gái già trẻ tay cầm ná cầm mác chạy nhanh ra bốn phía rừng. Tôi đoán là họ chạy về các vị trí bố phòng đã sắp sẵn. Chỉ còn lại một người già tay lăm lăm cây mác ra chắn lối chúng tôi. Giọng ông già vang lên, sắc lạnh:

- Lăm ti lé? (Đi đâu đây?)

Tôi trả lời lại bằng tiếng dân tộc:

- Tôi là người an trí ở Ba Tơ lên tìm các anh bàn chuyện đánh Tây.

Ông già quay sang anh Giàu hỏi:

- Gió ủ? (Đúng không?)
- Gió! Gió! (Đúng! Đúng!) Anh Giàu trả lời.

Vé căng thẳng trên mặt ông già biến mất. Ông nhìn tôi gật gật đầu, mím cười. Tôi bước lại nắm cánh tay ông. Cả thân hình ông như cây gỗ lim nấm mốc, dưới chân thì những mụn ghẻ lở loét. Ông đưa chúng tôi băng một ngọn đồi lau lách ngập đầu, đến một cái gò trống, ông chỉ tay về phía mé rừng:

- Nhà tao ở đó.

Tôi nhìn theo hướng tay thấy bốn năm nóc nhà, mái tranh phên tre đã mục nát. Ông tiếp tôi trên đầu tra trên chiếc chiếu rách nát. Tôi liếc nhìn vào nhà thấy một người đàn bà và hai đứa nhỏ đang ngồi bên bếp lửa ăn săn luộc.

Tôi nói với ông già:

- Chúng tôi là những người cộng sản nổi dậy đánh Tây, bị nó bắt tra tấn tù đày rồi đưa lên an trí ở Ba Tơ.

Tôi cũng giải thích vì đâu mà người Kinh, người Thượng sống nghèo khổ, cơm không đủ ăn, quần áo không có mặc, ốm đau không có thuốc ... còn bị quan Tây, quan ta bắt đi xâu nộp thuế. ...

Ông già chăm chú nghe, gật đầu tâm đắc:

- Lâu nay tao có nghe Tây bắt tù cộng sản lên an trí ở Ba Tơ, nhưng chưa thấy, chưa gặp bao giờ. Nay mày lên đây nói cái điều phải, trúng cái bụng tao nghĩ. Thì ra người Kinh, người Thượng nói chung cái miệng, nghĩ chung cái bụng, vậy mà quan Tây nói người Kinh khinh ghét người Thượng, xúi chúng tao đâm giết người Kinh. Thằng Tây ác quá, độc quá.

- Già nói đúng! Thằng Tây muốn người Kinh người Thượng ghét nhau như bó đũa chia nhỏ ra để nó bẻ gãy cho dễ. Bây giờ Kinh Thượng nhập lại thì Tây không bẻ gãy được. Tây giam người cộng sản, nhưng nó không giam được cái bụng người cộng sản muốn đánh Tây. Nay tôi lên đây là muốn được già giúp tôi gặp anh Rua anh Rói bàn chuyện đánh Tây.

- Tao tin cái bụng mày nghĩ như suối Sung, cái miệng mày nói như tiếng chim rùng hót hay. Nhưng còn việc gặp Rua, Rói thì khó lắm. Chẳng biết nó ở đâu mà tìm. Lâu lâu nó mới ra đây đổi muối đổi rựa. Khi nào gặp, tao nói lại coi cái bụng nó nghĩ sao? Nó chịu gặp thì tao mới dám dẫn mày đến còn đi thế này thì chông thò nó gài đâm mày chết mà dân làng còn bị phạt vạ.

Thế là hy vọng của tôi còn biết bao khó khăn mới thực hiện được. Tôi rảo bước qua đám cỏ may, cùng ngồi trên gop đá, tôi chỉ về phía đông hỏi ông già:

- Kia là vùng nào?

- Đó là đèo Eo Chim, có đường từ vùng cơ Nhất sang huyện ly Minh Long. Ở đó cũng có người Kinh.

Trước mắt tôi, xa xa đằng đông là những cánh rừng già trên dãy núi Tai Mèo trải dài về phía nam qua đèo Đá Chát, chen giữa các thung lũng là những cánh đồng lúa. Nhiều buôn làng người Thượng trên lưng chừng đồi núi.

- Qua nhiều mùa rẫy – Ông già nói tiếp – Cái đầu tao không nhớ, người Kinh có lên vùng cơ Nhất này bày dân đánh Tây.

Tôi bỗng nhớ lại có lần cụ Trần Toại kể cho nghe trong phong trào Duy Tân và cả những năm 1930, 1931 ta có cử cán bộ lên vùng cơ Nhất, lợi dụng địa thế hiểm trở, lòng dân thuận hòa để xây dựng căn cứ.

Trong tôi bỗng dung bừng lên một ý nghĩ, phải chăng nơi đây hội đủ hai yếu tố quan trọng nhất cho việc xây dựng một vùng căn cứ du kích đánh Tây, đó là “*địa lợi và nhân hòa*”.

Mặt trời gác lên ngọn núi Cao Muôn chiếu những tia nắng rực rỡ xuống các cánh rừng chung quanh. Ông già chỉ tay về phía tây, nơi chiếc cầu vòng ngũ sắc hiện ra, một chân cắm vào rừng xanh, một chân chôn vào núi đá.

Ông già lên tiếng:

- Ông trời cho dân tao đây, cứ mặt trời sắp đi ngủ thì nó lại nổi lên.

Tôi nhìn theo hướng tay ông và thấy ở đây có thác nước đồ ào ào. Trên cao dội xuống tung bọt trắng xóa tạo nên một lớp sương mù khiến cảnh vật xung quanh vừa như thật lại vừa như mơ. Thấy tôi định ra về, ông già ngăn lại:

- Mày ở lại nói cho tao nghe điều phải điếu trái, về bây giờ không kịp đâu mà dọc đường sẽ gặp con cọp đi tìm mồi nó vồ mất thôi.

Chiều hôm ấy tôi mặc tấm áo cho cháu bé đang ở trán như nhộng và tặng cho ông già ít thuốc xittôvaxôn để chữa bệnh ghè, sâu quặng. Anh Giàu dốc hết túi gạo mang theo cho gia đình ông già. Ông già thết chúng tôi một bữa cơm công khoai và thịt chuột, chấm muối ớt. Ông luộc một quả trứng gà dành riêng cho tôi. Ông nói:

- Thằng công sản an trí ôm lám, ăn cái này cho mạnh cái chân leo lên đây bày cho dân làng đánh Tây.

Ông đặt quả trứng vào tay tôi, đôi mắt ngược lên nhìn tôi đầy cảm mến. Ngọn lửa trong bếp bốc cao, in bóng ba chúng tôi lung linh trên vách nứa.

Sớm hôm sau, ông già tiễn chúng tôi một đoạn đường. Trước lúc chia tay ông còn dặn hết con trăng nữa thì lên. Ông chào:

- Ú cá cát lé! (Chúc mạnh khỏe!)
- Ú cá cát lé!

Tôi chào lại. Chúng tôi chia tay nhau đầy quyến luyến.

000

Mùa đông năm ấy, tôi trở lại Giá Vụt. Lần này chúng tôi đi trong mưa dầm gió bắc, giữa những cơn lũ rừng. Hôm vượt sông Giá Vụt, chung tôi phải ôm mỗi người một thân cây, bơi xuôi theo dòng nước, để tấp sang bờ bên kia rồi bám vào lau sậy leo lên dốc đứng, tìm đường về buôn Già Kiêu. Gặp lại tôi, ông mừng lắm:

- Sao lâu rồi, nay người anh em an trí tà-pot mới lên. Tao trông đở hai con mắt.

Ông kể cho tôi nghe Tây bắt dân các làng đi xâu làm lại con đường Gi lăng đi Kom Plông sang Măng Bút, sửa lại sân bay Vi Ranh, tàu bay Mỹ đổ xuống đó mây lầu.

- Người của tao đi xem về nói “Mỹ giống Tây lăm, ngực nó đỏ đầy lông lá”.

Tôi lựa lời kể cho ông hiểu những thay đổi tình hình.

- Trước sau gì rồi Nhật cũng thua quân Đồng minh. Nhưng trước khi đầu hàng Đồng minh, Nhật sẽ lật Pháp ở Đông Dương. Ta lợi dụng thời cơ đó nỗi dậy đánh Nhật đuổi Tây. Thời gian gấp lăm. Kinh Thượng phải hợp lại mới giết được thằng giặc, giành lại cái suối cái sông cái rừng cái rẫy cái ruộng cho người mình.

- Gió! Gió! (Phải! Phải!)

Già Kiêu gật đầu, yên lặng một lúc rồi nhìn tôi nói:

- Nghe cái miệng mày nói cái bụng tao ưng lăm, con trai tao cũng ưng. Nhưng tao già rồi, không căng nổi dây ná, không phóng nổi cái mác đi xa, còn con tao sợ cái ná cái mác không đánh lại thằng giặc có cái súng nhỏ, súng to. Cho nên tao sẽ giúp người anh em an trí cái gạo, cái muối để ăn, cái chõ để lính ở đánh giặc.

- Ông định cho chúng tôi ở đâu, đường vào có khó không?

Già Kiêu kéo tôi ra đầu tra, chỉ tay về mấy dãy núi cao đã phủ sương chiều:

- Từ đây đến đó gần một ngày đường, leo qua nhiều đèo nhiều dốc, có chõ phải bò bằng hai tay. Trâu bò đến đó phải đi vòng xa theo đường khác. Ở đây có vùng lúa nước, cây hai vụ, lúa đủ nuôi bảy tám chục con người cả năm. Lần trước mày về rồi, tao sai bọn cai nhà tao đưa trâu lên dãm thối cỏ, cây lúa. Thóc thu được làm chồi để luôn ngoài đó với mẩy gùi muối.

Tôi nắm chặt tay ông:

- Người cộng sản an trí rất biết ơn ông. Người Kinh người Thượng bây giờ có chung cái bụng thù giặc Tây.

- Gió! Gió!

Tôi tiếp:

- Việc cầm quân đánh giặc, người an trí chúng tôi chịu hết, thóc muối có ông giúp đỡ. Nhưng ông nên cho những trai làng khỏe mạnh góp vào để chúng tôi dạy nó cùng nhau đánh giặc.

- Gió! Gió! Lũ nó còn dãm đường nữa cùn. Người anh em an trí ở dưới xuôi không quen đường rừng đâu.

- Ông là Già làng nên khuyên dân giữ bí mật, trước nhà cắm “lá dấu” (dấu hiệu cấm người lạ), ai đến không cho vào, ai hỏi gì chỉ nói “ú tân, ú nó, ú ní” (không nghe, không thấy, không biết).

- Việc đó tao làm được, người anh em an trí tin tao, tao tin người anh em an trí.

Già Kiêu với tay lấy chai rượu, đặt cái bát ra giữa, rút con dao ở vách nữa. Khuôn mặt nghiêm trang, giọng trầm đục, ông rót rượu vào bát rồi nói:

- Để giữ cái bụng thương nhau, không ai được phản. Hôm nay chúng ta uống máu ăn thè trước trời đất.

Ông đưa ngón tay trả ra, lấy dao cắt cho máu nhỏ từng giọt vào bát rượu, rồi cắt một nhúm tóc ở đỉnh đầu quấy vào đáy, xong ông đưa dao cho tôi. Tôi sửa lại thế ngồi nghiêm trang, rồi cầm con dao cửa ngón tay mình cho máu nhỏ xuồng hòa vào bát rượu. Già Kiêu bưng bát rượu bằng cả hai tay nâng lên ngang trán, mặt ngẩng cao đọc lời thề: “Xói! Xói! Trác bò rầy ... (Xin thè! Xin thè! Vái trời đất ...). Ông ngửa cổ uống nửa bát rượu rồi trao cho tôi. Tôi cũng làm như ông và đọc lời thề “Chúng tôi người Kinh người Thượng đồng lòng đánh giặc giành đất nước. Ai phản bội sẽ bị tôi chém”. Ông già im lặng ngồi nhìn tôi

Xong tiệc rượu thè, Già Kiêu lấy một đồng tiền thời Minh Mạng đúc bằng đồng, ông bẻ đôi đưa tôi một nửa, còn một nửa ông bỏ vào túi bùa bảo mạng đeo trên cổ mình với một con dao nhỏ. Ông lấy con dao đưa cho tôi và nói:

- Sau này mà không lên được, người khác đi thì phải đưa con dao này tao mới tiếp và đưa nửa đồng tiền để tao đậu lại đúng như một đồng thì tao mới tin.

Tôi gật đầu lấy khăn tay gói chặt nửa đồng tiền rồi cho vào túi.

CĂN CỨ CÁCH MẠNG ĐẦU TIÊN

Sự chuẩn bị tinh thần đoàn kết và phương pháp đấu tranh cho đồng bào Kinh Thượng trước khi chuyển chính quyền vào bí mật nửa công khai và chuyển lực lượng vũ trang ra xây dựng căn cứ là đúng đắn để bảo toàn phát triển lực lượng. Cũng là một quyết định linh hoạt kịp thời.

Toàn đội (*17 người đầu tiên từ tù an trí lập đội du kích Ba Tơ*) cũng biểu dương tinh thần đoàn kết của anh em, tuy Đảng có chuẩn bị tư tưởng để tháo cùi sô lồng, nhưng vẫn rất bất ngờ. Cuộc vũ trang khởi nghĩa chỉ thông tin đến anh em không đầy một giờ, Nhưng tất cả các đồng chí đều sẵn sàng làm nhiệm vụ và hoàn thành thật tốt đẹp. Đó là nhờ ý chí cách mạng, tinh thần chiến không lui của người cộng sản đã hun đúc từ lâu nên khi được đánh thức dậy là bất kỳ hiểm nguy khó khăn nào cũng sẵn sàng hy sinh cho cách mạng.

Sau mấy ngày lưu động công tác nắm dân, chúng tôi bí mật chuyển quân lên xóm Ba Nhà trên núi Cao Muôn, nơi trước đây tôi đã đến thăm. Toàn đội trèo núi từ sáng sớm đến chiều tối mới tới nơi. Gặp lại chúng tôi, đồng bào hân hoan, còn trách sao chúng tôi lâu quá mới đến.

Tôi thưa với đồng bào:

- Chúng tôi đợi lấy được nhiều súng đạn, nay mới lên để cùng các anh đánh Nhật đuổi Tây.

- À, ở đây Nhật Tây nó lên thì mình đánh nó chết hết thôi.

Ông già làng vừa nói vừa cười rất hả hê sung sướng vì thấy anh em ta có đầy đủ súng đạn.

Những ngày ban sơ, chúng tôi đón nhận gần 20 anh em chính trị phạm Thanh Hóa từ nhà lao Quảng Ngãi (*từ năm 1941*) kéo lên tham gia đội du kích. Chúng tôi tìm hiểu tư tưởng của họ biết được đa số cũng mong trở lại quê hương hoạt động nên đưa anh em lên xe lửa về Thanh Hóa an toàn, chỉ còn lại 3 người quyết ở lại với đội du kích Ba Tơ chúng tôi. Tạm biệt xóm Ba Nhà trên núi Cao Muôn, chúng tôi lưu động toàn đội về vùng Nước Hoa. Buổi sớm tập hành quân, triển khai đội hình phòng ngự đánh địch. Một toán đóng giả quân địch, còn đại bộ phận làm quân ta, lợi dụng địa hình, địa vật phục kích đánh địch khi chúng vào chiến khu.

Mùa lúa tháng ba đã ngả màu ửng vàng trên đồng. Các ông chánh Run, chánh Liêu, phó Nia là thủ lãnh cao nhất của vùng cơ Nhất ngó ý với chúng tôi:

- Chúng ta cần mua giữ lúa gạo trong vùng làm lương thực dự trữ lâu dài, muốn vậy cần nói với Việt Minh ở trung châu đưa vải vóc áo quần kim chỉ, lưỡi cày lưỡi cuốc lên. Chúng tôi sẽ đổi lúa gạo trong dân cho đội quân an trí. Đồng thời chúng ta tổ chức một lễ lớn cúng trời đất, toàn dân cùng ăn thè một lòng một bụng làm cách mạng, rồi chúng ta cầm “lá dấu” (*ám hiệu của người dân tộc, cầm trong không ra, ngoài không vào*) không cho con buôn vào mua lúa, không cho Việt gian vào dò la tin tức để giữ bí mật.

Chúng tôi đồng ý và định ngày làm lễ toàn đội ăn thè.

Một buổi chiều quang đãng, bên một mé rừng ở trung tâm cơ Nhất, mấy nghìn đồng bào (*người Thượng*) đại diện cho tất cả xóm làng trong vùng tập hợp chinh tế, giáo mạc lấp lánh. Một giàn hoa cùng cây nêu cao, một con trâu buộc vào trụ.

Tôi và anh Kiệt thay mặt cho đoàn quân, ông chánh Run, ông phó Nia thay mặt cho toàn dân. Ông chánh Run cất tiếng:

- Xói, xói, xói! ... (*Hỡi trời đất ...*)

Rồi các ông cùng chúng tôi cắt máu ở tay mình chảy vào bát rượu, dâng lên giàn hoa, cùng thề ai phản bội sẽ bị trời tru đất diệt. Rồi bung rượu hòa máu chuyền tay nhau cùng uống ghi nhớ lời thề. Sau đó là lễ đâm trâu. Tiếng chách hú, tiếng hò hét rộ vang, đánh dấu một ngày thiêng liêng. Toàn dân cơ Nhất từ già đến trẻ, từ gái đến trai một lòng một dạ theo cách mạng đánh Nhật đuổi Pháp giành độc lập cho núi sông đất nước này.

Cuộc liên hoan tung bừng cho đến nửa đêm. Kết thúc, từng đoàn người trở về buôn làng, với ngọn đuốc soi đường trong đêm tối, cũng là ngọn đuốc cách mạng bùng cháy trong lòng soi sáng đường đi của nhân dân trong căn cứ cách mạng.

oo

Ba hôm sau, được tin mấy lính Nhật cùng bọn tay sai dẫn đường từ Sơn Hà theo suối Tầm Rao xuyên rừng vào huyện Minh Long. Đồng bào dân tộc Minh Long báo tin cho chánh Liêu, truyền tin cho chánh Run để báo tin cho chúng tôi biết và xin lệnh của đội cho nhân dân tiêu diệt chúng.

Để khỏi bộc lộ vùng căn cứ và tránh sự tàn sát trả thù của Nhật, chúng tôi thuyết phục ông chánh Run theo dõi sát địch xem hành động của chúng nó. Nếu chúng không áp bức khùng bô nhân dân thì chúng ta bán ít lương thực cho nó ngủ nhờ một đêm và chỉ đường cho chúng nó về Ba Tơ, chứ không đánh giết chúng.

Qua mấy đợt vận động, rồi qua ngày lễ tuyên thệ toàn vùng, qua thử thách tinh thần cảnh giác và ý thức kỷ luật, lại qua vận dụng phong tục địa phương cắm lá chắn đường, chúng tôi càng thêm tin tưởng, càng thâm thía lời dạy của ông cha xa xưa “*Dân là nước, nước nâng thuyền lên nhưng cũng có thể lật thuyền xuống*”. Chúng tôi bám sát xây dựng cơ sở. Qua thử thách chúng tôi kết nạp 3 đồng chí Nhóa, Beo và Nhép là thanh niên cứu quốc dân tộc H'rê vào đội du kích Cứu Quốc quân. (*Thέ là đến bây giờ đội du kích Ba Tơ có 23 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí là người Thượng*). Đồng chí Nhép sau này trở thành cán bộ người Thượng dân tộc H'rê đầu tiên tham gia chiến đấu suốt hai cuộc chiến tranh và hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ ở Kim Long khi đồng chí là Thiếu tá chỉ huy trưởng Tiểu đoàn.

(Trích sách “*Bình minh Ba Tơ*”,
Hồi ức của Trung tướng Nguyễn Đôn)

Tập truyện ký TIẾNG SÔNG TRÀ (Nguyễn Trung Hiếu)

Lời dẫn:

Suốt cuộc đời hoạt động của mình, Nguyễn Trung Hiếu đã sống cùng bà con ở nông thôn và miền núi tây Quảng Ngãi.

Nguyễn Trung Hiếu viết về người Thượng với tất cả sự kính trọng và với lòng yêu mến vô bờ. Vì sao vậy? Vì núi rừng và người Thượng Trường Sơn đã chờ che nuôi dưỡng phong trào cách mạng trong những năm tháng khó khăn nhất. Ở đó, những con người giữ vẹn tấm lòng trắng trong, trung thành với cách mạng. Buôn làng của họ là bàn đạp vững chắc cho cách mạng tiến về giải phóng đồng bằng (truyện Đường cày mới mở). Các ông cha bà mẹ người Thượng đã bám đất bám làng suốt hai mùa kháng chiến. Gia đình họ như là “trạm thông tin” đã giúp cho bao nhiêu lượt cán bộ cách mạng đi công tác biệt trên đầu dốc địch phục chổ nào để mà đối phó (truyện Mẹ Nhé).

Đường cày mới mở

Từ xóm Đèo Cà Đen chạy dọc suốt Đồng Quang, Hốc Báu đang mở ra những đường cày, tăm tắp.... Đứng dưới thung sâu, tôi vẫn nhìn thấy được những chân ruộng non và những túp lều tranh trải sáng. Nhìn cánh đồng mới mở, bất chợt một hình ảnh về một nông trường lúa hiện ra trước mắt tôi rất rõ: Những chiếc máy cày máy kéo máy gặt đập liên hoàn hối hả dọc ngang trên đó.

Ước mơ đó đến với tôi quả thật táo bạo, nhưng đẹp làm sao! Bà con ở đây đã nhìn thấy rõ con đường đi tới đó rồi. Chính vì vậy mà cái hò hởi, cái náo nức cứ dào lên trên từng khuôn mặt trẻ đầy sức sống. Mọi người đều thấy mình lớn hẳn lên, đẹp hơn nhiều, cái lớn đẹp khác thường về lòng tự hào quê hương – Đá Sơn bất khuất!

Có lần vào mùa nước lũ, quân Mỹ chặn đường, không đi được. Chúng tôi định tổ chức xuyên sơn thì may gặp đồng bào... bấy giờ ruột nghè mỗi người chỉ còn hơn hai cạo gạo, chưa biết tính thế nào thì bà con đem cho chúng tôi bốn khúc củ mì, phần ăn chính của họ trong những ngày ác liệt và đưa chúng tôi qua khỏi vùng Mỹ phục kích. Họ nói:

- Thằng Mỹ nó cướp hết, đồng bào không có “cái gạo” ủng hộ cách mạng, chỉ còn “cái người” ở đây giữ “cái đường” để người cách mạng biết chừng thằng Mỹ nó ở đâu.

Con đất Nghĩa Lâm ăn liền với Đá Sơn lúc nào không ai biết như tình cảm của người Kinh đã gắn với người Thượng Đá Sơn vậy.

Dưới thời Ngô Đình Diệm, chúng cố phong tỏa Đá Sơn, nhằm cắt quan hệ giữa người Kinh và người Thượng – Đã có một thời người Thượng Đá Sơn phù thủng vì lạt muối – nhưng bằng nhiều ngõ gách, đồng bào Kinh đã tiếp tế cho Đá Sơn thuốc men vài vóc mắm muối cuốc rựa, ...

Đá Sơn đã trải qua những thử thách dai dẳng, quyết liệt. Đó là những năm sáu tám, sáu chín, bảy mươi và nửa năm bảy mốt. Giặc Mỹ không từ một hành động dã man nào đối với Đá Sơn. Trong suốt ba năm, không ngày nào Đá Sơn không phải hứng chịu bom đạn, chất độc của Mỹ.

Nhiều vùng núi đá bị xôc lên xám trắng, cây rừng bật gốc, ngòn ngang. Nhưng đã vừa đâu? Chúng còn cho quân bộ *đi lết* nhổ từng bụi mì, cộng mạ, đánh thuốc độc trên đầu suối! Có thể

nói mỗi cành cây, hốc đá, bờ mương đều ghi sâu tội ác của giặc Mỹ, nhưng Đá Sơn vẫn kiên trung bất khuất.

Đội du kích Đá Sơn nhiều năm liền sống bằng chuối cây, rau tàu bay. Thế nhưng không lần nào quân Mỹ dẫn xác đến mà không bị trừng trị. Có những trận du kích “tổ chức” cho chúng đánh nhau rồi thu vũ khí. Ai cũng đánh giặc được, chỗ nào cũng là trận địa, anh Minh, anh Thi, anh Ban – những du kích đầu tiên của Đá Sơn – dùng súng bộ binh hạ được máy bay “thần sấm” của Mỹ.

Họ trả lời dân làng:

- Đánh được!

Đội du kích hình thành, có nhiều tay súng giỏi, ghi nhiều chiến công của đồng bào Đá Sơn.

Bị nhiều đòn đau nên bọn Mỹ chùng bớt hung hăng ngạo mạn. Ban ngày chúng còn lảng vảng đồi đứa, choạng tối chúng rúc cả ra mương, ra ruộng rồi lấy cỏ phủ lên đầu nằm thiếp. Du kích tìm đánh không thấy chúng đâu, bảo nó sợ nó đi trốn. Mỹ lết bây giờ được thay bằng Mỹ trốn.

Đứng trên bờ đập nước Cà Đam vừa mới đắp sau ngày quân Mỹ tháo chạy, nhìn xuống con đường thồ mát mịn và những đường cày mới mờ, lòng tôi cứ nao nao thanh thản bởi trước mắt tôi là một khoảng trời mát trong, vời vợi...

Trước khi tập kết, tuy rất gấp vì thời hạn chỉ một trăm ngày, nhưng mọi việc được chuẩn bị khá kỹ, cả những phương án dự phòng biến cố để những người ở lại yên tâm, tiếp tục nhiệm vụ chờ hai năm sẽ tổng tuyển cử thống nhất nước nhà.

Nhưng tất cả đều gần như ngược lại! Đội phuơng đã nhanh chóng thiết lập bộ máy đàm áp từ trung ương đến cơ sở, ra sức truy tróc những người kháng chiến cũ. Ngay lúc đó, khoảng mùa thu năm chin, Võ Trọng Nguyễn, một trong năm Đảng viên trẻ đã

có mặt tại một hốc núi cheo leo thuộc một làng người dân tộc H'ré ở Đá Sơn hiềm trở, nổi tiếng nhiều cợp.

Địch bố trí bộ máy xã áp liên gia, một trung đội lính nghĩa quân, với các đội dân vệ. Những người được cách mạng phân công ở lại hoạt động bị săn đuổi quyết liệt. Lão cách mạng Từ Ti, người được đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn gọi là người Đảng viên ở tù lâu nhất, cũng bị bắt trong chiến dịch tố cộng vào những năm gian năm ấy.

Vùng dân tộc H'ré ở sâu trong hốc núi cũng bị lưới địch bủa vây chằng cứng nhu thế.

Các thủ đoạn của địch không chỉ ảnh hưởng đến phong trào, cả những người đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch cũng phải tốn nhiều tâm lực.

Võ Trọng Nguyễn đã từng hoạt động khu vực Đá Sơn nên biết khá rõ phong tục tập quán, hiểu được người, biết được việc. Đặc biệt anh quan hệ thân mật với các già làng như Đinh Huyênh, Đinh Chói, Đinh Tài, ...những người đã cùng anh ăn thè trước ngày anh đi tập kết.

Người dân tộc khi đã thè, với họ rất thiêng liêng, không thể có sự thay lòng đổi dạ. Họ đã cùng Võ Trọng Nguyễn thè: "Đù thè nào cũng trung thành với cách mạng".

Sáu anh em sau nhiều đêm suy nghĩ, phân tích đi đến thống nhất kế hoạch là Võ Trọng Nguyễn đi gặp chánh phó hội đồng xã ngụy Đinh Chói, Đinh Tài.

Đúng là chui vào hang hùm!

Gần sáu tối, trong bộ quần áo đã bạc màu, như đếm từng bước đi, lòng Võ Trọng Nguyễn rối bời bao điều may rủi, trắc trở. Anh nhẹ bước lên sàn nóc, đúng vào lúc xã trưởng Đinh Chói vừa cơm nước xong. Nhác thấy Nguyễn, Đinh Chói vội tro ra như khác gỗ, mắt trợn trắng. Võ Trọng Nguyễn bình tĩnh, nhẹ nhàng:

- Có nhớ mình không?

Lời Nguyễn nhẹ nhàng nhưng như một ánh chớp, Đinh Chói vụt đứng dậy:

- Chanh! Thằng Chanh! Tao nhớ lắm.

Hai người ôm nhau, không cầm được nước mắt.

Đinh Chói bóp tay, bóp vai rồi sờ đầu Nguyễn âu yếm như với một đứa trẻ, rồi nói:

- Sao vầy? cái đầu mày sao vầy?

- Cạo cho lâu ra tóc, đường xa mà!

- Bok Hồ có mạnh không?

- Bác mạnh, Bác rất nhớ đồng bào, bác nhẫn lời thăm bà con mình. Bác Hồ dặn Kinh Thượng phải đoàn kết thật tốt, bảo vệ buôn làng, thống nhất nước nhà Bác sẽ vào thăm.

Đinh Chói như được cởi tấm lòng:

- Ủ, Bok Hồ mạnh, sướng quá! Mà mày nói đi hai năm sao nay mày mới về là cái gì?

- Tại cái thằng địch cả thôi.

- Được rồi, mày có định đi nữa không?

- Không! Ở đây với bà con, đánh thằng địch giải phóng quê hương.

- Ủ, tốt.

Đinh Chói như sực nhớ ra điều gì, ông nhìn thằng vào mặt Nguyễn:

- Mày có đòi không?

- Ăn rồi.

- Thôi mày ở lại đây với tao, với dân làng, không lo chi hết, không sợ chi hết!

Những ngày sau đó, theo yêu cầu của Võ Trọng Nguyễn, Đinh Chói cho mời các già làng để anh em trong đoàn gặp mặt. Già Chói rất hăng hái, cân thận bố trí những thanh niên tin cậy, chia nhau gác nhiều lớp, đồng thời cho mấy tay săn giỏi đi kiểm heo rừng về đai anh em.

Chi mấy ngày sau, có tin đồn “Đảng đã về, Việt Minh đã về”. Cả làng sung sướng lần lượt đi tìm Đảng, tìm Việt Minh. Tuy rất kín đáo nhưng như một Diên Hồng.

Từ đầu mối Đá Sơn, các anh bắt mối qua xã Nghĩa Lâm, một xã đồng bằng cùng con đất với Đá Sơn

Ta bắt đầu liên lạc được với đồng bằng, công việc từng bước tiến hành hết sức thận trọng. Nhưng bọn địch cũng rất ranh ma, hình như chúng đã đánh hơn sao đó, bắt dân bảy giờ sáng mới được ra khỏi ấp, có lính lục soát kỹ, tuyệt đối không cho dân mang theo gạo muối mỗi khi vào núi đốn củi, năm giờ chiều phải có mặt ở nhà và bảy giờ tối không ai được ra đường! Gác vi áp ban đêm là những gia đình có người đi tập kết, những người có dính líu với Việt Minh.

Đồng bào Đá Sơn lại nghèo, quanh năm sống chủ yếu bằng củ mì, rau rừng ốc đá. Lo được cái ăn đã đủ khờ người, nhưng tấm lòng yêu nước của nhân dân đã này ra vạn điều khôn qua được mắt giặc. Các anh có đủ cơm khoai thuốc men áo quần. Những phần cơm dành cho cách mạng, mỗi người mang theo ăn trưa nhín lại một ít.

Tháng hai năm sáu mốt, đang mùa làm mía, tức là gần hai năm từ lúc các anh đặt chân lên mảnh đất Đá Sơn, thì cơ sở, tổ chức đã được chuẩn bị khá công phu để đi đến quyết định táo bạo giải phóng xã Nghĩa Lâm.

Từ hai giờ sáng, các chiến sĩ ta cùng với lực lượng tại chỗ đã ém kỹ ở các điểm xung yếu. Nhưng rồi đợi mãi ai cũng sốt ruột, sáu giờ không thấy gì! Sáu giờ ba mươi rồi sáu giờ ba lăm, đã sáng hoánh mà không một động tĩnh gì!

Đúng bảy giờ, may quá! tay xã trưởng, trong bộ lê phục kiểu thời Ngô triều: áo dài đen, quần dài trắng, từ cơ quan hội đồng xã vừa vuốt tóc vừa sửa mũ châm rãi bước đến trước hàng quân chuẩn bị chào cờ thì một tiếng nổ như trời giáng, bụi khói mù cùng với tiếng thét “xung phong” náo động cả một vùng. Xã trưởng dãy dành đạch dưới chân trụ cột ám khói cùng năm tên khác. Cơ quan hội đồng nát vụn, ta thu gầm chục súng các loại.

Trên đường rút quân, bắt ngò anh em chộ mặt một đại đội bảo an, nhưng các chiến sĩ cách mạng rất bình tĩnh, nhanh chóng triển khai đánh thốc vào đội hình địch quân. Cha con nhà nó không hiêu mô tê, vứt sung chạy tháo thân. Các anh lại thu thêm mấy sung nữa, vác oằn lưng.

Đây là trận đánh táo bạo ngay giữa lòng địch, một trong những trận đánh đầu tiên có tiếng vang lớn của lực lượng vũ trang đồng bằng Quảng Ngãi. Trận đánh nhanh gọn, hiệu quả làm chấn động cả miền tây Tư Nghĩa Sơn Tịnh, đã hạ uy thế địch, tạo đà cho nhân dân nổi dậy diệt ác phá kềm giải phóng hàng loạt thôn ấp.

Sau cú bất ngờ này, địch tăng cường lùng sục càn ráp bắt người và tổ chức canh phòng nghiêm ngặt hơn. Các chiến sĩ ta cũng kịp thời rút tia kinh nghiệm, tổ chức tiếp các trận đánh khác, như diệt một trung đội ngụy ở thôn Ba, một đại đội cộng hòa ở thôn An Bàng. ... Càng về sau lực lượng càng được bổ sung phát triển, các anh ở miền Bắc về có phần âm lulling hơn. Địa bàn được mở rộng, thêm nhiều cơ sở có đất có dân.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
(Trích tập truyện ký *Tiếng sông Trà*)

Mẹ Nhé

Đúng cách gọi của người H'ré, gọi mẹ là Mí Rút – Đinh thị Rút. Đinh, họ chung của đồng bào người H'ré vùng núi Sơn Hà. Thời kháng chiến chống Pháp, có nhiều nhóm người lại đổi thành họ Phạm. Có lẽ là theo họ của bác Phạm Văn Đồng, người mà họ mang ơn nặng, bấy giờ bác Phạm Văn Đồng là Ủy viên Trung ương phụ trách Nam Trung bộ, đang chỉ đạo việc đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa vùng các dân tộc thiểu số miền núi Trường Sơn.

Mí Rút có đứa con trai đầu tên là Nhé, nên người Kinh có dịp về đây thân quen mí, gọi mí là mẹ - Mẹ Nhé.

Mẹ Nhé gần chin mươi tuổi, vẫn minh mẫn. Mẹ kể đủ chuyện trên đời, những chuyện mẹ thuộc lòng xung quanh vùng đất bán sơn địa Đá Sơn quê của mẹ cách tinh ly trên hai mươi cây số. Nhà mẹ Nhé ở tận trong Hốc Kiến sâu tít, cách đường làng đến hai cây số, sát chân núi Ngang. Đúng là cái hốc rồi! Sâu hút...nhưng sao lại có tên Kiến? Không ai biết, và Hốc Kiến có tự bao giờ, cũng khó mà trả lời ngay được. Hốc Kiến là một xóm thuộc Đá Sơn, một nơi mà quân Mỹ và quân chư hầu phải chịu nhiều phen sống dở chết dở vì tên thò, mang cung, bẫy đá của bà con người dân tộc H'ré ở đây.

Mẹ Nhé cùng đội du kích B.14 bám tung gốc cây, hốc đá để sống chiến đấu và bảo vệ bản làng quyết “một tắc không đi, một li không rời”! Sức người chơi bời bom đạn đã ghê rồi! Nhưng lấy cái gì để ăn để sống mới càng quyết liệt bức thiết!

Hàng chục tấn hóa chất độc rải đi rải lại nhiều lần với những “con ma”, “thần sấm”, B.52 quét trắng cả vùng rừng. Con chim con ốc cũng không sống nổi, cây rừng trắng trụi xám ngoắt chồng chờ la liệt, đến cỏ rong cũng queo cứng. Sự sống - màu xanh – hoàn toàn không còn nữa. Ngày ngày các loại tàu săn của Mỹ rà sát từng lùm gai hốc đá, thoảng thấy màu xanh hay một

lóe lửa sáng thì lập tức pháo trăm lè năm, trăm hai lăm, bom bảy từ các tàu sân bay chục săn ngoài biển trút xuống như mưa tuôn.

Với mẹ Nhé, những đêm trăng sáng như phép màu. Dưới ánh trăng kỳ diệu ấy, mẹ bới từng gốc cây khô, từng hòn đá sâu mà trồng mì tía bắp. Mẹ không thể làm những việc nhà nông đơn giản ấy được ban ngày vì trực thăng Mỹ lợp suốt trên đầu, sự sống tính từng giây. Rồi khi cây trồng nứt mут lên xanh, bụng mẹ mừng mà lòng mẹ lo.

Từng đòn trực thăng ngày ngày bay quần soi mói khắp các buội bờ, thoảng thấy màu xanh là bắn xối, hoặc đổ quân phá sạch. Mẹ phải chịu khó đi gom từng nhánh lá cây khô ngụy trang cho khéo, qua mắt địch. Chính những mầm xanh dưới bàn tay khéo công của mẹ Nhé đã trưởng thành ra hoa kết trái góp phần nuôi anh Thi, anh Minh, anh Nga, anh Trợ, ... những tay thiện xạ, gan góc của đội du kích Đá Sơn.

Có thể nói chắc là không mấy cán bộ của huyện Tu Nghĩa, của tỉnh Quảng Ngãi và của cả Trung ương mà không biết mẹ Nhé. Ít ra thì cũng nghe tên mẹ. Ngoài cái rau cái củ, còn điều quan trọng hơn là ai cũng cần phải ghé qua lều mẹ để biết lối ra Đồng Quang, Nghĩa Lâm có địch không? Mẹ là “trạm thêng tin” giữa hai đầu xuôi ngược. Phía dưới lên, phía trên xuống biết trên đầu dốc địch phục chỗ nào, Có mẹ, có du kích, biết bao cán bộ yên tâm sớm tối đi về.

Cũng trong hoàn cảnh ấy, mẹ Nhé đã tìm ra nhiều bài thuốc chữa bệnh bằng lá, rễ cây rừng rất hay. Nhiều người đã nhờ mẹ mà qua cơn, mà hết bệnh.

o0o

Thế rồi, khi cái tuổi đã về chiều, con bóng cứ dài ra, lại một ngày sẽ qua, một ngày sắp hết. Hòa bình rồi, Hốc Kiến bị trả về với miền đất bán sơn địa cách trung tâm tinh trên hai mươi cây số. Người ta đồ dồn về tinh ly và các công nông trường.

Mắt mẹ không còn tinh nhu trước, miệng móm tép, khuôn mặt nhô thó, nhưng giọng nói cũng còn chắc, khỏe:

- Mẹ nhớ anh em lăm! không biết giờ anh em ra sao?

- Các anh có về thăm mẹ không?
- Ít lăm, ít người về thăm mẹ lăm. Chỉ có ông Năm về thăm mẹ nhiều, cái bụng ông Năm tốt lăm. Ông Năm về thăm mẹ mấy lần rồi.

Ông Năm mẹ nhắc là ông Năm Thạch Nham.

Khoảng những năm bốn chín, năm mươi, Mặt trận miền Tây Sơn Hà không an toàn, một bộ phận quân giới của Khu V về đóng ở Cầu Máng – Đá Sơn. Một chú bé thiếu sinh quân mười bốn, mươi lăm tuổi làm liên lạc cho Bộ Tư Lệnh Khu V thường mang công văn giấy tờ đến bộ phận quân giới. Tên cậu bé là Năm, Nguyễn Năm. Có lần lâu quá không thấy Năm về, mẹ Nhé bảo ông Ríu chồng mẹ đi hỏi thăm nó có làm sao không mà đã qua hai mùa rẫy nó không về?

Ông bà Nhé thương thằng Năm thiếu sinh quân như con đẻ, có trái chuối, miếng mít nào ông bà cũng dành phần cho chú. Rồi chú bé mất biệt, không thấy mang công văn về nữa. Mẹ trông hoài trông hủy, gặp ai mẹ cũng hỏi “có biết thằng Năm ở đâu không?” Mẹ buồn rầu, con mắt không chịu ngủ. Nửa đêm mẹ ngồi dậy ăn trâu, tha thẩn nhìn về hướng nó hay đi. Ngọn Đá vách sừng sững che mắt tầm mắt mẹ.

Mẹ Nhé không tin thằng Năm chết vì nó lạnh, vì cái bụng nó tốt, mẹ thương nó, Giàng thương nó. Nhưng không phải vậy, mẹ đau đớn khi mấy người đi dân công đánh đòn Mang Đen về báo tin “Thằng Năm hy sinh rồi”. Rồi tin ông Ríu chồng mẹ đi dân công cũng chết trong trận đánh đòn Mang Đen rồi.

Như cây rừng bị bật gốc, mẹ chẳng thiết ăn uống, gầy rộp, lâm bệnh nặng mấy tháng liền.

Rồi, gần cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, công việc dồn dập, kẻ đi người ở không biết đâu mà lần. Cứ thế năm tháng qua đi, mẹ Nhé bám núi rừng, nương rẫy nuôi sáu đứa con, bốn trai hai gái. Mẹ khấn với Giàng phù hộ để mẹ được mạnh giỏi, để vong linh ông Ríu, vong linh thằng Năm như con chim píu quẩn quanh trong làng, trên rẫy ăn hạt lúa mẹ trồng. . .

Tôi hỏi mẹ:

- Vậy, lúc ông Năm Thạch Nham về thăm mẹ, mẹ có nhận ra không?

Mẹ Nhé như trái lòng:

- Ủi cha! Ủi cha cha! Mẹ không tin con mắt của mẹ nó thiệt nữa. Một lúc thôi. Ông năm nói: "Con đây, thằng Năm đây!" Mẹ biết ngay mà, không khác chút nào, chỉ hơi già xí thôi.

Giàng vẫn còn đó và nơi sinh thành của mẹ Nhé – vùng đất thánh Đá Sơn – từng được mệnh danh là "*Cái nôi cách mạng*" đã trải bao đắng cay thăng trầm, nay đã khác trước nhiều lắm. nhà nối nhà, tường xây, ngói đỏ. Đường đi tấp tấp, cây xanh khép bóng, lúa mơn mòn xanh, mía ngô khoai bạt ngàn.

Khởi đầu cuộc kháng chiến, Đá Sơn có trên một nghìn người. Kết thúc cuộc chiến chỉ còn lại ngót ngét ba trăm! Gia đình mẹ Nhé chịu thiệt hơn ai hết, chỉ còn lại một mình mẹ. Chồng mẹ và sáu con đều nối nhau ra đi cùng số phận với nhiều dân làng.

o0o

Chia tay mẹ Nhé, tôi tìm đến Liên hiệp Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi 2, thuộc Bộ Thủy Lợi. Anh Nguyễn Năm, Tổng Giám đốc kể với tôi thời làm liên lạc cho Bộ Tư Lệnh Khu V, hay đi về xưởng quân giới vùng Đá Sơn, anh được ông bà Nhé và dân làng rất thương.

Trên ba mươi năm, chú bé thiếu sinh quân trở lại, không chỉ đem nguồn vui đến cho mẹ Nhé, đến dân làng Đá Sơn, mà còn đem lại nguồn sống mới cho miền đất Án Trà ngọt nắng. Trên năm mươi nghìn hécta sê mài không còn chịu cảnh khô khát, bị lệ thuộc vào mưa nắng bất thường. Dòng nước mát trong xanh hiền hòa được dẫn về tận những chân ruộng xa xôi, điều hòa mạch sống xanh tươi.

NGUYỄN TRUNG HIẾU
(Trích tập truyện ký *Tiếng sông Trà*)

Phụ lục

Bản khắc gỗ chữ Hán cổ,
Phiên âm và dịch nghĩa

Ôn Khê NGUYỄN TỬ VÂN

**PHỦ MAN
TẠP LỤC**

**THÀNH THÁI THẬP NIÊN TUẾ
TẠI MẬU TUẤT MẠNH ĐÔNG CỐC NHẬT
(1892)**

Lời Nói đầu

Ôn Khê Nguyễn Tử Văn

(*Tinh man Tiêu phủ sứ*)

Cái lo về người Thượng thì từ xưa đã từng phải trải qua, sử sách chép đầy ra đó. Các triều Đinh Lê Lý Trần Lê nước ta cũng đâu tránh được. Các nước người Thượng lớn như Ai Lao, Vạn Tượng, Chân Lạp, Tiêm La. Các nước người Thượng nhỏ như Mỹ Lương, Sơn Âm, Thùy Xá, Hóa Xá. Các nước ấy đều có đạo lý vua tôi, có tôn ti trật tự, nên dễ đối sách. Không nơi nào như người Thượng ở hạt ta, chưa biết gì đến đạo lý làm người.

Thời kỳ đầu niên hiệu Gia Long, người Thượng hạt ta xin phụ thuộc triều đình, vua Thé Tổ sắc mệnh từ khước, chẳng phải vì cho rằng người Thượng ấy chưa hiểu đạo lý hay sao? Phàm một cộng đồng người Thượng không có vua đứng đầu, không tôn ti trật tự, lại ở tại các miền đất hiểm yếu, kích thích tinh hung hãi nên chỉ chuyên việc cướp bóc.

Ta thị uy thì chúng trốn mất, đối xử đao đức thì bị chúng khinh thường, giết thì chúng oán, tha thì chúng chẳng biết ơn. Rõ là người chẳng ra người mà quỳ chẳng ra quỷ. Có phải là giống người Chiêm Thành còn ở lại hay không? Hoặc thuộc một tộc loại nào khác chẳng? Hay là từ núi sông này tự nhiên sản sinh ra? Không như người Thổ ở bắc, người Chàm phía nam chịu thần phục, xưng thần yên bè nộp thuế. Chỉ người Thượng hạt ta đứng ngoài vòng cương tòa, gây nhiều việc gian ác.

Tuy nhiên, nói là rắn độc nhất mà vẫn bị con người bắt giết, nói là cọp mạnh nhất mà cũng bị con người trói gô, nên ở đời có kẻ gây loạn thì ở đời tất có người dẹp loạn. Từ triều Lê trung hưng trở lại đây lúc nào cũng xuất hiện các viên tướng tài giỏi đánh dẹp người Thượng, như thể “Trời sinh ra con người vào thời nào là để giải quyết vụ việc của thời ấy”.

Kể từ khi Hoàng thượng ta lên ngôi đến nay, người Thượng Quảng Ngãi thường tràn xuống quấy phá. Năm Ất Mão (1855), thời vua Tự Đức, triều đình cử tướng Trần Tri cầm quân đánh dẹp, Rồi các năm Mậu Ngọ, Kỷ Mùi (1858-1859), giặc giã nổi lên, trong nam thì quân Pháp, ngoài bắc thì thổ phi, thừa thế ấy người Thượng hặt ta sinh manh động, tràn xuống giết người cướp của quấy phá nhân dân. Quan lại địa phương cho là chuyện nhỏ, giấu đi không báo lên.

Đâu ngờ không dập tắt mồi lửa nhỏ thì có lúc nó cháy bùng lên thành ngọn lửa to, không dập nổi. Vào các năm Canh Thân (1960) Nhâm Tuất (1862), mồi họa người Thượng đe dọa cả vùng Quảng Nghĩa. Mùa thu năm Quý Hợi (1863), ta đang làm việc ở Thái Nguyên, làm bàn tâu xin đi đánh dẹp.

Vua Tự Đức ban dụ cho phép ta cầm quân tiêu phủ trong hạn kỳ sáu năm phải dẹp yên. Bấy giờ, ngạch trật của ta chưa tới Tam phảm, quân ta quản chưa tới ba ngàn, tự thấy bất tài, lại được tin tướng gọi gắm việc vùng ven, ta lo lo lảng lảng, đâu dám chậm trễ. Lại nghĩ Quảng Nghĩa là quê cha đất mẹ của mình, người Thượng là việc lớn triều đình giao cho mình, ta không thể không đứng ra gánh vác trách nhiệm, không thể không hết lòng hết dạ đương đầu với quân liều lĩnh ấy. Nếu không gắng hết sức thì khó hy vọng gặt hái thành công. Ta tham khảo phương lược của các bậc tiền nhân qua tài liệu còn lưu lại, cầu kể nỗi các vị bô lão có kinh nghiệm. Ta lại nghiên cứu hình thể núi sông xứ Thượng, dữ liệu những biến động, chuẩn bị chờ thời cơ, trong khi đó ta ra sức tuyển quân, luyện quân ngày một mạnh, tập tành trận pháp, xây đàn tế cáo với trời đất thần thánh.

Nhờ uy linh của Triều đình, mà tướng sĩ cùng ra sức, quân ta càn quét tần công không bỏ sót ngọn núi nào, sách Thượng nào. Ta cắt quân đánh dẹp quyết liệt như thế đấy. Suốt hai năm Bính Dần (1866), Đinh Mão (1867), khi thế quân ta lên cao, mà họ thì suy dần, nhân đó ta cung cấp lương thực, quần áo, tuy nhiên truyền họa phước, từ từ phân tích để họ yên tâm. Từ đó, các tay cù mục các sách Thượng cúi đầu xin hàng, họ yêu cầu được giữ nguyên cương giới địa bàn của họ, xin đóng đủ các khoản tô thuế. Hầu như tất cả các sách Thượng trong hạt đều thúc thủ chịu ta sai khiến, duy có hai sách người Thượng Nước Tố, Nước Xênh ỷ vào địa thế hiểm trở của mình nên vẫn còn cứng đầu.

Hai năm tiếp theo, ta tiến hành càn quét tận sào huyệt của họ khiến họ phải nỗi nhau xin hàng. Đến khi ấy thì miền biên trấn khá yên ổn, quân vụ an nhàn, ta mới có thời giờ nghiên cứu tình trạng núi sông, cương vực, đường sá xứ Thượng hạt ta, cũng như phong tục, thô nghèo, tô thuế. Ta cũng suy nghĩ để ra sách lược tiếu phủ, phương cách phòng ngự, cũng như quá trình kiến thiết của các triều đại, cùng câu chuyện về các danh tướng trong công tác người Thượng rồi viết thành tập sách lấy tựa là “Phù Man tạp lục”.

Đây chỉ là một tập sách ghi các ý kiến nóng cạn của ta để lưu lại cho con cháu trong nhà mà thôi, đâu dám cho ai xem. Thảng hoặc có vị cao nhân nào xem qua, xin chờ chê cười.

Tự Đức Tân Mùi (1871)
Ôn Khê Nguyễn Tử Văn
(Tĩnh man Tiếu phủ sú)

撫蠻雜錄書

仲男 義定山防領兵紋奉檢鑄

男輔政大臣

文明殿大學士兼管欽天監事務
克機密院大臣管領吏部肅烈將軍廷祿伯紳

奉校訂

孫鴻臚寺卿辦理兵部繼奉檢鑄

撫蠻雜錄書序

夷狄之患自古有之求之載籍之中不一而足我國丁李
陳黎世亦有之言乎其大則哀牢萬象兵臘羅言乎其
小則美良山陰水舍火舍此等蠻者皆有君臣之倫尊卑
之序故易於處治也未有如我轄山蠻之無人道者也嘉
隆初年該蠻有求內附奉我

- Trọng Nam Nghĩa Định Sơn phòng Lãnh binh Văn phụng kiêm tuyễn.
- Nam Phụ chính đại thần Văn minh điện đại học sĩ kiêm quản Khâm thiên giám sự vụ, sung Cơ Mật viện đại thần quản lĩnh Sứ bộ Túc liệt tướng, Diên Lộc bá Thân phụng hiệu đính.
- Tôn Hồng Lô Tự khanh biện lý Bình bộ Kế phụng kiêm tuyễn.

PHỦ MAN TẠP LỤC THƯ TỰ (TỰ TỰ)

*Tĩnh man Tiêu phủ sứ
Ôn Khê Nguyễn Tử Văn*

*Di địch chi hoạn tự cỗ hữu chi, cầu chi tái tịch chi trung bắt
nhất nhi túc. Ngã quốc Đinh Lê Lý Trần Lê thế diệc hữu chi.
Ngôn hò kỳ đại tắc Ai Lao, Vạn Tượng, Chân Lạp, Tiêm La.
Ngôn hò kỳ tiểu tắc Mỹ Lương, Sơn Âm, Thủ Xá, Hòa Xá thử
đảng man già giao hữu quân thần chi luân tôn ti chi tự. Cố dì ư
xử trị dã. Vì hữu như ngã hạt sơn man chi vô nhân đạo già dã.
Gia Long sơ niên, cai man hữu cầu nội phụ. Phụng ngã*

世祖高皇帝敕令却之豈非以該之無人道耶夫是蠻也無君長
無尊卑所居者險要所尚者擊刺以兜悍爲能以劫掠爲
藝我示以威則遁我撫以德則狎殺之則以爲怨活之則
不爲恩是人非人是鬼非鬼抑不知占城之遺類歟或別
一族類歛山川使之然歛或氣化使之然歛不然北之土
南之諧輸誠納款稱爲臣妾而獨此蠻之外聲教謂之惡
也故宜雖然蛇云毒矣而世有捕蛇虎云猛矣而人能搏
虎世有是蠻之患卽世有治蠻之人黎中興以來凡禦蠻
之名將者代有其人誠所謂天生一世人足了一世事者
也奉自我

Thé Tô Cao Hoàng đé sắc mệnh khước chi, khởi phi dī cai chi vô nhân đạo da! Phù thị man dā vô quân trưởng, vô tôn ti. Sở cự giả hiềm yếu, sở thượng giả kích thích dī hung hān vi năng dī kiếp lược vi thế. Ngā thị dī uy tắc độn [遁: trốn]. Ngā phù dī đức tắc hiệp [狎: khinh thường]. Sát chi tắc dī vi oán, Hoạt chi tắc bất vi ân. Thị nhân phi nhân, thị quý phi quý. Úc bất tri Chiêm Thành chi di loại dư? Hoặc biệt nhất tộc loại dư? Sơn xuyên sứ chi nhiên dư? Bất nhiên bắc chi Thổ, nam chi Hồi [蠻: người Chàm] thâu thành nạp khoán, xưng vi thần thiếp nhi độc thủ man chi ngoại thanh giáo, vị chi ác dā có nghi. Tuy nhiên xà vân độc hÿ, nhi thế bỏ xà, hổ vân mãnh hÿ, nhi nhân năng bác hổ. Thế hữu thị man chi hoạn, túc thế hữu trị man chi nhân. Lê trung hưng dī lai, phàm ngự man chi danh tướng giả đại hữu kỳ nhân. Thành sở vị “thiên tính nhất thế nhân túc liễu nhất thế sự giả dā”. Phụng tự ngā

皇上臨政以來盜蠻益常爲患嗣德乙卯

上命陳知等討之戊午己未等年南有法兵北有土匪乘此有事
之秋我轄山蠻因而蠢動始則侵我邊氓劫掠人畜地方
官猶以爲小小偷竊不以

上聞誰知微微不戢終至燎原庚申壬戌等年廣義一方遂有濫
觴之禍嗣德癸亥秋予自太臬陳

奏請行欽奉

於準六年剗撫予抵職之日秩未至三品兵未滿三千自揣不才
濫叨邊寄兢兢業業莫敢遑居竊以廣義爲父母之邦是
乃門庭之寇不得不當其責而盡其心當此猖狂之際

*Hoàng thượng lâm chính dĩ lai, cai man cái thường vi hoạn.
Tự Đức Ất Mão thương mệnh Trần Tri đẳng thảo chi. Mậu Ngọ,
Kỷ Mùi đẳng niên, Nam hưu Pháp binh, Bắc hưu thổ phi thừa
thứ hưu sự chi thu, ngã hạt sơn man nhân nhi xuân động thủy tắc
xâm ngã biên manh kiếp [劫: cướp] lược nhân súc. Địa phương
quan do dĩ vi tiểu tiêu thâu thiết bất dĩ.*

*Thượng văn thùy tri vi vi bất tập, chung chí liệu. Nguyên
Canh Thân Nhâm Tuất đẳng niên, Quảng Nghĩa nhất phương
toại hưu lạm thương chi họa. Tự Đức Quý Hợi thu, dư tự Thái tự
trần tấu thinh hành khâm phụng.*

*Dụ chuẩn lục niên tiểu phủ, dư đê chức chi nhật, trật vị chí
tam phẩm, binh vị mãn tam thiên, tự suy [lo lường] bất tài, lạm thao
biên ký, cạnh cạnh nghiệp nghiệp, mạc cảm hoàng [遑: gấp] cư,
Thiết dĩ Quảng Nghĩa vi phụ mẫu chi bang thị man nãi môn đình
chi khâu, bất đặc bất đương kỳ trách nhi tận kỳ tâm đương thử
xương cuồng chi té.*

苟不大大加痛剿則難望其成功於是參考之前人之遺策
訪求之古老之見聞又且歷覽山川相視形勢靜觀其變
徐待其機乎丑兩年揀選勁兵操演陣法築壇告祭蠲吉
誓師仗朝廷之威靈資將士之協力無山不履無淵不
攻當此之辰專乎剿矣寅卯兩年我兵已振敵氣已挫因
而給與衣食曉示禍福徐徐撫之嗣而諸峒渠目俯首歸
降或求保守界疆或乞輸納稅課餘如荒蠻串蠻亦各取
次就縛乃有浩素浩擇二蠻尚存恃險爲梗辰巳兩年予
卽搗他巢穴該隨望風降服日今邊塵稍靜軍務稍閒因
得詳究山川之險易疆域之廣狹里路之遠近風俗之異

Câu bắt đại gia thông tiễu tắc nan vọng kỳ thành công ư thi.
Tham khảo chi tiền nhân chi di sách, phỏng câu chi cát lão chi
kiến văn, hựu thả lịch lâm sơn xuyên tương thị hình thể tĩnh quan
kỳ biến, từ đái kỳ cơ, dư sưu lưỡng niên luyện tuyển kinh [勁: cứng]
binh, thao diễn trận pháp, trúc đàn cáo tế, độc [益獨 bò 孑] cát thê
sư trọng. Triều đình chi uy linh tư tướng sĩ chi hiệp lực, vô sơn
bất lý, vô sách bất công. Dương thử chi thời chuyên hồ tiễu hý.
Dàn Mão lưỡng niên, ngã binh dĩ chân, địch khí dĩ tồi, nhân nhì
cấp dữ y thực hiểu thị họa phước từ từ phủ chi. Tự nhi chư sách,
cù mục phủ thủ qui hàng, hoặc cầu bảo thủ giới cương, hoặc cát
thâu nạp thuế khóa dư như hoang man quán man diệc các thủ
thứ tựu phược, nãi hữu Nước Tó, Nước Xênh nhị man thương tồn
đắc hiêm vi ngạnh. Thời dĩ lưỡng niên, dư túc đảo tha sào huyết.
cai tùy vọng phong hang phục. Mục kim biên tràn sáo tĩnh, quân
vụ sáo nhàn, nhân đắc tường círu sơn xuyên chi hiêm dị, cương
vực chi quảng hiệp, lý lộ chi viễn cận, phong tục chi dị

同及土地之宜租稅之額剿撫之策防禦之方與夫列朝之建設沿革名將之剿平事狀逐款具編定成門類名之曰撫蠻雜錄書然亦不過以一己之淺見爲一家之私藏云耳豈敢公於人乎哉儻觀之者幸勿以蠡測管窺爲笑也可是爲序

嗣德辛未靖蠻剿撫使溫溪阮子雲自序

đồng, cập thô địa chi nghi, tô thuế chi ngạch, tiễu phủ chi sách, phòng ngự chi phương dữ liệt triều chi kiến thiết duyên cách, danh tướng chi tiễn bình sự trạng, trục khoán [歛: thành thực], cự biên định thành môn loại danh chi viết “Phủ Man tạp lục” thư, nhiên diệc bất quá dĩ nhất kỷ chi tiễn kiến vi nhất gia chi tư tàng vân nhĩ. Khởi cảm công u nhân hổ tai! Thảng quan chi giả hạnh vật dĩ lê [con mọt gỗ] trắc quản khuy [𠀤: dòm ngó] vi tiễn dã, kha thị vi tự.

Tự Đức Tân Mùi (1871)

Tĩnh man Tiễn phủ sứ

Ôn Khê Nguyễn Tử Vân tự tự.

撫蠻雜錄卷之一

山川險易

山川有險易之殊故蠻之生也有純漓之異觀之于古秦之武勇唐之勤儉則山蠻之習尚從可知矣我轄青蓬羅樹二蠻境山高而氣厚林木青葱水清而源長魚蝦充牋平易者多險要者少故其蠻性純樸而所習者勤儉一二三五等奇蠻境山形剛急石多而木少水脈淺迫磧多而水少險峻者多平易者少故其蠻性率多兇悍所習者擊刺之事存如青衢與四奇蠻境間乎其中山之形有順有逆水之源有短有長而險易亦各相等故其蠻性半純而

Phiên âm trang 1
PHỦ MAN TẠP LỤC – QUYỀN CHI NHẤT
SƠN XUYÊN HIỀM DỊ

Sơn xuyên hưu hiềm dị chi thù cỗ man chi sinh dã. Hữu thuần ly chi dị quan chi vu cỗ Tần chi võ dũng, Đường chi cần kiệm tắc sơn man chi tập thượng tùng khả tri hý. Ngã hạt Thanh Bồng, La Thủ nhị man cảnh, sơn cao nhí khí hậu lâm mộc thanh thông [thông:cây hành] thủy thanh nhi nguyên trường, ngu phúc sung nhẫn, bình dị già đa, hiềm yêu già thiều, cỗ kỵ man tính thuần phác nhí sở tập già cần kiệm. Nhất, Nhị, Tam, Ngũ đặng Kỳ man cảnh, sơn hình cương cấp thạch đa nhí mộc thiều, thủy mạch tiền bách, thích đa nhí thủy thiều, hiềm tuấn già đa, bình dị già thiều, cỗ kỵ man tính suất đa hung hän, sở tập già, kích chế chi sự tồn, như Thanh Cù dữ Tú Kỳ man cảnh gian hò. Kỳ trung, sơn chi hình hưu thuận hưu nghịch, thủy chi nguyên hưu đoàn hưu trường, nhí hiềm dị diệc các tương đặng. Cỗ kỵ man tính bán thuần nhí

Dịch

TRƯỜNG LŨY QUẢNG NGÃI - Quyền 1
NÚI SÔNG KHÁC LẠ

Miền người Thượng sinh sống là một vùng núi sông hiềm yếu khác lạ. Đó là miền đất thuộc quê Thuần, quê Ly khác với miền ta, xét ra nó kiêm cả cái võ dũng của người Tần, lẩn tính cần kiệm của người Đường, nên ta có thể tìm hiểu được tập tính khái quát của người Thượng miền đất này vậy.

Tại hạt ta, hai xứ Thượng Thanh Bồng, La Thủ núi cao, cây cối tươi tốt, khí hậu dễ chịu, nước xanh mà đầy, nhiều loài thủy sản, ít nơi hiềm hóc, đồi sông dễ chịu, cho nên người Thượng ở đó tinh tinh thuần phác, quen sống cần kiệm. Còn cảnh quan tại các xứ Thượng cơ Nhứt, cơ Nhì, cơ Ba, cơ Năm, cơ Sáu thì đồi núi chập chùng, nhiều đá ít cây, khan mạch, dư sỏi cát mà thiếu nước dùng, nhiều thách thức nên đồi sông khó khăn hơn. Thế cho nên, người Thượng ở đó hung hän, hay gây sự đánh nhau như ở nguồn Thanh Cù tại xứ Thượng cơ Tư. Ở đó, hình núi lúc thuận lúc nghịch, các nguồn nước cái dài cái ngắn mà rất hiềm dị. Núi sông như thế, nên người Thượng ở đây phân nửa thùần hậu, còn

半不純有樸寔而習勤儉者有桀黠而好擊刺者無非山

川之氣脈使之然也故爲將者相視山川之形勢熟察蠻性之純鴻則戰陣不習而能矣言乎山之最險者二十有

二如高闢

山在

一三兩奇蠻境接交之處俗名尚高闢其

兩頭高聳參天爲彰義慕德二縣蠻境之

最高也西

南

北

落

下

起

到此突爲是山令謨蠻

居其西是時

南

居其西是時

北面落

下起爲衣山

廊山

浩家蠻環居之

南

面落

下五支山

磚磬全厨

琨瑩全櫟全木等蠻環居之東

面落

下三支山

或起或伏乍彎乍折如重衣相襲林木叢

雜巖石巍峨或大或小溪水紆迴或深或淺千形萬狀不可勝數

形如諸葛八陣圖浩素蠻居其中浩家外浩誅蠻

居其外脚是山原有五條路一自令謨蠻穿林山上行

是山嶺懸崖而下一自浩家山向南行穿林而下一自浩

誅鉤草阜山上向西行穿林而下一自素水口由水中行

援木跨石而登一自全木蠻山向北行而下這等條路均

是危險軍皆串氣而進洵爲諸蠻山之最險也嗣德十二年布政阮增信敗兵于全木山上十七年不與范表阮

美

bán bát thuần. Hữu phác thật nhi tập cần kiêm giả, hữu kiệt hiệt
nhi háo kích thứ giả. Vô phi sơn xuyên chi khí mạch, sứ chi
nhiên dã. Có vi tướng giả, tương thị sơn xuyên chi hình thế thực
sát man tính chi thuần ly tắc chiến trận bất tập nhi năng hý. Ngôn
hồ sơn chi tối hiềm giả, nhị thập hữu nhị như:

*Cao Muôn sơn: Tại Nhất, Tam lưỡng Kỳ man cảnh tiếp
giáp chi xứ, tục danh núi Cao Muôn, kỳ sơn lưỡng đầu cao tùng
tham thiền vi Chưong Nghĩa, Mộ Đức nhị huyền. Man cảnh chi
tối cao dã. Tây tự Nước Li man sơn liên lạc, lạc hạ đáo thử đột vi
thị sơn, lệnh mô [眞: đã định rồi] man cư kỳ tây thị sơn. Bắc diện lạc
hạ khởi vi Y sơn, Làng sơn, Nước Gia man hoàn cư chi. Nam
diện lạc hạ ngũ chi sơn Đá Bàn, Đồng Trù, Con Cua, Đồng Dâu,
Đồng Mộc đăng man hoàn cư chi. Đông diện lạc hạ tam chi sơn,
hoặc khởi hoặc phục, sạ [𦗔: chẹt, thoát] loan sạ bão như trùng y
tương tập, lâm mộc tùng tạp, nham thạch nguy nga, hoặc đại
hoặc tiểu, khê thùy vu hồi hoặc thâm hoặc tiến, thiên hình vạn
trạng bất khả thắng số, hình như Gia Cát Bát trận đồ.*

*Nước Tố man cư kỳ trung, Nước Gia Ngoại, Nước Tru man
cư kỳ ngoại cước. Thị sơn nguyên hữu ngũ điều lộ, nhất tự Linh
Mô man xuyên lâm sơn hạ hành việt thị sơn đỉnh huyền nhai nhi
hạ, nhất tự Nước Gia sơn hướng nam hành xuyên lâm nhi hạ,
nhất tự Nước Tru, Bộc Thảo Phụ sơn thượng hướng tây hành,
xuyên lâm nhi hạ, nhất tự Tố Thủy khẩu do thủy trung hành, bat
mộc khoa thạch nhi đăng, nhất tự Đồng Mộc man sơn hướng bắc
hành nhi hạ. Giá đăng điều lộ quân thị nguy hiểm, quân giao
quán ngư nhi tiến, tuân vi chư man sơn chi tối hiềm dã. Tự Đức
thập nhị niên, Bố Chính Nguyễn Tăng Tín bại binh vu Đồng Mộc
son thượng, thập thất niên dư dữ Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ,*

Dịch

phân nửa thì hung hăn. Người thuần phác quen sống cẩn kiêm, còn người chưa thuần hay gây sự đánh người giết người.

Há chẳng phải do khí tượng núi sông mà tạo ra những tính cách khác nhau như thế hay sao?

Do đó, người làm tướng chỉ huy việc chinh tiêu người Thượng phải khảo sát năm vũng hình thế núi sông, để biết được tính khí của từng nhóm người thì dù chưa từng giao chiến với họ cũng có thể cai trị được.

Miền Thượng hạt ta có 22 ngọn núi hiểm trở như sau:

Núi Cao Muôn: Núi này nằm tại hai cơ xứ Thượng là cơ Nhứt, và cơ Ba, Hai đầu núi này cao vút dựng trời thuộc 2 huyện Chương Nghĩa và Mô Đức. Sách người Thượng nằm trên núi cao. Từ núi của người Thượng Nước Ly liên tục đổ dốc đến đó rồi đột nhiên vun cao thành núi này, sách Thượng định cư ở phía tây núi. Mặt bắc đổ dốc rồi vun cao thành ngọn núi Y son, núi Làng Sơn, nơi người Thượng Nước Gia cư trú quanh đó. Mặt nam đổ xuống hình thành 5 ngọn núi gọi là núi Ngũ Chỉ, nơi người Thượng Đá Bàn, Đồng Trù, Con Cua, Đồng Dâu, Đồng Mộc cư trú quanh đó.

Mặt đông đổ dốc hình thành 3 ngọn núi, cái cao, cái thấp, chót cong vòng, chót gấp khúc như các xồng áo lồng vào nhau, rừng cây rậm rạp, đá dựng cheo leo, hòn to hòn nhỏ, suối chảy vòng vèo, khi sâu khi cạn, thiên hình vạn trạng không biết bao nhiêu mà kể, trông như trận đồ Bát quái của Gia Cát Khổng Minh vậy.

Sách của người Thượng Tố ở khu giữa, còn sách người Thượng Nước Gia Ngoại, sách của người Thượng Nước Tru ở chân núi. Núi này nguyên có 5 con đường từ các xứ khác đi tới. Một đường từ sách của người Thượng Linh Mô băng qua

rừng, vượt đỉnh núi, qua những khe vực cheo leo, rồi đổ xuống tới đây. Một đường từ núi của người Thượng Nước Gia băng rừng theo hướng nam đi xuống. Một đường từ trên núi Bộc Thảo Phụ của người Thượng Nước Tru theo hướng tây băng rừng đi xuống. Một đường từ cửa sông Tô Thùy, theo đường thủy một đoạn rồi lách cây, đạp đá trèo lên. Một đường từ núi của sách Thượng Đồng Mộc theo hướng bắc đi xuống. Các con đường ấy thảy đều nguy hiểm, mỗi lần qua đây, quan lính phải ngậm tăm mà tiến, vì ai cũng biết các vùng rừng núi xứ Thượng này rất nguy hiểm.

Niên hiệu Tự Đức thứ 12 (1858), quan Bố Chính Nguyễn Tăng Tín bị bại binh tại núi Đồng Mộc. Niên hiệu Tự Đức thứ 17 (1863), ta cùng các ông Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ,

舊林等進攻一次然但攻其溪內之蠻居耳二十一年予
自提兵分爲三道一道由猩蠻蠻山而登有波澌蠻引路
一道由全木山而進予督一道由浩家山上依山而行直
上山嶺懸崖而下該三道均夜半行攻三次該蠻從此褫
魄今該蠻已移居于是山之東腳外與浩誅蠻雜處受稅
二十三年全木降蠻丁數不肯納稅率將妻子登是山林
中最險構居圖欲爲非予與吳得護潘文舊等進攻大破
之按高闔山嶺有一處長橫各一丈許土色黃嫩無石無草
木葉亦不落八以木丈雷山在五奇廊蹠蠻境俗名尚穿
柔不窮蠻言山臍也

雷山廊蹠自里山落下到此突爲是山山分二支一支向東北行爲猩澗浩能等山一支
向東南行爲猩列猩燎等山其山嶺上平坦如大路然人立
嶺上望下山腳四旁壁立深如大井廊蹠下蠻居其下
廊蹠上蠻居其山之腰廊蹠蠻居其南腰節次官兵到此
天霧四塞晝亦如夜人馬亦不能辨致該蠻恃險不服嗣
德十八年予進兵到此霧亦如然承設壇密告忽爾光晴
卽派各奇貞弁各于山上有路處募兵防截予與范表阮
美喬林各率支兵懸崖而下自寅至巳方抵杠柵大破之
該蠻服從巴南山在六奇青衛蠻境俗號尚妃喃其山自嶺

Phiên âm trang 3

Kiều Lâm đǎng tiền công nhǎt thύ, nhiên đǎn công kỲ khê nội chi man cư nhĩ. Nhị thập nhǎt niên, dư tự đὲ binh phân vi tam đao, nhǎt đao do Con Cua man sơn nhỉ đǎng, hǔu Ba Tơ man dǎn lô, nhǎt đao do Đồng Mộc sơn nhỉ tiến, dư đốc nhǎt đao do Nước Gia sơn thường Y sơn nhỉ hành, trực thường sơn dī huyền nhai nhỉ há, cai tam đao quân dạ bán hành, công tam thύ. Cai man tùng thύ si phách [櫛魄: si phách: mát cà thần trí]. Kim cai man dī di cù vu thị sơn chi đông cước ngoại, dū Nước Tru man tạp xú thu thuế. Nhị thập tam niên, Đồng Mộc hàng man Đinh Chí bắt khủng nạp thuế, suất tướng thê từ đǎng thị sơn lâm trung tối hiêm cầu cư, đồ dục vi phi. Dư dū Ngô Đắc Hộ, Phan Văn Cựu đǎng tiền công đại phá chi. Án Cao Muôn sơn lĩnh hǔu nhǎt xú trường hoành các nhǎt truong, húa thó sắc hoàng nôn vô thạch vô thảo mộc diệp diệc bất lạc nhập dī mộc truong xuyên nhu bất cùng man ngôn sơn mạch dã.

Lôi son: Tại Ngũ Kỳ Làng Lui man cảnh tục danh núi Làng Lui [足■]. Tự Lý sơn lạc hạ đáo thύ đột vi thị sơn. Sơn phân nhỉ chi, nhǎt chi hướng đông bắc hành vi Con Quái [𡙉: cái ngòi nước], Nước Năng đǎng sơn. Nhǎt chi hướng đông nam hành nhỉ vi Còn Lẹt, Con Liệu đǎng sơn. Kỳ sơn đinh thường bình thản như đại lộ nhiên nhân lập đinh thường vọng hạ sơn cước từ bàng bích lập thâm như đại tinh. Làng Lui Hạ man cư kỳ hạ, Làng Lui Thường man cư kỳ sơn chi yêu. Làng Huy man cư kỳ nam yêu. Tiết thύ quan binh đáo thύ, thiên vụ, từ cơ trú diệc như dạ, nhân mã diệc bất năng biện tri, cai man đặc hiêm bất phục. Tự Đức thập bát niên, dư tiền binh đáo thύ, vụ diệc như nhiên. Dư thiết đàm mật cáo, hốt nhĩ quang tình, tức phái các kỳ viên biện các vu sơn thường hǔu lô xú, phân binh phòng tiệt. Dư dū Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm các suất chi binh huyền nhai nhỉ hạ. Tự đàm chí tị phương đẻ dang sách đại phá chi. Cai man tùng thύ nhiếp phục.

Ba Nam sơn: Tại Lục Kỳ Thanh Cù man cảnh, tục hào núi Ba Nam. Kỳ sơn tự đỉnh chí cước lâm mộc thương thủy, nhất vọng tham thiên. Sơn chi đông cước Nước Li

Dịch

Kiều Lâm tiến công nới áy làn thứ nhất, nhưng chỉ đánh tới sách người Thượng ở ven suối rồi về.

Niên hiệu Tự Đức thứ 21(1867), ta chia binh làm 3 cánh, một cánh từ núi của người Thượng Con Cua đi lên do người Thượng Ba Tơ dẫn đường, một cánh từ núi Đồng Mộc tiến lên. Còn cánh thứ ba do ta chỉ huy, từ núi của người Thượng Nước Gia đi lên núi Y sơn, rồi theo đèo dốc cheo leo đi xuống. Ba cánh quân đều xuất phát từ lúc nửa đêm, tấn công ba đợt liên tiếp, khiến người Thượng Đồng Mộc tanほn bạt vía, phải chịu tung phục từ đó. Nay thì họ đã di cư ra ở ngoài chân núi phía đông cù trú lẩn lộn với người Thượng Nước Tru, chịu đóng thuế. Đinh Chí, một tay Cù mục của người Thượng Đồng Mộc đã quy hàng ta, nhưng hai mươi ba năm qua vẫn bất hợp tác, không chịu nộp thuế, kéo cả bộ tướng vợ con trốn vào ở trong núi rất sâu hiểm, mưu làm chuyện sai trái. Ta cùng các ông Ngô Đắc Hộ, Phan Văn Cựu tiến công phá tan tành.

Đặc biệt, núi Cao Muôn có một nơi bè dài, bè ngang đều khoảng một trượng, có nhiều chỗ đất ở đó có màu vàng non, không lẫn đá sỏi, cũng không thấy có cây mọc lên, lấy cây gỗ cầm xuống thì đất mềm như không có đáy. Người Thượng nói là chỗ mạch núi lộ ra.

Núi Lôi: Còn gọi là núi Làng Lui vì người Thượng Làng Lui thuộc cơ Nǎm ở tại đó. Núi này từ Lý dốc xuống đến đây vun cao mà thành.

Núi Lôi gồm 2 nhánh, một nhánh chạy theo hướng đông bắc hình thành các ngọn núi Con Quái, Nước Nǎng, một nhánh theo hướng đông nam hình thành các ngọn núi Con Lẹt, Con Liệu. Trên đỉnh núi này có một nơi bằng phẳng như đại lộ, đứng nơi ấy

nhin xuống bên dưới thấy bốn chung quanh sâu hút như cái giếng lớn. Người Thượng Làng Lui Hạ cư trú dưới chân núi gọi là người Làng Lui Dưới (hay Thấp) còn người Thượng cư trú ở lưng chừng núi gọi là người Làng Lui Trên (hay Cao). Người Thượng Làng Huy cư trú nơi lưng chừng núi phía nam. Đã một lần quan binh đến đó, gặp hôm sương mù dày đặc, ban ngày mà tối như ban đêm, người ngựa không thể hoạt động được, nên người Thượng ở đó ỷ vào thế núi hiểm trở không chịu khuất phục ta.

Niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1864), ta tiến binh đến đó, cũng gặp cảnh sương mù dày đặc. Ta thiết đòn cầu cung, bỗng nhiên sương tan, trời sáng, ta liền phái các nhân viên rành đường hướng dẫn, rồi phân binh đánh lên. Ta cùng các ông Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm đôn đốc quân sĩ các cánh theo con đường dốc đứng cheo leo đánh xuống. Từ sáng sớm (giờ dần) đến gần trưa (giờ tị) thì đến các sách Làng Lui Trên, Làng Lui Dưới, Làng Huy, ta triển khai đánh phá tan tành, khiến chúng phải chịu nhiếp phục.

Núi Ba Nam: Tại xứ Thượng Thanh Cù thuộc cơ Sáu. Núi này, cây cối xanh tốt từ chân tới đỉnh, thoát nhìn thấy như núi đứng tròn. Người Thượng Nước Ly

芒縣上蠻居之山之西萬山連絡一望無際妃南蠻居之古來官兵未曾到此嗣德十九年予提兵巡往使波斯丁練等率降蠻三百餘丁向道跨石援木而登愈行愈遠如登天然自丑至己方抵嶺上破該杠柵及回至山之東脚則八石壁山在四奇蠻境山如壁立其高參天與高闢東夜矣下爲襲鵠黃中二嶺山之上相傳有象庭凡山象之老弱落東者盡歸于此待斃此山原有二條路一在山之東腳襲鵠奇滋擾嗣德二十一年予派兵斬木掘石廣修爲靖路潛往六路又奏移設靖蠻三堡于此一路在山之西腳是爲靖蠻往六自安馭蠻向北行越過此山上又下由溪道行過廊練馬鞍官抵六奇廊森抵六奇廊森其路甚險青山在一二奇蠻境接夾之處俗號峴浩擇蠻居之山之北岩綏浩擇蠻居之山之南腳節惡擇蠻下爲烏嶺山之上羣峯起伏林木連絡正中有一頃約五六十畝兩邊溪水環繞甚清中有一峯廣四五丈圓暉如覆笠土色黃嫩貢上平坦可容一百人蠻號爲山牘浩擇蠻丁爭丁鮚等環居之蠻常言此處無虎患只山牘浩擇蠻而已年前諸蠻活捉漢民常寄于此嗣德二

Phiên âm trang 4

Mang Biều Thượng man cư chi sơn chi tây, vạn sơn liên lạc nhất vọng vô té. Ba Nam man cư chi, cỏ lai quan binh vị tầng đáo thử. Tự Đức thập cùu niên, dư đè binh tuần vãng, sứ Ba Tơ man Đinh Luyện đẳng suất hàng man tam bách dư đình, hướng đạo khoa thạch bạt mộc nhi đăng. Dũ hành dũ viễn như đăng thiêng, nhiên tự sưu chí tị phuong để đình thượng, phá cai dang sách cập hồi chí sơn chi đông cước tắc nhập dạ hý.

Thạch Bích sơn: Tại Tứ Kỳ man cảnh, sơn chi như bích lập kỳ cao tham thiêng dữ Cao Muôn sơn tề. Sơn chi tây nhi Mã Yên Kỳ Lân chư sơn. Sơn chi đông lạc hạ vi Tập Linh, Hoàng Trung nhị lĩnh sơn chi thượng tương truyền hữu tượng đình. Phàm sơn tượng chi lão nhược giả tận quy vu thử đài tử. Thủ sơn nguyên hữu nhị điêu lộ, nhất tại sơn chi đông cước Tập Cáp lĩnh kỳ lộ, trách hiệp hiềm yếu xuyên lâm nhi hành. Tich niên ác man thường do thử lộ tiêm vãng Lục Kỳ tư nhiễu. Tự Đức nhị thập nhất niên, dư phái binh trảm mộc, quật thạch quảng tu vi Tinh man quan lộ, hựu tấu di thiết Tinh man tam bảo vu thử. Nhất lộ tại sơn chi tây cước thị vi Mã Yên tự An Ngự man hướng bắc hành việt quá thử sơn thượng hựu hạ do khê đạo hành quá Làng Luyện man để, Lục Kỳ Làng Lâm man kỳ lộ thậm hiềm.

Thanh sơn: Tại Nhất Nhị Kỳ man cảnh tiếp giáp chi xứ, tục hào núi Nước Trâm. Sơn chi tây, liên dữ Thác sơn tương đối, sơn chi nam cước Làng Ô, Làng Giá nhị man cư chi, sơn chi bắc, Đèo Gáp, Nước Lụa nhị man cư chi, sơn chi đông cước, lạc hạ vi Diêu Linh. Sơn chi thượng, quần phong khởi phục, lâm mộc liên lạc. Chính trung hữu nhất khoảnh chưóc ngũ lục thập mẫu, lưỡng biên khê thủy hoàn nhiễu thậm thanh. Trung hữu nhất phong quảng túc ngũ trượng, cao sô thập trượng, viên vựng như phúc lạp thô sắc hoàng nộn, đình thượng bình thản khả dung nhất bách nhân, man hào vi sơn tề. Nước Trâm man Đinh Tranh, Đinh Trê đẳng hoàn cư chi. Man thường ngôn thử xứ vô hổ hoạn,

*chi hữu hùng tượng lục xà nhi dĩ. Niên tiên chư man hoạt xúc
Hán dân thường ký vu thử. Tự Đức nhị*

Dịch

*người Thượng Mang Biều Thượng cư trú nơi suôn núi phía tây.
Núi tiếp núi trùng điệp. Đã từ thời xa xưa người Thượng Ba Nam
cư trú tại nơi này, quan binh chưa từng đặt chân đến đó.*

Niên hiệu Tự Đức thứ 19 (1865), ta đưa quân đi tuần tra nơi này, phái nhóm người Thượng Ba Tơ do Đinh Luyện chỉ huy một toán 300 lính Thượng đầu hàng quân ta dẫn đường mở rừng tiến lên. Càng đi thấy càng diệu vợi như leo lên trời, nhưng đến giờ sáu thì cũng lên tới đỉnh núi, quân ta triển khai đánh phá tan tành rồi ra về, tới chân núi phía đông thì trời sập tối.

Núi Đá Vách (Thạch Bích sơn): Núi tại cơ Tứ, dáng dựng đứng cao tốt như tới tận trời xanh, bằng với núi Cao Muôn. Phía tây núi này có các ngọn Mã Yên, Kỳ Lân. Phía đông thì thấp xuồng cũng có hai ngọn núi là Tập Cáp, Hoàng Trung, trên ấy nghe người ta đồn có nghĩa địa voi. Phàm loài voi hoang dã khi già yếu thì đều tìm về nơi nghĩa địa ấy chờ chết. Núi Đá Vách này vốn có hai con đường, một đường nơi phía đông chân núi này tại chỗ núi Tập Cáp, nhỏ hẹp hiểm yếu băng rừng mà đi. Ngày xưa giặc Thượng thường theo con đường ấy bí mật kéo đi quấy nhiễu khắp sáu cơ.

Niên hiệu Tự Đức thứ 21 (1867), ta phái binh chặt cây trực đá, mở một con đường rộng đi vào xứ Thượng này, lại tâu xin lập 3 đồn bảo ở đó. Một đường ở phía tây chân núi này gọi là yểm ngừa từ xứ người Thượng An Ngự theo hướng bắc băng qua núi này, rồi lại trèo xuồng theo con suối qua khỏi sách người Thượng Làng Luyện thì tới sách người Thượng Làng Lâm ở cơ Sáu, đường đó rất nguy hiểm.

Núi Thanh: Núi này nằm tiếp giáp giữa cơ Nhứt và cơ Nhì, thường gọi là núi Nước Trâm. Phía tây núi này liền mạch với núi Thác sơn, nơi chân núi phía nam là chỗ ở của hai sách người Thượng Làng Ô, Làng Giá, phía bắc là chỗ ở của hai sách người Thượng Đèo Gáp, Nước Lụa, nơi chân núi phía đông là Điều Linh. Trên đỉnh núi, lại mọc lên nhiều ngọn núi nhọn, cây cối rậm rạp. Ở trung tâm có một khoảnh đất rộng khoảng năm sáu chục mẫu, hai bên có suối chảy nước rất trong. Trong số ấy có một ngọn núi rộng khoảng bốn năm trượng, cao mấy chục trượng, hình tròn như cái nón, đất màu vàng non, trên đỉnh bằng phẳng chứa được cả trăm người, người Thượng gọi là cái rốn núi. Người Thượng Nước Trâm của nhóm Đinh Tranh, Đinh Tre cư trú ở quanh đó. Người Thượng thường nói ở đó không sợ hổ, chỉ có voi, gấu, rắn lục mà thôi. Những năm trước, mỗi khi người Thượng bắt sống người Kinh thì đem về đó giam nhốt.

Niên hiệu Tự Đức thứ

Phiên âm trang 5

thập nhị niên, dư dũ Ngô đắc Hộ, Nguyễn Mỹ đè binh do Làng Ô sơn trực chi đại phá chi. Cai man do ngạnh, nhị thập tam niên, dư dũ Ngô đắc Hộ, Phan Văn Cựu đè binh do Nước Lụa man sơn trực thương hựu đại phá chi. Án thử sơn, nguyên hưu tam lộ. Nhất tự Làng Ô man sơn hướng tây bắc nhi thương. Nhất tự Nước Lũ man sơn hướng tây nam nhi thương. Nhất tự Nước Li Tà Ma man sơn hướng đông nhi thương, quân đế Làng Trâm man sách. Cai tam lộ quân thị nguy hiểm. Duy Làng Ô sơn lộ xứng dị.

Thác sơn: Tại Nhất Kỳ man cảnh Thuộc Vinh Nội, tục hào núi Nước Nhảy. Kỳ sơn lạc hạ nhị chi loan bão, trung hưu khê thủy lưu xuất thị Na giang chi thượng lưu dã. Nội trùng khê khâu lưỡng biên cao sơn bích lập, thê tự Y sơn nhi hiêm hựu quá chi, đẵn kỳ sơn sảo đế nhĩ. Tự Đức thập bát niên, dư tiến binh do khê thủy tố [𡗎 :ngoi lên, ngược] lưu thấu nhập hựu việt quá sơn yêu trực nhập nội trùng hựu phá chi.

Y sơn: Tại Nhất Kỳ man cảnh tục hào núi Làng Y. Sơn chi tây thị Cao Muôn sơn chi bắc hành, lạc hạ vi thị sơn. Sơn chi đông cước giáp Nước Sung giang, sơn chi bắc cước giáp Thuộc Vinh Ngoại man cư, sơn chi nam lạc hạ nhị chi loan bão như y tập nhiên. Trung hưu khê thủy tú sơn lĩnh lạc hạ khuất khúc lưu xuất, ngoại hưu thô phụ trán thủy khâu, thê tự Tố thủy nhi sảo dị. Làng Y man cư kỳ trung đặc hiêm bất phục. Tự Đức thập bát niên, dư tiến binh trú trác Y Xuyên bảo, dạ nhị canh tiên phái khinh binh tiềng đăng sơn thương, phục tiệt. Dư dũ Phạm Biểu, Kiều Lâm tương binh do khê khâu nhập, đại phá tam thử. Cai man úy phục.

Miêu Nhĩ sơn: Tại Nhất Kỳ man cảnh tục hào núi Tai Mèo. Kỳ sơn cao đại, lâm mộc thậm thanh. Sơn chi tây liên dũ Nước Lá man sơn, sơn chi đông cước giáp Vệ giang tây ngạn, sơn chi nam vi Sơn Phùng xú, sơn chi bắc liên dũ Hắc Thạch lĩnh, hưu tú

*chinh hoang man cù kỳ thương, do Sơn Phùng lộ nhi đăng thậm
hiểm.*

*Nông sơn: Tại Tứ Kỳ man cảnh, tục hào núi Làng Nông. Kỳ
sơn tự Hồ linh lạc*

Dịch

22 (1868), ta cùng các ông Ngô Đắc Hộ, Nguyễn Mỹ đê binh từ núi Làng Ô tiến thẳng đến nơi ấy, đánh tan giặc Thương này. Nhưng họ vẫn còn ngang ngạnh, nên năm sau, niên hiệu Tự Đức thứ 23 (1869), ta cùng các ông Ngô Đắc Hộ, Phan Văn Cựu đê binh từ núi của người Thương Nước Lụa tiến thẳng lên đến nơi đánh phá một trận nữa. Ta khảo sát biết có ba con đường dẫn lên núi này, một đường từ núi của người Thương Làng Ô theo hướng tây bắc leo lên, một đường từ núi của người Thương Nước Lũ theo hướng tây nam leo lên, một đường từ núi của người Thương Nước Li Tà Ma theo hướng đông leo lên. Cả ba đường trên đều tới sách Thương Làng Trâm. Cả ba đường đều rất nguy hiểm, chỉ có đường đi qua núi của người Thương Làng Ô thì dễ đi hơn.

Núi Thác: Tại xứ Thuộc Vinh Nội, cờ Nhứt, thường gọi là núi Nước Nhảy. Núi này tòa thành 2 nhánh, ở giữa có suối là nguồn nước thương lưu của sông Na giang. Hai bên dòng suối, núi mọc dốc đứng, vẻ hung hiểm hơn cả núi Y sơn, nhưng núi này hơi thấp hơn.

Niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1964), ta ngược theo dòng suối tiến binh đến tận nơi, lại vượt qua một sườn núi vào tận sào huyệt khuấy đảo tan tành.

Núi Y: Tại xứ Thương cờ Nhứt, thường gọi là núi Làng Y. Nhánh bắc của núi Cao Muôn tháp dần xuống thành sườn tây núi này. Chân phía đông núi này giáp sông Nước Sung, chân phía bắc núi này giáp Thuộc Vinh Ngoại, nơi người Thương Thuộc Vinh Ngoại cư trú, phía nam núi này tháp xuống chia làm hai nhánh, gấp khúc như xồng áo vây. Ở giữa có suối nước, từ trên

núi vòng vèo đổ xuống, bên ngoài có bờ đất trắn ngay cửa suối, hình thế tương tự sông Tô thùy nhưng khác chút ít. Người Thượng Làng Y cư trú nơi áy, lợi dụng nơi ở hiểm hóc nên không tuân lệnh triều đình.

Niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1864), ta tiến binh đến đóng tại bảo Y Xuyên, chờ đến canh hai, phái đội khinh binh bí mật leo lên núi mai phục. Ta cùng hai ông Phạm Biểu, Kiều Lâm đưa quân theo con suối tiến vào, đai phá ba lần. Người Thượng Làng Y sợ phục.

Núi Tai Mèo: Tại xứ Thượng cơ Nhứt. Núi này to cao, cây cối rậm rạp. Phía tây núi này liền với núi của người Thượng Nước Lá, chân núi phía đông giáp bờ tây sông Vệ, phía nam là xứ Sơn Phùng, phía bắc liền với núi Hắc Thạch, có bốn sách người Thượng ở trên núi Tai Mèo này. Con đường lên núi duy nhất từ xứ Sơn Phùng đi lên, vô cùng hiểm trở.

Núi Nông: Thường gọi là núi Làng Nông, tại xứ Thượng cơ Tu. Núi này từ núi Hồ chạy đến, chiều cao tăng dần thành núi này, núi to cao như đựng tới trời, rừng cây xanh tốt, trên đỉnh có suối nước đủ dùng cho người và gia súc.

hạ vi thị sơn, cao đại tham thiên, lâm mộc thương thủy, đinh thương hữu tuyền khả dung nhân súc. Tích Làng Nông man cư, kỳ thương đặc hiểm bất phục. Tự Đức thập thất niên, dư đòn binh vu Minh Long bảo thương ủy Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm phân nhị chi binh, do tây lộ tề thương đại phá, hoạch ngưu sói thập đầu, lệnh cai man dĩ di cư vu son chi hạ.

Nhiêu sơn: Tại Nhị kỳ man cảnh tục danh núi Nước Nhiêu, hữu lộ tự Thạch Bích sơn tây cước Làng Luyện man sách hướng tây nam đạt vu Nhiêu sơn, giáp Minh Long bảo. Kỳ lộ thậm viễn.

Hồ lĩnh: Tại nhị kỳ man cảnh tục hào Đèo Khớp. Kỳ lĩnh thị Thanh sơn chi tây bắc hành lạc hạ Lội Tứ man cư. Kỳ hạ hữu nhất lộ tự y man quá thử hướng tây hành để Làng Môn, Làng Trê man cư, hữu đạt Lục Kỳ Nước Lầy [渚溝] man cảnh.

Bạch sơn: Tại Nhị kỳ man cảnh tục hào núi Nước Lụa [系■], tự Thanh sơn đông bắc lạc hạ vi thi sơn. Sơn thương hữu điền nhất khoảnh ước tam tú mẫu. Tích niên, cai man thường tương nhập súc tàng thử. Hữu hữu khê thủy nhất điền, khoa đại thạch tấu hạ vọng chi như bạch thắt nhiên. Hữu nhất lộ đăng thử sơn hướng tây hành thông vu Nước Xênh [渚攤] man cư thậm hiểm. Sơn chi hạ Nước Lũ man cư chi.

Chinh sơn: Tại nhị kỳ man cảnh tục hào núi Lang Chinh. Kỳ sơn nam liên Hắc Thạch lĩnh, tây giáp Minh Long, bắc chí Điện lĩnh, đông cận lũy Làng An man cư. Kỳ thương Làng Chinh man cư. Kỳ tây cước nguyên hữu nhị điệu lộ, nhất tự Lội Chích viet sơn hướng tây hành, nhất tự Minh Long bảo hướng đông hành, quân để cai man dang sách. Kỳ lộ thậm tuấn hiểm.

Linh Mô sơn: Tại Tam Kỳ man cảnh, tục hào núi Linh Mô, tức Cao Muôn sơn chi tây lĩnh. Tây tiếp Bàn Thạch sơn, bắc liên Nước Gia sơn, nam tiếp Đồng Trù man cư. Sơn thương hữu điền,

*Linh Mô man cư. Nguyên hưu tú điêu lộ, nhất tự Đá Bàn sơn
thượng đông hành, nhất tự Đồng Trù sơn thượng bắc hành, nhất
tự Nước Tô quá Cao Muôn sơn đỉnh, nhất tự Nước Gia man cư
sơn nam hành, quân đế cai man dang sách thậm hiềm. Tự Đức
nhị thập nhị, nhị thập*

Dịch

*Ngày trước, người Thượng Làng Nông cư trú trên núi cao
này, dựa thê núi hiểm ác nên sinh ngang ngạnh bất phục triều
định.*

*Niên hiệu Tự Đức thứ 17 (1863), ta đóng quân tại bảo Minh
Long, ủy nhiệm cho các ông Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm
chia quân làm hai cánh theo con đường phía tây cùng tiến lên
đánh dẹp được giặc Thượng Làng Nông, bắt được trâu bò mười
con, buộc người Thượng Làng Nông dời nhà xuống chân núi mà
ở.*

Núi Nhiêu: Thường gọi là núi Nước Nhiêu tại xứ Thượng cơ
Nhì. Có con đường từ sách người Thượng Làng Luyện ở chân
phía tây núi Đá Vách đi theo hướng tây nam thì đến núi này, giáp
bảo Minh Long. Đường đi rất xa.

Hồ lĩnh: Thường gọi là Đèo Khớp tại xứ Thượng cơ Nhì.
Nhánh tây bắc của núi Thanh đổ xuống sách người Thượng Suối
Tía cư trú. Bên dưới có con đường từ sách người Thượng ấy đi
qua đó rồi thẳng về hướng tây đến sách của người Thượng Làng
Môn, Làng Trê, rồi đến sách người Thượng Nước Lây thuộc cơ
Sáu.

Núi Bạch: Thường gọi là núi Nước Lụa tại xứ Thượng cơ
Nhì. Nhánh đông bắc núi Thanh thấp dần thành núi này. Trên
núi có một khoảnh ruộng rộng khoảng ba bốn mẫu. Năm xưa,
người Thượng thường đem gia súc dấu ở đó. Lại có một dòng
suối chảy trên một khối đá lớn. Từ trên nhìn xuống thấy suối
chảy trắng xóa như một dải lụa rất đẹp. Có một con đường leo

lên núi này đi về hướng tây thông với sách người Thượng Nước Xênh rất hiểm trở. Người Thượng Nước Lúa cư trú nơi chân núi.

Núi Chinh: Thường gọi là núi Làng Chinh tại xứ Thượng cơ Nhì. Phía nam núi này liền với núi Hắc Thạch, phía tây giáp Minh Long, phía bắc kéo dài đến tận núi Điều, phía đông gần Trường lũy, nơi cư trú của người Thượng Làng An, còn ở trên núi thì có sách người Thượng Làng Chinh. Nơi chân núi phía tây có hai con đường, một đường từ Lội Chích băng núi đi về hướng tây, một đường từ bảo Minh Long đi theo hướng đông, đều đi đến sách của người Thượng Làng Chinh. Đường đi qua nhiều hẻm vực cheo leo vô cùng hiểm trở.

Núi Linh Mô: Thường gọi là núi Linh Mô tại xứ Thượng cơ Ba, tức nhánh phía tây núi Cao Muôn. Phía tây tiếp với núi Bàn Thạch, phía bắc liền với núi Nước Gia, phía nam tiếp giáp với sách người Thượng Đồng Trù. Trên núi có ruộng, nơi người Thượng Linh Mô cư trú. Trước đây vốn có bốn con đường dẫn lên núi Linh Mô này, một đường từ trên núi Đá Bàn đi về hướng đông, một đường từ trên núi Đồng Trù đi theo hướng bắc, một đường từ Nước Tó qua đỉnh núi Cao Muôn, một đường từ núi của người Thượng Nước Gia đi về hướng nam. Bốn con đường ấy, đều đi đến sách người Thượng Linh Mô, nhưng đều rất hóc hiểm.

Niên hiệu Tự Đức thứ 22 (1868),

石盤

在三奇蠻境俗號尚砂盤其山東接
令謨山北連山南夾全廚山西腳砂

子蘇山

俗號山砦盤其山東接
山南夾全廚山西腳砦
在三奇巒境俗號尚諸
蘇山上有田有溪水出

tam đǎng niēn, dū tuān vāng quān quā thū.

Thạch Bàn sơn: Tại Tam Kỳ man cảnh tục hào núi Đá Bàn. Kỳ son đông tiếp Linh Mô son, bắc liên son, nam giáp Đồng Trù son, tây cước Đá Bàn man cư thậm hiêm. Tự Đức thập bát niêñ, dū tiến binh trực chí son đầu đại phá cai man.

Tô son: Tại Tam Kỳ man cảnh tục hào núi Nước Tô. Son thượng hữu điền hữu khê thủy xuất khuất khúc, lâm mộc âm sâm. Thủ thị Tô giang chi nguyên đầu dã. Nguyên hữu nhị điêu lộ, nhất tự Trà Nô man son thượng hướng nam hành, nhất tự Đồng Nhài man do khê khâu hướng tây hành để thị son định. Lưỡng lô thượng giáp thậm hiêm. Tịch Đinh Luyện đặc hiêm cư thử. Tự Đức thập thất niêñ, dū dū Phạm Biêu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm tiến binh do khê khâu hướng tây hành trực nhập đại phá chí. Hữu do Trà Nô son lộ nhi xuất.

Lý son: Tại Tam Kỳ man cảnh tục hào núi Nước Lý. Son thượng quản phong ẩn phục hoặc cao hoặc để bất tri kỳ cá. Hữu khê khuất khúc lưu xuất thị Lý son chi nguyên đầu dã. Nước Lý man Đinh Tròn (丁+luân) đăng cư kỳ trung. Tự Đức thập xuyên lâm nhi hành, tự dàn chí tuất phương để thị son trú trác. Minh thảo, tiến binh đại phá chí, hoạt xúc Đinh Tròn chí diệt. Thủ hậu, cai man di cư vu son thượng đặc hiêm bất phục.

Nhị thập tam niêñ, dū dū Ngô đặc Hộ, Phan Văn Cựu đè binh cứ Ba Tơ man Đinh Lạp đăng dãnh lô, đăng son phá chí. Cai man tự liệu bất cổ, tự phân kỳ sào huyệt nhi tuần.

Sở Thủy lĩnh: Tại Lục Kỳ Thanh Bồng man cảnh tục hào đốc Nước Sở. Kỳ lĩnh tại Trà Quân son chí tây. Lĩnh thượng hữu lô cực hiêm, tự thử lĩnh hướng tây hành ngũ nhật trình chí Ma Chông [麻 莚] man. Thủ man chí tây hành tam nhật trình hữu lưỡng đầu man. Kỳ man hành tắc tương y như lang bái (狼

Núi: nương tựa nhau như con lang với con bái), nhiên hưu hưu Xoang [煦] Vuốt. Thủ man sở cù hưu nhất đại trùng như mā. Hà man quá thủ năng khóa quá tắc dī, bất năng khóa quá tắc thủ man quần lai thực chi. Man chi tróc Hán dân đa

Dịch

suốt ba năm, ta đưa quân tuần vãng xứ Thượng đều có đến núi này.

Núi Thạch Bàn: Tại xứ Thượng cơ Ba thường gọi là núi Đá Bàn. Phía đông tiếp với núi Linh Mô, phía bắc là núi, phía nam giáp núi Đồng Trù, chân núi phía tây là nơi người Thượng Đá Bàn cư trú, rất hiểm yếu.

Niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1864), ta tiến binh thăng lên núi đại phá quân giặc.

Núi Tô: Tại xứ Thượng cơ Ba thường gọi là núi Nước Tô. Trên núi có ruộng, có suối chảy vòng vèo, cây cối rậm rạp. Núi này là đầu nguồn sông Tô giang. Đã từ lâu có hai con đường, một đường từ núi người Thượng Trà Nô đi theo hướng nam, một đường từ sách người Thượng Đồng Nhai theo con suối đi theo hướng tây thì đến đỉnh núi này. Hai con đường sẽ gặp nhau và đều rất nguy hiểm. Năm xưa Đinh Luyện nhờ vị trí hiểm hóc, cố thủ ở đó.

Niên hiệu Tự Đức thứ 17 (1863), ta cùng các ông Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm tiến binh theo con suối đi về hướng tây thăng tới đó phá tan tành, rồi theo đường Trà Nô dẫn quân ra về.

Núi Lý: Tại xứ Thượng cơ Ba thường gọi là núi Nước Lý. Trên núi có nhiều ngọn núi nhỏ, cái cao cái thấp chập chùng không biết bao nhiêu mà kể. Núi này cũng có một con suối chảy

vòng vèo là đầu nguồn của sông Lý giang. Bọn người Thượng Nước Lý Đinh Tròn cư trú ở đó.

Nhiên hiệu Tự Đức thứ 19 (1865), ta tiến binh có người Thượng dẫn đường. Từ trên núi Lôi, quân ta theo hướng tây băng rừng mà đi. Từ giờ dần đến giờ tuất mới đến núi này trú quân, sớm hôm sau tiến binh đánh phá tan tành, bắt sống cháu trai của Đinh Tròn. Từ đó, người Thượng Nước Lý di cư lên cao tìm chỗ hiểm hóc mà ở, cũng chưa chịu tung phục.

Nhiên hiệu Tự Đức thứ 23 (1869), Ta cùng các ông Ngô Đắc Hộ, Phan Văn Cựu đè binh, bảo người Thượng Ba Tơ là nhóm Đinh Lạp dẫn đường, lên núi cao đánh phá tan tành. Người Thượng Nước Lý thấy không chống lại, tự đốt trại sạch bỏ trốn.

Núi Sở Thủy: Tại xứ Thượng cơ Ba thường gọi là dốc Nước Sở. Núi này ở phía tây núi Trà Quân. Trên đó có đường đi nhưng cực kỳ hóc hiểm. Từ núi này đi về hướng tây năm ngày thì đến sách người Thượng Ma Chông. Đi tiếp 3 ngày nữa thì đến sách người Thượng Luõng Đầu. Người Thượng Ma Chông và Luõng Đầu sống nương tựa nhau như con lan nương tựa với con báy. Còn có người Thượng Xoang Vuốt. Chỗ người Thượng Xoang Vuốt có một loại côn trùng to như con ngựa, người nào đi qua đó, người Xoang Vuốt bắt cõi nó, cõi được thì thôi, còn nếu không cõi được nó thì bị người Xoang Vuốt ăn thịt. Người Kinh bị bắt phản động

得轉賣之有食在抵鋸手惟手到袖下人到凌霄如蒸三以蕉雨食往日星花山然蛇處公不號青參腳出之言此嶺掃蕪而相始地茂繞全木有處到有密羅師上蠻毒星山境居行青山但路蠻列無述路蛇山其嗣一蓬之聞自稱于恙烟越苦山在上山德自江西甚在是楚盛六上奇言蠻公嶺山山蠻之羅橋五年溯二水又奇有波人瓘園上主在嶺不南樹袖峯予流條嶺多青山漸跡繞又有又六抵脚蠻生俗逕而路山產蓬削蠻所而號一號奇浩到茶境花號往上一之榜蠻立境未登雜項尚社除此唔其秀尚駐向自北木境下俗到行庭土腰道處嗣蠻山茂凌軍西青噴鐵其有名此如凡平遠蠻駐德居甚土鋸于行蓬庸年山江耗螺諸坦其境繁二山高蠻有此均源蠻蠻甚深瀧水山多山蠻一十之與採似鋸向后取高淵全之雉產獨號夜二北茶食乎齒西山木林有木最均橋峯尚軍年腰軍之人山過上麓木

chuyển mại vu thử. Thủ đǎn đǎc chi man ngôn nhī

Trà Quân sơn: Tại Lục Kỳ Thanh Bồng man cảnh. Kỳ sơn thậm cao, lâm mộc thậm thanh hựu đa sản bàng mộc. Cơ niên (năm đói, mất mùa, man thủ mộc chữ thực chi vị Thiên Mẽ. Sơn chi tây thị Sở Thùy Linh. Sơn chi bắc Cười [口真] Dong man cư. Sơn thượng hưu i uyền lưu xuất chū hạ Thanh Bồng giang. Nguyên hưu nhī đièu lô, nhất tự Thanh Bồng nguyên hướng tây quá Cú Xi sơn cước, chuyển nam hành, nhất tự Nan khê tổ lưu nhī thường, hướng tây hành quân đέ thử sơn. Tham Lung man cư. Tự Đức nhī thập niên dư tuần vān trú quân vu thử.

Cú Xi sơn: Tại Lục Kỳ Thanh Bồng man cảnh. Kỳ sơn quang khởi ngũ phong, tục hào núi Lăng Cú, hưu tự hồ nhân thủ chi, hựu hào Ngũ Chỉ sơn. Sơn thượng ba tiêu quất dữu sinh hoa tú mậu, thô man thái thực chi. Duy đới quy bất đǎc. Tương truyền Bùi Trần công viên.

Tinh sơn: Tại Lục Kỳ La Thủ man cảnh. Kỳ sơn thậm cao dū Trà Quân sơn tề. Sơn chi nam cước Trà Ngon [口言] man cư. Sơn chi bắc yêu, danh Nước Xa [縣] xú. Thủ xú độc xà thậm đà thô man bất cảm đáo thử. Tự Đức nhī thập nhī niên, dư tuần vāng do Trà Hữu man lô viet quá thử sơn lĩnh đέ Nước Xa xú, trú trát nhất dạ, quân nhân chữ thực xà tự mộc thượng mê yên, lạc hạ như vũ, nhiên nhi toàn sư vô dạng.

Chúa sơn: Tại Lục Kỳ Xã Đạo man cảnh, man hào núi Chúa, hựu hào núi Yêu Mây. Kỳ sơn độc tung lăng tiêu, chư sơn hoàn nhiều la liệt vu tú bàn. Lĩnh thượng hưu nhất khoảnh thô bình thản đa sản quất dữu ba tiêu hoa mộc mậu mật. Man xưng Bùi Trần công viên hựu hào trī đình. Phàm cư sơn trī quân đáo thử dī vī tảo địa. Hữu lô tự Cười Dū man hoàn nhi đǎng

hành như loa tràng, nhiên tam nhật dạ thủy đáo . Đãn văn chi man ngôn nhân tích sở vị đáo thử.

Thủy chi tối hiểm già phàm bát như:

Mộc giang than: *Tại Tam Kỳ Ba Tơ man cảnh tục danh Thác Lang đồng mộc. Thủ than, thượng hữu sơn tước lập, hạ hữu giang thâm uyên, hữu*

Dịch

thường đem đến đó bán. Những tin ấy đều do người Thượng kể lại.

Trà Quân sơn: *Tại xứ Thượng Thanh Bồng thuộc cơ Sáu. Núi rất cao, cây cối rậm rạp, lại có nhiều loại cây “bảng”. Gặp năm đói kém, người ta nấu cây “bảng” mà ăn, gọi là “gạo trời”. Phía tây núi này là núi Sở Thủy, phía bắc là nơi ở của người Thượng Cười Dong. Trên núi có suối nước đổ xuống sông Thanh Bồng. Có 2 con đường, một đường từ nguồn Thanh Bồng đi theo hướng tây qua chân núi Cú Xì, rồi rẽ theo hướng nam, một đường từ suối Nan Khê ngược dòng đi lên theo hướng tây. Cả 2 con đường ấy đều dẫn đến núi này. Người Thượng Tham Lung cư trú ở đó.*

Niên hiệu Tự Đức thứ 20 (1866), ta dẫn quân đi tuần vãng, có trú quân tại đó.

Cú Xì sơn: *Tại xứ Thượng Thanh Bồng thuộc cơ Sáu. Núi có 5 ngọn, thường gọi là núi Lăng Cú, cũng giống như 5 ngón tay nên còn có tên là núi Ngũ Chi. Trên núi có nhiều chuối, quit, bưởi bông trái sum suê, người Thượng hái ăn tại chỗ chứ không được mang đi. Tương truyền đó là rãy của quan Trần công Bùi Tá Hán ngày xưa.*

Tinh sơn: *Tại xứ Thượng La Thủ thuộc cơ Sáu. Núi rất cao ngang với núi Trà Quân. Nơi chân núi phía nam có người*

Thượng Trà Ngon cư trú. Nơi sườn núi phía bắc là xứ Nước Xa. Xứ này rất nhiều rắn độc, người Thượng chẳng dám lai vãng.

Niên hiệu Tự Đức thứ 20, ta tuần vãng theo đường Trà Hưu băng qua núi Trà Hưu đến xứ Nước Xa, đóng quân một đêm, khi binh lính đin bếp nấu cơm, thì khói bốc xông lên ngọn cây, rắn bị khói làm cho cay mắt, rót lớp đop như mưa, nhưng toàn thể quân lính không ai bị gì.

Núi Chúa: Tại xứ Thượng Xã Đạo thuộc cơ Sáu, người Thượng gọi là núi Chúa, còn gọi là núi Yêu Mây. Núi này đột khỏi cao vút tới mây xanh, có nhiều ngọn núi khác chầu hầu là liệt chung quanh. Trên núi Chúa có một khoảnh đất bằng phẳng, mọc nhiều chuối, quit, bưởi bông trái sum suê, người Thượng bảo đó là rẫy của ông Trần công Bùi Tá Hán, người Thượng còn gọi nơi đó là "trī đình". Vì loài sơn trĩ các nơi đều bay về nơi đó múa may quét dọn. Có con đường từ sách người Thượng Cười Dũ đi vòng veo leo lên như ruột ốc, mất 3 ngày đêm mới tới. Song nghe người Thượng cho biết lâu nay chưa thấy người Kinh nào tới tận xứ đó cả.

Sông suối tối hiềm có 8 dòng như sau:

Thác Mộc giang: Tại xứ Thượng Ba Tơ thuộc cơ Ba, thường gọi là Thác Lang Đồng Mộc. Bên nước này, trên thi núi dựng đứng, dưới thì sông sâu hút, có

Phiên âm trang 9

lộ tự Nước Tối nhi hạ, hướng nam hành quá thử than để Đồng Dâu man cư. Kỳ than chước bách dư trượng hành thậm nguy hiểm. Niên tiền Bồ chánh Nguyễn Tăng Tin tương binh quá thử, hư kinh trụy uyên nhi từ giả thậm chúng.

Thuộc Vinh ngoại tân: Tại Nhứt Kỳ Thuộc Vinh man cảnh tục danh Phán Lang Thuộc Vinh ngoại. Thủy trung thạch phục, lưỡng biên giai sơn lâm tùng tạp. Hữu lộ tự Nước Sung man hướng tây bắc hành để Thuộc Vinh Nội, Làng Tương man cư kỳ tân lý, lộ thậm hiểm.

Bạch Thủy tân: Tại Nhị Kỳ Nước Lụa man cảnh tục danh Phán Lang. Thủ tân thủy trung đại thạch thậm đa hoặc ẩn hoặc phục. Quan binh thiệp thử, cai man cư nhạn hữu đại thạch xú ẩn xạ chi. Bình bất năng tiên, thậm thị hiểm yếu.

Thanh Đình uyên: Tại Lục Kỳ Lang Tru man cảnh, tục danh Vực Chuồn. Kỳ uyên tú bang giai thạch, thạch trung hữu uyên. Kỳ viên như ky hoành khẩu chước tam tú xích. Kỳ thâm như tinh, uyên chi nam bắc giai hữu man cư. Hữu lộ tự Tứ Kỳ Làng Luyện man hướng bắc hành quá thử uyên, bàng viễn vu Lang Biều man cảnh tối vi nguy hiểm.

Đại Hoán than: Tại Lục Kỳ Lang Biều man cảnh, tục danh Thác Hú, Kỳ than giai thạch, nãi Nham giang chi nam ngạn dã. Thượng hữu cao sơn, hạ hữu thâm uyên, quá thử thậm vi nguy hiểm.

Đại Hiểm than: Tại Lục Kỳ Xà Nay man cảnh, Tại Lục Kỳ man cảnh, tục danh. Thủ than sơn yêu tuấn tuyệt thích thạch sầm nham, giang uyên thâm quảng, hành nhân quán ngư vãng thậm vi hiểm yếu. Tiền thử quan binh thất lợi tại thử.

Ba Tầm than: Tại Lục Kỳ Nước Li Bồ Na man cảnh, tục danh thác Ba Tầm. Thủ than giai thạch liệt, nãi Lê giang chi tây ngạn dã. Thượng tắc cao sơn tước lập, hạ tắc Lê giang thâm

uyên. Hữu lô tự Mang Biều man, hướng bắc hành qua thử đê Giá Tiệp man, thậm vi nguy hiểm.

Lê Giang thương tân: Tại Lục Kỳ Nước Li Mang Biều Thương man cảnh, tục danh Phán Lang Nước Ly. Thủ tân thùy trung giai viên thạch như lạp như phủ như đạn hoàn thậm đà nhi nhuận hoạt. Hữu lô tự

Dịch

con đường từ Nước Tố đi xuống theo hướng nam quá bến này thì đến sách người Thương Đồng Dâu. Bến này ước chừng dài hơn trăm trượng, đi qua cực kỳ nguy hiểm. Năm nọ, quan Bố chánh Nguyễn Tăng Tin đưa binh qua đó, quân lính run sợ rơi xuống vực sâu chết khá nhiều.

Bến Thuộc Vinh ngoại: Tại xứ Thuộc Vinh, cơ Nhứt, người Thương gọi là Phán Lang Thuộc Vinh Ngoại. Trong nước đá-lởm chởm, hai bên núi rừng trùng điệp. Có con đường từ sách người Thương Nước Sung đi về hướng tây bắc thì đến Thuộc Vinh Nội. Người Thương Làng Tương cư trú tại khu vực bến này. Đường đi vào rất hiểm trở.

Bến Bạch Thủy: Tại xứ Thương Nước Lụa thuộc cơ Nhì, thường gọi là Phán Lang. Bến này đá to đá nhỏ rất nhiều cái khuất cái lộ. Khi quan binh vượt qua bến thì giặc Thương nấp sau những tảng đá lớn bắn tên ra, quân ta không tiến lên được. Một nơi quá hiểm ác.

Vực Thanh Đinh: Tại xứ Thương Làng Tru thuộc cơ Sáu, thường gọi là Vực Chuồn. Vực này bốn chung quanh đều là đá, giữa là vực nước, tròn như cái nong, đường kính ước chừng ba bốn thước. Vực Thanh Đinh sâu như giếng, phía nam phía bắc đều có người Thương cư trú. Có con đường đi từ sách người Thương Làng Luyện ở cơ Tư theo hướng bắc vượt qua vực này, rồi đi một đoạn đường khá xa nữa thì đến sách người Thương Lang Biều. Đường đi cực kỳ nguy hiểm.

Bến Đại Hoán: Tại xứ Thượng Lang Biều thuộc cơ Sáu, tục danh Thác Hú, Bến này toàn đá là đá là nhánh nam sông Nham giang. Núi thì cao, vực thì sâu, đi qua đó cực kỳ nguy hiểm.

Bến Đại Hiểm: Tại xứ Thượng Xà Nay thuộc cơ Sáu, tục danh Thác Kỳ. Nơi sườn núi bến này đá nhọn như dao vót, vực sông sâu rộng, phải ngậm miệng mà đi qua, cực kỳ nguy hiểm. Xưa nay quan binh đều bị thất bại tại nơi này.

Bến Ba Tâm: Tại xứ Thượng Nước Li Bồ Na thuộc cơ Sáu, tục danh thác Ba Tâm. Bến này la liệt rất nhiều đá, là bờ tây của sông Lê giang. Trên là núi dựng đứng, dưới là sông Lê giang sâu thẳm. Có con đường từ sách người Thượng Mang Biều, đi theo hướng bắc qua bến này thì tới sách người Thượng Giá Tiệp. Đường đi cực kỳ hiểm yếu.

Bến Lê Giang Thượng: Tại xứ Thượng Nước Li Mang Biều Thượng thuộc cơ Sáu, thường gọi là Phán Lang Nước Li. Bến này có nhiều đá tròn, có miếng như cái sàng, có cục như cái búa, có viên tròn lắn như viên đạn, đều trơn bóng. Có con từ

*Tam Kỳ Ba Tơ Trà Nô man hướng tây bắc hành thiệp qua thử
tân, hựu hướng bắc hành để Mang Tầm Thương man, thậm vi
hiếm yếu.*

Sơn chi thứ hiêm giả tam thập hữu lục như:

Thạch Sạn sơn: Tại Ngũ Kỳ man cảnh, tục hào Dốc Đá Dương Ngoài. Kỳ sơn tại Lôi sơn chi đông. Sơn hình tiêu lập, man Hán đáo thử đăng giả viên thạch nhi thường, hạ giả tắc cứ tọa bồ phục nhi há. Sơn chi nam Lang Liệu man cư, sơn chi bắc Con Già man cư chi.

Liệu sơn: Tại Ngũ Kỳ man cảnh, tục hào núi Làng Liệu. Kỳ sơn tại Thạch Sạn sơn chi đông, lĩnh thương lâm mộc sâm hiêm. Hữu lộ tự Thạch Sạn nhi đông, do thử sơn tích lâm trung nhi hành pha hiêm.

Ma Bàn sơn: Tại Tại Ngũ Kỳ man cảnh, tục hào núi núi Dang Sai. Tại Liệu sơn chi đông, nhất lộ tự Liệu sơn đông hành đáo thử phân vi nhị, nhất hướng bắc hành đạt Thạch Quan lĩnh, nhất hướng đông hành đạt Sa Lung lĩnh.

Hốt Hoả sơn: Tại Ngũ Kỳ man cảnh. Kỳ sơn tại Sa Lung lĩnh chi bắc, sơn đa lâm

mộc. Niên tiền man thường ẩn thử thửa gian tiêm hạ, kim giả tắc vô.

Sa Lung lĩnh: Tại Ngũ Kỳ man cảnh, tục hào Dốc Dê (圮, 坍). Kỳ lĩnh tại Hốt Hoả sơn chi nam, Tiên Mẽ sơn chi bắc. Lĩnh chi tây, Sa Lung man sở cư. Hữu nhất lộ tự lũy Nham Ái [捺隘], hướng tây hành quá thử lĩnh để Sa Lung man sách.

Tiền Mẽ son: Tại Ngũ Kỳ man cảnh. Kỳ sơn tại Sa Lung lĩnh chi nam. Son hiệp thương hữu đại thạch só đôi. Nhất vọng chi như tiền quán, nhất vọng chi như mẽ tương, lâm mộc âm sâm.

Hữu nhất lộ tự Huân Phong bảo, việt lũy hướng tây bắc. Quá thử sơn hiệp để Sa Lung lĩnh.

Thạch Quan lĩnh: Tại Ngũ Kỳ man cảnh, kỳ lĩnh tại Hốt Hòa sơn chi bắc. Lĩnh thượng đa thạch đồi. Hữu nhất lộ tự Phú Nhơn đồn điền, việt thử lĩnh hướng tây nam hành để Dang Sai sơn, hướng bắc hành để Hoàng Thùy sơn, đạt nhị kỳ Vực Răm [林 thảo đầu] đồn điền.

Hoàng Thùy sơn: Tại Tam Kỳ man cảnh, kỳ son tại Thạch Quan lĩnh chi bắc. Sơn thượng

Dịch

sách người Thượng Trà Nô Ba Tơ thuộc cơ Ba, đi theo hướng tây bắc vượt qua bên này, rồi đi theo hướng bắc thì tới sách người Thượng Mang Tầm Thượng. Đường đi cực kỳ hiểm yếu.

Có 36 ngọn núi khá là hiểm trở là:

Núi Thạch Sạn: Tại xứ Thượng cơ Năm, thường gọi là dốc Đá Dương Ngồi. Núi này ở phía đông núi Lôi, hình chóp cao chót vót. Người Thượng, người Kinh đến đây vịn đá leo lên, nhưng khi xuống át phải bằng cách ngồi níu dây rùng mà xuống từ từ. Người Thượng Làng Liệu cư trú phía nam núi này. Người Thượng Con Già cư trú tại phía bắc núi này.

Núi Liệu sơn: Tại xứ Thượng cơ Năm, thường gọi là núi Làng Liệu. Núi này nằm phía đông núi Thạch Sạn, trên núi cây cối rậm rạp. Có một con đường từ phía đông Thạch Sạn đi xuyên qua giữa rừng, khá hiểm ác.

Núi Ma Bàn: Tại xứ Thượng cơ Năm, thường gọi là núi Dang Sai. Có một con đường từ phía đông núi Liệu sơn đi đến đây tòa làm hai, một đường đi về hướng bắc tới núi Thạch Quan, một đường đi về hướng đông tới Sa Lung lĩnh.

Hót Hỏa sơn: Tại xứ Thượng cơ Năm. Núi này phía bắc núi Sa Lung, nhiều cây cối. Mấy năm trước, giặc Thượng thường núp ở đây, chờ dịp là lén xuống quấy nhiễu, nay thì không còn.

Núi Sa Lung: Tại xứ Thượng cơ Năm, thường gọi là dốc Dẽ. Núi này phía nam núi Hót Hỏa, phía bắc núi Tiên Mẽ. Người Thượng Sa Lung cư trú tại phía tây núi này. Có một con đường từ ải Nham đi theo hướng tây qua núi này thì tới sách người Thượng Sa Lung.

Núi Tiên Mẽ: Tại xứ Thượng cơ Năm. Núi này ở phía nam núi Sa Lung. Trên sườn núi có mây tầng đá to. Thoạt trông giống như một xâu tiền, cũng giống như kho gạo, cây cối um tùm. Có một con đường từ bảo Huân Phong, đi qua Trường Lũy theo hướng tây bắc. Qua khỏi sườn núi này là tới núi Sa Lung.

Núi Thạch Quan: Tại xứ Thượng cơ Năm, ở phía bắc núi Hót Hỏa. Trên núi có nhiều tầng đá nằm la liệt. Có một con đường từ đồn điền Phú Nhơn, vượt qua núi này rồi đi theo hướng tây nam thì đến núi Dang Sai, còn đi theo hướng bắc thì đến núi Hoàng Thùy, tới đồn điền Vực Răm thuộc cơ Nhì.

Núi Hoàng Thùy: Tại xứ Thượng cơ Ba, núi này ở phía bắc Thạch Quan lĩnh. Trên núi

đa lâm mộc, tích hưu Nước Hoàng man cư thử, kim dĩ tán khú. Hữu nhất lộ tự Thạch Quan lĩnh hướng tây bắc hành, thiệp Hoàng Thủy khê, đăng thử sơn đẻ Thiên Nhũ sơn.

Thiên Nhũ sơn: Tại Tam Kỳ man cảnh, kỳ sơn tại Hoàng Thủy sơn chi tây. Lĩnh thương đột xuất song phong như nhũ. Hữu nhất lộ tự thử sơn đông cước xuyên lâm nhi tây bắc hành để Vực Răm đồn điền, hựu hưu nhất lộ tự thử sơn lĩnh hướng nam do sơn thương hành để Con Liệt man, thuộc Ngũ Kỳ man.

Sở Hầu sơn: Tại Tam Kỳ lũy tiền kỳ sơn tại Hoàng Thủy sơn chi đông. Sơn thương đa lâm mộc. Hữu nhất lộ tự lũy quá thử sơn, tây hành để Hoàng Thủy sơn pha hiêm.

Độ Tác lĩnh: Tại Tam Kỳ lũy tiền. Lĩnh chi đông nai Vực Răm đồn điền. Lĩnh chi tây Con Long Con Giai man cư. Hữu nhất lộ tự Vực Răm quá thử lĩnh để Con Long man. Kỳ lĩnh pha hiêm.

Long sơn: Tại Tam Kỳ man cảnh, kỳ sơn tại Năng sơn chi đông bắc, Con Long man sở cư. Hữu nhất lộ tự Năng sơn bắc hành để thử sơn đạt Ba Tơ man cảnh.

Năng sơn: Tại Tam Kỳ man cảnh Thiên Nhũ sơn chi tây nam Nước Long man cư. Kỳ hạ hưu nhất lộ tự Lôi sơn thương bắc hành để thử sơn đạt Ba Tơ Hoàng Ngư bảo.

Tô Sơn lĩnh: Tại Tam Kỳ man cảnh. Kỳ lĩnh tại Ba Tơ nguyên đầu. Quá thử lĩnh giáp Lục Kỳ Nước Li Thương man cảnh.

Lâm lĩnh: Tại Tam Kỳ man cảnh. Kỳ lĩnh quần phong liên lạc hoặc khởi hoặc phục, hoặc hoặc đột hoặc ao (lồi, lõm) bách dư trượng. Phục binh khả dung lục thất bách nhân pha hiêm. Hữu lộ tự Đồn Bi hướng tây hành quá thử lĩnh để Ba Tơ Hoàng Ngư bảo.

Tỷ Muội sơn: Tại Tam Kỳ man cảnh. Sơn chi tây cước giáp Đồng Mộc giang. Hữu nhất lộ tự Ba Tơ hướng bắc hành quá thủ sơn để Tỷ Muội than, giáp Nhất Kỳ man cảnh.

Bộc Thảo phụ: Tại Nhất Kỳ man cảnh. Kỳ phụ tại Nước Tru Nước Gia nhị man, tiếp giáp chi xứ Na giang chi tây bắc. Hữu nhất lộ tự Na giang quá thủ phụ đông bắc cước để Nước Gia man. Kỳ lộ nhất

Dịch

\

nhiều cây cối. Năm xưa, người Thượng cư trú tại đây, nay đã đi nơi khác. Có một con đường từ núi Thạch Quan đi theo hướng tây bắc vượt qua suối Hoàng Thùy, leo lên núi này thì tới núi Thiên Nhū.

Núi Thiên Nhū: Tại xứ Thượng cơ Ba, ở phía tây núi Hoàng Thùy. Trên núi nhô cao hai ngọn núi như hai cái vú. Có một con đường từ chân phía đông núi này băng rừng đi theo hướng tây bắc thì đến sở đồn điền Vực Răm, lại có một con đường từ núi này, đi về hướng nam cứ trên núi mà đi thì tới sách người Thượng Con Lẹt, cũng thuộc xứ Thượng cơ Ngũ.

Núi Sở Hầu: Tại xứ Thượng cơ Ba, ngay trước Trường Lũy. Núi này ở phía đông núi Hoàng Thùy, nhiều cây cối rậm rạp. Có một con đường từ Trường Lũy đi qua núi này, rồi đi về hướng tây thì tới núi Hoàng Thùy, khá nguy hiểm.

Núi Độ Tác: Tại xứ Thượng cơ Ba, ngay trước Trường Lũy. Phía đông núi này là sở đồn điền Vực Răm. Phía tây núi này là sách của người Thượng Con Long Con Trai. Có một con đường từ Vực Răm đi qua núi này, tới sách người Thượng Con Long, khá hiểm trở.

Núi Long: Tại xứ Thượng cơ Ba, ở phía đông bắc núi Năng, Người Thượng Con Long cư trú tại núi này. Có một con đường

từ núi Năng đi theo hướng bắc thì tới núi này, đến nơi ở của người Thượng Ba Tơ.

Núi Năng: Tại xứ Thượng cơ Ba, phía tây nam núi Thiên Nhũ là nơi cư trú của người Thượng Nước Long. Dưới núi có một con đường từ núi Lôi đi lên hướng bắc thì tới bảo Hoàng Ngư ở Ba Tơ.

Núi Tô Sơn: Tại xứ Thượng cơ Ba, ở đầu nguồn Ba Tơ. Qua khỏi núi này thì đến sách của người Thượng Nước Li Thượng thuộc cơ Sáu.

Núi Lâm: Tại xứ Thượng cơ Ba. Núi này có nhiều ngọn trải dài, ngọn cao, ngọn thấp, cái nhô ra cái lõm vào hơn trăm trượng. Có thể chứa sáu bảy trăm phục binh nên khá hiểm trở. Có một con đường từ Đồn Bi đi theo hướng tây qua khỏi núi này là đến bảo Hoàng Ngư ở Ba Tơ.

Núi Tỷ Muội: Tại xứ Thượng cơ Ba. Chân phía tây núi này giáp sông Đồng Mộc. Có một con đường từ Ba Tơ đi theo hướng bắc qua khỏi núi này thì tới thác Tỷ Muội, giáp cơ Nhứt.

Núi đất Bộc Thảo: Tại xứ Thượng cơ Nhứt. Núi đất này nằm vắt qua hai sách Thượng Nước Tru Nước Gia, tiếp giáp xứ Na giang phía tây bắc. Có một con đường từ sông Na qua khỏi chân phía đông bắc núi đất này thì tới sách người Thượng Nước Gia. Đường đi tới đó, một

biên sơn, nhất biên thùy pha hiềm. Dư quá thử phân binh vi nhị chi, nhất do lô hành, nhất do phụ thương hành.

Ôn sơn: *Tại Nhất Kỳ man cảnh. Kỳ sơn chi tây bắc Nước Lá [■] man cư. Sơn chi nam Làng Ôn man cư. Hữu nhất lộ tự Nước Lá quá thử sơn hướng đông nam hành để Bình An phế bảo.*

Linh lĩnh: *Tại Nhất Kỳ man cảnh. Kỳ lĩnh tại Y sơn chi đông. Hữu nhất lộ tự Làng Y Ngoại man quá thử lĩnh đông hành để Nước Lá man.*

Sung sơn: *Tại Nhất Kỳ man cảnh. Kỳ sơn tại Linh lĩnh chi bắc, Lộc Tẩu chi nam, Nước Sung man cư kỳ hạ, pha hiềm.*

Lộc tẩu: *Tại Nhất Kỳ man cảnh. Kỳ tẩu tại Sung sơn chi bắc, Thuộc Vinh Nội chi nam. Tẩu trung sơn cương khởi phục lâm bôn tùng tạp. Hữu nhất lộ tự Thuộc Vinh Ngoại bắc hành, quá thử tẩu để Thuộc Vinh Nội pha hiềm. Tích niên man thường phục thử, kim dĩ không khoáng.*

Điểu lĩnh: *Tại Nhất Nhị Kỳ man cảnh tiếp giáp chi xứ. Lĩnh thậm cao đà tùng tạp. Hữu nhất lộ tự Thuộc Vinh Nội Nước Trang sách, quá thử lĩnh để Làng Mưu sách, thuộc nhì kỳ man lộ pha hiềm. Cỏ lai quan binh vị thường quá thử. Kim vãng lai dĩ thành đại lộ hý.*

Quy khư: *Tại Nhị Kỳ Lôi Tử man cảnh, Gò Du man cư chi. Hữu lộ tự Minh Long thiệp Tử tuyên để thị khư. Hữu đạt Hồ Lĩnh.*

Hắc Thạch lĩnh: *Tại Nhị Kỳ lũy tiền, hữu nhất lộ tự Nhị Kỳ An Đinh đồn điền. Việt lũy hướng tây hành do sơn thương trình để Nước Lá man sách.*

Điền linh: Tại Nhị Kỳ man cảnh. Hữu lộ từ Gò Viên hướng tây hành quá thử lĩnh, hựu quá Tiêm Thạch lĩnh, hựu hướng tây nam hành để Minh Long bảo.

Tiêm Thạch lĩnh: Tại Nhị Kỳ man cảnh. Kỳ lĩnh tại Điền lĩnh chi tây. Kỳ lộ pha hiểm.

Phước Lộc lĩnh: Tại Nhị Tứ Kỳ lũy tiền tiếp giáp chi xứ. Kỳ lĩnh pha cao nhi hiểm. Hữu lộ từ Nhị Kỳ Hổ Kỳ đồn điền, hướng đông bắc hành quá thử lĩnh để tú kỵ Vầm [渢] Phân. Niên tiền Phó Lãnh Nhị bị man trận vong tại thử.

Đốc Công lĩnh: Tại Tứ Kỳ man cảnh. Hữu

Dịch

Gò Quy: Tại xứ Thương Lôi Tia thuộc cõi Nhì, nơi người Thương Gò Du cư trú. Có đường từ Minh Long vượt suối Tia thì đến gò này, rồi đến núi Hổ.

Núi Hắc Thạch: Tại xứ Thương cõi Nhì, ngay trước Trường Lũy. Có một con đường từ đồn điền An Đinh thuộc cõi Nhì, băng qua Trường Lũy đi theo hướng tây băng đường núi cao thì tới sách của người Thương Nước Lá.

Núi Điền: Tại xứ Thương cõi Nhì. Có con đường từ Gò Viên đi theo hướng tây qua khỏi núi này, qua khỏi núi Tiêm Thạch, rồi đi theo hướng tây nam thì tới bảo Minh Long.

Núi Tiêm Thạch: Tại xứ Thương cõi Nhì, phía tây Điền lĩnh, đường đi khá hiểm ác.

Núi Phước Lộc: Tại nơi tiếp giáp cõi Nhì, cõi Tư, ngay trước Trường Lũy. Núi này khá cao và hiểm trở. Có con đường từ đồn

điền Hồ Kỳ thuộc cơ Nhì, đi theo hướng đông bắc qua khỏi núi này thì tới Vầm Phân thuộc cơ Tư. Năm trước quan Phó Lãnh Nhị bị tử trận tại đó.

Núi Đốc Công: *Tại xứ Thượng cơ Tư. Có đường bộ từ Điền lĩnh hướng bắc hành quá thử lĩnh đến sách của người Cười Nhiêu ở cơ Tư.*

嶺路自典嶺向北行過此折葉嶺在四奇蠻境有路自明陞
其路抵曉陵蠻馬鞍嶺在四奇蠻境其嶺在石壁山之西腳
北過此嶺頗險行抵廊鍊蟹又過一小山直至襲鵠嶺在四奇
新堡乃越石壁山之東腳落下一支俗名岩鴟忽自靖蠻第三
路從前穿林跨石而行甚險惡蠻常由此嶺路潛往六奇
汛分其嶺俗名岩鴟名岩結有路自下而上至江南岸以北
領兵平坦如閭報大路然寨滋擾之嗣德二年予商委副
撫浩灘下蠻向西行過此嶺阤山高在六奇堦也天嶺在六奇
其路頗險阤山名岩結有路自下而上至江北故名岩
台茶嶺長且難行故名邪芒嶺在六奇蠻境其山兩頭有路
自社道蠻居西其路頗險其方砂礫境名岩邪芒有路自下而
茶軍山其路抵夷陵蠻居柵其路甚險水之次險者二十有一
里水津奇波三

*lộ tự Diển lĩnh hướng bắc hành quá thử lĩnh để Tứ Kỳ Cười
Nhiều man sách.*

Chiết Địệp lĩnh: Tại Tứ Kỳ man cảnh. Hữu lộ tự Minh Long hướng đông bắc hành để Làng Môi man. Quá thử lĩnh để Cười Lục man. Kỳ lộ pha hiêm.

Mã Yên lĩnh: Tại Tứ Kỳ man cảnh. Kỳ lĩnh tại Thạch Bích sơn chi tây cước. Lĩnh chi nam Khoáng Con An Ngự man cư. Hữu lộ tự thị man quá thử lĩnh hướng bắc hành để Làng Luyện man, hựu quá nhất tiêu son trực ác hành để Lục Kỳ Thanh Đình uyên thuộc Lang Sâm, Lang Tru man cư.

Tập Cáp lĩnh: Tại Tứ Kỳ lũy tiền. Kỳ lĩnh nái Thạch Bích sơn chi đông cước. Lạc hạ nhất chi tục danh Đèo Cù Hốt. Tự Tinh man đệ tam tân bảo, việt lũy hướng bắc hành quá thử lĩnh để Lội Tó man cư, đạt vu lục kỳ Tân phận. Kỳ lộ tung tiền xuyên lâm khoa thạch nhi hành thậm hiêm. Ác man thường do thử lĩnh lộ tiềm vãng Lục Kỳ Tân phận cập An Hội An Mỹ đǎng trại tư nhiễu chi. Tự Đức nhị thập nhất niên, dư thương ủy phó Lãnh binh Nguyễn Mỹ phái binh hình trị. Kim dĩ bình thản như quan báo đại lộ nhiên.

Yêu lĩnh: Tại Lục Kỳ man cảnh Nham giang nam ngạn dī hạ, tục danh Đèo Yêu, hựu danh Đèo Két. Hữu lộ tự Làng Cơ man hướng tây hành quá thử lĩnh để Nước Li Hạ man. Kỳ lộ pha hiêm.

Ách son: Tại Lục Kỳ Khu Đồn man cảnh. Kỳ son lưỡng đầu cao, trung để vọng chi như ngưu ách mộc, cổ danh.

Thai Lai lĩnh: Tại Lục Kỳ Phương Đá man cảnh. Lĩnh trường thả nan hành, cổ danh.

Tà Man lĩnh: Tại Lục Kỳ man cảnh Nham giang bắc ngạn, tục danh Đèo Tà Mang. Hữu lộ tự Xã Đạo man cư tây bắc hành quá thử lĩnh để Di Lăng man sách. Kỳ lộ pha hiểm.

Nan sơn: Tại Lục Kỳ Thanh Bồng man cảnh. Hữu lộ tự y nguyên đăng thử sơn hướng tây hành quá Cười Dũng. Tham Lung đăng man cư, để Trà Quân sơn. Kỳ lộ thậm hiểm.

Thùy chi thử hiểm giả nhị thập hữu nhất như :

Lý Thủy tân: Tại Tam kỳ Ba

Dịch

con đường từ núi Điện đi theo hướng bắc qua khỏi núi này thì tới sách người Thượng Cười Nhiêu thuộc cơ Tư.

Núi Chiết Diệp: Tại xứ Thượng cơ Tư. Có đường từ Minh Long đi theo hướng đông bắc tới sách người Thượng Làng Môi. Qua khỏi núi này thì tới sách người Thượng Cười Lục. Đường sá khá hiểm hóc.

Núi Mã Yên: Tại xứ Thượng cơ Tư. Ở chân phía tây núi Đá Vách. Phía nam núi này là sách người Thượng Khoáng Con An Ngự. Có con đường từ sách người Thượng này qua khỏi núi rồi đi theo hướng bắc thì tới sách người Thượng Làng Luyện, rồi đi tiếp, qua khỏi một hòn núi nhỏ nữa rồi đi thẳng hướng bắc thì tới vũng Thanh Đinh thuộc cơ Lục, nơi người Thượng Làng Sâm, Làng Tru cư trú.

Núi Tập Cáp: Tại cơ Tư, ngay trước Trường Lũy. Núi này là một nhánh phía đông núi Đá Vách đổ xuống gọi là Đèo Cù Hốt. Từ đại bảo thử ba mới lập vượt qua Trường Lũy rồi đi tiếp về hướng bắc qua khỏi núi này thì tới sách người Thượng Suối Tố, nằm trong Tân phận cơ Lục. Lâu nay có con đường băng rừng đạp đá mà đi rất hiểm ác. Người Thượng thường theo con

đường núi áy lén lút quấy nhiễu Tân phận cơ Lục và các trại An Hồi, An Mỹ.

Niên hiệu Tự Đức thứ 21 (1867), ta ủy nhiệm cho Phó Lãnh binh Nguyễn Mỹ phái binh đánh dẹp. Nay thì yên rồi, đường đi thông suốt như đường quan bảo.

Núi Yêu: Tại xứ Thượng cơ Sáu, từ bờ nam sông Nham trở xuồng thường gọi là Đèo Yêu, lại còn gọi là Đèo Kết. Có con đường từ sách người Thượng Làng Cơ đi theo hướng tây qua khỏi núi này thì nói sách Thượng Nước Li Hạ. Đường áy khá hiểm hóc.

Núi Ách: Tại xứ Thượng Khu Đồn thuộc cơ Sáu. Núi này hai đầu cao, giữa thấp nhìn như cái ách cày trâu bò, nên có tên như thế.

Núi Thai Lai: Tại xứ Thượng Phương Đá thuộc cơ Sáu. Núi dài lại khó đi qua nên có tên như thế.

Núi Tà Man: Tại xứ Thượng thuộc cơ Sáu, vùng bờ bắc sông Nham, thường gọi là đèo Tà Mang. Có con đường từ sách người Thượng Xã Đạo đi về hướng tây bắc qua khỏi núi này thì tới sách người Thượng Di Lăng. Đường đi khá hiểm ác.

Núi Nan: Tại xứ Thượng Thanh Bồng thuộc cơ Sáu. Có con đường từ nguồn Thanh Bồng leo lên núi này đi về hướng tây qua khỏi các sách người Thượng Cười Dũng, Tham Lung thì tới núi Trà Quân. Đường đi rất nguy hiểm.

21 sông suối khá hiểm trở như là:

Bến Lý Thủy: Tại xứ Thượng

草津行碑 津 全傳名三鑾北此黃水瀧堡滑有漸
阜抵抵向漸在木有托爾逕岸津魚向左向鑾路浩
鉤浩西江一北女姉奇過也抵堡北厨南境自哩
家家行北奇岸二托鑾此上全向流此行俗浩鑾
冰西涉流鑾過姉掩夾岸有厨西下津涉名胸境
津行過下境姉妹其界燕山鑾行到有過漫鑾浩
阜在抵此一地妹涉灘之罷林居涉此二此瀧涉胸
涉一浩津自頭山過水處崖下過相支津罷過鑾
此奇素北那俗向些中乃鑾有石盤岸會一抵漕此之
津鑾那江名北灘有奔居江淵有支浩有津西
向境江南瀧涉失石江其淵黃自蘇鑾自浩俗
北俗津流鑾過足列之岸甚陂三淵木居黃哩名
行號有在下奔此後春上路深瀧深東魚鑾漫
熱鑾路一合此灘因夏流頗有移奇甚向魚鑾漫
榔瀧自奇注處抵而可高爲路盤波深東寺頗浩
朱浩奔鑾于有浩名涉闊險自此漸注北津險理
鑾家江境此三素之秋山要全岸發干流厨在曾
居有津俗江坡鑾有冬之厨乃盤奔下鑾三子津
伊路北號有水居路不東姉蘇鑾江一境奇津
川自行漫路一自可脚妹江境有支俗波波在
堡鉤涉瀧自自奔涉也灘之俗路自名漸漸三
草此那克波江古俗一在西名自哩鑾全罷奇

Tơ Nước Ré man cảnh. Nước Nục [臘] man chi tây nam tục danh
Bến Nước Ré. Hữu lô tự Nước Nục man thiệp quá thử tân để
Nước Ré man pha hiểm.

Lỗ Tử tân: Tại Tam kỳ Ba Tơ Con Nhỏ man cảnh. Tục danh
Bến Lang Con Nhỏ. Hữu lô tự Hoàng Ngư bảo hướng nam hành
thiệp quá thử tân để Nước Nục man cư.

Tự tân: Tại Tam Kỳ Ba Tơ Đồng Trù man cảnh, tục danh
Bến Lang Đồng Trù. Thủ tân hữu nhị chi, nhất chi tự Tô thùy
hướng đông bắc lưu hạ, nhất chi tự Ré thùy hướng bắc lưu hạ
đáo thử tương hội, hữu Hoàng Ngư uyên thậm thâm, uông vu
Bôn giang. Hữu lô tự Hoàng Ngư bảo hướng tây hành thiệp quá
thử tân để Đồng Trù man cư.

Thạch Bàn ngạn: Tại Tam Kỳ Ba Tơ Đá Bàn man cảnh, tục
danh Pha [陂] Lung Đá Bàn. Thủ ngạn nai Tô giang chi tây bắc
ngạn dã. Thượng hữu son lâm, hạ giang uyên thậm thâm. Hữu lô
tự Đồng Trù man, kính quá thử ngạn để Con Nhai man cư. Kỳ
ngạn lô pha vi hiểm yếu.

Tỷ Muội than: Tại Nhất Tam lưỡng Kỳ man giáp giới chi
xứ. Nai Bôn giang chi thượng lưu Cao Muôn son chi đông cước
dã, tục danh Thác Chị Thác Em. Kỳ than thùy trung hữu thạch
liệt. Xuân hạ khả thiệp, thu đông bất khả thiệp. Cổ truyền hữu nữ
nhị tỷ muội thiệp quá thử than, thất túc, tung nhân nhi danh chi.
Hữu lô tự Đồng Mộc bắc ngạn quá Tỷ Muội son hướng bắc thiệp
quá thử than để Nước Tố man cư.

Bôn Giang tân: Tại Nhất Kỳ man cảnh địa đầu, tục danh
Lang Bến Bôn. Thủ xứ hữu tam kỳ thùy, nhất tự Ba Tơ giang bắc
lưu hạ, nhất tự Na giang nam lưu hạ hợp chủ. Vu thử giang hữu
lô tự Đồn Bi hướng tây hành thiệp quá thử tân, bắc hành để
Nước Gia, tây hành để Nước Tố.

Na Giang tân: Tại Nhất Kỳ man cảnh, tục hào Bến Lung Na. Hữu lô tự Bôn giang tân bắc hành thiệp thử tân để Bộc Thảo phu.

Gia Thủy tân: Tại Nhất Kỳ man cảnh, tục hào Bến Lang Nước Gia. Hữu lô tự Bộc Thảo phu, thiệp thử tân hướng bắc hành để Làng Y man cư. Y Xuyên bảo

Dịch

Nước Ré ở Ba Tơ thuộc cờ Ba. Người Thượng Nước Nục ở phía tây nam thường gọi là bến này là bến Nước Ré. Có con đường từ sách người Thượng Nước Nục vượt qua bến nước này thì tới sách người Thượng Nước Ré, Đường đi khá hiểm hóc.

Bến Lỗ Tử: Tại xứ Thượng Con Nhỏ ở Ba Tơ, thường gọi là Bến Lang Con Nhỏ. Có con đường từ bảo Hoàng Ngư đi về hướng nam vượt qua bến này thì tới sách Thượng Nước Nục.

Bến Tự: Tại xứ Thượng Đồng Trù ở Ba Tơ thuộc cờ Ba, thường gọi là Bến Lang Đồng Trù. Bến này có 2 nhánh, một nhánh từ sông Tô chảy từ hướng đông bắc xuống, một nhánh từ sông Re chảy từ hướng bắc xuống đến đây thị hợp lưu. Có vũng Hoàng Ngư nước rất sâu đổ vào sông Bôn. Có con đường từ bảo Hoàng Ngư đi về hướng tây vượt qua bến này thì tới sách Thượng Đồng Trù

Bờ Thạch Bàn: Tại xứ Thượng Đá Bàn ở Ba Tơ thuộc cờ Ba, thường gọi là Pha Lung Đá Bàn. Bờ này là bờ sông phía tây bắc của sông Tô. Trên là núi đá cao vút, dưới là vực nước sâu thăm. Có con đường từ sách người Thượng Đồng Trù vượt qua bờ này thì tới sách người Thượng Con Nhai. Con đường bờ đất này khá hiểm hóc.

Thác Tỷ Muội: Tại nơi giáp giới cờ Nhứt và cờ Ba. Thác này ở thượng lưu sông Bôn, phía đông chân núi Cao Muôn,

thường gọi là Thác Chị Thác Em. Toàn đá là đá nằm la liệt trong dòng nước. Mùa xuân mùa hạ, người ta có thể vượt thác, nhưng mùa thu mùa đông thì không thể. Truyện rằng ngày xưa có hai chị em nọ đi qua thác này, bị trượt chân ngã chết, vì thế mới có tên này. Có con đường từ bờ bắc Đồng Mộc qua khỏi núi Tỷ Muội đi theo hướng bắc vượt qua thác này thì tới sách người Thượng Nước Tố.

Bến Bôn Giang: Tại xí Thượng địa đầu cơ Nhứt thường gọi là Lang Bến Bôn. Bến này là ngã ba sông, một dòng từ sông Ba Tơ chảy theo hướng bắc đổ xuống, một dòng từ sông Na chảy theo hướng nam đổ đến hợp lưu rồi chảy về đông. Có một đường từ Đồn Bi theo đường sông này đi về hướng tây vượt qua bến này về hướng bắc thì tới sách người Thượng Nước Gia, còn đi về hướng tây thì đến sách người Thượng Nước Tố.

Bến Na Giang: Tại xí Thượng cơ Nhứt, thường gọi là Bến Lung Na. Có con đường từ bến Bôn Giang đi theo hướng bắc vượt bến này thì tới núi đất Bộc Thảo.

Bến Gia Thủy: Tại xí Thượng cơ Nhứt, thường gọi là Bến Lang Nước Gia. Có con đường từ núi đất Bộc Thảo vượt qua bến này đi theo hướng bắc thì tới sách người Thượng Làng Y, có bảo Y Xuyên.

衣江津

在一奇蠻境俗號灘瀧諾完有路自廊衣有路

居涉此津向西行抵諾完蠻居

境俗號灘瀧廊衣有路

境俗號灘瀧

一

衣江津

伊川堡向西行涉此津東行抵諾完有路自廊衣有路

居涉此津向西行抵虎嶺

明隆堡向東北行涉此津抵廊蛇氣津

蒙

Phiên âm trang 15

Y Giang tân: Tại Nhất Kỳ man cảnh, tục hào Bến Lang Làng Y. Hữu lộ tự Y Xuyên bảo hướng tây hành thiệp thử tân để Làng Y man cư.

Sung Thủy tân: Tại Nhất Kỳ man cảnh, tục hào Bến Lang Nước Sung. Hữu lộ tự Làng Y, thiệp thử tân đông hành để Nước Sung man cư.

Tử Tuyễn tân: Tại Nhị Kỳ man cảnh, tục hào Bến Lội Tử. Hữu lộ tự Minh Long bảo thiệp thử tân hướng tây hành để Hồ lĩnh.

Môi Thủy tân: Tại Tứ Kỳ man cảnh, tục hào Bến Lang Làng Môi. Hữu lộ tự Minh Long bảo hướng đông bắc hành, thiệp thử tân để Cười Lăng man cư.

Xà Uân tân: Tại Tứ Kỳ man cảnh, tục hào Bến Lang Xà Uân. Hữu lộ tự Cười Lăng bảo hướng đông hành thiệp thử tân để Tứ Kỳ lũy Tấn phận.

Ký tân: Tại Lục Kỳ Thanh Cù man cảnh, tục hào Bến Lang Làng Ghé. Hữu lộ tự Lục Kỳ Tuần Mã bảo, việt lũy đáo thử. Thiệp thử tân để Làng Cơ man đạt vu Yêu lĩnh.

Lê Giang hạ tân: Tại Lục Kỳ Thanh Cù man cảnh, tục hào Bến Lang Bồ Trào. Hữu lộ tự Yêu lĩnh quá Bồ Trào man, thiệp thử tân hựu phân nhị lộ, nhất hướng bắc hành để Làng Trần man cư, nhất hướng nam hành để Làng Con man cư.

Xà Lộ tân: Tại Lục Kỳ Thanh Cù man cảnh, tục hào Bến Lang Xà Lu. Hữu lộ tự Làng Trần bắc hành để Làng Sơn man, thiệp thử tân hựu bắc hành để Làng Mông man cư.

Mông Thủy tân: Tại Lục Kỳ Thanh Cù man cảnh, tục hào Bến Lang Làng Mông. Hữu lộ tự Y man, thiệp thử tân hướng đông bắc hành để Di Lăng Thượng man.

Bách Thủy tân: Tại Lục Kỳ La Thủ man cảnh, tục hào Bến Lội Trăm. Hữu lộ tự lũy hướng tây hành, thiệp thử tân để Cười Tình sơn nam cước.

Nan Thủy tân: Tại Lục Kỳ Thanh Bồng man cảnh, tục hào Lội Nan. Hữu lộ tự y nguyên hướng tây hành, thiệp thử tân đặng sơn thường hành để Cười Dũng man cư, thủy pha độc.

Trà Quân tân: Tại Lục Kỳ Thanh Bồng man cảnh, tục hào Bến Nước Trà Quân. Hữu lộ tự y nguyên

Dịch

Bến Y Giang: Tại xứ Thương cơ Nhứt, thường gọi là Bến Lang Làng Y. Có con đường từ bảo Y Xuyên đi theo hướng tây qua khói bến này thì đến sách người Thương Làng Y.

Bến Sung Thủy: Tại xứ Thương cơ Nhứt, thường gọi là Bến Lang Nước Sung. Có con đường từ Làng Y vượt bến này đi về hướng đông thì tới sách người Thương Nước Sung.

Bến Suối Tía: Tại xứ Thương cơ Nhì, thường gọi là Bến Suối Tía. Có con đường từ bảo Minh Long vượt bến này, đi về hướng tây đông thì tới Hồ lĩnh.

Bến Môi Thủy: Tại xứ Thương cơ Tư, thường gọi là Bến Lang Làng Môi. Có con đường từ bảo Minh Long, đi về hướng đông bắc, vượt bến này thì tới sách người Thương Cười Lăng.

Bến Xà Uân: Tại xứ Thương cơ Tư, thường gọi là Bến Lang Xà Uân. Có con đường từ sách Thương Cười Lăng đi về hướng đông bắc, vượt bến này thì tới Tấn phận thuộc cơ Tư.

Bến Ký: Tại xứ Thương Thanh Cù thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Lang Làng Ghé. Có con đường từ bảo Tuần Mã, vượt qua Trường Lũy đến đây, vượt bến này thì tới sách người Thương Làng Cơ, tới núi Yêu.

Bến Lê Giang Hạ: Tại xứ Thượng Thanh Cù thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Lang Bồ Trào. Có đường từ núi Yêu qua khỏi sách người Thượng Bồ Trào, vượt khỏi bên này lại chia làm 2 đường, một đường đi về hướng bắc tới sách người Thượng Làng Trăn, một đường đi về hướng nam tới sách người Thượng Làng Con.

Bến Xà Lộ: Tại xứ Thượng Thanh Cù thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Lang Xà Lư. Có đường từ Làng Trăn đi theo hướng bắc thì tới sách người Thượng Làng Sơn, qua khỏi bên này rồi tiếp tục đi theo hướng bắc thì tới sách người Thượng Làng Mông.

Bến Mông Thủy: Tại xứ Thượng Thanh Cù thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Lang Làng Mông. Có đường từ Làng Y, qua khỏi bên này đi theo hướng đông bắc thì tới sách Di Lăng Thượng.

Bến Bách Thủy: Tại xứ Thượng La Thủ thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Lội Trăm. Có đường từ Trường Lũy đi theo hướng tây, vượt qua bên này thì đến chân phía nam núi Cười Tinh.

Bến Nan Thủy: Tại xứ Thượng Thanh Bồng thuộc cơ Sáu, thường gọi là Suối Nan. Có đường từ nguồn Thanh Bồng đi theo hướng tây, vượt qua bên này rồi theo đường núi leo lên thì đến sách người Thượng Cười Dũng, nước khá độc.

Bến Trà Quân: Tại xứ Thượng Thanh Bồng thuộc cơ Sáu, thường gọi là Bến Nước Trà Quân. Có con đường từ nguồn Thanh Bồng, đi theo hướng tây bắc, vượt qua bên này thì tới núi Trà Quân.

Phiên âm trang 16

hướng tây bắc hành, thiệp thử tân đế Trà Quân son.

Dữ phù chí danh dữ cảnh dĩ bị quan lâm tắc như :

Đầu Kê tân: Tại Lục Kỳ Thanh Cù nam ngạn man.

Phuộc Lạp tân: Tại Lục Kỳ Trà Khúc nam ngạn man cảnh.

Kỳ Lân son: Phuộc Lạp son: Tại Tú Kỳ cận Lũy man cảnh.

Tượng Đầu son: Tại Tú Kỳ Cười Nhiều man cảnh.

Lập Bút son: Tại Nhất Kỳ Nước Lá man cảnh.

Đại son: Tại Tam Kỳ Lũy hạ dĩ hạ, tục danh Núi Lớn.

Hoành son: Tục danh Núi Ngang.

Mang Tân son, Ngư Võng son: Tại Ngũ Kỳ lũy hạ dĩ hạ, tục danh Núi Chấp Hài.

Thiên Tué son, Duyên Trường son, Công linh: Tại Ngũ Kỳ lũy tiền dĩ hạ, tục danh Núi Dốc Công.

Chi linh: Tục danh Dốc Chi

Tắc linh: Tại ngũ kỳ lũy hạ dĩ hạ, tục danh Đèo Ái

Tắt Hành linh: (tắt lộ:đường cảm) Tục danh Dốc Lẹt.

Thạch Lũy linh: Tại tam kỳ lũy hạ dĩ hạ, tục danh Đèo Đá Chắc.

Huyền Nho linh: tục danh đèo Ông Huyền Nho.

Bạc Trúc linh: tục danh đèo Núra. K`ỳ lô pha hiêm.

Vạn Niên linh: tục danh đèo Bồ Phàm.

Đại Lộc linh: tại Nhất Kỳ lũy hạ dĩ hạ, tục danh đèo Suối Bùn.

Lỗ Tây linh: tục danh đèo Lỗ Tây.

Phong Yêu lĩnh: tại Nhị Kỳ lũy hạ, tục danh đèo Eo Gió.

Huỳnh Trung lĩnh: tại Tứ Kỳ lũy hạ dĩ hạ, tục danh đèo Huỳnh Trung.

Chiết Diệp lĩnh: tại Lục Kỳ lũy hạ, tục danh đèo Bạt La.

Mông giang: Phát nguyên từ Cười Dong man, nam lưu chí Làng Na man cảnh, đông chủ Làng Na man dã Lê giang hợp lưu.

Xà Lộ giang: Phát nguyên từ Cười Dong man cảnh, đông chủ chí Làng Na man cảnh dã Lê giang, Mông giang hợp lưu.

Lê giang: Phát nguyên từ Bình Định man cảnh, bắc lưu chí Làng Na man cảnh dã Xà Lộ giang, Mông giang hợp lưu, tục danh

Dịch

đi theo hướng tây bắc, vượt qua bến này thì tới núi Trà Quân.

Ngoài ra, những nơi đáng quan tâm như là :

Núi Đầu Kê: Tại xứ Thượng bờ nam Thanh Cù thuộc cơ Sáu.

Núi Phúc Lạp: Tại xứ Thượng bờ nam Trà Khúc.

Núi Kỳ Lân: Tại xứ Thượng thuộc cơ Tư, gần Lũy

Núi Đầu Voi: Tại xứ Thượng Cười Nhiêu thuộc cơ Tư.

Núi Lập Bút: Tại xứ Thượng Nước Lá thuộc cơ Nhứt.

Núi Lớn: Ở dưới Trường Lũy thuộc cơ Ba.

Núi Ngang: tức Hoành sơn.

Núi Mang Tân, núi Ngư Võng: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cơ Năm, tục danh Núi Cháp Hài.

Núi Thiên Tué, núi Duyên Trường, núi Cộng: Ở phía trước Trường Lũy thuộc cơ Năm, thường gọi dốc Cộng.

Núi Chi: Thường gọi là dốc Chi

Núi Tắc: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cõi Năm, thường gọi là đèo Ái

Núi Tất Hành: thường gọi là dốc Let.

Núi Thạch Lũy: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cõi Ba, thường gọi là đèo Đỉ Chác.

Núi Huyền Nho: thường gọi là đèo Ông Huyền Nho.

Núi Bạc Trúc: thường gọi là đèo Núra.

Núi Đại Lộ: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cõi Nhứt, thường gọi là đèo Suối Bùn.

Núi Lỗ Tây: thường gọi là đèo Lỗ Tây.

Núi Phong Yêu: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cõi Nhì, thường gọi là đèo Eo Gió.

Núi Huỳnh Trung: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cõi Tu, thường gọi là đèo Huỳnh Trung.

Núi Chiết Diệp: Ở phía dưới Trường Lũy thuộc cõi Lục, thường gọi là đèo Bạt La

Sông Mông: Phát nguyên từ sách Thượng Cười Dong, chảy về hướng nam đến sách Thượng Làng Na thì hợp lưu với sông Xà Lộ, sông Lê chảy về hướng đông.

Sông Xà Lộ: Phát nguyên tự sách Thượng Cười Dong, chảy về hướng đông đến sách Thượng Làng Na thì hợp lưu với sông Lê giang, sông Mông giang.

Sông Lê: Phát nguyên từ xứ Thượng thuộc tinh Bình Định chảy theo hướng bắc đến sách Làng Na thì hợp lưu với sông Xà Lộ, sông Mông, tục danh

瀘灘
壘江六奇汎分自壘以下名爲茶曲江
源自涪里鑾境東北流到全
鑾境與蘇江合流名波瀉江
厨鑾境與里江那江俗號瀘那發源自涪瀉山南流至
合流名波瀉江那江高闢山東北脚與素水波瀉合流
奔江俗號瀘灘奔自姊妹灘三岐水北流又轉
東流至一奇汎分自此以下名爲衛江源
自帛水與紫泉合流東北過杠江俗名瀘杠發源自長取
廊農鑾境直抵四奇汎分過杠江鑾東流逕過第三新堡
之石江俗名瀘貢杠發源自百水漢與李賴水河囊江俗名
瀘河囊發源自廣南巴番鑾境流過鋸
山腳與茶軍水合流注于春姜江
之南石江合流注于貢杠又南流注于茶曲江
下小水汎蒲媒汎那把汎河伯汎瀘蘿汎齡梗五奇小汎
全廊汎數汎那把汎河伯汎瀘蘿汎齡梗五奇小汎
以小水汎蒲媒汎那把汎河伯汎瀘蘿汎齡梗五奇小汎
以下汎炎汎藻汎征汎奇汎齡梗五奇小汎
以汎炎汎藻汎征汎奇汎齡梗五奇小汎

Lang Li.

Nham giang: Tục hào Lang Thác Nham, tự Làng Na tam chi thủy hợp lưu, chí Lục Kỳ tấn phận, tự lũy dĩ hạ danh vi Trà Khúc giang.

Lý giang: Tục danh Lung Nước Ré, phát nguyên tự Nước Ré man cảnh, đông bắc lưu đáo Đồng Trù man cảnh dữ Tô giang hợp lưu danh Ba Tơ giang.

Tô giang: Tục hào Lang Nước Tô, phát nguyên tự Nước Tô man sơn đông chủ đê Đồng Trù man cảnh dữ Lý giang hợp lưu danh Ba Tơ giang.

Na giang: Tục hào Lung Na, phát nguyên tự Nước Nhảy man sơn nam lưu chí Cao Muôn sơn đông bắc cước, dữ Tô thủy Ba Tơ hợp lưu.

Bôn giang: Tục hào Lang Bên Bôn tự Tỷ Muội than tam kỳ thủy bắc lưu hưu đông lưu chí Nhất Kỳ Tân phận. Tự thỉ dĩ hạ danh vi Vệ giang.

Đông Phát giang: Phát nguyên tự Bạch thủy dữ Tử tuyền hợp lưu đông bắc quá Làng Nông man cảnh trực đê Tử Kỳ Tân phận.

Giăng giang: Tục danh Lang Giăng, phát nguyên tự Trường Ngự man, đông lưu kinh quá đệ tam tân bảo chi nam.

Cang giang: Tục danh Lang Cóng Cang, phát nguyên tự Bách thủy khê, dữ Tâm Giêng thủy hợp lưu chí vu Cóng Nhị, hưu nam lưu chí vu Trà Khúc giang.

Hà Nang giang: Tục danh Lang Hà Nang, phát nguyên tự Quảng Nam Ba Hương man cảnh, lưu quá Cử Xỉ sơn cước dữ Trà Quân thủy hợp lưu chí vu Xuân Hương giang.

Suối Lành Ngạnh:

Ngũ Kỳ tiêu thủy dĩ hạ.

**Lội Đồng Làng, Lội Sô, Lội Na Ba, Lội Hà Bá, Lội Lỗ La,
Lội Ủ Ủ:**

Tam Kỳ tiêu thủy dĩ hạ.

**Lội Bồ Môi, Lội Khay, Lội Hành Thuyền, Lội Chí
Nhất Kỳ tiêu thủy dĩ hạ.**

Lội Ninh

Nhị Kỳ tiêu thủy dĩ hạ.

**Lội Chích, Lội Chanh, Hồ Kỳ, Hồ Là, Lội Nhô,
Lội Chình**

Dịch

Lang Li.

Sông Nham: Thường gọi là Lang Thác Nham, từ xứ Thượng Làng Na, 3 nhánh sông hợp lưu đến Tán phận cơ Sáu, từ Trường Lũy trở xuống có tên sông Trà Khúc.

Sông Lý: Thường gọi là Lung Nước Ré, phát nguyên từ xứ Thượng Nước Ré chảy theo hướng đông bắc đến xứ Thượng Đồng Trù thì cùng sông Tô giang hợp lưu, gọi là sông Ba Tơ.

Sông Tô: Thường gọi là Lang Nước Tô, phát nguyên từ xứ Thượng Nước Tô chảy về hướng đông đến sáu Đồng Trù thì cùng sông Lý hợp lưu có tên là sông Ba Tơ.

Sông Na: Thường gọi là Lung Na, phát nguyên từ phía nam núi của người Nước Nhảy chảy đến chân phía đông bắc núi Cao Muôn thì cùng hợp lưu với sông Tô ở Ba Tơ.

Sông Bôn: Thường gọi là Lang Bến Bôn từ ngả ba sông tại thác Tỷ Muội chảy theo hướng bắc, rồi chảy theo hướng đông đến Tán phận cơ Nhứt. Từ đó trở xuống có tên là sông Vệ.

Sông Đồng Phát: Phát nguyên từ sông Bạch rồi hợp lưu với suối Tia chảy theo hướng đông bắc qua khỏi xứ Thượng Làng Nông rồi chảy thẳng đến Tán phận cơ Tu.

Sông Giăng: Thường gọi là Lang Giăng, phát nguyên từ sáu người Thượng Trưởng Ngự, chảy về hướng đông qua phía nam đai bão thứ ba.

Sông Cang: Thường gọi là Lang Cóng Cang, phát nguyên từ suối Bách thùy, hợp lưu với suối Tâm Giêng chảy đến Cóng Nhị, rồi lại chảy ra sông Trà Khúc.

Sông Hà Nang: Thường gọi là Lang Hà Nang, phát nguyên từ xứ Thượng Ba Hương ở Quảng Nam, chảy qua chân núi Cú Xi rồi hợp lưu với sông Trà Quân chảy vào sông Xuân Hương.

Suối Lành Ngạnh:

Các suối nhỏ ở cơ Năm như là:

Suối Đồng Làng, suối Sô, suối Na Ba, suối Hà Bá, suối Lô La, suối Ù Ù:

Các suối nhỏ ở cơ Ba như là:

Suối Bồ Môi, suối Khay, suối Hành Thuyền, suối Chí

Các suối nhỏ ở cơ Nhứt như là:

Suối Ninh

Các suối nhỏ ở cơ Nhì như là:

Suối Chích, suối Chanh, hố Kỳ, hố Là, suối Nhô,

Suối Chình

小水 淚林 淚盤湯 淚羅 域邪那 浩孽穢 淚邪
以 下 淚 林 淚 盤 湯 淚 羅 域 邪 那 浩 孽 穢 淚 邪
蘿 淚 林 淚 盤 湯 淚 羅 域 邪 那 浩 孽 穢 淚 邪
俗名罷櫓在江之東

蘿 淚 林

涙 林

涙 盤 碗

涙 羅

域 邪 那

浩 孽 穢

涙 碗

涙 域

洲 淚 林

涙 林

涙 盤 碗

涙 羅

域 邪 那

浩 孽 穢

涙 碗

涙 域

Phiên âm trang 18

Lục kỳ tiểu thủy dĩ hạ:

Lội Lâm, lội Bàn Thang, lội La, vực Tà Na, nước Tầm Giêng, lội Tà Lá, lội Trăm, lội Bông Đá, lội Cầu, lội Ôi [cái chốt cửa:根], lội Đá, lội Bồi, Tang Châu (tục danh Bãi Dâu tại Xà Lộ giang chi đông)

Dịch

Các suối nhỏ ở cơ Sáu như là:

Suối Lâm, suối Bàn Thang, suối La, vực Tà Na, nước Tầm Giêng, suối Tà Lá, suối Trăm, suối Bông Đá, suối Cầu, suối Ôi, suối Đá, suối Bồi, Tang Châu (thường gọi là Bãi Dâu ở phía đông sông Xà Lộ)

疆域廣狹

夫夷狄之居山林連絡而其中自有界限亦與我漢鄉里無異撫邊者當知其何廣何狹何稠何稀則用兵知所進退辦事知所損益而禦蠻之道得矣

我轄昔爲占城之古壘峴陳末閩胡取其地置爲思義二州尋淪于占城黎鴻德年間聖尊滅占城復其地見其地廣人希遂移北河之民以寔之黎正和年間北軍都督鎮郡公鎮其地自此之後羅樹道之總俊諾漓之壠櫟青衢源之假道社澤旗葦園長附安源之涇紫明隆屬榮浩蘿波漸源之茶奴全灌諾鑑沙籠等處均屬漢境辰聞有該

CƯƠNG VỰC RỘNG HẸP

Phù di địch chi cư sơn lâm liên lạc nhi kỳ trung tự hữu giới hạn, diệc dữ ngã Hán hương lý vô dị. Phù biên già đương tri kỳ hà quảng hà hiệp, hà trù [nhiều] hà hy tắc dụng binh tri sở tiến thoái, biện sự tri sở quyên ích nhi ngự [:chóng lại] man chi đạo đắc hỷ.

Ngã hạt [cai quản, đơn vị hành chánh] tích vi Chiêm Thành chi cỗ lũy, đồng Trần mạt, Nhuận Hồ thù kỳ địa, trí vi Tư, Nghĩa nhị châu, tâm luân [dắt dây] vu Chiêm Thành. Lê Hồng Đức niêm gian Thánh Tôn diệt Chiêm Thành phục kỳ địa, kiên kỳ địa quảng nhân hi [thưa], toại di Bắc hà chi dân dĩ thật chi. Lê Chính Hòa niêm gian, Bắc quân đô đốc Trần Quận công trấn kỳ địa. Tự thử chi hậu, La Thụ đạo chi tổng tuấn Nước Li [thẩm khắp, lâm li] chi Bãi Dâu, Thanh Cù nguyên chi Giả Đạo, Xã Đàm, Kỳ Vi, Viên Trường. Phụ An nguyên chi Lội Tử, Minh Long, Thuộc Vinh, Nước Lá. Ba Tơ nguyên chi Trà Nô, Đồng Rào, Nước Đang, Sa Lung đăng xứ, quân thuộc Hán cảnh. Thời văn hữu Cai

Dịch

Người Thượng sinh sống nơi núi rừng hoang vu nhưng giữa họ đều ngầm thỏa thuận giới hạn cương vực với nhau, chẳng khác gì làng thôn người Kinh chúng ta. Người có trách nhiệm làm việc vỗ yên dân Thượng thì phải biết cương vực của từng sách rộng hẹp nhiều ít như thế nào thì mới có thể tiến thoái thích đáng trong việc dùng binh và có thể xử lý đúng đắn trong việc cai trị cho phù hợp.

Hạt ta đây, trước kia là do người Chiêm Thành chiếm ở, đến cuối triều Trần, qua triều Hồ, ta mới đến giữ đất này lập 2 châu là châu Tư, châu Nghĩa, sau lại bị người Chiêm Thành đánh lấy lại. Thời vua Hồng Đức Lê Thánh Tôn, ta đánh đuổi Chiêm Thành lấy lại đất này, vì đất rộng người thưa nên triều đình di dân Bắc hà vào đây khai phá. Vào niên hiệu Chính Hòa nhà Hậu Lê, Bắc quân đô đốc Trần Quận công Bùi Tá Hán vào trấn giữ. Từ đó về sau, đạo La Thụ tổng tuấn xứ Bãi Dâu thuộc Nước Li, các xứ Giả Đạo, Xã Đàm, Kỳ Vi, Viên Trường thuộc nguồn Thanh Cù, các xứ Suối Tía, Minh Long, Thuộc Vinh, Nước Lá của nguồn Phụ An, các xứ Trà Nô, Đồng Rào, Nước Đang, Sa Lung thuộc nguồn Ba Tơ. Các xứ ấy đều trực thuộc nhà nước Đại Việt. Có thời nghe nói quan Cai

監迪出於其間該三源各有設立衙門上下以理之此辰
蠻丁尚少每每饑窮就爲我民奴僕者有之黎正治年間
我

國朝

太祖嘉裕皇帝兼有其地此以後七八朝代蠻漢安居無有邊患
逮夫

世尊孝武皇帝朝此蠻日加蕃息漸有侵邊之態辰當黎景興二
十七年丙戌以後邊民失落沿山田荒廢至甲午年

本朝敕差感恩侯陳玉褚奉回設屯捍拒惡蠻率民返迴耕
畠荒田以利兵甲始安民心迨夫中微之際北之鄭賊侵

Giám địch [迪: dát dǎn] xuất ư kỳ gian cai tam nguyễn các hữu thiết lập nha môn thượng hạ dĩ lý chi. Thủ thời man đinh thượng thiếu mỗi mỗi cơ cùng tựu vi ngã dân nô bộc già. Hữu chi Lê chính trị niêng gian.

Ngã quốc triều Thái tổ Gia Hựu hoàng đế kiêm hữu kỳ địa, thủ dĩ hậu thát bát triều đại man Hán an cư vô hữu biên hoạn.

Đãi phù Thé Tôn Hiếu Võ hoàng đế triều, thủ man nhật gia phòn [審 thịnh] tức, tiệm hữu xâm biên chi thái. Thời đương Lê Cảnh Hưng nhị thập thát niêng, Bính Tuất dĩ hậu biên dân thát lạc, duyên sơn điền hoang phé chí Giáp Ngọ niêng.

Bản triều sắc sai Cảm Ân hầu Trần Ngọc Trứ (褚) hồi thiết đòn cản cự ác man, suất dân phản hồi canh lưu điền dĩ lợi binh giáp, thủy an dân tâm. Đãi [迨=遽:kịp] phù trung vi chi tế, bắc chi Trịnh tặc xâm

Dịch

Giám chọn người trong số 3 nguồn ấy lấy ra bố trí vào hệ thống cơ quan nhà nước để quản lý các sách người Thượng. Thời ấy, số nhân khẩu người Thượng chưa nhiều, lại ai cũng thiêu đói, nên xin làm người giúp việc cho các gia đình người Kinh.

Vào niên hiệu Chính Trị nhà Hậu Lê trung hưng, vua Thái tổ Gia Dụ hoàng đế triều ta (Nguyễn Hoàng) kiêm quản vùng này. Từ đó, về sau trải qua bảy tám triều vua, hai bên Kinh Thượng an cư, triều đìnhs chăng phải lo đến việc phòng ngự vùng biên.

Cho đến khi triều vua Thé Tôn Hiếu Võ hoàng đế (chúa Nguyễn Phúc Khoát), người Thượng ngày một thêm đông đúc,

rồi sinh ra chuyện người Thượng tràn xuống quấy nhiễu xóm làng người Kinh.

Từ năm Bính Tuất (1766) niên hiệu Cảnh Hưng thứ 27 nhà Lê trung hưng về sau, dân Kinh vùng biên xiêu lạc vì nạn người Thượng, ruộng đất hoang phế. Đến năm Giáp Ngọ (1774), triều ta phái quan Cảm Ân hầu Trần Ngọc Trứ về Quảng Nghĩa lập đồn cản cự người Thượng, kêu gọi nhân dân trở về cày cấy vừa ổn định dân tâm vừa làm lợi cho quân khố. Rồi đến thời kỳ liên tiếp xảy ra những biến cố lớn, triều ta bị khốn đốn. Họ Trịnh xâm chiếm

陵南之僞西煽蠻 國家有事該蠻因而憑陵驅逐我民
而占其地甚至滋蔓至大古壘汎者有之遂使我疆半爲
蠻有嘉隆初年我民往蠻交易尚見漢民之園居墳墓宛
爾猶存嗣而該蠻屢爲邊患奉我

世祖高皇帝命將討平之又惡彼爲禽獸之類咫尺之地不屑與
之計較乃築長壘以限之從此自壘以西始果其爲蠻境

矣

五奇蠻境

九十八里內也
樹內也
廢二樹柵
猶漢民之所謂邑里也

西夾雷山東夾壘南夾枯石嶺俗名鴟屬平定浩亹浩濁
等蠻分北夾黃山屬三奇蠻境土地廣山嶺多而蠻數少

lǎng, nam chi ngụy Tây phiến loạn. Quốc gia hữu sự, cai man nhân nhi bằng (cứ) khu trục ngã dân nhi chiếm kỳ địa, thậm chí tư mạn chí đại cỗ lũy, tần giả hữu chi trục sử ngã cương bán vi man hǔu.

Gia Long sơ niên, ngã dân vāng man giao dịch thương kiến Hán dân chi viên cư phần mộ uyển nhī do tồn. Tự nhi cai man lǔ vi biên hoạn.

Phụng ngã Thế Tổ Cao hoàng đế mệnh tướng thảo bình chi hựu ác bì vi cầm thú chi loại chi xích chi địa bất tiết (𠀠nát vູນ) dữ chi kέ hiệu, nãi trúc trường lũy dĩ hạn chi. Tùng thử tự lũy dĩ tây thủy quả kỳ vi man cảnh hý.

NGŨ KỲ MAN CẢNH

Phàm thập bát sách nội dĩ phé nhị sách.

Sách do Hán dân chi sở vị áp lý dã.

Tây giáp Lôi sơn, đông giáp Lũy, nam giáp Khô Thạch lĩnh (*tục danh Đốc Đá Khô*), thuộc Bình Định Nước Trong, Nước Đục đẳng man phận. bắc giáp Hoàng sơn thuộc Tam Kỳ man cảnh, thổ địa quảng, sơn lĩnh đa nhi man số thiều

Dịch

kinh đô Phú Xuân, nhà Tây Sơn nổi lên. Quốc gia hữu sự, không ai lo việc cản phá, người Thượng lại nhân thế tràn xuống đuối dân ta đi, chiếm lấy đất, thậm chí chúng còn dám lấn tới đại cỗ lũy, có nơi chúng tự ý định lại cương giới, biến cả phân nửa đất đai vùng biên của người Kinh thành của người Thượng.

Năm Gia Long nguyên niên (1802), người Kinh đến xứ Thượng buôn bán về cho biết còn thấy ở đó vườn rẫy, mồ mả của người Kinh. Người Thượng cứ tiếp tục gây nên bao chuyện rắc rối ở hạt ta.

May là vua Thé Tô Cao hoàng triều ta đã phái tướng dẫn quân đi chinh phạt. Lại ghét vì bọn người hung ác, nhất quyết không để mất một tấc đất vào tay chúng. Triều đình lại cho phép xây dựng Trường Lũy để ngăn ngừa tình trạng xâm biên gây rối. Bắt đầu từ đó, phía tây Trường Lũy là xứ Thượng vậy.

XỨ THƯỢNG CƠ NĂM

*Trong số 18 sách Thượng ở cơ Năm thì
đã hoang phế 2 sách còn lại 16 sách.
(Sách của người Thượng tương đương
đơn vị áp, thôn của người Kinh)*

Tây giáp núi Lôi, đông giáp Trường Lũy, nam giáp núi Khô Thạch (*Thượng gọi là dốc Đá Khô*) địa phận của người Thượng Nước Trong, Nước Đục thuộc Bình Định, bắc giáp núi Hoàng thuộc cơ Ba. Đất đai xứ Thượng cơ Năm thì rộng, nhiều núi non, song người Thượng thì ít.

其中只多山茅叢雜而已

廊輝 廊蹠 廊家 廊郭 廊遙

琨查
琨列

琨燎 崑角 崑頡
寨標發沙籠下

浩蝶

諾鑄

全簪 冉嵐
已廢

全籜

三奇蠻境

九二十五柵
內已廢三柵

西夾黎江上流屬六奇青衢浩漓蠻境東夾壘南夾黃山

北夾高闢山東腳土地廣而蠻數稠田疇多而山林少

琨龍 崑佳 浩能 全機 全綴
琨滬 全木 全容 全橅

琨餉 浩哩 全木 全橅
琨崖 浩吹

令謨 磬磐 全濂 啟羅 廊芒
琨崖 浩吹

Phiên âm trang 22

kỳ trung chi đa sơn mao tùng tạp nhi dĩ.

Làng Huy, Làng Lui, Làng Gia, Làng Quách, Làng Diêu, Con Tra, Con Lẹt, Con Liệu, Con Giác, Con Giêng, Tái Lũy (*dī phé*), Thiếu Lung (*thượng, hạ*), Nước Diệp, Nước Đang, Đồng Trâm, Nhiễm [冉] Lam [蠻] (*dī phé*), Đồng Rào.

TAM KỲ MAN CẢNH

Phàm nhị thập ngũ sách nội dī phé nhị sách.

Tây giáp Lê giang thượng lưu thuộc Lục Kỳ Thanh Cù Nước Li [漓] man cảnh, đông giáp Lũy, nam giáp Hoàng sơn, bắc giáp Cao Muôn sơn đông cước. Thủ địa quảng nhi man số trù (很多: nhiều), điền trù (田: ruộng cây lúa) đa nhi sơn lâm thiều.

Con Long, Con Gai, Nước Năng, Đồng Mít, Đồng Cáp, Con Nhỏ, Đồng Long, Con Thịt, Nước Ré, Đồng Mộc, Đồng Dung, Đồng Dâu, Con Cua, Đồng Trù, Linh Mô, Đá Bàn, Đồng Lém, Cười La, Làng Mang, Con Nhai, Nước Xuy,

Dịch

Nơi đây chỉ thấy cỏ tranh hoang dại đầy đặc mà thôi.

1. Làng Huy, 2. Làng Lui, 3. Làng Gia, 4. Làng Quách, 5. Làng Diêu, 6. Con Tra, 7. Con Lẹt, 8. Con Liệu, 9. Con Giác, 10. Con Giêng, 11. Trại Lũy (*đã hoang phé*), 12. Thiếu Lung *Thượng*, 13. Thiếu Lung *Hạ*, 14. Nước Diệp, 15. Nước Đang, 16. Đồng Trâm, 17. Nhiễm Lam (*đã hoang phé*), 18. Đồng Rào.

XỨ THƯỢNG CƠ BA

Trong số 25 sách Thượng ở cơ Tam thì đã hoang phé 2 sách còn lại 23 sách.

Tây giáp thượng lưu sông Lê thuộc xứ Thượng Nước Li
Thanh Cù thuộc cơ Sáu, đông giáp Trường Lũy, nam giáp núi
Hoàng, bắc giáp chân phía đông núi Cao Muôn. Đất đai rộng mà
nhân khẩu đông đúc, ruộng lúa nước cung nhiều, núi non thì ít.

1. *Con Long*, 2. *Con Giai*, 3. *Nước Nắng*, 4. *Đồng Mít*, 5.
Đồng Cọp, 6. *Con Nhỏ*, 7. *Đồng Rồng*, 8. *Con Thịt*, 9. *Nước Ré*,
10. *Đồng Mộc*, 12. *Đồng Dung*, 13. *Đồng Dâu*, 14. *Con Cua*, 15.
Đồng Trù, 16. *Linh Mô*, 17. *Đá Bàn*, 18. *Đồng Lém*, 19. *Cười La*, 20. *Làng Mang*, 21. *Con Nhai*, 22. *Nước Xuy*,

浩蘇 茶奴 浩鑛廢 已 蛇蔭廢

一奇蠻境 九十九 樵內
已廢一 樵

西夾柝山東夾壘南夾高闢山北夾烏嶺土廣蠻稠田多
山少但比三奇稍遜

浩素廢 已 浩誅內 浩家外
浩爾 浩溫 浩蘿 浩克 浩橈 浩庵
屬榮外 廊衣 廊相 廊庄

廊擣 廊嫁

二奇蠻境 九十二 樵

西夾浩溝廊育廊貞邪麻等蠻下層山東夾壘南夾烏嶺
北夾農山上廣蠻稠田夢山少與一奇蠻相等

Phiên âm trang 23

Nước Tô, Trà Nô, Nước Vàng(金+黃) (đã hoang phé), Xà Âm (đã hoang phé).

NHẤT KỲ MAN CẢNH

Phàm thập cửu sách nội dĩ phé nhát sách.

Tây giáp Tô sơn, đông giáp Lũy, nam giáp Cao Muôn sơn, bắc giáp Đieu lĩnh. Thủ quáng man trù, điền đa sơn thiểu, đán thủ Tam Kỳ sảo (稍: hơi) tôn (遜: trốn, kém).

Nước Tô (*dĩ phé*), Nước Tru (*nội, ngoại*), Nước Gia (*nội, ngoại*), Làng Y, Thuộc Vinh (*nội, ngoại*), Làng Tương, Làng Trang, Nước Nhĩ, Làng Ôn, Nước La, Mang Linh, Nước Sung, Nước Lung, Làng Ó, Làng Xênh [嫌], Làng Giá.

NHỊ KỲ MAN CẢNH

Phàm thập nhị tam sách.

Tây giáp Nước Li, Làng Dục, Làng Trinh, Tà Ma đǎng man hạ Tăng sơn, đông giáp Lũy, nam giáp Đieu lĩnh, bắc giáp Nông sơn. Thủ quáng man trù, điền đa sơn thiểu, dữ Nhất Kỳ man tương đǎng.

Dịch

23. Nước Tô, 24. Trà Nô, 25. Nước Vàng (*đã hoang phé*),
25. Xà Âm (*đã hoang phé*).

XỨ THƯỢNG CƠ NHÚT

*Trong số 19 sách Thượng ở cơ Nhứt, thì 1 sách đã hoang phé,
còn lại 18 sách.*

Tây giáp núi Tô, đông giáp Trường Lũy, nam giáp núi Cao Muôn, bắc giáp núi Đieu. Đất rộng người đông, ruộng nhiều núi ít, nhưng có phần kém hơn xứ Thượng cơ Ba..

1. Nước Tố (đã hoang phé), 2. Nước Tru Nội, 3. Nước Tru Ngoại, 4. Nước Gia Nội, 5. Nước Gia Ngoại, 6. Làng Y, 7. Thuộc Vinh Nội, 8. Thuộc Vinh Ngoại, 9. Làng Tương, 10. Làng Trang, 11. Nước Nhĩ, 12. Làng Ôn, 13. Nước La, 14. Mang Linh, 15. Nước Sung, 16. Nước Lung, 17. Làng Ó, 18. Làng Xênh, 19. Làng Giá.

XỨ THƯỢNG CƠ NHÌ

Có 23 sách Thượng tại cơ Nhì.

Tây giáp các sách người Thượng Nước Li, Làng Dục, Làng Trinh, Tà Ma đồ xuống núi Tằng, đông giáp Trường Lũy, nam giáp Điều lĩnh, bắc giáp núi Nông. Đất rộng, người đông, ruộng nhiều núi ít, tương đương với xứ Thượng cơ Nhứt .

壠園

廊征下廊安

廊江

廊嵩

麻牟

明隆處下

廊蒸

廊墨

廊麋

廊甲

廊姬

紫泉處

下廊左

廊連

廊蘿

廊逸

码泊

岩級

諾饒

廊甘

廊亡

廊門

廊鰐

四奇蠻境

九十九十
三柵

西夾紫泉屬二奇廊甘蠻分東夾壘南夾督公嶺北夾青
蜓淵屬六奇廊森蠻分田少蠻希比二奇之半而已

淳瓢

淳紫

安馭

曠冕

廊鍊

蛇盦

嗁饒

廊祿

暝陵

浩星

廊媒上

廊農上

廊農下

六奇蠻境

九十九十三柵內青鱗源茶曲江南岸以西二
十九柵北岸以西四十二柵蓬樹道八柵青

Gò Viên, Làng Chinh (*trung, hạ*), Làng An, Làng Giang, Làng Son [声], Làng Mầu [牟]. Minh Long xứ (*dī hạ*): Làng Chung, Làng Khuê, Làng Mị, Làng Giáp, Làng Đô. Tử tuyền xứ (*dī hạ*): Làng Tả, Làng Liên, Làng Lá, Làng Dật, Đá Bạc, Đèo Gáp, Nước Nhiêu, Làng Cam, Làng Vong, Làng Môn, Làng Trê

TÚ KỲ MAN CẢNH

Phàm thập tú sách.

Tây giáp Tử tuyền thuộc Nhị Kỳ Làng Cam man phận, đông giáp Lũy, nam giáp Đốc Công lĩnh, bắc giáp Thanh Đình uyên thuộc Lục Kỳ Làng Sâm man phận. Điền thiều man hy tỳ Nhị Kỳ chi bán nhi dī.

Hó Biều [滹彌] Lội Nhô [喇], An Ngự [臘], Khoáng Con [垦], Làng Luyện [練], Xà Uân [廻], Cười Nhiêu, Làng Tối, Cười Lăng, Nước Tinh, Làng Môi (*thượng, hạ*), Làng Nông (*thượng, hạ*).

LỤC KỲ MAN CẢNH

*Phàm cửu thập tam sách nội Thanh Cù nguyên, Trà Khúc
giang nam ngạn dī tây, nhị thập cửu sách, bắc ngạn dī tây từ
thập nhất sách La Thụ đạo bát sách Thanh*

Dịch

1. Gò Viên, 2. Làng Chinh Trung, 3. Làng Chinh Hạ, 4. Làng An, 5. Làng Giang, 6. Làng Son, 7. Làng Mầu. Xứ Minh Long có: 8. Làng Chung, 9. Làng Khuê, 10. Làng Mị, 11. Làng Giáp, 12. Làng Đô. Xứ Suối Tía có: 13. Làng Tả, 14. Làng Liên, 15. Làng Lá, 16. Làng Dật, 17. Đá Bạc, 18. Đèo Gáp, 19. Nước

Nhiêu, 20. Làng Cam, 21. Làng Vong, 22. Làng Môn, 23. Làng Trê.

XỨ THƯỢNG CƠ TÙ

Có 14 sách tại xứ Thượng cơ Tú.

Tây giáp suối Tía thuộc sách Thượng Làng Cam ở cơ Nhì, đông giáp Trường Lũy, nam giáp núi Đốc Công, bắc giáp vũng Thanh Đình thuộc sách Làng Sâm ở cơ Sáu. Ruộng ít, người thưa, ước chừng bằng nửa cơ Nhì mà thôi.

1. Hô Biều, 2. Lội Nhô, 3. An Ngự, 4. Khoáng Con, 5. Làng Luyện, 6. Xà Uân, 7. Cười Nhiêu, 8. Làng Tôi, 9. Cười Lăng, 10. Nước Tinh, 11. Làng Môi Thượng, 12. Làng Môi Hạ, 13. Làng Nông Thượng, 14. Làng Nông Hạ.

XỨ THƯỢNG CƠ SÁU

Trong số 93 sách của nguồn Thanh Cù, 29 sách ở bờ nam sông Trà Khúc trở về phía tây, 41 sách bờ bắc trở về phía tây, 8 sách đạo La Thụ, 13 sách nguồn Thanh

西夾巴喃嗔庸等蠻山東夾壘南夾蘇山屬三奇浩蘇蠻
分北夾鋸巒山屬廣南蠻境就中青衢源田多蠻稠青蓬
源山多蠻少據土地蠻數而言則伊奇蠻土廣蠻稠爲靖
蠻各奇之最也

方砂屬青衢源茶曲江南岸以西諸蠻柵以下

廊瓢曠巾尋梓廊珠

嗔羅

廊森

塢屯

妃濃

廊琪

廊楨

廊詐

蛇衣

廊悶

廊顥

廊覆

蒲嘲

邪爻

邪貪

廊魯

廊亞

慈悲

廊楨

廊塙

摸烏

嗔修瀋

廊斋

邪麻

廊育

Phiên âm trang 25

Bồng nguyên 13 sách.

Tây giáp Ba Nam, Cười Dong [𠂊] đǎng man sơn, đông giáp Lũy, nam giáp Tô sơn thuộc Tam Kỳ Nước Tô man phận, bắc giáp Cú Xi sơn thuộc Quảng Nam man cảnh, tựu trung Thanh Cù nguyên điền đa man trù, Thanh Bồng nguyên, sơn đa man thiều. Cú thô địa man số iahi ngôn tắc y kỳ man thô quảng man trù vi tĩnh man các Kỳ chí tối dã. Phương Đá (*thuộc Thanh Cù nguyên Trà Khúc giang nan' ngạn dī tây chư man sách dī hạ*):

Làng Biều, Khoáng Cân, Tầm Rau, Làng Tru, Cười La, Làng Sâm, Gò Đồn, Bà Nùng, Làng Cơ, Làng Triêng [楨], Làng Trá [𠀤], Xà Y, Làng Mọn (小 trong 門), Làng Ngung, Làng Phúc, Bồ Trào, Tà Giao, Tà Bần, Làng Phổ, Làng Á, Từ Bi, Làng Trinh, Làng Cao, Mô Ô, Cười Tu Trôi, Làng Chay, Tà Ma, Làng Dục.

Dịch

Tây giáp núi của các sách Thượng Ba Nam, Cười Dong, đông giáp Trường Lũy, nam giáp núi Tô thuộc sách Thượng Nước Tô ở cơ Ba, bắc giáp núi Cú Xi thuộc xứ Thượng Quảng Nam. Nói chung thì nguồn Thanh Cù đất nhiều người đông, còn nguồn Thanh Bồng thì núi nhiều người ít. Căn cứ vào đất đai, nhân khẩu mà nói thì cơ Sáu đất rộng người đông là một cơ tối quan trọng về công tác Tĩnh man ở Quảng Nghĩa.

Xứ Phương Đá thuộc nguồn Thanh Cù, thượng lưu phía nam miền sông Trà Khúc có các sách người Thượng là:

1. Làng Biều, 2. Khoáng Cân, 3. Tầm Rau, 4. Làng Tru, 5. Cười La, 6. Làng Sâm, 7. Gò Đồn, 8. Bà Nùng, 9. Làng Cơ, 10. Làng Triêng, 11. Làng Trá, 12. Xà Y, 13. Làng Mọn, 14. Làng Ngung, 15. Làng Phúc, 16. Bồ Trào, 17. Tà Giao, 18. Tà Bần, 19. Làng Phổ, 20. Làng Á, 21. Từ Bi, 22. Làng Triêng, 23. Làng Cao, 24. Mô Ô, 25. Cười Tu Trôi, 26. Làng Chay, 27. Tà Ma, 28. Làng Dục.

滻胤

茶曲江北岸以西諸蠻柵

曠墳

蛇吟

廊巖

廊捷

英祿

曠欄

自此柵向西北行別一路

旗尾

圍長

社澤

摸撲

廊吝

邪蠻

夷陵

邪茅

廊幪

廊買

廊艾

廊綿

廊那

廊山

假道

此柵以西由江岸諸蠻

東城

廊櫟

廊騎

廊臻

廊昆

廊榜

廊甘

廊檻

廊棍

廊憂

廊校

廊凡

蛇卒

廊鍊

蒲那

廊補

芒瓢

上
下

廊幔

店江

羅樹道諸柵

以下

總俊

淳慕

兜躉

吒離

茶信

茶句

茶跡

全紓

丁超

青蓮以下

蠻塚角

茶更

參終

廊杖

丁猶

Vũng Dận (*Trà Khúc giang bắc ngạn dī tây chư man sách dī hạ*):

Khoáng Von [止眞], Xà Nay [尼今], Làng Nham, Làng Lèn [撻], Anh Lộc, Khoáng Khay (*Tự thử sách hướng tây bắc hành liệt nhất lộ*) Kỳ Vĩ, Viên Trường, Xã Trạch, Mạc Bơi [撫悲], Làng Lận, Tà Man, Di Lăng, Tà Mâu, Làng Mông, Làng Mãi, Làng Ngài, Làng Miên [縫], Làng Na, Làng Sơn, Giả Đạo (*thử sách dī tây do giang ngạn chư man*), Đông Thành, Làng Lê, Làng Ký, Làng Trăn, Làng Con, Làng Ráo (木+勞), Làng Cam, Làng Lịch, Làng Liên, Làng Mòng, Làng Sưởng, Làng Phàm, Xà Tốt, Làng Luyện [鍊], Bồ Na, Làng Bô [補], Mang Biều (*thượng, hạ*), Làng Màn [巾+疊],

Điếm giang (*La Thủ đạo chư man sách dī hạ*):

Tổng Tuán, Lội Trăm, Cười Du, Chá [咵] Ly, Trà Ngon [唔], Trà Cú, Trà Hữu, Trùm [人 trên 上] Bện [糸卞].

Đinh Siêu (*Thanh Bồng nguyên man sách dī hạ*):

Thụ Giác, Trà Canh, Tham [𠀤] Chông [𠀤+𡇔], Làng Mướp [木+𦥑], Đinh Do,

Dịch

Xứ Vũng Dận, thượng lưu phía bắc sông Trà Khúc về phía tây có các sách Thượng:

1. Khoáng Von, 2. Xà Nay, 3. Làng Nham, 4. Làng Lèn, 5. Anh Lộc, 6. Khoáng Khay, (từ sách này có một con đường đi theo hướng tây bắc) 7. Kỳ Vĩ, 8. Viên Trường, 9. Mạc Bơi, 10. Xã Trạch, 11. Làng Lận, 12. Tà Man, 13. Di Lăng, 14. Tà Mâu, 15. Làng Mông, 16. Làng Mãi, 17. Làng Ngài, 18. Làng Miên, 19. Làng Na, 20. Làng Sơn, 21. Giả Đạo.

Về phía tây sách này theo đường bờ sông có các sách:

22. *Đông Thành*, 23. *Làng Lê*, 24. *Làng Giây*, 25. *Làng Trăn*, 26. *Làng Con*, 27. *Làng Rào*, 28. *Làng Cam*, 29. *Làng Lách*, 30. *Làng Len*, 31. *Làng Mòng*, 32. *Làng Sáu*, 33. *Làng Phàm*, 34. *Xà Tốt*, 35. *Làng Luyện*, 36. *Bồ Na*, 37. *Làng Bồ*, 38. *Mang Biều Thượng*, 39. *Mang Biều Hạ*, 40. *Làng Màn*,

Xứ Điểm giang (đạo La Thủ) các sách : hương là:

1. *Tổng Tuán*, 2. *Lội Trăm*, 3. *Cười Lu*, 4. *Chá Ly*, 5. *Trà Ngon*, 6. *Trà Cú*, 7. *Trà Hữu*, 8. *Trùm Bện*.

Xứ Đinh Siêu thuộc nguồn Thanh Bồng các sách là:

1. *Thụ Giác*, 2. *Trà Canh*, 3. *Tham Chông*, 4. *Làng Mướp*,
5. *Đinh Do*,

茶橈

丁櫓

邪榔

丁潤

江奇

丁禳

海求

Phiên âm trang 27

Trà Vông, Đinh Dung, Đinh Nhuận, Giang Kỳ, Đinh
Nhương [Nhương], Lội Cầu.

Dịch

52. Trà Vông, 53. Đinh Dung, 54. Đinh Nhuận, 55. Giang
Kỳ, 56. Đinh Nhương, 57. Suối Cầu.

里路遠近

夫蠻夷之居千山萬澗道路多岐禦蠻者要知何遠何近
何險何夷則行兵有度而無別礙也

五奇蠻程

一路自伊奇薰風堡越壘向西行過冉嵐蠻今已廢登山由
山上林中向北行過錢串米箱二石堆抵沙籠嶺俗號半
日程

一路自伊奇春山堡越壘向西行過全簪諾鑄二蠻過沙
籠嶺及沙籠上下二蠻又登山行過寨裸抵磨盤山俗號半
日強

LÝ LỘ VIỄN CẬN

Phù man di chi cư thiêng sơn vạn giản, đạo lộ đa kỳ [岐: đường rẽ]. Ngự [歧: chóng lại] man giả yêu tri hà viễn hà cận hà hiễm hà dị tắc hành binh hữu độ nhi vô biệt ngại dã.

NGŨ KỲ MAN TRÌNH

Nhất lộ tự y Kỳ Huân Phong bảo, việt Lũy hướng tây hành
quá Nhiễm Phong man (*kim dī phé*), đăng sơn do sơn thượng lâm
trung hướng bắc hành quá Tiên Xuyên Mẽ Sương nhị thạch đồi
đè Sa Lung lĩnh (*tục hào Dốc Đề*) [圯], bán nhật trình.

Nhất lộ tự y Kỳ Xuân Sơn bảo, việt Lũy hướng tây hành,
quá Đồng Trâm [圯]. Nước Đang nhị man, quá Sa Lung lĩnh, cập
Sa Lung Thượng Hạ nhị man, hựu đăng sơn hành quá Tắc Luy,
đè Ma Bàn sơn (*tục hào Giang Sai*) bán nhật cường.

Dịch

ĐƯỜNG SÁ XA GẦN

Người Thượng sống nơi rừng núi, trùng điệp đồi khe, đường
sá nhiều nhánh, nhiều lối vô cùng lạ lẫm nguy hiểm. Người làm
tướng đem quân đi đánh dẹp giặc Thượng, cần phải biết rành nơi
nào xa, chỗ nào gần, đâu là chốn nguy hiểm, đó là sách người
Thượng nào. Được như thế rồi, việc điều binh đúng phép tắc thì
không có gì phải lo ngại nữa cả.

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ NĂM

Một con đường từ báo Huân Phong vượt Trường Lũy đi theo
hướng tây qua khỏi sách Nhiễm Phong (*nay đã hoang phé*), leo

lên núi rồi đi trong rừng cây theo hướng bắc qua khỏi chòm đá hai hòn Tiễn Xuyên Mẽ Sương thì tới núi Sa Lung (*thường gọi là dốc Dē*) hết nửa ngày.

Một con đường từ bảo Xuân Sơn, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây qua khỏi hai sách Đồng Trâm, Nước Đang, lại qua khỏi núi Sa Lung, thì đến hai sách Sa Lung Thượng, Sa Lung Hạ, lại leo núi đi qua khỏi sách Tắc Luy, thì tới núi Ma Bàn (*thường gọi là Giang Sai*), mất hơn nửa ngày.

又一路自沙籠下鑾向南行過一土山一溪水由這溪右岸行抵浩蝶鑾三刻伊鑾屬平定

一路自伊奇烈山堡走田越壘向西行轉北行過浩鑑及忽火山西腳登鑑支向西北行抵沙籠上鑾半日程

一路自伊奇富仁堡越壘向西南行登石冠嶺俗號鑑過
砾牒

蹲杼塲共磨盤山抵猩角鑾又過燎山石棧山俗名鑑
砾場抵

廊蹠廊輝一日強

節次官兵征
剿駐荼在此

又自此過雷山有二路內一路由山上向西行越二重高山穿深林行約數千丈又下小溪由溪水向南行又登一土山及過浩胸上流抵三奇波澌源廊哆鑾之上流一日

Hựu nhát lộ tự Sa Lung Hạ man hướng nam hành quá nhát thô sơn, nhát khê thủy, do giá khê hưu ngạn hành đέ Nước Rệp [虫+葉] man, tam khắc. Y man thuộc Bình Định.

Nhát lộ tự y Kỳ Liệt Sơn bảo, đòn điền, việt Lũy hướng tây hành chuyển bắc hành quá Nước Đang cập Hốt Hòa sơn tây cước, đăng Dốc Chi hướng tây bắc hành đέ Sa Lung Thượng man bán nhật trình.

Nhát lộ tự y Kỳ Phú Nhơn bảo việt Lũy hướng tây nam hành, đăng Thạch Quan lĩnh (*tục hào Dốc Đá Mông*), quá Tôn Vu, dốc Cộng, Ma Bàn sơn, đέ Con Giác man, hựu quá Liệu sơn, Thạch Sạn sơn (*tục danh Dốc Đá Dương Ngồi*), đέ Làng Lui Làng Huy, nhát nhật cường (*tiết thứ quan binh chinh tiêu trú trát tại thứ*).

Hựu tự thử quá Lôi sơn hưu nhị lộ nội. Nhát lộ do sơn thượng hướng tây hành việt nhị trùng cao sơn xuyên thâm lâm hành chước số thiên trọng, hựu há tiêu khê do khê thủy hướng nam hành hựu đăng nhát thô sơn cập quá Nước Nục thượng lưu đέ Tam Kỳ Ba Tơ nguyên Làng Gầm [口+峽] man chi thượng lưu nhát nhật

Dịch

Lại có một con đường từ sách người Thượng Sa Lung Hạ, đi theo hướng nam qua khỏi một hòn núi đất, một con suối rồi đi theo bờ phải con suối ấy thì tới sách người Thượng Nước Rệp hết 3 canh giờ. Sách Thượng này thuộc Bình Định.

Một con đường từ bảo Liệt Sơn thuộc cơ nầy, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây rồi chuyển theo hướng bắc qua khỏi sách Thượng Nước Đang, tới chân phía tây núi Hốt Hòa, leo lên dốc

Chi rồi đi theo hướng tây bắc thì tới sách Sa Lung Thượng, hết nửa ngày.

Một con đường từ bảo Phú Nhơn của cơ này, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây nam leo lên núi Thạch Quan (*thường gọi là dốc Đá Mông*), leo qua dốc Cộng, rồi qua núi Ma Bàn thì tới sách Thượng Con Giác, lại qua khỏi núi Liệu, núi Thạch Tiên (*Thường gọi là dốc Đá Dương Ngoài*), thì tới các sách Làng Lui Làng Huy, nửa ngày cứng. (*Có những khi quan binh đi chinh tiêu trú ngụ tại đây*).

Lại, từ đó đi qua khỏi núi Lôi thì có hai con đường. Một đường từ trên núi đi theo hướng tây, vượt qua hai trùng núi cao, đi xuyên rừng khoảng mấy ngàn trượng, rồi đi xuống một con suối, từ suối đi theo hướng nam lại leo lên một hòn núi đất đến thượng lưu của Nước Nục thì đến Làng Gầm, thượng lưu của nguồn Ba Tơ thuộc cơ Ba, hết một ngày cứng.

強此處浩胸之上浩哩之下嗣德十
九年予兵駐禁在此一夜最險又自伊處向西南行

抵浩哩丁艱柵半日程

內一路自雷山上向北行二刻許至下一溪水又過一嶺
抵浩胸蠻一日程此路嗣德二十三年始行

又一路自廊瀦蠻由山上向北行又下溪水穿林行抵波
漸源浩能丁杼柵一日程抵三奇蠻境

一路自石冠嶺過蹲杼向北行過黃山天乳山穿林向西
行抵陀陰蠻及城蘇屯田半日程

三奇蠻程

一路自城蘇屯田越壘過陀陰蠻登上向南行過混龍

Phiên âm trang 31

cường (*Thứ xứ Nước Nục chi thượng, Nước Ré [哩] chi hạ. Tự Đức thập cửu niên, dư binh trú trát tại thứ nhất dạ, tối hiểm*). Hựu tự y xứ hướng tây nam hành đέ Nước Lý Đinh Tròn [異+侖] sách, bán nhật trình.

Nội nhất lộ tự Lôi sơn thượng hướng bắc hành nhị khắc hứa thừa hạ nhất khê thủy hựu quá nhất lĩnh đέ Nước Nục man nhất nhật trình. Thủ lộ, Tự Đức nhị thập tam niên thủy hành.

Hựu nhất lộ tự Làng Trôi [thủy雷] man, do sơn thượng hướng bắc hành, hựu há khê thủy xuyên lâm hành đέ Ba Tơ nguyên Nước Năng Đinh Dư hướng bắc hành quá Hoàng sơn, Thiên Nhũ sơn, xuyên lâm hướng tây hành đέ Đà Âm man cập Vực Răm [林** đầu] đồn điền, bán nhật trình.

TAM KỲ MAN TRÌNH

Nhất lộ tự Vực Răm đồn điền việt Lũy quá Đà Âm man, đăng sơn thượng hướng nam hành, quá Con Long

Dịch

cứng. (*Xứ này ở trên sách Nước Nục, ở dưới sách Nước Ré. Niên hiệu Tự Đức thứ 19, ta trú quân tại đó một đêm, cực kỳ hiểm ác*). Lại từ đó đi theo hướng tây nam thì đến sách Đinh Tròn thuộc Nước Lý, hết nửa ngày đường.

Một con đường từ trên núi Lôi đi theo hướng bắc hết hai canh giờ thì gặp một con suối, lại leo lên một ngọn núi đến xứ người Thượng Nước Nục, nguyên một ngày đường nữa. Niên hiệu Tự Đức thứ 23 (1869), mới có con đường này.

Một con đường từ chõ người Thượng Làng Trôi, theo đường trên núi đị theo hướng bắc, lại đi xuống một con suối, băng rừng thì đến sách Đinh Dư thuộc Nước Năng nguồn Ba Tơ, còn đi theo hướng bắc qua khỏi núi Hoàng, núi Thiên Nhũ băng

rừng đi theo hướng tây thì tới chỗ người Thượng Thượng Âm, rồi đến đồn điền Vực Răm, hết nửa ngày đường.

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ BA

Một con đường từ đồn điền Vực Răm, vượt Trường Lũy qua khỏi chỗ người Thượng Đà Âm, leo lên núi theo hường, qua khỏi các sách Thượng Con Long –

琨查琨蠅等蠻抵廊臨蠻一日程屬五奇蠻境

又一路自鐵森屯田過度作嶺俗號壩軋抵琨佳蠻二刻

一路自核糧屯田登山向南行過天乳山墳由山上直南行抵琨爛鑑柵屬五奇蠻半日程但行無水宜汲水以從爲便

一路自石象堡嗣德十八年新設西南行過行船堡穿林行抵平

安廢堡半日程

一路自石象堡向北行過核祺烏龍轉西行過泊竹嶺俗號岩抵萬年嶺南脚由壘後南行過石碑抵平安廢堡二刻

許

Con Tra, Con Ve (鳩) đǎng man đέ Làng Lui [足+雷] man nhát nhật trình, thuộc Ngũ Kỳ man cảnh.

Hựu nhát lộ tự Vực Răm đòn điền, quá Độ Tác lĩnh (*tục hào Dốc Yết* [𧆚]) để Con Giai man nhị khắc.

Nhát lộ tự Hạch Ôi [櫛: cái chốt cửa] đòn điền, đǎng sơn hướng nam hành quá Thiên Nhū sơn lĩnh, do sơn thường trực nam hành đέ Con Lẹt [烈] man sách, thuộc Ngũ Kỳ man, bán nhật trình. Đǎn hành vô thủy, nghi cáp [汲] (*múc nước*) thủy dī tùng vi tiện.

Nhát lộ tự Thạch Tượng bảo (*Tự Đức thập bát niên tân thiết*), tây nam hành quá Hành Thuyền bảo xuyên lâm hành đέ Bình An phê bảo bán nhật trình.

Nhát lộ tự Thạch Tượng bảo hướng bắc hành, quá Hạch Cầy [獮], Ô Long [龍], chuyển tây hành quá Bạc Trúc lĩnh (*tục hào Đèo Nứa* [女 trúc đầu]) để Vạn Niên lĩnh nam cước, do Lũy hậu nam hành quá Thạch Bi để Bình An phê bảo nhị khắc.

Dịch

Con Tra, Côn Ve thì đến chỗ người Thượng Làng Lui thuộc cơ Năm, hết một ngày đường.

Lại có một con đường từ đòn điền Vực Răm qua khỏi núi Độ Tác (*thường gọi là dốc Yết*) thì tới chỗ người Thượng Con Giai, hết hai canh giờ.

Một con đường từ đòn điền Hạch Ôi, leo lên núi rồi đi theo hướng nam tới núi Thiên Nhū, rồi đi theo đường núi thăng về hướng nam thì tới các sách Thượng Con Lẹt, thuộc cơ Năm, hết

nửa ngày đường. Song lộ trình này không nơi lấy nước uống được, phải mang nước theo dùng.

Một con đường từ bảo Thạch Tượng (*mới xây dựng vào niên hiệu Tự Đức thứ 18 - 1864*), đi theo hướng tây nam qua khỏi bảo Hành Thuyền băng rừng đi tới phế bảo Bình An, hết nửa ngày đường.

Một con đường từ bảo Thạch Tượng đi theo hướng bắc, qua khỏi Hạch Cày, Ô Long, rồi quẹo đi theo hướng tây hành qua khỏi núi Bạc Trúc (*thường gọi là đèo Núra*) thì tới chân phía nam núi Vạn Niên, rồi theo phia sau Trường Lũy đi theo hướng nam qua khỏi Thạch Bi thì tới phế bảo Bình An, hết hai canh giờ.

一路自伊奇正堡向西行過石壘嶺

俗號
砂笠

岩由壘後西南

行過安豐廢堡向北行抵石象堡二刻

又一路自安豐堡由壘行過春苓廢堡過城森屯里向西

行過縣儒嶺抵平安廢堡四刻又自伊廢堡越壘向西南

行過毛排轉南行過螺溪林嶺

俗號
螺岩林

抵波澌江左岸之

琨龍琨佳諾能等蠻右岸之全橈琨蟹等蠻抵黃魚堡半

日程又自伊堡涉江向西行過全厨砂盤琨崖諾蘇等蠻

又過蘇山嶺三岐路及黎江上流抵巴喃山一日程已屬

六奇港灘上蠻

一路自黃魚堡涉江向北行登全厨山由山上行抵令謨

Phiên âm trang 33

Nhất lộ tự y Kỳ Chính bảo hướng tây hành quá Thạch Lũy lĩnh (*tục hào Đèo Đá Chác*). Do Lũy hậu tây nam hành quá An Phong phé bảo hướng bắc hành để Thạch Tượng bảo, nhị khắc.

Hựu nhất lộ tự An Phong bảo, do Lũy hành quá Xuân Linh phé bảo quá Vực Răm đòn điền hướng tây hành quá Huyện Nho lĩnh để Bình An phé bảo, tứ khắc,

Hựu tự y phé bảo việt Lũy hướng tây nam hành quá đòn, bài 排(bày, xếp) chuyển nam hành quá Lụy Khê Lâm lĩnh (*tục hào Lội Lụy Đèo Lâm*) để Ba Tơ giang. Tả ngạn chi Con Long, Con Giai, Nước Năng đăng man, hữu ngạn chi Đồng Dâu, Con Cua đăng man, để Hoàng Ngư bảo bán nhật trình, hựu tự y bảo thiệp giang hướng tây hành quá Đồng Trù Đá Bàn Con Nhai Nước Tô đăng man, hựu quá Tô Sơn lĩnh, tam kỳ lộ cập Lê giang thượng lưu để Ba Nam sơn nhất nhật trình, dĩ thuộc Lục Kỳ Nước Li Thượng man.

Nhất lộ tự Hoàng Ngư bảo thiệp giang hướng bắc hành đăng Đồng Trù sơn, do sơn thượng hành để Linh Mô

Dịch

Một con đường từ bảo Kỳ Chính của cơ này đi theo hướng tây qua khỏi núi Thạch Lũy (*thường gọi là đèo Đá Chác*). Từ phía sau Trường Lũy đi theo hướng tây nam qua khỏi phé bảo An Phong, rồi đi theo hướng bắc thì tới bảo Thạch Tượng, hết hai canh giờ.

Lại có một con đường từ bảo An Phong, đi theo Trường Lũy qua khỏi phé bảo Xuân Linh, rồi qua khỏi đòn điền Vực Răm đi theo hướng tây qua khỏi núi Huyện Nho thì đến phé bảo Bình An, hết bốn canh giờ. Lại từ phé bảo ấy, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây nam qua khỏi đòn, rồi chuyển đi theo hướng nam

qua khỏi núi Lụy Khê Lâm (*thường gọi là núi suối Lụy Đèo Lâm*) thì đến sông Ba Tơ. Phía tả ngạn sông này là các sách người Thượng Con Long, Con Giai, Nước Năng. Phía hữu ngạn là các sách Thượng Đồng Dâu, Con Cua, tới bao Hoàng Ngư hết nửa ngày đường. Lại từ đó, vượt sông đi theo hướng tây qua khỏi các sách Đồng Trù, Đá Bàn, Con Nhai, Nước Tô, lại qua khỏi núi Tô Sơn thuộc cơ Ba, đường đi theo bờ sông Lê ở thượng lưu, tới núi Ba Nam, hết một ngày đường. Đó là vùng của người thượng Nước Li Thượng thuộc cơ Sáu.

Một con đường từ bao Hoàng Ngư vượt sông rồi đi theo hướng bắc leo lên núi Đồng Trù, từ đường trên núi đi tới sách người Thượng Linh Mô,

蠻半日程又自伊蠻山上向東北傍山而行過高闊山嶺
上下素水漢抵諾素下及諾誅外等蠻半日程又自諾素
上蠻居山並向北行抵諾家蠻居三刻又自諾素上蠻居
山上向南行抵全木蠻二刻

一路自丁鍊柵後穿山行有三路內一路向西北行抵諾
灘之喫修蠻半日強甚險內一路向東北行過令謨抵諾家
山一日程內一路向北行抵諾爾山一日強

一路自黃魚堡涉混漕江向西南行過諾胸抵諾哩蠻一

日程

一路自波澌江左岸向北行過姊妹山姊妹灘俗號嵩妹

man bán nhật trình, hựu tự y man sơn thượng, hướng đông bắc
bàng [傍: bên cạnh] sơn nhì hành quá Cao Muôn sơn lĩnh thượng, há
Tô Thủy khê đέ Nước Tố, há cập Nước Tru Ngoại đǎng man, bán
nhật trình. Hựu tự Nước Tố Thượng man cư sơn thượng, hướng
bắc hành đέ Nước Gia man cư, tam khắc. Hựu tự Nước Tố
Thượng man cư sơn thượng hướng nam hành đέ Đồng Mộc man,
nhị khắc.

Nhất lộ tự Đinh Luyện sách hậu, xuyên sơn hành hữu tam lộ
nội. Nhất lộ hướng tây bắc hành đέ Nước Li chi Cười Tu man,
bán nhật cường (*thậm hiém*) nội. Nhất lộ hướng đông bắc hành
quá Linh Mô đέ Nước Gia sơn nhất nhật trình nội, nhất lộ hướng
bắc hành đέ Nước Nhảy [■bộ thủy] sơn, nhất nhật cường.

Nhất lộ tự Hoàng Ngư bảo thiệp Con Nhỏ [■bộ thủy] sơn nhất
nhật cường.

Nhất lộ tự Hoàng Ngư bảo thiệp Con Nhỏ giang hướng tây
nam hành quá Nước Nục [■], đέ Nước Ré man, nhất nhật trình.

Nhất lộ tự Ba Tơ giang tả ngạn hướng bắc hành quá Tỷ
Muội sơn, Tỷ Muội than (*tục hào núi Chị, núi Em, thác Chị*

Dịch

hết nửa ngày đường.

Lại từ trên núi ấy đi theo đường bên cạnh núi theo hướng
đông bắc qua khỏi núi Cao Muôn, lại đi xuống suối Tô Thủy thì
tới các sách Thượng Nước Tố, Nước Tru Ngoại, hết nửa ngày
đường.

Lại từ sách Thượng Nước Tô Thượng ở trên núi, đi theo hướng bắc thì tới sách Thượng Nước Gia, hết ba canh giờ. Lai từ sách Nước Tô Thượng ở trên núi đi theo hướng nam thì tới sách Đồng Mộc, hết hai canh giờ.

Một con đường từ sau sách Đinh Luyện, băng núi mà đi có ba đường. Một đường theo hướng tây bắc đi đến sách người Thượng Cười Tu xứ Nước Li, trong vòng nửa ngày, rất hiểm ác. Một đường theo hướng đông bắc đi qua núi Linh Mô đến núi Nước Gia, trong vòng một ngày. Một đường theo hướng bắc đi đến núi Nước Nhảy, một ngày đường cứng.

Một con đường từ bảo Hoàng Ngư vượt qua núi Con Nhỏ, hết một ngày cứng.

Một con đường từ bảo Hoàng Ngư vượt qua sông Con Nhỏ theo hướng tây nam đi qua Nước Nục, đến sách Thượng Nước Ré, hết một ngày đường.

Một con đường từ tả ngạn sông Ba Tơ theo hướng bắc đi qua núi Tỷ Muội, thác Tỷ Muội (*thường gọi là núi Chi, núi Em, thác Chi*,

妹托過浩素下浩誅外等蠻居抵那江半日程

屬一奇
蠻境

一奇蠻程

一路自伊奇大來堡渡衛江過二奇安亭堡越壘登黑石
嶺俗號墻頭由山上向西南行過浩蘿蠻居抵廊衣蠻伊川

堡半日程

一路自長隸由壘後向南行過萬年嶺及平安廢堡越壘
向西南行過屯排溝螺奔江津抵龜背墟一日程伊壘之
西是高
山關又自伊壠向北行過那江津針葦阜家木津抵伊川堡
亦半日程

又一路自伊川堡向北行左邊之廊衣屬榮外右邊之浩

thác Em) quá Nước Tố, há Nước Tru ngoại đǎng man cư đέ Na giang bán nhật trình (thuộc Nhất Kỳ man cảnh).

NHẤT KỲ MAN TRÌNH

Nhất lộ tự y Kỳ Đại Lai bảo, độ Vệ giang quá Nhị Kỳ An Đình bảo, việt Lũy đǎng Hắc Thạch lĩnh (*tục hào Dốc Đá Diên* [顯: đỉnh đầu, gốc]). Do sơn thượng hướng tây nam hành quá Nước Lá man cư, Làng Y man, Y Xuyên bảo bán nhật trình.

Nhất lộ tự Trường Lê [隸], do Lũy hậu nam hành quá Vạn Niên lĩnh cập Bình An phé bảo, việt Lũy hướng tây nam hành quá đòn Bài Lội Loa Bôn giang tân, đέ Quy Bối khư, nhất nhật trình (*y khư chi tây thị Cao Muôn son*), hựu tự y khư hướng bắc hành quá Na giang tân, Bộc Thảo phụ, Gia Thủy tân, đέ Y Xuyên bảo, diệc bán nhật trình.

Hựu nhất lộ tự Y Xuyên bảo hướng bắc hành tả biên chi Làng Y Thuộc Vinh Ngoại, hữu biên chi Nước

Dịch

thác Em), qua sách Nước Tố, xuống núi đi qua sách Nước Tru Ngoại đến Na giang (thuộc xứ Thương cơ Nhứt), hết nửa ngày đường.

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ NHÚT

Một con đường từ bảo Đại Lai của cơ này, vượt qua sông Vệ, qua khói bảo An Đình thuộc cơ Nhì, vượt Trường Lũy leo lên núi Hắc Thạch (*thường gọi là dốc Đá Diên*). Đi theo đường trên núi về hướng tây nam qua khói sách Nước Lá, người Thương Làng Y, bảo Y Xuyên, hết nửa ngày đường.

Một con đường từ Trường Lệ, rồi từ phía sau Trường Lũy đi theo hướng nam qua khỏi núi Vạn Niên thì đến phủ bảo Bình An, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây nam qua khỏi đồn Bài Lội Loa, bên Bôn giang thì đến gò Quy Bối, một ngày đường. (*phía tây gò này là núi Cao Muôn*), lại từ gò này đi theo hướng bắc qua khỏi bên Na giang, núi đất Bộc Thảo, bên Gia Thủy, đến bảo Y Xuyên, cũng hết nửa ngày đi đường.

Lại có một con đường từ bảo Y Xuyên đi theo hướng bắc, bên trái là Thuộc Vinh Ngoại của người Thượng Làng Y, bên phải là các sách người Thượng Nước

充浩謫等蠻柵過鹿藪抵屬榮內廊莊蠻抵鳥嶺俗號腰鵠半

日程此嶺北腳屬二奇鹽境

又一路自鄉道登山穿林向西北行抵廊棹丁爭丁鮑柵半日程

又一路自攀蠻穿山越渚灘之邪麻摸烏蠻一日程蜀六奇鹽

路甚險又自伊蠻穿山向北行抵渚縷蠻半日程蜀二奇鹽

南路自燭榮外蠻居涉屬榮外津向西北行抵渚湧蠻半

日程

又一路急攀蠻穿山向西行抵渚灘之噴修蠻一日程蜀六

奇鹽路

Phiên âm trang 36

Sung, Nước Chiệp [言龍 tháo đầu] đǎng man sách, quá Lộc tẩu đẻ Thuộc Vinh Nội, Làng Trang man đẻ Điểu Lĩnh (*tục hào Eo* [腰] *Chim* [占 bộ 鳥]), bán nhật trình (*thứ lĩnh bắc cước thuộc Nhị Kỳ man cảnh*).

Hựu nhát lộ tự Làng Giá đǎng sơn xuyên lâm hướng tây bắc hành đẻ Làng Xênh [才掌], Đinh Tranh Đinh Trê [知 bộ 魚] sách, bán nhật trình.

Hựu nhát lộ tự y man xuyên sơn đẻ Nước Li chi Tà Ma Mạc [摸:sờ] Ô man, nhát nhật trình (*thuộc Lục Kỳ man lộ thậm hiém*). Hựu tự y man xuyên sơn hướng tây hành đẻ Nước Lụa [糸屢], bán nhật trình. (*thuộc Nhị Kỳ man lộ thậm hiém*)

Nhát lộ tự Thuộc Vinh Ngoại man cư thiệp Thuộc Vinh Ngoại tân hướng tây bắc hành đẻ Nước Nhĩ man, bán nhật trình.

Hựu nhát lộ tự y man xuyên sơn hướng tây hành đẻ Nước Li chi Cười Tu man, nhát nhận trình. (*thuộc Lục Kỳ man lộ thậm hiém*).

Dịch

Sung, Nước Chiệp, qua khói rừng Lộc thì đến Thuộc Vinh Nội, Làng Trang, rồi đến núi Điểu (*thường gọi là đèo Eo Chim*), chân phía bắc núi này thuộc xứ Thượng cơ Nhì, hết nửa ngày đi đường.

Lai có một con đường từ Làng Giá leo lên núi, băng rừng đi theo hướng tây bắc thì tới sách Làng Xênh Đinh Tranh Đinh Trê, hết nửa ngày đường.

Lai có một con đường từ xứ Thượng áy, băng núi đến sách Tà Ma Mạc Ô thuộc Nước Li, một ngày đường (*thuộc cơ Sáu đường đi rất hiểm ác*), lại có con đường từ xứ áy, băng núi theo

hướng tây đến Nước Lụa, nửa ngày đường. (*thuộc cõi Nhì đường đi rất hiểm ác*)

Một con đường từ xứ Thuộc Vinh Ngoại vượt bến Thuộc Vinh Ngoại rồi đi theo hướng tây bắc đến sách Nước Nhĩ, nửa ngày đường.

Lại có một con đường từ xứ ấy băng qua núi đi theo hướng tây đến sách Nước Li của người Thượng Cười Tu, một ngày đường. (*thuộc cõi Sáu, đường đi rất hiểm ác*).

二奇蠻程

一路自伊奇義山堡越壘向西行過壠圍黎朝鎮郡公築于此今遺址尚典嶺俗號鴻典纖石嶺垣及核櫺全大轉南行抵明隆堡半

日程伊處之西屬四奇廊農蠻境

嗣德十八年八月日修築這堡

又自伊

堡向南過廊牟蠻抵烏嶺半日程

此嶺南腳屬一奇蠻境

一路自明隆堡涉紫泉過廊琳廊亡二蠻境抵浩饒虎嶺

俗號岩級半日程又自伊嶺穿山由溪水向西行過丁門丁鮀

柵抵浩灘之廊育廊楨邪麻等蠻境二日程

路甚險

一路自伊奇興仁堡越壘向西行過渾災及廊征下廊征

中二蠻抵明隆堡半日程

路甚險

NHỊ KỲ MAN TRÌNH

Nhất lộ tự y Kỳ Nghiã Sơn bảo, việt Lũy hướng tây hành quá Gò [瑩] Viên (*Lê triều Trần Quận công trúc đồn vu thử di chi thượng tồn*), Điện lĩnh (*tục hào Dốc Đến* [典]) Tiêm [鎭] Thạch lĩnh, Gò Ngài [艾], Hạch Lỏi [轔轔木], Đồng Đại chuyên nam hành đế Minh Long bảo, bán nhật trình. Y xứ chi tây thuộc Tứ Kỳ Làng Nông man cành (*Tự Đức thập bát niên bát nguyệt nhật tu trúc giá bảo*). Hựu tự y bảo hướng nam hành quá Làng Mâu man đế Ô lĩnh bán nhật trình. (*thử lĩnh nam cước thuộc Nhất Kỳ man cành*).

Nhất lộ tự Minh Long bảo thiệp Tử tuyỀn, quá Làng LăM (-bàM) [口林], Làng Vong nhị man cành, đế Nước Nhiêu, Hồ lĩnh (*tục hào Đèo GáP*) bán nhật trình. Hựu tự y lĩnh xuyên sơn, do khê thùy hướng tây hành quá Đinh Môn, Đinh Trê sách đế Nước Li chi Làng Dục, Làng Trinh, Tà Ma đăng man cành nhị nhật trình. (*lộ thâm hiềm*).

Nhất lộ tự y Kỳ Hưng Nhơn bảo, việt Lũy hướng tây hành, quá Lội Chích [𡇣], cặp Làng Chinh Hạ, Làng Chinh Trung nhị man, đế Minh Long bảo, bán nhật trình (*lộ thâm hiềm*)

Dịch

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ NHÌ

Một con đường từ bảo Nghiã Sơn thuộc cơ Nhì, vượt Lũy đi theo hướng tây, qua khỏi các địa điểm Gò Viên (*Trần Quận công triều Lê xây đồn ở đó, di chỉ vẫn còn*), Điện lĩnh (*thường gọi là Dốc Đến*), núi Tiêm Thạch, Gò Ngài, Hạch Lỏi, Đồng Đại, rồi chuyên đi theo hướng nam đến bảo Minh Long, nửa ngày đường.

Phía tây xứ này thuộc xứ Thượng Làng Nông ở cơ Tư (tháng 8, niên hiệu Tự Đức thứ 18 -1864, cho tu bổ bảo ấy). Lai từ bảo Minh Long theo hướng nam đi qua khỏi sách Làng Mâu thì đến núi Ó hết nửa ngày đường (*chân phía nam núi ấy thuộc cơ Nhứt*).

Một con đường từ bảo Minh Long vượt suối Tía, đi qua hai sách người Thượng Làng Lầm, Làng Vong, đến núi Ông Hồ (*thường gọi là đèo Gấp*) thuộc Nước Nhiêu, nửa ngày đường. Lại có một con đường từ núi ấy, băng qua núi theo con suối đi về hướng tây qua khỏi sách của Đinh Môn, Đinh Trê thì đến Nước Li, tới các xứ người Thượng Làng Dục, Làng Trinh, Tà Ma, hết hai ngày đi đường. (*đường đi rất hiểm ác*).

Một con đường từ bảo Hưng Nhơn thuộc cơ này, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây, qua suối Chích, đến hai sách Thượng Làng Chinh Hạ, Làng Chinh Trung rồi đến bảo Minh Long, nửa ngày đường (*đường đi rất hiểm ác*).

四奇蠻程

一路自伊奇秀林堡嗣德十七年新設二年改爲第三大堡二十越壘向西南行過蛇氣廊緣嘆陵廊媒等蠻抵廊農蠻半日程這處夾明隆堡屬三奇蠻境

一路自安東蠻登馬鞭嶺向北行過廊鍊廊森廊誅青蜓淵抵爭杵蠻屬六奇蠻境一日程路甚險

六奇蠻程

一路自伊奇石峯堡越壘由呂江南岸向西行過方破廊泡歷大喚灘俗號托响曠並嘆羅歷大險灘俗號托奇過塢屯尋靈郎俗號郎抵天嶺俗號岩天一名岩孽一日程

TÚ KỲ MAN TRÌNH

Nhất lộ tự y Kỳ Tú Lâm bảo (*Tự Đức thập thất niên tân thiết, nhị thập nhất niên cải vi đệ tam đại bảo*), viet Lũy hướng tây nam hành, quá Xà Uân Làng Tói [𧈧: túi, trói], Cười Lǎng, Làng Môi [媒] đǎng man, đẻ Làng Nông man bán nhật trình. Giá xú giáp Minh Long bảo thuộc Nhị Kỳ man cảnh.

Nhất lộ tự An Ngự [𧈧: tiết chế] man đǎng Mã Tiên lĩnh hướng bắc hành, quá Làng Luyện, Làng Sâm, Làng Tru, Thanh Đinh [蜻蜓 -: chuồn chuồn] uyên đẻ Tâm Chử [𠀤: cái chày] man thuộc Lục Kỳ man cảnh nhất nhật trình (*lộ thậm hiểm*).

LỤC KỲ MAN TRÌNH

Nhất lộ tự y Kỳ Thạch Phong bảo, viet Lũy do Nham [𠙴] giang nam ngạn hướng tây hành, quá Phương Đá, Làng Bào [泡] lịch đại hoán than (*tục hào Thác Cáu*) Khoáng Cân, Cười La lịch đại hiêm than (*tục hào thác Kỳ*), quá Gò Đòn Tâm Linh (*tục hào Làng Kỳ*), Làng Rinh đẻ Yêu lĩnh (*tục hào đèo Yêu, nhất danh đèo Nghiệt* [𠀤]), nhất nhật trình.

Dịch

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ TU'

Một con đường từ bảo Tú Lâm của cơ này, (mới xây vào niên hiệu Tự Đức thứ 17 - 1863, đến niên hiệu Tự Đức thứ 21 - 1867 đổi thành Đại bảo thứ ba), vượt Trường Lũy đi theo hướng tây nam, qua khói các sách Thượng Làng Tói, Cười Lǎng, Làng Môi thuộc xứ Xà Uân thì đến sách Làng Nông, hết nửa ngày. Xứ ấy giáp bảo Minh Long thuộc cơ Nhì.

Một con đường từ sách An Ngụ, leo lên núi Mã Tiên, đi theo hướng bắc, qua các sách Làng Luyễn, Làng Sâm, Làng Tru, vực Thanh Đình thì đến sách Tầm Chử thuộc cơ Sáu, một ngày đường (*đường đi rất hiểm ác*).

ĐƯỜNG SÁ TẠI XỨ THƯỢNG CƠ SÁU

Một con đường từ bảo Thạch Phong thuộc cơ này, vượt Trường Lũy rồi theo bờ nam sông Nham đi về hướng tây, qua Phương Đá, Làng Bào, vượt thác Đại Hoán (*thường gọi là thác Cáu*), Khoáng Cân, Cười La, rồi vượt thác Đại Hiểm (*thường gọi là thác Kỳ*), qua Gò Đòn, Tầm Linh (*thường gọi là Làng Kỳ*), Làng Rinh đến núi Yêu (*thường gọi là đèo Yêu, còn gọi là đèo Nghịệt*), hết một ngày đường.

又一路自伊嶺由黎江東岸向南行過廊訴蛇衣廊閑廊

顯廊覆蒲嘲邪交邪貪廊曾廊亞慈懲邪麻廊育

此處有廢堡俗

傳前朝官兵駐紮在此廊楨廊墻摸烏等蠻抵嗔修柵一日程

嗣德二十

原予駐兵在此相傳伊蠻

又一路自伊源南行過廊籥蠻抵三岐路半日程這三岐路內一路向南行抵黎江上流屬平定蠻境一路向東行抵瀘蘇蠻屬三奇蠻境一路向西行登巴喃山抵巴喃蠻均半日程

又一路自伊蠻向西行過琨萊琨潮蠻接夾上路半日程

這上路乃僞西少傅阮耀所築南自平定蠻北至哀牢

Hựu nhất lộ tự y lĩnh do Lê giang đông ngạn hướng nam hành quá Làng Trá [𠀤], Xà Y, Làng Mọn [門chứa 小], Làng Ngung, Làng Phúc, Bồ Trào [𠀤], Tà Giao, Tà Tham, Làng Lỗ, Làng Á, Từ Bi, Tà Ma, Làng Dục (*thứ xú hữu phế bảo, tục truyền tiền triều quan binh trú trát tại thứ*), Làng Rinh, Làng Tung [土𦵹], Mô[莫] Ô đăng man, đê Cười Tu sách, nhật nhật trình. (*Tự Đức nhị thập niên, dư trú binh tại thứ, tương truyền y man nguyên thị Hán nhân tư dĩ thành man tục*).

Hựu nhất lộ tự y nguyên nam hành quá Làng Chay man, đê tam kỳ lộ bán nhật trình. Giá tam kỳ lộ nội, nhất lộ hướng nam hành đê Lê giang thượng lưu thuộc Bình Định man cảnh, nhất lộ hướng đông hành đê Nước Tô man thuộc Tam Kỳ man cảnh, nhất lộ hướng tây hành đăng Ba Nam sơn đê Ba Nam man chước bán nhật trình.

Hựu nhất lộ tự y man hướng tây hành quá Con Lai [𦵹], Con Lăng man tiếp giáp thượng lộ bán nhật trình (*Giá thượng lộ nãi Ngụy Tây thiểu truyền Nguyễn Diệu [𡊚] sở trúc tự Bình Định man bắc chí Ai lao*).

Dịch

Lại có một con đường từ núi Yêu, đi dọc bờ đông sông Lê theo hướng nam đi qua các sách Làng Trá, Xà Y, Làng Mọn, Làng Ngung, Làng Phúc, Bồ Trào, Tà Giao, Tà Tham, Làng Lỗ, Làng Á, Từ Bi, Tà Ma, Làng Dục (*xú này có một bảo bỏ phế, tục truyền vào triều Lê quan binh trú quân tại đó*), Làng Rinh, Làng Tung, Mô Ô, đến sách Cười Tu hết một ngày đường. (*Niên hiệu Tự Đức thứ 20-1866, ta trú binh tại đó, tương truyền người*

Thượng ở đó vốn là người Kinh, sinh sống lâu đời thành người Thượng).

Lại có một con đường từ nguồn đó đi về phía nam qua sách Thượng Làng Chay, đến Ngã Ba hết nửa ngày đường. Ngã Ba gồm một nhánh đường dẫn về hướng nam đến thượng lưu sông Lê thuộc xứ Thượng tỉnh Bình Định, một nhánh đường dẫn về hướng đông đến sách Thượng Nước Tô thuộc cơ Ba, một nhánh đường dẫn về hướng tây leo lên núi Ba Nam đến sách Ba Nam, ước chừng nửa ngày đi đường.

Lại có một con đường từ xứ Thượng ấy đi theo hướng tây qua các sách Con Lai, Con Láng tiếp giáp đường Thượng Lộ, nửa ngày đường. (*Đường Thượng Lộ này nghe nói do Nguyễn Diệu thời Tây Sơn mở ra từ phía bắc xứ Thượng Bình Định đến tận Ai Lao*).

一路自伊奇駿馬堡越壘向西行過曠欄旗尾圓長社澤

摸撲廊答等蠻過邪芒嶺抵夷陵柵一日程

嗣德十九年予駐

此兵在

又一路自伊蠻向西南行涉蒙江上流過廊幪半日程

又一路自伊蠻向西北行過廊買廊爻抵隣庸蠻二日程

接夾廣南蠻山

又一路自廊幪蠻向南行過廊綿廊那廊山卜滴等蠻過

桑洲這處俗傳古者漢民所居今桑樹尚存但不知是何朝代俗號罷橈涉蛇路江過廊臻

抵廊昆半日程

嗣德十九二十等年予駐兵在此

又自伊蠻由黎江西岸向南行過廊榜廊甘節歷廊撻夷

Nhất lộ tự y Kỳ Tuần Mã bảo, việt Lũy hướng tây hành quá Khoáng Khay [木闢] Kỳ Vĩ, Viên Trường, Xã Trạch, Mạc Bơi [𡊐悲], Làng Lận đẳng man. Quá Tà Mang lĩnh đế Di Lăng sách, nhất nhật trình. (*Tự Đức thập cửu, nhị thập đẳng niêm, dư trú binh tại thủ*).

Hựu nhất lộ tự y man hướng tây nam hành thiệp Mông giang thượng lưu, quá Làng Màn [蠻] bán nhật trình.

Hựu nhất lộ tự y man hướng tây bắc hành, quá Làng Mãi, Làng Thủ [叟] đế Cười Dong man nhị nhật trình. Tiếp giáp Quảng Nam man sơn.

Hựu nhất lộ tự Làng Mông man hướng nam hành quá Làng Miên [縵], Làng Na, Làng Sơn Bốc Trích [滴] đẳng man, quá Tang Châu (*Giá xứ tục truyền cổ giả Hán dân sở cư, kim tang thụ thương tồn, dân bất tri thị hà triều đại, tục hào Bãi Dâu 槩*), thiệp Xà Lộ giang quá Làng Trăn [至橐], Làng Con [昆] bán nhật trình. (*Tự Đức thập cửu nhị thập đẳng niêm, dư trú binh tại thủ*).

Hựu tự y man do Lê giang tây ngạn nam hành quá Làng Rào [櫓], Làng Cam, Làng Lịch, Làng Lèn [撻], Di

Dịch

Một con đường từ bảo Tuần Mã ở cơ Sáu, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây qua các xứ Khoáng Khay, Kỳ Vĩ, Viên Trường, Xã Trạch, Mạc Bơi, Làng Lận, qua khỏi núi Tà Mang đến sách Di Lăng, một ngày đi đường. (*Vào 2 năm niêm hiệu Tự Đức thứ 19-1965, 20-1866 ta trú binh tại đó*).

Lại có một con đường từ xứ Thượng ấy đi theo hướng tây nam, vượt sông Mông ở thượng lưu, qua khỏi Làng Mùng, hết nửa ngày đi đường.

Lại có một con đường từ xứ Thượng ấy đi theo hướng tây bắc, qua Làng Mãi, Làng Thủ đến sách của người Cười Dong hết hai ngày đi đường. Chỗ này tiếp giáp núi rừng xứ Thượng tỉnh Quảng Nam.

Lại có một con đường từ sách Làng Mông đi theo hướng nam, qua các sách Làng Miên, Làng Na, Làng Sơn, Bốc Trích, qua khỏi Tang Châu (*xứ này nghe đồn là trước kia người Kinh ở, nay còn lại các cây dâu tằm, song không rõ là vào triều đại nào, thường gọi nơi này là Bãi Dâu*), vượt sông Xà Lộ qua khỏi Làng Trăn, Làng Con hết nửa ngày đường. (*Vào 2 năm niên hiệu Tự Đức thứ 19, 20 - 1865, 1866, ta trú binh tại đó*).

Lại từ xứ Thượng ấy theo bờ tây sông Lê di về hướng nam qua các sách Thượng Làng Rào, Làng Cam, Làng Lịch, Làng Lèn, Di

薨廊櫺廊凡蛇卒廊鍊蒲那廊補等蠻過巴滲芒瓢下蠻

一日程

又自芒瓢下過浩慢丁蛇丁幪柵及芒瓢上過巴喃山腳
抵黎江源頭夾平定蠻境一日程

一路自伊奇石盤堡越壘過壘旗溝求二蠻登大山向西
北行過晏山南腳俗號抵廊吝三岐路一日程

又自伊蠻向西北行過翁山南腳俗號及咷遜鞏咷遜
二蠻一日程在此見咷庸咷邊二蠻杠柵雜居之處接夾
青蓬茶軍山蠻境

一路自伊奇貢矼羅樹道越壘向西北行過渾麻及茶哈

Uông, Làng Sưởng, Làng Phàm, Xà Tốt, Làng Luyện, Bồ Na, Làng Bồ [補] đǎng man, quá Ba Rướm [瀧], Mang Biều Hạ man, nhất nhật trình.

Hựu tự Mang Biều Hạ, quá Nước Màn [漫], Đinh Bướm [汎 bộ虫], Đinh Mùng [暁] sách, cập Mang Biều Thượng, quá Ba Nam sơn cước, đê Lê giang nguyên đầu giáp Bình Định man cảnh, nhất nhật trình.

Nhất lộ tự y Kỳ Thạch Bàn bảo, việt lũy quá Gò Kỳ, Lội Cầu nhị man, đǎng đại sơn hướng tây bắc hành quá Bà sơn nam cước (*tục hào Núi Bà*) đê Làng Lận tam kỳ lộ, nhất nhật trình.

Hựu tự y man hướng tây bắc hành quá Ông sơn nam cước (*tục hào Núi Ông*) cập Cười Gió Nhỏ, Cười Gió Lớn nhị man, nhất nhật trình. Tại thủ kiến Cười Dong, Cười Gió nhị man dang sách tạp cư chi xứ, tiếp giáp Thanh Bồng Trà Quân sơn man cảnh.

Nhất lộ tự y Kỳ Công Cang La Thụ đạo, việt Lũy hướng tây bắc hành quá Lội Trăm [百林], cập Trà Ngon [鳴]

Dịch

Uông, Làng Sưởng, Làng Phàm, Xà Tốt, Làng Luyện, Bồ Na, Làng Bồ, qua khỏi sách Ba Sầm, Mang Biều Hạ, một ngày đi đường.

Lại từ Mang Biều Hạ, qua khỏi các sách Nước Mạn, Đinh Bướm, Đinh Mùng đến Mang Biều Thượng, qua khỏi chân núi Ba Nam, đến đầu nguồn sông Lê giáp xứ Thượng Bình Định, một ngày đường.

Một đường từ bảo Thạch Bàn của cơ này, vượt Trường Lũy, qua khỏi hai sách Gò Kỳ, Suối Cầu, leo lên núi Lớn đi theo hướng tây bắc qua khỏi chân phía nam núi Bà thì đến Ngã Ba Làng Lận, một ngày đường.

Lại từ xứ Thượng này đi theo hướng tây bắc qua khỏi chân phía nam núi Ông thì đến hai sách Cười Gió Nhỏ, Cười Gió Lớn, một ngày đi đường. Tại đây thấy là nơi tạp cư vì nhà ở của hai sách Thượng Cười Dong, Cười Gió lẩn lộn chen nhau, tiếp giáp núi non xứ Thượng Thanh Bồng, Trà Quân.

Một con đường từ đạo Cống Cang La Thụ của cơ Sáu, vượt Trường Lũy đi theo hướng tây bắc qua khỏi suối Trăm thì đến các xứ Trà Ngon,

茶甸等蠻登星山抵曉角蠻一日程

一路自伊奇安圍堡青蓮源由江岸向西行過鋸齒山南
脚河囊茶軍二水合流之處行抵茶軍山一日程嗣德二年三

月日予駐
兵在此

一路自鋸齒山南脚由河囊江向西北行抵蒲奴蠻一日
程

又自伊蠻向西北行抵廣南巴香源頭淳花山一日程

一路自春姜村太陽廟之南由難山路向西北行過曉角
參籠等蠻抵茶軍山一日程

又自曉角蠻山向南行過星山嶺抵茶哈蠻屬羅樹道一

Trà Cú *đǎng* man, *đǎng* Tinh sơn để Cười Giác man, nhất nhật trình.

Nhất lộ tự y Kỳ An Viên bảo, Thanh Bồng nguyên do giang ngạn hướng tây hành quá Cú Xì sơn nhất nhật trình (*Tự Đức nhị thập niên tam nguyên nhật, trú trú binh tại thử*).

Nhất lộ tự Cú Xì sơn nam cước do Hà Nang [壺: túi đựng] giang hướng tây bắc hành để Bồ Nô man nhất nhật trình.

Hựu tự y man hướng tây bắc hành để Quảng Nam Ba Hương nguyên đầu Tê Hoa sơn nhất nhật trình.

Nhất lộ tự Xuân Mỹ thôn Thái Dương miếu chi nam, do Nan sơn lộ hướng tây bắc hành, quá Cười Giác, Tham Lung *đǎng* man để Trà Quân sơn, nhất nhật trình.

Hựu tự Cười Giác man sơn hướng nam hành quá Tinh Sơn lĩnh để Trà Ngon man thuộc La Thủ đạo, nhất nhật trình.

Nhất lộ tự Cú Xì sơn nam cước do Hà Nang giang hướng tây bắc hành để Bồ Nô man, nhất

Dịch

Trà Cú, leo lên núi Tinh đến sách Cười Giác, hết một ngày đi đường.

Một con đường từ bảo An Viên, nguồn Thanh Bồng thuộc cơ này, theo bờ sông đi theo hướng tây qua khỏi núi Cú Xì thì hết một ngày đường (*Tháng 3, niên hiệu Tự Đức thứ 20-1866, ta trú binh tại nơi đó*).

Một con đường từ chân phía nam núi Cú Xi đi từ sông Hà Nang theo hướng tây bắc đến sách Thượng Bồ Nô, một ngày đường.

Lại từ sách Thượng áy đi theo hướng tây bắc đến đầu nguồn Ba Hương núi Tê Hoa tỉnh Quảng Nam hết một ngày đường.

Một đường từ phía nam miếu Thái Dương thôn Xuân Mỹ, theo đường núi Nan đi theo hướng tây bắc qua khỏi các sách Thượng Cười Giác, Tham Lung thì đến núi Trà Quân, một ngày đường.

Lại từ núi của người Thượng Cười Giác đi theo hướng nam qua khỏi núi Tinh Sơn thì đến sách Thượng Trà Ngon thuộc đạo La Thụ, một ngày đường.

Một đường từ chân phía nam núi Cú Xi theo sông Hà Nang đi về hướng tây bắc thì đến sách Thượng Bồ Nô, hết một

日 程

一路自茶軍山西腳過曉庸蠻由山路南行抵曉邊蠻一
日 程
又自伊蠻由山路向南行抵夷陵蠻屬青衢源一日程甚路
險

nhật trình.

Nhất lộ tự Trà Quân sơn tây cước quá Cười Dong man, do sơn lộ nam hành để Cười Gió man, nhất nhật trình.

Hựu tự y man do sơn lộ hướng nam hành để Di Lăng man thuộc Thanh Cù nguyên, nhất nhật trình. (*lộ thậm hiểm*)

Dịch

ngày đi đường.

Một đường từ chân phía tây núi Trà Quân qua khói sách của người Thượng Cười Dong, theo đường núi đi về hướng nam thì đến sách của người Thượng Cười Gió, một ngày đi đường.

Lại từ con đường núi xứ Thượng áy, theo con đường núi đi về hướng nam đến xứ Thượng Di Lăng thuộc nguồn Thanh Cù, hết một ngày đi đường (*Đường đi rất hiểm trở*).

風俗異同

五方皆有性千里不同風古有是言也我轄山蠻相隔不只千里俗之不同槩可見矣但舉大畧言之青衢源以南至五奇蠻一俗也羅樹道以北至青蓮源蠻又別一俗也然亦有大同而小異者大抵皆以言語爲約束結繩爲文字穴處強居習於攻戰困則卑順強則騎逆難化以善易肆以惡以天性也出杜氏通典楊雄言撫蠻者當審詳之因其俗以化之則易於指使也

其俗男女初生只以乳養而不知响抱長而能食則食之婦人有幼子如往何事則襁子于背後以從或下稼或割

PHONG TỤC DỊ ĐỒNG

Ngũ phương giai hữu tính, thiên lý bất đồng phong, cỗ hữu thị ngôn dã. Ngã hệt sơn man tương cách bất chí thiên lý, tục chi bất đồng khái [概: bao quát] khả kiến hῆ. Đãn cử đại lược ngôn chi Thanh Cù nguyên dĩ nam chí Ngũ Kỳ man nhất tục dã. La Thụ đạo dĩ bắc chí Thanh Bồng nguyên man hựu biệt nhất tục dã.

Nhiên diệc hữu đại đồng nhi tiêu dị giả, đại để giai dĩ ngôn ngữ vi ước thúc kết thắng vi văn tự. Huyệt xứ nham cư, tập ư công chiến, khôn tắc ti thuận, cường tắc kiêu nghịch, nan hóa dĩ thiện, dị dị [肆: thừa] dĩ ác, dĩ thiên tính dã (*xuất Đỗ thị thông điển Dương Hùng ngôn*). Phụ man gia đương thầm tường chi nhân kỳ tục dĩ hóa chí, tắc dị ư chí sử dã.

Kỳ tục nam nữ sơ sinh chí dĩ nhū dưỡng nhi bất tri hú [匱bộ khẩu: mórm] bão [抱: ôm, bế,], trưởng nhi năng thực tắc thực chí. Phụ nhân hữu áu tử như vãng hà sự tắc cưỡng [極] tử vu bối hậu, dĩ tùng hoặc hạ giá [冢bộhòa: cây lúa,lúa mả] hoặc cát [割cắt đứt]

Dịch

PHONG TỤC CỦA NGƯỜI THƯỢNG QUẢNG NGHĨA

Con người ta dù ở bất kỳ phương nào cũng đều có tính người, nhưng phong tục mỗi nơi mỗi khác, người xưa đã từng nói thế. Người Thượng ở nơi miền núi hạt ta, sinh sống xa cách nhau

đâu chỉ trong vòng ngàn dặm, nên nhìn chung có thể nhận ra phong tục của họ có những điểm bất đồng.

Nhìn chung, các nhóm người Thượng từ nguồn Thanh Cù trở về nam đến cơ Năm thì cơ bàn cùng một phong tục. Còn phong tục của các nhóm người Thượng từ đạo La Thụ trở ra bắc đến nguồn Thanh Bồng thì khác.

Tuy nhiên, cũng có tiểu dị trong đại đồng, đại để các nhóm người Thượng ở hạt ta đều lấy việc thắt dây (*kết thằng*) làm ước thúc nhau, như thế là một loại văn tự. Họ đều ở nơi hang gò, quen gây gỗ đánh nhau, khi thua thì chịu ở nhỏ, khi mạnh thì sinh kiêu nghịch, khó nghe khuyên làm điều tốt, dễ bị xúi làm chuyện bậy, vì thiên tính như vậy. (*Lời của Dương Hùng trong sách “Đỗ thị thông điển”*). Quan chức phụ trách việc người Thượng cần thiết phải tìm hiểu nắm cho kỹ phong tục của họ thì mới có thể giáo hóa họ được.

Theo tục lệ của họ thì họ chỉ biết cho con sơ sinh bú sữa mẹ mà không biết móm thức ăn lỏng, khi lớn biết ăn thì cho ăn cơm. Phụ nữ có con nhỏ đi đâu thì địu con sau lưng, còn khi làm việc cầy gặt nặng nhọc

參則懸其齒于枝上及其孩提又以小繩繫背臍下以習
袴裙之服其髮自幼至長聽其自然而不知剪剃其鬚則
年至老亦翦其齒男女年長齒足以石磨之俾皆一律齊
正是巧裝也其性最喜食芙蓉過於漢民故其齒雖不染
而亦黑其父母年高分產許眾子者不論男女人各一分
父母亦各一分惟長子與季子其分稍厚分產之後父母
與子各私其食而不相扶助男子大率以兇悍爲尚一鄉
或一處之中何人物力而有肝膽者眾皆憚之皆爲彼之所役使或與人相爭何事即以所佩刀刺股出血示肝其
人能如此者則和好若不能則爲負又或以火炭置於股

hòa tǎc huyền kỳ cưỡng vu chi (*cành cây*) thượng. Cập kỳ hài đè hựu dī tiễu thằng hệ [繫:trói buộc] bối tè[縛:rốn] hạ dī tập khó quần chi phục. Kỳ phát tự áu chí trưởng thính kỳ tự nhiên nhi bất tri tiễn thế. Kỳ tu tǎc niên chí lão, diệc tiễn kỳ xỉ, nam nữ niên trưởng xỉ túc dī thạch ma chi tǐ [俾:khiến, theo] giai nhất luật tè chinh thị xảo trang dã. Kỳ tính tối hi thực phù lang quá ư Hán dân. Cô kỳ xỉ tuy bất nhiễm nhi diệc hắc. Kỳ phụ mẫu niên cao, phân hứa chúng từ già bất luận nam nữ nhân, các nhất phần, phụ mẫu diệc các nhất phần, duy trưởng tử dữ quý tử kỳ phần sảo hậu. Phần sản chi hậu, phụ mẫu dữ từ các tư kỳ thực nhi bất thương phù trợ. Nam tử đại suất dī hung hᾶn vi thượng [尚: mén mộ]. Nhất hương hoặc nhất xứ chi trung hà nhân vật lực nhi hữu can phái giả, chúng giai vi bỉ chi sở dịch sử. Hoặc dữ nhân tương tranh hà sự, túc dī sở bội đao thích cỏ [股:đùi,vé] xuất huyết thị can. Kỳ nhân nǎng như thử già tǎc hòa hảo, nhược bất nǎng tǎc vi phụ [cây] hựu, hoặc dī hỏa than trí ư cỏ[股:đùi,vé]

Dịch

thì treo con trên cành cây. Khi con biết đi thì lấy vải quần từ lỗ rốn trở xuống làm khổ cho con, tức như là quần vậy. Tóc thì từ nhỏ đến lớn cứ để tự nhiên chứ chẳng biết cắt cạo gì. Râu cũng thế cứ để tự nhiên cho đến già. Nhưng răng thì mài cho mòn, cả nam lẫn nữ khi lớn lên đều dùng đá để mài răng cho thật đều mới cho là đẹp.

Người Thượng hạt ta có tục rất thích ăn trầu còn hơn cả người Kinh, nên hàm răng của họ đều thâm đen nhưng cứng cáp. Cha mẹ già thì chia tài sản cho các con, không phân biệt nam nữ,

tất cả đều có phần bằng nhau, kể cả phần của cha mẹ, chỉ con trưởng và con út thì phần chia có trội hơn chút đỉnh. Sau khi chia gia tài rồi thì phần ai bếp nấy, không phụ trợ gì nữa cho những người kia, dù là cha mẹ anh chị em với nhau cả. Người nam nào dũng dǎn hung hăng thì được mến mộ. Trong một làng hoặc một xứ, nhân vật nào có sức mạnh và can đảm thì được mọi người kiêng sợ và được mọi người tôn làm chỉ huy.

Khi có việc tranh chấp với ai, tức thì họ lấy dao đâm vào đùi cho ra máu để tỏ là mình gan dạ. Họ làm như thế thì giải quyết vụ việc, tạo sự hòa hảo, còn nếu chưa xong thì họ cậy đến cách khác, như cách lầy than đỏ lửa đặt lên vế

上或掌上而不難色謂肝腑有女擇婿者亦擇其有肝腑者爲優或有相聚而刦掠則有肝腑而物力者卜鷄足卦得吉卽擇空曠之地樹青芽一株縛牛一隻于其根會諸蠻柵羣來刺牛相與誓食至行日主謀者先投一石塊于青芽樹下然後諸蠻取次投石以知其數之多少至歸日再點這石以知存亡與古歃血而誓者同意或至禾穀黃熟之期占鷄足卦得吉則刈穀之而擇何穀可爲器粟者以手持之而不踐以牛恐其粟之失魄而不復萌也餘則牛皆踐踏或于山中或于田上別作一屋登貯這粟雖有他蠻奸惡不敢盜取爲其罰之嚴也倘有食者卜鷄開屋

thượng hoặc chưởng [lòng bàn tay] thượng nhi bất nan sắc, vị can phủ. Hữu nữ trạch té giả diệc trạch [chọn] kỳ hữu can phủ giả vi ưu [優:nhiều]. Hoặc hữu tương tụ nhi kiếp [劫=bộ dao: cướp lấy, ép] lược [掠: cướp lấy] tắc hữu can phủ nhi vật lực giả bốc kê túc quái đắc cát, túc trạch không khoáng chi địa, thụ thanh nha[mầm] nhất chu, phược ngưu nhất chích vu kỳ căn, hội chư man sách quần lai thích ngưu tương dữ thê thực. Chí hành nhật, chủ mưu giả tiên đầu nhất thạch khói vu thanh nha thụ hạ, nhiên hậu chư man thủ thứ đầu thạch dĩ tri kỳ số chi đa thiểu. Chí quy nhật tái điêm giá thạch dĩ tri tồn vong, dữ cỗ sáp huyết nhi thê giả đồng ý. Hoặc chí hòa cốc hoàng thực chi kỳ, chiêm kê túc bốc đắc cát, tắc ngại [刈:cắt cỏ] hoạch chi, nhi trạch hà cốc khả vi khí túc giả, dĩ thủ liệt [埒: cái vách quanh kho] chi, nhi bất tiễn[蹊:giảm,xéo] dĩ ngưu, khùng kỳ túc chi thất vong nhi bất phục mạnh [萌] dã. Dư tắc ngưu gai tiễn đạp hoặc vu sơn trung hoặc vu điền thượng, biệt tác nhất ốc đăng trũ giá túc. Tuy hữu tha man gian ác bất cảm đạo thủ vi kỳ phạt [罰] chi nghiêm dã. Tháng hữu thực giả bốc kê khai ốc

Dịch

hoặc để trên lòng bàn tay, người nào mặt không đổi sắc thì được cho là người gan dạ. Con gái tuyển chồng phần lớn họ cũng chọn những chàng trai gan dạ.

Khi họ tính kéo nhau đi đánh cướp ở nơi nào thì người gan dạ và có vật lực giết gà lấy chân xem bói thấy là tốt (cát) thì chọn một khoảnh đất trống nào đó, dựng một cột bằng cây gỗ tươi, trói một con trâu vào cột rồi hô gọi người cả sách lại làm lễ đâm trâu ăn thè. .

Đến ngày khởi sự, người chủ mưu là người ném một viên đá đầu tiên vào chân cây cột trâu, rồi lần lượt những người khác ném mỗi người một hòn đá. Đến khi đi cướp xong trở về, họ đếm lại để biết số người còn mất so với số người đã uống máu ăn thè đồng ý đi cướp vụ đó.

Hoặc đến mùa lúa chín vàng, họ bói chân gà xem thấy tốt thì mới đi gặt lúa. Họ lại bói chân gà để chọn lúa giống rồi lấy riêng ra cắt vào kho, không để trâu bò giẫm phải, vì họ tin rằng trâu bò giẫm lên thì mầm lúa không chịu mọc. Số lúa còn lại cho trâu bò đạp rời hột ra rồi chất vào chòi lúa đã được dựng sẵn tại ruộng hoặc trong núi. Tuy là bọn gian ác đi nữa cũng không bao giờ dám trộm lúa cắt nơi các cái chòi lúa không người trông áy, vì tục người Thượng phạt rất nghiêm. Khi họ cần gạo ăn, thì họ lại bói chân gà mở kho rồi mới mở

婦女親就屋筐負以歸只足一二日而已食盡更來親負其所食之粟只用杵櫓而不知磨碾要之該之本性大率饑則求食不暇飽則聚衆爲非就中一奇蠻爲最桀黠而一奇之中廊衣諾素諾誅諾家又爲最年前屢掠邊氓皆是蠻也二三兩奇蠻次之四五兩奇蠻及六奇之青衢源蠻又次之惟六奇之羅樹青蓬二蠻則易使耳該二蠻只知安分生理男女皆有穿耳女則穿耳大孔兩足繫之以布是巧裝也該蠻上畏嘆庸蠻下畏官兵每遇則稱我爲父以尊之甚可憐也嘆嘆以西諸高蠻則不食芙蓉榔齒徒畱白又折其前齒二件頭髮垂下而不知束結額前之髮

phụ nữ thân tựu óc khuông? [匪bộ竹] phụ dī quy chi túc nhát nhị nhặt nhi dī. Thực tận canh lai thân phụ kỳ sở thực chi túc, chi dụng chữ xuân[椿còn đọc thung] nhi bất tri ma niễn [礪con lăn] yêu chi cai chi. Bản tính đại suất, cơ tắc cầu thực bất hạ [暇: nhàn rỗi] bão [颶: no, thòaj] tắc tụ chúng vi phi. Tựu trung Nhất Kỳ man vi tối kiệt hiệt, nhi Nhất Kỳ chi trung Làng Y, Nước Tố, Nước Tru, Nước Gia hựu vi tối, niêm tiền lũ lược [掠:cướp:xâm-] biên dân giai thị man dã. Nhị Tam lưỡng kỳ man thứ chi, Tứ Ngũ lưỡng kỳ man cập Lục kỳ chi Thanh Cù nguyên man hựu thứ chi, duy Lục kỳ chi La Thủ Thanh Bóng nhị man tắc dị sử nhī. Cai nhị man chi tri an phận, sinh lý nam nữ giai hữu xuyên nhī, nữ tắc xuyên nhī đại không, lưỡng túc hệ chi dī bố thị xảo trang dã. Cai man thượng úy Cười Dong man, hạ úy quan binh. Mỗi ngẫu tắc xung ngā vi phụ dī tôn chi thậm khà lân dã. Cười Nam dī tây chư cao man tắc bất thực phù lang, xí đồ lưu [giữ] bạch, hựu chiết kỳ tiền xí nhị kiện, đầu phát thùy hạ nhi bất tri thúc kết ngạch [額trán] tiền chi phát

Dịch

để phụ nữ vào kho lấy lúa đem về giã làm gạo nấu cơm. Thường họ chỉ lấy lúa về đủ dùng trong vài ba ngày mà thôi, ăn hết thì phụ nữ đến lấy tiếp, họ chỉ biết giã lúa rồi sảy lấy gạo chứ họ không biết xay lúa thành gạo rồi mới giã gạo cho trắng như người Kinh làm.

Bản tính của người Thượng rất mạnh động, đói thì muốn có cái ăn, nếu không được thỏa thì rủ nhau đi làm bậy.

Nói chung, người Thượng kiệt hiệt nhất là người ở cơ Nhứt. Trong số người Thượng cơ Nhứt thì đứng đầu là người Làng Y, Nước Tố, Nước Tru, Nước Gia. Thứ đến là người Thượng ở cơ

Nhì, cơ Ba, rồi tới người Thượng ở cơ Tư và cơ Năm, sau cùng là người Thượng nguồn Thanh Cù ở cơ Sáu. Rốt lại, chỉ có hai xứ người Thượng La Thụ Thanh Bồng ở cơ Sáu là biết nghe lời hơn hết. Trong số các sách Thượng cơ Nhứt thì Làng Y, Nước Tó, Nước Tru, Nước Gia cứ đến cuối năm thì kéo nhau đi cướp phá làng xóm người Kinh vùng ven núi.

Người Thượng hai xứ La Thụ Thanh Bồng chỉ biết an phận, cả nam lẫn nữ đều xỏ lỗ tai, nhưng nữ thì xỏ lỗ tai thật to, bó chân bằng thô cầm rất đẹp. Họ sợ nhất là người Thượng Cười Dong, họ cũng sợ quan binh của ta. Mỗi khi gặp, họ đều xung hô khiêm tốn rất dễ thương. Người Thượng Cười Nam ở trên vùng cao phía tây thì không ăn trâu nên răng họ màu còn trắng, nhưng họ lại bẻ đi hai cái răng cửa phía trước, họ để tóc thả dài trước trán không biết vấn lại hoặc

剪之男女亦然飲食甚是腥穢誠不可近與諸降蠻大別
向上等蠻雖有良莠不齊而本性亦皆樸寔觀其彼與漢
交易物項辰有騰湧不常而彼則不肯二價聖人云忠信
可行於蠻貊詎不信然

言語

青衢源以南
蠻語以下

濁天

櫛地

濁我

明天

穢禧

日

穢溪

月

蛇郎星

遙風

蘇雷

節霆

扒電

欲雲

迷雨

素暑熱

同

穢禧

素日

穢溪我明

穢溪簪晦

迷根雨

迷以驟

雨

迷哩飛

雨

迷訴細

迷侵禮侵芒

雨盡日
至暮

鍼蛇辭一

鍼溪一

鍼禧一

tiễn chi. Nam nữ diệc nhiên. Âm thực thậm thị tinh [腥: thịt sống] uế [醜:bẩn]. Thành bất khả cản dữ chư hàng man. Đại biệt hướng thượng đẳng man, tuy hữu lương dửu [莠:cỏ, xấu khác lương:tốt] bất hề, nhi bản tính diệc giai phác thực. Quan kỳ bỉ dữ. Hán giao dịch vật hạng thời, hữu đằng [膺: bốc lên] dũng bất thường nhi bỉ tắc khùng nhị giá. Thánh nhân vân trung tín khả hành ư man, mạch [貊: người dân tộc] cự [靼: há] bất tín nhiên.

NGÔN NGỮ

Thanh cù nguyên dĩ nam man ngữ dĩ hạ

Trọc: *trời*. Nhĩ [貊]: *đất*. Trọc ngã: *trời sáng*.

Mặt [末面] Hi [驥]: *mặt trời*. Mặt [末面] khê: *mặt trăng*.

Xà lang: *sao*. Diêu: *gió*. Tô: *sấm*. Tiết: *tiếng sét to*.

Bái: *điện*.

Dịch

cắt cho gọn. Cá nam nữ đều như thế cả, họ rất thích ăn thịt sống. Thật khó gần được họ kể cá những người đã quy hàng ta. Đặc biệt tầng lớp bên trên trong xã hội người Thượng, tuy người tốt người xấu không như nhau, nhưng thảy đều phác thực. Khi quan sát họ trao đổi đồ vật với người Kinh, có khi họ cũng hét giá trên trời nhưng nhất định họ không bao giờ chịu 2 giá. Thánh nhân từng dạy ta rằng không nên tin người Thượng, chẳng là sai lầm sao!

NGÔN NGỮ

(Tiếng Thượng từ nguồn Thanh Cù trở về nam) như sau:

Trọc: *trời*. Nhĩ: *đất*. Trọc ngã: *trời sáng*.

Mặt Hi: *mặt trời*. Mặt khê: *mặt trăng*.

Xà lang: *sao*. Diêu: *gió*. Tô: *sâm*. Tiết: *tiếng sét to*.

Bái: *điện*.

Dục: *mây*. Mê: *mưa*. Tô: *nắng nóng*. Mặt hi tô: *trời nóng*.

Mặt khê ngã: *sáng trăng*. Mặt khê trâm: *không trăng*.

Mê cǎn: *mưa*. Mê dĩ: *mưa rào*. Mê lý: *mưa bay*.

Mê tô: *mưa phùn*. Mê xâm hi xâm mang: *mưa suốt ngày*.

Mọi xà năm: *một năm*. Mọi khê: *một tháng*.

Mọi [每夷] hi: *một ngày*.

拜禧	二	啻禧	三	噴禧	四	輶禧	五	鬚禧	六
彼禧	日七	添禧	八	蒸禧	九	逸禧	日十	毓芒	一
拜芒	夜二	啻芒	三	噴芒	四	輶芒	五	鬚芒	六
彼芒	夜七	添芒	八	蒸芒	九	逸芒	夜十	毓芒	夜一
舍幕	暮晚	薨	山	嵩越	江	邊連	水	過夏	江過
戛巾	水潦	再結	冷	蒲否	熟	核崑	木	日草	
蓋蛇	昆花	夷山	藤	蘿加茅	草茅				
把父		媚母		糾俄	父祖	這俄	母祖		
美姑		覓鳥		稚子		惡這	黨族		
裕都	男	夷杠	女	甲枚	妻娶	蜂枚	夫嫁		

Phiên âm trang 50

Bái hi [拜:phúc tốt]: *hai ngày*. Đè hi: *ba ngày*.

Phún hi: *bốn ngày*, Răm hi: *năm ngày*. Tu hi: *sáu ngày*.

Bi hi: *bảy ngày*. Thiêm hi: *tám ngày*. Chung hi: *chín ngày*.

Dật hi: *mười ngày*. Mọi mang: *một đêm*. Bá mang [霸:phúc tốt]: *hai đêm*. Đè mang: *ba đêm*. Phún mang: *bốn đêm*.

Răm mang: *năm đêm*. Tu mang: *sáu đêm*. Bi mang: *bảy đêm*.
Thiêm mang: *tám đêm*. Chung mang: *chín đêm*.

Dật mang: *mười đêm*. Thái số: *sáng sớm*. Xá trăm: *hoàng hôn*.
Hoǎng [昊: vua chúa chết]: *núi*.

Son việt: *sông*. Quác liên: *nước sông*. Quác kiết [𡇉]: *qua sông*.

Kiết cân: *mưa lụt* [濫]. Tái kiết: *lạnh*. Bồ phù: *nóng*.

Hạch côn: *cây cối*. Nhật: *cỏ*. Cái xà côn: *bông hoa*.

Di qua: *dây mây*. La gia: *cỏ tranh*.

Buộc [𦗔] nga: *ông tổ*. Giá nga: *Bà tổ*. Bà: *cha*. My [媽]: *mẹ*.

Con: *con*. Trẻ [子幼]: *cháu*. Ó giá: *họ tộc*. Mỹ: *cô*.

Mết [不trên見]: *câu*. Giá: *anh*. Nhi: *em*. Giáp mai [枚]: *vợ chồng*.
Gốc [谷 bộ木] đô: *trai*. Gốc di: *gái*.

Di dang: *thiép*. Giáp mai: *cưới vợ*. Giáp ông: *lấy chồng*.

蛇溫

生子

壳髮

壳堅

鬚

蛇獰齒

折

益邊

袴

益腰衣

繩布

益教

漢與

蒲獰弩

益嵬

笈

益讀

牢槍

益鍛箭

鐵勾

域

刀銅

補

斧與

益貞

號

號

銅

罟瓢巾

大土

罟瓢訴

小上

蒲夷

清土

看鑾

土

蓋翬

望模

蓋翬毛

貯粟樓

蓋蛇能

墓

蔡

蓆

亦象

舍馬

吉虎

彼蛇

固大

猫

貓與漢同

鵠

漢與

無牛

豬

朱

羊

个

魚與漢同

毛禾

粟

呼

米

爲

羊

武鹽

一

蛇鼬

灰

蒲噴鹹

年株

籠蒲年

榔

Phiên âm trang 51

Xà ôn: *sinh con trai*. Xác [殼]: *tóc*. Xác kiên: *râu*.

Xà nanh [琊]: *răng*. Cỗ xà nanh: *răng rụng*. Cái biên: *cái khố*. Cái yêu: *cái áo*. Vải [罷布]: *vải*. Cái giáo: *cái giáo như ta gọi*. Bồ nanh: *cái ná, nỏ*. Cái ngôi [杌]: *cái rương*.

Cái độc [臘]: *cây thương*. Cái răng [齒]: *mũi tên*.

Xà vực: *đao thiết câu*. Cuốc [金匱]: *cái cuốc như người Kinh*. Búa [補]: *cái búa như người Kinh*. Chân: *cáo mốc*.

Cái ngạc [粵]: *cái nồi*. Ngạc biều: *nồi đất*. Ngạc đồng: *nồi đồng*.

Ngạc biều cân: *nồi đất to*. Ngạc biều tố: *nồi đất nhỏ*.

Bồ di: *cái chinh đất Tàu*. Khán: *cái chinh đất người Thương*. Cái nem [南𦥑月]: *nhà ở*. Cái tàm [天𧈧蟲虫]: *cái chòi canh*.

Cái tàm mao: *cái chòi lúa*. Cái xà năng: *mô*.

Xà năng cười vô?: *mô này của ai?* Thái [𠀤𦥑]: *voi*.

Dầm: *cũng là voi*. Xá: *ngựa*. Cát: *cọp*. Bí: *rắn*. Cố: *chó*.

Miêu: *mèo như người Kinh*. Chim: *chim như người Kinh*. Vô: *bò*. Chu: *heo*. Vi: *dê*. Y: *gà*. Cá [↑]: *cá*. Mao: *lúa*. Hô: *hạt lúa*.

Phi: *gạo*. Võ: *muối*. Xà ra: *than*. Bồ chan: *mặn*.

Lung bồ niêm: *cây cau*. Bồ niêm: *trái cau*.

蛇越

藤美

越葉

美

龍蛇燎株

烟藥

蛇燎葉

烟藥

蛇喰峰

烟藥

蛇營

蠍蜂

戛啐峰

蜜

岑無牛

肉

岑朱

肉

岑爲羊

肉

寧越

擡水

烝于

煮餐

惡戛

水飲

惡憑

酒飲

蒲膏

饑

蒲匿

飽鶴

麻延个

信言

蛇鴨

胞

藍磋个

釣魚

增臨網打

白耕

耕

白割

穫

个名

唼

渦我

奴汝

奴藍理

汝何

伊糾否

有翁

午諾

一

餽工

一塊

餹營

一百

餹營

一百人

毛奴藍否

汝禾

餹滲

一丁

拜素

二丁

級營

拜之

級者噴揚

舞下

足拿

裕切

否足

不拿

足罷溜

拿漢民

壁溜

刺漢

壁嵩

刺蠻

溜壁嵩

民刺

嵩壁溜

蠻刺

元

拿漢

刺漢

刺蠻

民刺

蠻刺

元

Phiên âm trang 52

Xà viet: *dây trầu*. Việt: *lá trầu*. Lung xà reo: *cây thuốc lá*.

Xà reo: *lá cây thuốc lá*. Tôi: *ong*. Xà doanh: *sáp ong*.

Kiết [𦗷] tôi: *mật ong*. Sầm vô: *thịt trâu bò*. Sầm chu: *thịt heo*.

Sầm vi: *thịt dê*. Sầm y: *thịt gà*.

Cá sầm vô: *ăn thịt gia súc gia cầm*. Bích vô: *giết gia súc*.

Vu: *ăn (com)*. Ninh viet: *gánh nước*. Chung vu: *nấu cơm*.

Ó kiết: *uống nước*. Ó thắc [𠀤]: *uống rượu*. Bò cốt [𦗷]: *đói*. Bò nặc: *no*. Ma diên cá: *ngon* [唁]. Xà mõ [月馬]: *Bào thai*.

Lam tha [𠁣] cá: *câu cá*. Tăng lâm: *đánh lưới*.

Trảo [𧈾] cày [其𦗷𦗷]: *cà*. Trảo cát [𧈾𦗷]: *gặt lúa* [*hoạch* 種].
Cá danh: *ăn* [啖] Tết [節]. Ưu: *tôi*, *ta*. Nô: *mày*.

Nô lam lý?: *mày đi đâu?* Y buộc phủ?: *Có ông ta không?*

Ngọ: *dạ, vâng*. Một công: *một chục*? Mọi doanh: *một trăm*.

Mọi doanh người [𦗷彳得人]: *một trăm người*.

Mao nô lam phủ: *Lúa mày tốt không?*

Mọi sầm [𠀤]: *một định (thanh niên)*. Bá tôt: *hai định*.

Cấp đè [啼口దుర్ద]: *lạy*. Cấp giả phún dương: *lạy 4 lạy*.

Túc: *phải bắt*. Phù túc: *không bắt*.

Túc con trôi: *bắt người Kinh*. Bích trôi: *giết người Kinh*.

Bích tung [𦗷]: *giết Thượng*. Trôi bích tung: *Kinh giết Thượng*.

Tung bích trôi: *Thượng giết Kinh*.

匏素哩素

死丁
幾人

翼卑

自下而上

輸針

自上而降

个啻

請

蛇岑

相遇

不早姑

來此

泐固沼

與語

曾瀦

俚就

魯蛇瀦

易交

菴菴溜

自俚而還

藍呵嘆

從容

藍吹菴

去矣歸

藍麻往

速行

言語

羅

樹青

蓬二

以

達天

星同上

皮夷地

地

達禧打天

密貌日

密綽月

蛇郎

星同上

牽風

熱

增吹雷

灘雲

職雨

酷暑

雨

奏熱

飛

貌打日

綽打月

綽打日

職割

驟雨

職吧

飛雨

職最貌

雨盡日

職最貌

至暮

縕綽一

月

縕綽一

日

扒貌二

日

扒貌三

日

扒貌四

日

縕綽五

日

鬚貌六

日

碗貌七

日

賚貌八

日

嗔貌九

日

Phiên âm trang 53

Chết [折死dưới] tó ré tó: *chết vài người*. Dực ti: *từ dưới lên*.

Thâu bộc [金卜]: *từ trên xuống*. cá đê: *gọi đến*.

Xà sầm: *gặp nhau*. Bất ti cô: *đến đó*. Ao cô chiêu: *nói chuyện*.

Lỗ trôi: *về quê*. Lỗ xà nhảy [漏]: *đi chợ*.

Lai ri [夷bộ++] trôi: *từ quê quay về*. Lam kha gì [夷bộ口]: *dễ thôi*.

Lam xuy lai: *đi lâu về*. Lam ma tinh: *đi gấp*.

NGÔN NGỮ

(*Tiếng người Thượng La Thụ, Thanh Bồng*) như sau:

Trên [連上dầu]: *trời*. Bì di: *đất*. Trên hi đả: *trời sáng*.

Mật nghê [貌]: *mặt trời*. Mật xước[暎]: *mặt trăng*.

Xà lang: *sao cùng mọc*. Khiên: *gio*. Tăng xuy: *sám sét*.

Li [離bộ thùy]: *mây*. Chúc: *mưa*. Khốc[酷:tàn -]: *nắng nóng*.

Tâu: *nóng*. Nghê đả: *ngày sáng*. Xước đả: *trăng sáng*.

Xước xà lúc: *không trăng*. Chúc cát: *mưa lụt*. Chúc rỉ: *mưa bay*.

Chúc tối nghê: *mưa suốt ngày*. Một xà năm: *một năm*.

Một xước: *một tháng*. Một nghê: *một ngày*.

Bót [扒] nghê: *2 ngày*. Bà nghê: *3 ngày*. Vun nghê: *4 ngày*. Răm nghê: *5 ngày*. Tu nghê: *6 ngày*. Ve [石尾] nghê: *7 ngày*.

Thơm nghê: *8 ngày*. Xin [口真] nghê: *9 ngày*.

杆貌

穢芒

扒芒

把芒

渰芒

夜

𦥑芒

夜

𦥑芒

早

𦥑芒

夜

𦥑芒

夜

𦥑芒

九

杆芒

夜

𦥑芒

夜

嗔晚

夜

蛇晚

暮

蛇晚

山

戛割

江

戛水

辰

戛夏過

夏

戛仍割水

邪

吉

冷

檍木

江

積草

江

湟花

花

灘雲

雲

蘿加

茅

核祖

江

芥祖

江

把父

父

𦥑子

子

門孫

姑依

族黨兄

懦舅

舅

麻姑

姑

哀沃夫

夫

嗔離吉

妻

嗔離已

妾

辦梨女

女

促嗔離

妻

促嗔毛嫁

嫁

蛇溫生

生

眡固

頭髮

旣吉

鬚

蛇獰齒

齒

火蛇獰齒

齒

邪嫩袴

袴

燠衣

江

繩布

江

教禦

禦

蒲寧弩

弩

蓋雷笈

笈

Phiên âm trang 54

Hãn nghê: *10 ngày*. Một mang: *một đêm*. Bót [扠] mang: *2 đêm*.

Bả mang: *3 đêm*. Vun mang: *4 đêm*. Răm mang: *5 đêm*.

Tu mang: *6 đêm*. Ve [石尾] mang: *7 đêm*. Thom mang: *8 đêm*.

Xin mang: *9 đêm*. Hãn mang: *10 đêm*. Tô sữa [口數]: *sáng sóm*.

Chan: *chiều*. Xà lúc [日六]: *chiều tối, hoàng hôn*.

Gốc chót [木卒]: *rừng núi*. Kiết cát: *sông*. Hai kiết: *qua sông*. Kiết nhung cát: *nước lụt*. Tà cát: *lạnh*. Cây [木該]: *cây cối*.

Tích: *cỏ*. Hoàng: *bông hoa*. Li [離 bộ thùy]: *mây*.

Lá gia: *cỏ tranh*. Hạch: *ông tổ*. Mỗ: *bà tổ*. Bả: *cha*.

Cút [谷芻]: *con*. Môn: *cháu*. Cô y: *anh em họ*. Nho; chú, cậu.

Mơ: *cô dì*. Ai ốc [ゝ天]: *chồng*. Cười li cát: *vợ*.

Cười li rỉ: *thiép, vợ bé*. Thủ Lê [利木 dưới]: *con gái*.

Xúc cười li: *cười vợ*. Xúc cười mau [bộ nhân毛]: *láy chồng*.

Xà ôn: *sinh con*. Lúc cô: *đầu tóc*. Lúc cát: *râu*.

Xà nanh [𦵹寧]: *răng*. Hòa xà nanh [𦵹寧]: *răng rụng*.

Tà nộn [蠟]: *cái khô*. Áo [hỏa 奥]: *áo*.

Vải [罷布]: *vải*. Giáo: *cây giáo*. Bồ nanh [𦵹寧]: *cái ná, nô*. [𦵹].

Cái trôi: *cái tráp*

牢

牢

嗔誘

發刀

蓋鼓

箭亦

粹

箭亦

蛇域

鐵銅刀銅

鋼

鏽

補

斧

鉛

歲

墮割

大土堦

墮吧

小土堦

埕

清土

忙門

惶樓

惶蛇

貯粟

康能墓

蛇能蓋

此墓何人

割象

裡馬

蛇虎

隕蛇

驅犬

貓猫

鴟鳥

標牛

春豬

駁爲羊

依鷄

个魚

蚆禾

茅栗

批米

武鹽

蒲機鹹

濟灰

抑蒲難恩切

噴蒲難裏

滌畏

芙藤

蘿畏葉

該蛇燎株

蘿蛇燎藥

噴蘿蛇燎藥

蛇營

蠍蠅

戛啐蜂

蜜肉

惡標牛

惡春

惡駁爲羊

肉

Phiên âm trang 55

Lao: *cái hòm*. Cười dù [誘]: *dao hư*. Cái răng [齒菱]: *mũi tên*.
Chốt: *cũng mũi tên*. Xà vực: *đao thiết câu*. Cuốc [金囉]: *cái cuốc*.
Bồ: *búa*. Uông [金枉]: *cái mốc*. Gọ bì di: *nồi đất*.
Gọ đồng: *nồi đồng*. Gọ cát: *nồi đất lớn*.
Gọ [土叟] rỉ [𠀤已]: *nồi đất nhỏ*. Trình: *chỉnh đất Tàu*.
Khang: *chỉnh đất*. Như: *nhà ở*. Mang: *cửa*.
Hoàng [皇 bộ thùy]: *chòi canh*. Hoàng [皇 bộ thùy] ba: *chòi lúa*. Xà
năng: *mô*. Xà năng cái?: *mô của ai?* Cát: *voi*. Lý: *ngựa*.
Xà mơ: *cọp*. Vẫn [𦵹員]: *rắn*. Khu: *chó*. Miêu: *mèo*.
Chim [占鳥]: *chim*. Tiêu: *trâu bò*. Xuân: *heo*.
Vu [酉子]: vi: *dê*. Y: *gà*. Cá: *cá*. Ba [虫巴]: *lúa*.
Hέο [孝 thảo đầu]: *thóc*. Phέ: *gạo*. Vō: *muối*. Bồ mít [木薑]: *mặn*. Vun:
than. Úc bò nan: *cây cau*. Thơm bò nan: *quả cau*.
Tuôn [孫 bộ thùy]: úy: *dây trâu*. Lá úy: *lá trâu*.
Cây [木骸] xà reo [口濶]: *Cây thuốc lá*.
Lá xà reo [口濶]: *lá thuốc lá*.
Thót [口卒]: *ong*. Xà doanh: *mật*. Kiết chót: *ong mật*.
Ó tiêu: *thịt trâu*. Ó xuân: *thịt heo*. Ó vu [酉子]: vi: *thịt dê*.

惡依

鷄

壁標

刺

車惡標

食牛

鰥蠶

食

角戛

擡水

拜嵩

煮

闔戛

飲

閱昧

飲

蒲骨

機

費

飽

喚

言

邪鴨

肥

台菜

釣

增臨

打網

心耕

耕

心割

蘿

車禁

唼

謨

我

梅汝

汝

梅台哩

汝

何

梅依核碑

汝有

午諾

汝否

鰥工一

塊

鰥節

一

鰥扶丁

百

鰥節繡人

一頭

鰥梅台

碑汝

鰥骨

刺

鰥壁骨

民刺

鰥壁骨鑾

鑾

芒素哩狀

死幾

拉扶

丁二

糾啻

拜之

糾濟職

拜下

拉拿

盛否

鰥扶

一

拉鑊

拿民

壁鑊

刺民

壁骨鑾

鑾

鑊壁骨鑾

鑾

芒鑊臭相

遇

芒鑊臭從

客

邊崩闌

自下而上

鰥嗔足

自高而下

邪扈

相遇

蒲難蒲匪

從客

芒嗔去父

歸

卒鑊

就就

卒擊

易場

芒鑊臭

自俚而還

芒鑊臭

自俚而還

芒嗔去父

歸

Phiên âm trang 56

Ó y: *thịt gà*. Bích tiêu: *đâm trâu*. Xa ô tiêu: *ăn thịt trâu*.

Một uân: *ăn cơm*. Giác kiết: *gánh nước*. Bá tung: *nấu cơm*.
Duyệt kiết: *uống nước*. Duyệt lúc: *uống rượu*. Bò cốt: *đói*.

Phí: *no*. Dụ [口秀]: *ngon*. Tà mõ [月馬]: *mập*. Hai lai: *câu cá*.

Tăng lâm: *đánh lục i*. Trào canh: *cày*. Trào cát: *gặt lúa*. Xa cảm:
ăn [啖] *tết* [節]. Mua: *tôi*. Mai: *mày*. Mai hai ré: *mày đi đâu?*.

Mai y hạch ti: *mày có ông không?* Ngọ: *dạ, vâng*.

Một công: *một chục*. Một tiết: *một trăm*.

Một tiết nhĩ [糸繩]: *một trăm người*.

Ba mai thai ti?: *lúa mày tốt không?*

Một phù: *một định (thanh niên)*. Bá phù: *hai định*. Cù đè: *lạy*.

Cù vun [奔 bộ thủy] chức: *lạy 4 lạy*. Lạp: *năm láy*.

Tỉ lập: *không năm láy*. Lập quắc: *năm chân*.

Bích quắc: *chặt chân*. Bích cốt: *đâm chết người Thương*.

Quắc bích cốt: *dân giết Thương*.

Chết [折死dưới] tố ré phù: *chết mấy định*.

Tóc [髡速dưới] băng lan: *từ dưới lên trên*.

Tốt chan [口真] túc: *từ cao xuống thấp*. Tà vãy: *gap nhau*.

Hai nanh [豕寧]: *đến đó*. Hành khán: *nói chuyện*.

Tốt quắc: *tưu lý* [俚]. Tốt kích: *đến nơi giao dịch*.

Mang tốt xú: *từ俚 trở về*. Bò nan bò nặc: *dê dàng*.

Mang chan: *đi rồi về*.

台解行碑响畏無

向上青衢以南至五奇蠻少熟漢語青蓬羅樹二蠻多熟漢語至如咷喃以西諸高蠻言語又大殊別雖各奇降蠻亦不能識姑略之

家屋

青衢以南至五奇諸蠻柵富者所居之屋至數十間貧者一二間其間長橫各四尺上下高約五六尺上蓋山茅四圍編竹或山茅爲屋壁甚堅固下則架棚高於土約一二尺望之如北河橋屋無異每間開一門每門一竈人居其上畜物養於下家之外四向空曠無有園籬或近山林亦

Hai giải: *đi gấp*. Ti kêu [口句]: *không sợ*.

Hướng thượng Thanh Cù dĩ nam chí Ngũ Kỳ man thiều thục Hán ngữ. Thanh Bồng, La Thủ nhị man đa thục Hán ngữ. Chí như Cười Nam dĩ tây chư Cao man ngôn ngữ hựu đại thù biệt, tuy các Kỳ hàng man diệc bất năng thức cô lược chi.

GIA ÓC

Thanh Cù dĩ nam chí Ngũ Kỳ cư man sách phú già. Sở cư chi óc chí số thập gian, bần già nhất nhì gian. Kỳ gian trường hoành các tú xích, thượng hạ cao chước ngũ lục xích, thượng cái sơn mâu, tú vi biên trúc, hoặc sơn mâu vi óc. Bích thậm kiên cố, hạ tắc giá sách cao ư thồ, chước nhất nhì xích, vọng chi như Bắc hà kiều ốc vô dị. Mỗi gian khai nhất môn, mỗi môn nhất diều [寄 hamm hồ], nhân cư kỳ thượng, súc vật dường ư hạ. Gia chi ngoại tú hướng không khoáng vô hữu viễn ly, hoặc cận sơn lâm diệc

Dịch

Người Thượng tính từ nguồn Thanh Cù trở vô nam cho đến cơ Năm ít người rành tiếng Kinh. Còn người Thượng Thanh Bồng, La Thủ nhiều người nói được tiếng người Kinh. Người Thượng từ sách Cười Nam trở lên phía tây, lại nói tiếng rất khác lạ, tuy trong hàng ngũ người Thượng theo ta, ta cũng không hiểu được tiếng của họ, nên ta bỏ hết không chép ra đây.

NHÀ Ở

Các sách Thượng từ nguồn Thanh Cù trở vô nam cho đến cơ Năm đều giàu có. Nhà ở của họ mỗi nóc có đèn cả chục gian, nghèo lăm cũng một vài gian. Mỗi gian ngang dọc đều 4 thước, cao từ 5 đến 6 thước. Mái lợp tranh sen, vách hoặc bằng tre hoặc bằng tranh sen. Vách rất kiên cố, sàn nhà cao hơn mặt đất một hai thước, nhìn thấy không khác kiểu nhà của người ngoài miền Bắc. Mỗi gian mở một cửa, mỗi cửa một chỗ ở, người ở trên, súc vật ở dưới. Chung quanh nóc nhà ở đều trồng trải không hàng rào. Nhà ở thường ở gần núi, họ

聽其叢雜自然無有剪伐澗灘蠻所居家屋亦然惟家屋之外各有圍籬橫門亦同漢俗其望樓與貯粟屋亦同一樣但貯粟屋稍大耳青蓬羅樹二蠻則一鄉只有一家屋高約十餘丈長橫約各三十尺上蓋箬葉四圍亦編竹爲壁架棚高於土約五六尺前後各開一門門有梯屋內約數十房每房每主居之棚之下亦養畜物其俗與諸蠻稍異

服食

服則男著犢鼻袴女著無底裙各有腰帶與北河古俗無異富者婦女裝飭多帶西洋小鉗俗呼鉗頭四五串纏頭與頭

Phiên âm trang 58

thính [聽: nghe, đê, thuận theo] kỳ tùng tạp tự nhiên, vô hữu tiễn phạt. Nước Li man sờ cưng, gia óc diệc nhiên, duy gia óc chi ngoại các hữu vien lý công môn diệc đồng Hán tục. Kỳ vọng thê dữ trữ túc óc diệc đồng nhất dạng, đẵn trữ túc óc sảo đại nhĩ. Thanh Bồng La Thủ nhị man tắc nhất hương chi hữu nhất gia óc, cao chước thập dư trượng, trường hoành chước các tam thập xích, thượng cái tai diệp, tú vi diệc biên trúc vi bích. Giá sách cao ư thô chước ngũ lục xích, tiền hậu các khai nhất môn, môn hữu thê. Óc nội chước số thập phòng, mỗi phòng mỗi chủ cư chi. Sách chi hạ diệc dưỡng súc vật, kỳ tục dữ chư man sảo dị.

PHỤC THỰC

Phục tắc nam trú mại tị khô, nữ trú vô đê quản, các hữu yêu đới dữ Bắc hà cỗ tục vô dị. Phú già, phụ nữ trang sức đa đới Tây dương tiêu kiềng [金甘] (*tục hô kiềng tám* [片心]), tú ngũ xuyên triền đầu dữ cảnh [頸cỗ]

Dịch

đê tự nhiên lùm bụi cây cối không phát dọn gì.

Nơi ở của người Thượng Nước Li nhà cửa đại khái cũng như thế nhưng nhà họ có bờ rào, có cổng, giống như nhà người Kinh. Người Nước Li nhà cũng làm cầu thang và làm chòi trữ lúa giống như các sách Thượng khác, nhưng chòi lúa của họ thì to hơn.

Hai xứ Thượng Thanh Bồng La Thủ thì một xóm chỉ có một nóc nhà, cao khoảng hơn mươi trượng. ngang dọc mỗi bè khoảng ba mươi thước, Mái lợp bằng lá cây “tai”, bốn bên lấy tre trúc làm vách. Nóc nhà cao hơn mặt đất khoảng năm sáu thước, trước nóc nhà sau nóc nhà đều có một cửa, có cầu thang đê lên xuống. Trong nhà chia ra khoảng mười phòng, mỗi hộ một phòng. Bên dưới nóc nhà vẫn dùng làm chuồng nuôi gia súc. Phong tục của người Thanh Bồng La Thủ hơi khác với các xứ Thượng khác.

ĂN MẶC

Về y phục thì người Thượng khác người Kinh, nam đóng khô, nữ mặc váy, đều có dây thắt lưng không khác mấy với người miền Bắc thời xưa. Nhà giàu thì phụ nữ đeo nhiều nữ trang gọi là kiềng cùng với bốn năm vòng xuyên đeo nơi cổ.

以爲美飭著三層裙男子亦用西洋小鉗四五串以纏其
頸與漢婦頸飭亦畧相同衣則男女亦同衣尚青色而緣
以白觀之如兵伍戎衣目今富者多買清人古衣並青綢
紗巾平定笠每至交易期就場與漢民無異就中二奇蠻
以北稍多一奇蠻以南尚少青蓬源蠻男女裙袴亦然只
有禮衣稍異其禮衣只用一幅方布染青或禹餘色看之
如佛家袈裟衣此衣或祭祀或迎接官兵則著之無事則
藏之呻嘯以上諸高蠻男女亦有裙袴而無衣只用一幅
方粗布蔽身而已至於食則皆用三指以揅飯而不用箸
碗所最嗜者鹹魚俗呼鮓與鹽而已餘如牛羊之肉亦用焚

dĩ vi mỹ sức trú tam tầng quần. Nam từ diệc dụng Tây dương tiêu kiềng, tú ngũ quán dĩ triền kỳ cảnh, dữ Hán phụ cảnh sức diệc lược tương đồng. Y tắc nam nữ diệc đồng. Y thượng thanh sắc nhi duyên dĩ bạch, quan chi như binh ngũ nhung y. Tự kim, phú giả đa mãi Thanh nhân cổ y tịnh Thanh trúu sa [綢紗 lụa có vân trun] cân, Bình Định lạp mỗi chí giao dịch kỳ tựu trường dữ Hán dân vô dị, tựu trung Nhị Kỳ man dĩ bắc sáo đa Nhất Kỳ man dĩ nam thượng thiêu. Thanh Bồng nguyên man, nam nữ quần khố diệc nhiên, chỉ hữu lễ y sáo dị. Kỳ lễ y chỉ dụng nhất bức phuong cân nhiễm thanh hoặc vũ dư sắc, khán chi như Phật gia cà sa y. Thủ y hoặc tết lễ hoặc nghinh tiếp quan binh tắc trú chi, vô sự tắc tàng chi. Cười Nam dĩ thượng, chư cao man nam nữ diệc hữu quần khố nhi vô y, chỉ dụng nhất bức phuong thô bố té [蔽 che] thân nhi dĩ. Chí ứ thực tắc gai dụng tam chỉ [指 ngón tay] dĩ cúc phạt, nhi bất dụng trú [箸 đũa] oản, sở tối kỳ [嘴] giả hàm ngư (*tục hô cá mòi* 魚毎) dữ diêm nhi dĩ. Dư như ngưu dương chỉ nhục diệc dụng phần

Dịch

Họ mặc váy ba tầng, cho thê là sang. Nam cũng thích đeo vòng kiềng nhỏ bốn năm vòng nơi cổ đại khái giống như phụ nữ người Kinh. Nam nữ mặc áo giống nhau. Áo nhuộm xanh có đường viền màu trắng, thoát trông như nhung y của quân đội. Ngày nay, nhiều người nhà giàu mua loại khăn đội đầu bằng lụa có vân nơi các tiệm Tàu, họ cũng mua nón lá Bình Định mỗi khi đến kỳ chợ phiên. Về khoản này người Thượng người Kinh không khác nhau mấy. Nói chung về đồ mặc thì người Thượng từ cơ Nhì trở ra bắc khá phong phú, còn người Thượng từ cơ Nhứt trở vào nam còn nghèo nàn, thiếu thốn. Tất nhiên, nam nữ người Thượng nguồn Thanh Bồng đóng khố mặc váy, nhưng khi đi dự lễ họ lại mặc khác. Lễ y của họ chỉ có một tấm vải vuông nhuộm xanh, hoặc sắc vàng đất, trông như áo cà sa nhà Phật. Họ mặc áo lê mỗi khi té lễ hoặc đón tiếp quan binh, thường thì cắt đi. Từ sách người Thượng Cười Nam trở lên, các xứ người Thượng vùng cao thì nam nữ cũng mặc váy đóng khố nhưng lại không có áo. Họ dùng một miếng vải thô che thân mà thôi. Họ ăn cơm bằng cách bốc bằng 3 ngón tay, mà không dùng chén đũa, họ rất thích ăn món cá muối mặn (*gọi là cá mòi*) cũng như họ rất thèm muối. Ngoài ra, các loại thịt trâu bò dê, họ đốt

災而不事烹飪亦不血食

器用

男子所習者勁弩長檠如有何往或來謁官手持等器須臾不離其護身爲至謹矣婦女績布用車俗呼車告歸與漢俗同惟獨異者削竹爲鏟所織惟裙俗呼丐幘與帶俗呼椅綵而不能成疋編竹爲筐俗呼弓橐編藤爲笈俗呼蛇烈以貯物食行則背負而不用肩擔所以便上山阪也剖木爲舟其舟小兩頭尖下有脊如有運載往來出八溪澗尤爲敏捷漢民不能

乘載

婚例

KHÍ DỤNG

Nam tử sở tập giả kính [勁cứng mạnh] nõ, trường sóc như hưu hà vãng hoặc lai yết quan, thủ trì đẳng khí tu du bất ly kỳ hộ thân vi chí cản hÿ. Phụ nữ đánh sợi vài rồi dùng xa quay (*thường gọi là xa cào bô*) cũng giống như người Kinh, chỉ khác mỗi việc trước [削: vót] trúc vi chùy [*búa, đập*] sở chức. Duy quần (*tục hô cái chăn*) dữ đới (*tục hô cà dục*) nhi bất năng thành thất. Biên trúc vi khuông (*tục hô cái khảo*), biến đẳng vi cấp (*tục hô xà liệt*) dĩ trữ vật thực, hành tác bối phụ nhi bất dụng kiêm đài. Sở dĩ tiện thường há sơn phản [土阪: sườn núi] dã. Phẫu [部bộ phanh ra] mộc vi thuyền, kỳ thuyền tiêu, lưỡng đầu tiêm, hạ hữu tích [脊: ở giữa đèo] như hữu vận tải vãng lai nhập khê giàn vuu vi. Mỗi tiệp Hán dân bất năng thừa tải.

HÔN LỆ

Dịch

nướng nhưng không xào nấu, họ cũng không biết ân tiết canh.

ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ

Đàn ông con trai quen sử dụng ná, nõ, trường sóc, khi đi đâu cũng như khi ra mắt quan binh, họ giữ vũ khí khu khu bên mình, thủ thế cẩn thận lắm.

Phụ nữ đánh sợi vài rồi dùng xa quay (*thường gọi là xa cào bô*) cũng giống như người Kinh, chỉ khác mỗi việc vót tre làm búa khung dệt. Duy cái vây (*gọi là cái chăn*) có dây lưng (*gọi là cà dục*) nhưng không có các nếp xếp.

Họ đan lạt tre làm sọt đựng đồ (*gọi là cái khảo*), đan mây làm rương hèm (*gọi là xà liệt*) để đựng vật thực. Họ đi ra ngoài, đem theo đồ đặc thì mang sau lưng chứ không gánh bằng vai như người Kinh, vì đường núi dốc nên mang như thế tiện lên xuống hơn cả. Họ đục lòng cây gỗ làm thuyền nhỏ (*gọi là thuyền độc mộc*), hai đầu nhọn, mặt đáy bằng, có thể chèo chống chở đồ qua lại nơi sông suối. Người Kinh không chèo chống chuyên chở loại thuyền ấy được.

VIỆC HÔN NHÂN

男女擇配各以門戶相對次則年齒相稱次則男女相悅始通媒妁矣通媒之後男到女家齋將圖物或衣或襍或笠以賜女女到男家亦然相與往來一二月或三四月男女尚幼者至一两年然後相約聘期其聘日但相會飲食而已無有送將聘禮如我民者其聘日者或男家先會食或女家先會食不拘先後如男家先食則宰牛釀酒大會親鄰飲食此日女族亦皆齊就會食醉飽其親鄰之就食各持一鷄以贈亦烹而食眾者至百餘鷄只徒飲食而無祭祀富者至三四日貧者亦一二日一如節日謂之唼唼也食聘及至女家訂日會食亦然事清之後一二日兩家父

Phiên âm trang 61

Nam nữ trạch phối các dĩ môn hộ tương đối, thứ tắc nam nữ tương duyệt, thủy thông môi chước hý. Thông môi chi hậu, nam đáo nữ gia tê [陪bộ齊: đem đến] tương đồ vật hoặc y hoặc yếm hoặc lạp dĩ tú nữ. Nữ đáo nam gia diệc nhiên tương dữ vãng lai nhát nhị nguyệt hoặc tam tú nguyệt. Nam nữ thượng áu già, chí nhất nhị niên, nhiên hậu tương chước sinh kỳ. Kỳ sinh nhật đẵn tương hội ảm thực nhi dĩ, vô hữu tống tương sinh lễ như ngã dân già. Kỳ sinh nhật già, hoặc nam gia tiên hội thực, bắt câu tiên hậu. hu nam gai tiên thực tắc tể ngưu, nhưỡng [兩gây nên] tửu đại hội đại hội thân lân ảm thực.

Thứ nhật nữ tộc diệc giai tê tựu hội thực túy bào. Kỳ thân lân chi tựu thực các trì nhát kê dĩ tặng, diệc phanh nhi thực. Chúng già chí bách dư kê chi đồ ảm thực nhi vô tế lễ.

Phú già, chí tam tú nhật. Bàn già diệc nhất nhị nhật, nhất như tiết nhật, vị chi ăn [口安] cưới [口改] (*thực sinh dã*). Cập chí nữ gia đính nhật hội thực diệc nhiên. Sự thanh chi nhát nhị nhật lưỡng gia phụ

Dịch

Việc dựng vợ già chồng, người Thượng hạt ta cũng coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối, thông qua một người mai mối, cũng như tục người Kinh vậy. Sau khi môi giới được thuận, chàng trai mang quà sang nhà gái, gồm các loại đồ vật, nào yếm áo, nón lá tặng cho cô dâu. Cô gái cũng mang sang nhà trai quà cáp như thế. Họ qua lại thăm hỏi quà cáp trong vài tháng hoặc ba bốn tháng, nếu cặp nam nữ còn bé thì phải một vài năm, hai bên gia đình mới định kỳ làm đám cưới. Ngày cưới tuy cũng hội họp ăn uống nhưng không có chuyện tổng sinh lễ như tục người Kinh.

Ngày cưới, mỗi bên đều làm tiệc, không câu nệ là bên nhà trai tổ chức trước hay bên nhà gái tổ chức trước. Nếu bên nhà trai làm trước thì họ giết bò, gầy rượu cần, mời bà con thân hữu, xóm giềng đến dự. Trong ngày ấy, bên nhà gái cũng tổ chức hội họp ăn uống no say. Người đi dự đám cưới đều đem theo quà cưới là một con gà sống, được mổ thịt làm món ăn ngay tại chỗ. Cà trăm khách thì có cà trăm con gà chi để ăn nhậu, chứ không để tế lễ.

Những nhà giàu có thì tiếp đãi khách khứa đám cưới kéo dài ba bốn ngày. Các nhà nghèo thì cũng vài ngày, vui như Tết, gọi là ăn cưới (*ăn đám cưới*). Đến ngày rước dâu, tất nhiên cũng lại tổ chức ăn uống. Sau đó vài ngày, cha mẹ hai gia đình

母相會占鷄卦應許送婚或應許出贅二者何理得言事
清又占鷄卦何年月日應許該夫妻團聚得吉或送婚則
至日妻歸夫家或出贅則夫歸妻家夫妻只相伴而歸無
有何人迎送至家設一新席夫妻同坐夫送美酒于妻妻
又送美酒于夫但背面相授受而不相視此席外人不得
與坐父母亦然謂之法席卽漢風之合巹禮也夜則夫妻
各卧一邊婧一童男或童女五六歲上下卧于其中如此
者數月而罷之有或往人家食節或往人家食聘或因往
何事男女相見而悅者卽攜女而歸結爲夫妻女家索罰
幾何亦甘所受卽漢風之所謂私奔也再有見人妻而悅

mẫu tương hội, chiêm kê bóc ứng hứa tống hôn hoặc ứng hứa xuất chué [tù gởi rể], nhị già hà lý đắc cát sự thanh, hụu chiêm kê bóc hà niên nguyệt nhật ứng hứa cai phu thê đoàn tụ đắc cát. Hoặc tống hôn tắc chí nhật thê quy phu gia, hoặc xuất chué tắc phu quy thê gia. Phù thê chi tương bạn nhi quy vô hữu hà nhân nghinh tông. Chí gia, thiết nhất tân tịch phu thê đồng tọa, phu tống phù tửu vu thê, thê hựu tông phù tửu vu phu. Đãn bối diện tương thụ thụ nhi bất tương thị. Thủ tịch ngoại nhân bất đắc dữ tọa, phụ mẫu diệc nhiên, vị chi pháp tịch, tức lễ hợp cần dã. Dạ tắc phu thê các ngọa nhất biến, thiến [儻: đẹp, diệt -: cháu rể] nhất đồng nam hoặc đồng nữ, ngũ lục tuế thượng hạ ngọa vu kỳ trung. Như thử giả số nguyệt nhi bái.

Hựu hữu hoặc vãng nhân gia thực tiết, hoặc vãng nhân gia thực sính, hoặc nhân vãng hà sự nam nữ tương kiến nhi duyệt già. Tức huè nữ nhi quy, kết vi phu thê. Nữ gia sách tước kỳ hà diệc cam sở thụ, tức Hán phong chi sở vị tư bôn dã.

Tái hữu kiến nhân thê nhi duyệt

Dịch

gặp nhau, bói chân gà xem là tống hôn hay ở rể tốt hơn, rồi lại bói chân gà xem ngày tháng năm nào thì vợ chồng sống chung là tốt. Nếu là tống hôn tốt thì đến ngày ấy vợ về ở nhà chồng, còn nếu ở rể thì đến ngày ấy chồng đến ở nhà vợ. Hai người cứ một mình quy gia mà không có ai đưa tiễn hay tiếp đón cả. Đến nhà chồng hoặc nhà vợ. Ở nhà người ta trải một chiếc chiếu mới cho hai vợ chồng ngồi, chồng rót rượu mời vợ, vợ rót rượu mời chồng. Hai người đối diện nhau nhưng không nhìn vào mặt nhau. Chiếc chiếu hai vợ chồng ngồi làm lễ gọi là chiếu phép, không ai được ngồi vào, kể cả cha mẹ. Đó là lễ hợp cần theo tục người Kinh. Đến đêm, hai vợ chồng nằm mỗi người một bên, giữa là đúra cháu khỏe mạnh xinh đẹp độ năm sáu tuổi. Cứ như thế mấy tháng sau mới thôi.

Lại cũng có trường hợp một chàng trai hoặc đến nhà người ta ăn tết, hoặc dự đám cưới hoặc vì công chuyện nào đó, gặp được một cô gái rồi họ phải lòng nhau. Sau đó chàng trai dẫn cô gái về nhà mình kết thành chồng vợ. Bên nhà gái đòi phạt vụ bao nhiêu cũng cam chịu. Bên người Kinh cũng có chuyện ấy, vợ chồng thận lòng sống chung với nhau không qua lễ cưới, gọi là “tư bôn”

Lại cũng có người thấy vợ người ta rồi nảy ý thích,

卽強奪而歸前夫如有索問則交許牛畜或圖物以備前夫別娶而不肯交還其妻此所謂兇虐所行蠻俗亦惡之但畏其富強而不敢犯耳卽漢風之強占人妻者是也

鄉號

我轄蠻柵名號之稱大抵不同然亦各有所因而名之也所居近水者則以水名呼之如涪蘿漣瓢之類近山墟者則以墟名呼之如壘鮑岩級之類平田者以田處呼之如全槐全廚之類又有一初聚居有蠻丁或蠻婦家中物力爲羣蠻之所推服者則所居以該之名呼之如琨龍琨佳繩潤繩超之類是也至如假道社澤者乃古者漢民所居

Phiên âm trang 63

tức cưỡng đoạt nhi quy, tiền phu như hưu sách vẫn tắc giao hứa ngưu súc hoặc đồ vật dĩ bị. Tiền phu biệt thê nhi bất khứng giao hoàn kỳ thê, thử sở vị hung ngược sở hành man tục diệc ác chi. Đãn úy kỳ phú cường nhi bất cảm phạm nhĩ, tức hán phong chi cưỡng chiếm nhân thê già thị dã.

HƯƠNG HÀO

Ngã hạt man sách danh hào chi xung đại đê bất đồng, nhiên diệc các hưu sở nhân, nhi danh chi dã. Sở cư cận thủy già tắc dĩ thủy danh hô chi, như Nước Lá, Hó Biều chi loại, cận sơn khư già tắc dĩ khư danh hô chi như Gò Du, Đèo Gấp chi loại. Bình điền già dĩ điền xứ hô chi như Đồng Dâu, Đồng Trù chi loại.

Hựu hưu nhất sơ tụ cư hưu man định hoặc man phụ gia trung vật lực vi quần man chi sở thôi phục già tắc sở cư dĩ cai chi danh hô chi như Con Long, Con Giai, Thùng Nhuận, Thùng Siêu chi loại thị dã. Chí như già đạo xã trách già, nãi cổ già Hán dân sở cư

Dịch

rồi tìm cách cưỡng đoạt đem về nhà mình. Người chồng trước đeo đòn vợ, thì bồi thường bằng các thứ trâu bò gia súc đồ vật. Nếu người chồng trước chỉ một mực đeo vợ thì nó cũng không chịu trả. Đó là hành vi bạo ngược rất là tàn ác của bọn nhà giàu người Thượng mà người nghèo sợ nó chẳng dám làm gì. Trong xã hội người Kinh gọi đó là tội cưỡng chiếm vợ người.

TÊN LÀNG

Tại hạt ta, tên gọi một sách Thượng mỗi nơi mỗi khác, không giống nhau. Phần lớn người trong một sách thường lấy gốc gác nơi cư trú đặt tên cho sách mình. Ở nơi gần sông nước tất lấy thủy danh gọi tên sách mình như sách Nước Lá, Hó Biều, ... Ở cạnh núi non thì lấy tên đồi gò đặt tên như Gò Du, Đèo Gấp, Ở nơi đất ruộng đồng bằng thì lấy xứ đồng đặt tên như Đồng Dâu, Đồng Trù, ...

Cũng có trường hợp một sách Thượng khi mới tới ở, trong sách có một người, nam hoặc nữ ấy có gia sản, được cộng đồng tôn phục thì họ lại lấy tên người ấy đặt tên cho sách mình như là Con Long, Con Giai, Thùng Nhuận, Thùng Siêu, Đến như một vùng dân cư trước kia người Kinh ở,

後淪爲蠻境遂因昔人之名而呼之故有社字之稱廊櫓
廊年者乃嘗勑漢商往來說話鄉里蠻聞漢人之稱呼而
效之故有廊亭之稱此等類者積久而成各有所因而然
耳

節例

遯年二三月間是蠻中食節之期也前數日占鷄足何日
吉者食節富者預備牛羊豬酒糯炳彝常者次之貧者亦
備鷄酒塗臘鄰鄰族黨男婦老幼各盛服齊就食節之家
其主家陳設酒食具良乃相與宰牛烹羊煑餐人各私竈
酒吸以竿鳴鑼鼓樂舞踏歡呼男女不拘某夫某妻以次

Phiên âm trang 64

hậu luân vi man cảnh, toại nhân tích nhân chi danh nhi hô chi. Cố hữu xã tự chi, xung Làng Nông (Nông) [櫟], Làng Mâu già nái đương sơ Hán thương vãng lai thuyết thoại hương lý man văn Hán nhân chi xung hô nhi hiệu chi xung. Thủ đăng loại giả tích cùu nhi thành, các hữu sở nhân nhi nhiên nhĩ.

TIẾT LỆ

Đệ niêm nhị tam nguyệt gian thị man trung thực tiết chi kỳ dã. Tiền số nhật chiêm kê túc hà nhật cát giả thực tiết. Phú giả, dù bị ngưu dương chư túc, nhi [米靄: gạo nếp] bính [米丙]. Tâm thường giả thứ chi bần giả diệc bị kê túc. Chí nhật hương lân tộc đảng nam phụ lão áu các thanh phục tề tựu thực tiết chi gia. Kỳ chủ gia trần thiết túc thực cụ túc nái tương dữ tề ngưu phanh dương chữ san. Nhân các tư táo túc, hấp[吸烟] dĩ can, minh la cỗ nhạc vũ đạo hoan hô. Nam nữ bất câu mỗ phu mỗ thê, dĩ túc

Dịch

về sau thành xứ người Thượng, bèn nhân đó lấy tên người Kinh ngày xưa đặt cho sách mình. Cho nên có những xứ Thượng tên Làng Nông, Làng Mâu, vì ngày xưa có những người lái buôn đến xứ Thượng làm ăn, nói chuyện về làng thôn mình, người Thượng nghe người Kinh xung hô thì cũng xung hô theo, ý cho mình cũng có làng thôn. Các loại tên làng ấy gọi lâu ngày thành quen, thảy đều có nguyên nhân như thế đấy.

TỤC LỆ NGÀY TẾT

Khoảng tháng 2 tháng 3 mỗi năm là thời kỳ ăn Tết của người Thượng. May ngày trước đó, họ bói chân gà để biết ngày nào thì ăn Tết tốt nhất. Những nhà giàu có thì chuẩn bị bò, dê, lợn, rượu, nếp, bánh. Những nhà bình thường, hoặc nhà nghèo khó, chí ít cũng gà, rượu. Đến ngày ấy thì nam phụ lão áu xóm giềng bà con ăn mặc chỉnh tề ăn Tết tại nhà và đi lại thăm nhau. Nhà cửa bày biện thức ăn đồ uống chỉnh tề để cùng những người thân quen đến thăm, mỗ bò, giết dê, nấu cơm, ... Mọi người đều hút ống rượu cần, đánh chiêng,跳舞 nhạc, nhảy múa rất vui. Trai gái tham dự bắt kề chồng ai vợ ai, đến lượt

相注酒于口期至醉卧而後已然只相與醉飽而無祭祀富者食節至三四日尋常者一二日貧者亦滿一日惟貧家食節凡族黨之來會食者人各自將家鷄來助及至烹鷄而食則二人食一鷄謂之一對如此者至一月餘凡諸鄉里以次而食每家各遍一遭方罷

喪例

富者父母年高預脩棺木畱置在家亦猶漢俗也其棺制擇取堅確木一段長三四尺腰圓三四尺許將回剖其中可容人身者外則斲製完好棺形圓兩頭小而中大其象如舟大異漢制遇有父或母命沒則宰牛釀酒大會鄉黨

Phiên âm trang 65

tương chú từu vu khẩu, kỳ chí túy ngoa nhi hậu. Dĩ nhiên, chi tương dữ túy bào nhi vô té chúc. Phú già, thực tiết chí tam tứ nhật, tầm thường già nhát nhị nhật, bần già diệc mẫn nhất nhật. Duy bần già thực tiết phàm tộc đảng chi lai hội thực già nhân các tự tương gia kê lai trợ cập chí phanh kê nhi thực, tắc nhị nhân thực nhất kê vị chi nhất đồi. Như thử già chí nhất nguyệt dư phàm chư hương lý dĩ thứ nhi thực, mỗi già các biến nhất tao phương bối.

TANG LỆ

Phú già, phụ mẫu niên cao, dự bị quan mộc lưu trí tại gia, diệc do Hán tục dã. Kỳ quan chế trách thù kiêm xác mộc nhất già, trường tam tứ xích, yêu viên tam tứ xích hứa tương hồi phẫu [剖] kỳ trung khả dung nhân thân già. Ngoại tắc trác [剥] chế hoàn hảo quan hình viễn, lưỡng đầu tiêu nhi trung đại. Kỳ tượng như thuyền đại dị hán chế. Ngẫu hữu phụ hoặc mẫu mệnh một tắc tể ngưu nhuưỡng tửu đại hội hương đảng

Dịch

là đưa cần trúc vào miệng hút rượu, vui chơi đến say mềm mới về. Dĩ nhiên chi hội họp vui chơi ăn uống no say, mà chẳng có cúng tế. Những nhà giàu có thì ăn Tết ba bốn ngày, nhà bình thường thì một vài ngày, nhà nghèo lám cũng hết một ngày. Chi những nhà nghèo thì những người trong tộc đến thăm có đem theo con gà, nấu nướng cùng ăn, cứ hai người ăn một con gà gọi là một đồi. Bà con chòm xóm cũng làm như thế, mỗi nhà một lần, cứ như thế suốt một tháng,

TỤC LỆ VỀ VIỆC TANG

Những nhà người Thượng giàu có, khi cha mẹ già yêu thì sắm sẵn áo quan để ở nhà cũng giống như tục người Kinh. Áo quan của họ là một khúc cây gỗ tốt, dài ba bốn thước, vòng ôm cũng ba bốn thước. Họ đem về đục thủng ruột cây gỗ độ chừng vừa một người nằm. Bên ngoài thì họ gọt cho tròn hai đầu nhỏ, khoảng giữa to, như hình một chiếc thuyền, trông khác áo quan của người Kinh.

Khi cha hoặc mẹ qua đời thì họ gầy rượu, giết bò hội họp xóm làng,

先將棺木置在所葬之地然後擡將死屍就于墓所又蓋
將平日所積圖物並家產一半隨從送出之辰子孫族黨
一場大哭別鄉知識者亦來送哭謂之助哭卽漢風之哭

弔但無禮物而已到墓者先將圖物家產好者埋在地下

弊翼者置在地上遂列布帛于棺內納屍于其中蓋之三

奇蠻以南則浮葬置在地
上以木架之上有墓室富者四

右各樹短白布旗每邊三杆謂之浮葬貧者減遷

一奇蠻以北則沉葬埋在地下亦有墓室富者四

沉葬謂又刺斂一牛置之墓側而還貪者則割牛首尾置之

存牛肉將回欹待族黨惟葬地則據族內諸先人所葬何

地則隨而葬之不擇吉地所葬之地草木皆不敢剪伐自

Phiên âm trang 66

tiên tương quan mộc trí tại sở táng chi địa, nhiên hậu đài tương tử thi tựu vu
mộ sở, hựu tận tương bình nhật sở dụng đồ vật tịnh gia sản nhất bán tùy
tùng tống xuất chi thời. Tử tôn, tộc đảng nhất trường đại khốc biệt hương.
Tri thức già diệc lai tống khốc ngang Hán phong chi khốc, điếu đẫn vô lẽ
vật nhi dĩ. Đáo mộ già, tiên tương đồ vật gia sản hảo già mai tại địa hạ, tệ
liệt già trí tại địa thương. Toại liệt bô bạch vu quan nội nạp thi [屍殮] vu
kỳ trung cái chi. Tam Kỳ man dĩ nam tắc phù táng (*tri tại địa thương dĩ mộc
giá chi thương hữu mộ gia*. Phù già, tú vi liệt dĩ bô, mộ chi tiền hậu các thụ
trường bạch bô kỳ tại hữu các thụ đoán bạch bô kỳ, mỗi biên tam can. Vị chi
phù táng. Bàn già giảm tổn). Nhất Kỳ man dĩ bắc tắc trầm táng (*mai tại địa
hạ, thương diệc hữu mộ gia vị trầm táng*). Hựu thứ [刺 thích] tê [斬: ngã chết]
nhất ngưu trí chi mộ trắc nhi hoàn. Bàn già, tắc cát ngưu thủ vĩ trí chi, tồn
ngưu nhục tương khoan đai tộc đảng. Duy táng địa tắc cứ tộc nội chư tiên
nhân sở táng. Hà địa tắc tùy nhi táng chi, bất trạch cát địa. Sở táng chi địa
thảo mộc giai bất cảm tiễn phạt, tự

Dịch

họ chuyên áo quan đến nơi dự định làm mộ, rồi mới khiêng từ thi đến. Bấy giờ họ cũng đưa toàn bộ các thứ đồ thường dùng của người chết cũng như phân nửa số số tài sản được chia ra mộ. Con cháu, bà con đều khóc đưa tiễn lần cuối cùng, kể. Người quen biết cũng đến khóc tiễn phụ vào cũng giống với tục người Kinh đi điếu tang, song có khác là không có lễ vật mà thôi. Đến mộ, họ chọn các thứ đồ vật gia sản quý trước túc ở dưới cùng, còn đồ vật rẻ tiền thì sẽ được để trên mặt đất. Rồi họ lót vải vào đáy áo quan, đưa thi thể vào, đây nắp lại.

Người Thượng từ cơ Ba trở vào nam thì có tục “*phù táng*”: Họ đặt áo quan trên mặt đất, trong một ngôi nhà mồ bằng gỗ. Nhà giàu có thì bốn chung quanh đều phủ vải, trước sau mộ đều cắm cờ bằng vải trắng loại cờ dài, hai bên thì cờ loại ngắn mỗi bên ba cây. Như thế gọi là phù táng. Nhà nghèo thì giảm bớt.

Người Thượng từ cơ Nhứt trở ra bắc thì có tục :trầm táng”: *Họ chôn trong mộ đất, làm nhà mồ bên trên gọi là trầm táng*). Lại có nhà giết một con bò đem đặt bên cạnh mộ. Nhà nghèo thì đặt một cái đầu bò ben cạnh mộ, còn thịt bò dành làm tiệc đai bà con.

Thường thì mộ nằm tại nơi có mồ mả của vị tiên nhân. Người Thượng không chọn cát địa như người Kinh, họ cũng không dọn dẹp phát dọn gì hết. Từ

初死至送終只相與飲食而無祭祀至如死於虎咬與死於痘症者送葬之厚薄各隨家之有無惟送至墓則納屍于棺蓋之一皆走散不敢迴顧恐其爲祟而傳染也

樂器

富足之家常有造買樂器一部其樂器者銅鉦大小四面鑼大小四面以手鼓之謂之宿鉦瑟一把瑟式以椰葉一半爲本其形如勺竹管爲杆二絃俱以鎚爲之謂之蒲淬即漢風所簫式以二竹管爲之亦有一竹管者蠻稱邪理謂絃也謂之等櫂即漢風之所每值節例諸喜事羣衆飲酒鼓樂高歌以爲樂謂歌舞也謂之等櫂即漢風之所

Phiên âm trang 67

sơ từ chí tống chung chi tương dũ âm thực nhi vô tê chúc, Chí như từ ư hổ giào dũ từ ư đậu [虚] chứng già, tống táng chi hậu bạc các tùy gia chi hữu vô. Duy tống chí mộ tắc nạp thi vu qua cái chi, nhất giai tấu tán bất cảm hồi có, khùng kỳ vi trúy [出示dưới: ma làm] nhi truyền nhiễm dã.

NHẠC KHÍ

Phú túc chi gia thường hữu tạo mǎi nhạc khí nhất bộ. Kỳ nhạc khí già đồng chinh đại tiêu tú dien, la đại tiêu tú dien, dī thù cǒ chi vị chi túc chinh [𠙴Nôm đọc chiêng] cầm [琴=dưới là木]. Nhất bà cầm thức dī gia [榔cây dừa] quả [果=có bộ thảo] nhất bán vi bàn, kỳ hình như thược [勺: cái thia, muỗng] trúc quản vi can, nhị huyền câu dī thâu [偷bộ金] vi chi, vị chi “bồ rót” (*tức Hán phong sở vị huyền dã*). Tiêu thức dī nhị trúc quản vi chi, diệc hữu nhất trúc. Quản già, man xung tà lý (*tức Hán phong sở vị địch dã*).

Mỗi tri tiết lệ, chư hi sự quản tụ ầm tưu cǒ nhạc cao ca dī vi lạc vị chi túm [尋: tìm] lịch [歷] (*tức Hán phong chi sở vị ca xướng dã*)

Dịch

khi vừa chết cho đến khi chôn họ hội họp ăn uống mà không cúng tế chi cả.

Người bị cọp ăn thịt cũng như chết vì bệnh đậu mùa thì việc chôn cất như thế nào tùy gia chủ giàu hay nghèo, nhưng người ta đều làm rất nhanh gọn, khi đưa tới mộ, họ vô quan đậy nắp rồi vội vàng mạnh ai nấy bò đi một mạch, không dám ngoài đầu nhìn lại vì sợ ma theo cũng như sợ bị truyền nhiễm.

NHẠC KHÍ

Gia đình giàu có thường mua một bộ nhạc khí chung trong nhà. Nhạc khí của người Thượng hạt ta gồm: Chiêng đồng lớn nhỏ 4 cái, phèng la lớn nhỏ 4 cái đều dùng tay đánh nén gọi là nhạc túc chinh. Một loại nhạc khí khác, là một nửa quả dừa, hình giống như cái muỗng cán bằng tre có hai dây băng thiếc, đàn áy có tên là “bồ rót” (*tức như nhị huyền cầm - đàn cò của người Kinh*). Nhạc khí thổi như ống tiêu bằng 2 ống trúc, có khi chỉ một ống. Ngoài ra còn có nhạc khí thổi mà người Thượng gọi là tà lý (*người Kinh gọi là óng địch*).

Mỗi khi Tết đến, hoặc mỗi khi nhà có chuyện vui thì họ quây quần uống rượu tâu nhạc, ca hát vui vẻ mà họ gọi là “Tùm lịch” (*người Kinh gọi là ca xướng*).

祭祀

農家到務則先占鷄筴何日吉者播秧播秧之日貧富均用鷄爲禮祀之又占何日下稼亦祀之及至秋成割獲事清富者用豬貧者用鷄祀之猶漢風之嘗新禮也然但祀其鬼神山川而不祀家先也如田禾有蝗蟲或被水旱皆殺鷄禳之向土等事祝祠均云神農后稷鎮北處昌等位號或栽植花木亦然至如疾病及虎咬未死者先殺鷄禳之如未愈則占鷄卦應用豬禱或羊或牛各隨鷄卦所示而辨之又占鷄卦家人禱之吉或求他師禱之吉如家人禱吉則禱之如求師吉則又占鷄卦應請何柵蠻及何蠻

Phiên âm trang 68

TÉ TỰ

Nông gia đáo vụ tắc tiên chiêm kê túc hà nhật cát già bá [播: gieo] ương [秧: mạ]. Bá ương chi nhật, bần phú quân dụng kê vi lễ tự chi, hựu chiêm hà nhật hạ giá diệc tự chi. Cập chí thu thành cát hoạch sự thanh, phú già dụng chư, bần già dụng kê, tự chi, do Hán phong chi thường tân lễ dã. Nhiên đẵn tự kỳ quỳ thần sơn xuyên nhi bất tự gia tiên dã. Như điền hòa hữu hoàng trùng hoặc bị thùy hạn, giải sát kê nhương [禱:tế cầu tai qua nạn khôi] chi. Hướng thượng đăng sự chúc từ quân vân Thần Nông, Hậu Tắc, Trần Bắc Xứ Xương đăng vị hiệu, hoặc tài thực hoa mộc diệc nhiên.

Chí như tật bệnh cập hồ giáo vị tử, tiên sát kê ngương chi. Như vị dù tắc chiêm kê bốc ứng, dụng chư đảo [禱] hoặc dương hoặc ngưu các tùy kê bốc sở thị nhi biện chi. Hựu chiêm kê bốc gia nhân đảo chi cát hoặc cầu tha sư đảo chi cát. Như gia nhân đảo cát tắc đảo chi, như cầu sư cát tắc hựu chiêm kê bốc ứng thịnh hà sách man cập hà man

Dịch

TÉ TỰ

Người Thượng ở hạt ta, mỗi khi đến mùa vụ thì họ bói chân gà xem ngày nào gieo mạ. Ngày gieo mạ nhà nào dù giàu dù nghèo cũng đều giết gà cúng, họ lại bói chân gà xem ngày nào cây rồi lại giết gà cúng. Đến mùa thu gặt lúa xong thì họ lại cúng. Nhà giàu có thì giết heo cúng, nhà nghèo thì giết gà cúng, giống như lễ “thường tân” của người Kinh. Họ cúng quỷ thần sông núi mà không cúng gia tiên như người Kinh. Một khi lúa bị bệnh hoàng trùng hoặc bị hạn hán, họ đều giết gà cúng tế khấn cầu tai qua nạn khôi. Họ khấn với các vị thần như Thần Nông, Hậu Tắc, Trần Bắc Xứ Xương Bùi Tá Hán giúp cho cây trái mùa màng của họ được tốt đẹp.

Còn như khi bị bệnh tật hoặc bị cọp vồ may còn sống, thì trước hết họ giết gà cúng cầu tai qua nạn khôi. Nếu còn chưa hết bệnh thì họ bói chân gà, cầu đảo rồi cúng hoặc dê hoặc bò đều theo chân gà bói ra mà lo liệu. Họ lại bói chân gà hỏi xem người nhà tự cầu đảo là được hay phải nhờ thầy cúng cầu đảo mới được. Nếu bói chân gà bảo là người nhà cầu đảo là tốt thì họ tự làm. Còn nếu bói chân gà bảo phải rước thầy về cầu đảo thì họ lại bói chân gà hỏi xem mời thầy cúng ở sách Thượng nào hoặc người thầy

丁爲師不拘遠近隨卦所指而請之及回備禮請禱之嗣後家中或獲新禾或食牛畜先將多少致敬蠻師然後方敢入稟於箱食用或爲官枷笞得回亦備禮禳之以除弗祥蠻言而役者此也其詞祝鎮北公及山川諸神位又以木葉或竹片乞陰陽一俯一仰爲得猶漢俗也其家先則不祀

罰例

蠻俗原無君師治教所以相處而不亂者以有罰例而已蠻言唼哺者此也其例或鬪毆傷斃人或嫡女與人私姦或和誘人妻妾女或盜大栗米花利畜產圖物其事主倣

Phiên âm trang 69

định vi sự, bất câu viễn cận. Tùy quái sờ chi nhi thinh chi, cập hồi bị lỗ thỉnh đảo chi tự.

Hậu gia trung hoặc hoạch [穩] tân hòa, hoặc thực ngưu súc, tiên tương đa thiểu trí kính man sư, nhiên hậu phương cảm nhập túc ư sương thực dụng, hoặc vi quan giá [枷] si [答đài:đánh roi] đắc hồi diệc bị lỗ nhương chi dĩ trừ phát tường. Man ngôn *trào dịch* (*Nôm: làm việc*) già, thử dã. Kỳ từ chúc Trần Bắc công cập sơn xuyên chư thần vị hựu dĩ mộc diệp, hoặc trúc phiến cật âm dương nhất phù [俯: cúi, sấp] nhất ngưỡng [仰: ngửa] vi đắc do Hán tục dã. Kỳ gia tiên tắc bất tự.

TƯỚC LỆ

Man tục nguyên vô quân sư trị giáo, sờ dĩ tương xú nhi bất loạn già dĩ hữu tước lệ nhi dĩ. Man ngôn *ăn nhóc* (*nhúc*) già, thử già. Kỳ lệ hoặc đâu ầu [殴打] thương tệ [毆] nhân, hoặc hữu nữ dữ nhân tư gian, hoặc hòa dụ nhân thê thiếp nữ, hoặc đạo đại túc mẽ hoa lợi súc sản đồ vật. Kỳ sự chủ phỏng

Dịch

cúng nào mới tốt. Họ cứ theo bói chân gà mà cụ bị lỗ vật đi mòi thầy cúng không nè xa gần.

Từ đó về sau, khi thu hoạch lúa mới, khi có việc vui mừng mổ bò giết heo, họ đều dành một phần làm lỗ tạ thầy. Có lỗ tạ thầy rồi thì họ mới dám chất lúa vào chòi, dành ăn dần. Khi họ đến chòi lấy lúa về thì họ khấn với quan Trần Bắc công Bùi Tá Hán và các thần núi, thần sông. Họ còn dùng lá cây hoặc miếng tre nhỏ xin âm dương để được một sấp một ngữa. Đó là họ bắt chước tục người Kinh nhưng họ không khấn cầu gia tiên.

LỆ PHẠT

Phong tục người Thượng vốn không có được nền “giáo trị” như nền văn hóa có kỷ cương “quân sư phụ” của nhà Nho ta, nhưng họ lại có lệ phạt nên xú họ không bị rối loạn. Người Thượng hặt ta nói “*ăn nhúc*”, là nói đến vấn đề ấy đấy. Theo lệ của họ, kẻ đánh đập gây thương tật cho người khác, hoặc nữ đã có chồng còn tư tình với đàn ông khác, hoặc kẻ dụ dỗ vợ người ta, hoặc kẻ trộm cắp nhiều lúa gạo, hoa màu, gia súc, đồ vật. Khi xảy ra những việc ấy thì gia chủ phỏng đoán

指其人而責以罰若不承受則以鷄卦占之占之而猶不受則大會覩鄰証見使之余水而不浮者爲直浮者爲枉則受罰或鍊之踏火滌湯而不爛者爲直爛者爲枉則受罰若猶強梗不受則凡鄉中人有被虎咬或傷死病死者一皆歸咎于不受罰之人若尚固意不受罰而逃之他柵則事主案牛會鑿丁~~一貫~~或二百尋而擊之或奪牛畜妻子或標買細土或刺傷人然後已其罰隨宜而定其多寡不拘一格繫罰或百餘升或五六斗牛上下次者三四十牛上下次者十牛上下牛如不足則以圖物替之或土埕或大銅鍋或布帛或銅鍋則替一牛而已至如土埕好

chi kỳ nhân nhi trách dĩ tước.

Nhược bất thừa thụ tắc dĩ kê bốc chiêm chi, nhi do bất thụ, tắc đại hội thân lân chứng kiến sử chi thộn [𠙴mươi đầy đi] nhi bất phù giả vi trực, phù giả vi uồng [枉: tà] tắc thụ tước, hoặc sử chi đạo [屈: giảm] hóa, thám dương nhi bất lạn giả vi trực, lạn giả vi uồng, tắc thụ tước. Nhược do cường ngạnh bất thụ, tắc phàm hương trung nhân hữu bị hổ giáo, hoặc thương từ bệnh từ giả nhất giai quy cữu [咎咎] vu bất thụ tước chi nhân. Nhược thượng cố ý bất thụ tước nhi đào chi tha sách tắc sự chủ tể ngưu hội man định nhất bách hoặc nhị bách tầm nhi kích chi, hoặc đoạt ngưu súc thê tử hoặc tiêu mại điền thổ hoặc thứ thương nhân. Nghiên hậu dĩ kỳ tước tùy nghi nhi định, kỳ đà quả bất câu nhất cách. Đại tước hoặc bách dư ngưu hoặc ngũ lục thập ngưu thượng hạ. Thứ già tam tứ thập ngưu thượng hạ. Thứ thứ già thập ngưu thượng hạ. ngưu như bất túc tắc dĩ đồ vật thế chi, hoặc thô trình [𡇹chóe sành] hoặc đại đồng oa hoặc bồ bạch. Đại đồng oa tắc thế nhất ngưu nhi dĩ, chí như thô trình [chóe sành] hảo

Dịch

chỉ ra người phạm tội để hỏi tội. Nếu người bị nghi không thừa nhận thì họ bói chân gà, nếu không nhận nữa thì họ tổ chức đại hội bà con xóm giềng chứng kiến bắt kẻ ấy thả xuống sông, nếu không nồi lên là vô tội, nếu nồi lên là đúng tội bắt phải chịu phạt, hoặc người ta bắt kẻ ấy giảm lên than đỏ, nếu không bị bòng chân thì vô tội, còn bị bòng tức có tội thì bắt phải chịu tội. Nếu kẻ ấy vẫn cường ngạnh không nhận nữa mà khi ấy trong sách có người bị cop vồ, chết vì vết thương hay chết vì bệnh thì cá sách đều đồ riết cho kẻ có tội mà không chịu nhận tội. Đến như vậy mà kẻ ấy còn cố ý không chịu nhận tội, lại bỏ trốn qua sách khác thì hoặc là người bị mất trộm kêu gọi người trong sách mình kéo nhau đi đánh giết kẻ ấy, có khi một trăm người, có khi đến hai trăm người, hoặc là đoạt trâu bò gia súc, vợ con đồ đạc, hoặc kêu bán ruộng rẫy của kẻ ấy, thậm chí đến gây ra án mạng. Sau đó, tùy theo tội mà định ra mứt phạt nhiều ít khác nhau. Mứt phạt nặng từ hơn trăm trâu bò xuống trên dưới năm sáu chục con. Ké đến là mứt phạt trên dưới ba bốn chục trâu bò. Dưới nữa là mứt phạt trên dưới mười con. Nếu không đủ trâu bò nộp phạt thì lấy đồ vật vào, hoặc chóe sành hoặc nồi đồng lớn, hoặc vài vóc. Một cái nồi đồng lớn tương đương với một trâu, còn một chóe sành loại

者至三四牛或被罰之人貧窮則事主捉其妻子以爲奴婢倘事主家勢稍遜索罰不遂則歸家結繩一紐置在屋上傳子流孫何代富強者則追原其事而罰之人言輒絞縉者是也又有責罰不得歸而自盡或投江而死以歸咎于不受罰之人此蠻之所以相畏者此也

諱忌

凡播秧下稼伐山開園構新家歸新家等事事清皆諱三日其三日之內一家之人閉門安處不行何事併不許別人來往或別人知此家有諱而犯之則探刀來刺之或後日家中如有不祥之事一皆歸咎于此人而索罰不貲其

giả chí tam tú ngưu.

Hoặc bị tước chi nhân bàn cùng tắc sự chủ tróc kỳ thê tử dĩ vì nô tỳ. Tháng sự chủ gia thê sáo tồn sách tước bất toại, tắc quy gia kết tháng nhất nữu [紐cái núm, quai] trí tại óc thượng, truyền tử lưu tôn hà đại phú cường giả tắc truy nguyên kỳ sự nhi tước chi. Nhân ngôn mọi thắt [縫] cột [糸骨] giả thị dã.

Hựu hữu trách t rót bất đắc quy nhi tự tận, hoặc đầu giang nhi tử dĩ quy cữu [咎xáu] vu bất thụ tước chi nhân. Thủ man chi sở dĩ tương úy giả thủ dã.

HÚY KÝ

Phàm bá [播gio ra] ương hạ giá phật sơn khai viên cầu [構dựng nhà] tân gia, qui tân gia đăng sự, sự thanh gai húy tam nhật. Kỳ tam nhật chi nội nhất gia chi nhân bέ môn an xứ bất hành hà sự tính [併cùng, đều] bất húa biệt nhân lai vāng hoặc biệt nhân tri thử gia hữu húy nhi phạm chi, tắc thám đao lai thử chi, hoặc hậu nhật gia trung như hữu bất tường chi sự gai quy cữu vu thử nhân nhi sách tước bất thê [眞vay, tha thử]. Kỳ

Dịch

bằng ba bốn trâu.

Khi nhà kẻ bị phạt quá nghèo không có chi để lấy thì bắt vợ con kẻ ấy về làm nô tỳ. Nếu gia thê nhà ấy quá kém tịch biên không đủ mứt phạt thì về nhà kết một núm dây (*văn tự kết thẳng*) cất trên đòn dông nhà, truyền tử lưu tôn đến đời nào khám khá thì truy chuyện cũ mà bắt phải nộp cho đủ số. Người ta nói “*mọi thắt cột*” tức là việc ấy.

Có người sợ bị phạt đến nỗi phải tự tử, hoặc đâm đầu xuống sông trầm mình chứ nhất định không về chịu nhận tội.

HÚY KÝ

Các việc như gieo mạ cây lúa, phát cây dọn rẫy, cất nhà mới, về nhà mới đều phải kiêng kỵ 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, toàn thể gia đình đóng cửa ở nhà không đi đâu hoặc làm gì, cũng như không giao thiệp với người ngoài. Trường hợp người ngoài biết nhà đang có việc mà cố ý vi phạm thì hoặc là người ta cầm dao đến chém chết hoặc sau đó mà xảy ra điều chi xui xẻo thì đỗ hết tội lỗi cho kẻ vi phạm ấy bắt phải phạt vụ không tha.

諱物則如夫婦初歸而父母所賜牛畜圖物及父母命沒而遺下牛畜圖物均謂之忌物仍別置之一所不敢服用倘不幸而貧窮饑饉亦固守之不將賣買于他蠻言貽舉此之謂也或官兵征剿收取或何蠻索罰掠去亦倍價贖之不使失落又如新獲禾回土家踐踏成粟而未及致敬蠻師不敢先自煮食傭雇人功亦未敢還功及至入粟箱家未禮鬼神亦未敢取食

húy vật tắc như phu phụ sơ quy nhi phụ mẫu sở tú ngưu súc đồ vật cập phụ mẫu mệnh một nhi di hạ ngưu súc đồ vật quân vị chi kỵ vật.Nhưng biệt trí chi nhất sở, bất cảm phục dụng. Thảng bất hạnh nhi bần cùng cơ cản diệc có thủ chi bất tương mãi mại vu tha. Man ngôn của [貝古] cử thủ chi vị dã. Hoặc quan binh chinh tiễu [勦=剿] thu tìu hoặc hà man sách tước lược [掠cướp lây] khứ diệc bội giá thực chi bất sử thất lạc. Hựu như tân hoạch hòa hồi thô gia tiễn đạp thành túc nhi vị cập trí kính man sư, bất cảm tiên tự chữ thực dong [儻: làm thuê] có [雇: thuê] nhân công, diệc vị cảm hoàn công cập chí nhập túc sương. Gia vị lẽ quý thần diệc vị cảm thủ thực.

Dịch

Đồ vật được người Thượng hạt ta xem là vật kiêng kỵ như là trâu bò, gia súc, đồ vật được cha mẹ cho ngày cưới và trâu bò, gia súc, đồ vật của cha mẹ để lại sau khi chết. Các thứ trâu bò, gia súc, đồ vật ấy đều được cho là vật kiêng kỵ, đều được để riêng một nơi không bao giờ dùng đến. Nhà nghèo túng đến mấy họ cũng có mà giữ lại chứ không bao giờ đem ra bán. Lời người Thượng nói “của cù” là chỉ đến các thứ ấy đây.

Trường hợp bị quan binh đánh dẹp thu giữ, hoặc bị sách Thượng nào đó cướp mất thì họ tìm mọi cách chuộc về cho được dù bị hét giá gấp nhiều lần giá trị thật, họ cũng phải thu hồi không để bị thất lạc.

Lúa mới sau khi gặt, đập đạp thành hạt xong mà chưa biếu thầy cúng thì họ cũng chưa dám giã gạo nấu cơm ăn cũng như chưa trả công người phụ gặt đập cho mình và chưa chất vào rương vào chòi.

Chưa làm lẽ quý thần thì cũng chưa được sử dụng.

撫蠻雜錄卷之二

土地之宜

附水性

山蠻雖居荒落然亦得天地之氣以生均是人類故其性有異而其生理亦無甚異不過各隨土地之宜而已觀其居山林者則以栽樹爲業居平田者則以耕稼爲業其地廣田多如一二三等奇蠻與六奇之青衢蠻皆以耕稼爲業山多田少如四五兩奇蠻則半以栽植爲業半以耕稼爲業存青蓬羅樹二蠻所居連山無有田土則專以栽植桂茶芙蓉芋蕷爲業是以一二三等奇蠻與六奇之青衢蠻稍富四五兩奇蠻次之惟青蓬羅樹二蠻則爲貧耳向

Phiên âm trang 73
PHỦ MAN TẠP LỤC - QUYỀN CHI NHỊ
THỔ ĐỊA CHI NGHI (*Phụ thủy tinh*)

Sơn man tuy cư hoang lạc, nhiên diệc đắc thiêng địa chi khí dĩ sinh, quân thị nhân loại. Cố kỳ tính hữu dì, nhi kỳ sinh lý diệc vô tham dì. Bất quá các tùy thổ địa chi nghi nhi dĩ. Quan kỳ cư sơn lâm già tặc dĩ tài thụ vi nghiệp. Cư binh điền già tặc dĩ canh giá vi nghiệp. Kỳ địa quang điền đa như Nhất Nhị Tam đǎng Kỳ man dữ Lục Kỳ chi Thanh Cù man giai dĩ canh giá vi nghiệp. Tồn Thanh Bồng La Thủ nhị man sở cư liên sơn vô hữu điền thổ tặc chuyên dĩ tài thực quê trà, phù lang, vu (đụ, hu) [芋khoai nước] thư [thự dự:củ mài] vi nghiệp, thị dĩ Nhất Nhị tam đǎng Kỳ man dữ Lục Kỳ chi Thanh Cù man sào phú tú ngũ lượng. Kỳ man thứ chi duy Thanh Bồng La Thủ nhị man tặc vi bần nhī, hướng

Dịch
TRƯỜNG LŨY QUẢNG NGĀI - Quyển 2
THỔ NGHI (có mục sông suối)

Người Thượng tuy sinh sống nơi hoang dã, nhưng đều n火烧 bầm thù khí thiêng của trời đất mà sinh ra nên cũng thuộc loài người. Cho nên tuy tính khí của họ khác với người mình, nhưng về mặt cơ thể đâu có khác gì người mình. Chẳng qua, do con người ta phải thích nghi với đất đia nơi mình sống mà thôi.

Người sinh sống nơi đồi núi nhấp nhô thì quen việc phát rẫy trồng cây, còn người sinh sống nơi có nhiều đất đai bằng phẳng thì quen việc cày cây làm ruộng. Đất rộng, ruộng nhiều như người Thượng tại cờ Nhứt, Cơ Nhì, cơ Ba và người Thượng Thanh Cù ở cờ Sáu, thảy đều theo nghề cày cấy. Còn người Thượng tại những nơi núi nhiều ruộng ít như tại cờ Tư, cờ Năm, thì phân nửa chuyên làm rẫy, chỉ có phân nửa theo nghề cày cấy. Riêng hai nhóm người Thượng Thanh Bồng, La Thủ cư trú ở nơi toàn núi non, chẳng có miếng ruộng nào thì chuyên nghề trồng các loại cây lâu năm như quê, trà, trầu cau, khoai nước, củ mài. Vì thế, người Thượng tại cờ Nhứt, Cơ Nhì, cơ Ba, cùng với người Thượng Thanh Cù ở cờ Sáu thì khá giàu có. Còn người Thượng tại cờ Tư, cờ Năm, như người Thượng Thanh Bồng, La Thủ thì nghèo hơn.

上諸蠻裁植其食物每存如桑茶棉豆則皆取用於吾民而不知視倣

水性

水之毒者如五奇蠻境之雷山水 奇之素溪水六奇之這勃溪水諾縣水難溪水該五所壘下則五奇之青雲南薰上處三奇之域森一奇之慶江二奇之安亭六奇之涇
鯢與難溪並流該七所其餘皆良雖有稍異無毒

雷山水在五奇麻踏蠻境其水在雷山上泥淳處出其色黃而濁汲回羹餐或煎水熟辰其色皆黑如墨水然官軍駐紫一夜及旦一皆索啜不寐遲之發瘧

素溪水在五奇縣素內蠻境流出與那江水合流放于奔江其水亦清飲之亦發瘧但不如雷水之甚毒也

Phiên âm trang 74

thượng chư man tài thực chi thực vật nhĩ. Tồn như tang miên [棉: cây bông vải] đậu tắc gai thủ dụng ư ngô dân nhi bất tri thị hiệu+.

THỦY TÍNH

Thủy chi độc già nhu Ngũ Kỳ man cảnh chi Lôi Sơn thủy. Nhất Kỳ chi Tố Khê thủy, Lục Kỳ chi Giá Bột [勃: thốt nhiên, bùng bùng, ủn] khê thủy, Nước Xa [酴] thủy, Nan khê thủy cai ngũ sở. Lũy hạ tắc Ngũ Kỳ chi Thanh Vân, Nam Huân nhị xú, Tam Kỳ chi Vực Răm, Nhất Kỳ chi Khánh Giang, Nhị Kỳ chi An Đinh, Lục Kỳ chi Lội Chình dữ Nan khê hạ lưu cai thất sở. Kỳ dữ gai lương, tuy hữu sảo dị vô độc.

Lôi son thủy: Tại Ngũ Kỳ Làng Lui man cảnh. Kỳ thủy tại Lôi son thượng Nê Ninh (Suối Bùn) xứ xuất. Kỳ sắc hoàng nhì trọc cấp hồi chữ san hoặc tiên thủy thực thời kỳ sắc gai hắc nhu mạc thủy. Nhiên quan quân trú trác nhất dạ cấp đán nhất gai khai thấu bất mị trì chi phát ngược.

Tố Khê thủy: Tại Nhất Kỳ Nước Tố Nội man cảnh lưu xuất dữ Na giang thủy hợp lưu phóng vu Bôn giang. Kỳ thủy diệc thanh ảm chi diệc phát khai thấu, đan bát nhu Lôi thủy chi thậm độc dã.

Dịch

Người Thượng trồng trọt chỉ để ăn thôi, nhưng các loại quê, trà, lá dâu, bông vải, mè đậu, ... họ không biết sử dụng, mà để trao đổi với người Kinh lấy các thứ nhu dụng khác, nhất là muối.

SÔNG SUỐI

Nước của 5 con sông suối sau đây thì độc như nước sông Lôi Sơn tại xứ Thượng cơ Năm, nước suối Tố Khê tại cơ Nhứt nước suối Giá Bột, nước sông Nước Xa, nước suối Nan Khê tại cơ Sáu. Nước sông suối của 7 xứ nằm phía dưới Trường Lũy sau đây cũng độc, như tại 2 xứ Thanh Vân, Nam Huân ở cơ Năm, xứ Vực Răm ở cơ Ba, xứ Khánh Giang ở cơ Nhứt, xứ An Đinh ở cơ Nhì, xứ Suối Chình ở cơ Sáu, cùng với hạ lưu suối Nan Khê. Ngoài ra, tại các xứ Thượng khác thì chất nước có khác nhau nhưng đều lành, không độc.

Sông Lôi Sơn (gọi tắt là sông Lôi): Tại xứ Thượng Làng Lui thuộc cơ Năm. Sông này phát nguyên từ trên núi Lôi son xíu Suối Bùn. Màu nước vàng đặc, đem về nấu sôi lên thì nước có màu đen nhu mực Tàu. Quan quân lưu lại đây có một đêm, ngủ không được, sáng hôm sau đều bị ho, phát sốt.

Suối Tố Khê: Tại xứ Thượng Nước Tố thuộc cơ Nhứt, hợp lưu với sông Na Giang rồi đổ ra sông Bôn Giang. Nước suối này trong, ai uống nước sông này cũng bị ho, nhưng không quá độc như nước sông Lôi Sơn.

這勃水

在六奇芒瓢上蠻境俗名這勃處其水從蘇山泥潭處出色黃而濁與雷水無異

浩賒水

在六奇蠻境山上青蓬羅樹二蠻接夾之處其水從山石出稍濁有蛇毒飲之令人咳嗽不寐

難溪水

在六奇青蓬源其水清飲之令人發瘧至如壘下等處均不如蠻境

之甚毒也

Phiên âm trang 75

Giá Bột thủy

Tại Nhị Kỳ Mang Biều Thượng man cảnh, tục danh Giá Bột xứ. Kỳ thủy tung Tô sơn Nê Ninh [泥潭](Suối Bùn) xuất, sắc hoàng nhí trọc dữ Lôi thủy vô di.

Nước Xa thủy

Tại Lục Kỳ man cảnh sơn thượng Thanh Bồng La Thủ nhì man tiếp giáp chi xứ. . Kỳ thủy tung sơn thạch xuất sảo troc hữu xà độc, ảm chi lệnh nhân khai tháu bát my.

Hán khê thủy

Tại Lục Kỳ Thanh Bồng nguyên. Kỳ thủy sắc thanh, ảm chi lệnh nhân phát ngược.

Chí như Lũy hạ đằng xứ quân bắt như man cảnh chi thậm độc dã.

Dịch

Sông Giá Bột: *Tại xứ Thượng Mang Biều Thượng thuộc cơ Nhì, tục danh là xứ Giá Bột. Sông này phát nguyên từ trên núi Lôi sơn xứ Suối Bùn màu nước vàng đục không khác nước sông Lôi.*

Sông Nước Xa: *Tại xứ Thượng núi cao tiếp giáp hai xứ Thanh Bồng, La Thủ thuộc cơ Sáu. Nước sông này từ núi đá chảy xuống có màu đục, có rắn độc trong dòng nước. Ai uống phải nước sông này thì phát ho khan không ngủ được.*

Suối Hán khê: *Tại nguồn Thanh Bồng thuộc cơ Sáu. Nước trong, nhưng ai uống phải nước suối này thì phát sốt.*

Nước sông suối các xứ ở dưới Trường Lũy đều không quá độc như tại các xứ Thượng.

租稅之額

國初設立四源源各有稅內平山縣三源沱蓬虬婆是也
彰義一源附婆是也慕德一源波漸是也沱蓬源設有該
官滾官各二存三源設該官滾官各一蓋以沱蓬源蠻漢
交易甲於他源故也其該等員管率源內諸商戶招收源
稅全年稅錢一千四百五十貫代納桂錢二十貫合共一
千四百七十貫內沱蓬源六百貫鴻虬婆源三百五十貫
桂錢二十貫附婆源一百四十貫波漸源三百六十貫然
但據諸商戶催收而已至如蠻樹源無稅例偽西辰沱蓬
源增收稅錢四百併與原例該一千二百貫此際各該商

TÔ THUÉ CHI NGẠCH

Quốc sơ thiết lập tứ nguyên, nguyên các hữu thuế nội. Bình Sơn huyện nhị nguyên Trà Bồng, Cầu [虫乙] Bà thị dã. Chương Nghĩa nhất nguyên Phụ Bà thị dã. Mộ Đức nhất nguyên Ba Tơ thị dã.

Trà Bồng nguyên thiết hữu Cai Quan, Côn Quan các nhị. Tòn tam nguyên thiết cai quan, Côn quan các nhất. Cái dĩ Trà Bồng nguyên man Hán giao dịch giáp ư tha nguyên cổ dã. Kỳ cai [𠂇: ở đó] đằng viên quản suất nguyên nội, chư thương hộ chiếu thu nguyên thuế đồng niên tiền nhất thiền tứ bách ngũ thập quán [貫: một quan tiền=1xâu 1.000 đồng tiền], đại nạp quê tiền nhị thập quán, hợp cộng nhất thiền tứ bách thất thập quán. Nội Trà Bồng nguyên; lục bách quán, nội Cầu Bà nguyên, tam bách ngũ thập quán, quê tiền nhị thập quán. Phụ Bà nguyên, nhất bách tứ thập quán, Ba Tơ nguyên, tam bách lục thập quán, nhiên đẵn cứchư thương hộ thôi thu nhi dĩ. Chí như man sách nguyên vô thuế lệ, ngụy Tây thời, Trà Bồng nguyên tăng thu thuế tiền tứ bách tính dữ nguyên lệ cai nhất thiền nhị bách quán. Thủ tể các cai thương

Dịch

CÁC NGẠCH THUÉ

Thời triều ta mới cầm quyền, thiết lập 4 vùng đầu nguồn để thu thuế.

Huyện Bình Sơn (*bấy giờ kiêm cả huyện Sơn Tịnh ngày nay*) gồm hai nguồn là nguồn Trà Bồng và nguồn Cầu Bà. Huyện Chương Nghĩa có một nguồn là nguồn Phụ Bà. Huyện Mộ Đức có một nguồn là nguồn Ba Tơ.

Nguồn Trà Bồng thiết lập bộ phận thu thuế có Cai Quan, Côn Quan đều 2 người, còn 3 nguồn kia thì Cai Quan, Côn Quan chỉ một người. Bởi lẽ, địa điểm giao dịch của nguồn Trà Bồng giáp xứ người Thượng. Các viên quản lý trong nguồn nào thì chiếu theo các thương hộ mà thu thuế đầu nguồn. Tiền thuế thu từ nguồn Trà Bồng là 600 quan, thêm tiền thuế về quê ở nguồn này là 20 quan nữa, tiền thuế thu từ nguồn Cầu Bà là 350 quan, từ nguồn Phụ Bà là 140 quan, từ nguồn Ba Tơ 360 quan, từ tiền thuế quê của nguồn Trà Bồng là 20 quan. Hàng năm đồ đồng tiền thuế cả 4 nguồn là 1450 quan, thêm tiền thuế về quê là 20 quan, tổng cộng 1.470 quan. Việc thu thuế ấy noi các thương hộ mà thôi, không đựng đên dân Thượng. Các sách Thượng không phải đóng bất cứ loại thuế nào. Thời Tây Sơn, nguồn Trà Bồng tăng tiền thuế là 400 quan, tức 1.000 quan, các nguồn khác đều theo lệ nộp tiền thuế 1.200 quan. Mứt thuế, các thương

戶不能充納一皆逃廢至嘉隆壬戌元年仍依

先朝稅例 咸亥二年沱蓬源省減該官滾官各一三源仍舊其
此婆源增設大河桐樹政場附邑羅樹五道所附婆源增
設安蟲安義清風香樹四道所波漸源增置歸政青林夏
涼沙梅四道所該十三道所虬婆源之大河桐樹二道一
所稅錢一百貫政場附邑三道一所稅錢一百五十貫桂
錢十二貫羅樹道一所稅錢一百貫桂錢八貫內附婆源
之安蟲道所稅錢十五貫安義道所稅錢二十五貫香樹
道所稅錢五十貫清風道所稅錢五十貫波漸源之歸政
道所稅錢一百貫青林道所稅錢六十貫夏涼道所稅錢

Phiên âm trang 78

hộ bất năng sung nạp, nhất giaiđào phé. Gia Long Nhâm Tuất nguyên niên nhưng y tiên triều thuế lệ. Quý Hợi nhị niên, Trà Bồng nguyên tinh giảm Cai Quan Cồn Quan các nhất tam nguyên nhưng cựu. Kỳ Cầu Bà nguyên tăng thiết Đại Hà, Đồng Thụ, Chính Trường, Phụ Áp, La Thụ ngũ đạo sở. Phụ Bà nguyên tăng thiết An Nham, An Nghĩa, Thanh Phong, Hương Thụ tú đạo sở. Ba Tơ nguyên tăng trí Quy Chính, Thanh Lâm, Hạ Lương, Sa Mai tú đạo sở. Cai thập tam đạo sở, Cầu Bà nguyên chi Đại Hà, Đồng Thụ nhị đạo nhất sở thuế, tiền nhất bách quán. Chính Trường, Phụ Áp nhị đạo nhất sở thuế, tiền nhất bách ngũ thập quán, quê tiền thập nhị quán. La Thụ đạo nhất sở thuế, tiền nhất bách quán, quê tiền bát quán. Nội Phụ Bà nguyên chi An Nham đạo sở thuế, tiền thập ngũ quán, An Nghĩa đạo sở thuế, tiền nhị thập ngũ quán, Hương Thụ đạo sở thuế, tiền ngũ thập quán, Thanh Phong đạo sở thuế, tiền ngũ thập quán. Ba Tơ nguyên chi Quy Chính đạo sở thuế, tiền nhất bách quán, Thanh Lâm đạo sở thuế, tiền lục thập quán, Hạ Nguyên đạo sở thuế, tiền

Dịch

không khả năng đóng, nên đều trốn.

Năm Nhâm Tuất (1802), Gia Long nguyên niên, cho thu thuế theo lệ cũ của các Chúa Nguyễn.

Năm Quý Hợi (1803), niên hiệu Gia Long thứ 2, nguồn Trà Bồng giảm Cai quan, Cồn Quan còn 1 người như 3 nguồn kia. Nguồn Cầu Bà lập thêm 5 đao sở là Đại Hà, Đồng Thụ, Chính Trường, Phụ Áp, La Thụ. Nguồn Phụ Bà lập thêm 4 đao sở là An Nham, An Nghĩa, Thanh Phong, Hương Thụ. Nguồn Ba Tơ lập thêm 4 đao sở là Quy Chính, Thanh Lâm, Hạ Lương, Sa Mai. Trong 13 đao sở lập thêm này thì 2 đao Đại Hà, Đồng Thụ chung một sở thuế, tiền thu 100 quan. 2 đao Chính Trường, Phụ Áp chung một sở thuế, tiền thu 152 quan, thuế tiền quê 12 quan. đao La Thụ một sở thuế, tiền 100 quan, thuế tiền quê 8 quan. Tại nguồn Phụ Bà, sở thuế đao An Nham tiền 15 quan, sở thuế đao An Nghĩa, tiền 25 quan, sở thuế đao Hương Thụ, tiền 50 quan, sở thuế đao Thanh Phong, tiền 50 quan. Tại nguồn Ba Tơ, sở thuế đao Quy Chính, tiền 100 quan, sở thuế đao Thanh Lâm, tiền 60 quan, sở thuế đao Hạ Nguyên, tiền

一百四十貫沙梅道所稅錢六十貫存沱蓬源無分道所
稅錢仍六百貫三源雖分道所而稅亦依舊無有增損

丙子十五年沱蓬源改設武甲該隊便宜該官該僉滾官
江官首合該屬記屬該八員人三源仍舊該官各一明
命辛巳二年沱蓬源省減該合該屬記屬只存武甲該隊
便宜該官滾官江官首合五員人三源改置便宜隊長各
一 甲申五年沱蓬改置守禦一合與便宜滾官該二員
三源守禦各一 戊子九年沱蓬源省減滾官只存守禦
一與三源同又增設役目屬隸或一或二 戊戌十九年
議 準遇有閏月其沱蓬源增稅錢五十貫虬婆波

Phiên âm trang 79

nhất bách tú thập quán, Sa Mai đạo sở thuế, tiền lục thập quán. Tòn Trà Bồng nguyên vô phân đạo sở thuế, tiền nhưng lục bách quán. Tam nguyên tuy phân đạo sở nhi thuế diệc y cựu vô hữu tăng tồn. Bính Tý thập ngũ niên, Trà Bồng nguyên cải thiết Võ Giáp, Cai Đội, Tiện Nghi, Cai Quan, Cai Hợp, Cồn Quan, Giang Quan, Thủ Hợp, Cai Thuộc, Ký Thuộc, Cai Bát viên nhân. Tam nguyên nhưng cựu Cai Quan các nhất. Minh Mệnh Tân Ty nhị niên, Trà Bồng nguyên tinh giảm Cai Hợp, Cai Thuộc, Ký Thuộc, chi tồn Võ Giáp, Cai Đội, Tiện Nghi, Cai Quan, Cồn Quan, Giang Quan, Thủ Hợp ngũ viên nhân. Tam nguyên cải trí Tiện Nghi, Đội trưởng các nhất. Giáp Thân ngũ niên, Trà Bồng cải trí Thủ Ngự nhất hợp dữ Tiện nghi, Cồn Quan cai nhị viên. Tam nguyên Thủ Ngự các nhất. Mậu Tý cửu niên, Trà Bồng nguyên tinh giảm Cồn Quan chi tồn Thủ Ngự nhất dữ tam nguyên đồng hụu tăng thiết Dịch Mục, Thuộc Lê hoặc nhất hoặc nhị. Mậu Tuất thập cửu niên nghị chuẩn ngộ hữu nhuận nguyệt kỳ, Trà Bồng nguyên tăng thuế tiền ngũ thập quán, Cầu Bà, Ba

Dịch

140 quan, sở thuế đạo Sa Mai tiền 60 quan. Còn nguồn Trà Bồng không phân đạo sở thuế như các nguồn kia, tiền thuế là 600 quan như cũ. Ba nguồn kia tuy phân đạo sở nhưng tiền thuế vẫn y như cũ không tăng thêm, giảm bớt.

Năm Bính Tý (1816), niên hiệu Gia Long thứ 15, nguồn Trà Bồng được cải tổ đặt các chức việc Võ Giáp, Cai Đội, Tiện Nghi, Cai Quan, Cai Hợp, Cồn Quan, Giang Quan, Thủ Hợp, Cai Thuộc, Ký Thuộc, Cai Bát. Ba nguồn kia vẫn giữ Cai Quan, mỗi chức một viên như cũ.

Năm Tân Tỵ (1821), niên hiệu Minh Mệnh thứ 2, nguồn Trà Bồng bãi bỏ các chức việc Cai Hợp, Cai Thuộc, Ký Thuộc, chỉ còn 5 chức việc Võ Giáp, Cai Đội, Tiện Nghi, Cai Quan, Cồn Quan, Giang Quan, Thủ Hợp. Ba nguồn kia bố trí các chức việc Tiện Nghi, Đội Trưởng, đều một viên.

Năm Giáp Thân (1824), niên hiệu Minh Mệnh thứ 5, cải tổ nguồn Trà Bồng, bố trí một viên Thủ Ngự hợp với 2 chức việc Tiện Nghi, Cồn Quan. Ba nguồn kia chỉ một viên Thủ Ngự.

Năm Mậu Tý (1828), niên hiệu Minh Mệnh thứ 9, nguồn Trà Bồng bỏ chức Cồn Quan, chỉ còn một viên Thủ Ngự cùng ba nguồn kia bố trí thêm một hay hai chức việc Dịch Mục, Thuộc Lê.

Năm Mậu Tuất (1838), niên hiệu Minh Mệnh thứ 19, triều đình họp bàn quyết định năm có tháng nhuận thì tăng tiền thuế. Nguồn Trà Bồng tiền thuế tăng 50 quan, hai nguồn Cầu Bà, Ba

漸二源增稅錢各三十貫附婆源增稅錢十貫其增閏月
稅錢該一百二十貫併與原例稅錢合共一千五百九十
貫年無閏另稅錢仍舊此以後永爲定例 紹治辛丑元
年改沱蓬爲青蓬虬婆爲青衢附婆爲附安波漸爲安波
諸道所其稅例仍舊 壬寅二年諸汎分不寧領兵官阮
永誘殺降蠻于歸政道芙蓉場從此交易不通青林遂廢安
波源只存三道所附安安波二源道所諸役目屬隸等並
行罷削其稅例文所在諸社民領徵青蓬青衢汎分寧帖
仍舊 翌德辛亥四年青蓬源寧帖省減守禦只存役目
屬隸領徵稅例而已三源仍舊守禦各一 癸丑六年山

Tơ nhị nguyên tăng thuế tiền các tam thập quán, Phụ Bà nguyên tăng thuế tiền thập quán. Kỳ tăng nhuận guyệt thuế tiền cai nhất bách nhị thập quán tính dữ nguyên lệ thuế, tiền hợp cộng nhất thiên ngũ bách cửu thập quán. Niên vô nhuận guyệt thuế tiền nhưng cựu thứ dĩ hậu vĩnh vi định lệ. Thiệu Trị Tân Sửu nguyên niên, cải Trà Bồng vi Thanh Bồng, Cầu Bà vi Thanh Cù, Phụ Bà vi Phụ An, Ba Tơ vi An Ba chư đạo sở. Kỳ thuế lệ nhưng cựu. Nhâm Dần nhị niên, chư tần phận bất ninh, lãnh binh Nguyễn Vĩnh Dụ sát hàng man vu quy chính. Đạo Phù Trường từng thử giao dịch bất thông, Thanh Lâm toại phế, An Ba nguyên chi tồn tam đạo sở. Phụ An, An Ba nhị nguyên đạo sở chư Dịch Mục, Thuộc Lê đăng tịnh hành bãi tước kỳ thuế lệ giao sở tại chư xã dân lãnh trung. Thanh Bồng, Thanh Cù tần phận ninh thiếp nhưng cựu. Tự Đức Tân Hợi tứ niên, Thanh Bồng nguyên ninh thiếp tinh giám Thủ Ngự, chi tồn Dịch Mục vi lệ lĩnh trung thuế lệ nhi dĩ. Tam nguyên nhưng cựu Thủ Ngự các nhất.

Quý Sửu lục niên, sơn

Dịch

Tơ tiền thuế tăng 30 quan, nguồn Phụ Bà tiền thuế tăng 10 quan. Tổng cộng năm có tháng nhuận thì thuế tăng thêm 120 quan, tổng cộng cả hạt thành 1.590 quan. Năm bình thường không có tháng nhuận thì thu theo định mức lệ cũ.

Năm Tân Sửu (1841), Thiệu Trị nguyên niên, đổi tên các đạo sở như sau:

Trà Bồng thành Thanh Bồng, Cầu Bà thành Thanh Cù, Phụ Bà thành Phụ An, Ba Tơ thành An Ba. Lệ tiền thuế theo như cũ.

Năm Nhâm Dần (1842), niên hiệu Thiệu Trị thứ 2, các Tần phận không yên, Quan Lãnh binh Nguyễn Vĩnh Dụ giết một người Thượng, người này trước làm giặc nay đến quy chính. Vì thế, từ đó bắt đầu việc giao dịch Kinh Thượng ở đạo sở Phù Trường, ở đạo Thanh Lâm cũng trở nên vắng lặng, nguồn An Ba chỉ còn 3 đạo sở. Các chức việc Dịch Mục, Thuộc Lê ở đạo sở thuộc hai nguồn Phụ An, An Ba đều giao cho dân sở tại lãnh trung thuế lệ. Hai tần phận Thanh Bồng, Thanh Cù thì được yên ổn, mọi việc như cũ.

Năm Tân Hợi (1851), niên hiệu Tự Đức thứ 4, nguồn Thanh Bồng yên ổn nên bỏ chức Thủ Ngự, chỉ còn chức Dịch Mục theo lệ cho lĩnh trung thuế lệ mà thôi. Ba nguồn kia có một viên Thủ Ngự như cũ.

Năm Quý Sửu (1853), niên hiệu Tự Đức thứ 6, Người

蠻蠢動布政使黎貢按察使裴鵠等奏請源稅十分減
二欽奉

旨準在案現存寔徵全年一千三百二十貫乙卯八年三源守
禦並行省減源稅據諸役目商戶等領徵嗣而蠻匪愈日
愈滋交易不通遞年稅錢每每掛欠癸亥十六年予奉
回剿辦抵欠之日摺請各源道所諸交易場並行禁止源
稅寬免一年以便征剿欽奉

旨準在案乙丑十八年蠻匪漸平予擬請改定各源稅例並征
收各柵降蠻稅粟又設譯蠻二隊自一奇至五奇諸商戶
附商人等束為一隊青蓬青衢二源役目屬隸商戶束為

Phiên âm trang 81

man xuân động, Bố chánh sứ Lê Dần, Án sát sứ Bùi Ái đăng tâu thỉnh
nguyên thuế thập phân giám nhị khâm phụng.

Chi chuẩn tại án, hiện tồn thật trung đồng niêm nhất thiền tam bách nhị
thập quán. Ất Mão bát niên, tam nguyên Thủ Ngự tịnh hành tinh giảm,
nguyên thuế cứ chu Dịch Mục thương hộ đăng lĩnh trung tự, nhan man phi dù
nhật dụ tư [𠙴: thêm, càng] giao dịch bát thông, đệ [遞: thay đổi, lần lượt]
niêm thuế tiền mỗi mỗi quái khiếm. Quý Hợi thập lục niên, dư phụng hồi
tiêu biện để thứ chi nhật, tập thịnh các nguyên đạo sở chư giao dịch trường
tịnh hành cấm chỉ, nguyên thuế khoan miễn nhất niêm dĩ tiện chinh tiêu
khâm phụng. Chi chuẩn tại án, Ất Sửu thập bát niên, man phi tiệm bình, dư
nghĩ thịnh cài định các nguyên thuế lệ tịnh chinh thu các sách hàng man
thuế túc hụu thiết Dịch Man nhị đội, tự Nhất Kỳ chí Ngũ Kỳ. Chư thương
hộ, phụ thương nhân đăng thúc vi nhất đội, Thanh Bồng Thanh Cù nhị
nguyên Dịch Mục, Thuộc Lệ thương hộ thúc vi

Dịch

Thượng lại quấy phá, các quan Bố chánh sứ Lê Dần, Án sát sứ Bùi Ái
tâu xin cho giảm 2 phần 10 thuế dầu nguồn.

Triều đình chấp thuận cho giảm nhưng mỗi năm phải trung thu 1.320
quan.

Năm Ất Mão (1855), niên hiệu Tự Đức thứ 8, chức việc Thủ Ngự
đồng loạt bị bãi bỏ tại 3 nguồn. Thuế dầu nguồn do chức việc Dịch Mục
cùng các thương hộ lĩnh trung, nhưng tình hình giặc Thượng càng ngày
càng căng, khiến cho việc giao dịch không thông suốt, tiền thuế thu được
mỗi năm mỗi thiếu.

Năm Quý Hợi (1863), niên hiệu Tự Đức thứ 16, ta phụng mệnh lo việc
đánh dẹp giặc Thượng. Khi về đến nơi rà soát tình hình, ta tâu xin được lệnh
cấm chỉ mọi hoạt động giao dịch Kinh Thượng, đồng thời xin được miễn
thuế dầu nguồn một năm để tiện cho việc dẹp giặc. Triều đình chấp thuận.

Năm Ất Sửu (1865), niên hiệu Tự Đức thứ 18, tình hình giặc Thượng
tạm lắng, ta lại tâu xin điều chỉnh các thuế lệ dầu nguồn tại hạt ta, cũng như
kéo quân đi các sách người Thượng quy hàng ta để thu thuế lúa. Ta còn lập
2 đội Dịch Mục hoạt động suốt từ cơ Nhứt đến cơ Năm. Ta tổ chức một đội
gồm các thương hộ, phụ thương gia. Còn tại cơ Sáu, tức hai nguồn Thanh
Bồng, Thanh Cù thành, thì tổ chức các chức việc Dịch Mục, Thuộc Lệ với
các thương hộ mỗi nguồn một đội, tức

二隊隊有率隊各招本分蠻稅數千催收登納在三大堡
存交易稅文該各奇收納其青蓬青衢二源道所仍舊餘
各源道所名號並行罷削每奇各設交易場一所許他交
易欽奉

旨準在案其新定稅例青蓬源全年交易稅錢八百貫青衢源四
百貫一二三四五等奇每奇全年交易稅錢各三十貫合
共交易稅錢全年一千三百五十貫其如蠻稅內一奇蠻
柵全年稅票二百三十斛二奇蠻稅票全年三百斛三奇
蠻稅票全年二百九十斛四奇蠻稅票全年一百二十斛
五奇蠻稅票全年四十斛六奇清衢源蠻稅票全年二百

nhi đội, hưu Suất đội. Các chiểu bản phân man thuế số can thôii thu
đăng nạp tại tam đại bảo, tồn giao dịch thuế giao cai các Kỳ thu nạp.
Kỳ Thanh Bồng, Thanh Cù nhị nguyên đạo sở nhưng cựu, dư các
nguyên đạo sở danh hiệu tịnh hành bãi trước, mỗi Kỳ các thiết giao
dịch trường nhất sở, hứa tha giao dịch khâm phụng. Chỉ chuẩn tại án,
kỳ tân định thuế lệ, Thanh Bồng nguyên đồng niêm giao dịch thuế tiền
bát bách quán, Thanh Cù nguyên, tú bách quán. Nhất Nhị Tam Tú
Ngũ đăng kỳ, mỗi Kỳ đồng niêm giao dịch thuế tiền các tam hợp cộng
giao dịch thuế tiền các tam thập quán, hợp cộng giao dịch thuế tiền
đồng niêm nhất thiên tam bách ngũ thập quán. Kỳ như man thuế nội,
Nhất Kỳ man sách, đồng niêm thuế túc nhị bách tam thập hộc [角=10
đầu], Nhị Kỳ man, thuế túc đồng niêm tam bách hộc, Tam Kỳ man, thuế
túc đồng niêm nhị bách cửu thập hộc. Tú Kỳ man, thuế túc đồng niêm
nhất bách nhị thập hộc, Ngũ Kỳ man, thuế túc đồng niêm tú thập hộc.
Lục Kỳ Thanh Cù nguyên man, thuế túc đồng niêm nhị bách

Dịch

hai đội, có Suất đội. Các đội này căn cứ vào sổ sách từng nơi, qui định
thời gian thôii thúc họ đến nộp thuế tại 3 đồn bảo lớn (*Tam Đại bảo*).
Số thuế còn tồn thì các cơ thu nộp. Các đạo sở thu thuế tại hai nguồn
Thanh Bồng, Thanh Cù giữ như cũ, còn các đạo sở của các nguồn kia
đều đồng loại bãi bỏ. Mỗi cơ lập một cái chợ để Kinh Thương trao
đổi, buôn bán.

Triều đình chấp thuận, cho định lại thuế lệ mới, nguồn Thanh
Bồng mỗi năm tiền thuế 800 quan, nguồn Thanh Cù 400 quan. Các cơ
Nhứt, Nhì, Ba, Tư, Năm, mỗi cơ hàng năm tiền thuế giao dịch các tam
hợp cộng giao dịch thuế tiền, đồng niêm 1.350 quan. Còn thuế làng thì
sách người Thương cơ Nhứt hàng năm thuế quy ra lúa là 230 đầu,
sách người Thương cơ Nhì hàng năm thuế quy ra lúa là 300 đầu, sách
người Thương cơ Ba hàng năm thuế quy ra lúa là 290 đầu, sách người
Thương cơ Tư hàng năm thuế quy ra lúa đồng niêm là 120 đầu, sách
người Thương cơ Năm thuế hàng năm quy ra lúa là 40 đầu. Riêng
người Thương cơ Sáu nguồn Thanh Cù hàng năm thuế quy ra lúa là
220 đầu.

二十斛蠻稅水藤全年四萬線青蓮蠻稅水藤全年六萬
線合共全年蠻稅粟一千二百斛水藤十萬線遞年分爲
二徵仍各照隨稅例多少附納耗粟或十斛或二三十斛
者有之水藤或一千或二三千者有之至如龍藤在省亦
嘗各買辦公向上諸稅例自來爲日已久各已樂於輸納
矣

Phiên âm trang 84

nhi thập hộc, man thuế thủy đằng [麻: dây mây] đồng niêm tú vạn tuyến [繩:dây, chiều dài], Thanh Bồng man, thuế thủy đằng đồng niêm lục vạn tuyến. Hợp cộng đồng niêm man thuế túc nhất thiên nhị bách hộc, thủy đằng thập vạn tuyến đệ niêm phân vi nhị trung [徵: - nộp], nhưng các chiểu tùy thuế lệ đa thiều phụ nạp háo [秉毛:hao] túc hoặc thập hộc, hoặc nhị tam thập hộc giả hữu chi, thủy đằng hoặc nhất thiên hoặc nhị tam thiên giả hữu chi. Chí như long đằng tại tinh diệc thường tư [咨:tư văn: báo lên] mãi biện công hướng thượng, chư thuế lệ tự lai vi nhật dĩ cùu, các dĩ lạc ư thâu nạp hý.

Dịch

Thuế khai thác dây mây hàng năm 40.000 dây, nguồn Thanh Bồng, thuế dây mây hàng năm là 60.000 dây. Tổng cộng hàng năm thuế lúa là 1.220 đấu, thuế dây mây 100.000 dây. Trong năm phân 2 lần nộp thuế, nhưng các nơi tùy thuế lệ nhiều ít mà nộp, thuế lúa khi thì 10 đấu, khi thì 20, 30 đấu, thuế dây mây, khi thì 1.000 dây, khi thì 2.000 dây. Đến như loại dây mây “long đằng” tại tinh ta cũng thường báo lên “mại biện”, nhưng các thuế lệ từ trước đã như thế lâu rồi nên cứ thu nộp theo định lệ vậy.

黨撫之策

我轄山蠻素性兇悍行走輕捷至如疾風去如收電
漢王恢言
恃險扼要放箭飛鎗是彼之長技也方吾進兵攻之始彼即相率兇悍數十丁或十餘丁或五六丁據扼拒戰如彼抵敵不住則一皆走散不見聲跡待至吾兵引出彼在山林中互相呼喚聲動山谷使我寒心彼遂尾其後而撓之或扼要而放箭飛鎗我若一有造次彼必得志前次官兵往往爲彼剝蝕者已非一次卽如嗣德八年軍次陳知等進攻廊衣蠻三次而不能入彼巢穴是彼之恃險也紹治四年省臣按察放克敏進攻明隆蠻夜間回師風聲鶴唳

Phiên âm trang 85

TIỂU PHỦ CHI SÁCH

Ngã hạt sơn man tố tính hung hăn hành tẩu khinh tiệp [捷: nhanh], chí như cuồng phong, khứ như thu điện (*Hán vương khôi ngôn*) đặc hiềm ách [扼: giữ chẹn], yếu phóng tiễn phi thương thị bì chi trường kỵ [技: tài, nghề] dã. Phương ngô tiến binh công chi, thủy bi túc tương suất hung hăn số thập định hoặc thập dư định hoặc ngũ lục định cứ ách cự chiến. Như bì đế địch bất trụ, tắc nhất giai tẩu tán, bất kiến thanh tích. Đãi chí ngô binh dǎn xuất, bì tại sơn lâm trung, hổ tương hô hoán, thanh động sơn cốc, sứ ngã hàn tâm. Bi toại vĩ kỳ hậu nhi nhiều chi, Hoặc ách yếu nhi phóng tiễn phi thương ngã. Nhược nhất hữu tạo thứ, bì tất đặc chí tiên thứ quan binh vāng vāng vi bì tòa nục [耻: bị thua, đồ máu] giả dĩ phi nhất thứ túc. Như Tự Đức bát niên, quân thứ Trần Tri đǎng tiến công Làng Y man tam thứ nhi bất năng nhập bì sào huyệt, thị bì chi đặc hiềm dã. Thiệu Trị tứ niên, tinh thần Án sát Mai Khắc Mai tiến công Minh Long man, dạ gian hồi sư phong thanh hạc lệ [唳:kêu]

Dịch

SÁCH LUỢC TIỂU PHỦ

Người Thượng ở hạt ta, bản tính hung hăn, di chuyển nhanh nhẹn, đến như cuồng phong, đi như tia chớp (*lối nói khoa ngôn của Hán vương*). Sở trường của họ là thủ thế ở chỗ hiềm yếu, bắn tên, phóng thương giết người. Khi ta tiến quân đánh chúng thì trước hết chúng đốc thúc vài mươi tên, có khi mươi mảy tên ít ra thì cũng năm sáu tên hung hăn nhất chiếm giữ các chỗ hiềm chống cự. Nếu như bị yếu thế liệu không chống nổi thì họ đồng loạt trốn biệt không thể tìm ra dấu vết. Họ chờ cho quân ta vào sâu trong địa bàn mình, rồi đồng thanh hò hét vang động núi rừng, ý làm thế sẽ khiến cho lính ta khiếp sợ, rồi đeo bám theo đuôi đoàn quân ta để tùy cơ công kích, hoặc ẩn nấp chỗ nghiệt bắn tên phóng thương vào quân ta. Nếu gây nên thiệt hại quân ta được một lần túc thì họ đặc chí làng vắng trước quân ta tấn công quân ta không ngừng.

Như vào niên hiệu Tự Đức thứ 8 (1854), quân thứ của tướng Trần Tri tiến công người Thượng ở Làng Y ba lần nhưng không vào được đến sào huyệt cực kỳ hung hiềm của họ.

Niên hiệu Thiệu Trị thứ 4 (1843), quan Án sát tinh nhà là Mai Khắc Mai tiến công người Thượng Minh Long, khi đêm tối kéo quân về, nghe tiếng chim hạc kêu,

之驚自相蹂躪而死者不可勝數嗣德十二年布政阮增
信進攻諾索蠻既勝之後不有闕防爲彼伏截官兵被斃
並棄失砲械者多是彼之扼要也此但舉一二言之其餘
不可枚舉是蠻者可以威服而不可以仁畜也漢王恢言必須
將有機畧御下得情用兵謹慎賞罰嚴明行止有節進退
有度路徑必熟險易必詳其訓練吾兵也宜用藤牌飛鎗
鐵鎗鳥鎗大砲至如棍劍長槍則不甚得力倘有進攻何
柵訂日擇向將自知之不可使軍人先識及其到處則視
其兩邊山林形勢不須剪伐道路使彼料知如彼之居高
也吾當精選勇敢數輩探路潛行而大兵隨之或分兵二

chi kinh tự tương nhuỵ [𡇣:dǎm xéo] lạn nhi từ giả bát khà thăng số. Tự Đức thập nhị niên, Bố chánh Nguyễn Tăng Tín tiến công Nước Tố man, ký thăng chi, hậu bát hữu quan phòng vi bì phục tiệt, quan binh bị tệ [𡇣] tịnh khí thất pháo giới giả đà, thị bì chi ách yếu dã. Thủ đân cử nhất nhị ngôn chi kỳ du bát khà mai cù. Thị man giả bát khà dĩ uy phục nhi bát khà dĩ nhân súc dã (*Hán vương khôi ngôn*), tắc tu tướng hữu cơ lược ngự hạ đắc tinh, dụng binh cẩn thận, thường tước nghiên minh, hành chi hữu tiết, tiến thoái hữu độ, lộ kính tất thực, hiềm dị tất tường. Kỳ huấn luyện ngô binh dã, nghi dụng đăng bài, phi thương, thiết mạc, ô thương, đại pháo. Chí như côn kiém trường thương tắc bát thậm đắc lực. Tháng hửu tiên công hà sách, đính nhật trạch hướng, tướng tự tri chi bát khà sứ quân nhân tiên thức. Cập kỳ đáo xú tắc thị kỳ lưỡng biên sơn lâm hình thế, bát tu tiễn phạt đạo lộ sứ bì liệu [𡇣: lo lường, tính] tri như bì chi cư cao dã. Ngô đương tinh tuyển dũng cảm số bối thám lộ tiềm hành nhí đại binh tùy chi hoặc phân binh nhí

Dịch

thì sợ khiếp, quan quân tranh nhau chạy, dẫm đạp lên nhau mà chết nhiều, không biết bao nhiêu mà kể.

Niên hiệu Tự Đức thứ 12 (1858), quan Bố chánh tinh nhà là Nguyễn Tăng Tín tiến công sách Thượng Nước Tố, dẹp xong rồi, sau lại không phòng bị để sơ hở, bị địch phục kích, quan binh bị chết, vũ khí bị mất nhiều,

Nói chung, đối với người Thượng không thể lấy nhân nghĩa lễ nghi ra mà bảo ban họ mà chỉ có thể làm cho họ sợ phục thối (*lối nói khoa ngôn của Hán vương*). Vì thế, làm tướng chỉ huy phải có mưu lược, đối xử có tình, dụng binh cẩn thận, thường phạt nghiêm minh, đi đúng có trật tự, tiến thoái có phép tắc, thông thuộc đường sá, biết rành nơi dễ chỗ khó. Ta huấn luyện tướng sĩ chuyên các môn đăng bài, phi thương, thiết mạc, ô thương, đại pháo, còn côn kiém, trường thương không đắc dụng ở đây.

Khi đánh dẹp nơi nào, ta chọn ngày giờ, hướng xuất quân, tướng lãnh thì đương nhiên được biết rõ, nhưng không nên cho lính biết trước. Đến nơi rồi, nhất định phải khảo sát hình thế rừng núi hai bên, không nên phát đạn mở đường để quân địch liệu tính ý đồ của ta. Nếu địch ở tuốt trên cao thì ta nên tuyển lựa một số tay dũng cảm sai đi do thám tìm đường, còn đại quân tùy tình hình mà chia quân làm hai cánh,

三道而同登此道不進他道進之此路不達別尋他路如
彼之居深也吾當分兵一正一奇一遊一擊先放鳥鎗清
道軍則懸崖而下此途有梗便探別途或先行相視形勢
日間派兵剪伐開一條路夜間潛師由別路行使彼不能
測量或挑戰于前而潛趨于後左右相顧首尾相接無高
不登無險不履兵之所到將亦隨之或將先入而兵隨之
不至彼之巢穴則不休不破彼之家產則不已及其戰罷
必審彼之動靜然後擊鼓收軍以復爲前其前道擇其兩
邊林叢或石堆有勢者分兵潛伏或一二所或三四所徐
徐而出其後道精選勇敢數十悍後徐行竊窺彼之有無

tam đạo nhi đồng dăng, thử đạo bất tiên tha đạo tiến chi, thử lộ bất đạt, biệt tầm tha lộ, như bí chi cư thâm dã. Ngô dương phân binh nhất chính, nhất kỳ, nhất du, nhất kích. Tiên phóng điểu thương thanh đạo, quân tặc huyền nhai nhi há. Thử đồ hữu ngạnh tiện thám biệt đồ. Hoặc tiên hành tương thị hình thế, nhật gian phái binh tiến phạt khai nhất điêu lộ, dạ gian tiêm su do biệt lộ hành sù, bí bất năng trắc lượng. Hoặc khiêu chiến vu tiền nhi tiêm hâm vu hậu, tả hữu tương cố, thủ vĩ tương tiếp. Vô cao bất dăng, vô hiềm bất lý. Bình chi sở đáo, tướng diệc tùy chi hoặc tướng tiên nhập nhi bình tùy chi. Bất chí bí chi sào huyệt, tắc bất hưu, bất phá bí chi gia sản, tắc bất dĩ cập kỳ chiến bãi. Tất thám bí chi động tĩnh nhiên hậu kích cỗ thu quân. Dĩ hậu vi tiền, kỳ tiền đạo trách kỳ lưỡng biên lâm tùng, hoặc thạch đôi hữu thế, binh tiêm phục, hoặc nhất nhị sở, hoặc tam tứ sở, từ từ nhi xuất. Kỳ hậu đạo tinh tuyển dũng cảm số thập cản hậu, từ hành thiết khuy bí chi hữu vô

Dịch

ba cánh cùng tiến lên, cánh này không tiến được thì cánh kia tiến. Lối quân mình không lên tới được thì nhất định cũng không theo lối đi quen thuộc của địch để đến chỗ địch trốn trong sâu.

Ta nên phân quân ra làm các nhóm chính binh, kỳ binh, du binh, kích binh. Trước hết, cho bắn súng điểu thương dọn đường cho quân bám sườn núi kéo xuống, vấn đề là tìm cho ra một con biệt lộ. Hoặc trước hết ta cho khảo sát hình thế rồi ban ngày gia cách phái binh phát dọn đường, đêm đến tìm người rành địa bàn dẫn đi theo biệt lộ, mà chúng không thể đoán ra. Hoặc ta phái binh khiêu chiến ở mặt trước, phái một cánh quân bí mật áp sát sau lưng địch, trước sau trông nhau, phải trái cùng tiến, tấn công từ phía, lùng sục mọi ngóc ngách, cao mẩy cùng leo tới, cheo leo mẩy cũng dẫm đạp. Lính đi tới đâu thì chỉ huy theo tới đó hoặc chỉ huy đi trước mở đường cho lính tiến sau. Chưa tới tận sào huyệt địch thì chưa nghi, chưa phá hết già sán địch thì chưa ngưng chiến. Một khi biết chắc địch đã tan rã thì mới đánh trống thu quân. Khi ra về, cánh quân sau đi về trước, cánh tiền đạo chọn chỗ cây cối rậm rạp, hoặc chỗ bãi đá có thể nấp mà bố trí một hai vị trí hoặc ba bốn vị trí mai phục, rồi đợi quân mới từ từ kéo ra. Lại còn cắt cử khoảng chục lính dũng cảm nhanh nhẹn nhất làm nhiệm vụ cản hậu, quan sát địch có còn đeo bám quân ta không.

尾隨倘有彼尾隨則佯爲不知各于要處多植尖竹仍不可使彼見之守勢而行度至伏處反旗擊鼓逐之兩邊伏兵齊起夾攻必勝矣倘彼知我伏兵而不敢進則已若彼知我伏兵北路別尋他路固意撓我我當督兵再來彼巢穴之處分屯駐紮夜間外則設伏內則嚴防明日又大破之如此則誠兵萬無一失即如予之征廊穀岩級浩纏浩蘇浩能廊液暝庸浩素浩擇之類嗣德十七年五月日予道領兵范表一道副領兵阮美幫辦喬林一道夜間阮美道先潛行登樓山上潛伏明早范表進攻該營廊穀大破之該營搗將畜產走上山巔已有阮美伏藏又大破之獲牛數十隻圓物不可勝數次日又分二道雙行進攻峯巒級蟹大破之次日又分二道進攻滌縵蟹大破之阮美道先出設伏范表道後行該營尾之到伏處伏兵齊起攻之

vĩ túy. Tháng hữu bì vĩ túy tác dương [弔: giả vờ] vi bất tri, các vu yếu xú đa thực đại trúc nhưng bất khả sù bi kiến chi thủ thế nhi hành độ. Chí phục xú, phản kỵ kích cỗ trực chi lưỡng biên, phục binh tề khởi giáp công tất thắng hý. Tháng bì tri ngã phục binh nhi bất cảm tiến tác dĩ. Như ợc bì tri ngã phục binh thử lộ, biệt tâm tha lộ cỗ ý nhiễu ngã, ngã đương đốc binh tái lai bì sào huyệt chi xú, phân đòn trú trát dạ gian. Ngoại tác cỗ phục, nội tác nghiêm phòng, minh nhật hựu đại phá chi. Như thử tác ngã binh vạn vô nhất thất, tức như dư chi chinh Làng Nòng, Đèo Gáp, Nước Lua, Nước Tô, Nước Năng, Làng Y, Cười Dong, Nước Tô, Nước Xênh chi loại.

Tự Đức thập thất niên ngũ nguyệt nhật, dư đòn binh tại Minh Long xú, phân binh nhị đạo, Lãnh binh Phạm Biểu nhất đạo, Phó Lãnh binh Nguyễn Mỹ, Bang Biện Kiều Lâm nhất đạo. Dạ gian Nguyễn Mỹ đạo tiên tiêm hành đăng Nòng son thượng tiêm phục. Minh thảo, Phạm Biểu tiến công cai Làng Nòng man sách đại phá chi. Cai man huè tương súc sản tàu thường son lĩnh, dĩ hưu Nguyễn Mỹ phục tiệt, hựu đại phá chi. Hoạch ngưu số thập chich, đồ vật bất khả thắng số. Thứ nhật hựu phân nhị đạo song hành tiến công Đèo Cấp man, đại phá chi. Thứ nhật, hựu phân nhị đạo tiến công Nước Lũ man, đại phá chi. Nguyễn Mỹ đạo tiên xuất thiết phục, Phạm Biểu đạo hậu hành. Cai man vĩ chi đáo phục xú, phục binh tề khởi công chi.

Dịch

Tháng 5, niên hiệu Tự Đức thứ 17, ta đóng quân tại xứ Minh Lony, chia binh làm 2 cánh quân, một đạo do Lãnh binh Phạm Biểu chỉ huy, một đạo do Phó Lãnh binh Nguyễn Mỹ, Bang Biện Kiều Lâm dẫn đi. Ban đêm, cánh quân Nguyễn Mỹ bí mật leo lên trên đỉnh núi Nòng phục trước. Sớm hôm sau, Phạm Biểu cho quân tiến công sách người Thượng Làng Nòng. Địch chạy trốn trên đỉnh núi, đưa theo trâu bò, gà vịt, đồ vật gia sản, bắt ngở bị phục binh của Nguyễn Mỹ bắt gọn, tịch thu trâu bò mẩy chục con, đồ vật thì nhiều vô kể.

Hôm sau, ta cũng lại chia 2 cánh quân tiến đánh người Thượng Đèo Gáp, lại đại thắng. Hôm sau nữa, ta chia 2 cánh quân tiến đánh người Thượng Nước Lua, lại đại thắng. Cánh quân Nguyễn Mỹ đi trước mai phục, chờ khi cánh quân Phạm Biểu đánh vỗ mặt, địch chạy trốn đến chỗ quân ta mai phục thì đồ ta đánh, địch hết đường chạy trốn, đành phải quy hàng.

斬辰伊破潛派登再蠻後得予聞善辰蠻氏分居率
疲許充之伏潘山攻入該護即報隊該大圖為在隊
至該四然四文觀之彼蠻再商往兵蠻驚物三蘇鄭
數蠻而更舊其破巢潰由委接先居次道穿環穿
十羣牀能予率形壞穴散前阮到登在日頭來中斬
頭前充范獲范願派禾破駐鼓喬相彼上在由而無獲
後所表一表員兵花而甚噪林視殺只充此進路蠻
九破亦該喬人剪木還多而道形退有范溪搗可目
三其潛至林數伐甚然該登穿勢傷一表達他通一
火塞伏回追十山多該蠻該林見斬路阮流巢只藏
該折于兵由上該便從蠻而伊幾可美而穴有下
蠻范此休由他一亦化此拒行山十登喬上大旬
震表予息山山路不不懈戰守後人而林到破條進
服為明夜下路不服服于勢前有一隊茶之溪攻
十令日五八而回八十六月阮登林黃叢文表進尋
九伏引更兩登充月年四進先派似首入路民予辰
年三四而設來該息予月起攻登一可死先浩而數兵
月起行伏攻杠夜再進日廊攻奇潛之派能出十到練
日生約兵又之三進日廊攻奇潛之派能出十到練
進獲半于大後更兵予夜吳登予遷蠻該名此潛

Phiên âm trang 89

Suất đội Trịnh Võ Bá tràm hoạch man mục nhất thủ..

Hạ tuần tiến công Ba Tơ man thời, Đinh Luyện tiềm cư tại Tô sơn chi tây, vô lộ khả thông, chỉ hữu nhất điêu khê thùy lưu xuất. Dư binh đáo thử phân vi tam đạo xuyên lâm nhi tiến. Đảo tha sào huyệt đại phá chi, thu hồi khê dân, sổ thập danh thị, đồ vật thậm chúng, tái do thử khê nghịch lư nhi thường đáo Trà Nô sơn tầm lộ nhi xuất, cai man đại kinh. Thủ nhật, dư tại đồn, Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm đăng phân đạo tiến nhập Nước Năng man thời, cai man cư tại sơn thương, chỉ hữu nhất lộ khả đăng nhi thậm nguy hiểm. Phạm Biểu tiên phái Thiên Thiện đội binh tiên đăng vi bi sát thoái thương tệ kỷ thập nhân. Suất đội Huỳnh Văn Thủ tử chi.

Dư văn báo vãng tiếp đáo xú tương thị hình thế kiến Y sơn hậu hữu nhất lâm tùng tự khả tiềm đăng. Dư túc thương úy Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm đạo xuyên lâm nhi hành, thủ thế tiềm đăng, hựu phái Nhất Kỳ Ngô Đặc Hộ tái do tiền đạo cổ táo [舉: dùn lác] nhi đăng. Cai man cự chiến vu tiến. Nguyễn Mỹ tiên đăng công kỳ hậu.

Cai man phần [眞: phun ra] tán hoạch tang [貝庄=眞: tang vật] thậm đa. Cai man tùng thử nhiếp phục.

Lục nguyệt nhật tiến công Làng Y man. Nhập bi sào huyệt, đại phá nhi hoàn. Nhiên cai ngạnh hóa bất phục.

Thập bát niên từ nguyệt nhật, dư tái công chi, phá hoại điền hòa hoa mộc thậm đa, cai diệc bất phục. Bát nguyệt nhật, dư tái tiền binh đăng sơn quán kỳ hình thế, phái binh tiền phạt. Sơn thương nhất lộ nhi hồi đồn hưu túc. Dạ tam canh phái Phan Văn Cửu suất tình nguyễn viên nhân số thập, do tha sơn lộ nhi đăng vu cai dang chi hậu tiềm phục. Từ canh dư dù Phạm Biểu, Kiều Lâm tiền binh. Do sơn hạ nhập lưỡng diện giáp công, hựu đại phá chi. Nhiên bắt nồng tràm hộ nhất V. Dư hồi binh hưu túc. dạ ngũ canh tiềm thiết phục binh vu Y đồn từ diện lâm trung, Phạm

*Biểu diệc tiêm phục vu thử. Duminh nhật dẫn binh nhi hành,
chước bán thời hứa, cai man quản lai đồn sở phá kỳ trại sách.
Phạm Biểu vi lĩnh phục binh từ khởi sinh hoạch trăm hoạch chí
số thập đầu, tiền hậu phàm tam thử cai man chán phục.*

Thập cửu niên tam nguyệt nhật tiên

Dịch

Suất Đội Trịnh Võ Bá đánh giết tên cầm đầu giặc Thượng.

Đến tuần trăng cuối tháng, khi quân ta tiến đánh người Thượng Ba Tơ, viên Đầu mục người Thượng là Đinh Luyện lẩn trốn nơi phía tây núi Tô Sơn. Không có đường bộ đi đến đó, mà chỉ có một dòng suối từ đó chảy xuống. Quân ta rượt theo đến đó thì chia thành 3 cánh quân, băng rừng cây, bãi đá đánh lên, lục tung sào huyệt của chúng. Quân ta lại đi ngược dòng suối ấy tiếp tục tiến lên đến núi Trà Nô tìm đường mà ra. Người Thượng ây sơ khiếp. Ngày hôm sau, ta ở tại đồn, cứ Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm chia làm 3 cánh quân tiến vào sách Nước Năng. Người Thượng này cư ngũ trên núi cao, chỉ mỗi một đường lên duy nhất cực kỳ nguy hiểm. Trước hết Phạm Biểu phái đội binh Thiên Thiện tiến trước, bị giặc đánh làm bị thương nặng mấy mươi lính. Suất đội Huỳnh Văn Thủ bị tử trận.

Ta nghe cấp báo bèn đích thân đến nơi thị sát hình thế, thấy có cánh rừng rậm mé tây sau núi có thể bí mật leo lên từ chỗ ấy. Ta bàn cứ 2 cánh quân của Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm băng qua rừng cây bãi đá thử thê bí mật tiến lên. Ta lại phái chỉ huy cơ Nhứt là Ngô Đắc Hộ kéo quân la hét làm ôn ào tiến đạo địch để thu hút chúng. Người Thượng bị mắc mưu, tập trung cự chiến ở phía trước, quân Nguyễn Mỹ bắt đầu đánh phá mặt sau. Địch quân hoảng kinh bỏ chạy từ tản, quân ta thu được đồ vật gia súc rất nhiều. Từ đó, người Thượng Nước Năng chịu khuất phục.

Đến tháng 6, quân ta lại tiến đánh giặc Thượng sách Làng Y. Quân ta tiến đến tận sào huyệt của địch đánh tan đồ đảng

chúng rời về, nhưng có một số tay ngang ngạnh lẩn trốn chưa chịu tùng phục.

Tháng 4 năm Canh Tý (1864), niên hiệu Tự Đức thứ 18, ta lại mang quân đánh tiếp, phá hoại mùa màng vườn tược rất nhiều, họ cũng chưa chịu phục. Tháng 8 năm ấy, ta lại tiến binh leo lên núi cao thị sát hình thế để phái binh đánh dẹp lần nữa. Quân ta hành tiến theo con độc đạo trên núi trở về đồn nghỉ ngoi. Đến canh 3, từ phái Phan Văn Cựu chỉ huy một toán quân tình nguyện chừng 10 người, theo đường núi bí mật đến sau sách Thượng Làng Y mai phục. Chờ đến canh 4, ta cùng Phạm Biểu, Kiều Lâm từ dưới tiến binh lên. Hai mặt giáp công, lại phá tan tàn sách Làng Y một lần nữa, nhưng quân địch cũng đã kịp lẩn trốn hết cả. Ta cho rút quân về nghỉ ngoi. Canh 5, ta phái Phạm Biểu bí mật kéo quân mai phục trong các khu rừng chung quanh đồn. Sáng ra, ta giả vờ kéo quân lên đường, chừng nửa giờ sau thì người Thượng theo những lối khác kéo đến bao vây lán trại quân ta. Phạm Biểu cho phục binh ào ra chém giết mấy mươi tên. Trước sau bị quân ta đánh bại ba lần, người Thượng sách Làng Y thất kinh hàng phục.

Năm Tân Sửu (1865), niên hiệu Tự Đức thứ 19, ta lại mang quân tiến

攻吧。嗚蠻其山甚高林木甚盛。予先派波斯蠻丁練等
路。予與范表阮美三道跨石接木而登。自寅初至午中
抵該蠻柵。衣破收蘆圓物甚多。予盡行給賜。波斯蠻
而下至戌亥方抵駐所。其諾素蠻居在高闢山嗣德十
年三月日予與范表阮美喬林進攻一次于山之外重
年十月日予進往登高闢山相視形勢而還。二十一年三
月日予進駐分兵二道夜四更潛行登山。上車魚而進之。
破之。該猶不服。四月日予與阮美吳得護再往分兵攻
無高不登。無險不入。搜尋無處不到。生獲五六丁氏而還之。
五月日予遂進兵擣其林谷。從此該蠻降服。移居于山惡下。
輸誠受稅。不敢爲梗。然尚存諾。憲丁爭丁鈴等居在山惡下。
架山之上。築牆荒蠻節次招來。該不肯出頭。二十二年三
月日予進往蠻境駐禁于屬禁內。使降蠻引路。降蠻能
抵彼巢穴。大破之。駐考在此一夜而出。該蠻惡山路而登。能
如此等陣。該蠻無不服如不能然。其次則分兵防守諸
汎分又嚴飭鄰民不得近壘柴炭。然後提兵到彼之境分

Phiên âm trang 90

công Ba Nam man.

Kỳ sơn thậm cao, lâm mộc thậm thạnh. Dư tiên phái Ba Tơ man Đinh Luyện đăng hướng lộ. Dư dữ Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, tam đạo khoa thạch viên [攫:vin] mộc nhi đăng. Tự dần sơ chí ngọ trung phương đẻ cai man sách, đại phá thu hoạch đồ vật đa. Dư tận hành cấp tút Ba Tơ man dẫn binh nhi há. Chí tuất mạt phương đẻ trú sở. Kỳ Nước Tó man cư tại Cao Muôn sơn.

Tụ Đức thập thất niên tam nguyệt nhật, dư dữ Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm tiến công nhất thủ vu son chi ngoại trùng đại phá chi. Cai man tái di cư vu son chi nội, trùng vãng vãng tiềm há Lũy hậu nhạ (nặc)[惹: gây, rước lấy] sự.

Nhị thập niên thập nguyệt nhật, dư tiến vãng đăng Cao Muôn sơn tương thị hình thể nhi hoàn.

Nhị thập nhất niên tam nguyệt nhật, dư tiến vãng, phân binh nhi đạo, dạ tút canh tiềm hành đăng sơn thường xuyên ngũ nhi tiến đại phá chi. Cai do bất phục, tút nguyệt nhật, dư dữ Nguyễn Mỹ, Ngô Đắc Hộ tái vãng, phân binh công chi, vô cao bất đăng, vô hiểm bất nhập sưu [搜: tìm tòi] sách, vô xứ bất đáo, sinh hoạch ngũ lục định dân nhi hoàn.

Ngũ nguyệt nhật, dư hưu tiến binh đảo kỳ lâm cốc. Tùng thủ cai man hang phục di cư vu son hạ, thâu thành thu thuế, bất cảm vi ngạnh.

Nhiên thắng tồn Nước Xênh man Đinh Tranh Đinh Tri [魚知] đăng cư tại Ô Giá son chi thượng, mạt trũ hoang man, tiết thủ chiêu lai, cai bất khứng xuất đầu.

Nhị thập nhị niên, tam nguyệt nhật, dư tiến binh tuần vãng man cảnh, trú trác [聚:đóng quân] vu Thuộc Vinh Nội, sứ hàng man dẫn lô. Hàng man diệc bất cảm dẫn lô. Dư dữ Ngô Đắc Hộ, Nguyễn Mỹ đốc binh do Làng Ô son lô nhi đăng đẻ bì sào huyệt,

đại phá chi, trú binh tại thứ nhất dạ nhi xuất. Cai man tùng thứ chấn nhiếp.

Năng như thử đằng trận, cai man vô bất úy phục, như bất nǎng nhiên kỳ thử tắc phân binh phòng thủ chư tần phật, hựu nghiêm súc [猶:mệnh lệnh] lân dân, bất đắc cận lũy, sài thán. Nhiên hậu đè binh đáo chi cảnh phật

Dịch

công sách Thượng Ba Nam.

Ở đây, núi rất cao, rừng cây rậm rạp. Trước hết, ta phái nhóm Thượng Ba Tơ là bọn Đinh Luyện dẫn đường. Ta cùng Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, chia làm 3 cánh quân, vịn cây dãm đá mà leo lên. Từ đầu giờ dần (sáng sớm) đến giờ ngọ (đúng trưa) mới tới được sách Thượng phá tan tành, tịch thu đồ vật rất nhiều. Ta ban thưởng cả cho nhóm người Thượng Ba Tơ, rồi kéo quân xuống núi. Đến cuối giờ Tuất (chiều tối) mới về tới chỗ đóng quân.

Tháng 3 năm Năm Quý Hợi (1863), niên hiệu Tự Đức thứ 17, ta cùng Phạm Biểu, Nguyễn Mỹ, Kiều Lâm lần thứ nhất tiến công phá tan tành trại sách vòng ngoài của người Thượng Nước Tố tại núi Cao Muôn. Người Thượng Nước Tố dời vào ở trong núi sâu, nhiều lần kéo xuống Trường Lũy gây hấn.

Tháng 10 năm Bính Dân (1866), niên hiệu Tự Đức thứ 20, ta kéo quân leo lên núi Cao Muôn một lần nữa thị sát hình thế rồi về.

Tháng 3 năm Đinh Mão (1867), niên hiệu Tự Đức thứ 21, ta phân binh làm 2 cánh quân, từ canh tư bí mật ngâm tăm leo núi, bất ngờ tiến vào trại sách của họ đánh phá tan tành. Nhưng quân địch vẫn chưa chịu hàng phục, tháng sau, ta cùng Nguyễn Mỹ, Ngô Đắc Hộ phân binh đánh lên, không chỗ cao nào không leo

tới, không chỗ hiểm nào không lùng sục, không bỏ sót một ngóc ngách nào, bắt sống được năm sáu đàn ông người Thượng đem về.

Tháng 5 năm này, ta lại tiến binh khuấy tung mọi chỗ trên núi Cao Muôn. Từ đó, người Thượng Nước Tô mới chịu hàng phục, di cư đến sinh sống nơi chân núi, theo phép nước, đóng thuế đàng hoàng, không còn dám ương ngạnh nữa.

Tuy nhiên, người Thượng Xênh của nhóm Đinh Tranh Đinh Tri ở trên núi Ô Giá, chưa chấp những tên Thượng cứng đầu tránh mặt triều đình. Ta đã mấy lần cho gọi đến trình diện, nhưng chúng chẳng chịu lộ mặt.

Tháng 3 năm Mậu Thìn (1822), niên hiệu Tự Đức thứ 22, ta tiến binh tuần vãng các xứ Thượng, đóng quân ở vùng Thuộc Vinh, nhờ chính người Thượng đã quy hàng ta dẫn đường, nhưng các người này không dám dẫn đường. Ta cùng Ngô Đắc Hộ, Nguyễn Mỹ dẫn quân theo sơn lộ Làng Ô tiến lên tận sào huyệt của chúng, đánh phá tan tành. Ta cho đóng quân tại đó một đêm rồi mới ra đi, khiến chúng khiếp sợ. Người Thượng Nước Xênh từ đó quy phục.

Có thể nói là qua mấy trận tiến công đánh phá đến tận sào huyệt giặc Thượng, thì không sách Thượng nào không chịu khuất phục. Còn nếu đánh phá một lần mà chưa khuất phục được chúng, thì phải phân binh phòng thủ các Tân Phận, đồng thời nghiêm lệnh cho dân cư lân cận không để than cùi vật dễ gây cháy gần Trường Lũy, thì sau đó mới có thể đề binh đến đồn bảo thuộc cảnh phận

屯下寨示我久畱之意駐紮或一月或二三月彼有來挑戰則我與之戰而不必窮追夏取其禾秋取其麥使彼饑窮不能生理能如此者彼必掉尾乞憐而不敢復有桀傲到此招撫之策方可施也招撫之策謂何不外乎誠信而已若示以詐則彼不敢信不信則不來不來則難乎其招撫也必也先派譯蠻前往諸蠻境招其渠目之最桀黠者如一奇丁依二奇丁夷丁淶三奇丁練丁計丁笠四奇丁夷五奇丁營丁笠六奇丁級丁笠浩灘丁糾滴之類就于軍門嚴排劍戟許譯蠻等引彼入拜我則開誠布公曉示禍福然亦不可使彼知我有撫彼之意彼有前罪我不必

Phiên âm trang 91

đòn hạ trại thị ngã cùu lưu chi ý trú trát. Hoặc nhất nguyệt hoặc nhị tam nguyệt bì hữu lai bài chiến, tắc ngã dữ chi chiến, nhi bất tất cùng truy, hạ thủ kỳ hòa, thu thủ kỳ mạch, sù bì ngã cùng bắt năng sinh lý. Năng như thủ giả, bì tất điệu vĩ cật lân nhi bất cảm phục.

Hữu kiệt ngọa đáo thử, chiêu phủ chi sách, phương khả thi dã. Chiêu phủ chi sách vị hà bất ngoại hò? Thành tín nhi dĩ nhược thị, dĩ trả tắc bì bất cảm tín, bất tín tắc bất lai, bất lai tắc nán hồ kỳ chiêu phủ dã. Tất dã.

Tiên phái Dịch Man tiền vãng chư man cảnh chiêu kỳ cù mục chi tối kiệt hiệt giả, như Nhất Kỳ Đinh Y, Nhị Kỳ Đinh Lai, Tam Kỳ Đinh Luyện, Đinh Kế, Đinh Lạp, Tứ Kỳ Đinh Di, Ngũ Kỳ Đinh Doanh, Đinh Lạp, Lục Kỳ Đinh Cáp, Đinh Lạp, Nước Li, Đinh Vóc. Tích chi loại tưu vu quân môn nghiêm bài kiểm kích, hứa Dịch Man đằng dẫn bì nhập bái, ngã tắc khai thành bối công hiếu thị họa phúc, nhiên diệc bất khả sù bì tri ngã hữu phủ bì chi ý. Bì hữu tiền tội, ngã bất tất

Dịch

hạ trại. Từ lâu ta đã lưu ý nhiều về việc việc đóng quân. Vì một tháng, hoặc đôi ba tháng sau đó, nhất định người Thượng sẽ kéo đến công đòn. Nhất định ta dễ đánh đuổi chúng, nhưng ta chủ trương không nhất thiết phải truy bắt cho được quân địch, mà cho lính chốt giữ các xứ đông của họ, chặn giữ không cho họ gặt lúa vào mùa hạ, mùa thu, khiến họ túng đói chờ người ra. Làm được như thế thì họ phải cùp đuôi xin tha, một lòng khuất phục.

Dù là người ngạo ngược đến mấy, mà áp dụng phương sách ấy thì cũng khả thi. Phương sách đối với người Thượng liệu có còn gì nữa không? Có đấy! Nên giữ sự thành tín là hơn, còn dùng cách lừa phỉnh, vì lừa phỉnh thì chắc chắn họ không tin. Mà đã không tin thì nhất định họ không đến với mình. Mà họ không đến với mình thì khó mà khuất phục họ được vậy. Chắc chắn là thế!

Để họ đến với ta, trước hết ta phải các nhân viên trong bộ phận Dịch Man tòi đến các xứ Thượng tìm gặp cho được các tay Cù Mục kiệt hiệt nhất. Như tay Đinh Y ở cơ Nhứt, Đinh Lai ở cơ Nhị, Đinh Luyện, Đinh Kế, Đinh Lạp ở cơ Ba, Đinh Di ở cơ Tư, Đinh Doanh, Đinh Lạp ở cơ Năm, Đinh Cáp, Đinh Lạp ở cơ Sáu, Đinh Vóc ở Nước Li. Mời các Cù Mục này theo các tay Dịch Man đến doanh trại quân ta, vào nơi bày sẵn kiểm kích uy nghiêm để họ cúi lạy làm lễ. Ta mở lời hiếu dụ, phân tích họa phúc cho họ nghe, nhưng cũng không nên để lộ ý ta chiêu dụ họ. Nếu trước đây người ta có tội với triều đình đi nữa thì ta chẳng hề

問彼之易使我優給之征其租稅使彼之無積聚也彼有
積聚則易滋聚眾為非分其汛分使彼之知防備也彼無
汛分則易於誅言退托彼之饑者則賑貸之病者則醫藥
之彼之有事攘爭則我為之排解而分其曲直彼之被他
脅制則我為之挈護而懲治其他何柵有荒蠻潛往他處
聚眾為非或被重罰而逃則嚴飭渠目招回不許失所若
不能則罰之惟我之御彼者終始必示以嚴最不可示之
以簡倘彼游存頑梗不供租稅則我派兵割彼之禾以充
之二次不供則攻之彼之汛分不寧則罰之或一牛或二
牛至三四头不寧則攻之與夫催彼不來彼言不寔使令

vấn. Bị chi dị sứ ngã ưu lạc chi chinh. Kỳ tô thuế, sứ bị chi vô tích tụ dã. Bị hữu tích tụ tắc dị ư tụ chúng vi phi phân. Kỳ Tân phận sứ bị chi tri phòng bị dã. Bị vô tấn phận tắc dị ư trú ngôn, thoái thác. Bị chi cơ giả, tắc chẩn [賤:giúp] thái [貧:tha cho] chi. Bệnh giả tắc y được chi. Bị chi hữu sự nhương tranh tắc ngã vị chi, bài giải nhi phân kỳ khúc chân. Bị chi bị tha hiếp chế tắc ngã vị chi phong hộ nhi trùng trị. Kỳ tha hà sách hữu hoang man tiêm vãng tha xứ tụ chúng vi phi, hoặc bị trong tước nhi đào, tắc nghiêm sức cứ mục chiêu hồi, bất hứa thất sở. Nhược bất năng tắc tước chi.

Duy ngã chi ngự bị giả, chung thủy tất thị dĩ nghiêm tối, bất khả thi chi dĩ giàn. Tháng bị thượng tồn ngoan [頑: ngu, lười] ngạnh bất cung tô thuế, tắc ngã phái binh cắt bị chi hòa dĩ sung chi. Nhị thứ bất cung, tắc công chi.

Bị chi tấn phận bất ninh tắc tước chi, hoặc nhất ngưu hoặc nhị ngưu. Chí tam tú thứ bất ninh tắc công chi. Dữ phù thối bị bắt lai, bị ngôn bất thật, sứ lệnh

Dịch

nhắc đến, nhưng họ ăn ở hai lòng khiến ta phải bận rộn chinh chiến. Ta bảo họ nên đóng tô thuế để không tụ của cải nhiều, vì nhiều của dẽ tụ tập với nhau làm chuyện phi pháp. Ta lập các Tân phận để họ biết việc phòng bị vì không có Tân phận thì dễ khiến họ đối trả né tránh. Khi họ thiếu đói thì được ta tha thuế và cứu tế giúp đỡ. Khi họ bị ngã bệnh thì ta cử thầy bốc thuốc. Khi họ có việc tranh chấp với nhau thì ta phân xử công bằng có tình có lý. Khi họ bị ai hiếp chế thì ta bênh vực họ, trùng trị kẻ ác. Nếu làng sách nào của họ có bọn giặc sống ngoài vòng pháp luật lai vãng lén lút làm bậy, hoặc có bọn săn mang tội trọng phải lẩn lút trốn lánh thì ta nghiêm lệnh cho Cử Mục làng sách ấy khuyên chúng ra đầu thú, không được kéo dài tình trạng bất hợp pháp. Nếu họ không thực hiện thì ta trách phạt.

Ta đối sách với họ trước sau đều rất nghiêm chỉnh, không chút sơ sài đơn giản. Một khi làng sách nào còn tỏ ra ương ngạnh, không chịu đóng thuế, nộp tô thì nhất định ta cho quân đội đi cắt hết lúa của làng sách ấy đem về. Nếu vi phạm lần nữa thì ta đem quân đánh làng sách ấy.

Một khi Tân phận nào chộn rộn thì ta nhất định phạt vạ hoặc một trâu hoặc hai trâu. Đến ba bốn lần bị phạt vạ mà còn chộn rộn nữa thì ta đem quân đi đánh làng sách ấy. Còn đối với những sách Thượng nào, hoặc ta cho mời người mà không đến quân doanh, hoặc ăn nói dối trả, hoặc bảo

何事而彼不遵則亦罰之至三四次尚存狃舊則亦攻之
我之言罰則罰而不赦我之言赦則赦而不悔言攻則攻
而不休如欲擒彼斬彼必于征剿之辰則可若彼旣降投
身于我雖有前罪亦不可問使彼知我事必斷而言果行
不殺旣降不咎旣往則彼畏我而不怒服我而不慢夫然
後可言寧帖矣若招彼之來而殺之如紹治二年領兵永
斬三十三頭于平安交易場招彼之至而擒之如嗣德十
三年按察顯執丁計等于安波源此特行詐術以邀邊功
殊不知遺累于人不少矣古人所謂開邊釁者非斯人而

誰

hà sự nhi bì bất tuân, tắc diệc tước chi. Chí tam tú thứ thượng tôn nữu [𠀤bộ
tâm :thẹn] cựu tắc diệc công chi. Ngã chi ngôn tước tắc tước nhi bất xá
[赦bộ xích: tha cho], ngã chi ngôn xá tắc xá nhi bất hối, ngôn công tắc công
nhi bất hưu. Như dục cầm bi trảm bi tắc vu chinh tiễu chi thời tắc khả.
Nhược bì ký hàng, đầu thân vu ngã, tuy hữu tiền tội, diệc bất khả vấn. Sứ bi
tri ngã sự, tất đoạn nhi ngôn, quả hành bất sát ký hàng bất cữu. Ký vãng tắc
bì úy ngã nhi bất nộ, phục ngã nhi bất mạn, phù nhiên. Hậu khả ngôn ninh
 thiếp hÿ. Nhược chiêu bì chi lai nhi sát chi như Thiệu Trị nhí niêm Lãnh binh
Vĩnh trảm tam thập tam đầu vu Bình An giao dịch trường, chiêu bì chi chí
nhi cầm chi như Tự Đức thập tam niêm, Án sát Hiền chấp Đinh Kế đằng vu
An Ba nguyên. Thủ đặc hành trá thuật dĩ yêu [:mời] biên công, thù bắt tri di
lụy vu nhân bất thiều hÿ. Cỗ nhân sở vị khai biên hán [:khe, kè hờ] giả phi tư
nhân nhi thùy?

Dịch

làm gì đó lại không chịu làm, thì ta nhất định phạt. Ba bốn lần tái phạm thì
ta đem quân đến đánh.

Ta nói phạt là phạt, ta nói tha là tha một cách dứt khoát chẳng bao giờ
thay đổi ý kiến. Ta nói đánh là nhất định đánh không ngàn ngừ lưỡng lự. Ta
muốn bắt ai giết ai thì kéo quân đi bắt giết cho được. Còn ai dù có tội mà
chịu khuất phục xin hàng, thì ta tha hết, chẳng hề nhắc đến tội trước làm gì.

Phải cho họ hiểu được việc ta làm, lời ta nói như dao chém, làm việc
gì đến xong mới thôi, nhưng lại không ưa sự chém giết, không bao giờ bắt
lỗi kẻ đã thật lòng quy hàng. Phải làm cho họ từ đó về sau, sợ ta nhưng
không ghét ta, phục ta nhưng không khinh ta. Có như thế thì mới có thể nói
là thật sự yên lòng về lâu về dài sau này.

Còn cái thủ đoạn cho vời họ đến rồi bắt giết đi như vào niêm hiệu
Thiệu Trị thứ 2, Lãnh binh Vĩnh ra lệnh chặt đầu ba mươi người Thượng tại
chợ đầu nguồn Bình An. Vào niêm hiệu Tự Đức thứ 13, Án sát Hiền cho vời
nhóm Đinh Kế ở nguồn An Ba đến rồi bắt giam tất cả. Những mưu toan mồi
mọc giả dối ấy, có thể lập công lao trong nhất thời mà biết đâu rằng đã để
lại hậu quả không nhỏ vậy. Người xưa đã từng nói gây bao chuyện rắc rối
bất ổn nơi vùng biên không phải là những viên quan cai trị ấy thì là ai nào?

防禦之方

我轄上游一望連山至于千里蠻漢之間不甚相遠

國初設六道兵以禦之間有屯堡尚存希疎偽西之辰邊民各自爲守自大定後嘉隆三年設鎮蠻六堅奇北夾廣南南夾平定分設六奇汛分或四五百丈一堡或七八百丈一堡駐兵守之嘉隆十八年設築長壘奇堡各于壘後分防自此以後或減或增已非一戛然此辰官吏分汛設堡不過炤隨里路而均齊之至如要害之處如鳩祺烈山石冠石壘石象大祿黑石福祿襲鵠諸山嶺要處則或畧之而不設或設之而苟且間有一二能臣如阮公著魏

PHÒNG NGỤ CHI PHƯƠNG

Ngã hạt thượng du nhất vọng liên sơn chí vu thiên lý, man Hán chi cu bất thatem tương viễn. Quốc sơ thiết lục đạo binh dĩ ngự chi gian, hữu đồn bảo thượng tồn bô sơ [thua, ít]. Ngụy Tây chi thời, biên dân các tự vi thù. Tự đại định hậu, Gia Long tam niên thiết trấn man Lục Kiên Kỳ, bắc giáp Quảng Nam, nam giáp Bình Định, phân thiết lục Kỳ Tân Phận, hoặc tú ngũ bách truong nhất bảo, hoặc thất bát bách truong nhất bảo, trú binh thủ chi. Gia Long thập bát niên, thiết trúc Trường Lũy, Kỳ, Bảo các vu Lũy hậu phân phòng. Tự thử dĩ hậu, hoặc giảm hoặc tăng dĩ phi nhất thứ. Nhiên thử thời quan lại phân tần thiết bảo bát ngộ chiếu , tùy lý lộ nhi quân tề chi. Chí như yếu hại chi xứ như Dốc Cày, Liệt Sơn, Thạch Quan, Thạch Lũy, Thạch Tượng, Đại Lộc, Hắc Thạch, Phước Lộc, Tập Cáp chư sơn lĩnh yếu xứ, tắc hoặc lược chi nhi bát thiết, hoặc thiết chi nhi cầu thả. Gian hưu nhất nhì nǎng thân như Nguyễn Công Trứ, Ngụy

Dịch

PHƯƠNG SÁCH PHÒNG NGỤ

Miền thượng du hạt ta núi liền núi trải dài đến ngàn dặm, làng người Kinh, sách người Thượng không xa nhau là mấy. Thời quốc sơ (*thời kỳ đầu Chúa Nguyễn*), lập 6 đạo binh biên phòng, có đồn bảo trú đóng, nhưng bố trí còn sơ sài. Thời Tây Sơn, dân cư vùng biên tự lo phòng thủ.

Sau khi triều Nguyễn đại định thiên hạ, vào niên hiệu Gia Long thứ 3, triều đình mới tiến hành hành lập sáu cơ Kiên để quản lý cai trị người Thượng. Vùng sáu cơ Kiên bao gồm miền thượng du tây Quảng Ngãi, bắc giáp tỉnh Quảng Nam, nam giáp tỉnh Bình Định, phân thành 6 cơ Tân phận (*nói gọn là 6 Tân Phận*). Cách khoảng 400, 500 truong hoặc 700, 800 truong lập một bảo, trú quân ở giữ.

Niên hiệu Gia Long thứ 18 (1819), xây dựng Trường Lũy chạy dọc vùng ven núi, bên ngoài các đồn bảo để ngăn phòng. Từ đó về sau, nhiều lần số lượng đồn bảo khi giảm khi tăng. Nhưng thời ấy, quan lại phân chia vùng Tân phận, xây dựng đồn bảo chưa hợp lý, chẳng qua vì họ căn cứ vào chiếu dài Trường Lũy mà bố trí bình quân, chưa tính đến sự lợi hại. Đến như các vùng núi non trọng yếu như Dốc Cày, Liệt Sơn, Thạch Quan, Thạch Lũy, Thạch Tượng, Đại Lộc, Hắc Thạch, Phước Lộc, Tập Cáp, thì hoặc là không có đồn, hoặc có mà chưa tương xứng. Tuy nhiên trong số quan lại từng ở đây có một vài vị tài năng như Nguyễn Công Trứ, Ngụy

克緝者亦畧畧看過了事便休兵法不云乎我得其要則
彼受其害彼得其要則我反受其害此之謂要害我有要
而不知守無怪乎該蠻之易於爲患也 嗣德十六年予
奉回剿辦十七年征剿回師遂率員弁遍往諸汛分相
視形勢於是 奏請分汛減堡各于要處設立重堡重兵
以守之如五奇之薰風堡是當彼由塢鎮潛下義民延長
之路烈山堡是一面當彼由岩隘潛下一面當彼由烈山
潛下之路富仁堡是當彼由石冠嶺潛下之路三奇之靈
沼堡是當彼由石壘嶺潛下之路石象遊堡是當彼由塢
籠潛下之路一奇之大來堡是一函當彼由大祿嶺潛下

Khắc Tuần giả diệc lược lược khán quá liễu sự, tiện hưu binh pháp bất vân hồ? Ngã đắc kỳ yếu tắc bi thụ kỳ hại, bi đắc kỳ yếu tắc ngã phản thụ kỳ hại. Thủ chi vị yếu hại, ngã hữu yếu nhi bất tri thủ, vô quái hồ? Cai man chi dị ư vi xuyên dã. Tự Đức thập lục niên, dư phụng hồi tiểu biện. Thập thất niên chinh tiểu hồi sự, toại suất viên biện biến vãng chư Tấn Phận tương thị hình thế ư thị, tấu thỉnh phân tấn giám bảo, các vu yếu xứ thiết lập trọng bảo trọng binh dĩ thủ chi. Nhu Ngũ Kỳ chi Huân Phong bảo thị đương bi do Dốc Cày tiêm hạ Nga Mạnh diên trường chi lộ. Liệt Sơn bảo thị nhất diện đương bi do Đèo Ái tiêm hạ, nhất diện đương bi do Liệt Sơn tiêm hạ chi lộ. Phú Nhơn bảo thị đương bi do Thạch Quan lĩnh tiêm hạ chi lộ. Tam Kỳ chi Linh Chiểu bảo thị đương bi do Thạch Lũy lĩnh tiêm hạ chi lộ. Thạch Tượng Du bảo thị đương bi do Ô Long tiêm hạ chi lộ. Nhất Kỳ chi Đại Lai bảo thị nhất diện đương bi do Đại Lộc lĩnh tiêm hạ

Dịch

Khắc Tuần xem qua tình hình, chắc cũng biết là binh pháp chẳng từng dạy như thế bao giờ. Binh pháp có câu: “*Ngã đắc kỳ yếu tắc bi thụ kỳ hại, bi đắc kỳ yếu tắc ngã phản thụ kỳ hại*”. Vấn đề “*yếu, hại*” như thế mà khi ta được phần “*yếu*” (*lợi thé*) lại không biết giữ lấy chẳng là kỳ quái hay sao? Dễ gì khiến cho người Thượng ngán ngại.

Niên hiệu Tự Đức thứ 16 (1864), ta phụng mệnh dẫn quân đi đánh dẹp người Thượng. Năm sau đánh dẹp xong hồi sự, ta cử nhân viên đi khảo sát các Tấn phận lập thành bản đồ. Căn cứ vào đó, ta tâu xin phân chia lại các Tấn phận và đề nghị giám bót đồn bảo, đồng thời lập thêm trọng bảo tại các nơi hiểm yếu đặt trọng binh tại đó ở giữ. Ví như ở cơ Năm, bảo Huân Phong nằm trên con đường dài từ Dốc Cày đi xuống Nga Mạnh bảo Liệt Sơn nằm trên ngã ba đường, một đường từ Đèo Ái đi xuống, một đường từ núi Liệt Sơn đi xuống, bảo Phú Nhơn nằm trên đường từ núi Thạch Quan đi xuống. Tại cơ Ba thì bảo Linh Chiểu nằm trên đường từ núi Thạch Lũy đi xuống. bảo Thạch Tượng Du nằm trên đường từ Ô Long đi xuống. Tai cơ Nhứt, bảo Đại Lai nằm trên ngã ba đường, một đường từ núi Đại Lộc đi xuống,

一面當彼由篤山潛下之路二奇之安亭堡是當彼由黑石嶺潛下之路富城堡是一面當彼由督公嶺潛下一面當彼越福祿嶺潛下之路四奇之長亭堡是當彼由嵩要潛下之路美祿堡是當彼越襲鵠嶺潛下之路六奇之石峯堡是當彼由方砂潛下之路盤石堡是當彼越過貢石山潛下之路洛奇該十大堡又設靖蠻三大堡予與正副領兵分駐以彈壓之其第一堡在慕德之萬里邑此係伊縣咽喉之地石象處又設橫山堡戰士駐之一面與石象遊堡爲犄角之勢一面爲第一堡之外重關是第一堡西禦石象石壘二要路南可接應三奇一半以南及五奇諸

Phiên âm trang 97

nhất diện đương bi do Đốc Sơn tiêm hạ chi lộ. Nhị Kỳ chi An Đình bảo thị đương bi do hắc Thạch lĩnh tiêm hạ chi lộ. Phú Thành bảo thị nhất diện đương bi do Đốc Công lĩnh tiêm hạ, nhất diện đương bi việt Phước Lộc lĩnh tiêm hạ chi lộ. ú Kỳ chi Trường Đình bảo thị đương bi do Núi Bà tiêm hạ chi lộ. Mỹ Lộc bảo thị đương bi việt Tập Cáp lĩnh tiêm hạ chi lộ. Lục Kỳ chi Thạch Phong bảo thị đương bi do Phương Đá tiêm hạ chi lộ. Bàn Thạch bảo thị đương bi việt quá Cống Cang sơn tiêm hạ chi lộ. các kỳ cai thập đại bảo hựu thiết tĩnh man tam đại bảo. Dư dũ Chánh Phó Lãnh Bình phân trú dĩ đàn áp chi đệ nhất bảo tại Mộ Đức chi Vạn Lý áp. Thủ hệ Y huyện yết hầu chi địa, Thạch Tượng xứ hựu thiết Hoành Sơn bảo, chiến sĩ trú chi, nhất diện dữ Thạch Tượng Du bảo vi ý giác chi thế, nhất diện vi đệ nhất bảo chi ngoại trọng quan. Thị đệ nhất bảo, tây ngự Thạch Tượng, Thạch Lũy nhị yếu lộ, nam khà dĩ tiếp ứng Tam Kỳ nhất bán dĩ nam, cập ngũ Kỳ chư

Dịch

một đường từ Đốc Sơn đi xuống. Tại cơ Nhì, bảo An Đình nằm trên đường từ núi Hắc Thạch đi xuống, bảo Phú Thành nằm trên ngã ba đường, một đường từ núi Đốc Công đi xuống, một đường từ con đèo băng qua núi Phước Lộc đi xuống. Tại cơ Tư, bảo Trường Đình nằm trên đường từ núi Bà đi xuống, bảo Mỹ Lộc nằm trên đường đèo băng qua núi Tập Cáp đi xuống. Tại cơ Sáu, bảo Thạch Phong nằm trên đường từ Phương Đá đi xuống, bảo Bàn Thạch nằm trên đường từ núi Cống Cang đi xuống. Trên mươi đồn bảo xung yếu ấy tại các Kỳ, lại lập thêm 3 đồn bảo lớn gọi là “*Tĩnh man tam đại bảo*”. Ta cùng Chánh Lãnh Bình, Phó Lãnh Bình tinh chia nhau phụ trách đê nǎm tình hình và kịp thời tổ chức ngăn chặn.

Đại bảo thứ nhất tại áp Vạn Lý huyện Mộ Đức vì áp này là yết hầu của huyện Mộ Đức. Ta còn lập bảo Hoành Sơn tại xứ Thạch Tượng để làm thế ý dốc với bảo Thạch Tượng Du, đồng thời làm vòng ngoài cho đại bảo thứ nhất trên kia. Đại bảo thứ nhất này về phía tây quản lý hai yếu lộ Thạch Tượng, Thạch Lũy, về phía nam có thể tiếp ứng một nửa phía nam của cơ Ba, và có thể chiếu cố cho các thôn áp phía bắc của cơ Năm

村邑北可招顧三奇一半以北及一奇諸社村是靖蠻之最衝也其第二堡仍舊于慕德之盤石地一面當壘園衝處及昭應二奇諸屯堡一面昭應一奇諸汎分是靖蠻之次衝也其第三堡在于彰義之安山地石壁山之東襲鴟嶺之南亦係彰義咽喉之地一面昭應四奇汎分一面昭應六奇汎分亦靖蠻之次衝也又于各奇諸汎分險僻岑鬱之處設立各所屯田且耕且守以連絡之俾與各奇堡相爲維制其餘稍簡各堡交諸鄰民分班更守存如近山近壘諸社村寨邑各令設立圈柵每社或一所或二三所開濠築壘樹茅堅固以備不虞是上則有各柵降蠻招隨

Phiên âm trang 98

thôn áp, bắc khả chiếu cố Tam Kỳ nhất bán dĩ bắc, cập Nhất Kỳ chư xã thôn thị tĩnh man chi tối xung dã. Kỳ đệ nhị bảo nhưng cựu vi Mộ Đức chi Bản Thạch địa, nhất diện đương Gò Viên xung xú, cập chiếu ứng Nhị Kỳ chư đồn bảo, nhất diện chiếu ứng Nhất Kỳ chư tần phận thị tĩnh man chi thứ xung dã. Kỳ đệ tam bảo tại vu Chương Nghĩa yết hầu chi địa, nhất diện chiếu ứng Tứ Kỳ tần phận, nhất diện chiếu ứng Lục Kỳ tần phận, diệc tĩnh man chi thứ xung dã. Hựu vu các Kỳ chư tần phận hiềm tích sầm uất chi xú, thiết lập các sở đồn điền thả canh thả thủ dĩ liên lạc chi ti dữ các Kỳ bảo tương vi duy chế. Kỳ dư sáo giản các bảo giao chư lân dân phân ban canh thủ tôn. Như cận sơn cận Lũy chư xã thôn trại áp các lệnh thiết lập quyển sách, mỗi xã hoặc nhất sở hoặc nhị tam sở, khai hào trúc lũy, thụ nha kiên cố dĩ bị. Bất ngu [▲: đo đắn, dự liệu] thị thượng tắc hữu các sách hàng man, chiếu tùy

Dịch

về phía bắc có thể chiếu cố nửa phía bắc cơ Ba và các xã thôn tối xung yếu tại cơ Nhứt.

Đại bảo thứ hai đặt tại xứ Bàn Thạch, huyện Mộ Đức như cũ. Một mặt, nó có mặt tại một nơi xung yếu là Gò Viên, và có khả năng chiếu ứng cho các đồn bảo ở cơ Nhì. Một mặt, nó chiếu ứng cho các Tần phận thuộc cơ Nhứt, một vị trí Tĩnh man xung yếu thứ nhì.

Đại bảo thứ ba đặt tại đất yết hầu Chương Nghĩa. Một mặt, nó chiếu ứng Tần phận cơ Tứ, một mặt nó chiếu ứng Tần phận cơ Sáu, cũng là một địa bàn tĩnh man xung yếu thứ nhì.

Tại những Tần phận là những xứ sầm uất mà hiềm tích thì thiết lập các sở đồn điền để lính vừa làm ruộng, vừa giữ được liên lạc với các bảo các cơ cùng nhau giữ an ninh trật tự địa phương.

Quân đội chỉ ở giữ các vị trí như trên, còn các đồn bảo khác phần lớn giao cho dân tại chỗ chia ban phân công canh giữ. Như các xã thôn trại áp gần núi, gần Trường Lũy đều được lệnh thiết lập điểm canh, mỗi xã có một hay hai ba sở, mỗi sở có hào có rào kiên cố để phòng bị.

Chắc rằng có nhiều sách Thượng đã chịu khuất phục cũng theo đó

各奇汛分防守中則有奇下則有鄰以至諸民居亦有各自爲守以憑膚見防備之方如此想已周密而無遺矣然亦不外乎得人何如耳

các Kỳ Tấn phận phòng thủ trung tăc hữu Kỳ hạ tăc hữu lân dī chí chư dân cư diệc hữu các tự vi thủ. Dī ngu phu [dī:da ngoài, ở ngoài] kiến phòng bị chi phương như thủ tướng dī châu mật nhi vô di hÿ. Nhiên diệc bất ngoại, hô đắc nhân hà như nhĩ.

Dịch

mà tổ chức phòng thủ tại các Tấn phận của mình. Chắc rằng tại các cơ, tại các lân áp cho đến đông đảo dân cư cũng đều tổ chức tự canh giữ. Cho dù là người không biết gì mà thấy phương sách phòng bị như thế cũng sẽ cho là kín kẻ và an toàn.

Trên đây là phương sách phù hợp và đảm bảo hơn cả.

撫蠻雜錄卷之三

歷朝之建設沿革

我轄山蠻自古有之故黎正和年間北軍都督鎮郡公來

蒞吾土其於沿邊諸山嶺間見有一二廢堡人言公禦蠻

之遺跡也但亦得之傳聞無從稽究公卒之後黎命元郡

公阮公伯駒代鎮三年而還黎英尊正治庚午十三年我

皇朝奄有其地

神傳

聖繼幾二百年蠻漢分居各安其業不聞有征蠻防蠻之事逮我世尊孝武皇帝朝始聞設廣義屯營六道以防邊辰當黎神尊盛

**PHỦ MAN TẠP LỤC – QUYỀN CHI TAM
LỊCH TRIỀU CHI KIẾN THIẾT DUYÊN CÁCH**

Ngã hạt sơn man tự cổ hữu chi, cổ Lê Chính Hòa niên gian, Bắc quân Đô đốc Trần Quận công lai lị [蒞:bò thủy:tới] ngô thồ, kỳ ư duyên biên chư sơn lĩnh gian, kiến hữu nhất nhị phé bảo, nhân ngôn công ngự man chi di tích dã. Đãn diệc đắc chi truyền văn vô tùng kê cừu. Công tốt chi Hậu Lê mệnh hoàn, Quận công Nguyễn Bá Quýnh đại trấn tam niên nhi hoàn. Lê Anh Tôn Chính Trị Canh Ngọ thập tam niên, ngã hoàng triều yêm [奄] hưu kỳ địa.

Thần truyền Thánh kế kỷ nhị bách niên, man Hán phân cư các an kỵ nghiệp bất văn hữu chinh man phòng man chi sự. Đãi [逮:kịp, đến] ngã Thê Tôn Hiếu Võ Hoàng đế triều, thủy văn thiết Quảng Nghĩa đồn doanh lục đạo dĩ phòng biên. Thời đương Lê Thần Tôn Thạnh

Dịch

TRƯỜNG LŨY QUẢNG NGÃI - Quyền III

QUÁ TRÌNH

KIẾN THIẾT QUA CÁC TRIỀU VUA

Người Thượng đã hiện diện tại hạt ta từ rất lâu đời. Đến niên hiệu Chính Hòa, nhà Hậu Lê trung hưng mới phái Đô Đốc Trần Quận Công tới trị nhậm miền này. Ngày nay, còn thấy một số đồn bảo hoang phế bên rìa núi, người ta bảo đó là di tích do ông Trần Quận Công cho xây dựng để cai trị người Thượng. Đó là chuyện dân gian lưu truyền trong, chứ không hề có tư liệu để kê cừu. Sau khi ông Trần Quận Công qua đời (1568) thì ông Nguyễn Quận Công Nguyễn Bá Quýnh lên thay, trấn nhậm ba năm rồi về Bắc. Năm Canh Ngọ, niên hiệu Chính Trị thứ 13 (1570) triều Lê Anh Tôn thì Hoàng triều ta nắm giữ miền này.

Thần truyền Thánh kế, trong thời gian 200 năm người Kinh người Thượng ai ở vùng này, lo làm ăn sinh sống, không hề nghe nói đến chuyện phòng ngự, đánh dẹp giặc Thượng. Mãi cho đến thời vua Thê Tôn Hiếu Võ triều ta mới nghe đến việc thiết lập 6 đạo đồn doanh ở Quảng Ngãi để phòng giữ vùng biên. Đó là vào những năm thuộc niên hiệu Thạnh

德年間自此以後五六十年無有更革僞西辰六道廢邊民各自爲守自擇其土豪土目之幹者保置以率之辰黎顯尊景興年間嗣至我

皇朝大定之後奉我

世祖高皇帝朝嘉隆甲子三年設鎮蠻十堅奇尋改爲六堅奇三丁取一又于六堅內揀東銘義一衛十二隊隸隨左軍黎郡公往嘉定差派只存在奇每奇八隊管二率隊八長駐而無分班又于六堅管員何係品高者兼之畱守阮公續爲始其汛分自福祿嶺以北至襲鵠嶺爲中堅奇自襲鵠嶺北至壘江爲左堅奇自壘江北至青蓬源爲前堅奇自福祿嶺

Đức niên gian, tự thủ dĩ hậu ngũ lục thập niên vô hữu Cảnh cách [革: thay đổi]. Ngụy Tây thời, lục đạo phế, biên dân các tự vi thủ, tự trách kỳ thô hào thô mục chí cán giả bảo trí dĩ suất chi. Thời Lê Hiền Tôn Cảnh Hưng niên gian tự chí ngã.

Hoàng triều đại định chi hậu phụng ngã.

Thé Tô Cao Hoàng đế triều Gia Long Giáp Tí tam niên, thiết trấn man thập Kiên Kỳ tầm cài lục Kiên Kỳ. Tam đinh thủ nhất. Hựu vu Lục Kiên nội, giàn thúc Minh Nghĩa nhất Vệ, thập nhị Đội lệ tùy Tả quân Lê Quận công vãng Gia Định sai phái. Chi tồn tại Kỳ, mỗi Kỳ bát đội quản nhị Suất Đội, Bát Trưởng trú nhi vô phân ban, hựu vu Lục Kiên quản viên, hà hệ phẩm cao giả kiêm chi. (*Lưu Thủ Nguyễn Công Toản vi thủy*). Kỳ tấn phận tự Phước Lộc lĩnh dĩ bắc chí Tập Cáp lĩnh vi Trung Kiên Kỳ. Tự Tập Cáp lĩnh bắc chí Nham Giang vi Tả Kiên Kỳ, Tự Nham giang bắc chí Thanh Bồng nguyên vi Tiền Kiên Kỳ. Tự Phước Lộc lĩnh

Dịch

Đức, rồi năm sáu mươi năm tiếp theo chẳng có gì thay đổi, cho đến thời Tây Sơn thì 6 đồn doanh bị hoang phế, nhân dân đều phải tự lo, cứ người thô hào thô mục của địa phương mình đứng ra chỉ huy cuộc phòng ngự. Niên hiệu Cảnh Hưng thời vua Lê Hiền Tôn, triều ta lấy được nước, đại định thiên hạ.

Năm Giáp Tý (1804), niên hiệu Gia Long thứ 3, vua Thé Tô Cao Hoàng cho bố trí lại, từ hệ thống phòng chống người Thuỵt 6 Kiên Kỳ cũ thành 10 Kiên Kỳ. Cứ ba đinh (độ tuổi đi lính) thì lấy một đinh. Lại tuyển lựa trong số đinh ấy lập ra 12 Đội thành một Vệ, bổ sung cho Đoàn quân Minh Nghĩa, dưới quyền chỉ huy của Tả Quân Lê Quận Công (Văn Duyệt) di chuyển vào Gia Định chờ sai phái. (*Đoàn quân Minh Nghĩa nổi tiếng một thời dưới sự chỉ huy của Tả Quân Lê Văn Duyệt*). Chỉ để lại tại các cơ, mỗi cơ 8 Đội, quản lý 2 Suất Đội, 8 Trưởng Trú, mà không có phân ban. Lại lấy các viên chỉ huy trong sáu cơ Kiên, ai có phẩm chất cao thì cho kiêm chức. (*người đầu tiên là Lưu Thủ Nguyễn Công Toản*). Các Tấn phận từ núi Phước Lộc trở ra Bắc cho đến núi Tập Cáp, được biên chế thành cơ Trung Kiên, từ phía bắc núi Tập Cáp đến sông Nham là cơ Tả Kiên, từ phía bắc sông Nham đến nguồn Thanh Bồng là cơ Tiền Kiên. Từ phía nam núi Phước Lộc

南至渢志爲右堅奇自渢志南至清永江爲後堅奇自清
水江南至延長社爲內堅奇尋以汎守兼之

亦自阮公纘始

己卯

十八年欽差掌左軍平西將軍郡公黎公文悅奏築長

壘南夾平定蓬山縣界北夾廣南河東縣界沿壘開濠築

茅壘前廢爲蠻境壘後設堡一百十五所每堡兵十人允

一千一百五十人又以各縣上畔民設爲二十七鄰從六

堅奇防禦中堅奇中奮中勇中威中信四鄰前堅奇前泰

前美前安前雲前山五鄰左堅奇左山左青左勇左雄四

鄰右堅奇右安右智右會右和右勇五鄰後堅奇後成後

義後祥後瓊四鄰內堅奇內福內祿內壽內寶內才五鄰

nam chí Lội Chí vi Tả Kiên Kỳ, tự Lội Chí nam chí Thanh Thùy giang vi hậu Kiên Kỳ, Tự Thanh Thùy giang nam chí Duyên Trường xã vi Nội Kiên Kỳ, tầm dĩ tấn thủ kiêm chi (*diệc tự Nguyễn Công Toản thủy*). Kỳ Mão thập bát niên, Khâm Sai Chưởng Tả Quân Bình Tây Tướng Quận Quận Công Lê công Văn Duyệt, tâu trúc Trường Lũy, nam giáp Bình Định, Bồng Sơn huyện giới, bắc giáp Quảng Nam Hà Đông huyện giới. Duyên lũy quan hào trúc nha, lũy tiền phé vi man cảnh, lũy hậu thiết bảo nhất bách tháp ngũ sờ. Mỗi bảo binh thập nhân. Phàm nhất thiên nhất bách ngũ thập nhân hựu dì các huyện thương bạn dân thiết vi nhị thập thất lân tùng lục Kiên Kỳ phòng ngự. Trung Kiên Kỳ, Trung Phấn, Trung Dũng, Trung Uy, Trung Tín tú lân. Tiền Kiên Kỳ, Tiền Thái, Tiền Mỹ, Tiền An, Tiền Vân, Tiền Sơn ngũ lân. Tả Kiên Kỳ, Tả Sơn, Tả Thanh, Tả Dũng, Tả Hùng tú lân. Hữu Kiên Kỳ, Hữu An, Hữu Trí, Hữu Hội, Hữu Hòa, Hữu Dũng ngũ lân. Hậu Kiên Kỳ, Hậu Thành, Hậu Nghĩa, Hậu Tường, Hậu Quỳnh tú lân. Nội Kiên Kỳ, Nội Phúc, Nội Lộc, Nội Thọ, Nội Bảo, Nội Tài ngũ lân.

Dịch

đến Suối Chí là cơ Tả Kiên, từ phía nam Suối Chí đến sông Thanh Thùy là cơ Hậu Kiên, từ bờ nam sông Thanh Thùy đến xã Duyên Trường là cơ Nội Kiên. Tất cả đều do Tán thủ tại chỗ kiêm nhiệm (*người đầu tiên cũng là Lưu Thủ Nguyễn Công Toản*). Năm Kỳ Mão(1819), niên hiệu Gia Long thứ 18, quan Khâm Sai Chưởng Tả Quân Bình Tây Tướng Quận Quận Công Lê công Văn Duyệt, tâu cho xây dựng Trường Lũy, phía nam từ ranh giới huyện Bồng Sơn, Bình Định, phía bắc đến ranh giới huyện Hà Đông, Quảng Nam. Đọc theo Trường Lũy có hào trồng rào tre gai. Mặt trước phía vùng đất người Thượng thì đê trống, mặt sau Lũy, xây dựng 115 đồn bảo. Mỗi đồn bảo bố trí trên dưới 10 lính, cộng cả thảy 1.150 người. Lại tổ chức dân các làng ven vùng Thượng thành 27 lân áp cùng lo việc phòng ngự với các cơ Kiên. Tại cơ Trung Kiên có 4 lân áp là Trung Phấn, Trung Dũng, Trung Uy, Trung Tín. Tại cơ Tiền Kiên có 5 lân áp là Tiền Thái, Tiền Mỹ, Tiền An, Tiền Vân, Tiền Sơn. Tại cơ Tả Kiên có 4 lân áp là Tả Sơn, Tả Thanh, Tả Dũng, Tả Hùng. Tại cơ Hữu Kiên có 5 lân áp là Hữu An, Hữu Trí, Hữu Hội, Hữu Hòa, Hữu Dũng. Tại cơ Hậu Kiên có 4 lân áp là Hậu Thành, Hậu Nghĩa, Hậu Tường, Hậu Quỳnh. Tại cơ Nội Kiên có 5 lân áp là Nội Phúc, Nội Lộc, Nội Thọ, Nội Bảo, Nội Tài.

鄰各設該鄰副鄰率之各汛分又鑿公寨田各所得粟數
千充爲公需

聖祖仁皇帝明命壬午三年改該鄰爲八品百戶副鄰爲九品百
戶壬辰十三年銘義衛撤回奇伍改六堅奇爲靖鑾六奇
其中堅改爲一奇前堅改爲二奇左堅改爲三奇右堅改
爲四奇後堅改爲五奇內堅改爲六奇鄰民仍舊又增設
二堡凡一百十七堡量地改設鄰堡間于六奇汛分三十
一所凡一百四十八堡癸巳十四年嘉定有事摘取六奇
內弁兵一千束爲壯威嚴威二衛前往嘉定剿匪又奉

旨準在省領兵官專統之俾有專責領兵祐其領兵廳署設在彰

Lân các thiết cai Lân phó, Lân suất chi các tấn phận, hựu khẩn [俾: khai -], công trại, điền các sở đắc túc số thiêng, sung vi công nho. Thánh Tổ Nhân Hoàng đế, Minh Mệnh Nhâm Ngọ tam niên, cải cai lân vi bát phảm bách hộ, Phó lân vi cửu phảm bách hộ. Nhâm Thìn thập tam niên, Minh nghĩa vê triệt hồi, kỳ ngũ cải Lục Kiên Kỳ vi Tinh man lục Kỳ. Kỳ Trung Kiên cải vi Nhất Kỳ, Tiền Kiên cải vi Nhị Kỳ, Tà Kiên cải vi Tam Kỳ, Hữu Kiên cải vi Tứ Kỳ, Hậu Kiên cải vi Ngũ Kỳ, Nội Kiên cải vi Lục Kỳ. Lân dân nhưng cựu, hựu tăng thiết nhị bảo, phàm nhất bách thập thát bảo. Lượng địa cải thiết lân bảo gian vu Lục Kỳ Tân Phận tam thập nhất sở, phàm nhất bách tứ thập bát bảo. Quý Ty thập tú niên Gia Định hữu sự trích thủ Lục Kỳ nội biên binh nhất thiêng thúc vi Tráng Uy, Nghiêm Uy nhị vệ tiền vãng Gia Định tiểu phi. Hựu phụng chi chuẩn tại tinh Lãnh binh quan chuyên thống chi, ti [俾: khiến] hữu chuyên trách (*Lãnh binh Hữu vi thủy*). Kỳ Lãnh Bình sảnh thự thiết tại Chương

Dịch

Mỗi lân áp đều có Trưởng Lân, Phó Lân, các Tấn phận lại khai khẩn đất đai làm ruộng, mỗi năm lúa thu có cả ngàn, đều sung công nho.

Năm Nhâm Ngọ (1822), Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế niên hiệu Minh Mệnh thứ 3, đổi Trưởng lân áp thành Bát Phảm bách hộ, Phó lân áp thành Cửu Phảm bách hộ.

Năm Nhâm Thìn (1832), niên hiệu Minh Mệnh thứ 13, vệ quân Minh Nghĩa rút về Nam, đồng thời đổi tên các đơn vị đồn trú. Sáu cơ Kiên thành sáu cơ Tinh Man, cơ Trung Kiên thành cơ Nhứt, cơ Tiền Kiên thành cơ Nhì, cơ Tà Kiên thành cơ Ba, cơ Hữu Kiên thành cơ Tư, cơ Hậu Kiên thành cơ Năm, cơ Nội Kiên thành cơ Sáu. Các lân áp dân cư thì vẫn như cũ, quân đội lập thêm 2 đồn bảo, cộng cả thảy là 117 đồn bảo do quân đội quản lý. Lại xem xét tình thế từng vùng đất, cải thiết 31 đồn canh của dân trong khắp sáu cơ Tấn phận. Như vậy, dọc Trường Lũy có cả thảy 148 đồn canh.

Năm Quý Ty (1833), niên hiệu Minh Mệnh thứ 14, Gia Định có loạn (*l loạn Lê Văn Khôi*), triều đình lấy 1.000 biên binh (*quân chính quy*) của sáu cơ biên chế thành hai Vệ quân là vệ Tráng Uy và vệ Nghiêm Uy, di chuyển vào Gia Định đánh giặc. Quân còn lại giao cho tinh, đặt dưới quyền chỉ huy thống nhất của quan Lãnh Binh tinh nhà. (*người đầu tiên là quan Lãnh Binh tên Hữu*). Công thự của Lãnh Binh đặt tại

義之蒲提地分甲午十五年又奉摘取六奇內弁兵二百五十名合與省兵足五百名束爲雄威衛派往富安駐防乙未十六年嘉定事平嚴威雄威二衛撤回奇伍存壯威衛派往鎮西城充戍丙申十七年壯威衛撤回奇伍摘第六奇改爲廣義一衛量補五奇炤隨汛分以便策應其汛分自福祿嶺南至江岸爲一奇自福祿嶺北至茶芝堡爲三奇自茶芝堡北至青蓮源爲二奇自江岸南至石壘嶺爲四奇自石壘嶺南至延長社爲五奇向上海奇八隊管二率隊八惟四奇十隊足五百名率隊十自此公寨之田遂廢其田由所在領徵者有之或充爲公田者亦有之丁

Nghĩa chi Bồ Đề địa phân.

Giáp Ngọ thập ngũ niên hựu phụng trích thủ lục Kỳ nội biên binh nhị bách ngũ thập danh, hợp dữ tinh binh túc ngũ bách danh thúc vi Hùng Uy vê, phái vãng Phú yên trú phòng.

Át Mùi thập lục niên, Gia Định sự bình Nghiêm Uy, Hùng Uy nhị vê triệt hồi. Kỳ ngũ tồn Tráng Uy vê phái vãng Trần Tây thành sung nhung.

Bình Thân thập tết niên, Tráng Uy vê triệt hồi. Kỳ ngũ, trích đệ lục kỳ cài vi Quảng Nghĩa nhất vê, lượng bô ngũ kỳ chiêu tùy tấn phản dĩ tiện sách ứng kỳ tấn phản. Tự Phước Lộc lĩnh nam chí giang ngạn vi Nhất Kỳ. Tự Phước Lộc lĩnh bắc chí Linh Chi bảo vi Tam Kỳ. Tự Linh Chi bảo bắc chí Thanh Bồng nguyên vi Nhị Kỳ. Tự giang ngạn nam chí Thạch Lũy lĩnh vi Tứ Kỳ. Tự Thạch Lũy lĩnh nam chí Duyên Trường xã vi Ngũ Kỳ. Hướng thượng mỗi Kỳ bát đội, quán nhị, suất đội bát. Duy tú kỳ thập đội túc ngũ bách danh suất đội thập. Tự thủ công trại chi điền toại phê. Kỳ điền do sở tại lĩnh trung giả hữu chi hoặc sung vi công điền giả diệc hữu chi. Đinh

Dịch

làng Bồ Đề, huyện Chương Nghĩa.

Năm Giáp Ngọ (1834), niên hiệu Minh Mệnh thứ 15, triều đình lại lấy tiếp 250 biền binh trong sáu cơ, cộng với 500 lính của tỉnh, biền chế thành Vệ quân Hùng Uy, phái vào Phú Yên trú phòng.

Năm Ất Mùi (1835), niên hiệu Minh Mệnh thứ 16, dẹp xong loạn Gia Định, triều đình trả hai vê Nghiêm Uy, Hùng Uy trở về, điều động vê Tráng Uy chuyển đến Trần Tây thành (*Chân Lạp*) chiến đấu tiếp.

Năm Bình Thân (1836), niên hiệu Minh Mệnh thứ 17, triều đình điều động vê Tráng Uy trở về. Quân đội các cơ được biền chế lại, lấy cơ Lục đồi thành một vê gọi là vê Quảng Nghĩa, còn 5 cơ kia thi qua xem xét cụ thể sắp xếp lại các Tân phản để tiện cứu ứng lẫn nhau. Từ phía nam núi Phước Lộc đến bờ sông là cơ Nhứt. Từ phía bắc núi Phước Lộc đến bảo Linh Chi là cơ Ba. Từ phía bắc bảo Linh Chi đến nguồn Thanh Bồng là cơ Nhì. Từ bờ sông phía nam đến núi Thạch Lũy là cơ Tư. Từ phía nam núi Thạch Lũy đến xã Duyên Trường là cơ Năm. Mỗi cơ có 8 Đội, 2 Quán, 8 Suất đội. Riêng cơ Tư có 10 Đội có đủ 500 lính, 10 Suất đội. Từ đó, ruộng đất của công trại bỏ hoang, có nơi dân tại chỗ lanh trung, có nơi sung vào công điền thuộc chính quyền địa phương.

酉十八年
旨準募民三十三寨邑東爲鄉兵一隊

隸之各奇隊增置百戶一己亥二十年省臣摺請易處撤減劇處增設現數一百十六堡其一奇駐守富壽綏安順安峻嶺湧水富城安樂保安富山永慶富林義山堅城土山美市興平興平富川富潤鄰亭安亭江亭二十二堡二奇駐守青蓮安轅清源石盤堅甲高堆場江安山轅門盤石石駒峻馬風嶺林會雲黎石壘石峯雄嶺抵柱清溪苓芝二十一堡三奇駐守堅石安嶺雄城甘霖壯士大阜鋒銳美祿青樹講武秀嶺石嶺石林美山中孚蓬萊鞏固長亭長和里仁新隆福祿二十二堡四奇駐守富祿寧江才

Dậu thập bát niên. Chi chuẩn mực áp dân tam thập tam trại áp sách vi hương binh nhất đội lệ chi các Kỳ. Đội tăng trí Bá hộ nhất. Kỳ Hợi nhị thập niên, tinh thần tập thịnh dị xứ triệt giám, kịch xứ tăng thiết, hiện số nhất bách thập lục bảo. Kỳ *Nhất* Kỳ trú thủ Phú Thọ, Tuy An, Thuận An, Tuần Linh, Dũng Thùy, Phú Thành, An Lạc, Bảo An, Phú Sơn, Vĩnh Khánh, Phú Lâm, Nghĩa Sơn, Kiên Thành, Thủ sơn, Mỹ Thị, Hưng Nhơn, Hưng Bình, Phú Xuyên, Phú Nhuận, Lân Định An Định, Giang Định *nhi thập nhị* bảo. *Nhi* Kỳ trú thủ Thanh Bồng, An Viên, Thanh Nguyên, Thạch bàn, Kiên Giáp, Cao Đôi, Trường Giang, An Sơn. Viên Môn, Bàn Thạch, Thạch Câu, Tuần Mã, Phong Linh, Lâm Hội, Vân Lê, Tạch Nham, Thạch Phong, Hùng Linh, Đề Trụ, Thanh Khê, Linh Chi, *nhi thập nhất* bảo. *Tam* Kỳ trú thủ Kiên Thạch, An Linh, Hùng Thành, Cam Lâm, Tráng sĩ, Đại Phụ, Phong Duyệt, Mỹ Lộc, Thanh Thụ, Giảng Võ, Tú Linh, Thạch Linh, An Linh, Thạch Lâm, Mỹ Sơn, Trung Phù, Bồng Lai, Cùng [tù:bền chật] Cố, Trường Đình, Trường Hòa, Lý Nhân, Tân Long, Phước Lộc, *nhi thập nhị* bảo. *Tứ* Kỳ trú thủ Phước Lộc, Ninh Giang, Tài

Dịch

Năm Đinh Dậu (1837), niên hiệu Minh Mệnh thứ 18, triều đình cho mực hương binh trong dân 33 trại, áp, sách thành một đội hương binh nằm dưới sự quản lý của các cơ. Thêm một chức Bá hộ cho đội này.

Năm Kỷ Hợi (1839), niên hiệu Minh Mệnh thứ 20, tỉnh Quảng Nghĩa tâu đã tiến hành rà soát, bỏ bớt đồn bảo ở những nơi dễ, lập thêm đồn bảo ở những nơi khó, hiện có 160 đồn bảo.

Cơ Nhứt có 22 bảo là các bảo Phú Thọ, Tuy An, Thuận An, Tuần Linh, Dũng Thùy, Phú Thành, An Lạc, Bảo An, Phú Sơn, Vĩnh Khánh, Phú Lâm, Nghĩa Sơn, Kiên Thành, Thủ sơn, Mỹ Thị, Hưng Nhơn, Hưng Bình, Phú Xuyên, Phú Nhuận, Lân Định, An Định, Giang Định. Cơ Nhì có 21 bảo là Thanh Bồng, An Viên, Thanh Nguyên, Thạch bàn, Kiên Giáp, Cao Đôi, Trường Giang, An Sơn. Viên Môn, Bàn Thạch, Thạch Câu, Tuần Mã, Phong Linh, Lâm Hội, Vân Lê, Tạch Nham, Thạch Phong, Hùng Linh, Đề Trụ, Thanh Khê, Linh Chi. Cơ Ba có 22 bảo là Kiên Thạch, An Linh, Hùng Thành, Cam Lâm, Tráng sĩ, Đại Phụ, Phong Duyệt, Mỹ Lộc, Thanh Thụ, Giảng Võ, Tú Linh, Thạch Linh, An Linh, Thạch Lâm, Mỹ Sơn, Trung Phù, Bồng Lai, Cùng Cố, Trường Đình, Trường Hòa, Lý Nhân, Tân Long, Phước Lộc. Cơ Tư có 25 bảo là Phước Lộc, Ninh Giang, Tài

工武甲隆平慶江平和安寧萬年石碑安石立石永安平
安新安新平茂林碧奎竹林雄義春華安峯平定石壘三
汎二十五堡五奇駐守和祥林松人和石根順利清水美
順富仁青梨良才安排萬福安象澤林烈山香清山闢安
仁青林青雲福林才壽安勇青中二十四堡

憲祖章皇帝紹治甲辰四年軍次尊室弼魏克循奏請罷鄉兵
與剪破壘前茅竹及裁省七十一堡其衝要地頭仍舊駐
守一奇駐守峻嶺富城永慶美山土山興仁富川鄰亭江
岸九堡二奇駐守青蓮石盤堅甲場江石駒峻馬石蟲石
峯斧芝九堡三奇駐守雄城美祿秀嶺講武中孚長亭福

Phiên âm trang 107

Công, Võ Giáp, Long Bình, Khánh Giang, Bình Hòa, An Ninh, Vạn
niên, Thạch Bi, An Thạch, Lập Thạch, Vĩnh An, Bình An, Tân An, Tân
Bình, Mậu Lâm, Bích Khuê [奎:sao khuê], Trúc Lâm, Hùng Nghĩa, Xuân
Linh, An Phong, Bình Định, Thạch Lũy, Tam Giang. Ngũ Kỳ trú thủ Hòa
Tường, Lâm Tùng, Nhân Hòa, Thạch Căn, Thuận Lợi, Thanh Thủy, Mỹ
Thuận, Phú Nhơn, Thanh Lê [梨=蓼othảo], Lương Tài, An Bài, Vạn Phúc,
An Tượng, Trạch Lâm, Liệt Sơn, Hương Thanh, Sơn Quan, An Nhơn,
Thanh Lâm, Vân Phước, Lâm Tài, Thọ An, Dũng Thanh Trung *nhi thập tứ*
bảo. Hiến Tô Chuong Hoàng đế Thiệu Trị, Giáp Thìn tứ niên, quân thứ Tôn
Thất Bật, Ngụy Khắc Tuần. Táu thính bãi hương binh dữ tiễn phá Lũy tiền
nhà trúc cập tài tinh [眚: coi xét, giám bót] thất thập nhất bảo. Kỳ hành [衡: cái
cân, cân nhắc] yếu địa đầu nhưng cựu trú thủ. Nhất Kỳ trú thủ Tuấn Linh, Phú
Thành, Vĩnh Khánh, Mỹ Sơn, Thủ Sơn, Hưng Nhơn, Phú Xuyên, Lân Đinh,
Giang Ngạn cùu bảo. Nhị Kỳ trú thủ Thanh Bồng, Thạch Bàn, Kiên Giáp,
Trường Giang, Thạch Câu, Tuấn Mã, Thạch Nham, Thạch Phong, Linh Chi
cùu bảo. Tam Kỳ trú thủ Hùng Thành, Mỹ Lộc, Tú Linh, Giảng Võ, Trung
Phù, Trường Đình, Phước

Dịch

Công, Võ Giáp, Long Bình, Khánh Giang, Bình Hòa, An Ninh, Vạn
niên, Thạch Bi, An Thạch, Lập Thạch, Vĩnh An, Bình An, Tân An, Tân
Bình, Mậu Lâm, Bích Khuê, Trúc Lâm, Hùng Nghĩa, Xuân Linh, An Phong,
Bình Định, Thạch Lũy, Tam Giang.

Cơ Năm có 24 bảo là Hòa Tường, Lâm Tùng, Nhân Hòa, Thạch Căn,
Thuận Lợi, Thanh Thủy, Mỹ Thuận, Phú Nhơn, Thanh Lê, Lương Tài, An
Bài, Vạn Phúc, An Tượng, Trạch Lâm, Liệt Sơn, Hương Thanh, Sơn Quan,
An Nhơn, Thanh Lâm, Vân Phước, Lâm Tài, Thọ An, Dũng Thanh Trung.

Năm Giáp Thìn (1844), Hiến Tô Chuong Hoàng đế, niên hiệu Thiệu
Trị thứ 4, quân thứ Tôn Thất Bật, Ngụy Khắc Tuần tâu về việc bãi bỏ hương
binh và chặt bỏ rào tre trước Trường Lũy, cũng như giảm bớt 71 đồn bảo.
Chi ở những nơi hiểm yếu thì giữ nguyên các đồn bảo. Cơ Nhứt giữ lại 9
đồn bảo là Tuấn Linh, Phú Thành, Vĩnh Khánh, Mỹ Sơn, Thủ Sơn, Hưng
Nhơn, Phú Xuyên, Lân Đinh, Giang Ngạn. Cơ Nhì giữ lại 9 đồn bảo là
Thanh Bồng, Thạch Bàn, Kiên Giáp, Trường Giang, Thạch Câu, Tuấn Mã,
Thạch Nham, Thạch Phong, Linh Chi. Cơ Tam giữ lại 8 đồn bảo là Hùng
Thành, Mỹ Lộc, Tú Linh, Giảng Võ, Trung Phù, Trường Đình, Phước

祿公堡四奇駐守寧江慶江石碑平安茂林竹林春莽平
定三江九堡五奇駐守青林山關烈山萬福安排富仁仁
和和祥八堡凡四十三堡丁未七年四奇增設富祿武甲
萬年立石碧奎石壘六堡五奇增設松林清水良才澤林
香清安城安富七堡凡十三堡汛分長壘該五十六堡五
奇兵數該一千一百五十人管率仍舊今

上嗣德癸丑六年 旨準東五奇爲三奇五丁取一每奇十
隊每隊兵五十人管三率隊十其餘束補 京兵省兵其
汛分自慶江堡北至中孚爲一奇自中孚堡北至青蓬源
爲二奇自慶江堡南至延長社截疆堡爲三奇乙卯八年

Phiên âm trang 108

Lộc bát bảo. Tứ Kỳ trú thủ Ninh Giang, Thạch Bi, Bình An, Mậu Lâm, Trúc Lâm, Xuân Linh, Bình Định, Tam Giang cùu bảo. Ngũ Kỳ trú thủ Thanh Lâm, Sơn Quan, Liệt Sơn, Van Phước, An Bài, Phú Nhơn, Nhơn Hòa, Hòa Tường bát bảo. Phàm tứ thập tam bảo.

Đinh Mùi thất niên, Tứ Kỳ tăng thiết Phú Lộc, Võ Giáp, Vạn Niên, Lập Thạch, Bích Khuê, Thạch Lũy lục bảo. Ngũ Kỳ tăng thiết Tùng Lâm, Thanh Thủy, Lương Tài, Trạch Lâm, Hương Thanh, An Thành, An Phú thất bảo, phàm thập tam bảo. Tấn phận Trường Lũy cai ngũ thập lục bảo. Ngũ Kỳ binh số cai nhị thiêu nhất bách ngũ thập nhất nhân. Quản suất nhưng cựu.

Kim thượng Tự Đức Quý Sửu lục niên chi chuẩn thúc ngũ Kỳ vi tam Kỳ, ngũ đinh thủ nhất, mỗi Kỳ thập đội, mỗi đội binh ngũ thập nhân, quản nhị suất đội thập, kỳ dư thúc bộ Kinh binh, tinh binh. Kỳ tấn phận tự Khánh Giang bảo bắc chí Trung Phù vi Nhất Kỳ. Tự Trung Phù bảo bắc chí Thanh Bồng nguyên vi Nhị Kỳ. Tự Khánh Giang bảo nam chí Diên trường xã Tiệt Cương bảo vi Tam Kỳ.

Át Mão bát niên

Dịch

Lộc. Cơ Tư giữ lại 9 đồn bảo là Ninh Giang, Thạch Bi, Bình An, Mậu Lâm, Trúc Lâm, Xuân Linh, Bình Định, Tam Giang. Cơ Năm giữ lại 8 đồn bảo là Thanh Lâm, Sơn Quan, Liệt Sơn, Vạn Phước, An Bài, Phú Nhơn, Nhơn Hòa, Hòa Tường. Tổng cộng suốt Trường Lũy giữ lại 43 đồn bảo.

Năm Đinh Mùi (1847), niên hiệu Thiệu Trị thứ 7, Lập thêm 13 đồn bảo, gồm cơ Tư lập thêm 6 đồn bảo là Phú Lộc, Võ Giáp, Vạn Niên, Lập Thạch, Bích Khuê, Thạch Lũy, cơ Ngũ lập thêm 7 đồn bảo là Tùng Lâm, Thanh Thủy, Lương Tài, Trạch Lâm, Hương Thanh, An Thành, An Phú. Như vậy suốt Trường Lũy bấy giờ có 56 đồn bảo. Quân số của 5 cơ là 2.151 người. Quản lý vẫn như cũ.

Triều Đức Kim Thượng ta, vào năm Quý Sửu (1853), niên hiệu Tự Đức thứ 6, triều đình ra lệnh thu gọn 5 cơ còn 3 cơ, cứ 5 đinh lấy 1, mỗi cơ có 10 đội quân, mỗi đội quân có 50 lính, 2 Quản, 10 Suất đội, số còn lại chờ phân bổ làm Kinh binh, tinh binh. Từ phía bắc bảo Khánh Giang đến bảo Trung Phù là cơ Nhứt. Từ phía bắc bảo Trung Phù đến nguồn Thanh Bồng là cơ Nhì. Từ phía nam bảo Khánh Giang đến bảo Tiệt Cương xã Duyên Trường là cơ Ba.

Năm Át Mão (1855), niên hiệu Tự Đức thứ 8,

軍次陳知等摘取鄰民精壯五百人東爲義勇奇支餉從
征事平而罷又奉 命官督飭三縣兵民培築長壘分
設八十堡丙辰九年議 準以三縣上畔民盡籍爲兵
束爲九奇尋改爲八奇奇十隊隊五十人管二率隊十丁
已十年 旨準省減每奇管員各一率隊各五每奇束
爲五隊每隊一百人只存每奇管一率隊五分爲三班二
月一換又設巡撫一尋復停省仍以省布政使潘靖商同
領兵辦事庚申十三年復設武巡撫一阮美始合與領
罪革癸亥十六年 旨準增設副領兵一阮美始合與領
兵官統知八奇事務復蒙議 準設剿撫使一以予土

Phiên âm trang 109

quân thứ Trần Tri đắng, trich thủ lân dân tinh tráng ngũ bách nhân thúc vi Nghĩa Dũng Kỳ chi hướng tùng chinh sự bình nhi bãi. Mệnh quan đốc súc tam huyện binh dân bồi trúc Trường Lũy phân thiết bát thập bảo. Bính Thìn cùu niên nghị chuẩn dĩ tam huyện thượng bạn dân tận tịch vi binh thúc vi cùu Kỳ, tầm cải vi bát Kỳ, Kỳ thập Đội, Đội ngũ thập nhân, quản nhị Suất Đội thập định dĩ thập niên. Chỉ chuẩn tinh giảm mỗi Kỳ quản viên các nhất suất đội các ngũ, mỗi Kỳ thúc vi ngũ đội, mỗi đội nhất bách nhân, chỉ tồn mỗi Kỳ quản nhất suất đội ngũ phân vi tam ban nhị nguyệt nhất hoán. Hựu thiết Tuần Vũ nhất tầm phục định tinh, nhưng dĩ tinh Bố Chánh sứ (*Phan Tĩnh vi thủy*) thương đồng Lãnh Bình biện sự. Canh Thân thập tam niên, phục thiết võ Tuần Vũ nhất Chu Phúc Minh lãnh chi, tầm dĩ tội cách. Quý Hợi thập lục niên, chỉ chuẩn tăng thiết Phó Lãnh binh nhất (*Nguyễn Mỹ vi thủy*) hợp dữ Lãnh binh quan tổng tri bát Kỳ sự vụ. Phục mông nghị. Chuẩn thiết Tiểu phủ sứ nhất dĩ dư thô

Dịch

quân thứ của các tướng Trần Tri, tuyển lựa trong cư dân các lân áp ven Trường Lũy, chọn lấy 500 người khỏe mạnh lập nên cơ Nghĩa Dũng đưa vào luyện tập chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài của đất nước (Đội quân này về sau theo Trần Tri vào giữ thành Gia Định năm 1858-1859 chống lại pháo thuyền Pháp). Triều đình lệnh cho tinh đốc thúc binh dân 3 huyện tu bổ Trường Lũy và bố trí 80 đồn bảo giữ Lũy.

Năm Bính Thìn (1856), niên hiệu Tự Đức thứ 9, triều đình lại ra lệnh cho tinh ráo riết bắt lính trong dân 3 huyện ven Trường Lũy (*tức cả tinh Quảng Nghĩa*), bổ sung lính cho 9 cơ, sau đó lại biên chế thành 8 cơ, mỗi cơ 10 Đội, mỗi Đội 50 lính, 2 Quản, 10 Suất đội, lính đi nghĩa vụ 10 năm. Triều đình lại ra lệnh cho tinh giảm, mỗi cơ chỉ còn 1 Quản, 5 Suất đội, mỗi cơ chỉ còn giữ lại 5 Đội, mỗi Đội 100 lính. Tại mỗi cơ chỉ còn 1 Quản 5 Suất đội, phân thành 3 ban, cứ 2 tháng thì thay.

Lại bố trí chức Tuần Phủ Quảng Nghĩa, sau lại thôi, giao cho quan Bố Chánh sứ (*đầu tiên là Phan Tĩnh*) cùng quan Lãnh Bình lo liệu công việc. Năm Canh Thân (1860), niên hiệu Tự Đức thứ 13, lại phục hồi chức quan Tuần Vũ chuyên quân sự. Chu Phúc Minh làm Tuần Vũ Quảng Nghĩa, sau phạm tội phải bị cách.

Năm Quý Hợi (1863), niên hiệu Tự Đức thứ 16, triều đình cho tăng cường một Phó Lãnh Bình cho tinh Quảng Nghĩa (*người đầu tiên là Nguyễn Mỹ*) để cùng quan Lãnh Bình chỉ huy 8 cơ Tấn phận. Triều đình lại tăng cường cho Quảng Nghĩa một chức quan Tiểu Phủ sứ. Ta

著領之凡事商同正副領兵會銜委辦辰以上畔民屢被
惡蠻彊耗數多八奇兵額間多掛文予乃摺請減東六奇
以舒民瘼欽奉

旨準在案甲子十七年遵奉東八奇爲六奇奇十隊每隊五十
人管二率隊十又于六奇中揀取精壯每奇一百人每隊
十人該六百人設爲靖蠻戰士衛十二隊每隊五十人正
副衛尉各一率隊十二又奉募勇不拘内外籍民東爲靖
蠻義雄奇十隊管一率隊十譯蠻二隊率隊各一設立
靖蠻三大堡其駐守左堡戰士四隊義雄七隊譯蠻二隊
遷善四隊剿撫使居之正堡戰士四隊義雄一隊正領兵

trú lãnh chi. Phàm sự thương đồng Chánh Phó Lãnh Binh hội hàn thỏa biện, thời dĩ thượng bạn dân lũ bị ác man điêu hao sồ đa. Bát Kỳ binh ngạch gian đa quái khiếm, dư nãi tập thỉnh giám thúc Lục Kỳ dĩ thư dân mạc [眞: bệnh], khâm phụng.

Chỉ chuẩn tại án, Giáp Tí thập thất niên, tôn phụng thúc bát Kỳ vi lục Kỳ. Kỳ thập đội, mỗi đội ngũ thập nhân, quản nhị suất đội thập, hựu vu lục Kỳ trung giàn thủ tinh tráng, mỗi Kỳ nhâ bách nhân, mỗi đội thập nhân. Cai lục bách nhân thiết vi Tinh Man chiến sĩ vê, thập nhị đội. Mỗi đội ngũ thập nhân. Chánh Phó Vệ úy các nhất Suất đội thập nhị. Hựu phụng mộ dũng bát câu nội ngoại tịch dân thúc vi Tinh Man Nghĩa Hùng Kỳ. Kỳ thập đội quản nhất Suất Đội thập Dịch Man nhị Đội Suất Đội Các Nhất. Thiết lập Tinh Man tam đại bảo. Kỳ trú thủ Tả bảo, chiến sĩ từ đội Nghĩa Hùng, thất đội Dịch Man, nhị đội Thiên Thiện, từ đội Tiếu Phù sứ cư chi. chánh bảo. Chiến sĩ từ đội Nghĩa Hùng, nhất đội Chánh lãnh binh

Dịch

là người địa phương Quảng Nghĩa làm chức áy. Phàm mọi việc ta cùng Chánh, Phó Lãnh Binh bàn thảo thống nhất. Bấy giờ, dân cư sinh sống ven Trường Lũy, bị giặc Thượng lăm phen gây thiệt hại. Trong khi đó, binh lính của 8 cơ thì thiếu hụt, ta tâu xin giảm còn 6 cơ thôi để dưỡng sức dân.

Năm Giáp Tý (1864), niên hiệu Tự Đức thứ 17, triều đình chuẩn thuận tờ tâu của ta. Ta tóm tắt lại thành 6 cơ, mỗi cơ 10 Đội, mỗi Đội 50 lính, 2 Quản, 10 Suất đội. Ta lại tuyển lựa trong 6 cơ, lấy mỗi Đội 10 lính khỏe mạnh nhất, tức mỗi cơ 100 lính khỏe mạnh. Với 600 lính khỏe mạnh ấy, lập Vệ Tinh Man Chiến Sĩ phân thành 12 Đội, mỗi Đội 50 lính, có một Chánh Vệ Úy, một Phó Vệ Úy, 12 Suất Đội. Ta lại phụng mệnh tuyển mộ thêm lính, không phân biệt có sô bộ (*hộ khẩu*) tại chỗ hay không, rồi biên chế thành một cơ mới là cơ Tinh Man Nghĩa Hùng. Cơ này có 10 Đội, 1 Quản, 10 Suất đội, 2 đội Dịch Man, mỗi đội đều có 1 Suất đội. Ta cho xây dựng ba đồn bảo lớn gọi là Tinh Man tam đại bảo giao cho cơ Tinh Man Nghĩa Hùng mới lập này. Ở giữ Tả bảo là chiến sĩ 4 đội Nghĩa Hùng, 7 đội Dịch Man, 2 đội Thiên Thiện, 4 đội Tiếu Phù sứ. Ở giữ Chánh bảo là chiến sĩ 4 đội Nghĩa Hùng, 1 đội Chánh Lãnh binh.

居之右堡戰士四隊義雄二隊副領兵居之其餘奇堡量
行省減每奇只存七八堡上下又奉團練鄰民束爲六奇
鄰每鄰管鄰一每總鄰該總一每鄰鄰長一頭目二或三
就中三奇汎分一半至一奇長壘遙隔不便設堡仍移設
諸小堡于大山之東改置堡名以便更守其衝者奇兵駐
守簡者鄰民更守奇堡現存四十七堡併與三大堡該五
十堡內一奇員弁駐守大來堡存大定福嶺壽域東城多
福梧桐六堡鄰民更守三奇員弁駐守靈沼堡存僕風碓
山碓關百祿和平盛美六堡鄰民更守五奇員弁駐守富
仁烈山薰風三堡存安排安山春山山圍截疆五堡鄰民更

cư chi. Hữu bảo, chiến sĩ tứ đội Nghĩa Hùng, nhị đội Phó lãnh binh cư chi. Kỳ dư Kỳ bảo lượng hành tinh giảm, mỗi Kỳ chi tồn thát bát bảo thượng hạ. Hựu phung đoàn luyện lân dân thúc vi lục Kỳ lân, mỗi lân quản lân nhất, mỗi tông lân Cai tông nhất, mỗi lân, Lân trưởng nhất, Đầu mục nhị hoặc tam. Tựu trung Tam Kỳ Tấn phận nhất bán chí Nhất Kỳ, Trường Lũy diêu cách bất tiện thiết bảo, nhưng di thiết chư tiêu bảo vu Đại Sơn chi đông cài trí bảo danh dĩ tiện canh thủ. Kỳ xung giả, kỳ binh trú thủ giàn giàn lân dân canh thủ. Kỳ bảo, hiện tồn tứ thập thất bảo, tịnh dữ tam đại bảo. cai ngũ thập bảo nội.

Nhất Kỳ viên biện trú thủ Đại Lai bảo, tồn Đại Định, Phước Linh, Tho Vực, Đông Thành, Đa Phước, Ngô Đồng lục bảo. Lân dân canh thủ.

Tam Kỳ viên biện trú thủ Linh Chiêu bảo, tồn Thiên Phong, Hùng Sơn, Hùng Quan, Bách Lộc, Hòa Bình, Thạnh Mỹ lục bảo, lân dân tiện thủ.

Ngũ Kỳ viên biện trú thủ Phú Nhơn, Liệt Sơn, Huân Phong, tam bảo, tồn An bài, An Sơn, Xuân Sơn, Sơn Viên, Tiết Cương ngũ bảo, lân dân canh

Dịch

Ở giữ Hữu bảo là chiến sĩ 4 đội Nghĩa Hùng, 2 đội Phó Lãnh binh. Ngoài ra, bỏ bớt số lượng đồn bảo, mỗi cơ chỉ giữ lại trên dưới 7, 8 bảo mà thôi. Ta lại tộ chức dân cư các lân áp đưa vào huấn luyện quân sự hình thành Dân quân của khắp 6 cơ. Mỗi lân có một viên Quản Lân, mỗi tông có một Cai Tông, mỗi lân có một Lân Trưởng, 2 hoặc 3 Đầu Mục. Tóm lại, một nửa số bảo ở cơ Ba cho đến cơ Nhứt, Trường Lũy xa cách không tiện lập đồn bảo, phải chuyển các bảo đến phía đông Đại Sơn, đều đổi tên để tiện canh giữ. Các nơi xung yếu đều bố trí biên binh các cơ ở giữ. Các nơi khác thì dân quân canh giữ. Đồn bảo cũ hiện còn 47 cái, công thêm 3 đồn lớn mới lập chẵn 50 cái.

Tại cơ Nhứt, biên binh ở giữ bảo Đại Lai, còn 6 bảo Đại Định, Phước Linh, Tho Vực, Đông Thành, Đa Phước, Ngô Đồng do dân quân canh giữ.

Tại cơ Ba, biên binh ở giữ bảo Linh Chiêu, còn 6 bảo Thiên Phong, Hùng Sơn, Hùng Quan, Bách Lộc, Hòa Bình, Thạnh Mỹ do dân quân canh giữ.

Tại cơ Năm, biên binh ở giữ 3 bảo là Phú Nhơn, Liệt Sơn, Huân Phong, còn 5 bảo An Bài, An Sơn, Xuân Sơn, Sơn Viên, Tiết Cương do dân quân canh giữ.

守二奇員弁駐守安亭富城二堡存富潤土山義山安樂
富壽綏安六堡鄰民更守四奇員弁駐守長亭秀林二堡
存福壽安池秀嶺峻嶺美祿壯士六堡鄰民更守六奇員
弁駐守石峯石盤二堡存青林蒼芝盤安長江堅甲峻馬
安園七堡鄰民更守其六奇鄰凡三十九鄰內一奇鄰歸
祿歸春歸山歸安歸西歸富歸福七鄰三奇鄰感城感秀
感盛感福感安感交六鄰五奇鄰知平知成知和知會霑
城霑美霑慶七鄰二奇鄰上合上和上安上富上壽五鄰
四奇鄰中蟠中安中榮中平安田會田六鄰六奇鄰美田
福田安富安禾新安新祿永綏芳亭春姜九鄰丙寅十九

thủ. Nhị Kỳ viên biện trú thủ An Đình, Phú Thành nhị bảo, tồn Phú Nhuận, Thổ Sơn, Nghĩa Sơn, An Lạc, Phú Thọ, Tuy An lục bảo, lân dân canh thủ. Tứ Kỳ viên biện trú thủ Trường Đình, Tú Lâm nhị bảo, tồn Phú Thọ, An Trì, Tú Linh, Tuần Linh, Mỹ Lộc, Tráng Sĩ lục bảo, lân dân canh thủ. Lục Kỳ viên biện trú thủ Thạch Phong, Thạch Bàn nhị bảo, tồn Thanh Lâm, Linh Chi, Bàn An, Trường Giang, Kiên Giáp, Tuần Mã, An Viên thất bảo, lân dân canh thủ. Kỳ lục Kỳ lân, phàm tứ thập lân nội, Nhất Kỳ lân Quy Lộc, Quy Xuân, Quy Sơn, Quy An, Quy Tây, Quy Phú, Quy Phước thất lân. Tam Kỳ lân, Cảm Thành, Cảm Tú, Cảm Thạnh, Cảm Phước, Cảm An, Cảm Giao lục lân. Ngũ Kỳ lân, Tri Bình, Tri Thành, Tri Hòa, Tri Hội, Chiêm Thành, Chiêm Mỹ, Chiêm Khánh thất lân. Nhị Kỳ lân, Thượng Hợp, Thượng Hòa, Thượng An, Thượng Phước, Thượng Thọ, ngũ lân. ú Kỳ lân, Trung Bàn, Trung An, Trung Vinh, Trung Bình, An Điền, Hội Điền lục lân. Lục Kỳ lân, Mỹ Điền, Phước Điền, An Phú, An Hòa, Tân An, Tân Lộc, Vĩnh Tuy, Phương Đình, Xuân Mỹ cửu lân. Bính Dần thập cửu

Dịch

Tại cơ Nhì, biền binh ở giữ 2 bảo là An Đình, Phú Thành, còn 6 bảo Phú Nhuận, Thổ Sơn, Nghĩa Sơn, An Lạc, Phú Thọ, Tuy An do dân quân canh giữ. Tại cơ Tư, biền binh ở giữ 2 bảo là Trường Đình, Tú Lâm, còn 6 bảo Phú Thọ, An Trì, Tú Linh, Tuần Linh, Mỹ Lộc, Tráng Sĩ do dân quân canh giữ. Tại cơ Sáu, biền binh ở giữ 2 bảo là Thạch Phong, Thạch Bàn, còn 7 bảo Thanh Lâm, Linh Chi, Bàn An, Trường Giang, Kiên Giáp, Tuần Mã, An Viên do dân quân canh giữ. Có tất cả 40 lân áp thuộc 6 Kỳ.

Tại cơ Nhứt có 7 lân là Quy Lộc, Quy Xuân, Quy Sơn, Quy An, Quy Tây, Quy Phú, Quy Phước thất. Tại cơ Ba có 6 lân là Cảm Thành, Cảm Tú, Cảm Thạnh, Cảm Phước, Cảm An, Cảm Giao. Tại cơ Năm có 7 lân là Tri Bình, Tri Thành, Tri Hòa, Tri Hội, Chiêm Thành, Chiêm Mỹ, Chiêm Khánh.

Tại cơ Nhì có 5 lân là Thượng Hợp, Thượng Hòa, Thượng An, Thượng Phước, Thượng Thọ.

Tại cơ Tư có 6 lân là Trung Bàn, Trung An, Trung Vinh, Trung Bình, An Điền, Hội Điền. Tại cơ Sáu có 9 lân là Mỹ Điền, Phước Điền, An Phú, An Hòa, Tân An, Tân Lộc, Vĩnh Tuy, Phương Đình, Xuân Mỹ.

Năm Bính Dần (1866), niên hiệu Tự Đức thứ 19

年 旨準各于壘前後何係荒閒者設立各奇屯田摘
下班兵每月支餉米各一督令耕墾所得粟子充公遷善
各隊放回丁卯二十年摺請束補義雄奇爲五隊其左堡
駐守戰士六隊義雄五隊譯蠻二隊正堡戰士三隊右堡
戰士三隊戊辰二十一年摺請移設右堡于四奇秀林堡
其左堡改爲第一堡正堡改爲第二堡右堡改爲第三堡
其四奇兵原駐于秀林者移于美祿堡駐守存五簡堡鄰
民更守又于蠻境之明隆廊衣諾能等柵設三大堡一名
明隆堡一名伊川堡一名黃魚堡二十三年三月日增設
黎源堡于諾灘上蠻架勃處以備遞年巡往或征勦駐紮

niên, chỉ chuẩn các vụ Lũy tiền hậu hàn hệ hoang nhàn giả thiết lập các Kỳ đồn điền, trích hạ ban binh, mỗi nguyệt chỉ hướng menses các nhất, đốc lệnh canh khẩn, sở đắc túc từ sung công, Thiên Thiện các đội phóng hồi.

Đinh Mão nhị thập niên, tập thịnh thúc bồ Nghĩa Hùng Kỳ vi ngũ đội. Kỳ Tả bảo trú thủ chiến sĩ lục đội, Nghĩa Hùng ngũ đội, Dịch Man nhị đội. Chính bảo, chiến sĩ tam đội. Hữu bảo chiến sĩ tam đội.

Mậu Thìn nhị thập nhất niên, tập thịnh di thiết hữu bảo vu Tú Kỳ Tú Lâm bảo. Kỳ Tả bảo cài vi Đệ Nhất bảo, Chánh bảo cài vi Đệ Nhị bảo, Hữu bảo cài vi Đệ Tam bảo. Kỳ Tú Kỳ binh, nguyên trú vu Tú Lâm giả di vu Mỹ Lộc bảo trú thủ, tồn Ngũ Giản bảo lân dân canh thủ. Hữu vu man cảnh chi Minh Long, Làng Y, Nước Năng đẳng sách thiết tam đại bảo, nhất danh Minh Long bảo, nhất danh Y Xuyên bảo, nhất danh Hoàng Ngu bảo.

Nhị thập tam niên, tam nguyệt nhất, tăng thiết Lê Nguyên bảo vu Nước Li Thượng Man, Giá Bột xứ dĩ bị đệ niêm tuần vãng hoặc chinh tiễn trú trác

Dịch

Triều đình lệnh về việc đưa số ruộng bỏ hoang hai bên Trường Lũy thành lập đồn điền của các Kỳ, binh lính các đội chia phiên để mỗi đội làm ruộng trong một tháng. Lúa thu được thì sung công. Giải thể các đội Thiên Thiện.

Năm Đinh Mão (1867), niên hiệu Tự Đức thứ 20, tâu xin thúc bồ Nghĩa Hùng Kỳ làm 5 đội. Tại Tả bảo, 6 đội chiến sĩ 5 đội Nghĩa Hùng, 2 đội Dịch Man ở giữ,. Tại Chính bảo, 3 đội chiến sĩ ở giữ. Tại Hữu bảo 3 đội chiến sĩ ở giữ.

Năm Mậu Thìn (1868), niên hiệu Tự Đức thứ 21, tâu xin dời Tả bảo đến bảo Tú Lâm ở cơ Tư, đổi tên là bảo Đệ Nhất. Chánh bảo đổi tên là bảo Đệ Nhị. Hữu bảo đổi tên là bảo Đệ Tam. Biền binh ở cơ Tư, trước ở giữ tại bảo Tú Lâm nay dời qua ở giữ bảo Mỹ Lộc. Còn bảo Ngũ Giản giao cho dân tại chỗ chanh giữ.

Tại các sách xứ Thượng Minh Long, Làng Y, Nước Năng lập 3 đồn bảo lớn có tên là bảo Minh Long, bảo Y Xuyên và bảo Hoàng Ngu.

Vào tháng 3 năm Canh Ngọ (1870), niên hiệu Tự Đức thứ 23, lại lập thêm bảo Lê Nguyên tại sách Nước Li để các năm tới quân đi tuần vãng xứ Giá Bột của người Thượng vùng núi cao, có nơi trú ngụ.

有所回師凌所在蠻更守

Phiên âm trang 114

hữu sở. Hồi sư giao sở tại man canh thủ.

Dịch

Khi hồi sư thì giao cho người Thượng tại chỗ canh giữ.

名將之剿平事狀

我轄昔爲蠻境自屬内地以來四五百年于茲矣世有邊患世亦有御邊之人非可以一一數然言其才智出人恩威素著惟鎮郡公以下十公而已諸公者或出於文或出於武或主於撫或主於政迄今民猶思其德蠻猶畏其威前乎此未之見後乎此不能及誠我一國之名將也求之漢之班趙唐之薛李宋之寇韓想不過是謹備錄之以爲後人之模楷耳

裴公佐漢

公北圻人黎正和年間公爲北軍都督府掌府事鎮郡公

DANH TƯỚNG CHI TIẾU BÌNH SỰ TRẠNG

Ngã hạt tích vi man cảnh tự thuộc nội địa dĩ lai, tứ ngũ bách niên vu tư hý. Thế hữu biên hoạn thế, diệc hữu ngự biên chi nhân phi khả dĩ nhất nhất số nhiên. Ngôn kỳ tài trí xuất nhân túc uy tố trú, duy Trần Quận công dĩ hạ thập công nhi dĩ. Chư công già hoặc xuất ư văn hoặc xuất ư võ hoặc chủ ư phủ hoặc chủ ư công, hất [迄: - kim: đến nay] kim dân do tư kỳ đức, man do úy kỳ uy. Tiền hồ thử vị chi kiến, hậu hồ thử bát năng cập thành. Ngã quốc chi danh tướng dã, cầu chi Hán chi Ban, Triệu Đường chi Bệ, Lý, Tống chi Khấu, Hàn, tướng bát quá thị cần bị lục chi dĩ vi hậu nhân mô khái [楷: chữ khái, mẫu] nhī.

BÙI CÔNG TÁ HÁN

Công Bắc kỳ nhân, Lê Chính Hòa niên gian, công vi bắc quân Đô Đốc phủ Chuồng Phủ sự Trận Quận công

Dịch

CÁC VỊ TƯỚNG BÌNH MAN NỔI TIẾNG

Từ khi tinh ta tiến hành quản lý các làng người Thượng đến nay có lẽ đã bốn năm trăm năm rồi. Trong thời gian ấy, có nhiều làng người Thượng kéo xuống quấy nhiễu thì cũng xuất hiện các nhân vật xuất sắc đứng ra lãnh đạo quân dân đánh dẹp. Từ Trần Quận công Bùi Tá Hán trở về sau, có cả chục nhân vật bình man tài tuấn. Các vị ấy, có người là văn quan, có người là võ tướng, có người thiên về phủ dụ, có người chủ trương đánh dẹp. Cho đến nay, nhân dân vẫn còn nhớ đến công đức của họ, người Thượng vẫn còn khiếp sợ oai dung của họ. Mỗi người một vẻ, trước họ chẳng thấy ai như thế, sau họ chẳng có ai sánh kịp. Danh tướng nước ta có kém chi Ban, Triệu thời Hán, Bệ, Lý thời Đường, Khấu, Hàn thời Tống. Vì thế, tôi ghi chép sự tích các danh tướng nước ta cũng là việc có ích để cho người đời sau học tập.

Ông BÙI TÁ HÁN

Ông người Bắc kỳ, làm chức Bắc Quân Đô Đốc phủ Chuồng Phủ sự Trần Quận công vào niên hiệu Chính Hòa (triều Hậu Lê Trung Hưng).

鎮守廣南辰我轄猶隸廣南之升峯府當此之辰公之驅使羣蠻如奴隸然故其蠻漢安居無相侵奪或云此蠻乃公之奴僕但得之傳聞無稽不信咸辰年公卒贈太保立祠祀之至今沿邊諸山上見有一二廢堡蠻言公之堡或公之園也不知是否然但即此蠻之有祈禱輒以公寔之則知公生前之威德矣

阮公居貞

公承天人字儀號淡庵世家子也試中庚申科鄉貢公爲人慷慨有謀畧料事能斷懸合機宜辰我轄山蠻屢爲邊

患庚午年春

trấn thủ Quảng Nam thời ngã hạt do lệ Quảng Nam chi Thăng Hoa phủ. Đương thử chi thời, công chi khu sù quần man như nô lệ nhiên. Cố kỳ man Hán an cư vô tương xâm đoạt. Hoặc vân thử man nãi công chi nô bộc, đắn đắc chi truyền văn vô kẽ bất tín. Mậu Thin niên công tốt, tặng Thái bảo, lập tự từ chi chí kim. Duyên biên chư sơn thượng kiến hữu nhất nhị phế bảo, man ngôn công chi bảo hoặc công chi viên dã. Bất tri thị phủ? Nhiên đắn túc thử man chi hữu kỳ đảo triếp [輶:luôn luôn] dĩ công thật chi, tắc tri công sinh tiền chi uy đức hỹ.

NGUYỄN CÔNG CỦ TRINH

Công thừa thiên nhân tự Nghi hiệu Đạm Am, thế gia tử dã. Thí trúng Canh Thân khoa Hương công. Công vi nhân kháng khái hữu mưu lược, liệu sự năng đoạn huyền hợp cơ nghi. Thời ngã hạt sơn man lũ vi biên hoạn. Canh Ngọ niên xuân

Dịch

Ông được phái vào trấn thủ Quảng Nam khi hạt này còn thuộc vào phủ Thăng Hoa, đạo Quảng Nam. Bấy giờ, ông đối xử với người Thượng như người Kinh, nên người Kinh, người Thượng đều được yên ổn làm ăn sinh sống, không xảy ra việc xâm biền gây rối nhau. Có người cho rằng, người Thượng đều là nô bộc của ông, song chi nghe đồn thổi, chứ chẳng có chứng cứ gì. Ông qua đời vào năm Mậu Thìn (1568), được tặng hàm Thái bảo, được nhân dân Kinh Thượng lập đền thờ, chăm lo hương khói cho đến tận ngày nay. Đến bây giờ người ta còn thấy một vài phế tích bên cạnh núi, người Thượng bảo đó là đồn binh hoặc là rẫy vườn ngày xưa của ông Trần công Bùi Tá Hán. Chẳng biết có đúng không? Song thấy người Thượng người Kinh thành khẩn cầu cúng ông thì chắc là thuở sinh thời ông là người có uy đức lớn.

Ông NGUYỄN CỦ TRINH

Ông tự là Nghi, hiệu là Đạm Am, là con nhà thế gia vọng tộc ở đất Thừa Thiên – Huế. Ông thi đỗ Hương công khoa Canh Thìn (1740), là người kháng khái có trí mưu, liệu việc khôn ngoan và chính xác. Mùa xuân năm Canh Ngọ (1750)

世尊孝武皇帝命公爲廣義巡撫公至爲書撫諭該蠻不肯出頭
公議進討人多以爲險遠嵐瘴阻其議公乃作僧尼傳語
用國音設爲問答辭以諷示之尋進兵蠻匪逃散公恐回
師匪必復聚乃據巢穴立寨柵立屯田嚴斥堠佯爲久居
計蠻匪懼詣軍門降公撫勞遣之乃還捷

聞從此邊境寧帖

鄧公大畧

公廣平豐登人

世尊孝武皇帝朝公爲廣南營該簿公居官清貪取與不苟餽遺
菲薄者受其一二稍厚者輒辭曰家尚有篠非矯也其不

Thé Tôn Hiếu Võ mệnh công vi Quảng Ngãi Tuần phủ, công chì vi thư phủ dụ, cai man bắt khิง xuất đầu, công nghị tiên thảo. Nhân đa dĩ vi hiềm viễn phong chướng trở. Kỳ nghị công nãi tác tăng ni truyền ngũ dụng quốc âm thiết vi vấn đáp từ dĩ phúng thị chi. Tầm tiến binh, man phi đào tán, công khùng hồi sư, phi tặc phục tụ, nãi cứ sào huyệt lập trại sách đồn điền nghiêm xích hậu [堠:trạm gác] dương [弔:giả vờ] vi cửu cư, kế man phi cụ chỉ quân mòn hàng, công phủ lao khiền chi nãi hoàn tiệp. Văn tùng thủ man cảnh ninh thiếp.

ĐẶNG CÔNG ĐẠI LƯỢC

Công Quảng Bình Phong Đăng nhân. Thé Tôn Hiếu Võ hoàng đế triều, công vi Quảng Nam doanh Cai bạ. Công cư quan thanh bần thủ dữ bất cầu quỹ [quà cáp] di phi bạc giả thụ kỳ nhất nhị sào hậu giả triếp [thường, luôn] từ viết gia thượng hưu dư phi kiều dã. Kỳ bất

Dịch

thời vua Thé Tôn Hiếu Võ (chúa Nguyễn Phúc Khoát), hạt ta bị người Thượng xâm lấn. Ông giữ chức Tuần phủ Quảng Nghĩa, viết thư ra sức phủ dụ. Người Thượng không chịu ra mặt, ông quyết đem quân đánh dẹp. Quân Thượng thì nhiều, đường sá xa xôi, hiềm yếu. Ông bèn sáng tác sách “Sài Vãi” bằng tiếng Nôm để khuyên răn, thông qua những lời đối đáp của một tăng một ni. Ông kéo quân đến đâu, giặc Thượng ở đó tan vỡ trốn chạy tứ tán. Ông nghĩ khi mình kéo quân về thì người Thượng lại tụ tập quấy phá, bèn hạ lệnh lập trại đóng quân, khai thác đồn điền ngay nơi bàn làng sào huyệt của người Thượng, giả vờ như sẽ đóng quân lâu dài ở đó. Giặc Thượng sợ hoảng, lần lượt kéo đến trại quân ông xin quy hàng. Ông vỗ về khuyên bảo rồi cho rút quân thăng trận trở về.

Ông ĐẶNG ĐẠI LƯỢC

Ông quê ở Phong Đăng, Quảng Bình, làm chức Cai bạ tại doanh Quảng Nam thời vua Thé Tôn Hiếu Võ (chúa Nguyễn Phúc Khoát). Ông làm quan thanh liêm, cơm rau dưa đậm bạc, biết giữ mình, không nhận biếu xén. Khi có người mang quà đến thì luôn từ chối,

恩遽絕人類此辛巳二十三年我轄山蠻侵邊

上授公之子大度爲廣南記錄仍命公率師攻之公至將士聞公之廉節一皆敬憚無不用命公進兵搥他巢穴大破之從此羣蠻懾服

陳公福成

公廣南和樂人又名大薦字仲召禁兵該隊陳公之子也公少辰善馬日馳驅爲戲年十八未知學會有廣平生徒武春濃設帳于鄰舍見公秀穎語公父曰孺子可教何不使學公父曰武弁子未知學幸先生教之是所願也乃使就學公穎悟強記過目成誦不數年間經史背讀不遺一

nhẫn cự tuyệt nhân, loại thử.

Tân Ty nhị thập niên, ngũ hạt sơn man xâm biên. Thượng thư công chi từ Đại Đô vi Quảng Nam Ký lục nhưng mệnh công suất sứ công chi. Công chí, tướng sĩ văn công chi liêm tiết, nhất giai kính đạn vô bất dụng mệnh công tiến binh đảo tha sào huyệt đại phá chi. Tùng thử quần man nhiếp phục.

TRẦN CÔNG PHƯỚC THÀNH

Công Quảng Nam Hòa Vinh nhân, hựu danh Đại Tiến, tự Trọng Triệu. Cấm binh Cai đội Trần công chi tử dã. Công thiếu thời thiện mã, nhật tri [肚: dong ruồi] khu, vi hí [肚: đùa], niên thập bát vị tri học hội. Hữu Quảng Bình sinh đồ Võ Xuân Nùng thiết trường vu lân xá, kiến công tú tàn, ngữ công phụ viết: “Nhụ tử khả giáo hà bất sứ học? ” Công phụ viết: “Võ biện tử vị tri học, hạnh tiên sinh giáo chi thị sở nguyện dã”. Nãi sứ tựu học, công tàn ngộ cường kỵ quá mục thành tụng, bất số niêm gian Kinh Sử bối độc bất di nhất

Dịch

nói thăng là nhà có dư.

Năm Tân Ty, Thé Tôn Hiếu Võ Nguyễn Phúc Khoát năm thứ hai mươi ba (1761), người Thượng tràn xuống quấy phá. Nhà chúa bỏ nhiệm con trai ông là Đặng Đại Đô làm chức Ký lục tại doanh Quảng Nam, còn ông thì vua sai cầm quân đánh người Thượng. Khi ông đến Quảng Nghĩa, tất cả tướng sĩ đều đã nghe danh liêm khiết đạo đức của ông nên một lòng kính sợ ông, không ai dám vi lệnh. Ông cho tiến quân khuấy tung sào huyệt, đại phá giặc Thượng. Từ đó, người Thượng thấy đều nhiếp phục.

Ông TRẦN PHƯỚC THÀNH

Ông còn có tên khác là Trần Đại Tiến, tự Trọng Triệu, quê Hòa Vinh, Quảng Nam, là con của quan Cai đội Cấm binh Trần công. Ông từ nhỏ đã ham ngựa, ngày ngày dong ruồi chằng thắt mệt, tuổi đã 18 mà chưa từng học chữ. Bấy giờ có ông thầy đồ tên Võ Xuân Nùng, người Quảng Bình đến Hòa Vinh mở lớp dạy chữ ở gần nhà ông, thấy ông tướng mạo sáng sủa, bèn hỏi cha ông: “Cậu nhà có tướng học trò, sao không cho đi học?”. Trần công bảo: “Cháu ham võ nghệ quá, chưa từng được học chữ, nay may có thầy, xin thầy giúp cho”. Thế là từ đó, ông bắt đầu học chữ, lại rất sáng dạ, học tới đâu thuộc tới đó, chẵng mấy năm đã làu thông Kinh sử, không sót quyển nào.

字人號爲呂書箱又稱長安三鳳

陳福成阮廷仲潘得淑

及應試擢

解元

睿尊皇帝朝公爲翰林侍講丁亥冬陞廣南記錄庚寅夏我轉山

蠻侵邊

上授公爲欽差該簿巡行五府參謀平戎

調遣廣義屯營六道將士及歸仁富安二府兵討之公到
境檄下禁止諸源不得與蠻交易尋進兵大擊之羣蠻畏
服乞降公乃班師

阮公公迪

慕德縣感德總蓮沼社人公生前爲該監官亦不知何代
但據統志云公國初平山蠻有功沒後封輔國上將軍

tự. Nhân hào vi triệu, thư sương hựu xưng Trường An tam phụng (*Trần Phước Thành, Nguyễn Đình Trung, Phan Đắc Thục*). Cập ứng thí trặc Giải nguyên. Duệ Tôn Hoàng đế triều, công vi hàn lâm Thị giảng, Định Hợi đông thăng Quảng Nam Ký kục. Canh Dần hạ, ngã hạt sơn man xâm biên. Thượng thụ công vi Khâm sai Cai bạ tuần hành ngũ phủ tham mưu bình nhung đồng khiến Quảng Nghĩa đòn doanh lục đạo tướng sĩ cập Qui nhơn Phú Yên nhị phủ binh thảo chi. Công đáo cảnh, hịch hạ cầm chỉ chư nguyên bất đắc dữ man giao dịch, tầm tiễn binh đại kích chi. Quần man úy phục cật hàng, công nãi ban sư.

NGUYỄN CÔNG CÔNG ĐỊCH

Mộ Đức huyện, Cảm Đức tổng, Liên Chiểu xã nhân, công sinh tiền vi Cai giám quan diệc bất tri hà đại dãn cứ Thông chí vân công. Quốc sơ, bình sơn man hữu công, một hậu phong Phụ Quốc Thượng Tướng quân.

Dịch

Người đương thời tán tụng ông xem như là một hiện tượng, xếp ông đứng đầu “Tam phụng” đất Tràng An (*Trần Phước Thành, Nguyễn Đình Trung, Phan Đắc Thục*). Đến khi đi thi Hương, ông đỗ Giải nguyên (đỗ đầu). Thời vua Duệ Tôn Hiếu Định Nguyễn Phúc Thuần, ông là Hàn Lâm Thị giảng. Đến mùa đông năm Định Hợi (1767), ông được thăng làm Ký lục tại doanh Quảng Nam. Mùa hạ năm Canh Dần (1770), người Thượng tràn xuống quấy phá. Nhà chúa giao ông làm Khâm sai Cai bạ đi tuần hành 5 phủ, nghiên cứu dẹp người Thượng. Ông được giao quyền điều khiển tướng sĩ sáu đạo đòn doanh thuộc 3 phủ tại Quảng Nghĩa và hai phủ Bình Định, Phú Yên để đánh giặc. Ông đến Quảng Nghĩa, ra lệnh cấm chỉ mọi giao dịch Kinh Thượng nơi các vùng đầu nguồn, rồi mới tiến công quân địch. Người hượng khiếp sợ xin quy hàng, ông rút quân về.

Ông NGUYỄN CÔNG ĐỊCH

Ông người xã Liên Chiểu, tổng Cảm Đức, huyện Mộ Đức. Chỉ biết trước kia ông làm quan Cai giám, không rõ thời nào, song căn cứ sách Thông Chí viết về ông thì vào thời quốc sơ (thời các chúa Nguyễn) ông có công đánh dẹp người Thượng, nên sau khi ông qua đời được phong là Phụ quốc Thượng tướng quân.

又於三奇地頭即今之有屯營稱爲該監營予又得之父老傳言自公設後明隆屬榮之地始淪於蠻等語據此則公平蠻之功信有之仍以此等語論之於公當在

世尊朝爲是也第公事跡失詳無從稽究耳

陳公玉禕

慕德永安人公於

睿尊皇帝朝黎景興管內堅道甲午年奉

敕設立安山燒

耕嵩嶽三屯捍拒惡蠻乙未年蠻患稍息耕得畱荒田之

西岸西安村簿及安盛之勦櫬核瀋嵩嶽各處所共田七

十五畝五萬餘嗣又設春安岩隘全鋪二屯墾耕西城山

Hựu ư Tam Kỳ địa đầu (*nhìc kim chi Tú Kỳ*) hưu đồn doanh xung vi Cai Giám doanh. Dư hựu đắc chi phụ lão truyền ngôn, tự công một hậu, Minh Long, Thuộc Vinh chi địa, thùy luân [淪: mất] ư man đắng. Ngữ cứ thử, tắc công bình man chi công tín hữu chi. Nhưng dĩ thử đắng ngũ luận chi ư công đương tại Thê tôn triều vi thị dã, đệ công sự tích thất tường vô túng kê cứu nhĩ.

TRẦN CÔNG NGỌC CHỦ

Mộ Đức Vĩnh An nhân, công ư Duệ Tôn Hoáng đế triều *Lê Cảnh Hưng niên gian* quản Nội Kiên đạo. Giáp ngọ niên phụng sắc thiết lập An Sơn, Thiêu Cây Núi Lộctam đồn cản cự ác man. Ất Mùi niên, man hoạn sảo túc, canh đắc lưu hoang điền chi tây ngạn Tây An thôn bộ cập An Thạnh chi Cửa Lung, Cai Trôi (Lôi, Loi), Núi Lộc các xứ. Sở cộng điền thất thập ngũ mẫu ngũ cao dư tự, hựu thiết Xuân An, Núi Ích, Đồng Bồ nhị đồn khẩn canh . Tây Thành sơn

Dịch

Ở đầu cơ Ba (*nay là cơ Tu*) có một đồn bảo tên là đồn Cai Giám. Các vị bô lão địa phương cho ta biết, sau khi ông qua đời thì hai vùng đất Minh Long, Thuộc Vinh mới lại mất về tay người Thượng. Xem thế thì ông có công dẹp người Thượng thật. Cũng theo lời họ nói mà suy đoán rằng ông ở vào triều vua Thê Tôn Hiếu Võ Nguyễn Phúc Khoát. Còn sự tích cụ thể về ông thì không còn lại gì để kê cứu cả.

Ông TRẦN NGỌC CHỦ

Ông người Vĩnh An, huyện Mộ Đức. Thời vua Duệ Tôn Hiếu Định Nguyễn Phúc Thuần (Lê Cảnh Hưng nhà Lê), Ông chỉ huy đàm Nội Kiên. Năm Giáp Ngọ (1774), ông nhận nhiệm vụ xây dựng 3 đồn An Sơn, Thiêu Cây, Núi Lộc để cản giặc Thượng. Năm Ất Mùi (1775), khá yên việc giặc giã, ông cho canh tác ruộng hoang ở bờ tây thôn Tây An và các xứ đồn Cửa Lung, Cai Trôi, Núi Lộc ở An Thạnh. Ruộng canh tác tổng cộng hơn 75 mẫu 5 cau. Ông lại cho hai đồn Núi Ái, Đồng Bồ ở Xuân An khẩn canh các xứ đồn nơi chân núi Tây Thành

脚之海涸保塔鬻梶恬桑全櫓汙砂保陵汙潮戊君木牌
烏丕全荪燒耕旭容旭荪諾當沙籠南城山腳之全钟鬻
櫟枝概巡永泡荪泡汙泡洩鬻噜保來戊塊塢櫟核棋汙
苟未乃崩開泡鴉砾船等處所共田五十四畝二高餘又
構立美山楚猴魯捺三屯古得畱荒田十畝總共田一百
二十九畝七高餘各已修簿徵稅殆至偽西煽亂癸丑年
世祖高皇帝復業公奉 敦率廣義六道與偽西拒戰于茶
曲江公陣亡此辰僞兵逕過公鄉貫盡燒家室妻子一皆
隱避及大定後嘉隆三年念公歷有勲勞 敦授欽
差掌奇管率六道感恩候 贈明義功臣光進鎮國

cước chi Hải Hạc [海鹤], Bảo Tháp, Cửa Vài, Màng Tang, Đồng Găng, Lội Đá, Bảo Lăng, Ngòi Lứng, Mậu Quân, Thùy Bài, Ô Phi, Đồng Râm (Răm), Thiêu Cây, Hóc Dung, Hóc Răm, Nước Đương, Sa Lung, Nam Thành sơn cước chi Đồng Giữa, Cửa Rẽ, Hạch Khái, Tuần Vĩnh, Bàu Răm, Bàu Ngọ, Bàu Duệ, Cửa Lỗ, Bảo Lai, Mậu Khối, Gò Tre, Hạch Cây, Lội Cà, Lỗi Nãi, Núi Bé, Bàu Voi, Đá Fan đằng xú. Sở cộng điền ngũ thập tứ mẫu, nhì cao dư, hựu cầu lập Mỹ Sơn, Sở Hầu, Lỗ Dứa tam đồn, chiêm đắc lưu hoang điền thập mẫu, tổng cộng điền nhất bách nhì thập cửu mẫu thất cao dư. các đĩ tu bộ trung thuế dài chí Ngụy Tây phiến loạn. Quý Sửu niên, Thế Tổ Cao Hoàng đế phục nghiệp, công phụng sắc suất Quang Nghĩa lục đạo dữ Ngụy Tây cự chiến vu Trà Khúc giang, công trận vong. Thủ thời Ngụy binh kinh quá công hương quán, tận thiêu gia thất, thê tử nhất giai ản ty. Cập đại định hậu, Gia Long tam niên, niệm công lịch hữu huân lao, sắc thụ Khâm sai Chưởng kỷ Quản suất lục đạo Cảm Ân hầu, tặng Minh Nghĩa công thần Quang Tiến Trần Quốc

Dịch

L

à Hải Hạc, Bảo Tháp, Cửa Vài, Màng Tang, Đồng Găng, Lội Đá, Bảo Lăng, Ngòi Lứng, Mậu Quân, Thùy Bài, Ô Phi, Đồng Râm, Thiêu Cây, Hóc Dung, Hóc Răm, Nước Đương, Sa Lung, các xứ đồng nơi chân núi Nam Thành là Đồng Giữa, Cửa Rẽ, Hạch Khái, Tuần Vĩnh, Bàu Răm, Bàu Ngọ, Bàu Duệ, Cửa Lỗ, Bảo Lai, Mậu Khối, Gò Tre, Hạch Cây, Lội Cà, Lỗi Nãi, Núi Bé, Bàu Voi, Đá Bàn. Ruộng đất khai khẩn nơi trên 40 mẫu nơi trên 54 mẫu cộng 119 mẫu 2 cau, ngoài ra còn cho xây thêm 3 đồn bảo mới là Mỹ Sơn, Sở Hầu, Lỗ Dứa trên 10 mẫu đất hoang nữa, tổng cộng hơn 129 mẫu 7 cau. Tất cả đều cho lập sở bộ để thu thuế liên tục mãi cho đến khi quân Tây Sơn nổi lên mới làm gián đoạn.

Năm Quý Sửu (1793), vua Thế Tổ Cao Hoàng (Gia Long) phục nghiệp, ông được lệnh tấn công quân Tây Sơn nơi sông Trà Khúc, chẳng may bị tử trận. Bấy giờ, quân Tây Sơn vào Mộ Đức quê ông đốt rụi nhà ông, may là vợ con đã kịp bỏ trốn. Sau khi đã lấy được nước, vào năm Gia Long thứ ba (1804), triều đình nhớ công ông, ban sắc phong ông chức hàm Khâm sai Chưởng kỷ Quản suất lục đạo Cảm Ân hầu. Truy tặng danh hiệu Công thần Minh Nghĩa Quang Tiến Trần Quốc

大將軍錦衣衛掌衛事掌奇謚威勇

黎公公緣

公平山珠媚人寓居彰義和榮社公勇力過人爲人豪俠當僞西辰山蠻侵擾沿邊無處無之六道屯營旣散邊民互相團結各自爲守因見公武勇雜公以唱率之公糾集民勇訓練武藝該蠻或有潛下何地攻破公另飭所在民防禦存公獨率民勇或五六十人或三四十人由別路潛往該蠻杠柵夜攻之捉該妻子而回又或探知該蠻潛下何地公先率民勇隱伏要路俟該蠻逕過公縱兵擊之擒斬無算又于明隆江下流築一橫堰捍水溢入該蠻全田

Đại Tướng quân Cầm Y vệ Chưởng Nha sự Chưởng Kỳ, thụy Uy Dũng.

LÊ CÔNG CÔNG LỤC

Công Bình Sơn, Châu Me nhân, ngũ cư Chương Nghĩa Hòa Vinh xã. Công dũng lực quá nhân, hào hiệp. Dương Ngụy Tây thời, sơn man xâm nhiễu duyên biên, vô xứ vô chi. Lục đạo đòn doanh ký tán, biên dân hỏa tương đoàn kết các tự vi thủ. Nhân kiến công võ dũng, suy công dĩ xướng xuất chi. Công cù tập dàn dũng huấn luyện võ nghệ. Cai man hoặc hữu tiêm hạ hà địa công phá. Công lánh sức sở tại dân phòng ngự, tồn công độc suất dân dũng hoặc ngũ lục thập nhân, hoặc tam tú thập nhân, do biệt lộ tiêm vãng cai man dang sách, dạ công chi, xúc cai thê tử nhi hồi. Hựu hoặc thám tri cai man tiêm hạ hà địa, công tiên suất dân dũng ẩn phục yếu lộ Hī cai man kinh quá, công túng binh kích chi, cầm trảm vô toán. Hựu vu minh Long giang hạ lưu trúc nhát hoành yến:đập đất] cản thủy dật [đầy tràn] nhập cai man đồng điền

Dịch

Đại Tướng quân Cầm Y vệ Chưởng Nha sự Chưởng Kỳ, được ban tên thụy là Uy Dũng.

Ông LÊ CÔNG LỤC

Ông gốc người làng Châu Me, huyện Bình Sơn, cư ngũ xã Hòa Vinh, huyện Chương Nghĩa. Ông có sức mạnh hơn người, tính tình hào hiệp. Thời Tây Sơn, người Thượng tràn xuống quấy nhiễu khắp mọi nơi, sáu đạo đòn doanh đã tàn lịc cả, nhân dân tại chỗ phải tự mình hợp sức tự cô thủ. Người ta biết ông là người võ dũng liền suy tôn ông đứng ra lãnh đạo. Ông chọn người mạnh khỏe lập thành đội ngũ dạy võ nghệ cho họ. Nhóm người Thượng nào xuống quấy phá, ông cắt đội ngũ dân ở đó phòng ngự, còn ông thì lãnh đạo khi năm sáu mươi người, khi ba bốn mươi người dân dũng cảm, theo đường tắt tìm đến tận buôn làng của nhóm người Thượng ấy, nhân đêm tối bắt trọn vợ con của chúng dẫn về. Có khi, do thám biết được nhóm người Thượng sẽ kéo đến quấy nhiễu một nơi nào đó, ông cho phục kích nơi yếu lộ, chờ người Thượng đi đến, hô dân đồ ra đánh, chém bắt được vô số. Ông còn cho đắp đập ngăn sông Minh Long để uước dâng ngập ruộng lúa xứ đồng của người Thượng,

不能耕稼該蠻饑窮公之用兵出沒如神故當辰該蠻甚畏之而三縣沿邊之人皆推公爲第一僞岳聞名召之擢爲大都司緣虎侯公沒後以公受僞職故其事跡無傳

黎公文悅

公慕德蒲提人後流寓定祥公生而隱宮及長沉鷺善戰初授太監歷從望闕城及還官至左營都統制施耐思賢之戰爲中興功臣第一賜爵郡公壯伐陸平西將軍嘉隆甲子三年我轄山蠻擾邊公奉命討之公至駐紮在鎮派留守阮公纘討平之公奏設六堅奇炤分汛分

bất năng canh giá, cai man cơ cùng. Công chi dụng binh xuất một như thần, cố đương thời cai man thậm úy chi, nhì tam huyện duyên biên chi nhân giai suy công vi đệ nhất. Ngụy Nhạc văn danh chiêu chi, trác vi Đại Đô Ty Duyên Hổ hầu. Công một hậu dĩ công thụ ngụy chức, cố kỳ sự tích vô truyền.

LÊ CÔNG VĂN DUYỆT

Công Mộ Đức, Bồ Đề nhân, hậu lưu ngụ Định Tường. Công sinh nhí ẩn cung, cập trưởng trầm chí [chim mạnh, hung dữ] thiện chiến. Sơ thụ Thái giám, lịch tùng Vọng Các thành, cập hoàn. Quan chí Tả Doanh Đô Thống chế, Thị Nại Tu Hiền chi chiến vi trung hưng công thần đệ nhất, tú tước Quận Công Bắc Phật Lục Bình Tây Tướng quân. Gia Long Giáp Tí tam niên, ngã hạt sơn man nhiễu biên, công phụng mệnh thảo chi. Công chí trú trác tại trấn, phái Lưu thủ Nguyễn Công Toản thảo bình chi. Công tâu thiết lục Kiên Kỳ, Chiếu phận, Tân phận phòng thủ.

Dịch

khiến chúng không cày cấy được, roi vào cảnh đói khát. Ông giỏi dụ.զ binh, điều quân tiến thoái như thần, cho nên người Thượng bấy giờ rất kiêng sợ ông, nhân dân ba huyện ở giáp ranh với người Thượng suy tôn ông là đệ nhất anh hùng. Vua Thái Đức nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc danh ông, phong ông làm Đại Đô Ty Duyên Hổ hầu. Sau khi ông qua đời, vì từng nhận chức của nhà Tây Sơn nên không được lưu truyền sự tích.

Ông LÊ VĂN DUYỆT

Ông người làng Bồ Đề huyện Mộ Đức, về sau vào Nam, cư ngụ tại Định Tường. Từ khi sinh ra, ông bị dị tật ẩn cung (*không hòn giải*), lớn lên là một thanh niên trầm tính, khỏe mạnh rất ham đánh nhau. Vì có tật ẩn cung nên ông được tuyển làm Thái giám, từng theo vua Gia Long từ thành Vọng Các (Bangkok – Thái Lan) trở về. Ông làm quan tới chức Tả Doanh Đô Thống chế, là đệ nhất công thần trung hưng của triều Nguyễn trong các trận chiến Thị Nại, Tư Hiền, được phong tước Quận Công Bắc Phật Lục Bình Tây Tướng quân. Năm Giáp Tý, niên hiệu Gia Long thứ ba (1804), hặt ta lại bị người Thượng tràn xuống quấy nhiễu, ông phụng mệnh đem quân đi đánh dẹp. Ông đến nơi, đặt bàn doanh tại trấn lỵ, chỉ phái quan Lưu thủ là Nguyễn Công Toản dẫn quân đi đánh. Ông tâu lên triều đình về việc lập 6 cơ Kiên, lập các Chiếu phận, Tân phận để phòng thủ.

帝授公嘉定總鎮嘉隆戊寅十七年隊長持與管率構怨乃潛往
蠻境慘憲該蠻攻破屯堡侵掠兵民

帝乃召公自嘉定還俄轄征剿蠻匪公回抵鎮派人往誘隊長持
且令該以帶罪立功隊長持素聞公威望得信即身就軍
門首罪公敵其罪再飭往蠻境引誘該蠻就諸屯堡攻擾
公派阮公鑽督諸道兵潛伏俟該蠻至圍擊之擒斬無算
公又調廣南平定二鎮兵合與六堅奇兵派諸裨將分道
進往蠻境與柵不攻無處不破擊之二年餘該蠻饑窮哀
求降服公始許之公征蠻經二次公不曾親履行陣公只
在鎮歌唱及鬪鷄而已而諸將畏公之威無不用命致所

Đế thụ công Gia Định tống trấn. Gia Long Mậu Dần thập thất niên, Đội trưởng Trì dữ Quán suất cầu óan, nãi tiềng văng man cảnh túng dũng [𠂔 bộ thủy: xúi giục] cai man công phá đồn bảo xâm lược binh dân. Đé nãi chiêu công tự Gia Định hoàn ngã hạt chinh tiễu man phi. Công hồi đẻ trấn phái nhân văng dụ [𠂔: dỗ dành] Đội trưởng Trì thả lệnh cai dĩ đói tội lập công. Đội trưởng Trì tố văn công uy vọng đặc tín, tức thân tựu quân môn thù tội. Công xá [赦: tha] kỳ tội tái súc văng man cảnh dẫn dụ cai man tựu chư đồn bảo công nhiễu. Công phái Nguyễn Công Toản đốc chư đạo binh tiềng phục đài cai man chí, vi kích chi, cầm trảm vô toán. Công hựu diều Quảng Nam, Bình Định nhị trấn binh, hợp dữ lực Kiên Kỳ binh, phái chư tì tướng phân đạo tiến văng man cảnh, vô sách bất công, vô xứ bất phá, kích chi nhị niêm dư, cai man cơ cùng ai cầu hàng phục. Công thủy hứa chi, công chinh man kinh nhị thứ, công bất tăng thân lý hành trận, công chi tại trấn ca xướng cập đầu kê nhi dĩ nhi chư tướng úy công chi uy, vô bất dụng mệnh trí sở,

Dịch

Rồi ông theo lệnh vua vào làm Tống trấn Gia Định thành. Năm Mậu Dần, Gia Long thứ 17 (1818), viên Đội trưởng tên Trì có thù oán riêng với viên Quản suất, bèn bỏ vào xứ Thượng xúi giục họ tràn xuống quấy nhiễu binh dân.

Vua lại cho vời ông từ Gia Định trở về hạt ta đánh dẹp người Thượng. Ông đến trấn ly, phái người đi tìm tên Đội trưởng Trì khuyên nó nên lập công chuộc tội. Tên Đội trưởng Trì vốn từng nghe uy danh của ông nên tin lời, đích thân tìm đến quân doanh nhận tội. Ông tha tội cho tên Trì và tương kế tựu kế bảo nó quay về xúi người Thượng tràn xuống tấn công các đồn bảo của ta. Ông phái Lưu thủ Nguyễn Công Toản dẫn các đạo binh mai phục chờ người Thượng đến thì nồi lén đánh, bắt giết giặc vô số. Ông lại điều động tướng sĩ hai trấn Quảng Nam, Bình Định đến hợp lực với tướng sĩ sáu cơ Kiên tại chỗ, phân làm nhiều hướng tổ chức một cuộc đại tấn công vào các làng sách người Thượng. Đánh dẹp suốt hai năm, không bỏ sót một chỗ nào, người Thượng bị săn đuổi đến đường cùng, phải khẩn cầu xin hàng phục. Hai lần đánh dẹp người Thượng, đích thân ông chẳng từng phải trèo đèo lội suối, ngày ngày ông ung dung xem hát bội, dự đá gà nơi trấn ly. Tướng sĩ của ông thảy đều sợ oai ông, ông không cần ra lệnh mà công việc vẫn cứ được

向風靡蠻匪震驚只呼爲翁部而不敢名皆公之威望所致也已卯十年公乃奏築長壘一條以限及開墾公寨因各所以充軍用自公卒後該蠻尚存驚畏者幾二十年不敢蠢動按公生前倘有感冒疾病每于熟睡之際常有白虎精出入帳中家小軍人往往見之不敢喘息此得於原銘義人之所言也

阮公公鑽

公平山延年人少辰材力絕人景興年間辰當

睿尊皇帝朝山蠻屢侵邊公以單身截殺蠻匪收回人畜拔補該隊尋管知六道兵蠻匪聞風屏息一方以安辰僞西授公

大都督尋聞

hướng phong phi [lướt theo]. Man phi chấn kinh chi hô vi ông bộ nhi bất cảm danh, gai công chi uy vọng sở trí dã.

Kỷ Mão thập bát niên, công nãi tấu trúc Trường Lũy nhất điệu, dĩ hạn cập khai khẩn công trại diền các sở, dĩ sung quân dụng. Tự công tốt hậu, cai man thượng tồn kinh úy già cơ nhị thập niên bất cảm xuần động (*Án công sinh tiền thảng hữu cảm mạo tật bệnh mỗi vu nhiệt thùy chi tế thường hữu bạch hổ tinh xuất nhập trường trung. Gia tiêu quân nhân vāng vāng kiến chi, bất cảm suyễn*[喘] *tức. Thủ đắc ư nguyên Minh Nghĩa nhân chi sở ngôn dã*).

NGUYỄN CÔNG CÔNG TOẢN

Công Bình Sơn Diên Niên nhân, thiếu trưởng tài lực tuyệt nhân. Cảnh Hưng niên giàn thời, đương Duệ Tôn Hoàng đế triều, sơn man lũ xâm biên, công dĩ đơn thân tiệt sát man phi thu hồi nhân súc, bạt bỏ Cai đội tầm quản tri lục đạo binh. Man phi văn phong bính túc. Nhất phương dĩ an. Thời ngụy Tây thụ công Đại Đô đốc, tầm văn

Dịch

thi hành răm rắp. Người Thượng thì khiếp đám, không bao giờ dám nhắc đến tên “ông Bộ” (tức là ông). Uy vọng của ông đến như thế đây!

Năm Kỷ Mão, Gia Long thứ 18 (1819), ông tâu lên triều đình về việc xây dựng Trường Lũy để làm ranh giới cho hai vùng đất Kinh – Thượng và cũng để tiện cho việc khai khẩn đất công, bổ sung quân dụng. Sau khi ông qua đời, người Thượng vẫn còn khiếp oai ông, suốt 20 năm tiếp theo họ không dám xuần động. (*Thuở sanh tiền, vào những khi khí trời nóng bức ông hay bị chứng cảm mạo thì có bạch hổ tinh xuất hiện nơi trường phòng của ông. Linh hồn ông thỉnh thoảng nhìn thấy nhưng không dám la lớn. Đó là lời kể của những người trong đội quân Minh Nghĩa nổi tiếng một thời của ông*).

Ông NGUYỄN CÔNG CÔNG TOẢN

Ông người làng Diên Niên, huyện Bình Sơn (nay là thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) nổi tiếng tài sức hơn người từ khi còn rất trẻ. Vào niên hiệu Cảnh Hưng nhà Lê, tức là triều vua Duệ Tôn Hiếu Định Nguyễn Phúc Thuần, người Thượng tràn xuống quấy nhiễu, một mình ông rượt chém người Thượng, cứu người, thu hồi đồ vật gia súc gia cầm. Ông được bổ làm Cai đội chỉ huy sáu đạo binh. Người Thượng nghe tiếng ông không còn dám léo hánh, nhân dân được an cư một bờ. Thời Tây Sơn, ông được phong Đại Đô đốc, nhưng về sau, ông nghe tin

世祖高皇帝在嘉定公棄官潛往應義有功嘉隆年間黎公文悅

奉

旨征蠻二次一皆委公剿辦此次蠻匪震懾黎

公有調度之功而履險蹈危皆公之力也官至廣義營畧

守兼右堅奇公卒後贈英勇將軍輕車都尉賜英

勇烈侯威勇將軍

潘公靖

清

公嘉定人戊子科舉人公當初歷敎中外地方官至巡撫
京堂至參知尋干咎革効嗣德八年陳知往征我轉蠻匪公
爲參辦公在軍中多有建明及事平

上授公廣義布政公在蒞有意注措邊防今之萬里邑右衛廢堡

Phiên âm trang 126

Thé Tô Cao Hoàng đế tại Gia Định, công khí quan tiêm vãng ứng nghĩa hữu công. Ga Long niên gian, Lê công văn Duyệt phụng chỉ chinh man nhị thứ. Nhất giai úy công tiễu biện, thủ thứ man phi chấn nhiếp. Lê công hữu điều độ chi công nhi lý hiêm đạo [蹠:dǎm xéo] nguy giai công chi lực dã. Quan chí Quảng Nghĩa doanh lưu thủ kiêm Hữu Kiên Kỳ. Công tốt hậu, tặng Anh Dũng Tướng quân Khinh Xa Đô úy, tú Anh Dũng liệt hầu Uy Dũng Tướng quân.

PHAN CÔNG TĨNH

Công Gia Định nhân, Mậu Tý khoa Cử nhân. Công đương sơ lịch đương trung ngoại địa phương. Quan chí Tuần vũ, kinh đường chí Tham tri tầm thiền cữu cách hiệu.

Tự Đức bát niên, Trần Tri vãng chinh ngã hạt man phi, công vi Tham biện. Công tại quân trung đa hữu kiến minh cập sự bình. Thượng thụ công Quảng Nghĩa Bố chánh, công tại lị hữu ý chủ thô biên phòng, kim chi vạn lý ấp Hữu vệ phê bảo

Dịch

vua Thé Tô Cao Hoàng (*Gia Long*) đang ở Gia Định, ông bỏ chức của Tây Sơn tìm vào ứng nghĩa, có công trạng. Khi vua Gia Long cử Lê Văn Duyệt đi đánh dẹp người Thượng. Cả hai lần, Lê Văn Duyệt đều úy thác cho ông chỉ huy việc chinh tiễu. Lê Văn Duyệt có công điều binh khiển tướng, nhưng thực tế trèo đèo lội suối vào ra nơi gian khổ nguy hiểm là công sức của ông. Ông làm chức Lưu Thủ tại doanh Quảng Nghĩa kiêm Hữu Kiên Kỳ. Sau khi ông qua đời, được phong hàm Anh Dũng Tướng Quân Khinh Xa Đô Úy, được tặng thưởng Anh Dũng Liệt Hầu Uy Dũng Tướng Quân.

Ông PHAN TĨNH

Ông người Gia Định, đỗ Cử nhân khoa Mậu Tý (1828), từng làm quan tại triều đình và các tỉnh. Làm quan ở tỉnh, gọi là ngoài địa phương, ông từng giữ chức Tuần vũ (*tức người đứng đầu một tỉnh, còn chức Tổng đốc cao hơn thì thường kiêm 2 tỉnh*), làm quan ở trung ương, gọi là trong triều đình, ông làm tới Tham Tri ở một bộ.

Năm Tự Đức thứ 8 (Giáp Dần - 1854), tướng Trần Tri điều quân tuần tra người Thượng tại hạt ta, ông giữ chức Tham biện cho Trần Tri, đưa ra nhiều ý kiến sáng suốt và góp nhiều công lao. Sau đó, triều đình cử ông làm chức Bố chánh Quảng Nghĩa. Trong công việc tại tỉnh nhà, ông quan tâm nhiều đến việc phòng thủ người Thượng. Các đồn bảo ở ấp Vạn Lý Hữu vệ, ngày nay đã hoang phế là do

公之設也辰有阮長悅現方爲領兵官公信委之該蠻如有蠢動公與阮長公提兵痛剿故蠻畏之十一年公克嘉定軍次參贊尋卒

阮公長悅

公廣南人公初經爲靖蠻管奇尋授京職嗣德八年蠻匪侵邊陳知往討之公辰爲裨將地勢蠻情公稍熟悉故此次公之道兵所向多有克捷事平

上授公廣義靖蠻領兵官辰有潘靖現爲布政二公相與同心戮力此次山蠻震懾一境以安及潘公克嘉定軍次參贊阮增信代爲布政每事阻當致公以病降回貫尋卒

công chi thiết dã. Thời hữu Nguyễn Trường Duyệt hiện phương vi Lãnh binh quan, công tín ủy chi cai man như hữu xuân động, công dữ Nguyễn Trường công đê binh thống tiếu, cố man úy chi. Thập nhất niên công sung Gia Định quân thứ Tham tán tầm tốt.

NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG DUYỆT

Công Quảng Nam nhân. Công sơ kinh vi Tĩnh man Quản Kỳ tầm thụ kinh chức. Tự Đức bát niên man phi xâm biên, Trần Tri vãng thảo chi, công thời vi tì tướng, địa thế man tình công sảo thực, tất cố thủ thứ. Công chi đạo binh sở hướng đa hữu khắc tiệp sự bình. Thượng thụ công Quảng Nghĩa Tĩnh man Lãnh binh quan, thời hữu Phan Tĩnh hiện vi Bố Chánh, nhị công tương dữ đồng tâm lục [戮:giết, phanh thây] lực. Thủ thứ sơn man chấn nhiếp nhất cảnh dĩ an. Cập Phan công lượng Gia Định quân thứ Tham tán, Nguyễn Tăng Tín đại vi Bố chánh. Mỗi sự trở đương trí công dĩ bệnh giáng hồi quán tầm tốt.

Dịch

ông cho lập nên. Thời ông làm Bố Chánh Quảng Nghĩa, thì Nguyễn Trường Duyệt giữ chức Lãnh Binh Quảng Nghĩa, rất được ông tín nhiệm. Mỗi khi xảy ra lộn xộn từ phía người Thượng gây ra, thì hai ông đưa quân đánh dẹp, nên người Thượng rất sợ hai ông. Năm Tự Đức thứ 11 (Đinh Tỵ – 1857), ông được triều đình phái đi làm chức Tham Tán cho quân thứ Gia Định. Ông qua đời ở đó.

Ông NGUYỄN TRƯỜNG DUYỆT

Ông quê Quảng Nam, ban đầu từng làm việc ở Kinh rồi sau làm Quản Kỳ Tĩnh Man. Năm Tự Đức thứ 8 (Giáp Dần - 1854), người Thượng tràn xuống quấy phá, tướng Trần Tri đem quân đánh dẹp, thì ông làm ty tướng. Ông vốn rành địa thế và cung cách của người Thượng Quảng Nghĩa, nên cảnh quân của ông gặt hái được nhiều thắng lợi.

Sau đó, ông được triều đình phong chức Lãnh Binh Tĩnh Man Quảng Nghĩa, cũng là khi Phan Tĩnh làm Bố Chánh Quảng Nghĩa. Hai ông rất hợp ý nhau, cùng nhau sát cánh dẹp giặc, khiến giặc Thượng khiếp sợ, không dám manh động gây rối. Khi Phan Tĩnh chuyển vào Gia Định, Tham tán Nguyễn Tăng Tín lên thay làm Bố Chánh Quảng Ngãi. Hai người không hợp nhau, công việc không suông. Ông lại lâm bệnh, xin về quê rồi qua đời.

謹案我轄撫蠻一事裴郡公之前有無其人誠不可考裴
郡公之後經數百年始有阮公鄧公陳公阮公黎公黎公
阮公等出於其間此數公者事狀彪炳蠻漢知名誠無間
言者也奉自

皇朝明命以後間有領兵阮永巡撫朱福明此二公者武弁中
出色人也而莅於靖蠻或二或三四次地勢蠻情亦甚
熟悉剽撫事宜亦甚中窺當此之辰不無見效惟自中間
以後或挾狃詐以邀邊功或因年老而急于事故其晚節
敗露不能善終良可惜也次則潘公阮公來蒞吾土語其
才德雖不及古人而語其禦蠻一綱亦是一辰之崢嶸者

Cản án, ngã hạt phủ man nhất sự Bùi Quận công chi tiền hưu vô kỳ nhân thành bất khả khảo. Bùi Quận công chi hậu kinh sở bách niên, thủy hưu Nguyễn công, Đặng công, Trần công, Nguyễn công, Lê công, Lê công, Nguyễn công đẳng, xuất ư kỳ gian. Thủ số công già, sự trạng bưu [vần con hổ] bình [tò rõ] man Hán tri danh thành vô gian ngôn già dã. Phụng tự Hoàng triều Minh Mệnh dĩ hậu gian hưu Lãnh binh Nguyễn Vĩnh, Tuần vũ Chu Phúc Minh. Thủ nhị công già, vỗ biện trung xuất sắc nhân dã, nhi lị ư Tinh man hoặc nhị thủ hoặc tam tú thứ, địa thế man tinh diệc thậm thực, tất tiểu phủ sự nghi diệc thậm trung khoán, đương thử chi thời bất vô kiến hiệu. Duy tự trung gian dĩ hậu, hoặc hiệp thư trả dĩ yêu biên công hoặc nhân niên lão nhi đãi vu sự, cố kỳ văn tiết bại lộ, bất năng thiện chung lương, khả tích dã. Thủ tắc Phan công, Nguyễn công lai lị ngô thồ, ngữ kỳ tài đức, tuy bất cập cõi nhân, nhi ngữ kỳ ngự man nhất khoán diệc thị nhất thời chi tranh tranh giả.

Dịch

Công cuộc đối sách với người Thượng ở hạt ta, trước thời Bùi Quận công (Bùi Tá Hán) có vị danh tướng nào phụ trách hay không thì không thể khảo được. Tiếp theo Bùi Quận công hàng trăm năm đã lần lượt xuất hiện các danh tướng, ban đầu là Nguyễn Cư Trinh, rồi đến Đặng Đại Lược, Trần Ngọc Chử, Lê Công Lục, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Công Toản. Các vị ấy thay đều lập nên công tích rạng rỡ, mà cả người Kinh người Thượng hạt này đã lưu truyền sự trạng qua mọi thời kỳ.

Từ triều vua Minh Mệnh trở về sau, thì có Lãnh binh Nguyễn Vĩnh, Tuần vũ Chu Phúc Minh. Hai ông này đều thuộc hàng võ quan xuất sắc, họ đến đây lo việc người Thượng nhiều lần, nên rất tường tận địa thế núi non nơi cư trú của người Thượng Quảng Nghĩa cũng như biết rõ tinh hình dân Thượng. Nhờ thế việc người Thượng Quảng Nghĩa thời ấy được họ lo liệu ổn thỏa cả. Từ đó về sau, có người báo cáo láo đẻ tâng công, có người vì tuổi già mà biếng trễ công việc. Những hạng ấy chỉ làm hỏng việc, chẳng nên tích sự gì, thật là đáng tiếc. Nhưng sau này có Phan Tĩnh, Nguyễn Trường Duyệt đến trị nhậm hạt ta, lấy tài đức mà nói thì họ không thể sánh với cõi nhân, nhưng việc chế ngự người Thượng mà họ làm vào thời của họ cũng đáng được nhắc đến.

其餘在位者有之設次者有之然或遇邊境敉寧而不煩
注措或只潦草了事而無他才能想亦不勝言矣姑畧之

Kỳ dư tại lị già hữu chi thiết thứ già, hữu chi nhiên, hoặc
ngộ biên cảnh mị [義: - bình:yên] ninh nhi bất phiền chú thố, hoặc
chi lao thảo liễu sự nhi vô tha tài năng tưởng diệc bất thắng thư
hý. Cô lược chi.

Dịch

Ngoài ra, người đến nhậm chức làm quan cai trị tại hạt ta thì
liên tục, nhưng có người may gặp thời buối người Thượng không
tràn xuống quấy nhiễu, có người bản tính luộm thuộm chẳng tài
năng chẳng làm được gì. Những hạng ấy thì ghi chép vào đây
làm chi cho tốn giấy mực thời giờ. Ta bỏ hết!

HẾT

CƯỚC CHÚ

Sách “Phù Man tạp lục” có ba bài Tựa do các vị quan to
đương thời triều Thành Thái viết. Chúng tôi chỉ phiên âm mà
không dịch, vì các bài ấy không cung cấp thêm tư liệu hay ý mới
nào đáng kể cho sách, mà chỉ là những lời thù tục thông tục như
chuyện trà du tửu hậu, không ích gì.

撫蠻雜錄序

大丈夫投筆取僕印。功名多從兜鍪中得來。其間出入孫吳。縱橫頗牧腹中數萬甲。當發爲卷上數萬言。則其功之著於當辰。垂於後世者。莫如畫。然書有不待傳。書亦有不得不傳者。何哉。鋤暴詰奸。闢疆拓境。中邦與化外殊也。蓋其著於中邦者。韜鈴方畧。赫赫然在人。當日之人口碑之。來日之史冊傳之。書之可以不待傳也。明甚。行於化外者。足跡斯不乘。耳目所不及。地僻而瘴深。

Tự

Thái Xuyên Hoàng Cao Khải

Đại trượng phu đâu bút thủ hùng án, công danh đa tùng đâu
mâu trung đắc lai, kỳ gia xuất nhập Tôn Ngô, tung hoành pha
mục, phúc trung số vạn giáp. Dương phát vi quyền thượng số vạn
ngôn, tắc kỳ công chi trú ư đương thời thùy ư hậu thế giả, mạc
như thư. Nhiên thư hữu bất đắc dã truyền, thư diệt hữu bất đắc
bất truyền giả, hà tai? Sù [讐: giết, trừ] bạo cát [弑:弒] gia, khai
cương, thác cảnh, trung bang dữ hóa ngoại thù dã. Cái kỳ trú ư
trung bang giả, thao kiêm phuong lược, hách hách nhiên tại
nhân. Dương nhật chi nhân khẩu ti chi, lai nhật chi sù sách
truyền chi. Thư chi khả dĩ bất dã truyền dã minh thậm. Hành ư
hóa ngoại giả, túc tích sở bất thừa, nhĩ mục sở bất cập, địa tích
nhi chướng thâm,

情懸而勢逼。跋涉艱險。衝冒嵐烟者。說不到。趙充國降羌人。而地勢圖上。李德裕平南詔。而籌邊樓建。古之人。豈好爲此以自誇哉。夫亦爲他日蒼赤計。爲他日朝廷安邊計也。書之不可以不傳也。又明甚。然則撫蠻錄。其不待傳乎。其不可以不傳乎。晚與文明石池公。備位樞軸。談論間。語及邊事。因出先君尊伯封公靖撫辰所輯撫蠻錄。以示得知此蠻。似人非人。似鬼非鬼。殺之則爲怨。活之不爲恩。奇矣哉。是何蠻哉。與諸蠻又別。

*tình huyền nhi thế cách, phi bạt thiệp gian hiểm hành mạo phong
yên giả, thuyết bát đáo. Triệu sung quốc hàng Khuong nhân, nhi
địa hình đồ thương. Lý Đức Dụ bình Nam Chiếu, nhi trù biên lâu
kiến. Cố chi nhân khôi hiếu vi thử dĩ tự hủ tai! Phù diệc vi tha
nhật, thương xích kế. Vi tha nhật, triều đình an biên kế dã. Thư
chi bát khả dĩ bất truyền dã. Hựu minh thậm, nhiên tắc phù man
lục, kỳ bất đai truyền hồ? (Văn) dũ Văn Minh Thạch Trì công, bị
vị xu trực, đàm luận gian, ngũ cập biên sự, nhân xuất tiên quân
tôn bá phong công tĩnh phù thời sở tập phù man lục, dĩ thị, đắc
tri thử man. Tự nhân phi nhân, tự quỷ phi quỷ, sát chi tắc vi oán,
hoạt chi bát vi ân, kỳ hÿ tai! Thị hè man tai! Dũ chư man hựu
biệt*

爲一類。以惡名之固宜。叛服不辰。陳黎以來。不知曾費
幾多羈縻。貴先公以文臣出爲師長子。六年間盡踏
平之。蠻驕讐矣。凡足所履目所及耳所聞以及當日之
經畫。善後之事宜無不逐一登記。將使後之登壇以
圖蠻者。虜在目中。紙上有餘師矣。蓋彼之恍惚不可測。
則我之防撫不可疎。將不素講。蠻且生心。一有乖宜。前
功盡廢。將無貽殃蒼赤。重煩注措者哉。思深哉。公之一
片苦心也。嗟夫。天下無不可爲之事。無不可化之人。謂

*vi nhất loại, dĩ ác danh chi cổ nghi, phản phúc bất thời. Trần Lê
dĩ lai, bất tri tầng phi kỳ đa ki mi.*

*Quý tiên công dĩ văn thân, xuất vi sư trưởng tử, lục niên
gian tận đạp bình chi, man kiêu triệt [𧈧: sợ hãi] hữ. Phàm túc sở lý,
mục sở cập, nhĩ sở văn, dĩ cập đương nhật chi kinh trú, thiện hậu
chi sự nghi, vô bất trực nhất đăng ký. Tướng sứ hậu chi đăng
tướng đàn dĩ đồ man già, lỗ tại mục trung, chỉ thượng hữu dư sứ
hữ. Cái bi chi hoảng hốt bất khả trắc, tắc ngã chi phòng phủ bất
khả sơ. Tướng bất tố giảng, man nghi sinh tâm, nhất hưu thừa
nghi, tiên công tận phê. Tướng vô di [𧈧: đè lại] ương [𧈧: làm hại]
thuong xich, trùng phiền chú thú giả tai! Tư thân tai! Công chi
nhất phiến nhược tâm dã. Ta phù, Thiên hạ vô bất khả hóa chi
nhân,*

天下之事爲不可爲。則其自立也不毅。謂天下之人爲不可化。則其待人也不弘。士不可以不弘毅。讀是錄者。

當亦瞿然思猛然惺曰。嗟乎丈夫處世當如是。仁者存心當如是。仁者必有後。石池公之出將入相。做得如此勲業也宜。若夫公之行狀。閣老菊園翁序言盡之矣。

成泰戊戌冬

輔政大臣太子太傅武顯殿大學士充機密院大臣管

領兵部延茂伯泰川黃高啟東明謹序

vị thiên hạ chi sự, vi bất khả vi, tắc kỳ tự lập dã bất nghị [毅: quâ quyết, cúng cõi], *Vị thiên hạ chi nhân vi bất khả hóa, tắc kỳ dãi nhân dã bất hoằng nghị.*

Độc thị lục giả, đáng diệc cù nhiên tư, mãnh nhiên hoàng [sa hãi] *viết. ta hồ trượng phu xứ thế đáng như thị! Nhân giả tồn tâm* *đáng như thị! Nhân giả tắc hữu hậu, Thạch Trì công nhi xuất* *tướng nhập tướng, tố đắc như thủ huân nghiệp giả nghi. Nhuoc* *phù công chi hành trạng, các lão Cúc Viên ông tự ngôn tận chí* *hý.*

Thành Thái Mậu Tuất đông,
Phụ chính đại thần Thái tử thái truyền Võ Hiển điện đại Học
sĩ sung Cơ Mật viện đại thần quản lĩnh Bình bộ, Diên mậu bá
Thái Xuyên Hoàng Cao Khải Đông Minh cần đề.

序

撫蠻雜錄。阮溫溪公子雲所著也。祕于家三十年。弗傳。不幾於銷磨散佚。令人有人槩俱忘之。嘆意有用之文。

猶靈物然。造化不輕以與人耶。雖然。連城之璧。不終蘊于深山。以有卞和之知。炤乘之珠。不終藏於大海。以有象罔之求。此天地間必然之理。蓋有待也。夫何疑。成泰

歲丁酉。公令冢文明殿大學士延祿伯石池公。以恭遇國慶。恩封三代。公始加禮部尚書食報也。士大夫駿

Tự

Cúc Khê Trương Quang Đản.

*Phù Man tạp lục, Nguyễn Ôn Khê công Tử Văn sở trú dã. Bí
vu gia, tam thập niên phát truyền, bất kỳ ư tiêu ma tán thất. Lệnh
nhân hữu nhan cầm [nhu 署] câu vong chi than. Ý hữu dụng chi
văn, do linh vật nhiên, tạo hóa bất khinh dĩ dữ nhạn da?*

*Tuy nhiên, liên thành chi bích, bất chung uẩn [奠: chứa] vu
thâm sơn, dĩ hữu Biện Hòa chi tri, chiếu thừa chi câu, bất chung
tàng ư đại hải. Dĩ hữu tượng vōng chi câu, thử thiên địa gian tất
nhiên chi lý, cái hữu đai dã, phù hà nghi? Thành Thái tuế Đinh
Đậu, công lệnh trùng Văn Minh điện đại học sĩ, Diên Lộc bá,
Thạch Trì công, dĩ cung ngộ Quốc Khánh, ân phong tam đại,
công thủy gia Lê bộ Thượng thư, thực báo dã. Sĩ đại phu tuấn*

奔致賀。或曰。雅聆先君子負磊落之才。兼經濟之學。名滿邊隅。勲垂碑碣。而生平豈無著作之表見者乎。石池公弗獲已。出是錄示之。借抄者自以嘗鑿爲幸。有勸其公傳。石池公曰。似非先志。烏乎敢。或曰。古人有三不朽。立功立德立言。茲功德旣已可傳。言其可不傳。矧天下至寶。當與天下共之。相公安得獨懷其寶。石池公爰命詳加檢輯。謀付剞劂。問序於愷。愷今老矣。退居散職。布帛蒲葦之文。恐不足爲是書。光。石池公曰。公於吾先公。

bôn đáo hạ.

Hoặc viết “Nhã linh [nghe] tiên quân tử phụ lối lạc chí tài, kiêm kinh tế chí học, danh mãn biên ngung, huân [công] thùy bi kiệt, nhi sinh bình khởi vô trú tác chí biểu thị giả hồ?”

Thạch Trì công phát hoạch dĩ, xuất thị lục thị chí, tá sao giả mục dĩ thường luyên [讐: thịt chi vua ăn, thịt cầm] vi hạnh, hưu quyền kỳ công truyền. Thạch Trì công viết “Tự phi tiên chí”.

Ô hồ cảm tai! Hoặc viết “Cố nhân hưu tam bất hủ, lập công, lập đức, lập ngôn, tư công đức ký dĩ khà truyền, ngôn kỳ khà bất truyền, thắn [𠀤: ví bằng] thiên hạ chí bảo, đáng dĩ thiên hạ công chí. Tướng công an đắc độc hoài kỳ bảo? ”.

Thạch Trì công viên mệnh tướng gia kiểm tập, mưu phó kỳ quyết, vấn tự u Đản, Đản kim lão hý, thoái cư tán chíc, bô cảm bô vi chí văn, khủng bá túc vi thị thư quang. Thạch Trì công viết “Công u ngô tiên công,

洲誼中之忘年交。是昔日知吾先公之深，莫公若。則今日序吾先公之書，尤莫公若。定其言之者不怍，受之者無愧。他日徵考撰登史冊，足爲千秋信筆。若裝綺語以貢訛，溢麗辭而失寔，觀者病焉。吾烏乎取良哉！言寧重違，撫思身世，感慨繫焉。公少英俊，紹治癸卯，中舉人，補訓導，尋以年輕回部，暫始得與之遊。每於晨夕談讌間，旁及世務，乃知公有元規嘯月，尊慤乘風之概。後選八機密行走，我先太師公以臨事有把握，聞于朝，守安慶。

châu nghị [值: chỗ chơi thân] trung chi vong niên giao, thị tích nhật tri
ngô tiên công chi thâm, mạc công nhược, tắc kim nhật tự ngô tiên
công chi thư, vưu mạc công nhược.” Định kỳ ngôn chi giả bất tặc
[定时: tùy thuận], thụ chi giả vô quý, tha nhật trung khảo soạn, đăng sù
sách túc vi thiên thu tín bút, nhược trang khi [缺: tơ lụa có vân, thêu dệt]
ngữ dĩ cống du

[與; dua nịnh]. Dật

[溢: đầy tràn] lệ tử nhi thất thật, quan

giả bệnh yên, ngô ô hồ thủ, lương tai ngôn, ninh trùng vi, phủ tư

thân thế, cảm khái hê yên.

Công thiếu anh tuân, Thiệu Tri Quý Mão niên trúng Cử
nhân, bổ Huân Đạo, tầm dĩ niên khinh hối bộ, Đản thủy đắc dũ
chi du. Mỗi ư thân tịch đàm yên gian, bang cập thế vụ, nãi tri
công hữu nguyên quy khiếu

[勸: kêu] nguyệt tôn khác

[缺: thành thực]

thừa phong chi khái, hậu tuyển nhập Cơ mật hành tẩu. Ngã tiên

Thái sư công, dĩ lâm sự hữu bá ác, văn vu triều, thủ An Khánh,

山梨省務屢奏

蠻騷甚居民

公謂門庭之

準以便宜行

吾州剿撫之

堡客主之形

以入彼境乃

*hữu chính thanh, tǎng Gián Đài, hữu trực phong, tự nhi Đằng
châu lộng giáp, xuất khiết [显: đặc biệt, thiều] tinh vu lũ tấu phu công,
trạc hưng nghiệt [讞: Nghịệt: tòa án], chuyền Thái Nghịệt.*

*Tự Đức Giáp Tuất gian, ngô hạt sơn man tao thậm, cư dân
khốn yên, bá mục bất năng kiềm chế, đương thử trách dã. Triều
đình nan chi, công vị môn đình chi khẩu, bất dung dĩ kiết, thượng
sớ thỉnh hành.*

*Đé tố tri công chi vi nhân, bạt lĩnh Tĩnh Man Tiêu phủ sứ,
trật Chánh Tam, chuẩn dĩ tiện nghi hành sự. Kỳ dĩ lục niên thành
hiệu, long kỳ quyền, cửu kỳ chức, khoáng cách dã. Ngô châu tiếu
phủ chi danh chi thiết, tự công thủy. Quý Hợi thu, phản bái [trò vè].
Lâm yếu hại, phân tiện [显: cái hào] bảo, khách chủ chi hình lạn như
dã. Chiêu hào hữu, tuyển kinh lữ, lôi đình chi uy, bẩm như dã.
Nãi nhập bì cảnh, nãi*

搗彼巢蠻之惡者。願歸版籍。民之流者。得服先疇。此古之良將。亦有行之。未足以見公能。惟夫雷山之啞泉爲之不毒。高門之宿霧。爲之頓開。自非公之精誠感格。而山嶽效靈。能如是哉。迨狼煙永息。鴈宅粗安。方圖善後之策。束團練。示相保也。復屯田。備軍餉也。設譯蠻之隊。以達蠻情。開交易之場。以通蠻貨。其禦戎方畧。先之後之緩。之急之。自別規模。從容中窺。所謂胸有甲兵。微公其誰。跡其吾州平蠻之有名者。前半公裴鎮公佐漢。黎

*đảo bì sào. Man chi ác giả, nguyện qui bản tịch, Dân chi lưu già,
đắc phục tiên trù [■: ruộng cây]. Thủ cổ chi lương tướng, diệc hữu
hành chí, vị túc dĩ kiến công năng, duy phù. Lôi son chi á tuyền
vi chi bất độc, Cao Muôn chi túc vụ, vi chi đồn khai. Tự phi công
chi tinh thành cảm cách, nhi son nhạc hiệu linh, năng như thị tai!
Đãi lang yên vĩnh túc, nhạn trạch thô an, phương đồ thiện hậu
chi sách, thúc đoàn luyện, thị tương bảo dã. Phục đồn điền bị
quân hướng dã. Thiết Dịch man chi đội, dĩ đạt man tình. Khai
giao dịch chi trường, dĩ thông man hóa, kỳ ngụ nhung phương
lực, tiên chi hậu châm hoãn chi cáp chí. Tự biệt qui mô, tùng
dung trung khiếu. Sở vị hung hữu giáp binh, vi công kỳ thùy?
Tích kỳ ngô châu bình man chi hữu danh già, tiền hô công, Bùi
Trần công Tá Hán, Lê*

郡公文悅。難專其美。後孚公。張參政光悌。阮中丞文玩。
不出範圍。繫官此瘴地。歷七週星。憂國深心。積勞成病。
年五十卒。

天子悼之。追贈參知給錢米以贍其母。士民感之。別建祠堂。豎
豐碑。以紀其績。公之生榮死哀。了無容議。惜乎此手段。
此經綸。胡天不假年。使之臨大事。當大局。幹旋施措。共
濟雲雷。挽琴心於頽波。旣倒之秋。維世道於風會。漸開
之日。而其事業只見於山防。文章只見於是錄。能不爲

Quận công Văn Duyệt, nan chuyên kỳ mỹ. Hậu hò công, Trương Tham Chính Quang Đέ, Nguyễn Trung Thừa Văn Ngoạn, bắt xuất phạm vi. Hệ quan thử chướng địa, lịch thắt châu tinh, ưu quốc thâm tâm, tích lao thành bệnh, niên ngũ thập tốt.

*Thiên tử điệu [讐: thương] chi, truy tặng Tham Tri, cấpAREN mĩ
đảm kỳ mẫu. Sĩ dân cảm chi, biệt kiến từ đường, thu phong bi, dĩ
ký kỳ tích. Công chi sinh vinh, tử ai. Liễu vô dung nghị, tích hò?
Thử thủ đoạn, thử kinh luân, hò thiên bất đà niên, sứ chi lâm đại
sự, đương đại cục, cán toàn thi thố, cộng tế vân lôi, vân hưu tâm
u đồi [𧆚: sụp lở] ba ký lệ chi thu. Duy thế đạo u phong hội tiệm
khai chi nhật, nhi kỳ sự nghiệp chi kiến u son phòn, văn chương
chi kiến u thị lực. Năng bắt vi*

後死友所遺憾乎。是錄也。山川疆域。里路風俗。土地租
稅。與夫剿撫之策。防禦之方。列朝之建設沿革。名將之
剿平事狀。分門定類。凡一十條。補省誌之未補。詳省誌
之未詳。後有作者。弗可及已。出將入相。石池公之做得
如此。勲業詎非從家學中來。今而後受靖鑾之責。目是
書也。體而行之。其有裨於國家。豈小小云。

成泰十年戊戌冬十月

太子少傅東閣大學士充經筵講官國史館總裁管國

hậu, từ hữu sở di cảm hô? Thị lục dã, sơn xuyên, cương vực, lý lộ, phong tục, thổ địa, tô thuế, dữ phù tiếu phù chi sách, phòng ngự chi phương, liệt triều chi kiến thiết duyên cách, danh tướng chi tiếu bình sự trạng. Phân môn định loại, phàm nhất thiên điểu, bồ tinh chí chí vị bồ, tướng tinh chí chí vị tướng, hậu hữu tác giả, phát khà cập dĩ. Xuất tướng nhập tướng, Thạch Trì công chí cố đắc như thử huân nghiệp, cự phi tùng gia học trung lai, kim nhi hậu thu tĩnh man chí trách. Mục thị thư dã. Thể nhi hành chí kỳ hữu bì [裨: bồ ích] ư quốc gia, khởi tiếu tiếu vân.

Thành Thái thập niên Mậu Tuất đông thập nguyệt
Thái tử Thiếu truyền Đông các Đại học sĩ, sung Kinh Diên
giảng quan, Quốc Sử quán Tổng Tài, quản Quốc Tử giám kiêm
Đốc Ngu Hành sở Đại thần Cúc Khê Trương Quang Đản Tử
Minh cẩn đè.

序

古人三不朽。立德也。立功也。而言終焉。言者何。著述也。
固有功德著於當世。而後其言成於一家。則功德立而
言立焉。亦有其言成於一家。而後功德垂於來世。則言
立而功德立焉。此其言之不可以不立。而撫蠻錄之所
由作也。前靖蠻。

剿撫使贈禮部尚書阮侯。今之

輔政大臣文明殿大學士延祿伯肅烈將石池相公。先君

Tự

Long Cương Cao Xuân Dục

Cố nhân tam bất hủ, lập đức dã, lập công dã, nhi ngôn
chung yên. Ngôn giả hà? Trí thuật dã. Cố hữu công đức, trí ư
đương thế, nhi hậu kỳ ngôn thành ư nhất gia, tắc công đức lập
nhi ngôn lập yên. Diệc hữu kỳ ngôn thành ư nhất gia, nhi hậu
công đức thùy ư lai thế. Tắc ngôn lập nhi công đức lập yên. Thủ
kỳ ngôn nhi bất khả dĩ bất lập, nhi phủ man lục chi sở do tác dã.
Tiền tĩnh man

Tiêu vũ sứ tặng Lê bộ Thượng thư Nguyễn hầu, kim chi Phụ
chính đại thần Văn Minh Điện Đại Học sĩ Điện Lộc bá Túc Liệt
tướng Thạch Trì tướng công tiên quân

也。公出筆闕擢儒科折節讀書有儒將風歷郡朝政聲籍甚。每對同列謂功名當從兜鍪中來。諸前輩曾推公有乘風破萬里浪之慨。嗣德申戌間貴轄惡變駿甚。當其責者朝廷難之。辰公臬太以門庭之寇不可容。父母之邦不可憇。忠憤所激慷慨請行。

帝壯之乃董其事勦撫之名之設自公始重所職也。癸亥秋移節回即覽形勝設屯堡要害之形瞭如也。乃揚貔威入虎穴無巢不搗龍蛇而赤子之蠻戢獸逆瘴清民亦寧。

dã. Công xuất thê phiệt trạc Nho khoa, chiết tiết độc thư, hưu Nho tướng phong, lịch quận triều, chính thanh tịch thậm. Mỗi đối đồng liệt, vị công danh đáng tung đâu mâu trung lai. Chư tiền bối tăng tồi công hữu thừa phong phá vạn lý lăng chi khái. Từ Đức Giáp Tuất gian, quý hạt ác man tao [𦵃: quầy nhiễu] thậm. Dương kỳ trách già, triều đình nan chi. Thời công tự Thái, dĩ môn chi khẩu bất khả dung. Phụ mẫu chi bang bất khả kiết [𦵃: quên, coi thường], trung phần sở kích, kháng khái thỉnh hành.

Đé trang chi, nãi cận kỳ sự, tiễn phũ chi danh chi thiết, tự công thủy trùng sở chức dã. Quý Hợi thu, di tiết hồi túc lâm hình thê, thiết đồn bảo, yếu hạt chi hình, liệu như dã. Nãi dương tì [con gấu] uy, nhập hổ huyệt, vô sào bất đảo, long xà như xích tử chi man tập, thú binh, chướng thanh, dân diệc ninh

止。德與功。赫赫若前日事。古所號玉龍驤李鴻軍。立功絕塞者。見其人矣。南中平蠻第一功。後軍黎相公之後。

又非公其人歟。夫蠻爲患。古有之。舊云蠻荆來威。書云

九蠻通道。載籍中可鏡也。我國開闢以來。有稱蠻會。

籍蠻民者。皆列在職方。爲邊氓。未聞以惡名蠻也。是蠻

何蠻耶。恃險負固。冥然頑然。一似憑獸然。爲難馴物。故

名。是山川風氣之所囿而然耶。夫自有天地。有此山川。

便有此人物。有此習尚。雍楊輕佻。荆楚儼悍。與諸國別。

chi. Đức dũng công, hách hách nhược tiên nhật sự. Cố sở hiệu Ngọc Long Tương Lý Nha quân. Lập công tuyệt tái già, kiến kỳ nhân hỷ. Nam Trung bình man đệ nhất công, Hậu quân Lê tướng công chi hậu hựu phi công kỳ nhân dư? Phù man vi hoạn, cố hữu chi, Thi văn “Man Kinh lai uy”, Thư văn “Cứu man thông đạo, tái tịch trung khả kính dã”. Ngã quốc khai tịch [𦵃:: mờ mang] dĩ lai, hựu xưng man tù, tịch man dân già, giao liệt tại chức phuong, vi biên manh, vị văn dĩ ác danh man dã. Thị man hà man da? Thị hiềm phụ cố, minh nhiên ngoan nhiên. Nhất tự ác thú nhiên, vi nạn tuần vật, cố danh. Thị sơn xuyên phong khí chi sở hựu rhi nhiên da? Phù tự hựu thiên địa, hựu thử sơn xuyên, tiện hựu thử nhân vật, hựu thử tập thượng, ung dương khinh điêu [khinh bạc], Kinh Sở quáng hẵn, dũng chư quốc biệt.

路詳。而蠻之阨塞險要詳。小司馬掌九州之圖。周其山

林川澤之阻。而達其道路也。風俗土地賦稅詳。而蠻之

情勢產物詳。小司徒掌建邦之教。經其土地田野。而定

其貢賦也。備載勦撫防禦。而善後之策無遺。大司馬掌

邦國之九蠻。制畿封國。而負固不服則侵之也。至若列

朝之建設沿革。名將之勦平事狀。寧非所以備見聞。示

激勵乎。古有之。聚米爲象。馬援以度隗囂。建樓以籌。德

裕以服南詔。藩鎮彊梁於河北。而險要詳於吉甫。先零

tường, nhi man chi nguy tắc hiềm yếu tường, tiều tư mã chuồng
cứu châu chi đồ. Châu kỳ sơn lâm xuyên trạch chi hạn, nhi đạt kỳ
đạo lộ dã. Phong tục thô địa phú thuế tường, nhi man chi tình thế
sản vật tường, tiều tư đồ chuồng kiến bang chi giáo, kinh kỳ thô
địa diền dã, nhi định kỳ công phú dã. Bị tái tiều phú phòng ngự,
nhi thiện hậu chi sách vô di, Đại Tư Mã chuồng bang quốc chi
cứu man, ché kì [稽: ché vua đóng, kinh kì], phong quốc, nhi phụ có bất
phục tắc xâm cho dã. Chí nhược liệt triều chi kiến thiết duyên
cách, danh tướng chi tiều bình sự trạng, ninh phi sở dĩ bị kiến
văn, thị khích lệ hò? Cỏ hữu chi, tụ mẽ vi tượng, mã viên dĩ độ
qui hiêu [hiêu hiêu: ddng tự đặc]. Kiến lâu dĩ trù, đức dục dĩ
phục Nam Chiếu, phiên trấn cương lương ư hà ti? Nhi hiềm yếu
tường ư cát phủ, tiên linh

跋扈於隴西。而地形上於克國。公其亦有見乎此。而是

編成也。古之人。有左手提干戈。右手執俎豆。有上馬討

賊。下馬草露布。公其不讓矣。公沒後。經今幾三十年。繼

公後。州人經四五換。而蠻不生心。民得安枕。想都從是

編中得來。又非言立而功德立乎。且是蠻也。名小而惡

大地。僻而瘴深。前之五蠻風土記所不載。後之撫邊雜

錄所不書。遺化外也久矣。使邊將而足不履。目不經身。

不先士卒。徒持文墨議論者。說不破。則是編其亦補前

bạt hổ u Lũng Tây, nhi địa hình thương u sung quốc. Công kỳ
diệc hữu kiến hồ thủ, nhi thị biên thành dã. Cố chi nhân, hữu tả
thủ đè can qua, hữu thủ chấp trỏ [姐: cái thoát], đậu. Hữu thương mā
thảo tặc, hạ mā thảo lộ bō. Công kỳ bất nhượng hῆ. Công một
hậu, kính kim kỷ tam thập niên, kế công hậu, châu nhân kính tú
ngū hoán, nhi man bất sinh tâm, dân đắc an chảm. Tường đô
tùng thị biên trung đắc lai, hựu phi ngôn lập nhi công đức lập hò,
thả thị man dã, danh tiểu nhi ác đại, địa tịch nhi chướng thâm.
Tiên chi ngū man phong thô ký sở bất tái. Hậu chi phủ biên tạo
lục sở bất thư. Di hóa ngoại dã, cưu hῆ. Sú biên tường nhi túc
bất lý, mục bất kinh, thân bất tiên sī tốt, đồ trì văn mặc nghị luận
giả, thuyết bất phá, tắc thị biên kỳ diệc bổ tiền

此之未補。詳前此之未詳歟。晚前承乏慕尹。慕公轄也。

與防近。得與晨夕相過從。親見其功德之鑿鑿者。且幸

窺其言論之灑灑也。曾得崖畧。付抄本袖以北爲笥珍。

茲備位史職。復睹全編矣。載筆史職也。便當登錄。以備

他日登平蠻將擅必讀。是則公之功在邊疆。德在生民。

言在天下後世。可得而記載者在簡編。可得而傳道者

在人口。不可得而泯沒者在宇宙江山。著於當日。而播

於今日。後有作者。弗可及也。匪直此也。將門出將。相門

thứ chi vị bồ, tướng tiền thứ chi vị tướng dư? Văn tiền thừa pháp [匱: thiếu] môt doãn, môt công hật dã. Dữ phòng cận, đắc dữ thân tịch tương quá tùng. Thân kiến kỳ công đức chi tạc tac giả, thả hạnh khuy kỳ ngôn luận chi lệ lệ dã. Tầng đắc nhai lược, phó sao bản, tự dĩ tỷ vi túi trân, tư bị vị sứ chức, phục đổ toàn biên hý. Tái bút sứ chức, tiện đương đăng lục, dĩ bị tha nhật đăng bình man tướng đàn tất độc. Thị tạc công chi công tại biên cương, đức tại sinh dân, ngôn tại thiên hạ hậu thé. Khả đắc nhi ký tài giả, tại giản biên, khả đắc nhi truyền đạo giả tại nhân khẩu. Bất khả đắc nhi mãn một [泯 没t: tiêu diệt hết] giả, tại vũ trụ giang san. Trúr ư đương nhật, nhi bá [撥: gieo] ư kim nhật, hậu hữu tác giả, phát khả cập dã, phi trực thử dã. Tướng môn xuất tướng, tướng môn xuất tướng. Thạch Trì tướng công chi huân danh chi sự nghiệp, gia học hữu tố, cái diệc hữu đắc ư thị biên nhi bác chi.

Tué tại Thành Thái chi Mậu Tuất đong trọng.

Thự Hiệp Biện Đại học sĩ sung Quốc Sứ quán, Phó Tổng tài, An Xuân nam, Cỗ Hoan Đông Cao, Long Cương (văn bối) Cao Xuân Dục tử phát huân mộc bái đè.

出相。石池相公之歎名之事業。家學有素。蓋亦有得
於是編而博之。

歲在戊戌冬仲

勑辦大學士充國史館副總裁安春男古驩東高龍

車高眷育子發薰沐拜題

ái.

姑]: con cua.

.. Cuốc [金國] = [金菊]: cái cuốc

.. [辛門]: cái cửa. Cười [嗔]. Chan [口真]. Chanh

[木征]: cây chanh. Chăm [針]: chăm chỉ.

Chǎn [真bô衣]: (chǎn mǎn). Chào [嘲]: chao hỏi.

Chết [折死duới]: chết. Chinh [土呈]: cái chinh đất

Chốt [木卒]: cái chốt cửa. Chị [姊]: (chị em).

Chim [占鳥]: chim chóc.

D, Đ

Dận [胤]: nối dõi. Dâu [木兜]: lá dâu nuôi tằm. Dốc [土篤]: (lên dốc). Dụ [口秀]: Dứa [木余]: cây dứa.
 Đèo [峩]: đèo dốc. Đến [典]: đi đến. Đồ [姤]:
 . Đồng [仝]: xứ đồng.

E,G,H:

Em [女奄]. Eo [腰]. Giêng [私貞]. Giúp [v+trợ]. Gò [堰].
 Gốc [木谷]. Ghé: 檇. Hóc (Húc) [九日]. Hó [口渾]: cái hó.

Hú [口句]

K,L:

Khay [木闌]. Lá [蘿]. Lang [bô thùy 龍]. Làng [廊].
 Lành [善苓]. Lèn [撻]. Lõi [木磊]. Lòng [籠=籠].
 Lôi (bô thùy+lõi[thạch+cứng]). Lón [大吝].
 . Lúc [日六]. Son [嵩]. Lui [足雷]. Lụa [糸屢].

M,N:

Màu [牟]: (màu sắc). Mặt [末面]: cái mặt.
 Me : [玉眉=楣]. Mết [不trên見].
 Mít [木篾]: cây mít. Mọi [每夷]: người Thượng. Mòi
 [魚毎]: cá mòi. Mọn [小trong𦗔]: (nhỏ mọn).

Mua [bộ thủy 謨]: (mua bán). Mùng [暉]: cái mùng.

Mơ [麻 bộ 心]: (mơ mộng). Một [每 穢]: một, hai, ...

Mướp [木 之]: dây mướp. Nanh [犮 寧]: răng nanh.

Nay [尸 今]: nay, mai, ... Nem [月 南]: (nem chả). Nính [thủy+寧]: nước ú. Nòm [口 南]: .Nòng [木 農]: cái nòng.

Nước [諾]: nước. Ngon [囁]: (ngon dờ).

Ngòi [bộ thủy 外]: con suối nhỏ. Ngúia [馭]: ngúia ngáy.

Nham [巒]: ..

Nhảy [bộ thủy 爾]:.. Nhỏ [乳 小]. Nhó [嚙]: (nhí nhó).

O, P, Q, R, S

Óc [ঁ 天]. Pha: [陂:xông pha]. Răm [林 thảo đầu]. Ra [羅出].

Ráo (木勞). Răng [齒菱]. Ré [口里]. Rính [揷]. Ruóm [滲].

Xênh [才擎]. Son [嵩]. Sùa [口數].

T

Tết [節]. Tóc [影速dưới]. Túc [木谷].

Tuôn [bộ thủy 孫]: (tuôn chảy).

Thắt [紩]: (thắt dây). Thiu [燒]. Thốt [口卒]:

Thơm [貞thảo đầu]. Trăm [百林]. Trăn [至秦]. Trẻ [子幼]: (trẻ con). Trê [知bộ 魚]: cá trê. Trên [連上đầu]: (trên dưới).

Trôi [thủy+lôi 雷].

U, V, Y

Ù: [口+幽]. Vái [罷布]. Ve [蠅] : con ve. Ve [石尾]::.

Voi [犮 為]. Vó [口尾] . Vun [bộ thùy奔]. Vũng [溤].

CÁC HÌNH ẢNH
NHỮNG ĐOẠN TRƯỜNG LŨY CÒN LẠI



H.1.



H.2.



H.3. Tiền đồng của Nam Việt Nam. năm 1966.
Chân dung Tả quân Lê Văn Duyệt trên tờ 100 đồng,
là người tâu xin xây dựng Trường Lũy Quảng Ngãi.



H.4. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông (Viện Khảo cổ học Việt Nam)
với bản đồ Trường Lũy ở Quang Ngãi



H.5. Khảo sát đoạn Trường Luỹ tại Hành Dũng,
huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi.



H.6. Trường lũy được xây dựng bằng đá và đất xen lỗn.



H.8. Hiện vật được khai quật lên từ Trường lũy Quảng Ngãi



H.9. Tiến sĩ Andrew Hardy, người đứng đầu nghiên cứu
Trường lũy châu Á.



H.10. Đoàn đại sứ và chuyên gia thăm di tích Trường Lũy



H.11. Phái đoàn Liên minh Châu Âu và các đại sứ thăm Trường Lũy.



H.12.
Du khách tham quan Trường Lũy Quảng Ngãi



H.13. Một đoạn Trường Lũy còn khá nguyên vẹn tại
huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi .



H.14.
Một góc Trường Lũy ở Quǎng Ngǎi.



H.15. Trường Lũy ở đèo Chim Hút còn nguyên trạng
như từ mấy trăm năm nay.



H.16. Việc xây dựng Trường Lũy có liên quan
đến con đường cổ này.



H.17.
Đại sứ Châu Âu thăm Trường Lũy.



H.18.
Du khách tham quan Trường Lũy Quảng Ngãi.



H.19. Trường Lũy là công trình có quy mô lớn và được
xem là dài nhất Đông Nam Á



Trich An Nam dai quoc hoa đồ của Taberd năm 1838

廣義全圖

QUẢNG NGHĨA TOÀN ĐỒ

廣義



MỤC LỤC

Lời Giới thiệu: Trường lũy nhìn từ hôm nay	tr. 3
Lời Nói đầu	tr. 7
I. LÒ HỒNG VỀ CHÁNH SÁCH DÂN TỘC CỦA TRIỀU NGUYỄN VÀ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG LŨY.	tr.11
II. TRƯỜNG LŨY QUẢNG NGÃI	tr. 25
- Núi sông khác lạ	tr. 25
- Cương vực rộng hẹp	tr.49
- Đường sá xa gần	tr. 55
- Phong tục người Thượng Quảng Ngãi	tr. 65
- Ngôn ngữ, nhà ở, ăn mặc, đồ gia dụng, hôn nhân	tr. 68
- Tên làng, tục lệ ngày Tết, việc tang	tr. 77
- Nhạc khí, tế tự, lễ phạt, húy kị	tr. 80
- Thờ nghi	tr. 85
- Các ngạch thuế	tr. 87
- Sách lược tiếu phù	tr. 91
- Phương cách phòng ngừa	tr. 99
- Tình hình kiến thiết qua các triều vua	tr. 103
- Các vị tướng nổi tiếng trong công tác người Thượng.	tr. 113
III. HÌNH TƯỢNG NGƯỜI DÂN TỘC MIỀN NÚI QUẢNG NGÃI QUA VĂN HỌC CÁCH MẠNG:	tr. 133
- Trung tướng NGUYỄN ĐÔN (trích Hồi ức “Bình minh Ba Tơ”).	tr. 133
- (trích tập truyện ký “Tiếng sông Trà” của nhà văn Nguyễn Trung Hiếu).	tr. 141
IV. PHỤ LỤC:	
- Bản chữ Hán (<i>chụp bản khắc gỗ</i>), phiên âm, dịch nghĩa	tr. 153
- Chữ Nôm trong sách này	tr. 541
- Bản đồ: Quảng Nghĩa toàn đồ	
- Các bức ảnh một số đoạn Trường Lũy còn lại.	

NHÀ XUẤT BẢN TÙ ĐIỂN BÁCH KHOA

109 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: HC-TH: 04.037339361; PH: 04.38439034

Các ban biên tập: 04.37341742 - 04.38438953 - 04.38439033

Fax: (84-4)38438951 - Email: nxbtbdbk1998@yahoo.com

Website: www.nxbtbdbk.vn

TRƯỜNG LUỸ QUẢNG NGÃI

ÔN KHÈ NGUYÊN TỬ VÂN

Chịu trách nhiệm xuất bản:

TS. TRỊNH TẤT ĐẠT

Biên tập: TS. NGUYỄN NGỌC NHUẬN

Kỹ thuật vi tính: HÀ VÂN

Sửa bản in: TS. NGUYỄN NGỌC NHUẬN

Trình bày bìa: Hoạ sĩ. ĐỖ DUY NGỌC

In 1.000 cuốn, khổ 16x24 cm tại Cty Cổ phần in Bến Tre.

Kế hoạch xuất bản số: 598-2011/CXB/04-20/TĐBK.

In xong và nộp lưu chiểu Quý III năm 2011.



DCV.000038

Tinh man Tiêu phu sú
ON KHÈ NGUYỄN TÙ VÂN

Trường lũy

QUẢNG NGÃI

Sưu tầm, biên dịch và chủ dẫn:
LÊ SƠN PHƯƠNG NGỌC
NGUYỄN HỒ QUÝ HOÀI CHÍ HÀ MIỀN
Nhà xuất bản:
PGS.TS PHAN AN-TS.NGUYỄN NGỌC NHUẬN
(Viện Nghiên cứu Hán Nôm)



NHÀ XUẤT BẢN TƯ DIỆN BÁCH KHOA
HÀ NỘI-2011

THANH THẢO (*nha tho, nha bao*):

«Cha ông chúng ta đã đổ bao nhiêu mồ hôi, đã góp bao nhiêu viên đá
để xây dựng Trường lũy này, chỉ với một ý nguyện là mang lại hòa
bình an lạc cho một vùng đất trong quá khứ đã trải nhiều can qua.

Tâm nguyện ấy đã được thể hiện qua cấu trúc của Trường lũy, qua
những hoạt động cho tới bây giờ vẫn còn diễn ra bên dưới và bên cạnh
các đồn bảo: đó là các chợ đầu nguồn:

"Ai lên nhấn với nậu nguồn
Mít non gói xuống cá chuồn gói lên"

(Ca dao)

Chữ "nậu nguồn" nghe có dẽ thương không! Và các bạn có biết, "mít non"
và "cá chuồn" ấy được "gói xuống" và "gói lên" qua Trường lũy Quảng Ngãi,
thông qua các chợ đầu nguồn. Từ một công trình mang tính quân sự,

Trường lũy sau nhiều năm tháng đã trở thành biểu tượng cho giao lưu
thương mại, cho lịch sử và văn hóa. Qua Trường lũy, chúng ta có thể biết
nhân dân Quảng Ngãi ngày xưa đã sống và lao động, khát vọng và thể hiện
minh nhu thế nào. Nếu nhân ái và hòa bình là gốc rễ của văn hóa, thì tới
lượt nó, văn hóa lại là gốc rễ của sự phát triển một vùng đất, một đất nước
với nhiều dân tộc cùng chung sống. Đó là cái côn lại của Trường lũy Quảng Ngãi,
cũng là cái mà chúng ta cần tìm đọc với tầm nhìn đương đại cuốn sách này».



PHÁT THÀNH HÀ NHA SÁCH THÀNH NGHĨA
và hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ
website: sachthanhnghia.com



2 000101 042617

Giá: 180.000VNĐ